

אספרה שמך לאחי

♦ ה' ניסן תשפ"ד ♦

הנלמד בתלמוד תורה, יום אחד בחנתי ילד אחד והילד המדובר עמד סמוך אליו, ענה ואמר לי את כל הפסוקים בעל פה, ניצבתי משתומם, ושאלתיו אם הוא יודע יותר והוא הפליג בידיעתו עד סוף הפרשה בעל פה, בחנתי אותו על פירוש רש"י וידע היטב בעל פה כל מה ששאלתי, הזדעזעתי מאוד ופחד גדול אחזני, בארון הספרים בבית הכנסת היו מונחים אי אלו ספרים, נטלתי משניות כלים, והילד ידע הכל על פה ידעתי שזה פלא גדול שאין כמוהו הלכנו אל תלמידי חכמים גדולים ורבנים ובחנו אותו וידע את כל התורה כולה בעל פה, ש"ס בבלי, וירושלמי, וכל מיני ספרים קדושים הכל על פה.



למשל אם אחד היה מתחיל לפניו הכל שוחטין במסכת חולין היה הילד אומר שחיתתן כשרה וכד ממשין את הגמ' אם אתה אומר לו מסכת זבחים כל הזבחים הוא ממשיך שזבחו שלא לשמן כשרים כל הש"ס מה שאתה אומר לו הוא ממשיך את הקטע הבא כמו טייפ, כנראה הוא לא שכח שום דבר מכל התורה שלימד אותו המלאך לפני שנולד, כמו שאמרו חז"ל מלמדין אותו כל התורה כולה, וכנראה הילד הזה שכח המלאך לסטור אותו

והנה כאשר התפרסם סיפור זה ברבים, שמע על כך אחד מראשי הישיבות בחוץ לארץ והתקשה להאמין, ובכן שלח מכתב אל הגאון רבי יחזקאל לוויןשטיין זצ"ל שהיה גר אז בבני ברק וכתב; קשה לי להאמין לסיפור הזה, מה? יכול להיות שמלאך ישכח לסטור ילד מישראל? ואם אכן וזה ככה, כדאי להראות את זה לכל העולם, אם יש דבר כזה תפרסמו את הדבר, נביא את הילד פה לאמריקה, ונראה לפרסם את זה לעין כל, ובזה תתברר אמיתת התורה לכל העולם, יש הוכחה ברורה, ילד קטן שיודע את כל התורה כולה! איפה נשמע דבר כזה? זה יהיה פלא! כל העולם יחזור בתשובה! השיב לי הגאון ר' יחזקאל במכתב, וכך כתב; העובדא היא אמת, בתי וחתני, גרים סמוך שתי דירות לאותה משפחה, בתי ראתה את הדבר וספרה לי אודותיו, וכבר חשבתי לילך

אשה כי תזריע וילדה זכר

אמרו 'חכמינו ז"ל לפני שהתינוק נולד, מלמדים אותו כל התורה כולה, וכשיוצא לאוויר העולם, בא מלאך וסטרו על פיו, ומשכיח ממנו את כל מה שלמד, ויש לשאול, אם סוטרם והוא שוכח, מה הענין שמלמדים אותו, וביאר הגאון רבי אליהו מווילנא, כי טוב מאד עשה השם בהשגחתו יתברך, ללמד להאדם כל התורה כולה, טרם יצא לעולם השפל, מלא הבל וריק ותוהו, שאילולי כך, לא היה האדם מסוגל להשיג ולקלוט, רוחניות התורה וקדושתה ואצילותה, והיה נמנע מלהשיג עמקי סודותיה, ולכך מלמדין אותו כל התורה כולה טרם בואו לעולם, כשעדיין אינו מלוכלך בחטא ויכול להשיגה ואחר כך כשלומדין עמו בעולם הזה, נשמתו נזכרת מה שלמדה כבר, וקל לה להשיגה כי נזכר האדם מה שלמד כבר.



מעשה שהיה

מפורסם מה שהיה² פה בארץ הקודש בשנת תשט"ו בילד בן ארבע שנים שהיה מגיד על פה בש"ס וראשונים ז"ל דברים שלא שמעתן אזנו בגלגול זה כלל. ומעשה שהיה כך היה היה ילד קטן ממשפחת חסידי בעלז שאמרו עליו שידע את כל התורה כולה על פה, ואמרו, שבכל מקום בש"ס שהתחילו באיזה מימרא, הילד היה ממשיך ומסיים אותה, וכך מספר הגה"ח רבי חיים אליהו שטרנברג זצ"ל הראשון שעמד על התופעה; מנהגי היה בכל שבוע לבחון את הילדים, על החומר שלמדו כל השבוע, ביניהם היה מיודענו הילד, אז ילד ככל הילדים, יום אחד הבחנתי בתפלת מנחה, כי הילד שולט על פה בכל התפלה, מעבר ליכולת בני גילו הופתעתי מאוד אך עדיין סברתי לתומי כי אולי השקיע בו אביו ואין כאן משהו יוצא דופן אלא שבכל שבוע בחנתי על החומר

1. נדה ל: ובפתחי נדה לרבי בצלאל רנשבורג בשם הגר"א
2. חיי עולם להסטייפלער סוף פרק י"ב, וצנצנת המן פכ"א

ז"ל הדבר לא היה קל כי משפחת הילד מסיבות מובנות לא איפשרו לכל החפץ להתקרב לילד אבל בס"ד בזכות היותם קרובי משפחת הילד עלתה בידם והצליחו לשכנע את אבי הילד שיבוא עם הילד לפגישה עם הר"ר יוסף ז"ל בבית בנו ה"ה הר"ר מרדכי פלדמן ז"ל ברח' הקליר בירושלים.

אחר שהר"ר י' מנדל ז"ל אבי הילד הביא עמו את הילד כבן ארבע או חמש תחילה נתנו לילד משחקים במתנה כדי לחבב אותם עליו שיתרצה לענות להם אבל הילד היה קצת עצבני ולא רצה לשבת במקום אחד עד שהצליחו להביאו ליד חלון ואז התחיל הר"ר חיים אריה שליט"א לקרוא לפניו קצת חומש, והילד המשיך בעל פה את הפסוקים הבאים אחרי הפסוקים שקרא, הדברים חזרו על עצמם גם כשקראו לפני הילד קצת גמרא הילד המשיך בעל פה את דברי הגמרא בצורה ברורה אמנם היה ניכר שהילד לא הבין את מה שאמר.

הר"ר יוסף אריה ז"ל התרגש מאד למראה הדברים אבל הר"ר חיים אריה שליט"א עדיין חשב אולי זה מין 'טלפטיא' שהילד קורא המחשבה של זה העומד לפניו ולכן יודע את מה שרואה הקורא הכתוב לפניו, לכן רצה לנסות את הילד באופן אחר, הוציא עיתון וקרא לפני הילד קטע מהעיתון אבל הילד לא הגיב כלל ולא ידע להמשיך אות אחת, אח"כ בדקו את הילד בקריאת בעוד ספר וגם בזה המשיך הילד לקרוא בעל פה.

כיון שכך רצה הר"ר יוסף אריה ז"ל לבדוק אם הוא יודע גם ספר של אביו ה"ה ספר 'ידות אפרים' והנה למרבה התדהמה מיד כשהתחילו לקרוא לפניו מהספר 'ידות אפרים' המשיך הילד ואמר כעשר מילים מהדברים הכתובים בספר 'ידות אפרים', שמחתו של הר"ר יוסף אריה הי' באופן שאין לתאר והדברים מעידים בפני עצמן שספר 'ידות אפרים' הוא תורה ה' אשר המלאך מלמדו לכל ילד במעי אמו

משהצטתי סיפור זה בפני אחד מגדולי התורה אשר בירושלים עיה"ק הגיב שמזה רואים שמלמדין את הילד במעי אמו כל התורה כולה ואפי' דברים שחיברו אחרוני האחרונים אבל אנו הבאנו עובדא זו להביא כעין הסכמה משמיא לספר הנ"ל



בעצמי לראות את זה הפלא אמנם חזרתי בי, שמעתי לבת שלי, ואני מאמין לבת! כי מה שעלה לי ברעיוני לראות בעצמי, זה עצת יצר הרע, כי כל יסוד האמונה שלנו, זה; אבותינו ספרו לנו! איך אנחנו יודעים על מעמד הר סיני ויציאת מצרים, יש לנו מסורת מדור לדור, אולי נגיד; שמא אבותינו שיקרו? חלילה! יש לנו אמונה, אבותינו אמרו אז אני מאמין, הם נאמנים! דבר שנשמע מאדם בר סמכא די להאמין, ואם אני אעיז את פני לומר שאני מסתפק ואני רוצה לראות בעצמי, יווכח שהאמונה היא לא ברורה אצלי, אני מעיז את מצחי נגד מסורת אבותינו, וכל עצם הרעיון ללכת לראות, היה מוזר לי, ולכן מנעתי את עצמי מללכת לראות, בכל אופן ראיתי שגם תלמידי חכמים נוספים מעיזים שראו את זה במו עיניהם, זהו דבר שאי אפשר להכחיש אותו.

המשך הסיפור; אבי הילד הוטרד מכך מאוד, הביאו לפני האדמו"ר מבעלזא, שעשה לו איזשהו תיקון לא נודע, השכיח ממנו הכול, והסערה שכחה, ושקעה בתהום הנשייה, הילד שב להיות ככל הילדים, חי בקרב בני גילו משולב כמותם בתלמוד תורה, וכך מספר רבי בן ציון גרוסמן שליט"א, פגשתי פעם את אביו של ילד הפלא החסיד רבי י' מ' זצ"ל ואמר לי אני יודע על מאות אנשים שהתחזקו והחלו להניח תפילין, בעקבות המעשה שהיה עם בני, כנראה הייתה כוונה עליונה משמים, כדי שיהיה גילוי מוחשי של אמונה.

והנה עוד עדות³ שמשפר על המעשה הנ"ל שבדק את העניין מקרוב, ה"ה הרה"ח ר' חיים אריה שפיץ בן הגאון רבי מאיר שפיץ אב"ד בסטריץ ז"ל, וכך סיפר; בהיות אשר התפרסם בעיתונות החרדית במדינת אמריקה הסיפור אודות ילד הפלא הנ"ל הסעיר הדבר את נפשו של ר' חיים אריה שליט"א ורצה לנסוע לא"י לראות את הדברים האלה מקרוב, ומאחר שנודע לו אשר שם משפחת הילד הוא "מנדל" בן הר"ר י' ושהם קרובי משפחת חותנתו _ (הלא היא סבתנו מרת מינקא פלדמן ע"ה בת הגאון הגדול רבינו יעקב פרגר בעל שאילת יעקב) חתן מרן המהר"מ שיק) שם לדרך פעמיו לבדוק את הדבר מקרוב אי לכך הגיע ר' חיים אריה שליט"א לארץ ישראל ובהזדמנות אחרת סיפר שזה היה בזמן מלחמת סיני בשנת תשט"ו ומטרת בואו היה גם לשהות במחיצת חמיו בזמן המלחמה כדי לחזק רוחם ומכיון ששניהם השתוקקו לראות את הפלא הזה בעיניו השתדל הר"ר חיים אריה שליט"א להביא את הילד לפגישה עם חמיו הרה"ח ר' יוסף אריה פלדמן

3. בהקדמה לספר 'ידות אפרים'

עיצוב ועימוד: בהירות
b65271000@gmail.com

ניתן להשיג בטל': 053-314-1925
ובמייל: wa052052@gmail.com