



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת פקודי

בסיפור בניית בית-המקדש בידי שלמה, מוזכר שהארון הועבר מהאווהל למקדש, ולא נפל בידי אויבים.

שונה המצב לגבי גורל המקדשים, שבסופם נפלו בידי אויבים. מקדש-שלמה, לא נעשתה בידי ישראל, אלא בידי נוכרים מקצועיים שעסקו בה לצורך פרנסתם, וכידוע כמאתיים שנה אחרי השלמתו נזקק המלך יהואש לפעולה גדולה לצורך חיזוק בדק הבית שלא החזיק מעמד.

לומד ה'ספורנו', כי מלאכת קודש זו המוטלת על ישראל ואמורה להיעשות לצורך עבודת-ה', וכאשר היא נעשית בידי גויים, צורים וצידונים, איננה זוכה שתשרה בה שכינה דרך קבע, וסופה שהיא נופלת בידי כובשים זרים.

מובא בשם הגר"א, שאם יבנו בית כנסת וכל בנייתו תיעשה בכוונה לשם שמים, כולל גם את הקרדום שאתו יחצבו את האבנים, שגם הוא יעשה לשם שמים, לעולם לא יהיו מתפללים בבית כנסת זה במחשבה זרה.

במאה ה-19, כאשר החל היישוב היהודי לחזור ולצמוח בארץ-ישראל, ובעיר העתיקה בירושלים הוקמו עשרות בתי-כנסת שניבנו כולם בידי פועלים ערביים, סופם היה שבמלחמת השחרור של תש"ח (1948), נפלו כולם עד האחרון שבהם בידי האויבים, והם אף נחרבו עד היסוד ונבזזו.

בבנין ישיבת חיר בירושלים, הקפיד ראש הישיבה רבי אליעזר יהודה פינקל שכל הבונים יהיו יהודים שומרי תו"מ וכך גם במקומות נוספים.

מן הראוי שניתן את דעתנו על העובדה כי בתקופתנו זו בה עוסקים אנו בבניית בתים, שאמנם איננו בית-מקדש לעבודת-ה', אולם הוא בכל זאת מהווה בית ומעון לעם ישראל ופזוריו, יש מקום להרהר על עתידם של כל אותם ישובים המוקמים כביכול לשם קיום 'מצוות יישוב ארץ-ישראל', והכל בעבודות בנייה הנעשות בפועל באמצעות צאצאי הצידונים והצורים שכנינו מקדם, האם יהיה גורלם כגורל המשכן שלא נפל בידי האויבים, או שמא יהא חלילה כשני המקדשים וכגון חבל ימית שבסיני, אולי כמו גוש קטיף וכיו"ב...

מוסד הרב מוטי זולברג אימון וחינוך ילדים

mottizol@gmail.com

054-5773002