



# אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות  
מחבר הספר "דע לך בני"

## פרשת מצורע

### "וְהִזְרַתֶּם אֶת־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִטְּמֵאתָם"

"מצות ההינזרות מטומאה לא הופנתה במישרין אל העם, שהרי לא נאמר כאן: "וינזרו בני ישראל מטומאתם", אלא הוטל תפקיד על משה ואהרון, להביא את העם לידי הינזרות מכל טומאה - על ידי הוראה וחינוך. שהרי כל שליחות משה ואהרון, הלימוד והמעשה, והחינוך לקראת שניהם, כל אלה - תלויים בשמירה על תודעת הטהרה".

מסירת תודעת הטהרה על ידי הורים ומחנכים, והחינוך ללימוד ולמעשה, נעשים על ידי דיבור בנושאי שמירה על קדושה וצניעות.

אם ניאלץ להמתין עד שהילד יתנסה לבדו וילמד לבדו, אנו מסתכנים בהכשלתו בשוגג או במזיד, לעיתים זה הופך לכשלונות סדרתיים - היוצרים בדרך כלל רגשי אשמה, בלבול, מבוכה ותסכולים, שאחריתם נזק ברור ומוחשי.

בס"ד, אכשר דרא, וישנם כיום ספרות הנותנת מענה וכלים כיצד אנו כהורים ומחנכים יכולים לייצר שיח ולתת מענה הולם, למזער נזקים עתידיים.

והוסיף הרש"ר הירש:

אתה מתחיל בהקדם להדריך את ילדך ולהקנות לו הרגלים, בטרם הגיע לגיל מצוות, אבל אל תיטוש אותו דווקא בזמן שהוא כבר חייב במצוות, דווקא באותו הזמן שהיצר הבהמי מתעורר בו בעצמה גדולה יותר מאשר קודם לכן, הוא זקוק לעזרתך במאבק בין היצר והמצווה, כדי שייצא ממנו כמנצח כיאות לגבר. זה הזמן שהוא זקוק יותר מאי פעם לתמיכה, להדרכה ידידותית ורצינית, למבט עינו ולמוצא פיו של ידו האב - האמנם תיטוש אותו ותשלח אותו דווקא בזמן הזה אל רחבי העולם הגדול ותעמיד אותו בגפו, כשהוא בן ארבע עשרה, חמש עשרה או שש עשרה, על מאבקיו הפנימיים שעליו לעמוד בהם ונוכח אנשים אשר יציגו לפניו את הדוגמה הרעה, את הגירוי ואת הפיתוי?...

אקא, אקא, קהצ'חה!!!