



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת ויקרא - זכור

"משנכנס אדר מרבנים בשמחה"

אבל איך נראה חודש אדר לפני כ-80 שנה, בשואה?
"רשמית נאסרה התפילה בציבור, אבל בכל זאת קיימים בכל חצר כמה מניינים, שם קוראים את המגילה", תיאר ההיסטוריון הרב שמעון הוברבנד את אשר ראו עיניו בוורשה, בירת פולין, בחודש מרץ 1940, "אילו ניתן היה לקבוע מה שכל אחד חושב, היינו יכולים לקבוע כי בכל דפיקת 'המן' הכוונה להמן הרשע של היום. עוגות למשלוח מנות בחלונות הראווה של המעדניות כלל אינן בנמצא."
הדברים שהוברבנד מתאר התרחשו כחצי שנה לאחר שהגרמנים כבשו את פולין. בשלב הזה היהודים עדיין אינם כלואים בגטו, אבל הגרמנים מטילים עליהם הגבלות וגזירות, הרכוש שלהם נבזז, הרעב מתחיל לתת את אותותיו והחשש מפני העתיד הקודר ניכר בכל מקום. הוברבנד מספר שביקר אצל האדמו"ר מפיאסצ'נה. "הרבי יושב כשהוא חובש את השטריימל ולבוש בקפוטת המשי, משוחח עם חסידים אחדים על המצב הנורא של היהודים... המצב הוא מפחיד, לא שולטת אווירת פורים אלא אווירת תשעה באב. מתנחמים שמתקרב האביב, ואנו בטח ניוושע."
האביב לא הביא אתו ישועה, וגם לא העונות שאחריו. ככל שחלף הזמן סגרו הגרמנים את היהודים בגטאות, העבידו את היהודים בפרך וביצעו השמדה מאורגנת ושיטתית. הרב הוברבנד עצמו נרצח במחנה טרבלינקה ב-ה' באלול תש"ב. הדברים שכתב ניצלו לאחר שהטמין אותם באדמה, וכך אנו יכולים להתוודע לחרדה ולמצוקה הקשה ששררה בקרב היהודים, ועם זאת לדבקות במסורת היהודית ולתקווה הגדולה שגם להם יתרחש נס פורים.

נס פורים תשפ"ג

"הקורא את המגילה למפרע לא יצא", מי שקורא את המגילה שלא כסידרה, אינו יוצא ידי חובתו. רבי ברוך ממז'בוז' מפרש שמי שחושב שהמגילה היא היסטוריה הרי שאינו מעריך כלל נכונה את ענין חג הפורים. בכל שנה יש המן ובזרת ה' יהיה נס הצלה. אמן!!!