



דקה בסוף

בס"ד

גיליון 29

פרשת תזריע



בפרשת השבוע מסופר על עניני נגעים וצרעת, וכידוע הצרעת מגיעה בעוון לשון הרע, אז הנה סיפור קטן להמחשה, להסבר, ולציור!

"שר האוצרות מוזמן מחר לטיול יומי עם המלך" - כך נכתב על המעטפה שהונחה ליד דלתו של שר האוצרות!

שר האוצרות הביט במעטפה והכניס אותה מיד לכיסו, מחר אני יצטרך להקדים את החברותא על מנת שלא אפספס את הלימוד היומי שלי.

עובר היום, והנה בבוקר מופיע שר האוצרות 'רבי שמואל' בבית המלך מחכה ליציאה המשותפת ברחובה של עיר.

עוברים להם מספר רגעים, והמלך יוצא הדור נאה, כשהוא מחייך חיוך רחב לעברו של רבי שמואל.. הו ידידי האהוב, אני כל כך שמח לראות אותך..

כל כך נפלא לצאת אתך היום לטיול יומי.. הבה ונצא ונראה את יופייה של עיר הבירה במדינתנו הנפלאה..

מיד יצאו השנים והחלו להסתובב יחד ברחובה של עיר. לצידם הלכו שומרי הראש, ושרי המלך החשובים. וכך הלכה לה כל הפמליא הגדולה ברוגע

ובנינוחות. עד שלפתע, באחד הסמטאות ניגש גוי רשע שקינא מאוד בהצלחתו של רבי שמואל והחל לבזות אותו, ולכנות אותו בשמות של גנאי..

רבי שמואל לא התייחס. אך הגוי הרשע הגביר את הקצב והחל לקלל ולהכלים את רבי שמואל עד אשר המלך החל לזעום..

לך תקצוץ לו את הלשון, למושע הזה.. ציווה המלך את רבי שמואל!!

מיד אעשה כרצונו, ענה רבי שמואל..

עברו להם מספר שניות, והמלך הוסיף.. נו טוב, תעשה זאת מחר, לאחר שנסיים את הסיכוב..

והנה בסוף היום, מגיע רבי שמואל לביתו כאשר הוא סוחב עמו עציץ חדש יפה וריחני. תוך דקות אחדות הוא שלח אותו אל ביתו של הגוי, כאשר

נכתב עליו "לידידי היקר, רציתי לברך אותך לרגל עסקיך הגדולים, שתזכה לברכה הצלחה ושגשוג.. ממני, שמואל. שר האוצרות"

העציץ נשלח והחיים שבו למסלולם..

עברו חודשיים ורבי שמואל שלח מתנה נוספת לביתו של הגוי.. הפעם זו הייתה טבעת יפה שעל ידה נכתב "מקווה שעסקיך עדין פורחים, יהי

שלום בביתך. ממני, שמואל, שר האוצרות"

עברו עוד חודשיים ונשלחה מתנה נוספת לביתו של הגוי.. וכך כל תקופה היה שולח 'שמואל' מתנה לביתו של הגוי.

ויהי היום, והמלך ביקש לערוך סיבוב יומי נוסף עם השר 'רבי שמואל'. תוך דקות אחדות 'רבי שמואל' ניצב בבית המלך כאשר הם החלו לצאת

לטיול הקיצי והנעים... לפתע במהלך הטיול ניגש אחד מהתושבים וזינק לעברו של רבי שמואל וחבקו מעומק לבו, האיש לא הסתפק בזאת

ומיד הוא נישק את כף ידו של רבי שמואל. המלך נבעת.. מי הוא זה ואיזה הוא, אשר מלאו ליבו לעשות כן??

ואז לפתע המלך מבחין שמדובר בלא פחות ולא יותר מאשר הגוי שקיללו לפני שנה...

המלך הביט לתוך עיניו של 'רבי שמואל' ואמר לו: ידידי היקר, איני מבין מה קורה פה?? האם הפרת את פקודתי? האם הפרת את הציווי שלי

אליך לחתוך לו את הלשון?? אדוני המלך, נענה רבי שמואל. עשיתי כמצוותך! עשיתי בדיוק כפי שבקשתי ממני!!! חתכתי לו את הלשון!!!

נו, אם כן מדוע הוא שב לדבר כאחד האדם?? שאל המלך.

אדוני המלך! נענה שמואל, חתכתי לו את הלשון הרעה, ושמתי לו לשון טובה!!

חתכתי לו את הלשון שהוציאה רפש, ושמתי לו תחתיה לשון שמוציאה פנינים!

המלך התרגש ואמר: תשמע רבי שמואל אהובי! עכשיו הוכחת לי כי אין חוכמה כחוכמתכם. ואין תורה כתורתכם!!!

- צריך לדעת: לשון רעה, ולשון קשה, זה דבר שקל לקנות. אך לשון טובה, ולשון נעימה, זה דבר ששווה עולמות!!!