

# טעם בפרשה

## קורבן

נו טוב, אז מה הבעיה כאן??

הבעיה היא שמשה החליט להקצין!! משה מוסיף משלו כל מיני פרטים ודקויות שלא נאמרו לו..

משה החליט איזה סוגי כלים וכמה סנטימטר יהיה כל כלי ואיזה בגדים ילבשו הכהנים, ועוד אלף ואחד הלכות שלא ממש נצרכות.

וחבל מאוד! כי הרי משה בוודאי מתכוון לשם שמים. אך עם כל הכבוד צריך להיות מציאותי, ואי אפשר להכניס את כל עם ישראל ל'טרנס' של עבודה בשביל כל מיני חומרות וסייגים שונים ומשונים!!

---

איאיייי!!

הקב"ה לא ממש נהנה מהגישה הזו..

כן כן, הקב"ה מאוד לא נהנה מהגישה הזו ולכן הוא הוסיף בכל מלאכה את המילים 'כאשר צוה השם את משה'

{א} ויעשו את בגדי הקדוש אשר לאהרן כצוה ה' את משה:

{בט} ואת האבנט שמשךו ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כצוה ה' את משה:

{לב} כבאם אל אהל מועד ויקרבתם אל המזבח רקצו כצוה ה' את משה: ועוד בשפע...

על מנת שיהיה ברור לכולם שמה שאומר משה, זה מה שאומר הקב"ה!!!

\* \* \*

האמת היא שלא צריך להסביר כמה פעמים אנחנו די משתכנעים שבעצם הרב קצת הגזים (חס וחלילה).. ובעצם לא צריך לקחת את ההלכה כזה רחוק!!! ובכלל מי אמר שזוהי כוונת התורה... ובכלל, האם יש לזה מקורות מספיק חזקים...

אז ייתכן שאין מספיק מקורות חזקים וייתכן שיש. אך צריך לדעת שגם אם קשה להאמין וקשה להכיל, תורתנו הקדושה לא תתחלף ולא תשתנה כי המשנה בראש השנה אומרת ( פרק ב. משנה ט) : "שפך שלשלה ושלשלה שקמו בית דין על ישראל, הרי הוא כבית דין של משה".

נכון זה לא תמיד קל ונעים,, ולפעמים זה אפילו קשה.. אך זו המציאות שהייתה אז , וזו המציאות שנשארה לנצח: מה שהרב שלך אומר זה בעצם מה שאמר השם!!!

לבת אלום ומבורך!

פרק-לט

{א} ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדוש ויעשו את בגדי הקדוש אשר לאהרן כצוה ה' את משה'

יש משהו מאוד מעניין בכל הפרשה הזו!!

לפחות חמישה עשר פעמים (ספרתי) מוזכרות המילים "כאשר צוה השם את משה!!"

זה ממש מדהים, כי ישנם המון מלאכות שנעשו במשכן, ואחרי כל מלאכה כמעט, התורה כותבת "ויעשו... כאשר צוה השם את משה". מה הפשט בזה???

מדוע לא כתבו זאת פעם אחת בכניסה ופעם אחת ביציאה.. למה צריך חמישה עשר פעמים לכתוב זאת?

אומר המדרש תנחומא דבר מדהים :

"לפי שהרהרו ישראל אחרי משה!"

[מתתי?]: בשעה שהיו מעמידין המשכן, ו[המשכן] לא היה עומד, אמרו [ישראל]: שמה דבר קל אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות לו במשכן, ומשה 'מעצמו' הכניסנו בכל הטרחה הזו [ולכן] אנחנו לא מצליחים להקים את המשכן. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל והרהרתי אחריי, הריני כותב שמי על כל דבר ודבר שאני צויתי אותו. לכן כתוב: כאשר צוה ה' את משה בכל פעם ופעם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם בקש אדם להרהר אחרי משה, הרהר אחרי שאני אמרתי לו כל זאת ושיעשו לי המשכן.

מה כתוב כאן?

בני ישראל מרימים ביחד את המשכן, אך המשכן לא עומד. הם מנסים שוב ושוב אך המשכן נופל וקורס תחתיהם.

נו, אז מה עושים??

בני ישראל חושבים ומגיעים למסקנא שיש כאן תקלה!!

מהי התקלה?

משה רבנו!

משה רבנו הוא התקלה!

ולמה??

כי בטח מה שקרה זה שהקב"ה אמר למשה: משה רבנו, לך תבנה לי איזה משכן קטנטן שאוכל להשרות בו את שכינתי. ואשמח אם יהיה שם גם איזה מזבח קטן שיוכלו להקריב בו קורבנות, וגם אשמח אם תבנה בו איזה שולחן יפה שעל גביו יונחו לחמים טריים. בקיצור תבנה בית נחמד ונעים לשכינה הקדושה, על מנת שיהיה לה היכן לדור!

### כל הזכויות שמורות למכון 'טעם בפרשה'

להערות, הארות ותגובות וכן להרשמה לקבלת ה'טעם' במייל מידי שבוע פנו למייל: GTB100200@gmail.com

להנצחות ולתרומות ניתן לפנות לטל' 052-719-2760 או במייל הנ"ל

שימו לב! בשלב זה העלון מופץ בחפוצת מייל בלבד + לזיכוי הרבים ברצוננו להדפיס ולהפיץ את ה'טעם' בבתי הכנסיות ובתי המדרשות! לתרומות ניתן ליצור קשר עם המכון! זכות זיכוי הרבים יגן על התורם ועל כל בני משפחתו