

טעם בפרשה

מבוא

מדרש תנחומא:

ראה מה היו הקרבנות [גורמין] בשעה שהיו קרבין.. מעשה ברבי יונתן בן אלעזר שהיה יושב תחת תאנה אחת בימות הקיץ, והיתה התאנה מלאה תאנים יפות. יצא הטל [עליהם] והיו אותם התאנים שואבות דבש ומורדין [לאדמה], והיה הרוח מגבלו (את הדבש) בעפר, ובאה עז אחת והיתה מנטפת חלב לתוך הדבש ונתערב החלב בדבש. קרא לתלמידיו אמר להם: בואו ראו מעין דגמא של עולם הבא.

וכל כך למה? שהיו הקרבנות קרבין!!!

מעשה בסופר אחד שהיה עולה לירושלים בכל שנה,

הכירוהו בני ירושלים שהיה אדם גדול בתורה. אמרו לו: טל ממנו חמשים זהובים ושב לך אצלנו. אמר להם: יש לי גפן אחת והיא חביבה עלי מכל מה שאתם נותנים, שהיא עושה לי שלש רפואות בכל שנה, ושש מאות חביות עושה לי בכל שנה. הראשונה היא עושה שלש מאות, והשנייה עושה מאתיים, והשלישית היא עושה מאה, ואני מוכרם בדמים הרבה. מה עשה? הניחם וירד לו (והחזר לביתו).

וכל השבח הזה בזכות נסוך היין שהיה קרב על גבי מזבח. בטל נסוך היין, ונמנעו כל טובות שבעולם!!!

אין הרבה מה להאריך, יש רק לצפות ולהמתין מתי נחזור לשם! מתי נחזור לימים הללו של 'איש תחת גפנו ותחת תאנתו'.

ומי שיבוא ויאמר לך, אנחנו צריכים לצפות לביאת משיח בשביל 'השראת השכינה', ובשביל 'מלכות שמים', ובשביל 'כבוד שמים', ולא בשביל 'תאנים מלאים בדבש' ולא בשביל 'גפן שעושה שש מאות חביות', אז תדע שהוא צודק במאת האחוזים, אבל!!!

לא בטוח שכל אחד יצחק מעומק ליבו על 'כבוד שמים'. כי יש אנשים, שכבוד שמים והשראת השכינה לא מספיק מבעיר אותם כמו שמבעיר אותם הרצון למנוחת הנפש, והרצון לשמחה בבית...

יש אנשים (ואולי אפילו טובים) שכשאתה תסביר להם שכשיבוא משיח לא יהיה להם יותר דאגות. לא של פרנסה, ולא של שידוכים, ולא צער גידול בנים.. ולא שום 'לחץ' ושום 'מתחים', רק תהיה להם הרחבת הדעת ויישוב הנפש, ואפילו הפירות והאוכל כולו יהיה ערב יותר, טעים יותר, מתוק יותר, ולא נדבר על האחוה והאהבה שתהיה בין כולם, ולא נדבר על כך שעולם 'הפחד' ייאלץ לסגת ולחפש 'גלובוס' אחר, ולא נדבר על כך שאנשים יחיו ויחייכו בלי שום סיבה, סתם כי הכל טוב, שלו ורגוע.. זה מבעיר אותם!!! זה תופס את ליבם!! זה גורם להם לבכות ולצעוק לריבונו של עולם, אנא טאטע!! בנה לנו את בית המקדש!!!

אז אנשים כאלה (ואולי אפילו לא כאלה...) צריכים לדעת שמותר להם לחכות למשיח בשביל שיהיה להם יותר 'שמחה', בשביל שיהיה להם יותר 'תענוג'!!!

* * *

המשגיח רב דב יפה זצ"ל, באחת משיחותיו שהייתה לפני קרוב לעשרים שנה בישיבה קטנה בכרמיאל אמר: "צריך לחכות ולייחל לביאת משיח צדקנו. וגם



אם יש כאלו שלא מדבר אל לבם המושגים של 'השראת השכינה' ו'כבוד שמים', שידעו, שכשמשיח יבוא 'האוכל יהיה הרבה יותר טעים!! הפירות יהיו נעימים, ומתוקים יותר!!! כי הרי כתוב בחז"ל שמזמן שנחרב הבית ניטל טעם מהפירות, אז וודאי שטעם הפירות יושבח, ואם כן גם להם כדאי לצפות ולהמתין לגאולה!!"

נו, אז אולי גם לנו מותר לחשוב ולהרהר, להתחנן ולהפציר על הימים האלו שיהיה בהם יותר שמחה, פחות הרוגים.. פחות שבויים.. פחות פצועים.. פחות זק"א... פחות הצלה... פחות כל מרעין בישין שהגיעו אלינו בשנים האחרונות ולא נותנים לנו מנוחה.

ייתן השם ונזכה לכל זה כמה שיותר מהר, אמן!

לבית אלום ומבוא!

כל הזכויות שמורות למכון 'טעם בפרשה'

להערות, הארות ותגובות וכן להרשמה לקבלת ה'טעם' במייל מידי שבוע פנו למייל: GTB100200@gmail.com

להנצחות ולתרומות ניתן לפנות לטל' 052-719-2760 או במייל הנ"ל

שימו לב! בשלב זה העלון מופץ בחפוצת מייל בלבד + לזיכוי הרבים ברצוננו להדפיס ולהפיץ את ה'טעם' בבתי הכנסיות ובתי המדרשות! לתרומות ניתן ליצור קשר עם המכון! זכות זיכוי הרבים יגן על התורם ועל כל בני משפחתו