



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת כי תשא

רבי אלתר דוד קורצמן היה ת"ח אמיד, אשר בין היתר, יחד עם גב' אנה פוירשטיין ניהלו בית יתומים. בשל התנאים הקשים תחת השלטון הנאצי שמספרם של היתומים הלך וגדל עם הכיבוש הנאצי.

מוסד זה הועתק פעמיים ממקומו וכל מעבר התנאים היו קשים יותר וכמעט בלתי אפשריים. על רקע התנאים הקשים בולטת הדמות של מנהלי בית היתומים. בחדרים קטנים וצפופים עם מחסור רב במזון ותרופות ותחת איום יומיומי, הם עדיין הקפידו למלא את כל מחסורם של הילדים וגם להטביע בהם ערכי מוסר ותורה.

באוקטובר 42, באקציה השנייה כשכבר היה ברור לאן הגירושים מובילים, רוכזו כל היתומים עם שאר היהודים המיועדים להישלח להשמדה בכיכר השילוחים כשבראשם עומדים הרב קורצמן וגב' פוירשטיין. שם בכיכר ניגש אליהם מישהו מטעם הנהלת ארגון העזרה הסוציאלית ואמר להם שהם יכולים לעבור אל פינת המגרש בה מרוכזים אלו שקיבלו אישור מהגרמנים להישאר בגטו. שניהם סירבו ויצאו בראש פלוגת היתומים לצעדה אל עבר מחנה ההשמדה. הסיפור הזה מאוד מוכר מגטו אחר, גטו ורשה. גם שם יאנוש קורצ'אק שניהל את בית היתומים בחר ללכת עם חניכיו וזאת למרות שידע לאן מובילה הרכבת ולמרות שהוצע לו רגע לפני העלייה על הרכבת להישאר בגטו.

סיפורים כאלו ואחרים התרחשו לאורך כל השואה. אנשים כמו הרב קורצמן וגב' פוירשטיין היו מגדלור שהאיר תקופה כל כך חשוכה זו. הנאצים עשו ככל יכולתם על מנת שהיהודים יאבדו צלם אנוש אבל למרות זאת גם כשכל אדם חשב על הישרדותו האישית, היו רבים שתרמו מכספם, סיכנו עצמם וראו את האחר לנגד עיניהם.

מה זה קשור לפרשת הקדוש? כאלו של מנהיג: לא נוטשים!

התשובה ברורה. משה רבינו, הלא לא חטא כלל בחטא העגל ולמרות זאת קשר עצמו עם גורל עם ישראל, ואף אמר לקדוש ברוך הוא, שאם הוא לא מוחל לבני, "מחני נא מספריך".

אף עלינו מוטלת הוראה זו. כאנשי חינוך או הורים אנו יודעים כי אם אני רוצה שהחניך יקשיב לי, עליו לראות כי אני באמת חלק ממנו ודואג לו ולא לאינטרסים שלי...

mottizol@gmail.com

054-5773002