

אתם חכמי לב?

מה תדבר אל כל חכמי לב? אתם חכמי לב!

וגם: אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך! כי לכך נוצרת???

אם נמלא את ידנו, נתחבר באמת למקום בו חפץ ליבנו, אז ישמע קולנו בבואנו לעבודתנו! אז 'ונשמע קולו' של כל אחד ואחד 'בבואו אל הקודש'!

מוציא אסירים על ידי פודה ענווים!

מעניין לעניין באותו עניין. בשבוע שעבר זעקה כאן הכותרת 'לשחרר אותנו הביתה! עכשיו!' ושם דיברנו על התובנות מליל שבת עם אביו של חטוף, וברקע הדברים האמורים על הכרח ידיעת יכולותינו, ננסה להבין את מה שאנו אומרים כל בוקר רגע לפני שאנו עומדים לפני המלך 'מוציא אסירים פודה ענווים עוזר דלים העונה לעמו ישראל'.

לכאורה 'מוציא אסירים' מובן שצריך להוציא אותם ממאסרם, אך לא מובן מה זה 'פודה ענווים'? ממה יש לפדות אותם? על מילים אלו ישנו לחן נפלא מר' שלמה קרליבך, אותו הוא הלחין בתפילה בכותל המערבי על החטופים באותו הזמן, ושמעתי ממנו ווארט נפלא על כך בשם הרה"ק ר' נחמן מברסלב זי"ע:

לפעמים לא טוב להיות עניו! לפעמים אנחנו ענווים כלפי עצמנו, כלפי יכולותינו, אנחנו מורידים בערכנו ולא מודעים מספיק לכוחותינו, ועל זה אנחנו מתפללים - פודה ענווים! שהשי"ת יפדה אותנו מהענווה הפסולה הזאת!

והוא אשר דיברנו שבכדי לצמוח ולפרוח אנו מוכרחים לדעת מי אנחנו ומה חבוי בנו כדי להוציא לאור! אם תרצו, על ידי ה'פודה ענווים' מסוג זה, נזכה ל'מוציא אסירים' הפרטי שלנו, מתוך המאסר של הדמיון המטעה והמייאש, נצא לאור גדול ונכבוש כל פסגה בכוחותינו העצומים.

גוט שאבע'ס

א פרייליכץ פורים קטן

אם הם כך, מה זה אומר עלינו בתשפ"ד? עד כמה זה קריטי עבורנו! הקב"ה ממלא אותנו בחכמת לב, מצייד אותנו בכוחות אדירים. אבל כדי להשתמש בהם אנחנו מוכרחים להיות מודעים לקיומם!

איזה מסר חינוכי נורא אנחנו למדים מפה! יש כאלה שלצערנו לא חונכו במקומות בהם לא מחנכים בשיטת משה רבינו ע"ה, אך אף פעם לא מאוחר! גם אם אין מישהו בסביבה שיעשה זאת, האדם צריך לקחת פיקוד ולומר ולשנן זאת לעצמו!

לכך נוצרת???

במשנה באבות מובא (ב,ח) "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת". הפירוש הפשוט שאנו רגילים לחשוב הוא ש'לכך נוצרת' כדי ללמוד תורה הרבה.

אך רבינו המב"ז זי"ע אומר ווארט נפלא שהפירוש במשנה הוא 'כי לכך נוצרת'???

אתה חושב שזה כל מה שאתה יכול? לא ולא! אתה יכול הרבה יותר מזה!

עכשיו תבינו את המיקום של סימני השאלה והקריאה בכותרת... והם הם הדברים האמורים. יש בכך כוחות אדירים! עליך להוציאם מהמנהרות התת קרקעיות אל מעל פני הקרקע ואיתם לעלות מעלה מעלה! כי לכך נוצרת!

תמלא את ידם ואז ישמע קולם!

נראה לרמוז את האמור בשני פסוקים נוספים בפרשתן. בסיום הציווי על עשיית בגדי הכהונה, נאמר למשה 'ומלאת את ידם' וברשי"י 'כל מילוי ידיים לשון חינוך כשהוא נכנס לדבר להיות מוחזק בו מאותו היום והלאה'. ובמעיל נאמר 'ונשמע קולו בבואו אל הקודש'.

לפי דרכנו נרמזו שבה הפסוק ללמדנו, שבבואנו לעבודת אלוהינו, עלינו למלאות את ידנו! להאמין בכוחותינו! זהו חינוך המוכרח כדי להיות מוחזקים בעבודה!

בתחילת פרשתנו מצווה השי"ת למשה רבינו על עשיית בגדי הכהונה. וכה לשון הפסוק 'ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתי רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן'. וצריך להבין, הרי כבר נאמר שהם 'חכמי לב' ומדוע כופל הפסוק ואומר 'אשר מלאתי רוח חכמה'?

אומר רבינו החתם סופר זי"ע ווארט נורא: בלב כל אדם נטועה חכמה גדולה, אך היא כמו מטמון. צריך שיבוא משהו ויעורר אותו על החכמה החבויה בו, וכך יוציא את המטמון לעין כל. הוא ממשיל את החכמה הטמונה באדם לגרגיר שנזרע בקרקע, שאם יישאר כך יירקב ולא ייצא ממנו כלום, אך אם האדם יעזור ויחרוש הוא יפרח ויצמח.

מסביר ה'חתם סופר' שזה הפשט בפסוק. אומר השי"ת למשה, את אותם אנשים מילאתי בחכמת לב, אך הם אינם מודעים אליה, הם לא יכולים מעצמם להוציאה מהכח אל הפועל, הם צריכים שמישהו יראה להם איזה עוצמה יש בהם. לכן אתה תלך ותדבר עם אותם חכמי לב. ומה תאמר להם? 'אשר מלאתי רוח חכמה!' את זה עצמו תאמר להם! תגדל ותרומם אותם! תספר להם כמה חכמת לב טמונה בהם! ואז הם יוכלו להוציאה אל הפועל - 'ועשו את בגדי אהרן'.

אתם שומעים מה הולך פה?!

לא מדובר פה באיזו קבוצה מהפריפריה, לא מדובר פה באוכלוסייה מוחלשת, לא מדובר בנוער מתמודד, מדובר פה ביחידת העילית של עם ישראל שנבחרו לא פחות ולא יותר לעשות את בגדי הכהונה בהם ישרתו הכהנים במשכן לפני ה'.

והם, הם חייבים שיאמרו להם כמה חכמת לב טמונה בהם, הם זקוקים כאוויר לנשימה לדעת מה הכוחות ויכולות שלהם! אחרת הם לא יוכלו להוציא את מה שבתוכם מן הכח אל הפועל!