

טעם בפרשה

ט תל

"וַיֵּרָא אֶהָרֶן. מֶה רָאָה. אָמַר אֶהָרֶן, אִם בּוֹנִין הֵן אוֹתוֹ (את המזבח) הַסֶּרְחוֹן תְּלוּי בָּהֶן, מוֹטֵב [שאני יבנה] שְׂיִתְּלָה הַסֶּרְחוֹן בִּי וְלֹא בְּיִשְׂרָאֵל. מִשָּׁל לָבֶן מְלָכִים שְׂנַתְּגָאָה לְבוּ עָלָיו. נָטַל אֶת (הַצִּפְרָן לְחֶתֶר) [הַחֶרֶב לְחֶתֶר] אֶת אָבִיו. אָמַר לוֹ פְּדָגוּגוֹ (הַמּוֹרָה שְׁלוֹ), אַל תִּגַּע אֶת עֲצָמְךָ, תֵּן לִי וְאֲנִי חוֹתֵךְ [את ראש המלך]. הַצִּיץ עָלָיו הַמֶּלֶךְ. אָמַר לוֹ יוֹדֵעַ אֲנִי לְהִיכֹן הֵיטֵה כּוֹנֵתְךָ, מוֹטֵב שְׂיִתְּלָה הַסֶּרְחוֹן כֶּךָ וְלֹא בְּנִי

אהרן היה מוכן שהקב"ה יפגע בו, העיקר שלא יפגע בעם ישראל..

אז גם אהרן וגם משה היו שווים בכך שמסרו נפשם עבור הכלל.. והקב"ה מחפש מנהיגים לעמו שימסרו את נפשם עליהם!!

כי בסופו של דבר יש מספיק 'ממליצי רע' על עם ישראל!!!

הקב"ה לא מחפש עוד אנשים שיודעים 'ללכלך' על כלל ישראל.. כאלה יש עם עין הרע בשפע בבית דין של מעלה..

שם מחפשים מי שיילמד עליהם זכות!! מי שימור עליהם!! מי שיבקש עליהם רחמים!!! מי שיספר כמה שהם טובים!!!

זה חסר שם למעלה, וזה נצרך מעם ישראל כולם.. ללמד זכות על עם ישראל, ועוד זכות ועוד זכות

והחפץ חיים כותב בספרו שכל אחד צריך ללמד זכות לפני בורא עולם על כלל ישראל כי גם היום שהמצב לא כל כך פשוט ולא כל כך נעים, יש עדין הרבה בעלי תורה והרבה בעלי גמילות חסדים, ויש הרבה מה לספר על עם ישראל

וכדאי לבדוק למשל מה יש יותר, שמות של גמחים או שמות משפחה??

בלי עין הרע יש שפע של תורה ושפע של חסד וצריך להתעסק בזה ולברך על זה!!!

והכי חשוב זה לצעוק לקב"ה או לעצמינו או לכל מי שאתה פוגש ברחוב ויש לך מיליון ואחד דברים לספר לו על הפוליטיקה הישראלית (והפנימית...) כמה שהמצב קשה, מסוכן, נורא, עצוב, וקשה.

אז כן יש הרבה דברים טובים בדור שלנו וחשוב לזכור ולהזכיר. לעצמינו, ולבוראנו.

לבתי אלום ומבויק!

עם ישראל הולך במדבר ארבעים שנה, ואיתו הולכים יחד שני המנהיגים הגדולים שלו: משה ואהרן!!!

משה ואהרן הנהיגו את עם ישראל כל כך הרבה שנים, וזכו להביאם עד לירכתי ארץ ישראל!

על משה רבנו כתבה התורה: "בכל ביתי נאמן הוא". ו- "האיש משה עניו מכל האדם". הקב"ה מכנה את משה רבנו בכינויים כל כך נשגבים שכל בן אנוש היה רוצה לקבל.

על אהרן נאמרה המשנה באבות: "הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"

משה בענוונותו ואהרן באהבתו הגיעו לפסגת הקדושה והרוממות שהיה יכול בן אנוש להגיע אליהן..

אך אם נשים לב נראה שעל משה רבנו התורה מספרת את ענייני הענווה ווהיראה, ועל אהרן מספרים חז"ל את ענייני השלום והאחדות!!!

וודאי וודאי שאין אנחנו יודעים להעריך ולהבין מי הם משה ואהרן, ומה הם היו. אך אם נשים לב נראה שהתורה וחז"ל הקדושים הדגישו לנו בכל אחד מהם צד מסוים שהיה בו

ואם כן צריך להבין מדוע הקב"ה בחר דווקא בשניהם שינהיגו את עם ישראל?

הרי כל אחד איה בהנהגה אחרת, ובדרך מסוימת שאיתה הוא הלך, אם כן מדוע שניהם הנהיגו יחד את העם הקדוש???

אך האמת שמשה ואהרן אולי היו שונים בהרבה דברים, אך בדבר אחד הם כלל לא היו שונים!!!

בדבר אחד הם היו זהים כל כך, ממש כמו תאומים שווים!!! מהו??

משה ואהרן שניהם 'התאבדו' על כלל ישראל!! משה ואהרן, שניהם מסרו את נפשם, גופם, ונשמתם, עבור האומה הקדושה!!

משה רבנו אמר לקב"ה בחטא העגל: אם אתה לא מוחל להם "מחני נא מספרך" וכתוב בחז"ל (גמר' ברכות) שמשה 'מסר עצמו עליהם למיתה', משה היה מוכן פשוט להשיב את נשמתו על מנת שהקב"ה לא יהרוג את עם ישראל. ועוד כתבו חז"ל שמשה הפציר עליהם כל כך בתפילה עד שהוא נהיה ממש חולה, ואחזו חולי שנקרא - אש של עצמות!!

אהרן גם מסר את נפשו עבור עם ישראל

וכמו שמספר הילקוט שמעוני שבשעה שעם ישראל בקשו מאהרן שיבנה להם עגל, נאמר בפסוק - וירא אהרן.. וכך לשונו:



כל הזכויות שמורות למכון 'טעם בפרשה'

להערות, הארות ותגובות וכן להרשמה לקבלת ה'טעם' במייל מידי שבוע פנו למייל: GTB100200@gmail.com

להנצחות ולתרומות ניתן לפנות לטל' 052-719-2760 או במייל הנ"ל

שימו לב! בשלב זה העלון מופץ בחפוצת מייל בלבד + לזיכוי הרבים ברצוננו להדפיס ולהפיץ את ה'טעם' בבתי הכנסיות ובתי המדרשות! לתרומות ניתן ליצור קשר עם המכון! זכות זיכוי הרבים יגן על התורם ועל כל בני משפחתו