

והאלים

יושב

לע"נ יעקב זאב בן צבי

הדרך להנצל

שכן הבטיחם אביהם ואמר להם "הקול קול יעקב" בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידיים ידי עשיו, ואם לאו הידיים ידי עשו ואם יכולים להם."

היכולת של אומות העולם להרע לנו, לפגוע בנו היא כאשר קול התורה בבתי המדרש נחלש. כל עוד שומעים קול תורה, כל עוד יש את לומדי התורה, הניצחון מובטח. לכן, בלעם ואבנימוס שולחים את נציגי האומות לשמוע מה הולך בבתי המדרש, אבל הם לא אומרים להם תשמעו אם בוקע קול חידוש או שיעור של רב גדול, הם אומרים להם לשמוע אם שומעים קול תינוקות מצפצפים, מסביר ה"עץ יוסף" שאע"פ שאין בתינוקות תבונה להבין את המילים, אלא רק אומרים אותן כצפצוף העופות, מכל מקום לא יהיו שולטים בהם הידים של עשו.



וכך כשהלכו רבי אסי ורבי אמי ברחבי ישראל בשליחותו של רבי, היו עוברים בים הערים ושואלים את ראש העיר מי הם שומרי העיר? וכשהיה ראש העיר

מציג בפניהם את ראש השומרים היו אומרים לו שלא הו זה ששומר על העיר, אלא ההוגים ולומדים את התורה, הם השומרים את העיר בכל שמשמרים את התורה יומם ולילה, כי "אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר" וכמו שנאמר במסכת מכות" דכתיב עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, מי גרם לרגלנו לעמוד במלחמה? שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה!"

ההלם ההתחלתי משמחת תורה קצת שקע, ברוב הארץ לאט לאט חוזרים לשגרה, אך עמ"י עדיין שרוי בסכנה ויהודים רבים נמצאים בתוך אזורי הלחימה, כמוהם גם לנו אסור להכנס לשאננות, עלינו לזכור כי הצלחת המערכה תלויה בנו. כל לימוד, כל תפילה בטח שעם כוונה אך גם בלי להבין מילה, כל עוד קול יעקב נשמע ומהדהד אין ידי עשו פוגעות.

ו' בסיון 1981, חג השבועות בפתח ובהיכלי הישיבות נפתח סדר הלימוד המיוחד לקראת מתן תורה. במזרח יושב מרן הרב שך צוק"ל וקורא תהילים, אף אחד אינו מבין לפשר הדבר אך השמועה פורשת כנפיים ובכל בני ברק מתחילים לקרוא תהילים. הסיבה לקריאת התהילים של רה"י היא ביקור שהתרחש מספר ימים לפני כן, ובו ניגש אל הרב אחד מראשי מערכת הביטחון שמעדכן את הרב שהם עתידים לצאת למבצע

מסוכן ומבקש את ברכתו של הרב. לשאלת הרב עונה הבכיר כי הפעולה צפויה לצאת לדרך בערב שבועות בשעה אחת, ראש הישיבה אמר לו שידחו את הפעולה לארבע ואז יקבלו את ברכתו. מתוך חדר הפיקוד מקבל הרב שך טלפון שמבשר לו שהפעולה נדחתה לארבע.

כך כשכל בחורי הישיבה התיישבו ללמוד, פתח הרב את ספר התהילים בידיעה שעמ"י זקוק כעת לישועה.

במקביל מאחד משדות חיל האוויר המריאו מטוסי קרב בדרכם מזרחה, מאוחר יותר נודע לכל העולם שיעד התקיפה היה הכור הגרעיני של עיראק שהושמד כליל. לאחר המבצע חזר אותו בכיר מהצבא לרה שך לשאול אותו לפשר הבקשה לדחות בכמה שעות את הפעולה, וראש הישיבה השיב כי בערב שבועות נוהגים בחורי הישיבות לנוח בצהריים לקראת ליל השימורים ובשעה אחת לא תהיה זכות התורה שתגן את הטייסים, אך אם יחכו לארבע, זאת שעה שמתחיל הסדר שלקראת מתן תורה ושוב ישמע קול התורה בבתי המדרשות ברחבי הארץ ויספק את ההגנה הדרושה.

מובא במדרש רבא, אמר ר' אבא בר כהנא: "לא עמדו פילוסופים בעולם כבלעם בן בעור וכאבנימוס הגרדי, נתכנסו כל עובדי כוכבים אצלו, אמרו לו, תאמר שאנו יכולים ליזדווג לאומה זו (להלחם בישראל ולנצח ח"ו), אמר, לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות שלהם, אם מצאתם שם תינוקות מצפצפים בקולם אין אתם יכולים להם,