

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

שמות

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 15:00

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע
באתרים "דרשו" "לדעת" "קול הלשון"
וכן ניתן להורידו מעמדות קול הלשון ברחבי הארץ
© כל הזכויות שמורות למערכת

להזמנת הרב להרצאות ושיעורי תורה 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת שמות תשפ"ד

והוצרך לנחות נחיתת חירום בכפר מימון.

איך שהמסוק נחת, הם רואים שיוצאים מהמסוק 30 חיילים, מתברר שהם היו בדרכם לבארי.

אחרי שכל החיילים יצאו מהמסוק, שהיה על הקרקע, קיבל המסוק טיל R.P.G נוסף שהרס את המסוק לגמרי.

עכשיו רשמית החיילים נמצאים בכפר מימון, ואין להם איך לצאת, כיון ש"היה מסוק", ואז בחסדי שמיים הם הצטרפו לכיתת הכוננות של המושב, ובעזרתו של בורא עולם הם שמרו על היישוב מחדירת המפלצות...

על הפסוק "וכל החיים יודוך סלה" הטור בסימן רי"ט מביא: שזה סימן לארבעה שצריכין לברך "ברכת הגומל" והם: חולה, יסורין, ים, מדבר.

מזמור ק"ז בתהילים מדבר על הארבעה האלו, ולמי שמתכונן, בשניים הוא אומר: "ויזעקו אל ה' בצר

איך הגיעו החיילים לכפר

מימון???

"וַיִּזְעְקוּ וַתַּעַל שׁוֹעֲתָם אֶל הָאֱלֹהִים" [ב' כ"ג]

סיפור על השגחה פרטית מדהימה, שהיתה בשמחת תורה האחרון בכפר מימון, כיתת הכוננות התחילה להילחם עם המחבלים, אך בד בבד הם קלטו שהעסק גדול עליהם... הם התקשרו לצבא כדי שישלחו להם תגבורת.

בצבא אמרו להם: אין לנו כרגע כוחות פנויים, וכל הכוחות הולכים לבארי, ששם הלחימה לא פשוטה.

הם השלימו עם העובדה הזו, והתפללו לבורא עולם שיושיע אותם וישלח להם תגבור, הם הבינו שבמצב כזה היחיד שיכול לעזור להם, זה אך ורק בורא עולם.

לפתע, מסוק שעבר מעל היישוב שלהם, קיבל פגיעה של טיל R.P.G

ישמור!!! וראינו בהרבה יישובים, שהיו להם אנשי כיתת כוננות, שנלחמו וזה לא עזר, כיון שהם הגיעו בכמויות לא נתפסות.

אבל כשהם הבינו, שאם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר, אז בורא עולם שלח להם את עזרתו, אוהו, שלח להם, בערך שלושים חיילים שחברו אליהם, לאנשי כיתת הכוננות, וברוך השם מנעו מכל היישוב את הטבח הנוראי.



מה קורה לעני "חשוב"???

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בְּמִדְיָן לֵךְ שָׁב מִצְרָיִם כִּי מָתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְּבַקְשִׁים אֶת נַפְשְׁךָ" [ד' י"ט]

רש"י בפסוק אומר: מי היו אלה האנשים שבקשו את נפשו? אלו היו דתן ואבירם, והם היו חיים, אלא שהם ירדו מנכסיהם, והעני חשוב כמת.

סיפר הרב שלמה עמאר שליט"א: לפני שנים, כאשר גרתי בחיפה, התפללתי בבית כנסת בשכונת

להם" ובשניים הוא אומר: "ויצעקו, בחולה ובחבוש בבית האסורים הפסוק אומר "ויצעקו" ובהולכי מדברות וביורדי הים, שם הפסוק אומר "ויצעקו".

אומר המלבי"ם ש"ויצעקו" עם צד"י זה צעקה יותר גדולה מאשר "ויצעקו", והסיבה לשינוי ביניהם, נראה שחולה וחבוש בבית האסורים הם צועקים לה', אבל בתוך תוכם מתגנבת להם מחשבה, שאם הם ישיגו את עורך הדין הזה, אם הם ישיגו את הפרופסור הזה, אז הם יכולים לישון רגוע.

נמצא שהם צועקים אבל זה לא ב 100%.

אבל בהולכי מדברות ויורדי הים, שם הצעקה היא מעומק הלב, כיון שהם יודעים שרק בורא עולם יכול להושיע אותם.

וכמובן שכגודל הצעקה, כן גודל הישועה, ככל שאדם צועק וסומך על בורא עולם, אז באותה מידה הוא מקבל את הסייעתא דשמיא ממנו.

כל עוד אנשי כיתת הכוננות חשבו שהם הנלחמים והמצילים, אז ה'

אמר לו ר"א גורדון: שמצוה לקיים דברי המת, זה רק כשהוא אומר מה לעשות בכסף שלו, ולא כשהוא אומר מה לעשות בכסף של מישהו אחר...

אבל בכל זאת, גם בלי לקיים את דברי המת, הוא נתן לו כסף להוצאותיו.

ר' חיים קנייבסקי זצ"ל אמר על הסיפור הזה, שהוא שמע אותו באופן אחר, שזה דווקא כשמצוה בחייו, אז יש מצוה לקיים דברי המת, ולא כשהוא מצוה לאחר מיתה.

וכאן, העניי חשוב כבר כמת, הוא כבר מת...

מה שרואים מכאן, שיש עניי חשוב שהוא לא רגיל לבקש, הוא לא יכול לבקש...

לצערנו, אתה יכול לראות כאלה שמספרים לך על אדם מסויים, שאם הוא לא פנה לבקשת עזרה, אז כנראה שהוא לא צריך עזרה...

הלוי!!! לא כל אחד יכול לפנות, לא כל אחד מרגיש בנוח לפנות...

גם אם אתה סגנון שלא מתבייש מאף אחד, ואם אתה צריך משהו אתה אומר

"חליסה", והיה שם זקן מופלג בשנים וביראת שמיים, הייתי מלווה אותו אחר התפילה, ובאחת הפעמים, הוא אמר לי פשט: למה רש"י אומר ש"העני חשוב כמת", היה מספיק לומר שהעני כמת????

ותירץ: שאדם שהוא עני, והתרגל לפשוט יד ולבקש מאנשים, אצלו העוני לא הורג אותו, כיון שהוא רגיל לבקש, והוא לא רואה בזה שום בושה.

אבל יש עניי שהוא חשוב, והוא לא רגיל לבקש מאנשים, במקרה הזה, העוני יכול להרוג אותו, כיון שהוא לא יתבזה, הוא לא ילך לבקש מאנשים, אלא הוא יתמודד עם החוסר בעצמו.

מסופר: על בחור שלמד אצל הגאון ר"א גורדון זצ"ל, והגיע אליו כדי לבקש כסף להוצאות שיש לו.

אמר לו הרב: תגיד איזה דבר תורה, איזה חידוש, ואני אתן לך.

הוא אמר לו: חז"ל אומרים שהעני חשוב כמת, וכידוע, שמצוה לקיים דברי המת, אז הנה אני מצוה אותך שתיתן לי כסף, ויש עליך מצוה לקיים את דברי המת.

שקשה לו ללכת לתפילה, לא יעזור שהיא תאמר לו: שב בבית, אני אלך במקומך... עם כל הרצון הטוב, זה לא עובד כך, אבל יש הרבה סיטואציות שאתה כן יכול להושיט יד, החכמה היא לא לחכות שיתחננו להוד מעלתו...



הכוויות שביטלו את הניתוח!!!

"וַתָּרַד בַּת פְּרָעָה לְרַחֵץ עַל הַיָּאֵר וַנַּעֲרֹתֶיהָ הִלְכֹת עַל יַד הַיָּאֵר וַתֵּרָא אֶת הַתִּבָּה בַּתוֹךְ הַסּוּף וַתִּשְׁלַח אֶת אֶמְתָּהּ וַתִּקְחָהּ" [בי' ה']

ראיתי ששואלים: מה העניין שהתורה לא קוראת לה בשמה: "בתיה", אלא היא מוזכרת בתור בת פרעה?????

הביא בספר "ללמדך" תשובה על פי מעשה: היה יהודי שהפנו אותו למיון עקב זיהום חמור ברגליו, וזה לאחר שהוא פירנס את בתי המרקחת כמו שצריך... הוא השתמש בכל סוגי המשחות, עד שבמשחק ארץ עיר חי

את זה בפירוש ומעל לכל כמה, ואין לך בעיה לשלוח כמה העתקים...

אבל תחשוב, שיש כאלה שמעדיפים לוותר על כל התהליך המבוזה הזה, יש עני שהוא חשוב!!!

עם קצת חשיבה, ועם קצת להרגיש את השני, אנחנו יכולים בקלי קלות לדאוג שהעני החשוב לא יהיה כמת...

יש עוד סוג של עני חשוב... זה קיים בכל בית, שאת או אתה מגיעים, ורואים שהצד השני צריך עזרה, ולפעמים, אתה יודע שהוא מכבד אותך והוא לא יבקש ממך, תדע לך, שהוא בגדר עני חשוב, שלא נעים לו לבקש את עזרתך, והוא כמו מת, אם אתה לא תיזום את העזרה הוא לא יבקש אותה, אבל זה מאוד מאוד יהיה קשה לו, ולכן, לא צריך לחכות שיאמרו לך.

ואפילו, אם זו לא העבודה שלך, וגם ככה יש לך מיליון ואחת עבודות בבית [מי שישמע 😊] בכל זאת, יש עניין להושיט יד...

יש מקרים, שבאמת אי אפשר לצפות מבן הזוג שיעזור, אם האשה רואה

צומח דומם הילדים שלו הכניסו כותרת משחה 😊.

למיון, שלא נדע, צריך לבוא עם סבלנות, אתה לא בן יחיד... ויש עוד אנשים שסובלים, ולא רק זה, ישנם כאלה שהטיפול בהם לא סובל דיחוי.

אותו אדם המתין כמו ילד טוב, ובאמת, אחרי כמה שעות, הגיע אליו הרופא לבדיקה, ואחרי שהוא בדק אותו, אמר לו: תשמע, יש לך זיהום חריף, הטיפול בזיהום חייב להיות רק על ידי ניתוח, ובשביל הניתוח, אתה תהיה חייב להיות מאושפז כאן במשך כמה ימים.

אני עכשיו נותן הוראה שיעלו אותך למחלקה.

הוא שמח שלפחות הוא יודע מה קורה איתו, אבל הוא ממש פחד מהניתוח ברנל, ניתוח זה לא דבר פשוט, שלא נדע.

לא עוברת דקה, והוא שומע במערכת הכריזה שמבקשים מכל הרופאים לגשת מיד לחדר הטראומה, מה קרה??? הוא שמע שני רופאים שעברו ודיברו ביניהם, שיש בחור צעיר עם

כוויות בכל חלקי גופו, שמסכנות את חיו...
 הוא מספר, שהוא אמר לעצמו, למה דוקא עכשיו??? תנו לרופא לכתוב שאני אעלה למחלקה.

אבל בורא עולם הכין לו כאן את החצלה...
 כשסיימו הרופאים את הטיפול באותו פצוע, בקשו מהם שיעברו דרך המיון ביון שנוצר עומס בגלל המקרה הזה שתפס את כולם, ובאמת הגיעו למיון כל מיני רופאים בכירים ומקצועיים, והעיפו עין על החולים, ואז עברו גם אליו, ואחד המומחים שניגש אליו, בדק אותו ואמר לו: יש משחה שתוך כמה שעות אתה כבר תתחיל להרגיש שיפור, אחרי שבועיים אתה רץ...

אמר לו החולה: רגע, הרופא שהיה כאן לפני מספר דקות, אמר שחייבים ניתוח, והוא שלח אותי לאשפוז???
 איך שהוא שמע ששולחים אותו לניתוח, מיד הוא הביא את הרופא שבדק אותו מקודם, ובעדינות אמר לו את מה שנראה לו, שצריך משחה מסוימת...

אמר לו החולה: רגע, הרופא שהיה כאן לפני מספר דקות, אמר שחייבים ניתוח, והוא שלח אותי לאשפוז???
 איך שהוא שמע ששולחים אותו לניתוח, מיד הוא הביא את הרופא שבדק אותו מקודם, ובעדינות אמר לו את מה שנראה לו, שצריך משחה מסוימת...

אמר לו החולה: רגע, הרופא שהיה כאן לפני מספר דקות, אמר שחייבים ניתוח, והוא שלח אותי לאשפוז???
 איך שהוא שמע ששולחים אותו לניתוח, מיד הוא הביא את הרופא שבדק אותו מקודם, ובעדינות אמר לו את מה שנראה לו, שצריך משחה מסוימת...

למה האבא התעלף במכון
התפיליין????? ומה זה קשור
לזק"א?????

וַיְהִי בַדֶּרֶךְ בַּמָּלֶזֶן וַיִּפְגְּשֵׁהוּ ה' וַיִּבְקֶשׂ הַמִּיתוֹ [ד' כ"ד]

רש"י בפסוק מביא שהמלאך נעשה כמין נחש והיה בולעו ומזה הכינה ציפורה שזה בגלל שהוא לא עשה עדיין ברית.

הביא אבי מורי שליט"א את הסיפור שסיפר הרב זילברשטיין שליט"א: שכאשר מתרגשת צרה על יהודי, ל"ע ול"ע, הוא מנסה לבדוק בכליו כדי לדעת בשל מה, או בשל מי הרעה הגדולה הזו, הגיע אלינו סיפור מוזעזע שהתרחש אחרי הפיגוע שהיה בראשון לציון בשנת תשס"ב, וכך מסופר: אחד מהתושבים שנהרגו היה ישראל שיקאר הי"ד, הוא השאיר אחריו משפחה עם ילדים שביכו את האבידה הגדולה.

אביו יבדלש"א ר' יעקב שיקאר, יהודי שומר מצוות, שכאב במיוחד את רצח בנו, הוא הופנה על ידי אחד מרבני

בסופו של דבר, הרופא הסכים איתו, ובמקום הניתוח שתכננו לו, נתנו לו אנמיביזטיקה חריפה, ובצירוף המשחה, ובצירוף קודשא בריך הוא ושכינתיה הרגל שלו נרפאה, ואחרי שבועיים, אמנם הוא עדיין לא התחיל לרוץ, אבל ברוך השם התחיל ללכת על הרגל.

ורק עכשיו הוא הבין, כמה גדולים החסדים של בורא עולם, כמה הכל מתוכנן לפרטי פרטים, שלא יהיה שום פספוס...

וזה התירוץ לשאלה למה התורה לא מזכירה את השם שלה כיון שהתורה באה להראות לנו את גודל ההשגחה, שאפילו שהיא הבת של פרעה, שבנוהג שבעולם היא אמורה להיות הראשונה שמקיימת את הגזירות של אביה פרעה, ובכל זאת פה היא חורגת מהכללים והיא זו שהצילה את משה.



טוב, יש הרבה סיפורים שמוכיחים שבבדיקת התפילין או המזוזות ישנו כתב פסול, שמסביר את מה שהתרחש בביתם.

ועוד סיפר: על זוג שלא היו להם ילדים שהגיעו לר' חיים קניבסקי זצ"ל, ור' חיים שלח אותם שיבדקו את המזוזות בביתם.

הם בדקו וגילו שבפסוק "למען ירבו ימיכם וימי בניכם" המילה "בניכם" חצויה לכל אורכה בפס שחותך את האותיות...

למותר לציין שבני הזוג רכשו מיד מזוזה מהודרת, והניחו אותה במקום הפסולה, כעבור שנה חזרו אליו בני הזוג ובשרו בשמחה רבה על הולדת בנם הבכור בשעה טובה.

יש כאלה שחושבים, שכל הבעיות שיש להם, זה רק בגלל המזוזות... זה רק בגלל דברים חיצוניים... הוא חי בנדמה שהוא 100%, הבעיה היא רק במזוזות, הבעיה היא בדברים אחרים.

אז זהו, שאי אפשר להפיל הכל על המזוזות... זה נכון שצריך במקביל לבדוק גם אותן, אבל אין ספק

העיר, למכון לתפילין בבני ברק, שם שלח האבא את התפילין שלו לבדיקת תפילין.

התוצאה היתה מוזעזעת: בבדיקה מצאו שבמילה "בניכם" האות נ' נכתבה ללא ראש... האב שבא לקחת את התפילין, כששמע את התוצאות וראה את הצילום, הוא התעלף במקום...

אחד מחברי המכון, שהיה גם איש הצלה, טיפל בו מיד, וכשרוחו שבה אליו, הוא סיפר להם למה הוא התעלף.

סיפר להם האב: שבאותו יום שהתרחש הפיגוע, כאשר באו אנשי זק"א לטפל בבנו, הם סיפרו שהגוף שלו היה שלם, ורק כמה רסיסים שחדרו לו לראש גרמו למותו, אבל הגוף היה שלם.

אמר להם האבא, כזה רמז זה כמעט מפורש שהאות נ' שבמילה "בניכם" היה ללא ראש.

לנו יש מהסיפור הזה חיזוק גדול באמונה, שרואים שגם בעת הסתר פנים, קיימת השגחה פרטית, וגם אם יש לאדם איזו בעיה או איזה מצב לא

שהמעשים שלנו, הם אלו שמביאים לנו את ההצלחה.

ובמקביל, כאשר בודקים את המוזוות, צריכים לשים לב שאנחנו עושים מה שבורא עולם מצוה אותנו, ולא משחקים אותה ראש קטן... הנה בדקתי את המוזוות, והכל בסדר... יש כאלה שמרגישים שאם משהו לא תקין אצלם, זה לא קשור אליהם, אלא זה בגלל חטא אדם הראשון מה שנקרא בעטיו של נחש ☺.



שריטה של שנים...

וַיֹּאמֶר לְרִשְׁעַי לְמָה תָּפַח רִעְפְּךָ [ב' י"ג]

סיפרה בעלת המעשה: שלבעלה היו כל מיני הפרעות נפשיות קלות, ובביקורנו בארץ ישראל, נפגשנו עם אדם שמבין בנפש, הוא אמר לבעלי, האם יש מישהו שהוא מקפיד עליו, מישהו שהוא כועס עליו???

בעלי ניסה לשחזר את העבר, ואז אחרי כמה דקות של חשיבה, הוא ענה לו: כן, זה קרה בתקופה כשהייתי ילד

בכיתה ה', וארגנו "סיום מסכת" בכיתה, ואני לקחתי חלק פעיל בכל הסידור והארגון של המסיבה, אחרי שעבדתי קשה בלסחוב לסדר ולארגון, המלמד נכנס לכיתה ואני לא כל כך שמתי לב והשתוללתי... המלמד כעס עלי, ובהחלטה של רגע הוא אמר לי צא לבחון ולך לבית...

מהההההההה??? ללכת לבית???? אני מרחתי כל כך בשביל הסיום והמלמד שולח אותי לבית???? וכאן בעלי כבר לא יכל והתחיל לבכות כמו ילד, הזכרונות העלו לו את כל הרוע והתסכול שהיו מנת חלקו באותם ימים, אבל כנראה שאת המלמד זה לא כל כך עניין, המשיך בעלי וסיפר: הלכתי לבית כשכולי כועס על הרב שהעניש אותי בעונש כזה חמור בשבילי.

מאותו יום, לא יכולתי להסתכל על המלמד הזה, הייתי בכעס לא רגיל על כך שהוא סילק אותי ביום כזה חשוב מבחינתי, ועד היום אני מקפיד עליו, ואני לא יכול להשתחרר מזה...

אמר לי אותו אדם: שאותו מלמד שנפטר כבר, אין לו מנוחה בעולם האמת, כל עוד שאני לא מוחל לו.

את הסיפור הזה סיפר מלמד ותיק שהוא תמיד שם מול עיניו, לא לגרום פגיעה לתלמיד, גם כשהתלמיד לא מתנהג כמצופה ממנו.

הורה או מחנך יקר!!! זכור הקטנת התלמידה החניך/הבן אינה מגדילה את החונך/הרבהאבא.



איך התפילין שחזרו קשורות לחבילה???

ותתצב אֶחָתוּ מִרְחֵק לְדַעַה מָה יַעֲשֶׂה לּוֹ [ב' ד']

הגמרא במסכת סוטה [ט"ז] אומרת, בשכר שמרים המתינה למשה שעה, וכתה שכל עם ישראל חיכו לה שבעה ימים במדבר, התברר, שבזכות ההמתנה שהיא המתינה לאחיה היא הרויחה מזה וקיבלה על כך שכר שלא נתפס.

"מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה" מסתבר שזה לא רק סטיקר.

את הסיפור הבא סיפר תושב ניו יורק, הוא סיפר על כך שהוא ראה בחוש עד

אמרתי לו: אין מצב שאני מוחל לו, אני פשוט לא יכול להשתחרר מזה.

כשחזרנו לחוץ לארץ, אשתי הפצירה בי שנלך לקבר שלו, ושם אני יאמר שאני מוחל לו, מסכן, אין לו מנוחה, זה לא פשוט...

אחרי שכנועים מצד אשתי, הסכמתי שנלך לקבר שלו, אבל כאשר הגעתי לשם, וקראתי על המצבה שלו את הכיתוב: חניך ילדי ישראל בדרך ישראל סבא, התפרצתי: זה לא מחנך!!! זה רוצח!!! וכל הכעס עלה לי וצף מחדש... הפגיעה דיממה מחדש, והתחלתי לבכות ללא הפוגה, אשתי בשלב הזה לא הפריעה לי, היא הבינה שזה עניין שצריך לתת לו את הזמן שלו.

אחרי שהצלחתי להירגע, הדלקתי שני נרות לע"ג, ואמרתי שאני מוחל לו על כל הצער שהיה לי במשך שנים, כל פעם שהייתי נזכר בזה, ושבורא עולם ירחם עליו וילוה אליו השלום, ועל משכבו יהיה שלום, הוא וכל בני ישראל השוכבים עמו בכלל הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן, בקיצור אפילו השכבה עשיתי לו...

אבל בתפילה, כל מי שקצת יודע איך זה עובד, אין שום מגבלות... כל מי שמתפלל מעומק הלב, בורא עולם משנה בשבילו סדרי עולם, וזו לא פעם אחת ולא פעמיים, אלפי מקרים של אנשים שפנו לבורא עולם מכל הלב, וראו ישועות מעל המכע.

הוא ישב עם עצמו ועשה חשבון נפש, וחשב: אם בורא עולם לקח לי את התפילין, פירושו שבורא עולם מדבר איתי.

ולכן, מה אני יכול לעשות??? כמה אני יכול להתחזק???

ואחרי שהוא התפלל על הנושא, ועשה חשבון נפש, הוא קיבל על עצמו שהוא יותר לא מדבר עם התפילין, שזו הלכה פשוטה.

אחרי כמה ימים שנדמו לו כנצח, הוא מקבל טלפון מאדם ששואל אותו האם הוא איבד תפילין???

כן, בן איבדתי, אבל ריבוננו של עולם איך הגעת אליי???

סיפר לו אותו אדם: אחד מנהגי המוניות הביא לי תפילין שרקום על השקית שלהן שתי אותיות ראשונות

כמה חשוב לשמור על אי דיבור בבית הכנסת, ובמיוחד עם התפילין.

יום אחד, הוא חזר מארץ הקודש לחו"ל, המונית הורידה אותו בבית, אבל הוא התמהמה ולא עלה מיד, ביון שרק באותו הרגע הוא שם לב שהתיק של הטלית והתפילין לא נמצא עליו, מה שאומר שהוא שכח אותם במונית, ולך תמצא מונית בניו יורק... הוא לא יודע לאיזו חברת מוניות המונית הזו שייכת, ולך תדע, אם הנהג הוא לא איזה תאב בצע, והוא ילך למכור את התפילין תמורת כמה מאות דולרים.

מאותו יום שהוא בלי התפילין, כל תפילת שחרית הוא מחכה לחבר שלו שיסיים את תפילת שמונה עשרה, כדי שהוא יקח את התפילין שלו ויניח, וזה היה ברור שלא שייך להמשיך במצב הזה, במוקדם או במאוחר, הוא חייב לקנות תפילין חדשות.

הוא התפלל מכל הלב לבורא עולם, אבא אתה כל יכול, תעזור לי למצוא את התפילין, בלב שלו התגנבה מחשבה, מה אתה מתפלל על דברים שרחוקים מהשכל???

מהמציאות???

פותח את החוברת הזו, בגלל שיש שם כל מיני פרסומות עם פריצות.

מטום זה לא אומזכום שאתה הולך לנהג ומבקש את הרמקול, אז איך הוא ישתף את כולם שקיימת האפשרות הזו?? הוא אמר לעצמו, עוד מעט יש מניין לתפילה שמתארגן כמטום, וגם ככה יש לי חיוב, אז אחרי שאני אגש כשליח ציבור אני אשתף אותם באפשרות הזו.

אבל אחרי התפילה, כל אחד ממחר למקומו, מה עושים?? הוא אמר לעצמו, לפני תפילת "עלינו לשבח" אני אעצור שניה, ועם הטלית והתפילין אני אסביר להם איך אפשר להתחבר לשמוע שיעורי תורה.

והאמת, שהוא מאוד נזהר שלא לדבר עם התפילין, מאז אותו המקרה שהוא איבד אותם, והוא קיבל על עצמו לא לדבר עם התפילין, גם אם יש דברים מאוד מאוד חשובים, אבל כאן, הוא איכשהו התיר לעצמו כדי שכולם ישמעו, וגם יש כאן זיכוי הרבים עצום, וגם הוא אמר לעצמו, אני רק אומר את זה וזהו...

של שני השמות הפרטיים ואת שם המשפחה.

ולקחתי את זה כפרויקט להגיע לבעלים, ועברתי בספר טלפונים עשרות אנשים, עד שהגעתי אליך.

הוא היה ב-ה-ל-ם!!! רק לפני כמה שעות הוא קיבל על עצמו שלא לדבר עם תפילין.

הוא הודה לבורא עולם שהביא לו את זה רגע לפני שהוא הזמין תפילין חדשות...

לאחר מספר שנים, באחת הטיסות שלו לישראל, הוא רצה לשתף את ציבור הנוסעים, שהיה ברובו שומר תורה ומצוות, שקיימת אפשרות להפוך את שעת הטיסה משעת שינה, לשעת לימוד תורה, אפשר לחבר אוזניות למסך שמובנה על הכסא הקדמי, ולכוון את זה לשיעורי תורה שמעבירים בקול הדרף...

רובם לא יודעים את זה, והאמת שבחוברת שמגישים עם כל אפשרויות השמע והצפייה בזמן הטיסה כתוב שם גם את האפשרות הזו, אבל כמעט אף אחד משומרי התורה והמצוות לא

של עולם!!! הרי מאז שזה חזר אלי, קיבלתי על עצמי שלא לדבר עם התפילין, ומה קרה עכשיו???

הוא נזכר שהיום בתפילת שחרית במטום, הוא דיבר עם התפילין, ומעניין שזו הפעם הראשונה שהוא מדבר עם התפילין, מאז שהן חזרו אליו, עד היום הוא היה מקפיד מאוד על הקבלה הזו, ורק עכשיו היתה לו את ההודעה שהיא בעצם זיכוי הרבים, אבל סוף סוף זה היה עם התפילין, וכבר באותו יום הוא שוב מאבד את התפילין.

במקרים מעין אלו, אמנם אנחנו לא יודעים השכונות שמים, אבל לפעמים, הכתובת על הקיר... לפעמים זה ברור מידי, שבמשך שנים מאז שחזרו אליו התפילין, הוא שומר באדיקות שלא לדבר איתן, ובדיוק לאחר הקבלה הזו הן חזרו אליו, ועל היום הראשון שהוא מדבר איתן הן נעלמות, זה כמעט מפורש.

כמובן, שהוא קיבל על עצמו שוב שהפעם הוא לא מדבר עם תפילין גם במטום וגם ברכבת, ולא משנה איפה הוא נמצא, הוא קודם יוריד את התפילין ואז הוא ידבר.

באמת, לאחר התפילה, רגע לפני "עלינו לשבח" הוא הודיע להם על האפשרות של שמיעת שיעורי התורה דרך האוזניות.

אחרי שסיים את התפילה, הוא חזר למקומו במטום, אחרי שהמטום נחת, ביציאה מהמטום, שאל אותו אחד השומרים: האם נתנו לך להעביר איזו חבילה? הוא נזכר שלפני שהוא עלה למטום, חבר ביקש ממנו טובה להעביר חבילה, הוא ענה לו: כן.

והוציא להם את החבילה מתוך אחת המזוודות, הם שלחו את זה לבדיקה, ולבנתיים, הוא סגר את המזוודות והעבירו אותן לכיוון היציאה, אחרי שסיימו את הבדיקה, החזירו לו את החבילה, להחזיר את זה למזוודה, זה לא היה כל כך מעשי, הוא שם את זה ליד התפילין.

הוא יצא משדה התעופה, עלה על מונית שלקחה אותו אל היעד שביקש להגיע, הוא הגיע בשעה מאוחרת, העלה את כל המזוודות, וכאשר הוא נכנס לחדרו, הוא שם לב שהתפילין וגם החבילה נשארו במונית, וואי, וואי, עוד פעם איבדתי את התפילין... ריבוננו

אמרו לו: הה, התפילין קשור אליך???
 הוא בדק שבאמת מדובר בתפילין
 שלו, והיה המום, שאל אותם: איך זה
 הגיע אליהם???. והם ספרו שנהג מונית
 מסר את הדברים, ואמר לנו שלחו לכם
 חבילה ותפילין, הביא לנו ונסע.

לחבילה אנחנו מחכים, אבל מה קשור
 ששלחו לנו תפילין???. התקשרנו
 לארצות הברית לשולח, ושאלנו אם
 הוא שלח לנו גם תפילין, והוא אמר לנו
 שהתפילין לא קשורים אליו, הבנו
 שכנראה נהג המונית התבלבל והכניס
 גם משלוח של מישהו אחר, רק שלא
 ידענו לאיפה לפנות, כיון שלא היה על
 זה שם או טלפון.

אמר בעל המעשה: אמרתי לעצמי,
 שבורא עולם הראה לי בחוש,
 שהתפילין חזרו אלי בזכות שחשבת
 על השני, והסכמתי להעביר איתי
 חבילה שלו, עשיתי טובה לאדם, אבל
 התברר שעשיתי טובה לעצמי, בזכות
 החבילה שלקחתי, מצאתי אצל מי
 נמצאות התפילין שלי.

מה שאדם עושה, לעצמו הוא עושה!!!
 ובלשון חז"ל: "שֶׁלַח לְחֻמְךָ עַל פְּנֵי

רק שהפעם היה קשה לו לראות איך
 התפילין יגיעו אליו, כיון שבפעם
 שעברה זה היה לפני החתונה, שהיה
 רקום שם המשפחה על התפילין,
 ועכשיו יש רק ראשי תיבות, איך יגיעו
 אליו???. כמעט אין סיכוי...

אבל שבורא עולם רואה שהוא הבין
 את הרמז שלא לדבר עם התפילין,
 וקיבל על עצמו שהוא לא מדבר איתן,
 אז בורא עולם שלח לו בדרך מעניינת.

למחרת, הוא מקבל טלפון מחבר שלו
 מחו"ל, שישאל אותו: אם הוא העביר
 את החבילה שהוא מסר לו???. הוא
 ענה לו, שהוא לא העביר את החבילה,
 מכיון שהוא שכח אותה במונית ביחד
 עם התפילין שלו, ואז נפל לו האסימון,
 רגע, רגע תגיד לי, על החבילה היה
 כתוב לאן זה צריך להגיע נכון.

כן, נכון!!! אבל אמרת שאיבדת את זה
 במונית, ולך תדע מי מצא את זה, מה
 זה משנה, תן לי את המספר שלו, הוא
 נתן לו את המספר של אותו אדם
 שאמור לקבל את החבילה, הוא
 התקשר אליו וסיפר על החבילה שנתנו
 לו למסור, והוא איבד אותה יחד עם
 התפילין שלו.

ונהנה מזה שהוא הורג את הבהמה, את אותה הנאה יש לו כאשר הוא הורג אדם.

וכל זה, כי אין להם את התורה שתלמד אותם מה זה ערך האדם, התורה מלמדת אותנו מהו ערכו של האדם, "כי בצלם אלוקים עשה את האדם" הבורא יתברך עצמו היה שושבינו של האדם הראשון, ובכך הודיענו, מהי גדלותו של האדם.

ולכן, "חביב אדם שנברא בצלם", אבל לגויים אין את זה, וסיפר הרב שך זצ"ל: על הנאצים שהיו מתאמנים בקליעה על יהודים, כדי שיוכלו לקלוע מדוייק על בעלי החיים...

ולכן, אם יש לגוי נשק, אנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא, וזה מה שדוד המלך מבקש מבורא עולם: "ספֹּתָה לְרֵאשֵׁי בָּיִתְךָ נְשֶׁק" [ק"מ ח'] דוד המלך מבקש: שבבוא היום, שהגויים יצאו עלינו, וינופפו עם נשק של גוג ומגוג, נדע שאנחנו צריכים הרבה רחמי שמים, כיון שאין להם שום מעצור...

ולכן, אנחנו צריכים לעשות מה שביכולתנו, בתפילה, בשיעורי תורה,

הַיָּמִים כִּי בָּרַב הַיָּמִים תִּמְצָאֲנִי" [קהלת י"א א']



צייד, לא רק של
בעלי חיים!!!

"וַיֵּצֵאוּ פְּרַעַה לְכָל עַמּוֹ לְאֹמֶר כָּל הַבֵּן הַיְלֹד הַיְאֹרֶה תִּשְׁלִיכֶהוּ" [א"כ"ב]

שאל אבי מורי שליט"א: איך אדם יכול להורות כזו גזירה אכזרית???, ואיך המצרים יכלו לקיים את הוראתו האכזרית של פרעה, להשליך ילדים קטנים למים???

איך אפשר להבין שעם שלם לא מתקומם נגד פרעה, ולא רק שלא מתקומם אלא עוזר לו בקיום הגזירה האכזרית הזו, להטביע תינוקות חיים במים???

ותירץ אבי מורי שליט"א, בשם הרב שך זצ"ל: עלינו לדעת, כי בעיני הגוי, אין לאדם עדיפות על פני הבהמה, וכמו שהוא יוצא לצייד של בעלי חיים,

שאנחנו רוצים ולכל מה שאנחנו צריכים, אנחנו מכינים את הישועה.

סיפרה אשה: שהיא היתה צריכה לצאת לאירוסין של בת הדודה שלה, והיא רצתה להביא לה זר פרחים, מתנה שתשמח אותה, כיון שבת הדודה שלה היתה יתומה, זה היה מאוד חשוב לה.

היא ניגשה לבעלה, ובקשה ממנו שיתן לה כסף כדי לקנות זר פרחים.

בעלה אמר לה: גברת, הזזנו כבר את כל הבלטות 😊 ואין לי מאיפה להביא לך, אני אנסה לארגן לך.

האירוע לא חיכה לארון, והאשה היתה בלחץ, היא רוצה את זה לערב, אין לה כח ל 14 ימי עסקים.

[שאלו עקרת בית כמה זמן לוקחת לה כביסה, ענתה: 40 דקות מכונת כביסה, שעתיים במייבש, וחזרה לארונות זה עד 14 ימי עסקים 😊].

היא התחילה להתפלל לבורא עולם, שהיא צריכה זר פרחים, איך הזר יגיע? היא לא יודעת, וזה גם לא מעניין אותה, היא יודעת שאצל בורא עולם

בשמירת הלשון, בשמירת הראש מכל מיני חיידקים, ובפרט בימים אלו, שאנחנו רואים שחור על גבי לבן, עד כמה חיי אדם אינם חשובים אצלם, לאילו נזקים הנשק שלהם יכול לגרום, ואם לא בורא עולם ששומר עלינו יום יום, המצב שלנו היה בטטה 😊.



זר פרחים באמצע

החיים!!!

"וַיְהִי בַיָּמִים הָרַבִּים הָהֵם וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבָדָה וַיִּזְעְקוּ וַתַּעַל שׁוֹעַתָם אֶל הָאֱלֹהִים מִן הָעֲבָדָה" [ב' כ"ג]

זה דבר שכל יהודי צריך לדעת, בכל מקום ובכל זמן, לדבר הזה אין "פג תוקף", ולא משנה מה המצב שלך, לא משנה מה הסטטוס שלך.

זה שייך לכולם, וזו התפילה!!! שכל אדם, מכל מקום יכול להתחבר לבורא עולם, וכל אחד בשפה שלו ובמילים שלו, וככל שאנחנו פונים מעומק הלב, ומכינים שזו הכתובת היחידה לכל מה

דרך אנב, רציתי לומר לך תודה על הזר, זה היה ממש מרגש, קלטתי שהיא ישר הבינה במה מדובר, והיא אמרה: מה, הביאו לך אותו?? אמרתי לה: לא הבנתי, אם שלחת לי, אז למה את מתפלאת שהביאו לי אותו???

היא אמרה לי: אני בהלם שהם הביאו לך את זה, אני דיברתי איתם שיביאו לך את זה לשנה החדשה, ואם תסתכלי בברכה, תראי שנה טובה.

בקיצור צחקנו ונהנינו מהטעות, אבל אחרי שניתקתי את הטלפון, אמרתי "מזמור לתודה" ריבוננו של עולם, אני רוצה להודות לך על הטעות הזו, שבזכותה יש לי זר לאירוסין של בת הדודה שלי, גם בלי להרים בלטה ☺.

זה במשפט אחד: כוחה של התפילה, שביכולתה לפתוח שערים נעולים.



אין מושג של "לא יכול" בורא עולם הוא כל יכול.

וגם אם זה דבר שנראה בלתי אפשרי, נראה שהשערים נעולים, תפילה מעומק הלב פותחת שערים נעולים.

שימו לב טוב!!! אחרי שעה דפיקות בדלת, לא תאמינו מי הגיע?! שליח עם זר פרחים, ממיי??? מהדודה מחו"ל.

מה שהיה לה מוזר בכל הסיפור, זה העיתי, למה שתשלח לה זר בחודש אב, ולא פחות ולא יותר היא מסתכלת בברכה, והיא רואה ברכה לשנה החדשה, ריבוננו של עולם!!! מה נסגר איתה???

אמרתי לעצמי: רק שאין לה איזה אלצהיימר או משהו בסגנון, התקשרתי לוודא איתה שהכל תקין, והיא שמחה לשמוע אותי, שאלתי בשלומה, וככל שאנחנו מדברות והיא לא מזכירה את הזר הבנתי שבאמת יכול להיות שקרה לה איזה שכחה, כיון שאנחנו די בקשר טוב, ואם היא לא מזכירה את הזר, זה מתחיל להדאיג אותי...

אמרתי לעצמי, אני חייבת לשאול אותה לפשר הזר הזה, ואז אמרתי לה:

אמר לו ר' חיים עוזר: כל זמן שהסבא נמצא ליד השולחן, הילדים לא רבים, וגם אם הסבא לא כל כך מתפקד...

ההגנה של לומדי התורה, של הצדיקים, זה משהו שמנע ומונע הרבה אסונות מעם ישראל, הרבה פצועים מבריאים בזכות התורה ולומדיה, וזו לא המצאה שלנו, חז"ל אמרו את זה לפני שנים.

וזה לשון המדרש רבה: "בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא בשביל שושנה זו, ינצל הפרדס, בזכות התורה ולומדיה ינצל העולם". [שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב']

כמו שיש פרדס שלם, שהבעלים רוצה לעלות עליו עם מרקטור ולהרום אותו עד היסוד, אבל הוא רואה שושנה מיוחדת שצומחת במרכזו, והוא חושב לא להרום את הפרדס, בגלל השושנה הזו, ובשבילה שווה לו להשאיר את כל הפרדס.

אותו דבר, בורא עולם אומר: בשביל התורה ולומדיה ינצל העולם.

מה עוזר שהסבא שלא מתפקד יושב סביב השולחן???

"נִימַת יוֹסֵף וְכָל אָחָיו וְכָל הַדּוֹר
הַהוּא" [א' ו']

מי שמתבונן בפסוקים, מאז שיוסף ואחיו נפטרו, התחילו כל הצרות, וזה מה שכתוב "ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף" ומיד אחר כך, "וישימו עליו שרי מיסים".

כל זמן שיוסף ואחיו היו נמצאים וקיימים, עם ישראל היה מוגן, אבל אחרי שהם נפטרו נעלמה ההגנה.

סיפר ר' שמואל גריינמן זצ"ל: שכאשר ה"חפץ חיים" ביקש לעלות לארץ ישראל, פנה אליו ר' חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל, וממש התחנן אליו שלא יעזוב את אירופה... ואמר לו שאם הוא יעזוב את אירופה, יש חשש כבד לקיומן של הישיבות בלעדיו.

אמר לו ה"חפץ חיים": אני כבר זקן, ואין לי כח לדאוג גם ככה לישיבות, והנוכחות שלי, אני לא חושב שהיא תועיל.

אחד העשירים, שכידוע "עשיר יענה עזות" פנה ל"חפץ חיים" ושאל אותו תוך כדי שהוא מצביע על אותו אברך: כמה מיטות הוא תרם???

בלשוננו, מה אתה שם אותו איתנו בשולחן, אנחנו כאן תורמים עשרות אלפי שקלים, ומה הוא עושה למען הבית חולים???

ענה לו ה"חפץ חיים": הוא תרם חמישים מיטות!!!

מה?? חמישים מיטות?? מה הוא נמצא ברשימת עשירי העולם, ואני עדיין לא מכיר אותו?? שאל העשיר המופתע.

ענה לו ה"חפץ חיים": אתם תורמים מיטות לאנשים חולים, כדי שיהיה להם היכן לשהות בזמן שיטפלו בהם, וגם אז יש סיכויים שירפאו, והאמת, שלא כולם מחזיקים מעמד...

אבל הוא, האברך, בלימוד התורה שלו, מונע שיהיו חמישים חולים, הוא מנע שימוש בחמישים מיטות.

מה עדיף למנוע מיטות או להביא מיטות???

עם כל הבלגן שיש בעולם, היה מזמן צריך לעלות עם "דיניי" ולשטח את העולם...

אבל בורא עולם אומר: אני לא עולה עם דיניי בגלל שיש לי כאן את התורה ולומדיה.

אותם לומדי התורה, ששקועים בעולמה של תורה, הם לא מעודכנים אפילו כמה שקורה בתקשורת, הראש שלהם נמצא בסוגיא של ברי ושמא, באמירה לנכרי, והם לא חולמים שההשקעה שלהם בלימוד התורה הצילה את כל העולם.

ישנו סיפור ידוע: על ה"חפץ חיים", שעשה ערב התרמה לבית חולים, וכל העשירים תרמו מיטות, שכל מיטה היתה שווה כמה אלפים.

כיון שמי שתרום מיטה תרום גם את כל הציוד ההיקפי עבור החולה שישכב עליה, והעשירים הגדולים שהיו שם, תרמו עשרים מיטות והטייקונים תרמו שלושים מיטות.

תוך כדי ההתרמה, נכנס אברך בן תורה, וה"חפץ חיים" הושיב אותו בשולחן הכבוד...

מילים כדרכנות!!!

אבל כן, כן, זה ממש כך, כאשר האדם לומד תורה הוא מגן על העולם, קשה לך ללמוד? בוא תחזיק אברך!!! תדאג שיהיה לימוד תורה, כי רק זה מה שיביא הגנה לעם ישראל שבימים כאלו זה מאוד נצרך.

שמעתי, שיש כאלה שאמרו להפסיק לומר "אבינו מלכנו", אני לא נכנס לטעם שלהם, אבל אני השבת עמדותי בבית הכנסת ואמרת להם, שאנחנו לא יכולים לחזור לשגרה, כשיש משפחות שכל מלפון מקפיץ אותם, כל נקישה על הדלת גורמת להם לצמרמורת, הם לא יודעים מה קורה עם אבא שלהם, עם הבן שלהם, אנחנו חייבים לשאת בעול ולא לחזור לשגרה בימים כאלו.

להרבות זכויות ותפילות, לעשות כל מה שיכולים להצלחת עם ישראל.

וכן לתת צדקה בימים אלו מאוד חשוב כיון שכידוע "וּצְדָקָה תַצִּיל מִמָּוֶת" [משלי י' ב'] אבל צריך לדעת, שכדי לתרום לתורה, צריך זכויות, לא כל אחד יש לו את הזכות.

ה"חזון איש" אמר: למה כאשר באים להתרים אנשים למוסדות תורה, הם אומרים לך: תבוא מחר??? מה יהיה מחר? מה הוא יזכה בלומנו???

אמר ה"חזון איש": שהעשיר הזה, צריך עוד שלוש תפילות, כדי שתהיה לו הזכות לתרום, עדיין אין לו את הזכות לתרום... ובגלל זה הוא דוחה אותם למחר...

יש שדורשים על הפסוק "הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד" שאדם בביתו מתנהג בצורה של הון ועושר, הוא מחליף וילונות כל שני וחמישי, מחליף ספות כל שלישי [ביחד עם הקוסקום 😊] בקיצור לא רגוע, וכל היום חושב מה אפשר להחליף.

אבל וצדקתו כל מה שקשור להוראות קבע, פה זה עומד לעד, פה זה נשאר אותו דבר.



מעוניינים לזכות את הרבים??? זקוקים לישועות??? לשמידה??? לזיווג הגון, לרפואה, להצלחה, לע"נ.

תמורת תרומה של 50 שקלים תקבלו 20 חוברות להפצה

כתיבתם של חידושי התורה והפצתם מהרה קידוש ה' גדול ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה [מדברי מדר' ר' חיים קנייבסקי זצ"ל]

חייגו כעת 052-7654865

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי'
הילדה מוריה בת רחל תחי'
לינוי בת שירה תחי'
אליהו בן סוליקה הי"ו
ישראל עמר בן תמור הי"ו לזיווג הגון
משפחת אדרי הי"ו
להצלחת יצחק בן רבקה הי"ו שיחזור לביתו לשלום

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א
ר' רחמים בן ריקה הי"ו
שולמית בת סוליקה תחי'
הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו
מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי'
עדנה בת סימי תחי'
שפי רומי בת זיוה תחי'

לאה בת חסידה חסיבה תחי'
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו
יעקב בן מזינה הי"ו דניס בת צביה תחי'
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה
ליבי בת שירה תחי'
אלחנן בן לאה הי"ו להצלחה בתורה ויראת שמים

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל
יעקב דוקר בן שרה ויחזקאל ז"ל
לע"נ האוה"ח הקדוש ר' חיים בן עטר זע"א
לע"נ

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל
הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל
פאני פריחה בת תמור ע"ה לבית אביטן
אברהם אדרי בר יקוט ז"ל חנינה חנה בת שמחה ע"ה
לע"נ

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה
הסבתא עישה בת סלטנה ע"ה לבית פרץ
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א
משה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל
יפה בת סימי ע"ה לבית כהן
מושה [מושיטין] עמר בן תמור [תמון] ז"ל
לע"נ

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

נקודות "מקשיבים" ברחבי הארץ

בני ברק: רמת אלחנן משפחת פריץ רחוב הרב זוננפלד 10 052-768-4697

שיכון ג' דפוס S.O.S שדרות הנציב 1 03-5568453

שיכון ה' 052-712-5696

חדש!!! שיכון ו' 052-767-3700

חדרה: משפחת אור 050-476-7700

פתח תקוה: דניאל 054-676-5094

אשדוד: אביב מזוז 054-488-5622

באר שבע: חנות העזר והמפתח רחוב קק"ל 126

נתיבות: נחלת יששכר 050-416-6231 מערב נתיבות 054-625-6939

נווה שרון 052-712-5697

חדש!!! דפוס נזר הקודש רחוב חיל אויר 74

ביתר עילית: גבעה B רחוב הרב שך 42 053-310-9393

בית שמש: רמה א' 054-843-3859

חדש!!! יפה נוף בן עזאי 27 משפחת הרב בן חמו 052-714-0376

רחובות: 052-761-7667

אופקים: רחוב הרב חיים פינמו 052-765-4865

ובמשרד הראשי של מרכז תבונות רחוב ר' אלעזר אבוהצירא 316

אשקלון: 053-280-3528

חדש!!! נוף הגליל שכונת הר יונה 052-768-3794

מעוניין להצטרף להפצה ולצבור זכויות והגנה על עם ישראל??

התקשר עכשיו 052-7654865

לשמיעת השיעור כל יום בשידור ישיר

וכן לשמיעת כל שיעורי הרב

0733-71-81-57