

טעם בפרשה

י"ז

דהיינו: ייתכן שכדאי יהיה לספר לו, על החיים הפשוטים והכפיים שנקיים מתאוות ורדיפות, על 'מתיקות השבת', ועל 'עונג המשפחה', ועל עוד שלל הנאות "חומריות" שיש לנו בעולם הזה, כתוצאה מכך שאנו יהודים שומרי תורה ומצוות. וייתכן מאוד שזה יוסיף לא מעט לקירוב הנפלא שלנו..

ואי אפשר לשכוח את הילדים, שגם הם צריכים קירוב, ולעיתים מה שישכנע אותם לשבת 'באבות ובנים' זה החטיף הנחמד בסוף הלימוד, או המדבקות של... או הטיול ל...

כי כן! לעיתים צריכים לדרבן על ידי דברים מתוקים ונחמדים בדמות 'הנאות העולם הזה'.

והאמת, שאם נשים על השולחן, גם אותנו הקדושים ימשוך פיניקים וההפתעות נחמדות שמותר שיבואו, ומותר שירימו לנו מעט את המצב רוח

כי בסופו של דבר כולנו רוצים להתקרר... ואם כוס 'קולה' קרה תיתן לנו 'קורטוב' של יישוב הדעת להבין את

התוספות, אז לא בטוח שכדאי למנוע זאת..

אגב, בנימה אישית, יש בית כנסת שאני מגיע לשם מדי פעם ללמוד, ובכל פעם יש שם מיני תפנוקים נעימים, אם זה סוגיי תה שלא הכרתי, ואם זה כל מיני מאפים ומטעמים שנאפו לאחר הפסח, והאמת שפשוט כייף ללמוד שם!!

כן, אולי זה 'חומר' מדי, או אולי זה 'מותרות' מדי, אך בסופו של דבר כשאתה לומד עם דברים 'נעימים', זה פשוט 'גישמאק', וככה אתה מצליח לכתוב את כל הדברים הנפלאים שקראת עד לכאן...

אז תו לעצמך מעט שלוה. כדי שתעלה ותפרח כשושנה!!!

לבתי אלון ואבירוק!

יתרו מגיע למדבר סיני לפגוש את עם ישראל. הוא רוצה לשמוע יותר על העם המעניין שיצא ממצרים, על העם המעניין שאלוקיו עושה לו ניסים בלי סוף.

ועם ישראל מקבל אותו בסבר פנים יפות.

האומה הקדושה רוצה לקרב את יתרו תחת כנפי השכינה, ורוצה להביא אותו בקשר אמיתי עם בורא עולם, ועל כן היא עושה הכול על מנת לקרב אותו לעם הנצח.

נו טוב, איך עושים זאת? כיצד מקרבים את לבו של אדם לתורה?

אז אולי נלמד מעם ישראל וממשה רבנו כיצד מקרבים אדם לתורה.

אומר המכילתא:

"אמרו לו [בני ישראל ליתרו]: המן הזה שנתן לנו המקום, אנו טועמין בו טעם הפת, טעם בשר, טעם דגים, טעם חגבים, טעם כל המטעמים שבעולם... רבי אלעזר המודעי אומר: אמרו לו: הבאר הזה שנתן לנו המקום, אנו טועמין בו טעם יין ישן, טעם יין חדש, טעם חלב, טעם דבש, טעם כל הממתקים

שבעולם... רבי אליעזר אומר: אמרו לו: עתיד המקום לתן לנו שש מדות טובות: ארץ ישראל, והעולם הבא, ומלכות בית דוד, ועולם חדש, וכהנה, ולויה.. מיד פתח ואמר: ברוך השם!!"

מאוד מעניין!

המכילתא מספר לנו שעם ישראל קירב את יתרו, על ידי סיפורים מרתקים על אוכל ועל ממתקים, ולא על קדושה וטהרה, ויראת שמים, ומידות טובות.

אם כן ייתכן מאוד, שכשרוצים לקרב יהודי, לא תמיד יספיק לספר לו על מציאות הקב"ה, ועל רוממות עם ישראל ועל קדושת התורה וכו' ייתכן מאוד שלעיתים ישכנע אותו [ולו במעט] החלקים 'הגשמיים' 'החומרניים' שביהדות. (שכמובן אף הם רוח, אך לא בנראה לעיניים..)



כל הזכויות שמורות למכון 'טעם בפרשה'

להערות, הארות ותגובות וכן להרשמה לקבלת ה'טעם' במייל מדי שבוע פנו למייל: GTB100200@gmail.com

להנצחות ולתרומות ניתן לפנות לטל' 052-719-2760 או במייל ה'נל'

שימו לב! בשלב זה העלון מופץ בחפוצת מייל בלבד + לזיכוי הרבים ברצוננו להדפיס ולהפיץ את ה'טעם' בבתי הכנסיות ובתי המדרשות! לתרומות ניתן ליצור קשר עם המכון! זכות זיכוי הרבים יגן על התורם ועל כל בני משפחתו