

פירות נוי

פרשת ויחי

מאת יצחק בירך דסקל

גליון מס' תשפ"ד - טו טל: 03-5740046 מייל: y.b.daskal@gmail.com כל הזכויות שמורות ©

ביאור עמוק על כח ההשפעה והקבלה

- א. יש לדקדק: פרשת ויגש מסיימת בפסוק "וַיָּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ גִּשְׁן וַיֵּאָחֲזוּ בָּהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבוּ מְאֹד". ומיד לאחר מכן כתוב "וַיַּחֲזִיק יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁבַע עֶשְׂרֵה שָׁנָה".
- ב. מדוע לעיל כתוב שישב "בארץ גושן", ומיד כתוב "ויחי יעקב בארץ מצרים" ולא כתוב בארץ גושן. ועוד, מדוע בכלל כתוב בארץ מצרים, היה לכתוב ויחי יעקב שבע עשרה שנה, דפשיטא שעולה על הפסוק לפני כן שישב בארץ גושן.
- ג. ומבאר רבינו המשך חכמה זצוק"ל, שיש הבדל בין משמעות "ישיבה" למשמעות חיים. כי ישיבה היא מצב גשמי, היכן אדם נמצא במציאות, אבל חי הוא דבר רוחני.
- ד. ויש שיושבים ואינם חיים, שהרי אמרו (מדרש תנחומא, פרשת וזאת הברכה סימן ז. ובעוד הרבה מאוד מקומות בחז"ל) "הרשעים אפילו בחייהם קרויים מתים". לפיכך רק הצדיק נקרא חי.
- ה. וגם במהות החיות יש הרבה דרגות, דרגה מעל דרגה, כי יש אדם שזוכה להיות חי לעצמו בבחינת צדיק, אבל אינו מחייה בזכותו אחרים, ונחשב חי לבדו.
- ו. אבל יש צדיק בבחינה גדולה יותר, שמחייה את בני ביתו, ויש דרגה גדולה יותר שחי לעירו, ויש דרגה גדולה יותר, שהצדיק מחייה את כל העולם, ועל זה נאמר "צדיק יסוד עולם".
- ז. לפיכך כשבא הכתוב לספר מקום מגורי יעקב, פירש ש"גר" בארץ גושן, אבל כשבא לכתוב על "חיי" יעקב, כתב שחי בארץ מצרים, כי היה מחייה את מצרים שפסק הרעב בעבורו, לכן כתוב שחי בארץ מצרים ולא בגושן.
- ח. נמצינו למדים: האדם כשנולד אינו משפיע כלל, הוא רק מקבל. ככל שאדם גדל יותר, יש בכוחו להפוך את הרצון לקבל – להשפיע, וככל שגדל ברוחניות יותר, גודל ההשפעה שלו גדל יותר. וזה תכלית כל העבודה, להיות כמה שיותר משפיע, וכמה שיותר לזכות את הרבים.
- ט. ולא רק בפרט אלא גם בכלל. כלל ישראל נברא להשפיע על כל העולם את מלכותו של ה' יתברך! ואם אינם עושים זאת, ה' מביא עליהם את החמס! ואת החיזבולה! ושאר מרעין בישין. אבל אם היינו מתקנים את מעשינו, היינו מנצחים בכל מלחמה ללא שחייל אחד יהרג. והוא מוסר השכל נורא!