

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

זירא

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 16:00

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע
באתרים "דרשו" "לדעת" "קול הלשון"
וכן ניתן להורידו מעמדות קול הלשון ברחבי הארץ
© כל הזכויות שמורות למערכת

להזמנת הרב להרצאות ושיעורי תורה 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת וירא תשפ"ד

ילד עם פרצוף של

מסכן!!!

מי שמתבונן, אברהם אבינו הנקרא "עמוד החסד", הוא לא רק מארח את מי שבא אליו, אלא הוא מחפש שיהיה מי שיבוא אליו, וגם במצב של חולי ושל קושי, הוא לא עושה הנחות לעצמו: זהו!!! אני פטור!!! אלא הוא מנסה, גם בתוך הקושי הזה, לראות איך הוא יצליח לארח.

את הדבר הזה, אברהם אבינו מעביר הלאה לדורי דורות, את המסירות הזו למצוות גם כשקשה...

יש עוד דבר חשוב, כאשר מדברים על מידת ה"חסד", חשוב לתת לאדם שאתה עושה איתו חסד הרגשה טובה, וחלילה, לא לתת לו הרגשה של נזקק...

אחד המלמדים בתלמוד תורה "עץ חיים" סיפר: שהבן שלהם חלה

במחלה לא פשוטה, ל"ע ול"ע, הוא היה מאושפז בבית החולים כמשך ימים ארוכים, הוא ואשתו עשו תורנות ביניהם לשהות לידו בלילות, וזה עייף אותם גם גופנית וגם נפשית...

לילה אחד, הגיעו הרב אריה לוי זצ"ל בליווי רעייתו, והציעו להם שהם יחליפו אותם הלילה בשמירה על הילד.

מה פתאום!!! אמרו הזוג, שאנחנו נטריח את הרב והרבנית??? בשום פנים ואופן.

ר' אריה לוי אמר לו: תשמע, אני רוצה לדבר עם אשתי על כמה עניינים דחופים, ובבית יש לנו ילדים קטנים, שלידם, אני לא יוכל לדבר איתה [היתה להם דירת חדר] ולכן, דווקא יהיה לנו טוב להיות פה הלילה, בקיצור, הרב נתן לו את ההרגשה שהוא עושה איתו טובה.

וכמוכן, אחרי שר' אריה לוי ביקש ממנו שיעשה לו טובה, ויתן לו לשהות

יש כזה מושג תפילה שלא
נענתה???

"וַיְהִי אֲמַר הַמַּכְסָּה אֲנִי מֵאַבְרָהָם
אֲשֶׁר אָנִי עֹשֶׂה: {יח} וְאַבְרָהָם הָיָה
יְהִיָּה לְגֹי גְדוֹל וְעֲצוּם וְנִבְרָכוּ בוֹ
כָּל גֹּיֵי הָאָרֶץ" [יח, יז י"ח]

בורא עולם רוצה להפוך את סדום,
ואומר: אני לא יכול להפוך את סדום
מבלי להודיע לאברהם על כך.

ונשאלת השאלה: למה???
העניין להודיע לאברהם???
קבלן ביצוע 😊???

ועוד צריך להבין, מה זה קשור לכאן
שהוא אמור להיות ל"גוי גדול"???

ה"מגיד מדובנא" עונה על כך במשל:
לשני אנשים שנכנסו לחנות בגדים,
כדי לקנות בגד לילד שלהם, אחד מהם
בודק ובודק אם הבגד מתאים לילד
שלו, וחושב הרבה לפני שהוא קונה,
השני לעומתו, לוקח את הבגד, מסתכל
עליו שניה, ומיד בא לשלם תמורתו,
מבלי לחשוב הרבה.

ליד בנו, הוא הלך לבית ושמח לקבל
את העזרה של ר' אריה לויין.

זו נקודה שצריך לשים לב אליה, אתה
כבר עושה חסד עם השני, אז כבר
תיתן לו הרגשה טובה.

לפני תקופה, רציתי להעביר סכום כסף
לאדם מסוים, אבל לבוא לתת לו את
זה בדרך הרגילה, זה לא כל כך היה
נעים, אז אמרתי לו: תשמע, מישהו
נתן לי להעביר סכום כסף מסויים
לאדם שזה יכול לעזור לו, אם זה יעזור
לך אתה יכול לקחת... וכך הוא לא
התבייש לקבל.

יש כאלה שנותנים, אבל מצלמים את
המקבל, הלו!! אתה נורמלי???
תאמין לי, בהרבה מקרים, המקבל
מעדיף שלא תביא לו, אם אתה רוצה
לצלם אותו... מה הוא צריך את
הפרסום הזה?!

יש את המגזימים שאומרים לילד
שיעשה פרצוף מסכן... כאילו מעולם
הוא לא ראה משחק 😊.



עד שהן יפעלו, אך מה שברור: שאין תפילה ששבה ריקם!!!

ראיתי מביאים שכל התפילות שאברהם אבינו התפלל על סדום, עזרו ללוט... שממנו יצא מלכות בית דוד [ממזאב יצאה רות אם המלכות שממנה יצא דוד המלך]. וממנו יצא מלך המשיח.

ה"חזון איש" זצ"ל אומר: שאם אתה רואה באמצע החיים, ילד שפתאום מצליח, פתאום הוא מתחיל להיות מהמצויינים, עד היום הוא היה הנע'בך... המב'עה... של הכיתה, וביום בהיר הוא משתנה מן הקצה אל הקצה ומצליח בכל ענייניו.

תדע לך, יתכן מאוד, שאיזו תפילה של איזה סבא... או איזו סבתא... או של ההורים... שעכשיו בורא עולם שלף אותה ומשתמש בה.

יש עוד הסבר לכך שבורא עולם רואה צורך להודיע לאברהם על הפיכת סדום???

מכיון, שאברהם היה מצוה את בניו אחריו, לכן היה חשוב שיודיע להם

המוכר המזם מהשוני ביניהם, ואומר לאדם שחושב יותר מידי, תסתכל על החבר שלך, שניה אחת הוא מודד ולוקח, אני לא מבין למה אתה מתעכב כל כך???, מה, אתה קונה דירה???

ענה אותו אדם למוכר: האדם שלקח לפני, יש לו כמה ילדים, ולכן, אין לו הרבה מה להתעכב כאן, כיון שאם הבגד לא יתאים לילד הראשון, הוא יעביר אותו לילד השני, אבל לעומת זאת, אני, יש לי בסך הכל ילד אחד, ואם זה לא יתאים לו, אין לי מה לעשות עם הבגד הזה.

אומר בורא עולם: כיון שאברהם אמר להיות לגוי גדול, פירוש: לעם גדול!!! לכן אני חייב להודיע לו על כוונתי להפוך את סדום, וכך לגרום לו להתפלל, וגם אם התפילה הזו לא תעזור להשאיר את סדום, בוודאי היא תעזור לדורות הבאים...

יש מושג "שיחה שלא נענתה", אבל אין מושג של תפילה שלא נענתה... כל תפילה פ-ו-ע-ל-ת!!! השאלה היא: מתי?? יש תפילות שמתקבלות במייד, וישנן תפילות, שלוקח קצת זמן

ובכל התופת שהיתה, מי נשאר בחיים, ומי לא, הי' ישמור... הכל היה כתוב מראש אצל בורא עולם, ולחלק מהניצולים בורא עולם סיבב את זה בדרכים כאלו שהם יראו שבזכות מסירות למצוות, או לתפילות, או לזיתור הם זכו לחיים, ונגזר עליהם להינצל.

מה שברור, שעם כל הכאב שהיה ועדיין קיים, שישנן משפחות שלימות שלא יודעות מה עלה בגורל יקריהם, ועוד מאות משפחות, שגם כאשר ישטחו את עזה... זה לא יחזיר להם את בן משפחתם אליהם.

ובכל התופת הזו, רואים שהיו הרבה ניסים מעל הטבע, סיפורי הצלה שלא נתפסים כמוח האנושי.

בעזרת השם, נביא כאן כמה סיפורים, כמוכן שיש עוד הרבה סיפורי ניסים, למה באמת זה אמור לעניין אותנו הניסים הללו???

התשובה היא: שאם רואים שהיו הרבה ניסים, זה עוזר לנו להבין שבורא עולם השגיח כאן השגחה מלאה, גם בלי

שסדום נעלמה מהמפה... לא בגלל שהם היו רעים וחטאים, אלא בגלל שיד עני ואביון לא החזיקה... בגלל שאנשי סדום לא נתנו צדקה, וזה סופו של כל אדם שחושב רק על עצמו, ולא חושב על אחרים.



למה יהודים לא מגיעים לבית חולים מסויים באמריקה???

בימים אלו, מתחילים לצאת לשטח כל מיני סיפורים, סיפורים שמראים כי יש יד שיושבת ומכוונת את כל הנתיבים... ומי שחושב שנרדמנו בשמירה, הוא אולי צודק לגבי השמירה שלנו.

אבל מה שברור, שהשמירה של בורא עולם לא סרה מאיתנו אפילו לרגע אחד, וכשהמחבלים פרצו, בורא עולם לא רק שראה אותם, אלא שהוא גם נתן להם חיים, כי אילו הוא לא היה נותן להם חיים, הם לא היו קיימים, וכל רגע ורגע שהם חיים זה בזכות בורא עולם.

כלל אין יהודים שבאים לכאן, וזכרנו למה באמת הם לא מגיעים לפה, והתברר, שיהודי אף פעם לא מרגיש לבד!!! בכל מצב, יהודי יודע ומרגיש שבורא עולם אתו, לכן, זה מוזר לי שאתה יהודי והיתה לך הרגשה של בדידות.

את כל זה אמר פרופסור גוי... הוא מבין מה שלצערנו, עדיין לא כל היהודים מבינים, שיהודי הוא אף פעם לא לבד.

יש בימים האחרונים סלוגן שרץ: "ביחד ננצח" תרשו לי להוסיף: "ביחד עם בורא עולם ננצח" אם נבין, שבכל מה שקשור למלחמות שאנחנו נלחמים, זו רק השתדלות, ומי שבאמת גורם לנו לנצח, מי שגורם שלא יהיו לנו אבידות בנפש, זה אך ורק בורא עולם!!! הידיעה הזו ש"אין עוד מלבדו" תביא לנו סיעתא דשמיא, שבימים אלה היא מאוד נחוצה.



"רואה יורה"... גם בלי מזל"טים, קטב"מים וחרת"תים... 😊.

הידיעה הזו שאנחנו מושגחים תמיד, היא לכשעצמה יכולה להחזיר אותנו לרוגע ולשפיות, בלי ידיעה זו אנשים נכנסים לטראומות שקשה מאוד לצאת מהן.

ישנו בית חולים באמריקה, שמטפל בחיילים שפיתחו חרדת נטישה בשדה הקרב, הם מטפלים בהם על ידי כך שהם מהפנטים אותם, ומחזירים אותם לאותו זמן, ואומרים להם: אין לכם מה לדאוג, אנחנו איתכם, אתם לא לבד... כל מיני משפטים שעוזרים להם להתמודד ולא להרגיש לבד במערכת.

יום אחד, נכנס אדם שבא לטפל שם, שאל אותו אחד הפרופסורים: האם אתה יהודי??? הוא היה ב-ה-ל-ם!!! מה, גם לפה הגיעה האנטישמיות???

הוא ענה לו: כן, אני יהודי, למה אתה שואל???? מה, אתם לא מקבלים יהודים????

ענה לו הפרופסור: חס ושלום, אני רק בהלם שיהודי בא לכאן, כיון שבדרך

מי המאסטר שתקע
את המחבל
במעלית????

יומיים לאחר שמחת תורה, בעיר שדרות התופת היתה עדיין קיימת, היו עדיין מחבלים מסתתרים, מחבל שפל אחד נכנס לבניין בשדרות, הוא עלה במעלית כדי לעבור דירה דירה ולפגוע בתושבים, הוא היה חמוש בתחמושת רבה.

בורא עולם בחסדיו במרוכים וברחמיו העצומים, גרם להפסקת חשמל בבניין באותם הרגעים, המחבל החמוש נתקע במעלית והתחיל לצעוק שישחררו אותו, המחבל שהיה בלחץ, התחיל לצעוק בערבית שיפתחו את המעלית.

השכנים שנשארו בבניין, שמעו את הצעקות, הם לא העיזו לצאת מהבית, אבל אחרי ששמעו שוב את אותם הצעקות, הם הציצו וקלטו שהוא נעול במעלית ללא חשמל, מיד הם הועיקו את כוחות הביטחון, שתוך כדי הנסיון לחלצו, הוא ניסה להרוג אותם, אבל בחסדי שמיים הם קיימו בו "הבא

להורגך השכם להורגו", וכך ניצלו תושבי הבניין.

את התזמון של הפסקת החשמל, שהיא קרתה בדיוק בזמן שהוא שהה בתוך המעלית, את זה יכול לתזמן רק בורא עולם, שמשגיח עלינו רגע, רגע, חוץ מהשגחה פרטית, אין לזה הסבר אחר, מבחינה סטיסטית הסיכוי שכזה דבר יקרה, הוא אחד למיליארד...

"מבלעדי עווןך ועזרתך אין עצה וישועה"

אם נשאל היום את האנשים, רובם ככולם יאמרו לך שהם מאמינים בבורא עולם, אבל לא כל מי שמאמין יודע שיש בורא לעולם...

סיפר הרב וולכה זצ"ל: נתקלתי עם בחור בעל קשיים, ולצורך כך ירדתי לבני ברק, כדי להתייעץ עם המשגיח של פוניבז' ר' חצק'ל לונשטיין זצ"ל, בסיום השיחה שהיתה לי עם ר' חצק'ל, באתי לצאת, והמשגיח קרא לי ושאל אותי: האם אתה יודע שיש בורא לעולם????

שמעתי מאחד מגדולי מזכי הרבים באזור הדרום, הרב אברהם יעקב שליט"א, בדרשתו הקבועה במוצאי שבת, הוא הביא בשם הרב שמשון פינקוס זצ"ל שאמר: שיכול להיות אדם שמקיים מצוות, ואפילו לומד תורה, אבל הוא סינתטי...

רובנו מכירים את הפירות הסינתטיים... אתה מתארח ואתה רואה סלסילה של פירות עסיסיים, עם הטיפות עליהם... בא לך לתת להם איזה בים 😊 אבל אם תרים את הפרי, תגלה מיד שהוא לא אמיתי, הוא סינתטי.

כלפי חוץ הוא נראה סוג א', א', אבל בפנים הוא קלקר... הוא עושה הכל על מצב אוטומט, אבל אין לו קשר אישי עם בורא עולם.

לשמוע שיש בורא עולם, כולם שמעו, לדעת לא כולם יודעים, לא כולם חיים על פי זה.

ראיתי שאלה של ר' אברהם גרודזינסקי זצ"ל הי"ד, בספרו "תורת אברהם" הוא שואל: אם נתבונן ב"ברכות השחר" נגלה שיש בקשות

לא הבנתי לאן הרב חותר, אבל ענית לך שאני יודע שיש בורא לעולם.

שאל אותי ר' חצק'ל לוונשטיין זצ"ל, שוב: אתה באמת יודע שיש בורא לעולם???

ושוב השבתי לך שאני יודע שיש בורא לעולם.

הוא אמר לי: אז לך ותספר את זה בישיבה בבאר יעקב לבחורים.

אומר הרב וולכה: הדבר הזה תפס לי את הראש במשך שבועיים, מה ר' חצק'ל לוונשטיין רצה ממני?? למה הוא התכוון???

עד שהבנתי, שיכול להיות אדם שמקיים את כל המצוות, עושה כל מה שצריך לעשות, אבל עדיין הוא לא באמת יודע שיש בורא לעולם...

הוא שמע שיש בורא לעולם מגיל קטן, אבל כנראה שהוא לא יודע את זה באמת... הוא מקיים את המצוות כי הוא רגיל לקיימן, וחסר לו הקשר הזה עם בורא עולם,

הסוכריה, וגם על הדירה באותו המון, באותה התלהבות.

הלו!!! זו סוכריה וזו דירה?! מה קורה איתך???

והתשובה היא: שאצלנו יש הבדל בין דירה לסוכריה, אנחנו מעריכים יותר שבורא עולם נתן לנו את הראיה, מאשר נעליים, אצלנו, יש גדול וקטן... אבל אצל בורא עולם אין שום הבדל בין לתת לך ראייה, לבין לדאוג לך לנעליים, אצלו אין הבדל בין להחזיר נשמות, לבין לדאוג לך לחגורה, ולכן ההודאה על הכל היא באותו המון.

הוא יכול לתת לך רכב 2024, ויכול לתת למישהו אחר אופניים חשמליות, באותו מאמץ ובלי תשלומים... אצל בורא עולם הכל זה נס, גם לתקוע את המחבל במעלית, וגם לתת לך לנשום, אבל אנחנו מלנשום, הפסקנו כבר להתלהב, כי אנחנו מקבלים את זה 24\7, אבל כשהמחבל נתקע במעלית, זה אחד ל...



שבלעדיהן אי אפשר לזוז, ויש בקשות שהן סוג של פינוק, יש ברכת "פוקח עורים" שאנחנו מודים לבורא עולם על הראיה.

ובאמת, אדם ללא ראייה, הגמרא אומרת שהוא חשוב כמו מת, ה' ישמור, ויש ברכה על החגורה "אזור ישראל בגבורה" שזה דבר שבהחלט אפשר להסתדר בלעדיו...

אותו דבר, יש את ברכת "שעשה לי כל צרכי" על הנעלים, שזהו פריט שאפשר להסתדר בלעדיו, ומצד שני, אנחנו מודים לבורא עולם שהוא מחזיר נשמות לפגרים מתים.

וזה דבר פלא, שאנחנו מודים אותו דבר על כל הדברים בלי שום הבדלי מעמדות???

תתאר לעצמך, שמתקשר אליך טייקון, וקונה לך דירה בבית שמש, שיהיה לך מקום לאן לנפוש באזעקות... ☺ וכאשר באת לחתום על הבעלות של הדירה, הוא נתן לך סוכריה, ואתה מודה לו על שני הדברים, גם על

מה מניע את האדם לקפוץ על

רימון נפיץ???

יש שאלה ששואלים ב"פרשת בראשית" על המדרש שאומר: שהתורה תחילתה חסד וסופה חסד, תחילתה חסד, על ידי שבורא עולם תפר לאדם ולאשתו כותנות.

ונשאלת השאלה: למה לא מחשיבים את כל מה שבורא עולם ברא לפני האדם, וכי לברוא לו את כל הצמחים, העצים, הימים, החיות, זה לא נקרא חסד???

התשובה היא: שכל זה לפני שהוא חטא, אבל אחרי שהוא חטא, היה צד לומר שבורא עולם לא יעשה אתו חסד, ובכל זאת רואים שגם לאחר החטא, בורא עולם עושה אתו חסד.

כשמדברים על חסד, צריך לדעת, שחסד זה לא רק לאנשים מהז'אנר שלך, אלא זה עם כבכבככולם.

ולא רק זה, אלא גם למי שחטא נגדך, או זרק לך מילה שלא במקום, בעבר, וכד'.

איך???? אבל אני חייב לו, אני צריך "לטפל" בו???

התשובה היא: שבחסד, אנחנו פחות חושבים על עצמנו, אלא חושבים יותר על השני, ולכן אם הוא עכשיו צריך עזרה, אפילו שיש לי אתו חשבון ישן, עכשיו זה לא הזמן לעשות חשבונות...

ישנו סיפור שמסתובב... שמראה עד כמה אנחנו בתור עם ישראל, מידת החסד טבועה בתוכנו, גם במחיר של למסור נפש על השני.

הסיפור הזה, לא היה קורה בשום אומה אחרת.

באותו יום של התופת נכנסו כמות של אנשים לאחד הממד"ים, המחבלים צמאי הדם זרקו לתוך הממד"ד רימון, רימון שמתפוצץ במקום כזה קטן, גורם למוות מידי ונוראי של כל השוהים בו, כל הרסיסים עושים נזק שקשה לתאר.

אחד השוהים בממד"ד, רצה להגן על שאר האנשים השוהים אתו בממד"ד, מיד קפץ על הרימון, ובכך חטף את כל רסיסי הרימון בגופו, מיותר לתאר מה

לב כל כך, והתברר שחסרה מנה אחת, מישהי לקחה שתי מנות...

הקצין הגרמני ניסה לראות מי זו שלקחה שתי מנות, אבל היה נראה שהיא החביאה את זה היטב.

הוא אמר לכולן: אם הנגבת לא תודה, אני יהרוג את כל המחנה פה, ואם היא תבוא ותודה, אני יהרוג רק אותה.

כל הנשים היו בשקט, אותה נערה לא ידעה אם כולן בשקט מפחד בגלל שמישהי גנבה, או שבאמת היתה חסרה מנה, ובאמת אף אחת לא גנבה...

מה שברור, שכולן היו בפחד, הן ידעו שמה שהקצין הנאצי אומר הוא מתכוון לזה, ואף אחד לא יעמיד אותו לדין על כך שהוא הרג אותן.

לפתע הנערה אמרה לו: זו אני לקחתי, תהרוג אותי.

הקצין היה אכזרי, אבל לא מיפש, הוא הבין שזו לא היא, כיון שהיא היתה האחראית.

שקרה לו...הי"ד, אבל במעשה שלו הוא הציל את כל השוהים בממ"ד, ובזכות מסירות הנפש שלו כולם נצלו.

כאשר שומעים מעשה כזה, זה לא נתפס איך??? איך מגיעים לכזו דרגה???? בדרך כלל, יש לכל אדם רצון לחיות, ויש כאלה שגם ילחמו על זה, אבל דווקא מהסיפורים האלה, אתה רואה איזו ייחודיות יש לעם שלנו.

סיפור מאוד דומה לסיפור הזה קרה בשואה, כאשר הסוף של הסיפור קצת שונה.

הסיפור הוא על נערה בת 18, שהיתה באחד ממחנות הריכוז כבלוק עם עוד 35 נשים, היא היתה הכי צעירה שם.

כיון שהיא היתה הכי צעירה, הטילו עליה את תפקיד הגשת האוכל לכל נשות הקבוצה, והיה עליה להשגיח שכל אחת תקבל מנה אחת, ולא יותר...

כך זה עבד יום יום, מצויין, עד לאותו יום, שבשעת החלוקה היא לא שמה

לשיר את ההמנון ולתלות דגל... 😊 גם תאילנדים וסינים יכולים לעשות את זה.

לחיות כמו יהודי, זה לדעת שיש ערכים שאנחנו מוסרים עליהם את הנפש, כן, כן, עם ישראל במשך אלפי שנים, החזיק ויחזיק הלאה, מהו הכח??? עשרות אומות נכחדו ללא שום זכר, מה המיוחד בעם ישראל, שהוא תמיד נשאר על המפה????

מסירות הנפש של אבות אבותינו, שלא נבהלו לא מהיוונים, לא מהרומאים, ולא מכל אומה אחרת, אלא קיימו תורה ומצוות במסירות נפש!!! זה הסוד.

ידעתי, שלהתנהג כמו יהודים, זה גם למסור את הנפש למען עם ישראל, ולכן כשראיתי את המצב, העדפתי שכולן תשארנה בחיים, ולכן מסרתי את הנפש.

אחרי שהיא נפטרה בשיבה טובה וזכתה לראות נכדים ונינים, הנכד שלה רצה לכתוב על המצבה שלה את

אבל מצד שני, היא אומרת לו: זו אני!!! והוא הבטיח שאם תבוא אחת ותודה, הוא יהרוג רק אותה, ולא יעשה להן כלום.

והיא אומרת לו: זו אני, תירה ביי!!!

הוא לא רצה להרוג סתם מישהי שלא קשורה, ולכן הוא עזב אותן לנפשן, ולא הרג מהן אף לא אחת.

ברוך השם, היא ניצלה מהמלחמה, לימים, היא עמדה וסיפרה את הסיפור הזה לנכדיה, והוסיפה להם פרט: עד היום אני לא יודעת מי לקחה את המנה הנוספת, שאלו אותה: איך היה לך את האומץ??? מאיפה היה לך את העוז למסור נפש כדי להציל את שאר הנשים???

ובך היא סיפרה: מי שנתן לי את הכח, אלו ההורים שלי, שבדרכם לתאי הגזים אמרו לי: תראי, אנחנו יהודים, שימי לב היטב במשך כל החיים שלך, שתתנהגי כמו יהודים.

מה זה נקרא להתנהג כמו יהודים????

דרגה, מה עלינו לעשות כדי להידמות
לאבות הקדושים????

התשובה על כך עונה התנא במסכת
אבות "כל מי שיש בו שלשה דברים
הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו:
עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה" [ה'
י"ט]

סיפר הרב זילברשטיין שליט"א: על
הרב וואזנר זצ"ל, בעל "שבט הלוי"
שכידוע, זכה לאריכות ימים.

בגיל 101 שנים, הגיע אליו מנכ"ל
הביטוח הלאומי ושאל אותו: כמה
הארכת ימים????

ענה לו הרב וואזנר תשובה, שעלינו
לחרוץ אותה בליבנו באותיות של זהב:
אם אתה רוצה לדעת כמה הארכת
ימים, התשובה היא, שמימי לא
התערבתי במחלוקת שאינה שייכת לי,
מעולם לא הכנסתי את עצמי
למחלוקת.

עוד סיפר הרב זילברשטיין שליט"א:
שיצא לו להיות בחתונה עם הרב
וואזנר זצ"ל, והיה רעש באחת מפינות

המילים: מסרה נפשה למען הזולת,
הוא שאל רב, והוא אישר לו לרשום
את זה על המצבה.

אלו שני סיפורים שמראים עד כמה
רחוק יכולה להגיע המחשבה על השני.

ביום יום, בורא עולם לא מצפה מאיתנו
שנמסור את הנפש, אבל הוא כן מצפה
מאיתנו שנעשה חסד, גם כשזה לא
הכי הכי מסתדר... כיון שאם אנחנו לא
נעשה חשבון של מה נח לי, אלא מה
נח לשני, איך אני יכול להועיל לשני,
הרי שאז אנחנו גורמים לבורא עולם
להתנהג איתנו באותה המידה,
ולהתנהג איתנו בצורה שנחוש את
הטוב.



מה עשה מנכ"ל ביטוח לאומי
אצל הרב וואזנר זצ"ל????

הביא אבי מורי שליט"א: שמי
שמתבונן במידת החסד של אברהם,
איך הוא מוסר נפש בשביל לגמול
חסד, עומד תמה איך מגיעים לכוז

ענתה להם: מימי לא הרמתי את הקול בבית, וגם כשהילדים, כדרכם של ילדים, עשו דברים שלא תמיד מצאו חן בעיני, מעולם לא הרמתי את הקול.

מה זה עוזר שלא מרימים את הקול???

את התשובה על כך עונה הרמב"ן באיגרתו, אגרת הרמב"ן: "וכל דבריך יהיו בנחת" ובסוף כותב "ובזה תינצל מן הכעס".

מי שמדבר בשקט, הכעס ממנו והלאה, הכעס לא מרגיש נעים בבית שמדברים ברונע ובשלווה, הוא הולך לחפש בית שצועקים בו ☺.

ועוד סיפר: על הרב בדורי זצ"ל, שבמשך תקופה ארוכה עבד על הכנת קמיע מיוחד, שהיה כותב אותו קצת כל יום, בשעה מיוחדת, וכך עבד על כתיבתו תקופה ארוכה, יום אחד, רעייתו הכינה לו קפה והכניסה לו לחדרו, ובלי לשים לב, היא הניחה אותו כנראה בשיפוע, מה שגרם לכוס להישפך על הקמיע, שהוא כל כך עבד עליו...

האולם, הוא שאל אותנו: מה הרעש הזה????? אמר לו: יש שם מריבה בין שתי קבוצות על נושא מסויים, אמר לו הרב וואזנר: אני הולך עכשיו, אני לא נשאר כאן במקום שיש מחלוקת, ומיד יצא מהחתונה.

החכמה הגדולה היא, לא להיקלע למצב של מחלוקת.

כאשר ראה אברהם אבינו שמתחילה להיות מריבה בין רועי לוט לרועים שלו, הוא מיד רצה להיפרד, לא צריך לחכות שגם אנחנו ניכנס למריבה ונריב.

תמיד אני אומר: שבשביל מחלוקת צריך שניים, אם אתה מחליט שאתה לא רב, אז אף אחד לא יוכל לריב איתך...

ועוד סיפר אבי מורי שליט"א: על אמו של מרן הבן איש חי זצ"ל, שמלבד בנה הצדיק רבנו יוסף חיים, הבן איש חי, היא זכתה בעוד בנים ובנות כולם צדיקים ומיוחדים.

כששאלו אותה: מה המתכון לזכות לילדים כאלו?????

חטאה, אולי הן פגעו באחת המורות או באחת מבנות הכיתה.

היא חזרה עם התשובה לכל החברות בכיתה, וסיפרה להן את דברי ר' חיים קנייבסקי זצ"ל, הן ישבו ועשו שיעורי בית, וניסו להיזכר במי הן פגעו, אבל הן לא מצאו שום מורה שהן פגעו בה, יש את חוסר המשמעת הנורמלי, אבל יותר מזה הן לא פגעו בשום מורה.

הן המשיכו לחפש, ואז הן הגיעו לאחת מבנות הכיתה שלמדה איתן לפני כמה שנים, אחת שהיתה נראית מוזנחת ולא מטופחת, וכנראה שהן לא התייחסו אליה כמו שצריך, ולא רצו להיות בחברתה, והיא הרגישה את הדחייה הזו.

הן שלחו אליה משלחת שתבקש ממנה סליחה, הבנות הגיעו אליה, ואמרו לה: אנחנו מבקשות ממך סליחה, אם לא התייחסנו בכבוד הראוי לך.

הן היו בטוחות, שהיא תגיד: שמויות, שכחתי מזה, זה היה מזמן, וכך הן תוכלנה למלא את השליחות שלהן כמה שיותר מהר.

במקום לכעוס על כך שעבודה של שעות הלכה לו לטמיון, הוא התחיל לצחוק...

אנשים שנמצאים בדרגה הזו, שיודעים לא להגיע לכעס, גם במצבים מעצבנים, יודעים לשלוט ברוחם בכל המצבים, בורא עולם נמצא איתם, ולא פלא שאנשים כאלה זוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת.



קפידות לא רק ב 1980

סיפר אבי מורי שליט"א: לביתו של ר' חיים קנייבסקי זצ"ל, נכנסה בת שלומדת בסמינר בכיתה גבוהה, היא ביקשה שישאלו את הרב על תופעה מעניינת שקיימת אצלה בכיתה, אפילו שבנות הכיתה מבוגרות יחסית, אף בת מהכיתה שלהן לא התארסה, והדבר הזה אומר דרשני.

ר' חיים אמר להן: שאם אכן מדובר על כל בנות הכיתה, הרי שזו היא חטאת הקהל, וצריך לחשוב כמה כל הכיתה

שבועיים לאחר מכן: 4 מבנות הכיתה מצאו את זיווגן וסגרו וורט.

מי שחושב שקפידות זה משהו ששייך ל 1980 בדור הפמ"פון ☺ טועה ובגדול...



מה הציל את הלשון של הילד
שלא תיחתך???

"נִיאָמַר קַח נָא אֶת בְּנֶךָ אֶת יְחִידְךָ"
[כ"ב ב']

אומר הרמב"ן: [האמונה והביטחון פ"ו] שמה שהתורה לא שיבחה את אברהם אבינו על כך שהוא קיים את כל התורה, אפילו שהוא לא היה חייב, מכיון שעוד הרבה קיימו את כל התורה כמותו, ולא הגיעו למדרגה של אברהם אבינו, בקשר שהיה לו עם בורא עולם.

ועל מה התורה משבחת אותו???. על כך שהוא עמד בעשרה נסיונות, כיון שרק בזכות זה הוא הגיע לאן שהגיע.

אבל לפליאתן, אותה בת שהן בקשו ממנה סליחה, אמרה להן ברחל בתך הקטנה, הכי מפורש שיכול להיות, שהיא לא מוחלת להן, וגם היא לא מתכוונת למחול להן על היחס המחפיר שהן נתנו לה.

הן הבינו שיש פה עסק רציני, והן הבינו, שכל זמן שהן לא תפייסנה אותה, מצב השידוכים שלהן ימשיך להיות תקוע...

הן חזרו לכיתה וסיפרו מה היה עם הבת הזו, והחליטו, שכל הכיתה תעלה אליה לביתה, כדי לנסות לפייס אותה, שהיא תמחל להן, וכדי שהיא תמחל להן, הן הבטיחו לה, שהן תדאגנה לה לשידוך טוב, ולא רק זה, אלא אבא של אחת הבנות הבטיח: שהוא ישא בעול הכספי של דמי השידוך בסך \$ 1,000 .

היא ראתה את הרצינות שלהן, ואת כל מה שהן מוכנות לדאוג לה, והעיקר, שהן חוזרות בתשובה ומתחילות לשים לב לא לפגוע במי שלא מתלבשת לפי המודעה האחרונה... והיא הסכימה למחול להן.

למה בורא עולם שולח לאדם נסיונות???

מה קרה???

ואז היא התפרצה בבכי, וסיפרה לי שיש לה מישהי בעבודה שפגעה בה מילולית ליד כל העובדות וכישה אותה, ומה עשית באותו רגע???

מובא בחז"ל: שלפעמים, בורא עולם רוצה להביא לאדם ישועה או הצלחה בנושא מסויים, או רפואה וכד', ובאים כל מיני מקטרגים ואומרים לבורא עולם: ל"ח'מר" הזה אתה מביא כוז ישועה???

באותו רגע פניתי לבורא עולם, ואמרתי לו: בורא עולם, אתה יודע שיש לי קלף ג'וקר, שאם אני פותחת את מה שאני יודעת עליה, מהבושה היא לא תוכל לחזור לעבוד במשרד הזה, אבל אני יודעת שהרצון שלך זה שאני יוותר לה, ולכן, אני מקבלת על עצמי לא לענות לה, ובזכות הזו בורא עולם תשמור על בעלי והילדים, ובכיתי כמו ילדה, כי הפגיעה היתה חזקה, עד עכשיו אני בטראומה ממנה, אבל מצד אחד אני עין במר בוכה, אבל יש לי לב שמח שהצלחתי לא לענות לה, שהתגברתי על הנסיון, כל זה קורה ביום שישי של פרשת בראשית תשפ"ב.

בורא עולם אומר להם: הוא בן אדם מיוחד, איך אתם מדברים עליו???

הוא עומד בו, ותראו איך הוא עומד בו כמו גדול. אותו אדם מקבל את הנסיון ורק אם הוא עומד בו, אז הוא מקבל את הישועה.

אם יש לך נסיון או קושי, תדע, שרוצים לתת לך דברים גדולים.

בעלי הרגיע אותי, והתחלנו להיכנס לאקשן של סידור הבית לשבת, וההכנה של כל מה שצריך לשבת.

את הסיפור הזה סיפר אברך מהעיר אלעד על אשתו: יום שישי אחד, אשתי חזרה לבית ואני רואה שהעיניים שלה אדומות מבכי...

פחדנו לצעוק, שהוא לא יבהל והסכין עלולה ליפול לו לתוך הפה, ה' ישמור, וגם אם הוא יוציא אותה מהר, הוא עלול להיחתך.

באתי אליו בשקט מאחורה, ולקחתי את הסכין בעדינות, תוך כדי שאני פותחת לו את הפה.

המזל שלי, שלא היה שוטר תנועה באזור, הוא היה רושם ללב שלי דו"ח על מהירות של 180 קמ"ש ☺ הלב שלי תיקתק מפחד שלא יחתך לו הפה או הלשון, ומיד אחרי שהוצאתי לו את הסכין בעדינות, פתחתי לו את הפה וצעקתי: תודה, תודה בורא עולם, ששמרת לי אותו.

מההיסטריה שהייתי בה, הדמעות זלגו לי, והתערבבו עם דמעות של אושר על ההצלה, על החמד העצום של בורא העולם.

הרגשתי בחוש, שכאשר אני שמרתי על הפה שלי, בורא עולם שמר על הפה של הבן שלי...

הנסיון הזה רק הציל אותנו, והציל לנו את הילד.

לפתע, אני נזכרת שהתינוק בן השנה וחצי לא שמעתי אותו, הוא בשקט, וואו, וואו, השקט הזה מפחיד... לך תדע מה הוא מעולל???

[שמעתי על משפחה שתפרה פעמונים לבגד של הילד הקטן, וכך האמא היתה יודעת בכל רגע נתון אם הבנדיט שלה ☺ זוחל או מתעסק במושהו, אם היא היתה שומעת שקט היא היתה יודעת שצריך לבוא מהר, ויפה שעה אחת קודם, או יותר נכון: יפה שנייה אחת קודם ☺].

מיד התחלתי לחפש אותו, ואני מגלה אותו בסלון מתעסק עם המארז שבעלי קנה לי לכבוד ראש השנה: מארז סכינים!!!

ולא פחות ולא יותר, הבחורצ"ק הנחמד הוציא את אחת הסכינים החדות, שאני מפחדת על עצמי כאשר אני חותכת בהן, הוא הכניס את החוד לפה.

הוא שוכב להנאתו, כשהסכין ביד שלו והחוד שלה בתוך הפה...

הסיפור שלנו על אדם מקיבוץ "ניר עוז", אותו אדם, לפני מספר שנים, קיבל על עצמו קבלה שהוא לא כועס, וכל דבר שבא עליו זה מה', והוא משתדל שלא לכעוס.

יום אחד, הוא הזמין "דלת פלדלת" חדשה, הגיעו להתקין לו את הדלת, והוא רואה שהביאו לו "דלת משורינת", דלת משורינת זה בשקט עוד כמה אלפי שקלים... מה עכשיו?? הוא כמעט כעס עליהם, אבל אז הוא נזכר שהוא קיבל על עצמו לא לכעוס, ולא רק לא לכעוס, אלא שאם בורא עולם כיוון את זה כך, אז בורא עולם יודע מה שהוא עושה.

הוא הסכים שיתקינו לו דלת משורינת, ושילם את התוספת בהתאם, טבין ותקילין.

זה החלק הראשון של הסיפור שהיה לפני כמה שנים.

החלק השני היה ביום שמחת תורה, כאשר הגיעו המחבלים ימ"ש לקיבוץ שלו, ועברו בין הבתים, כמעט בית בית, וכשהגיעו לבית שלו, הם ניסו לפתוח

ואת העניין הזה צריך להפנים: שאם בא לפתחנו נסיון, אנחנו צריכים לשמוח, במקום לחזור רוורס, ביון שבורא עולם בודק אותנו עד כמה אנחנו מוכנים למסור נפש בשבילו.

אם נראה לו שאנחנו אחריו באש ובמים, אז הסייעתא דשמיא שנקבל תהיה באש ובמים, בכל מצב.



מל"מ או מר"מ???

את ראשי התיבות מל"מ קוראי "מקשיבים" בארץ ובעולם כבר מכירים: מויתור לא מפסידים.

יש פעמים, שזה לא רק שאתה לא מפסיד, אלא מרויח!!! ובמקרים מסויימים, אתה יכול לקבל חיים שלמים לך ולמשפחתך, והכל בזכות הויתור!!!

תגיד לי, אתה לא חושב שהגזמת???

אז זהו שהסיפור הבא, ממש מהימים האלה, יראה לנו שממש לא הגזמתי:

בורא עולם בזכות הויתור הזה הציל
אותו ואת כל משפחתו.

זה מה שאמרנו: מל"מ, אולי אפשר
לומר גם שיש מר"מ: מויתור רק
מרויחים 😊.

את הדלת שהיתה משוריינת, אבל הם
לא הצליחו... הם זרקו רימונים, מה הם
לא ניסו לעשות, אבל הדלת היתה
משוריינת... הם ראו שהם לא
מצליחים והם עברו לבית אחר.

הוא וכל משפחתו נצלו, בזכות
מה????

בזכות שהוא למד להיות איש שלא
עומד על שלו, גם במקרה שהוא צודק,
לכן הוא ניצל, הדלת שהוא "הסכים"
שיתקינו לו, היא הגנה עליו.



עם ישראל נמצא במצב שצריך המון רחמי שמיים דרושים אנשים שיכולים לעודד רחמי שמיים

האפשרות לעודד רחמי שמים היא על ידי שכל אחד ואחת מאיתנו שנקבל על עצמנו קבלה
קטנה שתהיה להצלחת עם ישראל, להשבת החטופים בריאים ושלמים, להצלחת הלוחמים
שיחזרו לביתם לשלום ולהצלחת כל תושבי הדרום והעוטף שחלקם ממש בטראומה קשה.

לחולים שירפאו, ולבריאים שלא יחלו, ולמשפחות השכולות מן השמים תנוחמו.

אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה
ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה השתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן.

מעוניינים לזכות את הרבים??? זקוקים לישועות??? לשמירה???
לזיווג הגון, לרפואה, להצלחה, לע"נ.

תמורת תרומה של 50 שקלים תקבלו 20 חוברות להפצה

כתיבתם של חידושי התורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה
[מדברי מדרן ר' חיים קנייבסקי זצ"ל]

חייגו כעת 052-7654865

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי' ○○○
הילדה מוריה בת רחל תחי' ○○○
לינוי בת שירה תחי' ○○○
רפאל בן לאה להצלחה בתורה ויראת שמים ○○○
אליהו בן סוליקה הי"ו ○○○
צבי בן שמחה הי"ו ○○○
להצלחת יצחק בן רבקה שיחזור לשלום לביתו ○○○

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א ○○○
ר' רחמים בן ריקה הי"ו ○○○
שולמית בת סוליקה תחי' ○○○
הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו ○○○
מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי' ○○○
ישראל עמר בן תמר הי"ו לזיווג הגון ○○○
להצלחת ○○○

לאה בת חסידה חסיבה תחי' ○○○
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו ○○○
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו ○○○
יעקב בן מו'ינה הי"ו דניס בת צביה תחי' ○○○
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה ○○○
ליבי בת שירה תחי' ○○○
לזיווג הגון נדב בן מרים רן בן מרים הי"ו מתן בן מרים ידיד בן מרים הי"ו ○○○

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל ○○○
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן ○○○
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי ○○○
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל ○○○
יעקב דוקרקר בן שרה ויחזקאל ז"ל ○○○
לע"נ ○○○

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל ○○○
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל ○○○
הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן ○○○
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל ○○○
פאני פריחה בת תמר ע"ה לבית אביטן ○○○
שגית בת מרים ע"ה יחיאל בן סעדה ז"ל ○○○

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה ○○○
הסבתא עישה בת סלטנה ע"ה לבית פרץ ○○○
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א ○○○
מושה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל ○○○
יפה בת סימי ע"ה לבית כהן ○○○
מושה [מושיטון] עמר בן תמר [תמוז] ז"ל ○○○

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחייחם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

נקודות "מקשיבים" ברחבי הארץ

בני ברק: רמת אלחנן משפחת פריץ רחוב הרב זוננפלד 10 052-768-4697

שיכון ג' דפוס S.O.S שדרות הנציב 1 03-5568453

שיכון ה' 052-712-5696

חדש!!! שיכון ו' 052-767-3700

חדרה: משפחת אור 050-476-7700

פתח תקוה: דניאל 054-676-5094

אשדוד: אביב מזוז 054-488-5622

באר שבע: חנות העזר והמפתח רחוב קק"ל 126

נתיבות: נחלת יששכר 050-416-6231 מערב נתיבות 054-625-6939

נווה שרון 052-712-5697

חדש!!! דפוס נזר הקודש רחוב חיל אויר 74

ביתר עילית: גבעה B רחוב הרב שך 42 053-310-9393

בית שמש: רמה א' 054-843-3859

חדש!!! יפה נוף בן עזאי 27 משפחת הרב בן חמו 052-714-0376

רחובות: 052-761-7667

אופקים: רחוב הרב חיים פינמו 052-765-4865

ובמשרד הראשי של מרכז תבונות רחוב ר' אלעזר אבוהצירא 316

אשקלון: 053-280-3528

חדש!!! נוף הגליל שכונת הר יונה 052-768-3794

מעוניין להצטרף להפצה ולצבור זכויות

התקשר עכשיו 052-7654865

לשמיעת השיעור כל יום בשידור ישיר

וכן לשמיעת כל שיעורי הרב

0733-71-81-57