



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות

מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת נח

"וישלח את העורב"

עורב שחור אחד חי לו ביער שם לא היה חסר לו דבר. הוא היה מסופק מאוד מהחיים, עד שיום אחד טס מעל האגם וראה ברבור לבן. העורב חשב לעצמו: "נוצותיו של הברבור כה צחורות ואציליות, לעומת נוצותיי שלי שכה שחורות ועגמומיות. הוא בטח הציפור המאושרת והיפה ביותר בעולם".

ניגש העורב לברבור וחשף בפניו את רגשותיו.

"ובכן" אמר הברבור, "גם אני חשבתי שאני הציפור המאושרת ביותר בעולם עד שראיתי את התוכי. הנוצות שלו לא משעממות וחדגוניות כמו שלי, ולדעתי הוא הרבה יותר יפה ומאושר ממני".

העורב ניגש לתוכי וסיפר את אשר אמר הברבור.

"ובכן", אמר התוכי, "גם אני הייתי בטוח שהצבעים היפים שלי הופכים אותי לציפור המאושרת ביותר בעולם עד שבאחד ממסעותיי ראיתי טווס בגן חיות. הנוצות שלו מעוצבות בצורה כ"כ יפה לעומת הנוצות שלי וזה גרם לי להבין שהטווס מאושר יותר ממני".

העורב היה נחוש לראות את הפלא הזה בעצמו ולכן הוא עף לגן החיות ושם הוא ראה אנשים רבים מתקהלים סביב הטווס.

אחרי שגן החיות נסגר וכל האנשים הלכו ניגש העורב לטווס ואמר לו: "טווס הנך כה יפה. כל יום אלפי אנשים באים לראות את נוצותיך המרהיבות, בעוד שכאשר אני מתקרב לאנשים הם תמיד מגרשים אותי. אתה הציפור הכי מאושרת בעולם?"

הטווס השיב לעורב: "למען האמת, תמיד חשבתי שאני הציפור היפה והמאושרת ביותר בעולם, אך בשל היופי הרב שלי אני לכוד כאן בגן החיות. אחרי שנים רבות שבהן התגוררתי בגן החיות וראיתי את כל בעלי החיים הלכודים כאן, הבחנתי שדווקא העורבים הם הציפורים היחידות שלא כלואות בתוך כלובים. זה גרם לי לחשוב על כך שדווקא אתה העורב שיכול להתעופף לאן שרק תרצה מחזיק בתואר הציפור המאושרת ביותר בעולם".

אנחנו מסתכלים על השכן שלנו וחושקים שהחיים שלו יותר טובים... דמיון ליצור את החיים שאזים לנו לחיות!