

"אשר לשלמה" על פ' נח

מהמבול וכן שדאג בתוך התיבה לחיות והבהמות ואפי' שחטף נשיכה מהאריה המשיך להאכיל אותו ואת כל הבהמות בשמחה

וביתר עומק י"ל שאדם הוא לשון "אדמה לעליון" ונח היה לא סתם אדם אלא אדמה לעליון שהוא "איש נשמה" שמטרת אותו יהודי הוא להגביר הנשמה על הגוף ולעניינינו שנח גילה והרחיב את נשמתו ע"י שחתך מעצם בשרו בשביל לדאוג לכל בני דורו להצילם מהמבול (אבל אם מתעקשים אז מגיע המבול...) ודאג לאנשים נשים וטף עופות בהמות חיות במילים אחרות הוא ממש דאג לכולם וזה אחד מהסימנים של "אדמה לעליון" שדואג לכולם שווה בשווה

ולכך התורה כותבת המילה "איש" לרמוז שהיה לו מעלה שלישית והיא בעצם הראשונה (כמו שהתורה כותבת) שחשובה מכולם שקודם כל הוא היה "איש נשמתו" וגם היו לו עוד שתי מעלות של צדיק ותמים כנ"ל

כתוב בפרשה "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים אתהלך נח"

וצריך ביאור יחוסו של נח דבשלמא "צדיק ותמים" הוא יחוס מעולה אך "איש" מה יחוס יש בדבר, וכן צ"ב מה הדגיש לנו הפסוק בסופו "את האלוהים אתהלך נח"

וי"ל דבאמת היה לנח שלשה יחוסים: א. צדיק שהוא צדיק יסוד עולם דמחזיק העולם ע"י ששומר הברית (זוה"ק)

ב. תמים היינו תמים תיהיה עם ה' אלוהיך (דברים יח, יג) וכמ"ש רש"י (שם) "אתהלך עמו בתמימות ואל תחקור אחר העתידות" וכו' והוא שחי עם אמונה ובטחון באמת

ג. איש היינו שנח היה אדם ולא בהמה והוא שדאג לכל דורו ובנה התיבה המון שנים וכל אחד ששאלו מה זה? השיבו בנחת ויפה ועשה כל מה שיכל כדי שהמבול לא יקרא והזהירם

וזה מה שאנו אומרים כל יום
תמידין כסדרן לפני בקרבנות
"לעולם יהא אדם ירא שמים
בסתר ובגלוי וכו' "

שלכאורה יש לשאול דמיותר
המילה "אדם" הנ"ל והיה צריך
להיכתב "לעולם יהא ירא שמים"
וכו' ללא המילה "אדם"

ועל פי הנ"ל שפיר שהמילה
"אדם" היא כמו המילה "איש"
שהוא "איש נשמה" "אדמה"
לעליון" וזה הדבר הראשון
והבסיס שקודם צריך להיות
"אדם" כנ"ל ואח"כ צריך להיות
ירא שמים ומודה על האמת
ודובר אמת בלבבו וכו'

ועתה ניגש לסוף הפסוק
בפרשתן "את האלוהים אתהלך
נח" דמה בא זה ללמדנו?

ואפשר לומר דבא הפסוק לומר
לנו דבר עצום מאוד והוא
בשנקדים הידוע דשם "אלהים"
מורה על צמצום ודין וכן
ש"אלהים" בגימ' הטבע (עיון
בשער היחוד והאמונה ל"תניא"
פ"ד) משא"כ שם "הוי"ה" מורה
על רחמים וגילויים ואורות כידוע

וממילא לפי זה הכי פירושו דנח
היה באמת "איש צדיק תמים"
כנ"ל אבל ה"מכה בפטיש" שלו

הוא במשפט זה ד"את האלוהים
אתהלך נח" היינו ששם אלוהים
הוא צמצום והסתרה כנ"ל ואפי'
שנח חי בדור כ"כ חשוך וטמא
ביותר שחטאו בחטאים חמורים
ביותר אפילו הכי לא התייאש
מזה בעצמו ונשאר דבוק בה'
אלוקיו כי ידע שזה האמת וכן לא
התייאש מאחרים שניסה ועשה
ככל יכולתו לקרבם

וכמו שכתוב באוה"ח הק' (סוף
פ' נצבים) "כי מה לאדם חיים
אם לא רצונו יתברך וכו' "

ולכך נקרא נח שהיה נח לשמים
ונח לבריות כנ"ל וכן שהופכים
את המילה נח הוא אותיות חן
כמו שכתוב "ונח מצא חן בעיני
ה'" וזה מראה לנו צדקותו שאיך
שתקרא את המילה "נח" ישר
והפוך תמיד הוא נקרא טוב
וכנ"ל

ויהי רצון שנלמד ונפנים את
דרכיו של נח ונהיה "אנשי
נשמה" ויקוים בנו "ויאתיו כולו
לעבדך וכו' "

לפרטים: שלמה דייטש

0533126464

sh0533126464@gmail.com