

"אשר לשלמה" על פ' לך לך

אבא ואמא שלך גוים וא"כ גם אתה גוי "וכל המחובר לטמא טמא" שתתרחק מאביך ומכל בית אביך היינו משפחתך אז יתקיים בך "כל המחובר לטהור טהור"

ונמצא שהקב"ה הציב לאברהם אבינו ג' תנאים כדי להיות אדם השלם:
א. להתרחק מהארץ שהיה שם וכן להתנזר מעניני ארציות וחומריות כנ"ל
ב. להתרחק מהמקום שנולד שם והיינו להתרחק מכל הגויים ואז תכנס תחת כנפי השכינה כנ"ל
ג. להתרחק מכל בית אביך היינו בגדר "כל המחובר לטמא טמא"

והקב"ה אומר לאברם שע"י שתקיים את ג' תנאים הנ"ל תבורך בכל הברכות הכתובות בתורה בגשמיות וברוחניות דאחרי שאדם

מתחילה הפרשה "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וכו' "

ונראה לבאר מהו מהות המילים "לך לך" שלכך פרשתנו נקראת כן

וי"ל ד"לך לך" גימ' מאה וכך פירושו שרבנו של עולם אמר לאברהם אבינו אם אתה רוצה להיות מאה אחוז היינו "אדם השלם" שזה התכלית בדלקמן אז "לך לך" תלך מ"ארצך" היינו ארץ הזוהמה שאתה גר בה וזה גם מרמז על כל מיני ארציות וחומריות שצריך להתנזר מהם כדי להגיע לקדושה כידוע וכן "ממולדתך" איפה שנולדת והיינו תשכח שנולדת גוי והכוונה שע"י שתתרחק מהגויים אז תכנס תחת כנפי השכינה אפי' שנולדת גוי "ומבית אביך" היינו שהרי

דבוק בה' הוא מבורך בכל
הברכות שבעולם ולא חסר לו
כלום

כמו שמצינו בהגה"צ ר' יעקב
מאיר שכטר שליט"א שדבוק
בה' בכל רגע ורגע והוא ממש
בין האנשים הכי שמחים
שאני מכיר ולא חסר לו כלום
בין בגשמיות ובין ברוחניות
והוא בבחי' "כי אלוהים עמך
לא חסרת דבר" ושראו אותו
מקורביו מצטער על משהו זה
היה רק על צער השכינה
שהשכינה בגלות ואין בהמ"ק
וכדומה... וכן מצינו במרן שר
התורה הגאון ר' חיים
קניבסקי זצ"ל שכל חייו עלי
אדמות היה מקשה אחת של
תורה תורה ותורה... דביקות
דביקות ודביקות... והיה ג"כ
האדם המאושר והשמח
בעולם באמת בבחי' "שמחו
בה' וגילו צדיקים" ובבחי' "עז
וחדווה במקומו" והיו עוד
צדיקים זכותם יגן עלינו שזכו
להגיע לתכלית והכוונה
העליונה שלשם זה הקב"ה
ברא אותנו

וכבר אמרה המשנה
בסנהדרין (לז.) דחייב אדם
לומר בשבילי נברא העולם
דלפי הפשטות אני מלך
וכלום צריכים להיות
המשרתים שלי... אבל לפי
האמת כתבו הצדיקים
דהכוונה שעלי מוטלת
האחריות החובה והתפקיד
לתקן את העולם ובא לומר
שלכל אחד ואחד יש חוב
גמור ותפקיד בעולם וכמש"כ
המסילת ישרים (בפ"א)
"שיתברר ויתאמת אצל
האדם מה חובתו בעולמו"
וכל אחד צריך לחשוב בשביל
מה באתי לעולם? מה אני
עושה פה? וכדומה ואם האדם
יתאמץ לחשוב על זה
בתמידות בסוף יגיע
לתוצאות והעיקר הוא כמו
שהקב"ה לא מתייאש מאיתנו
והראיה לכך שהוא משאיר
אותנו לחיות ה"ה אסור לנו
להתייאש לחפש את הנקודה
שלשמה באנו לעולם העשייה

sh0533126464@gmail.com