

# "נקודה טובה" - מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

(גיליון 2 - שנת תשפ"ד גיליון "נח" - ו' מרחשוון תשפ"ד, 21 לאוקטובר 2023)

לע"נ אמו"ר ר' יוסף-חיים ב"ר יעקב רוט ז"ל

ב"ה

## **"נקודה טובה" לפרשת "נח" - כוחו של ה'ריסטארט'**

הפסיכולוג הידוע אברהם מאסלו (נפטר 1970 בארה"ב), טען ב"תיאוריית הצרכים" שלו, כי האדם פועל למען מילוי צרכיו על פי מדרג מוגדר. בתחילה הוא עוסק בהישרדות פיזית בסיסית. אחר כך הוא פועל להשגת בטחון פיזי ויציבות בחייו. בשלבים הבאים הוא מחפש שייכות ואהבה, כבוד והערכה. ורק לאחר מכן, הוא פונה לעסוק במימוש עצמי וביצירה.

וכנראה שכך הדבר גם ברמת החברה, העם והמדינה. עד לפני כמה עשרות שנים, עסקה החברה הישראלית בהישרדות: הקמת המדינה, קליטת עליה, מלחמות מגן, בניית הכלכלה ועוד, שלבי מאבק ובניה שאיחדו את כולם. אולם, עם עליית רמת הבטחון ורמת החיים, פנתה החברה הישראלית מדרך הטבע, לעסוק בהגדרת הזהות ובמימוש עצמי.

או אז התברר, כי הדבק שאיחד את החברה הישראלית בשלבים הראשונים נחלש והחברה הישראלית החלה להתקטב, להיפרם ולהיקרע במלחמות פנימיות. מתברר כי דוקא כאשר סוף סוף זכינו להגיע לשלב המימוש העצמי הנכסף והמהותי, התחילנו להתפרק לגזרים ולמגזרים.

והנה הגיעה המלחמה הנוראה הזאת והחזירה אותנו חזרה אל שלב ההישרדות.

פרשתנו פרשת נח, עוסקת בגורלו של דור המבול. דור שהשחית את דרכו ונענש. אבל בצד העונש, נתן הקב"ה לנח ולמשפחתו הזדמנות נוספת – "ריסטארט", להתחיל ולבנות את העולם שוב מחדש, בתקווה שהפעם זה כן יעבוד. בתקווה שהאנושות תצליח הפעם לנהוג כראוי.

ואכן במשך שנה תמימה התאמנו נח ובניו במידת החסד והנתינה, כמשקל נגד למידות החמס, הרשע והגזל, שהביאו למבול. וכך מתאר המדרש את המאמץ האינסופי, הקשה והמתמשך של נח ובניו, שעסקו כל היום וכל הלילה - 24/7, בהאכלת החיות – בנתינה ובחסד.

...נח שזן ופרנס את הבהמות. ומה היה מאכילן? את הגמל תבן, והחמור שעורים. יש בהמה שהיא אוכלת בשעה אחת ביום, ויש בשתיים, ויש בשלוש, ויש בשלוש בלילה, ויש באמצעו, ויש בקרות הגבר. אמרו רבותינו: שנים עשר חודש נח בתיבה, לא ראה שינה לא ביום ולא בלילה. שהיה עוסק וזן את הבריות שעימו... (מדרש תנחומא, נח פרק ב).

ומכוח מידת החסד והנתינה, הם אכן הצליחו לבנות עולם חדש, טוב יותר.

**האם יש קשר בין ימי נוח לימינו אנו?!**

כאמור, החברה הישראלית שהיתה כבר בשלבים המתקדמים של הגדרת הזהות והמימוש העצמי, "החליקה" ונפלה חזרה אל שלב ההישרדות, ממש כמו במשחק הילדות המעצבן של "סולמות וחבלים". אולם, מעבר לטרגדיה הנוראה, זו כנראה גם הזדמנות ל"ריסטארט" - להתחלה חדשה.

הבה ננצל את רגעי האחדות האלה כדי לבצע "ריסטארט" מחשבתי בתודעה הישראלית שלנו. הבה נבין שלמרות כל השונות הגדולה, אנחנו כולנו עם אחד.

## "נקודה טובה" – מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

הבה נמשיך לנהל את הויכוחים והמחלוקות הקשות שלנו מתוך אהבה, כבוד הדדי, הכלה והקשבה.

הבה נוציא את הקריאות "אתה לא אחי" מן הלקסיקון ונפסיק לטעון שאת "ההם" צריך להוציא החוצה, כי הם לא חלק מן העם, מן המדינה ומן הישראליות...

הבה ננצל את הרגע הנורא הזה שהתקדש בדם כה רב, כדי להתחיל מחדש ולחבר ולחזק את כל מה שנפרס ונקרע בחברה הישראלית, בתקופה האחרונה.

הבה נבין ש"אין לנו ארץ אחרת" וגם במאבק הפנימי הכי קשה, אסור לאף צד לפגוע בעוצמתה בבטחונה ובכלכלתה של המדינה של כולנו. מדינה שנבנית ועדיין נבנית שוב ושוב ב"דם ידע ודמעות".

והתקווה היא, שכאשר נזכה ונגיע שוב לשלב הגדרת הזהות והמימוש העצמי, יהיה לנו "יחד" מספיק חזק ומשותף ("יחד" שאותו עלינו לבנות היום, כאן ועכשיו), שמכוחו נדע לנהל את המחלוקות מתוך הידברות כבוד והערכה ולא מתוך שנאה, קיטוב ובריונות.

ויהיו הדברים לעילו נשמתם של כל חללים ולישועתם של החטופים.

בתפילה לישועה שלמה ולניצחון.

**ולסיום הערה אישית:** הפעם באופן חריג, ולאור המצב, נטלתי לעצמי את החירות לעסוק ב"עכשווי" באופן כה ישיר.

### **במרכת שבת פורם ומתפילה לישועה, משה רוט**

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה (במייל ו/או בווטסאפ), ניתן לפנות למייל: [rothmoshe@gmail.com](mailto:rothmoshe@gmail.com)

ארכיון "נקודה טובה": [http://www.pirsuma.com/nekuda\\_tova](http://www.pirsuma.com/nekuda_tova)

נא לשמור על קדושת הגליון ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש.

יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ"ל. **אהבת? הפץ בין חבריך.**