

אין עוד מלבדו

לע"נ מו"ר הגאון ר' יצחק אייזיק ב"ר בנימין זאב מנצח זצוק"ל
נלב"ע י"ב תמוז תשפ"ג

ועד שבועי שנמסר ע"י אחד הדרשנים שליט"א

פרשת בראשית

וטוטאלית של אחד יחיד ומיוחד

אדוננו דוד המלך ע"ה ראה ברוח קודשו שאם נחדד את ההכרה ביסודות אלו 100 פעמים בכל יום ניהיה מוגנים ברמה הגבוהה בעולם

טיפ מספר 2

שניים מקרא ואחד תרגום, חייבים לעשות כל מאמץ בעניין הקדוש הזה ויש הבטחה של חז"ל הק' שמאריכין לו ימיו ושנותיו ומי שוטה גמור שלא ילך על זה בכל כוחו ואכמ"ל

הזדמנות לפיתוח הישענות על ה'

חשוב מאד לדעת שהמצב שאנחנו נמצאים זו הזדמנות עצומה, וההזדמנות היא: לפתח את היכולת להישען על ה', כי במצב רגיל, שהכל רגוע ושקט, המשכורת זורמת, והכל מתנהל על מי מנוחות, האדם מדמיין שיש לו קשר לאמונה, אבל כשזה מגיע למעשה אז כבר זה אחרת, וחלילה לחשוב שאני קשור לעניין הנשגב הזה שנקרא "אמונה" כי בעוונותי אני רחוק מאוד מהמושג הזה של אמונה, והלוואי שנזכה לזה, אבל צריך לדעת שהמצב הזה הוא הזדמנות עצומה לפתח

הישענות אמיתית על בורא העולם,

כי באמת אם אדם רואה שהוא מפחד, זה סימן שחסר לו את הדלק הזה של אמונה, אז הוא חייב לרוץ לתדלק אמונה, הוא חייב להשקיע, ולהתפלל על זה ולחפש בספרים ולשמוע שיעורים, ולהתבונן בגדלות הבורא, ולעשות הכל הכל כדי להשיג את זה כדי שנזכה להבין שהכל הכל מושג, ולהתבונן בכמויות הניסים האין סופיים שיש בתוך ההסתרה, לפתח הישענות, להבין: יש כאן מישהו שמנהל את זה, והמישהו הזה

100 ברכות-ההגנה הטובה בעולם

טיפ מספר 1

דווקא היום חשוב מאד לזכור שכדאי מאד מאד להתאמץ במאה ברכות והם ממש כמו 100 תחנות דלק לתדלוק הדברים והחומרים הקריטיים לקיומנו חז"ל הק' אומרים שבימי דוד המלך 100 בחורים היו מתים כל יום עד שתיקן דוד 100 ברכות והמגיפה נעצרה לכן שווה מאד להתבונן בזה:

ברוך = ה' יתברך מקור כל הברכות, הטובות והחסדים מה שאנחנו מבינים ומה שאנחנו לא מבינים הכל הכל הכל הכל זה טוב ה', וכשאנו אומרים "ברוך" אנחנו רוצים לחדד את ההכרה שכל מה שקורה לנו וכל מה שקורה בעולם הכל לטובתנו המוחלטת והמלאה

אתה = נוכח, הקב"ה כאן, קרוב יותר מכל קרבה שאפשר להעלות על כל דמיון קשוב לי ברמה בלתי נתפסת

ה' = קריטי לכיוון שהוא ית' אדון הכל היה הווה ויהיה ומהווה את כל המציאות בכל רגע נתון ממש ולמשל כשם שמכשיר חשמלי מקבל זרם כך העולם כולו מקבל את קיומו בכל שבריר שניה מאדון כל העולמים

אלוקנו האלוקים שלנו, שמו יתברך שמורה על השגחתו הפרטית המיוחדת עלינו עם ישראל כבניו האהובים ואין בעולם אפשרת שמישהו או משהו יפגע בנו ללא הסכמתו

מלך העולם = ואין עוד מלבדו וכל המציאות שנגלית לעינינו הכל הכל כדי לאפשר מציאות של "בחירה"

אבל באמת הכל סוג של "תיאטרון בובות" ענק שאין שום תנועה הכי פיצפונת בכל העולמות שלא בשליטה מוחלטת

זה אבא שלי, שאוהב אותי אהבה שאין לה שום גבול ודמיון, והוא יודע יותר טוב ממני מה טוב לי. וכמובן לזכור תמיד תמיד שמישהו מיטיב איתי ממש בכל נשימה ובכל תנועה לראות את ההטבה האלוקית ללא הפסקה ולהודות ממעקי הלב

החשיבות העצומה אפי' ברגע של אמונה

אם אדם היה יודע מה זה רגע של אמונה, אם אדם היה יודע כמה זה שווה, הרי ברור שזה שווה יותר מכל חלל העולם מלא זהב, רגע אחת של הישענות אמיתית על אדון העולם, ורגע של דיבור, דיבור אמיתי, דיבור פשוט לה', אבא'לה תעזור לי, אבא'לה אני מפחד, אבא'לה, אבא'לה תושיע אותי, תעזור לי שאני אתגבר על הפחד, תשמור עלינו, תציל אותנו, תציל את החיילים, תציל את האזרחים, תציל את אלה שנמצאים בשבי. אחינו כל בית ישראל ממעמקי הלב

יש לדברים האלה משקלים כ"כ בלתי נתפסים, שאם יהודי היה יודע מה הערך שלהם היה שמח ורוקד כמו שיכור

מלכו של עולם מנהל את ה-כ-ל

השמים מספרים כבוד קל, 100 מיליארד שנות אור, של גלקסיות מסודרים ומדויקים באופן מבהיל, ובמיקרו הכל מסודר, בכל מולקולה של אטום יש סדר אלוקי ובמולקולות של ה-D.N.A, מבהיל מבהיל הסדר הדיוק הבלתי נתפס, אז מה נשאר? נשאר איזה דמיון שיש איזה משהו שחלילה חלילה לא מסודר, לא מתוכנן חלילה, חלילה לחשוב שמישהו הפתיע, הרי רק מלך העולם יכול "להפיק" אירוע כזה, לתת את הצבא הטוב בעולם, הצבא שמספרים לנו שהוא כ"כ, ואינספור שכבות הגנה שיתוש שמתקרב לגדר מזוהה עם טכנולוגיה, והכל אלקטרוני, ושום דבר לא עבד. וזה מזכיר לנו שאם ה לא ישמור עיר שוא שקד שומר ומי שבונה על אמריקה צריך לזכור אֲשׁוּר לֹא יוֹשִׁיעֵנו עַל סוֹס לֹא נִרְכָּב וְלֹא נֹאמַר עוֹד אֶלְקִינוּ לְמַעַשֵׂה יְדֵינוּ

חדשות – סכנה עצומה

לכן הכל צריך לחזק אותנו בגדלות ה', ולהבין ולראות כמה ה' גדול, ולהישען עליו, ולדבר אתו, ולנצל כל שניה, במקום לבזבז את החיים בעוד כל מיני הודעות שחלק מהם מופצים ע"י אנשים רח"ל, במקום לחפש את ה"נייעס", ואת החדשות, לזכור שאם בחוקותיי תלכו "שתהיו עמלים בתורה" אז ונתתי שלום בארץ ותפילה פשוט לדבר עם ה', מהלב ובתחנונים ולהישען עליו, ולהקשיב לדברי אמונה וביטחון, אין דמיון כמה זה שווה.

חומש בראשית – חומש האמונה

אז דבר ראשון חייבים לדעת, שחומש בראשית זה חומש האמונה, וכל היסודות באמונה הכי גדולים טמונים בו. ודווקא עכשיו במצב שצריכים כ"כ להתחזק, כדאי מאד ללמוד היטב את הפרשיות עם רש"י הק' והרמב"ן ולתדלק "אמונה"

כמש"כ: להגיד בבוקר חסדך, כשהחיים הם במצב בוקר – אז אדם צריך לדבר על חסדי ה', המשכורת נמצאת, האוכל, אין חשש, הכל בסדר, החנויות, המדפים מלאים, אבל אמונתך בלילות, אמונה זה במצב לילה, מצב לילה זה נקרא מצב של אי ודאות, מצב של פחד, שאדם לא יודע מה יהיה, שאדם כל הזמן מודאג, והוא כל הזמן בחרדה, ובפחד גדול, כל הזמן שמועה רודפת שמועה, זה מצב שהוא יכול להשיג אמונה.

להתאמן באמונה

אמונה זה גם מלשון אימון, זה לא דבר שאדם משיג ברגע, גם אם אדם השיג איזה רגע של אמונה, מייד אח"כ בא ניסיון והוא עוד פעם מהתחלה. אבל עכשיו שיש פחד, ויש בהלה, אדם יכול לגלות בעצמו, האם הוא בכלל יש לו איזה שהוא קשר למושג הנפלא הזה שנקרא אמונה, של ביטחון.

מנוחת הנפש

וכמו שהחובת הלבבות כבר גילה לנו שהמפתח – אם אדם רוצה לדעת אם הוא קשור לזה – מנוחת נפש הבוטח, זה המצב שמסגיר את המצב האמיתי של האדם, אם אדם מרגיש שהוא בבהלה, והוא בפחד, זה אומר שהוא צריך לתדלק אמונה, לתדלק ביטחון, זה הזמן.

אז קודם כל צריך לדעת: שדוקא במצבים של פחד אדם יכול יותר לזהות ולגלות, ושמה הוא יכול לעשות את העבודה, ככל שהוא מרגיש שהוא לא מספיק מחוזק, ויש לו פחדים, הוא צריך יותר להתבונן, ויותר לחפש את הדברים שיחזקו אותו.

לסמוך על "מחזיק ההגה"

להאמין זה אומר להישען על מלך העולם, אדם יושב על כסא והגב שלו במרחק של ס"מ מהמשענת זה נקרא שהוא נשען? ברור שלא ואנחנו אומרים יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך, אז ממש חובה לוודא שאנחנו נשענים, ושהקב"ה יודע פי אין סוף מאיתנו מה טוב לנו, "והוא יושב על ההגה", וכשיש חושך אז צריך להיות יותר בטוח שהקב"ה מחזיק בהגה.

תכלית הכל – אמונה

אדם צריך לדעת: שתכלית כל הבריאה זה האמונה, שאדם יגלה את הניהול האלוקי, ואת טוב ה', בתוך החושך, בתוך

ההסתרה של העוה"ז, זאת ההזדמנות שלנו. תכלית של כל המפעל הבלתי נתפס שאנחנו חיים בו זה אמונה, כל המצוות תכליתם אמונה, כל מצוותך אמונה, וכוונת כל המצוות שנאמין באלוקינו, כל היופי בבריאה היא כדי שנתבונן ונאמין ונדע מי צייר על כל פרפר ציור אומנותי, ומיליוני סוגי דגים, 75 טריליון תאים בגוף האדם, וכל תא מורכב מ-300 מיליון מולקולות שמתחלפים בגופנו ללא הרף.

ההכרה באמיתת מציאותו ממלאת בשמחה עצומה

אם אדם זוכה להאמין זו בחינה של גן עדן כותב החזו"א באמונה ובטחון, "כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו מייד מתמלא שמחת גיל אין קץ", אדם שסומך על ה' לעולם לא יתעצבן, "הפקק" הזה לטובתי, המינוס הזה בבנק יציל אותי, הקושי הזה במקום פרוטזה, זה במקום דיאליזה הנזק הזה, זה במקום השתלת שיניים. תחשוב איך מרגיש בן של מיליארדר שיודע בוודאות שאבא שלו אוהב אותו אהבת אין קץ והוא יושב קשוב ודורך למוצא פיו, וכל מילה שיוצאת מהפה שלך גורמת לאביך שמחה יותר מכל כספו וזהבו.

אמונה זה בעיקר כשלא מובן

אמונה זה לא רק אם אני מבין את המהלך, אמונה זה בעיקר כשאני לא מבין, הקב"ה אומר לאברהם אבינו: כי ביצחק יקרא לך זרע, ומייד הוא אומר לו: והעלהו לעולה, יכול חלילה לעבור לאברהם בראש מה קורה לו, הוא לא "סגור על עצמו", אבל אברהם אבינו מבין שאלוקים הוא כל יכול, והוא ודאי יודע איך אין סתירה בין הדברים.

הכל לטובתנו

אמונה זה לסמוך על אלוקים שהוא עושה את הכי טוב בשבילי, וללכת אחריו בעניים עצומות, לדעת בוודאות שבכל קושי שיש לנו מסתתר אוצר נצחי. הקושי הזה הוא במקום פרוטזה, הקושי הזה הוא במקום אונקולוגיה, ההפסד הזה הוא במקום דיאליזה, יש קיטרוגים על אדם והשם מחליף לנו בעיות ענקיות בקשיים נעימים, זאת אמונה, להבין שמתחת לערימת הקשיים מסתתרים מיליארדים, ושבחסדי השם לא תמנו כי לא כלו רחמיו.

שמעתי, שיש עינית בדלתות, כשאדם עומד מחוץ לדלת ורואה שיש חושך – אז הוא יודע שמישהו מסתכל עליו, אבל כשהעינית מזאת זה אומר שאף א' לא נמצא שם. אותו דבר כשיש מצב חושך אז אדם צריך עוד יותר להתחזק שהעסק הזה מנוהל, ומושגת, ושזה מדויק ממש עד שאי אפשר

לתאר באיזה דיוק. ובאמת אפשר לשמוע כל הסיפורים שרצים איזה ניסים עצומים יש בתוך ההסתרה. וזה עבודה מאוד גדולה.

וכבר הזכרנו כמה פעמים שכ' אצל יונה הנביא שהאוניה עלתה לשמים וירדה לתהום,

"ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם" לא מזיז לו כלום, איך שייך שבן אדם במצב כזה ירדם? רק אם הוא מרגיש שהקב"ה מנדנד אותו, והקב"ה עושה את זה ברחמיו העצומים, עד כדי כך הוא מרגיש בטוח בידיים של הקב"ה שהוא יכול להירדם.

ואז ניגש אליו רב החובל, אל מי אתה? ואיזה עם אתה? מזה הדבר הזה? איך זה שייך בכלל? גוי לא יכול להבין את זה. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שבתוך כל ההסתרה הקב"ה נמצא איתנו.

הזוהרנו לבטוח בישועת ה' בעת צרה

אחד הדברים שצריך נורא להקפיד, בגלל שיש כ"כ הרבה אנשים מחוברים לאמצעי תקשורת, שהם רח"ל עוסקים כל הזמן בזריעת חרדות ופחדים ובהלות, וזה ממש א"א לתאר כמה שהדבר הזה מסוכן, כי אנחנו יודעים שכ' בתורה: כי תצא למלחמה על אויבך... וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, התורה מצוה עלינו, בשערי תשובה, שער ג', אות ל"ב, כתב רבינו יונה:

"כי תצא למלחמה על אויבך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם" (דברים, כ' א') - הזוהרנו בזה שאם יראה האדם כי צרה קרובה תהיה ישועת ה' בלבבו ויבטח עליה, וכו' ". הקב"ה מזהיר אותנו לא לפחד, כי יש לנו את מלך העולם, לאדון העולם אין מעצור להושיע ברב או במעט.

הערובה היחידה...

ואדם צריך לדעת: שזה הנשק היחיד שיש לנו, זה הנשק שעומד לרשותנו, האפקטיבי, והבלעדי, וזאת עבודה גדולה מאוד: שאדם כל הזמן צריך לזכור שאסור להיבהל, ואסור לפחד, ולעזוב את כל החדשות, והנייעס, ואמצעי ההפחדה למניהם, שמנוהלים ע"י אנשים שהאמונה בכלל לא באזור שלהם, והם כל הזמן זורעים פחדים ובהלות.

אדם שבאמת מחובר למלך העולם הוא יודע כמה ישועות להקב"ה, וכמה קל להקב"ה להושיע אותנו, וכמה הקב"ה רוצה

שלו, במערכות השכל שלו, אם אדם מכיר בזה - דרך זה יורד השפעה לעולם, וככל שאדם מתבונן יותר ומעריך יותר - ככה הוא זוכה להשפעה יותר גדולה מהקב"ה, ככה גזרה חכמתו, שככה המכונה הזו עובדת, ככל שתכיר יותר, התודה שלך תהיה עמוקה יותר, תרגיש יותר את עומק הכרת הטוב - ככה אתה תקבל יותר ויותר שפע. וזה אנחנו רואים בפרשה שלא ירד גשם, כי אדם לא הכיר בצורך הזה, אז לא יכל לרדת גשם.

הצורך בהתבוננות תמידית בטוב ה'

ואת הנקודה הזו אדם צריך כל הזמן לפתח, וכל הזמן להתבונן בכל צעד וצעד, בכל נקודה ונקודה, כל הזמן להבחין בחסדים, להבין שכאן מישהו מטיב איתך, מישהו מכין לך, מישהו הצמיח לך, מישהו הכין תפוח, ותכנן אותך, והנדס אותך, עם כל המרקמים וכל הטעמים, ומישהו הכין לך חלב, ומישהו הכין לך דגים, ומישהו ברא חיטים, ואתה אוכל עכשיו מאפים טעמים, בגלל שהקב"ה ברא חיטים, ונתן שכל לאנשים לפתח ולהפוך את החיטה הזו לדברים הכי טעימים שאנחנו אוכלים היום, והכל זה בריאה של הקב"ה, והחושים שלנו שיכולים לקלוט את הטוב האלוקי.

וככה אדם צריך להתבונן מהבוקר והוא נוטל ידיים, והוא מרגיש את המים על האצבעות, והוא שותה משהו, והוא טועם משהו, והוא חי, והוא נושם, בלי כאבים, והוא מתהלך על רגליו, שתי מצלמות מופלאות שמוח לא יכול לדמיין, והוא שומע בשתי אזניו צלילים רחוקים, צלצול של ציפורים, איזה אוויר נעים, כל הטוב האין סופי הזה, כל הזמן להיות מחובר לטוב האלוקי, זה הבריאה הזאת.

וככל שאדם יותר מרגיש את הליטוף האלוקי, ברוח הנעימה, בשמש החמימה, באוויר הצלול, ככה אדם נהיה כלי לקבלת השפע האלוקי, זה אנחנו רואים בפסוק' של וכל שיח השדה, כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה, לא היה - כי לא היה מי שיכיר בטוב הזה, ע"י ההכרה בטוב אדם זוכה לשפע עצום.

להושיע אותנו, והביטחון זה שאדם נשען על ה', וסומך עליו בכל לב, עי"ז הוא מוגן בצורה שא"א לתאר, וצריך להתחזק בזה כל הזמן, ממש, ללא הפסקה, וזה ממש פיקוח נפש שא"א לתאר.

אני רואה אנשים שכל הזמן הם מחוברים כ"כ חזק לכל איזה רשרוש של מישהו, איזה סיפור חדש, מלא מלא סיפורי "בובע מעייסיס", כל מיני חדשות של אנשים שחלק דמיונות ושטויות, במקום ללמוד שער הביטחון, ולפתח הישענות.

עיקר בריאת האדם להכיר בטובות ה'

בפר' השבוע אחרי מעשה בראשית כ': וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה, אומר רש"י: לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובות של גשמים.

עיקר תכלית בריאת האדם זה להכיר בטובתיו של הקב"ה, והגשם זה טובה עצומה ובלתי נתפסת שהקב"ה מטיב עם העולם שלו.

ולכן, בתפילה אם אדם מחסיר משפט או כמה מילים לא צריך לחזור על כל השמו"ע, אבל אם טעה במשיב הרוח ומוריד הגשם או בותן טל ומטר צריך לחזור על כל השמו"ע, כי עיקר בריאת האדם זה להכיר את טובת הקב"ה.

והמביא אל ההכרה הזו הוא כוח הדיבור - הכוח העיקרי של האדם, כשאדם אומר בפה מלא, ומבטא את ההכרת הטוב שלו, אם לא מבטא בפה מלא את ההכרת הטובה שלו זה רח"ל נקרא: כפוי טובה.

הכרת הטוב - צינור השפע לעולם

ככל שאדם מתבונן, וזה התכלית של כל המפעל הזה, כמו שהרמב"ן המפורסם אומר: וכוונת כל המצוות.. ונודה לו שבראנו, אדם צריך להיות בהכרת הטוב, לחיות בהכרת הטוב על כל המערכות הבלתי נתפסות, וזה המפתח, הקב"ה ברא שכל השפע יורד לעולם דרך הכרת הטוב, כל הכרת הטוב זה התשתית הכי גדולה שדרכה יורדת כל השפע לעולם.

כפי ההערכה כך ההשפעה

וככל שאדם מכיר יותר בטובתו של הקב"ה, ככל שאדם מזהה יותר כמה חסדים יש בכל מצב, בכל מצב כמה חסדים, כמה טובות, כמה במערכות הגוף שלו, במערכות הנשמה

ניתן לקבל את הגליון במייל

e0527167700@gmail.com

לפרטים, לתרומות, להערות ולהארות

052-716-7700

