

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

לך לך

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 16:45

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע
באתרים "דרשו" "לדעת" "קול הלשון"
וכן ניתן להורידו מעמדות קול הלשון ברחבי הארץ
© כל הזכויות שמורות למערכת

להזמנת הרב להרצאות ושיעורי תורה 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת לך לך תשפ"ד

באחד החופשים, תיכננו ללכת כל המשפחה לגן החיות ביום שארגנו שם מופעים יפים, והצגות משעשעות עם החיות, הגענו בבוקר לאותו גן חיות, אחרי נסיעה של כמחצית השעה, היה בכניסה תור ארוך כאילו מחלקים "מקשיבים"...

עמדנו והמתנו כמו ילדים טובים, לפנינו עמדה משפחה עם עשרה ילדים, בלע"ר, שהיה נראה שהילדים שם ממש מרוגשים, והיה נראה שזו הפעם הראשונה שהם מבקרים בגן החיות, אבל עם כל ההתלהבות, בני המשפחה היו מנומסים מאוד והתנהגו למופת.

היה נחמד לראות את ההתלהבות של ילדי המשפחה, ואיך שההורים נהנים...

התור התקדם, ואב המשפחה ניגש לקופה ואמר שהם 10 נפשות ללא ההורים, הוא ניגש לשלם, אבל איך

"עושר זה לא מתכוון לאושר"
לא תמיד!!!

האם כסף יכול לגרום לאושר???

התשובה היא: כן, ואם תשאלו איך???, על זאת ועוד במאמר שלפניכם:

סיפר אדם שבתקופה שהוא היה ילד: באחד מימי בין הזמנים, בזמן שיש הרבה אטרקציות, הרבה טיולים, במשך כל השנה, אנחנו מחכים לבין הזמנים, בתקופה זו אבא שלנו יוצא איתנו לטיולים, ונמצא איתנו.

בכל השנה הוא עובד עד השעות הקטנות, ובבין הזמנים הוא לוקח חופשה, כדי להיות איתנו, אז כך שאנחנו מחכים לתקופה הזאת במשך שנה שלימה, וגם מתכננים איך לנצל את המקסימום עם אבא.

הרבה יותר טובה מתמיד, למה??? כי ידענו שעזרנו למשפחה ההיא להיכנס.

כאשר אתה נותן לשני, כשאתה מעניק זה עושה לך הרגשה טובה.

כשאתה נותן לילד בלון, משהו פשוט, ואתה רואה את החיוך שלו, זה שווה מיליון דולר, הוא שילם לך על הבלון שנתת לו.

מה מביא לך את האושר??? ההרגשה שנתת!!!

מחקר שעשו ב"אונברסיטת הרווארד": נתנו סכום של דולרים לכל סטודנט, ואמרו להם לבזבז עד סוף היום את כל הסכום, על מה??? על מה שהם רוצים, אוכל, שתיה, צדקה לתת לחבר, הכל...

בסוף היום, בקשו מהם לרשום מה הם עשו עם הכסף, והאם הם שמחים יותר מהרגע שלפני קבלת הכסף???

תוצאות המחקר הם: שכל הסטודנטים שנתנו מהכסף לצדקה או לתרומה או מתנה, ללא יוצא מן הכלל, דיווחו שהם שמחים הרבה יותר מהבוקר,

שהוא שמע את הסכום, הוא קיבל פיק ברכיים, והיה נראה שהוא ממש ה-מ-ו-ם, הוא לא ציפה לכזה סכום גבוה.

אבא שלי, לא היה מייקון, אבל הוא היה איש חכם, הוא קלט את המצב, וראיתי אותו מוציא שטר בסכום לא פשוט, והפיל אותו לרצפה, רק אחרי שראה שאף אחד לא רואה... ואז פנה לאותו אדם, ואמר לו: סליחה, נראה לי שנפל לך שטר, הוא שם לו את זה ביד וקרץ לו עין, כאילו הכל טוב... תשלם בזה ויהיה בסדר.

הוא חייך לאבי, והודה לו, ואמר לו: אין לך מושג איך גן החיות חשוב להם.

את השטר הזה אבי ייעד מלכתחילה לקניית פופקורן, שערות סבתא, ושתייה, אבל אחרי המקרה עם המשפחה הזו, אבי החליט שעדיף שנעזור להם להיכנס לגן החיות, מאשר אם אנחנו ניכנס ונאכל גלידה והם ישארו בחוץ.

אותו יום, לא אכלנו שערות סבתא, לא אכלנו פופקורן, אבל היתה לנו הרגשה

- ראשי תיבות של המילים "מויתור לא מפסידים", זו מידה, שאם נשתמש בה ביום יום, אם נראה לילדים שאנחנו מוותרים כאשר נוגעים לנו בדברים שחשובים לנו, אם לקחו לנו את התור וכד', ועוד עשרות דוגמאות, אם אנחנו נפנה את עינינו לבורא עולם, ונאמר לו: בורא עולם, אנחנו מוותרים למענך, למען השלום.

במקרים כאלה, בורא עולם מחזיר במזומן...

סיפר אדם: עברתי פריקת כתף, והגעתי ל"בטרים" מיון מהיר... וחיכיתי בתור עם כאבים לא פשוטים בכלל, התור התקדם לאט, לאט, והתחלתי לראות את התור שלי מתקדם, לפתע, נכנס אדם כשכולו נאנח ונאנק מכאבים.

התברר שיש לו אבנים בכליות, ל"ע ול"ע, ועובר עליו התקף קשה, התור שלו היה רק כמה אנשים אחרי.

לא יכולתי לראות אותו סובל וביקשתי שיוותרו לו, אבל אחד שם אמר לי: אתה כל כך נדיב, תיתן את התור שלך...

ולמה???" כי הנתנה נתנה להם להרגיש טוב, היא נתנה להם להרגיש חיובי.

יש משפט: "שעושר הוא לא מתכון לאושר" מסתבר, שאם אתה יודע לעשות עם העושר דברים טובים, אם אתה יודע לעזור לבני אדם, הרי שהעושר הוא כן מתכון לאושר.

ואם אנחנו מדברים על נתנה, גם אדם שלא התברך בעושר, יכול לתת גם ללא כסף, אם זה ביחס או כמילה טובה, שאלו הם דברים שלא עולים כלום לנותן, ולמקבל הם שווים מיליון דולר...



איך אבנים בכליות חיברו כתף פרוקה???

וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל לוֹט אֵל נָא תְּהִי מְרִיבָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין רַעִי וּבֵין רַעִיךָ כִּי אֲנָשִׁים אֲחִים אֲנַחְנוּ [יג ח']

אברהם נפרד מלוט, ואמר לו תלך לאן שאתה רוצה ואני ילך לצד השני, ואברהם לא הפסיד, כידוע יש מל"מ

הרופא שלא היה מורגל לדברים האלה, היה המום, ואמר לי: תשמע, כל הכבוד, הוא שלח אותי להמשך טיפול לרופא בחדר 13, ואיחל לי רפואה שלימה.

אחרי כמה דקות, הגיע הרופא לבדוק אותי, הוא שאל: מה יש לך???? סיפרתי לו על פריקת הכתף, הוא אמר לי לשבת על המיטה שהיתה קצת גבוהה, אמרתי לו: שזה יקח לי קצת זמן, כיון שאני לא יכול להיעזר ביד עם הכתף הפרוקה.

הוא אמר לי שהוא יחזור עוד כמה דקות ויצא.

אני ניסיתי איכשהו לקפוץ למיטה, כמעט נפלתי, ובאינסטינקט, כדי לא ליפול, תפסתי את עצמי עם היד שהכתף פרקה.

באותו רגע, הרגשתי את הקליק והכתף חזרה למקומה, הרופא שבא שתי דקות אחר כך, בדק ואמר לי שהכתף יושבת בדיוק במקום הנכון, הוא שאל: האם היה פה רופא אחר? אמרתי לו: לא, הוא שאל: איך עשית את זה? סיפרתי

יש אנשים שרוצים לעשות חסד עם כל העולם ואשתו, מתי???? רק כשזה על חשבון השני, אם זה על חשבונם, הם לא מוכנים לוותר על שקל...

וזה מה שאמרו לו: אתה רוצה לעשות חסד ולתת לו תור מוקדם, למה על חשבוננו???? תיתן לו את התור שלך, לא יכולתי לראות אותו כל כך סובל, והחלטתי שאני נותן לו את התור שלי.

הוא נכנס לפני, ואני לקחתי את התור שלו, חיכיתי כמה תורים, ונכנסתי, שאל אותי הרופא: מה הבעייה? הסברתי לו שיש לי כתף פרוקה, שאל אותי הרופא: מה, ואתה ויתרת לזה עם האבנים בכליות???? אמרתי לו: כן, פשוט הוא סבל...

הרופא שאל אותי: לא הבנתי, אמרת שיש לך כאבי תופת, לא????

אמרתי לו: נכון, אבל ויתרתי לו, ומקובלני מבית אבא, שמויתור לא מפסידים, וכיון שאני הייתי צריך ישועה, העדפתי לעשות משהו שיביא לי את הישועה, וזה על ידי הויתור.

אנחנו צריכים להודות!!! אני רק משמש כצינור להעביר את השפע הזה לאנשים.

לו, הוא היה המום, הוא אמר לי: תשמע, היה לך נס, עם כזה סיפור לא נפגשתי.

הזקן, מבלי להתבלבל, הוציא מכיסו דמות של פסל קטן, הוא חיבק אותה, נישק אותה והתחיל להודות לדמות הפסל.

סיפרתי לו על הויתור שויתרתי לאיש שהיה לו אבנים בכליות, על אף שגם אני סבלתי מכאבים, ואני חושב שבורא עולם בגלל זה הוריד לי מהסבל שלי.

אברהם אבינו ישב אתו והסביר לו שהפסל הזה נוצר לפני כמה ימים, ואין שום סיכוי שהוא יגן עליך, אתה יותר מבוגר ממנו, ועוד כל מיני סיפורים ומשלים כדי להוכיח לו בצורה שלא משתמעת לשני פנים, שחוץ מבורא עולם אין כלום.

התקיים בי מאמר חז"ל: כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.



מי חיכה לזקן תשעים שנה???

הזמן שאברהם אבינו ישב אתו היה שש שעות רצופות... שבהן, הוא עשה כל מה שביכולתו כדי לשכנע אותו, אבל הזקן היה אטום... ובסיום שש השעות הוא הוציא שוב את הפסל ונישק אותו.

הביא אבי מורי שליט"א את דברי המדרש: על אברהם אבינו, פעם אחת הוא אירח זקן בן תשעים, ופינק אותו באוכל, שתייה ופיצוחים כולל מנה אחרונה...

אברהם אבינו ראה שאין עם מי לדבר, ושלה אותו שילך לדרכו.

כאשר אותו זקן בא להודות לו על כל האירוח המושקע, אמר לו אברהם אבינו: אין לך מה להודות לי, תגיד תודה לבורא עולם!!! שהוא הבוס הגדול... הוא נותן לי ה-כ-ל!!! ורק לו

עוד נקודה חשובה, השייכת להורים ולכל מי שנמצא בתפקיד חינוכי וכד', לא להרים ידיים בייאוש, אלא, לנשום נשימה עמוקה ולתת את הזמן להשתפר, ובפרט כיום, לאחר כל התקופה שעם ישראל עבר, עובר, ויהי רצון שלא יעבור יותר, וגם שאנשים לא היו בביתם, צריך לתת לילדים זמן ולהבין לליבם יותר מתמיד...

כשניגשים לנושא של חינוך עם מבלגות, עם הגישה הזו שנותנת את הזמן מבלי להלחיץ, בהרבה מקרים, התוצאות יהיו הרבה יותר טובות.

ואת זה לומדים מבורא עולם, שאמר לאברהם: אני תשעים שנה מחכה לך, ואתה אחרי שש שעות התייאשת, מה קרה???? ואברהם אבינו לא מתייאש, ומביא שוב את הזקן ה"משומד" הזה, וממשיך לנסות שוב ושוב עד שבסוף התהליך הוא הצליח.

אחרי מה שהביא אבי מורי שליט"א, תרשו לי להוסיף: נער הייתי וגם זקנתי... וראיתי במהלך החיים, הרבה ילדים ונערים, שהיו את כל הנתונים להתייאש מהם, ולהרים ידיים.

אני מחכה תשעים שנה לזקן הזה, שאולי יום יבוא והוא יחזור בתשובה, ועדיין אני מחכה לו, ואתה אחרי שש שעות התייאשת ממנו????

אברהם אבינו קם מיד ורץ אחרי הזקן ההוא, ואמר לו: לאן אתה הולך???? עכשיו השעה מאוחרת, ויש חיות רעות שמסתובבות בחוץ, בוא תישן אצלי ומחר תלך.

הזקן חזר לביתו של אברהם אבינו, ואברהם, על הבוקר, הגיש לו ארוחת בוקר שוב עם כל הפינוקים, ואחרי שאכל ושתה אברהם ניסה לדבר איתו על אמונה בבורא עולם, ואחרי כמה שעות הזקן השתכנע שיש בורא לעולם, ושהפסלים הם הבל וריק ואין בהם שום תועלת, ובאמת, אחרי כמה שעות הזקן הוציא את הפסל וניתץ אותו לרסיסים.

על הפסוק: "וְאֵת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשָׂו בְּחַרְוֵן" [י"ב ה'] אומרים חז"ל: שאברהם היה עושה נפשות... אם חשבנו עד היום שזה בא לו בקלות, מהמדרש רואים שהוא היה עובד על זה קשה, ומתמסר במסירות גדולה.

מוציאים מהשדות אבנים טובות ומרגליות יקרות וזורקים אותן לבחוזך.

הוא ניגש אליהם ואמר להם: ח'ברה, חבל שאתם זורקים אותן, מדובר באבנים טובות ולא באבנים פשוטות, אבל הם אמרו לו: אנחנו זורקים אותן כדי שלא יפריעו לנו לעבוד בשדות, ואם אתה חושב שהן אבנים טובות, אז תיקח אותן לעצמך, אנחנו לא צריכים אותן.

אותו אדם, מבלי להתעצל, לקח שקיות והתחיל למלא אבנים בשקיות, תושבי המקום ריחמו עליו שהוא אוסף אבנים, שהוא מתאמץ לחינם.

והציעו לו לבוא ולאכול איתם את ארוחת הבוקר, הוא הודה להם בנימוס על הצעתם, ועל דאגתם לשלומן, והעדיף להמשיך לאסוף את האבנים היקרות שהם זרקו.

תוך כדי האיסוף, הוא הזמין שליח שיקח לו את כל האבנים, וביקש ממנו שישמור לו על האבנים, וימיר לו אבן או שתיים, וישלח לו את המחיר שלהן.

אבל בחסדי השם, הם זכו במחנכים שלא התייאשו מהם, ונתנו להם את הזמן לצמוח, ועטפו אותם בחום ומילים טובות, והתוצאה היתה שבסוף הם עלו על דרך המלך, הקימו בתים של תורה, וחלקם כיום מרביצי תורה.

יש משפט שהעולם אומר, מקורו של משפט זה אינו ידוע, אבל מה שבטוח, שמקור הדברים הוא בחז"ל: "הפזיזות מהשטן" מי שרוצה להשיג תוצאות טובות, צריך סבלנות, והאמת, שזה לא רק בחינוך, אלא בעוד הרבה תחומים בחיים.



חליפה של טייקון!!!

"תן לי הנפש והרכש קח לך" [יד
כ"א]

הביא אבי מורי שליט"א, את משלו של הרב בני דוד, והמשל הוא: על אדם שנקלע בדרכו לעיירה מסויימת, בעיירה זו, כל האנשים עבדו בניקוי השדות של העיירה, הוא שם לב, שהם

"על הארץ מתחת" בכל מה שקשור לגשמיות שזו הארץ, מתחת, תסתכל על מי שמתחתך.

אם יש לך סובארו משנת 1983, ובשביל לפתוח את החלון אתה עובד קשה, במקום להסתכל על מי שיש לו דגם טוב יותר, תסתכל על מי שיש לו פחות, וזה לכשעצמו, יתן לך סיפוק במה שיש לך, ופחות רצון להחליף...

הבן איש חי זיע"א אומר: על הפסוק "ואברהם כבד מאוד במקנה בכסף ובוהב", מה העניין שהתורה מודיעה לנו שאברהם היה עשיר??? וכי להיות עשיר זו המטרה בחיים??? וכי בשביל זה באנו לעולם???? לצבור כסף ואז להעביר אותו לילדים??? ממש לא!!! אז מה העניין שהתורה מודיעה לנו שאברהם היה כבד ברכוש????

התשובה היא: שהתורה רוצה ללמד אותנו, שאברהם אבינו, בכל מה שקשור לגשמיות, לכסף ולזהב הוא היה "כבד"...

הוא התייחס אל הדברים האלו כאמצעי ולא כמטרה, ולכן, הוא נתן להם את היחס המתאים, ולעומת זאת,

השליח מכר שתי אבנים ושלה לו את הכסף שקיבל עליהם, בכסף הזה הוא הלך וקנה את כל השדות, ומאותו יום, הם עבדו אצלו, וכל זה מהאבנים הטובות שהם בעצמם שלחו אותן.

אומר הרב בני דוד: מלך סדום רצה להעניק לאברהם את כל הרכוש, אבל אברהם אבינו אומר לו: "אם מחוט ועד שרוף נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשירתי את אברהם", אתה מדבר איתי על ארוחת בוקר, אתה מדבר איתי על העולם הזה, אני מעדיף את הרוחניות.

אם יש רוחניות, אז בורא עולם ידאג כבר לגשמיות שאתה צריך.

אם אין לך מטלה בחנייה, פירושו שאתה לא צריך אותה, כי אם היית צריך אותה, אז בורא עולם היה מביא לך אותה.

ידוע, מה שאומרים העולם על הפסוק: "בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת", "בשמיים" בכל מה שקשור לשמיים, לעניני רוחניות, "ממעל" תמיד תסתכל על מי שנמצא מעליך, אבל

קונה לחתן, ואם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו: שיעשה בדיוק הפוך, שלחתן, הוא יקנה באיכות פחות טובה, וליתומים, הוא יקנה את האיכות הטובה ביותר.

ואם תשאלו: למה???

כיון, שהחליפה שהוא קונה ליתומים, זו החליפה שילבישו אותו בעולם הבא, את כל מעשי החסד האלה, איתם ילבישו אותו בעולם הבא, ולכן, כדאי שזה יהיה הסוג האיכותי והטוב ביותר, הסוג היקר.

לעומת זה, החליפה שהוא מלביש לחתן, אחרי חודש חודשיים הוא ישלח את החליפה הזו ליד שנייה, ולא ישאר ממנה כלום...



בכל מה שקשור לרוחניות "ואל הבקר רץ אברהם" כאן הוא משקיע את כל מידת הזריזות, עם כל הברעין [התלהבות].

כך בדיוק, אנחנו צריכים לתת את הדגש על דברים שנשארים איתנו, ולא על דברים זמניים.

אדם חי בעולם הזה, גג 120 שנה, ומשקיע כאילו הוא חי כאן 500 שנה, אבל על העולם הבא, שהוא אמור להיות שם לנצח, שזה אין סוף!!! הוא משקיע את המינימום, וחבל!!!

סיפר הרב דסלר זצ"ל, בנייטסהד, אחרי ביקורו בארץ ישראל, שהוא ראה הנהגה טובה בארץ ישראל של אחד הטייקונים [עשירים]: שכל פעם שהוא מחתן בן, הוא הולך לבית היתומים דיסקין, וקונה לכל היתומים חליפות חדשות, ואם הוא מחתן בת, הוא הולך לבית היתומות וקונה לכולן שמלות חדשות.

אבל, הוסיף הרב דסלר, בעוד שלחתן הוא קונה חליפה יקרה, ליתומים הוא קונה חליפה טובה, אבל לא כמו שהוא

הפחד מהיום שאחרי!!!

"וַיִּרְק אֶת חֲנִיכָיו" [י"ד י"ד]

אומר רש"י: זה אליעזר שחנכו למצוות, והוא לשון התחלת בניית האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה.

אומר ר' מאיר שפירא מלובלין: מתי נקרא חינוך ילדים "חינוך"??? רק מתי שהוא עתיד לעמוד בו.

פירושו: רק אם הילד ימשיך עם החינוך הזה, גם כאשר אני לא נמצא לידו.

בחינוך, השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו: איך, איך אני גורם לילד ללכת בדרך שאני רוצה בה, מעצמו???

אז קודם כל, מאוד, מאוד חשוב לא לעשות טעויות של הרגשה לא טובה, לדוגמא: אם אני רוצה שיבוא לבית הכנסת, אני צריך לדאוג שהשהייה בבית הכנסת איתי, תעשה לו טוב.

אם הבאתי אותו לבית הכנסת, ורק צעקתי עליו, וגרמתי לו לתחושה לא טובה, הסיכוי שהוא ירצה ללכת אחר כך שוב לבית הכנסת, הוא לא כל כך גבוה, כיון שזה נחקק לו במוח כדבר לא נעים.

יש מקרים, שהוא אפילו לא ידע להסביר לך למה הוא לא רוצה ללכת, פשוט, בתת המודע שלו יושבת לו אי הנעימות שקשורה לזה, והוא מנסה להתחמק מלבוא למקום שלא נעים לו.

באחד מבתי הספר, התכונן המנהל, ושם לב שיש שני ילדים שההתנהגות שלהם מדהימה, תמיד הם נראים טוב, מאוד אהובים ומקובלים בחברה, בקיצור "ילדי ויטרינה", ילדים שאתה יכול לשים בוויטרינה, כמו שבחנויות שמים בוויטרינה את הדברים הכי טובים...

הוא עקב אחריהם במשך תקופה, וראה ילדים למופת, באחת מאסיפות החורים, הוא פנה להורים ושאל אותם: תגלו לי, מה הסוד??? אולי אתם נותנים להם איזה משהו על הבוקר...??? אולי יש איזה דגנים

ואני לחוצה מהיום הזה, אני לחוצה שהם יגידו לא...

ולכן, אני משתדלת כל יום להעיר אותם מוקדם, בנחת, אני מתייחסת אליהם בהרגשה שהם גדולי הדור הבא, הם הילדים שינהיגו את הדור הבא.

ואני משתדלת שהבית שלי יהיה הכי רגוע שאפשר, כל יום שישי, אני מסיימת כבר בשעה 12:00 את כל ההכנות לשבת, אני מכניסה שבת ברוגע ובשלווה, אין צעקות, אין לחץ, יש שלווה!!! יש הרבה שמחה!!! יש הרבה רוגע!!!

אנחנו, ברוך השם לא נמצאים שם, אבל אם אנחנו רוצים את הילדים מצליחים ורגועים, זו הדרך, אם אנחנו נתכנן את התוכניות שלנו, ונקום בבוקר קצת לפני שהילדים יתעוררו, כדי שהכל כבר יהיה מוכן, ולהעיר אותם בבוקר עם חיוך.

לתת הרבה מילים טובות, הרבה פירגונים, הרבה העצמה אישית, זה מאוד חשוב, זה כמו תוסף תזונה לנפש... אם נתנהג כך, אזי סביר להניח, שהילדים לא ירצו ללכת בדרכנו, אלא ירוצו...

מיוחדים שגורמים לרוגע המדהים הזה???

איזו אצילות, איזו התנהגות, ממש הכל מושלם!!! איך יוצרים כזה דבר???

סיפרה האמא: לפני כמה שנים, במיזל שורשים, כאשר הלכתי לקברי הורי בפולין, נעזרתי בזקני המקום, שהפנו אותי לקבר הורי, ואז גיליתי שיש צלב על הקבר...

הייתי המומה, וניסיתי לברר האם לא חלה טעות, והתברר, שאכן לא חלה שום טעות, פשוט, כנראה נכנסתי לבית יתומים, ומשם לקחו אותי וגידלו אותי יהודים.

זאת אומרת, שההורים שלי גויים, ואם ההורים שלי גויים, פירוש: שאני גויה!!! ואם אני גויה, פירוש: שהילדים שלי גויים, וואי וואי יש לי גויים קטנים בבית גיעוואלד!!!! 😊 [הצילון] התגירתי מיד, אבל הילדים שלי הם פחות מגיל 13, ואפשר לגייר אותם כשהם קטנים אבל צריך לשאול אותם בגיל 13, אם הם מעוניינים להמשיך ביהדות או לא???

דרוש מגיד שיעור

לנקיון!!!

וּמְלָכִים מִמֶּנּוּ יֵצְאוּ [י"ז ו']

העיקר, שהוא ישב וילמד וירווח נחת, אבל עכשיו, שהוא בחר בדרך אחרת שיבושם לו, רק שיממן את עצמו, וכך הוא נכנס לשוק מחפשי העבודה.

וכך מראיון לראיון הוא עבר עד לאותה מודעה שפרסמה ישיבה באזור ניו יורק: דרוש מנקה לישיבה, תשלום הולם!!! הוא התקשר ומעבר לקו ענה אדם מבוגר, היה לו הרגשה שהוא מדבר עם ראש הישיבה, הוא קבע אתו מתי לבוא לראיון.

הוא הגיע לפגישה, וראש הישיבה קלט שיש לפניו בחור חמד שעדיין יש לו ריח של סטנדר, דהיינו, שהוא לא מזמן עזב את הישיבה, אמר לו ראש הישיבה: תשמע, את תפקיד המנקה כבר הסתדרנו, אבל אני חושב שיש לי תפקיד בשבילך, הרבה יותר מכנים כסף, וגם יותר קל.

מה??? שאל הבחור, אמר לו ראש הישיבה: יש לי פה קבוצת פנסיונרים שבאים ללמוד, לשמוע שיעור תורה, ואין להם מושג איך לומדים גמרא, זו הפעם הראשונה שהם לומדים גמרא, ואני צריך אותך, אתה נראה לי בחור

כל נכד של אברהם אבינו בחזקת מלך, אם נשכיל לראות בכל אחד מלך, אזי יש סיכוי גדול שהוא יגיע לשם.

זהו סיפור על בחור שהלך ללמוד בישיבה, ואיכשהו, הוא לא הסתדר שם, אמרו לו איזו מילה שלא במקום, והוא התנפח מבלי יכולת להוריד את הראש בפני מי שגדול ממנו, מה שמאוד עזר לו למצוא את הדרך החוצה מהישיבה.

הוא יצא מהישיבה לרחוב... ומהר מאוד הוא שינה את הלבוש ללבוש אחר, בכל זאת לא נעים להיות שונה מכולם, זה גם לא תתגודדו... (🙄)

המצב הזה אילץ אותו לנסות לחפש מקום עבודה, עד היום, מי שמימן אותו כאשר הוא היה יושב ספון בישיבה, זה היה אבא שלו, הוא היה נותן לו את השטרות האחרונים שהיו לו בארנק,

למסור שיעור עם בגדים שמתאימים לרחוב.

הוא חזר לישיבה במשרת מגיד שיעור לפנסיונרים, אמנם בישיבה הקודמת הוא לא פתח הרבה את הגמרא כדי ללמוד... אבל במשך השנים שהוא למד בישיבה הוא כן ספג משהו, הוא רק יפתח את הגמרא והוא ישאב לזה, מקסימום, אם יהיה לו קושי, ראש הישיבה אמר שהוא יעזור לו.

כבר למחרת, הוא מסר שיעור מרתק לפנסיונרים, הם מאוד נהנו, אחרי שבועיים הוא לא יכל לעזור את הסטנדר, בהמשך הוא התחתן והיום הוא מרכיץ תורה חשוב... רק לחשוב אם הוא היה מקבל אותו להיות עובד נקיון, מה עם ישראל היה מפסיד????

כמובן, שלא נדרש מאיתנו להחזיר עובדי נקיון לספסלי בית המדרש, אבל כן דורשים מאיתנו לשים לב, ועל ידי קצת תשומת לב וכמה מילים מעצימות, אנחנו יכולים להשפיע על כל העתיד של חברינו לספסל הלימודים וכד', אלו הזדמנויות שלא יחזרו.

רציני שתדע איך לכוון אותם, תמסור להם שם שיעור.

הבחור כולו ה-מ-ו-ם, אמר לראש הישיבה: אני????? שאני אהיה מגיד שיעור????? אני כבר תקופה שלא נמצא בלימוד... ואין מצב שאני זוכר, וגם לא באתי לחפש להיות מגיד שיעור, באתי לעבוד בנקיון, אם אין לך עבודה, אני אתקדם הלאה, הכל טוב...

אמר לו ראש הישיבה: אל תספר לי סיפורים, באת לחפש עבודה כי אתה זקוק לכסף, וזה נורמלי, אבל אתה יכול להרויח יותר ולמסור להם שיעור, הם מתחילים ואתה נראה לי מנוסה, וגם אם תיתקע במשהו אני אעזור לך, אין לך מה לדאוג.

ראש הישיבה לא השאיר לו הרבה מקום לספקות, ואמר לו: שיהיה לך בהצלחה בתפקיד החדש!!! תבוא מחר ותתחיל, ואני אראה לך איפה חדר הרמיי"ם [מגיד שיעור], הבחור היה המום, ואמר לרב: ננסה ונראה, הוא יצא מהישיבה, ורץ לבית קודם כל להחליף בגדים, כי הרי הוא לא יבוא

פגז של ערבית!!!

מסופר: על בני משפחתו של הנריי"ש אלישיב זצ"ל, שכאשר היו צריכים לנסוע לשמחה משפחתית, הם הזמינו הסעה, והיה עוד רבע שעה המתנה עד לבואה של ההסעה.

הרב אלישיב התלבש ובא לצאת, שאלו אותו: לאן אתה הולך??? ענה להם: אני הולך ללמוד, מה ללמוד, אבל עוד רבע שעה ההסעה מניעה, ורק הדרך לבית המדרש "תפארת בחורים" לוקחת 5 דקות, איך תספיק??? שאלו אותו.

ענה להם הרב אלישיב: שווה לי ללכת 5 דקות ולחזור 5 דקות, ואני מרויח שלמדתי 5 דקות, אם אני אשאר בבית, גם 5 דקות לא ישארו לי...

זה סיפור שמראה בחוש, שבהרבה מקרים, מי שרוצה לשבת ללמוד, הולך לבית המדרש, והאמת, שלא רק מי שלומד, תשאלו כל סופר סת"ם, גם לשבת לכתוב בבית סת"ם, לא בא בחשבון, הילדים החמודים, בכל שנייה

אפשרית מוציאים אותך מהריכוז, ותודה לכורא עולם שנתן אותם, אבל זה או להיות עם הילדים, או לכתוב, או ללמוד.

סיפר סופר סת"ם מאזור הדרום: קיבלתי על עצמי קבלה להתפלל במניין, ויהי מה, יום אחד התעכבתי באיזו משימה, והפסדתי את המניין הקבוע... אמרתי לעצמי, אני אכנס לכתוב קצת בחדר הסופרים, ואחר כך אני אמצא תפילת ערבית מאוחרת, אבל כידוע מה שאומר התנא באבות "אם לא עכשיו אימתי" ועל זה יש אומרים: אם לא עכשיו, אין מתי!!!

באמצע לכתוב הצצתי לראות מה השעה, ואני מגלה שהשעה היא 1:00 בלילה, וואו, וואו, מה עושים עכשיו עם תפילת ערבית?! לא נורא, אני אתפלל כאן, מאיפה אני אשיג עכשיו מניין, זה רק בבני ברק, שעה הלוך ושעה חזור, ועוד הזמן של התפילה, כל זה מינימום שעתיים וחצי, השאלה: אם אני צריך לעשות את כל זה???

אבל מיד אמרתי לעצמי, קבלה זו קבלה, ועכשיו בורא עולם מנסה אותי,

אני לא יודע למה יצאת, אבל מה שברור שבורא עולם שמר עליך, המשרד שלך הפך לעיי חרבות...

תפילת ערבית בימים כאלה, יש לה משמעות אחרת, צריך לדעת, שבימים כאלה, שכל עם ישראל נמצא במצב שמצריך רחמי שמיים מרובים, כל מסירות נפש, כל מסירות על קיום מצוה כזו או אחרת, זה הדבר שמגן ושומר על עם ישראל.

אסור לנו להיות שאננים, ובזכות זה, בורא עולם יבטל מעלינו ומעל עם ישראל דברים לא טובים, ושנזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן ואמן.



כמה אני אלך רחוק בשביל הקבלה הזו, החלטתי שאני הולך ויהי מה... עליתי לרכב בדרכי לאיצקוביץ בבני ברק, שעה נסיעה הלך ושעה נסיעה חזור, מה לא עושים בשביל קבלה... הגעתי לבני ברק, התפללתי תפילת ערבית, ואני יוצא, והנה לפתע אני מקבל שיחת טלפון, מי זה יכול להיות בשעה כזו???

עניתי לשיחה, שאלה ראשונה לטלפון: שלמה אתה חי???, כן, חי, למה מי זה???, מה זה מי זה???, מדבר איתך דוד מפיקוד העורף, עכשיו היה שיגור לאזור שלכם, כיפת ברזל פיספסה והטיל נחת לך על משרד הכתיבה... השכנים טענו שאתה תמיד בשעה הזו בפנים, אבל עכשיו שאתה עונה לי אני רגוע... וואו, וואו אני לא מאמין, אני יצאתי מהמשרד לפני שעה וחצי.

מעוניינים לזכות את הרבים???, זקוקים לישועור???,
לזיווג הגון, לרפואה, להצלחה, לע"ג.

תמורת תרומה של 50 שקלים תקבלו 20 חוברות להפצה

כתיבתם של חידושי התורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה
[מדברי מדרן ר' חיים קנייבסקי זצ"ל]

חייגו כעת 052-7654865

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי' ○○○
הילדה מוריה בת רחל תחי' ○○○
לינוי בת שירה תחי' ○○○
רפאל בן לאה להצלחה בתורה ויראת שמים ○○○
אליהו בן סוליקה הי"ו ○○○
צבי בן שמחה הי"ו ○○○
הרב אברהם והרבנית רבקה בן חמו להצלחה ברוחניות וגשמיות נחת רוח מכל יוצאי חלציהם ○○○

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א ○○○
ר' רחמים בן ריקה הי"ו ○○○
שולמית בת סוליקה תחי' ○○○
הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו ○○○
מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי' ○○○
ישראל עמר בן תמר הי"ו לזיווג הגון ○○○
להצלחת הילדים הצדיקים משה בן רבקה ני"ו יוסף בן רבקה ני"ו נחת רוח להוריהם ומוריהם ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ○○○

לאה בת חסידה חסיבה תחי' ○○○
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו ○○○
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו ○○○
יעקב בן מז'ינה הי"ו דניס בת צביה תחי' ○○○
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה ○○○
ליבי בת שירה תחי' ○○○
לזיווג הגון נדב בן מרים הי"ו רן בן מרים הי"ו מתן בן מרים הי"ו ידיד בן מרים הי"ו ○○○

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל ○○○
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן ○○○
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי ○○○
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל ○○○
יעקב דוקרקר בן שרה ויחזקאל ז"ל ○○○
לע"נ ○○○

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל ○○○
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל ○○○
הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן ○○○
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל ○○○
פאני פריחה בת תמר ע"ה לבית אביטן ○○○
לע"נ ○○○

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה ○○○
הסבתא עישה בת סלטנה ע"ה לבית פרץ ○○○
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א ○○○
משה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל ○○○
יפה בת סימי ע"ה לבית כהן ○○○
מושה [מושיטון] עמר בן תמר [תמון] ז"ל ○○○

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
כהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם ובפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

נקודות "מקשיבים" ברחבי הארץ

בני ברק: רמת אלחנן משפחת פרץ רחוב הרב זוננפלד 10 052-768-4697

שיכון ג' דפוס S.O.S שדרות הנציב 1 03-5568453

שיכון ה' 052-712-5696

חדש!!! שיכון ו' 052-767-3700

חדרה: משפחת אור 050-476-7700

פתח תקוה: דניאל 054-676-5094

אשדוד: אביב מזוז 054-488-5622

באר שבע: חנות העזר והמפתח רחוב קק"ל 126

נתיבות: נחלת יששכר 050-416-6231 מערב נתיבות 054-625-6939

נווה שרון 052-712-5697

חדש!!! דפוס נזר הקודש רחוב חיל אויר 74

ביתר עילית: גבעה B רחוב הרב שך 42 053-310-9393

בית שמש: רמה א' 054-843-3859

חדש!!! יפה נוף בן עזאי 27 משפחת הרב בן חמו 052-714-0376

רחובות: 052-761-7667

אופקים: רחוב הרב חיים פינמו 052-765-4865

ובמשרד הראשי של מרכז תבונות רחוב ר' אלעזר אבוחצירא 316

אשקלון: 053-280-3528

חדש!!! נוף הגליל שכונת הר יונה 052-768-3794

מעוניין להצטרף להפצה ולצבור זכויות

התקשר עכשיו 052-7654865

לשמיעת השיעור כל יום בשידור ישיר

וכן לשמיעת כל שיעורי הרב

0733-71-81-57