

טעם בפרשה

אך

לוט ההמום לא הבין את פשר הדברים...
אך הם הבהירו לו באופן חד משמעי שמחר הכל עומד להיות היסטוריה...

תוך כדי דיבור כל אנשי סדום ניגשים לביתו של לוט ומבקשים: תוציא את האורחים המקסימים שלך!

לוט לא מסכים והנה שרשרת דברים פחות נעימים שעוברים על לוט

א. כל החברים הכי טובים שלו נהפכים ל'פחות חברים הכי טובים שלו...'

ב. לוט מזדרז ובורח עם משפחתו, אבל כל הכסף והרכוש ה"מה שבא לי" נשאר בסדום..

ג. לוט רץ ונס על נפשו..

ד. בדרך אשתו הספיקה למות, ולהיקבר בצורה פחות סימפטית...

ורגע...

רגע אחד..

איך שכחנו, שלוט היקר עוד הספיק ללכת בשבי במלחמת המלכים הידועה... ואברהם "הדוד הצדיק" - הוא זה שהציל אותו,

ואגב מסופר במדרש: שלוט לא כל כך נהנה בשבי...

כי הרי לוט היה דומה מאוד לאברהם, וכשהמלכים לקחו אותו לשבי, הם שמו אותו בתוך כלוב גדול, והעמידוהו כך לעיני כולם בשביל להראות לכל באי העולם - הנה תפסנו את אברהם וניצחנוהו!!
אך אפילו בתוך המשפחה פנימה לוט לא רווה הרבה נחת...

אז בקיצור הסתבר, שאברהם שעבר עשרה נסייונות קשים ומרים, לא הפסיד כלום מהעולם הזה, אלא אפילו הרוויח שבסוף חייו הוא היה האיש החשוב ביותר בעולם, וכמו שמסופר שבסעודת הברית של יצחק הגיעו כל גדולי האומות..

ואפילו בכסף וזהב לאברהם לא היה לו מתחרים..
כך שאין במי לקנאות ואין במה לקנאות
וכל מה שיש הוא רק להודות לבורא עולם על 'שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו'
ברוך אתה השם, "נותן התורה"!!!

אברהם אבינו ולוט נפרדים, כל אחד הולך למקום אחר, אברהם בוחר בצד הקדושה, ולוט בוחר בצד של סדום...

לוט אומר לעצמו, מה אני צריך ללכת בדרך החיים של אברהם אבינו, הרי כולו מלא בניסונות, יום אחד הקב"ה אומר לו 'לך לך' מארצך, ויום אחר אשתו נלקחת לבית המלך, ובכלל, הרי השליכו את אברהם לכבשן האש, אז מה אני מחפש צרות..

תן לי קצת להינות בחיים, הנה - 'סדום'! ארץ החיים היפים! בא נלך להינות שם וזהו!!

טוב. לוט הולך להינות בארץ - "מה שבא לי"!!

"ברוכים הבאים לסדום" - מקדם אותו השלט! תעשה רק מה שבא לך!!! אבל רק מה שבא לך!!!, כך נכתב!!

אבל גם בסדום "ארץ הכל מותר", יש מינימום של כללים, ולכן נכתב בשלט כך:

בארצינו הנפלאה מותר לעשות הכל, כולל הכל, אך יש כללים שחייבים להישמע אליהם, והם:

א. אסור לעשות מצוות!!!

ב. גם לא מצוות דרבנן!!

ג. העובר על תקנות אלו עשוי להיקנס ב "מעשי סדום"!!!

לוט דווקא נהנה מהרעיון והמשיך הלאה..

טוב, לוט מתחיל להשתכן בעיר החדשה, וכבר הוא עושה 'חנוכת הבית' מפוארת עם מניין של תלמידי סדום, וזהו זה הוא נכנס לעניינים!!!

מה קורה לאחר מכן???

אז קודם כל, האמת חייבת להיאמר שאברהם עבר באמת חיים לא פשוטים...

אין ספק שעשרת הניסיונות שפקדו את אברהם היו למעלה מהשגת אנוש...

אך האם לוט רווה נחת???

בא נבדוק..

לוט התיישב בסדום והתחיל לעשות "מה שבא לו"..

עד שיום אחד בהיר הגיעו המלאכים לסדום ואמרו לו: לוט חמוד שלי, מחר כבר אין "מה שבא לי"!!!

