

טעם בפרשה

וזאת הברכה

עם הרכב באיזה חור בלי אור עם קור ליד בור, יש מצב שאתה קופץ שנייה לקחת אותי?? "ואז אתה אומר לעצמך "אמנם אני באמת רוצה לקחת אותו אבל מה עם כל המחויבויות שלי לבית לאשה לילדים לגמרא לתפילה להורים להתנדבויות וכו'?"

בא האור החיים ומספר לך : תדע צדיק!!! משה רבנו נהיה 'איש האלקים' לא בגלל שהוא עשה וקיים את כל המחויבויות שלו לעצמו ולסביבה!!! משה רבנו נהיה 'איש האלקים' בזכות מה???

"בזכות מה שטרח ומה שסבל מהם"!!!

אנחנו נהיים אנשי אלוקים בזכות מה שאתה טורח לחבר שלך שעכשיו נתקע שם או בגלל החבר שלך שעבר מקרה לא נעים בבית או בחוץ או בחוץ לארץ או בכולל או בעבודה או בנפש או בכל דבר אחר ואתה חושב איך לעזור לו ולעיתים אפילו מצליח לעזור לו,

אנחנו נהיים אנשי אלוקים בגלל כל הפיצ'פוקעס הקטנים האלו של חבר או כל אדם שתקוע באמצע החיים בגלל איזה משהו ואתה מושיט ידיים, או אפילו סתם חבר שרוצה לשפוך לך את הלב למרות שהוא לא יודע שאתה עסוק יותר מראש ממשלה ואתה עוצר כמה דקות ומקשיב.

בקיצור, אנחנו לא נהיים אנשי אלוקים בגלל הסדר יום העמוס והמקסים והגדוש והנפלא שלנו ואנחנו לא נהיים אנשי אלוקים בזכות ההתעלות העצומה והמדהימה שלנו, אנחנו נהיים אנשי אלוקים בזכות מה שטרחנו וסבלנו בשביל עם ישראל, בזכות שבחוכמתך גרמת לעוד יהודי לשמוח או לעוד יהודי להיות פחות עצוב או לעוד יהודי להתקדם. בזכות זה אנחנו נהיים 'אנשי אלוקים'.

ויהי רצון שנזכה..

"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו"

יש כאן אור החיים ששווה מיליון דולר!

אומר האוה"ח הק': "איש המיוחד לאלוקים, שלא קם ולא יקום כמותו. ונתכוון הכתוב בסמיכות את בני ישראל למאמר איש האלקים להגיד : שמדרגה זו השיגה עם בני ישראל !! פירוש: באמצעות מה שטרח בהם ומה שסבל מהם והמסתעף מאמצעות הנהגתו הטובה עמהם, השיג מדרגה זו ויקרא איש האלקים"!!!



האור החיים בא לבאר את סמיכות המילים 'איש האלוקים למילים 'את בני ישראל' לומר לך : דע! משה רבנו הגיע למדרגה הנשגבה של 'איש האלקים' - שפירושה "איש המיוחד לאלוקים שלא קם ולא יקום כמותו", בזכות מה?

בזכות: "בני ישראל"!!!

דהיינו: "בזכות מה שטרח בהם ומה שסבל מהם"!!!

זאת אומרת שגדלותו העצומה של משה הגיעה רק על ידי מה שהוא טרח וסבל בשביל בני ישראל ולא בגלל שאר מעלותיו העצומות.

ואיפה זה נוגע אלינו הקדושים???

במהלך היום אנחנו רצים מדבר אחד לשני, מהעבודה לבית, מהישיבה לבית, מהחנות לבית, מהלימוד לבית, מהמטפלת לבית, ומהבית לעבודה, מהבית לישיבה, מהבית לחנות, מהבית ללימוד, מהבית למטפלת וכן על זה הדרך.

לעיתים יוצא שבין ריצה אחת לחברתה אנחנו פתאום מקבלים איזה טלפון "שמע יענקל, נתקעת

