

משרתי אש לוהט

“אוי רבי, נתן בו ר’ ברוך עיניים מתמיהות, וכי כיצד אפשר לזכור בשירת הים את הפרנסה?...”



הוא אשר דיבר רבי אורי, כאשר שאלה אותו זוגתו הצדקנית: “מדוע אינך משתדל לפעול עבור אנשי שלומך החסידים היקרים שתהא הפרוטה מצויה בידם?! והלא עיניך הרואות שהמה עניים מרודים!”

השיב לה בעלה הגדול: “וכי מה אעשה להם לתלמידיי שאינם רוצים בכך?...”

“לא יתכן זאת”, השיבה הרבנית, “וכי מהיכן יכולים המה לחיות ללא פרנסה?”

“בוא ואראך”, ענה לה השרף, ומיד הורה לקרוא לפניו חסיד שעני ואביון היה, ומול עיניה שאלו אותו: “הנה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון, מה תבטל אפוא שאפצע עבורך?”

“אחת שאלתי מאת ה’ אותה אבקש”, נזקק החסיד מנהמת לבו, “שאזכה לומר ולו פעם אחת את ברוך שאמר כמו שהרבי אמרו...”

“הכנים הם דבריי שאינם חפצים בכסף?”, קרא הצדיק לצדקנית.

והלא כה אמר אביה - הצדיק רבי **קאפיל חסיד**, ששימש כשליח ציבור בהיכלו של רבינו הבעל-שם-טוב הקדוש: “הועשר וכבודו מלפניך”, כל עושרי וכבודי איננו אלא זה שאני זוכה לעמוד ולהתפלל לפניך! וזכו הייתה גישתם של חסידים ואנשי מעשה, בנבואם לעבודה שבלב וזו תפילה. אם בתחילה סברו לבקש על צרכיהם הגשמיות, כי אכן צריך שיהיה ליהודי “כל צרכי עולם הזה בריווח” (כלשון ה'נועם אלימלך, ליקוטי שושנה), אולם כאשר עמדו להתפלל התעלו כל כך עד שכל צרכי עצמם היו בטלים ומבוטלים בעיניהם, ולא הייתה בהם אלא אותה תשוקה עלילית, להתענג בתענוגים של קירבת אלוקים.



בימי ראש השנה הבאים לקראתנו לשלום, נדונים כל באי עולם על מצב פרנסתם בשנה הבאה עלינו לטובה ולברכה, אולם בני ישראל, שבאים אל הימים האלה לאחר הכנת הלב בתשובה והתקרבות אל ה', שוכחים כבר לחלוטין מצרכיהם החומריים, ואינם מתחננים אלא עבור גילוי כבוד מלכותו יתברך בעולם, שידע כל פעול, ויבין כל יצור, ויאמר כל אשר נשמה באפו: ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, עד שמי שמתפלל על פרנסתו נחשב בוורר הקדוש ‘כללביך דצווחין הב הבר...’ ואמנם, האב הרחמן, שמבין ומאמין מביט ומקשיב לקול תפילתו, וידע כמה חשובה היא הפרנסה הטובה לבניו האוביין, כדי שיוכלו לעשות רצונו יתברך בלבב שלם, והוא משפיע שפע רב ושנה טובה ומבורכת.

לרגל הילולת הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע - כי אצל אלוק עפי"י אוצר ישראל; מוקנים אתבונן

אחת משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא, מבלי לחשוב איך וכיצד, וכך הייתם נדבקים בו יתברך בכל מילה, תיכף ומיד, ללא שום עיכוב. ואמנם כעת, שהתחלם לחשוב מחשבות בחשבון האותיות וציוריהן, נעשתה לכם הנפילה מלאכה קשה יותר...”



ואם אלו היו דאגותיהם של חסידי סטרעליסק, מובן אפוא מדוע היו כל שאר דאגותיהם החומריות נשכחות שם במחיצת רבם הקדוש, ובניניה ר' ברוך, שהיה שוכח בזה אחר זה את מטרט בואו, ואת צורכי פרנסת ביתו.

ואולם, לאחר שכבר הזיק הדבר לשלום ביתו, כבר לא עמד ר' ברוך בפצרותיה הנשנות של זוגתו. בפעם הבא שיצא אל רבו, קשר אפוא פתק על ידו, עליו רשם תזכורת לעצמו, והוא לא שכח.

כשבא ר' ברוך אל הקודש פגימה, היה זה בשעת הבוקר, קודם לתפילת השחר, באותו זמן שבו קיבל רבי אורי את אשר לו דבר נחוץ, ונימקו עמו, כי עומד הוא להגיע בתפילתו עד כלות הנפש, ואינו יודע אם לאתרויה יותר בחיים עלי אדמות. מאותה סיבה אף היה נוהג להיפרד מבני ביתו בכל פעם שיצא להתפלל...

ביכה ר' ברוך את מצבו בפני הצדיק, שנשא אליו מבט מלא חמלה. נענה לו הרבי: “האלא כעת אנו ניגשים לתפילה, איעצך ויהי אלוקים עמך, כאשר תגיע בתפילה אל אמירת השירה, היא שירת הים שהיה שר משך עם בני ישראל, תכוון בה להתפלל עבור הפרנסה, כי אמירת השירה מסוגלת לכך” (ראה פסחים קיט, א; מאור עינים, פרשת בשלח).

יצא ר' ברוך מן החדר שבע רצון, לאחר שקיבל עצה מועילה מפי הצדיק, והודרך לבית התפילה.

כעבור רגעיים ספורים בא לו השרף גם הוא אל בית תפילתו, כולם הגיעו תפילין והחלו בברכות השחר. “דאוואי זשארז” (= הבו אש, ברוסית) קרא להם השרף כנגדל היוצא לקרב, והם, כחיילים זרועים, פתחו באש לוהטת “לעולם יהא אדם” (כמנהג קארלין להתחיל בזה את התפילה). עד שההיכל כולו נדמה כהר געש. באמירת הקורבנות נראה כאילו עומדים המה בעזרה של בית המקדש, משם התרוממו אל המעלות לשורר את ‘פסוקי דזמרה’, וכל כך התלהבו, שבבואם לאמירת השירה, הגביהו את שיפולי בגדיהם כביכול הולכים הם בתוך הים הקרוע, והמים להם חומה מימים ומשמאלם. משם התעלו עוד יותר, לשורר עם האופנים וחיות הקודש באבה רבה ואהבת עולם, ולמסור עצמם על קידוש השם בקריאת שמע. אז הושלך הס ביחיל, וכולם נעמדו לתפילה שמונה עשרה, כביסופים לזהותם, כאילו עומדים הם בתוך קודש הקדשים.

בתום התפילה קרא לו הצדיק לר' ברוך ושאלו: “ינו ברוך, האם כיוונת בשירה לפרנסתך, כאשר דברנו?”

ר' ברוך איש חסיד היה, בלי מזון ומחיה, בביתו עוסק מְלֻבָּש, ואין בגד ללבוש. גונן בחשובה אשה, וגם בבנות ששה. ומשגדלו הבנות ובאו לפרקא, לא היה בידו מאומה להשיאן.

דברה לו האשה, יותר אין להתיאשה. היא הפצירה בו שיסע נא אל רבו השרף רבי **אורי מסטרעליסק**, ויזכיר בפניו את מצוקתם, כדי שיבקש רחמים עליהם, וימשיך ישועה לאוהליהם.

ואמנם היה ר' ברוך שומע לבקשת זוגתו, ועושה את דרכו הלך נוסע לסטרעליסק. אלא שבכל עת שהיה מגיע אל חצר הקודש, היה נסחף ככחבלי קסם לאווירה העילאית ששררה במקום הקדוש הלוה, עד שהיה מתרומם טפח ומתעלה טפחים, מתוך דביקות לוהטת בעבודת ה', ושוכח לחלוטין לשם מה בא לכאן. הדבר אירע פעם אחר פעם, כשהיה משלחתו והוא חוזר, מבלי להזכיר בפני הצדיק את מצוקתם כי רבה.

וכבר רבי שלמה, כן היה רבי אורי מיוחד בהנהגות זו, היינו תולים זאת בעביה ואמלתי היה ר' ברוך יחיד בבינו בהנהגות זו, היינו תולים זאת בעביה אשית משלו, אלא שלא רק אצלו אירע הדבר. כזו הייתה האווירה באותו גן עדן תחתון שבסטרעליסק, בצל חדרתו של רבי אורי, כמוהו כאי שמימי בתוך ימה הסוער של העולם הזה, תוכך נשכחים כל צרכיו והבליו.



רבי אורי שכונה בחיבה ‘השרף’, היה מהאריות שבחבורת תלמידי הצדיק רבי **שלמה מקארלין**, ולאחר הסתלקות רבו החל להנהיג עדת חסידים, על-פי דרכה המיוחדת של קארלין.

והוא רבי שלמה, כן היה רבי אורי מיוחד בהנהגות זה, היינו תולים זאת בעביה אשית משלו, אלא שלא רק אצלו אירע הדבר. כזו הייתה האווירה באותו גן עדן תחתון שבסטרעליסק, בצל חדרתו של רבי אורי, כמוהו כאי שמימי בתוך ימה הסוער של העולם הזה, תוכך נשכחים כל צרכיו והבליו.

ואחר עבודתו המופלאה הזאת, נסחפו תלמידי וחסידיו שדבקו בו, ואף הם היו מתפללים בכיסופים להוטים, עד שנפגש יצא בדברים.

על חסידי סטרעליסק מסופר, כי פעם בשעת שיחת מרעים, הביעו ותיקי התלמידים תשוקה אין-סופית להתעלות עוד במעלות הדביקות באלוקים חיים בשעת התפילה. החליטו אפוא לקבוע לימוד בצוותא בכוננות האר"י הקדוש. כסבורים היו שבכך ירבו בחבילה להליהב יותר את התפילה, אולם לפליאתם הרבה, דווקא אז חלשה התלהבותם ודעכה.

בצר להם, נכנסו התלמידים אל הקודש פגימה, ותינו את דאגתם בפני רבם.

“פשיטא”, הסביר להם השרף, “עד שנכנסתם לשער הכוונות של תורת הנסתר, הייתם מחשיבים כל תיבה ותיבה מתבות התפילה שהיא

**בקשת פרנסה בראש השנה -
מותרת לתומכי תורה**

אַתְּם נֹצְבִים הַיּוֹם וְגו' מְחֻבָּב עֲצִיף עַד שָׂאֵב מִיַּמֶּינֶהּ (ט כט טז)

הוראה נפלאה רומז בפסוק זה רבינו הרה"ק רבי יהושע מדזיקוב זי"ע, בספרו הקדוש ‘עטרת ישועה’ בפרשתנו, וזה לשונו הקדוש:

“כי בראש השנה ויום הכפורים אין להתפלל על צרכי גשמיות ופרנסה, וכמו שאיתא בתיקונים (תיקון י) כב א) ‘צווחין כללביך הב לנא מוזנא’, הרי כי לא נכון לעשות כן. אולם נראה דזוהו רק לאלו האנשים אשר לא עשו מיבות במזונם לפרנס תלמידי חכמים, אבל אלו האנשים שכל כוונת עמלם היא שעל-ידי-זה יתמכו ידי לומדי תורה ותלמידי חכמים אזי להם מותר להתפלל על צרכי עולם הזה יען שנכלל בה גם כן הרוחניות.”

והנה ‘מחטב עציץ’ רומז לאלו העוסקים במשא ומתן ובפועל מעשה ידיהם בעבודה קשה להביא טרף לביתם. גם ‘עציץ בכ"ף דמנצפ"ך (ותחשב למספר ת"ק, מספר ‘עתר’, מלשון ‘עתר ענן הקטורת וכו' (מחזקאי ג' א, שדרשו חז"ל (בראשית רבה סג, ה) על ‘ויעתר יצחק’ שהתפלל בעושר (לשון מדרש): ויעתר יצחק לה' לנחם אשתו, רבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר, ששפר תפלות בשוער), כי ‘עתר’ הוא עושר כמו הקטורת שמעשרת (ראה יומא כו, א), ושאב מימין’ נקראת התורה שנמשלה למים (ראה תענית ז, א).

וזהו ‘אתם נצבים’, כי ‘נצבים’ רומז על ממון, על דרך (פסחים קט א) ‘ממונו של אדם מעמידו על רגליו. ואמר ‘אתם נצבים

אם יש בה קצת כוונה לשמים ה' ברחמי רצוהו, וזהו 'אם יהיה נדחך בקצה' וכו', רצונו לומר בקצה וסוף הדבר גיע מעמו לשמים אז מניצוף זה - וקבצך כי ודברתי פי חכם חן.

‘וקרוב לזה דברי קדוש ישראל הבעל שם טוב, במליצה עבור עם קדוש, שכל מה שעושין סוף מעשה הוא לה', גם העושה וההוואה הכל למען ה', שיחזיק בנו לתורה, שיכבד שבת, לישא בעול, וצדקה, הרי הכי הכל עשוי לשם שמים, עד כאן דברי פה קדוש. וכאשר העמסתו זה בדברי דוד המלך ע"ה (תהלים קט, טו) שהאשים לרשע ‘אשר לא זכר עשות חסד וירדותי’ כו', שתמוה, דחלה נקט ‘עשות חסד’ דמשמע שאין בו רק זה שאינו עושה לפנים משרות הדין וחסדיות, ואחר זה סיפר שהוא רשע גמור, אך הכוונה, שבכל הרשעות לא היה בו ניצוף כוונה וזכרון לקדושה וחסד, והבין עכ"ל ק.”

התפילות כבר מוכנות...

בספר ‘שיח זקנים’ מובא הסיפור דלהלן:

“החזן מעיר מאשציקס היה מתפלל בימים הנוראים בבית הכנסת בעיר לובו, ונסע על שבת-קודש הקודם לשבת סליחות לבעלזא, וטרם נסיעתו ללעמבערג על שבת סליחות נכנס להפדר מהרה"ק מהר"א מבעלזא, ושאל אותו הרה"ק לסיבת מהירותו, ואמר שצריך להכין את התפילות [אין דארף מיר פארזען די תפילות]. אמר לו הרה"ק, צריך אתה להכין את עצמך, התפילות מוכנים כבר [פארזען דארפסטו דך, די תפילות זענען שוין פארגעזען].”

אם יש עליו מליץ אחד מני אלה

**אם יהיה נדחך בקצה השמים משם! קבצך ה'
אַלְקִיְוֹ וּמִשָּׁם יִדְבָּרְךָ (ל, ה)**

כתב הרה"ק רבי אליעזר מטאריגראד זי"ע בספרו הקדוש נועם מגדים:

“ראוי לעיין, דמקצה הארץ’ היה לו לומר, דאטו נידחין בשמים הן?

”ומה נעמו לחיך כברי פה קדוש אדוני אבי מורי ורבי הרב הגדול קדוש יעקב זללה"ה, דגם העבירה שהוא נידח ואינה קרב לפרגוד,