

טעם בפרשה

כאילו

ומה אנחנו הקדושים לומדים מכך???
לימוד התורה וקיום המצוות הם לא תמיד קלים ופשוטים, לעיתים רבות עבודת השם כרוכה בלא מעט קשיים ובלא מעט הקרבות ובלא מעט התמסרויות וכפי שאנו רואים בעצמנו כמה נסיונות וטלטלות עוברים עלינו חדשים לבקרים בעבודת השם...

אך חשוב לדעת שעם כל הכבוד וההערכה על ההשקעה העצומה שלנו בעבודת השם, לילדנו ולתלמידנו ולכל מי שסביבנו אנחנו צריכים להנחיל את התורה באופן שונה!! דהיינו: לתלמידים שלנו אנחנו צריכים להנחיל בנועם במתיקות ובאהבה, וברוגע ושלווה, וכמו שאומרת לנו התורה: תזל כטל אמרתי דהיינו שהתורה והמצוות יהיו זולים עבורם וקלים!



אם כן למדנו להפריד בין עבודת השם הנפלאה והמקסימה שלנו לבין עבודת השם שאנחנו מנחילים לאחרים:

לנו - זה בכוח,
ולהם - זה בנח,
ולאלו ולאלו זה - במח.
ויהי רצון שנזכה:
שאף לנו
ינחיל אבינו
תורתו בפינו
בשמחה וטוב לבב...

"יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב" (פרק - לב פסוק ב-)

כתוב בספרי: "חכמים אומרים: אמר להם משה לישראל: שמא אין אתם יודעים כמה צער נצטערתי על התורה וכמה עמל עמלתי בה, וכמה יגיעה יגעתי בה שנא'...

נכנסתי בין המלאכים, ונכנסתי לבית החיות,

ונכנסתי לבין השרפים שאחד מהם יכול לשרוף את כל העולם כלו על יושביו שנא'... נפשי נתתי עליה, דמי נתתי עליה, [ולכן:] כדרך שלמדתי אותה בצער - כך תהיו למדים אותה בצער. [ושמא תאמרו:] כדרך שאתם למדים אותה בצער כך תהיו מלמדים אותה בצער?! תלמוד

לומר: "תזל כטל אמרתי" - תהיו רואים אותה כאילו היא בזול (דהיינו שלתלמידים זה יהיה כדבר זול וקל לקנייה).

כפי הנראה הספרי מבאר את הפסוק כך: יערף כמטר לקחי - התורה שנקראת 'לקח' (כי לקח טוב נתתי לכם) יורדת כמטר דהיינו - בחוזק!!

ופירושו: אדם הלומד תורה צריך להשקיע ולעבוד בכוח (כמטר) על מנת להצליח בלימוד!

"תזל כטל אמרתי": המלמד תורה לבנו או לתלמידו צריך להנחיל לו אותה בנועם ושלווה כאילו היא דבר זול שקל לקנות אותו, (שדבר זול - קל ופשוט ונוח לקנות אותו, וכך אתם תלמדו את התורה!)

