

בס"ד

השיעור השבועי של מרן הגרב"מ אזרחי שליט"א מתקרב וכידוע הגרב"מ מוסר המון שיעורים במהלך השבוע, אך יש שיעור אחד יוצא במינו שאותו הוא מוסר לבני עלייה מובהקים, תלמידי חכמים בעלי שיעור קומה שמלאים וספוגים בש"ס ופוסקים, והשיעור עוסק בענייני 'קודשים' שהם סוגיות מורכבות ועמוקות בש"ס ובסדר 'קדשים'!

השיעור מתחיל בשעה שש אחר צהריים והראש ישיבה יושב אחוז שרעפים ליד ערימת ספרים גבוהה, יושב והוגה בשקיעות עצומה!!

והנה לפתע הגיע אברך לביתו של הראש ישיבה.

האברך הנ"ל הוא אדם ייקר מאוד שגר באיזור ביתו של הראש ישיבה, ורצונו עז היה לפנות אל הרב ולהתייעץ עמו בנושא חשוב ומורכב.

בני הבית הבהירו לו ש'זמן פנוי' קשה למצוא אצל הראש ישיבה, אך אולי כדאי שינסה להגיע כעשר דקות לפני אותו שיעור במסכת 'קדשים' ואולי איך שהוא הוא יצליח להיכנס ולפרוש לפני הרב את שאלתו !!

האברך מחכה לאותם עשר דקות שלפני השיעור והנה הם באים.

מיד ניגש האברך ופתח את הדלת קמעא בזהירות ובעדינות מירבית וניגש אל הקודש פנימה.

הראש ישיבה שהיה שקוע בעולמות תמירים לא שמ לב אל האברך, וכך האברך התקרב בחשאי ובאיטיות אל הרב..

האברך הסתקרן מאוד לדעת מהו הספר שבו הראש ישיבה כל כך עסוק ושקוע בעשר דקות שלפני השיעור???

האברך ניגש עוד ועוד עד שניצב ממש ליד הרב..

הרב יושב ומתנועע וגומע בשקיקה מהספר שלפניו עוד ועוד כמונה מעות.

האברך הרכין ראשו כאשר כולו מסוקרן ובהול לדעת מהו אותו הספר שהרב לא מסיר ממנו מבט, ומהו אותו הספר שהרב נשאב לתוכו ראשו ורובו עד אשר הוא לא שמ לב למתרחש סביבו???

וכך האברך מביט לעבר הספר שבו נטמע הראש ישיבה ולפתע פניו נאחזים בהשתוממות עצומה !!!

מהו הספר שבו שקוע הרב ???

נו, מה אנו חושבים???

"מסילת ישרים" !!!

עשר דקות לפני שיעור עמוק ומפולפל עמוס בחידושים עצומים ואדירים שמפרקים ומייגעים כל מוח של בן עלייה וצורב בתורה הראש ישיבה לומד וטובע במסילת ישרים!!!!

לא, לא צריך יותר מזה!!! האברך קבל שיעור מוסר שלא ימוש ממנו לעד

דקה
סיפורים
dakardy35@gmail.com

