

אש קודש

הדרך ל'ושמחת בחגך': ושמחת בעיניך!

מהו פריט הלבוש שאתם חייבים לחדש לחג הסוכות כדי לקיים את מצוות היום?!

שעובר עלינו יש סיבה ומסובב, ולחיות באמונה מתוך שמחה!

זוהי ההכנה המתבקשת כדי לזכות ל'ושמחת בחגך', קודם כל 'ושמחת בעיניך'! תשנה את המבט שלך!

וכמו שהסבירו צדיקים את הפס' 'והיית אך שמח', שגם שיש לך 'אך' תהיה בשמחה וזו עיקר עבודתנו בזמן שמחתנו וה' יזכנו ואור פניו ינסה עלינו.

ומעניין לעניין באותו עניין, **האמרי חיים זי"ע** היה אומר על פס' זה שאין אך אלא לשון מיעוט, והיינו שאם אדם ימעט עצמו ולא יחשוב שמגיע לו הכל, אז יזכה לשמחה אמיתית!

כמוכן שכמו בכל העבודה שלנו, גם בזה החיצונית משפיעה על הפנימיות, ואם אדם ייכנס לשמחה, בוודאי יגיע אליה!

נמחיש את העניין עם אנקדוטה מעניינת... באלול האחרון הילכתי בסמטאות צפת והייתי מעט מהורהר, יהודי צפתי שעבר במקום חשב לתומו שאיני שמח כי אני לא מחייך, אז הוא פנה אליי בשאלה מעומק ליבו מה אתה חושב שתרוויח מזה משהו? אתה חושב שאם לא תחייך ייצא לך מזה משהו?!!... והדברים מדברים בעד עצמם!

ואם כבר אנחנו מדברים על ימים של שמחה ואהבה, ימים של קירבת אלוקים אדירה, דוד המלך ע"ה אומר 'ואני קרבת אלוקים לי טוב', ונראה לומר 'ואני' אם אני יודע מי אני, מה כוחי, ומה יכולותיי, אזי אני יחוש בנקל את הקירבת אלוקים! אדם שמאמין בעצמו, בלשון שלנו הוא מבסוט על עצמו ומכאן הדרך ל'ויהיה לעולם שמח' קלה יותר!

איך אמרו, תשפ"ד ר"ת ת'הא ש'נת פ'דות ד'עת, והחשוב לזכור שזה אך ורק בידינו!

**גוט שאבע'ס
א פרייליכ'ן יום טוב**

יש שתי דעות מדוע אנו עושים סוכה, או זכר לענני כבוד או זכר לסוכות ממש שעשו בני ישראל, אבל הצד השווה שבהם שזה זכר למה שהיה במדבר.

בא נתבונן בעניין, מדבר הוא שם קוד לדבר נורא, קשה, מעייף, ועוד ועוד מוטיבים שליליים.. אך כל זה בעיני בשר. אבל מי שהולך באמונה, מוצא דווקא במדבר ה'נורא' הזה, ענני כבוד, מן, בארה של מרים, ועוד שפעים אדירים המתוארים בארוכה במדרשים!

נמצא שאם נתבונן במהות מצוות הסוכה נקבל את הטיפ כיצד לחיות בשמחה בכל עת ובכל מצב, כי אם במדבר בתנאים כמעט בלתי אפשריים הלכו אבותינו באמונה ולמעשה קיבלו את התנאים הכי טובים, כך כל יהודי במדבר שלו!

זוהי הצילא דמהימנותא המובילה לשמחת הדעת!

על דרך הצחות אולי יש לומר בדברי האריז"ל האמורים ש'מובטח לו שיהיה לעולם שמח', כי מי שמבין את הנקודה וחי באמונה תמיד, אז הוא תמיד בשמחה! וכלשון **מרנא החזו"א זי"ע** "אין כאן עצב בעולם למי שמכיר את אור האורות של האמת".

ועכשיו לכותרת, בגיליון ראש השנה (גיליון מ"ט) הבאנו את דברי **החזו"א** שאת החבילה כולם מקבלים משמיים, אך האדם בוחר את סוג המשקפיים.

בכותרת המשנה הובטח לכם מידע על פריט הלבוש שסייע לכם קיים מצוות חג בהידור, וכפי שבוודאי כבר הבנתם מדובר על משקפיים!

(מטאפורית כמוכן, אפשר לקנות גם משקפיים של ממש לכבוד החג.. אבל לא זה הנושא כעת..).

עכשיו זה הזמן להתחדש לקראת החג במשקפיים הכי יפות והכי טובות, לראות את הטוב בכל דבר, להבין שלכל דבר

לאחר ההתעלות הנפלאה בימים הנוראים, נכנסים אנו לחג הסוכות בו אנו מצויים 'ושמחת בחגך' וזה ממש 'העניין' של החג ובלשון שאנו אומרים בתפילה 'זמן שמחתנו'.

השאלה הנשאלת העולה מאליה מידי שנה בשנה היא, איך עושים את זה? או ביתר דיוק, איך ניתן לצוות על שמחה, הרי שמחה זה לא עניין טכני, זה עניין של רגש ולכאורה אם אדם שמח הוא שמח ואם לא לא, אז מה שייך לצוות על האדם 'תשמח בפקודה'??!

תשובות רבות יש לשאלה זו בדרכי העבודה, ובשורות הבאות ננסה לתת כיוון מסוים, אך קודם לכן חשוב להדגיש עד כמה הפתרון נחוץ וקריטי, כי בספרים כתוב דברים נשגבים בעניין השמחה בסוכות, וכידוע **מהאר"י הקדוש זי"ע** ש'מי שיהיה שמח וטוב לו ולא יצטער כלל בחג הקדוש הזה, מובטח לו שתעלה לו שנה טובה ויהיה לעולם שמח'!

אתם שומעים מה כתוב פה? גם אחרי שעת נעילה שנסגרו כל השערים יש לנו הבטחה מהאריז"ל לשנה טובה שלא תלויה בתפילות או סיגופים, פשוט לשמוח! ולשמוח!! ולשמוח!!!

וכך מובא כבר בראשונים, וכלשון **האברבנאל** על הפס' ושמחת בחגך "להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות, יהיה שמח וטוב לב כל השנה"!

אז אחרי הלשונות האלה אני לא מאמין שמישהו רוצה לפספס, אז נותר לנו רק לברר איך בדיוק עושים את זה?

חושבני שכדי להגיע לשורש העניין צריך להבין מדוע דווקא בחג הסוכות מתוך שלושת הרגלים עיקר העניין הוא השמחה, והנראה שפשוט הדרך להגיע לשמחה הוא על ידי התבוננות במצוות הסוכה, ונסביר.