

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

ראש השנה

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 16:45

להארות והערות וכן לקבלת הגיליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגיליון מידי שבוע
באתרים "דרשו" "לדעת" "קול הלשון"
וכן ניתן להורידו מעמדות קול הלשון ברחבי הארץ
© כל הזכויות שמורות למערכת

להזמנת הרב להרצאות ושיעורי תורה 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

ראש השנה תשפ"ד

"בנוהג שבועולם, אדם יודע שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו שאינו יודע היאך דינו יוצא, אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחין זקנם, ואוכלין ושותין ושמחים יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים"

היינו אמורים להיות עם פנים דואנות ולחוצים, מי יש לו זמן להתיפיף, להתגלח, כאשר יש לו משפט עם השלכות על כל החיים, על הבריאות, על כל ההצלחות, על כל השמחות, על מיליון ואחד דברים?

אומר הירושלמי: אתה יודע מה התשובה "בטוחים שיעשה להם נס".

שאלה שכולם שואלים: איך כולם בטוחים שיעשה להם נס? הרי מספיק אם נסתכל על השנה החולפת, ונבין שלא באמת כולם בטוחים... היו כאלה שהיו איתנו וחשבו שהם ימשיכו לחיות עוד שנים רבות, אבל בורא עולם חשב

מי יכול להיות בטוח שיעשה לו נס???

אדם שמגיע לבית הכנסת בראש השנה, לאחר כל ההכנה ליום הדין, ואחרי קריאת "המקשיבים" של חודש אלול 😊, הוא עומד נדהם איך כל המתפללים לבושים ושמחים, כאילו הם נמצאים במשרדי מפעל הפיס ועוד שניה נותנים להם את הזכיה בלומו...

הלו!!! מה אתם שמחים?! אתם עומדים רגע לפני משפט שבו יקבעו את כל עתידכם לשנה הבאה, ולפעמים, זה כל עתיד חייכם, כי לפעמים אדם מקבל דבר שמשנה את כל החיים שלו, אם זו אשה או ילדים או מקום עבודה.

אז איך אתה יכול לחייך במצב כזה???

מי שעומד על זה, זה הירושלמי ב"מסכת ראש השנה" [א' ג'] וז"ל:

לחשוש, אוהו לחשוש, ואם הוא קצת היה מבין, הוא לא היה נרדם בלילה.

וכאן הבן שואל: איך אני יודע אם בורא עולם דן אותי בתור כלל או בתור יחיד? האם אני יכול להיות בטוח שבורא עולם יעשה איתי נס או לא????

איי, איי, איי, תשמעו תשובה אמיתית, ואני אשמח לשמוע אם יש מישהו שאומר את זה.

אם אתה אדם שחושב על הכלל, אם אתה אדם שאכפת לו מהשני, ואתה לא עסוק כל הזמן רק ב"איך יהיה לי נוח ולא מעניין אותי מהסובבים", או שאתה אדם שחושב על הכלל, וגם אם אתה צריך לתקוע מסמר בשעה תשע בלילה.

ונכון שמבחינה חוקית אין שום בעיה ואתה מכוסה, אבל השכן שמולך עם ילדים קטנים שעלו לישון בשעה שמונה, וכשהם ישמעו את הפטיש של הוד מעלתו נוגע במסמר במהירות של 90 קילומטר לשעה 😊 הם יקומו שלא מרצונם, ויגרמו לשכן הנכבד למה שמכונה "לילה לבן"...

אחרת, ואיך שייך לומר שהם בטוחים שיעשה להם נס, הרי לא לכולם קורה הנם הזה????

יש כאלה שאם בורא עולם לוקח אותם, זה נס לאלה שהם הציקו להם (🙄)

ועוד שאלה: הרי יש אנשים שבערב ראש השנה מתענים, כדי שנבוא בהכנה הראויה, ואם בן, איך שייך לדבר איתנו על תענית מצד אחד, ומצד שני לומר שנתלבש לבנים, שנאכל נשתה ונשמח ונהיה בטוחים שיעשו לנו נס????

הסבא מקלם עונה על כך: שיש את עם ישראל בכללותו, שבורא עולם שומר עליו כמו שאומרת התורה: "וְאַף גַּם זֹאת בְּהִיוֹתָם בְּאֶרֶץ אֲבֹתָם לֹא מְאַסְתִּים וְלֹא גָעַלְתִּים לְכַלְתָּם לְהַפֵּר בְּרִיתִי אִתָּם כִּי אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם" [ויקרא כ"ו מ"ד]

על הכלל בורא עולם שומר שלא יקרה לו כלום, ומה שעם ישראל בטוחים שיעשה להם נס, זה בתור כלל ישראל, אבל כל אחד בתור יחיד, יש לו מה

במשך כמה שנים, ואני לא נגזר למיתה ולא במיך, אם כבר אולי אני נגזר למיטה ☺.

אמר לו הרב: שנגזר למיתה, לא חייב להיות שהשנה דווקא, אלא יש כאלה שבודקים אצלם, כמה זמן יש לו לחיות? עוד 30 שנה, אם הוא נגזר לחיים, יש מצב שמוסיפים לו או בכמות או באיכות, אבל אם הוא נגזר למיתה, מורידים לו מהסוף...

וכך גם במשך השנה הבאה, אם הוא לא תופס את עצמו, אם הוא לא מבין שבורא עולם מוריד לו מהסוף, אז בסוף הוא הולך בגיל צעיר... ולא מבינים, הרי הוא היה בריא, הוא התנהג כמו שור.

והתשובה לזה היא: שכל שנה הורידו לו קצת, וזו הסיבה האמיתית, ולא כל מיני סיבות למיניהן, זה לא הרופא ההוא, ולא בית החולים הזה, ולא התאונה הזו, זה אך ורק בורא עולם!!! הוא הכח היחיד שנותן חיים, שמחיה כל רגע, אם ח"ו רגע אחד בורא עולם מסיר את ההשגחה שלו מאיתנו... רגע אחד!!!! לא מד"א ולא איחוד הצלה יעזרו כאן.

מי שהוא קשור לכלל, בורא עולם מתייחס אליו ככלל ישראל, והכלל במוחים שיעשה להם נס!!! אבל אדם שמסתכל רק על עצמו, והעיקר שלו ולמשפחתו יהיה נוח, ומצידו שכל העולם ישרף... הוא נידון ביחיד.

והוא צריך באמת לחשוש מה יעלה בנורלו... האם ימשיכו לנהוג אתו בעדינות, כמו שהלכו אתו עד היום, או שלא, ואז רק בורא עולם יכול לעזור לו...



מדוע הבבא סאלי קם בפני בחור צעיר???

בראש השנה אנחנו אומרים "ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים".

בפשטות, אלו ספרים שמי שנכתב לחיים רושמים אותו שם, וגם את מי שנגזר עליו באותה שנה להחזיר ציוד... סיפר הרב צימרוט: באחת ההרצאות, קם אלי בחור ושאל: הרב, הנה אני, במקום ללכת לבית הכנסת, אני הולך לטייל, ואני עושה ככה כבר

זה לא קשור לאחרים, ומה אכפת להם ממני.

וזה טעות!!! כיון שכל ישראל ערבים זה לזה, וכל מצוה או עבירה שאני עושה, זה משפיע על כולם, זה דבר שלא נעים לשמוע, אבל זו המציאות, ויכול להיות שאדם שמתגבר על נסיון, הוא מנע אסון במרוקו, מנע אסון בקנדה.

מה זה קשור???

התשובה היא: שכולנו נמצאים בספינה אחת, וכמו שכל אחד מבין, שאם יבוא אדם ויעשה חור בספינה הזו ויגיד: מה זה קשור אליכם?! אני עושה חור בחדר שלי....

כל אחד מבין, שלא יתנו לו לעשות חור בספינה, כיון שהוא יגרום למביעה של כולם.

אותו דבר, כל עבירה או מצוה שאדם עושה, יוצר כח שמשפיע על כולם.

ולכן פותחים ספרי מתים, ומראים לאדם: אתה רואה בחודש חשון של השנה החולפת היה לך נסיון ולא עמדת בו, אני??? מה פתאום???

השנה, ראיתי ביאור שפותחים את ספרי המתים, הכוונה לאלו שכבר לא נמצאים איתנו, לאלה שנפטרו.

והשאלה נשאלת: מילא שפותחים את הספרים של החיים שנמצאים פה, כדי לרשום כל אחד מה הוא יקבל, מובן, אבל מה העניין לפתוח את הספרים של אלה שכבר אינם איתנו, שנפטרו???

התשובה היא שבשעה שדנים את האדם, משתפים את כל הקרובים שלו, תראו הבן שלכם, הנכד שלכם, איך הוא מתנהג, אם הוא הולך בדרך השם, אם הוא הולך בדרך הנכונה, אזי יש להם נחת, והם יעתירו בעדו לכל העניינים, אבל אם הוא "טבע'ה" [חסר שכל] וגורם להם בושות, אז אני לא יודע כמה הם יהפכו שולחנות בשבילו....

ביאור נוסף למה פותחים ספרי מתים בראש השנה, הרי הם מתו כבר???

התשובה היא: שמראים לאדם, למה הוא גרם במעשים שלו בשנה החולפת, העולם בחוץ חי בתחושה שכל אחד הוא בפני עצמו, ואם אני עושה עבירה

מקול הלשון "שיעורי מקשיבים" 😊,
אחרי כמה תחנות אישה התישבה
בספסל מולו, הבעיה שהיא היתה לא
צנועה... הוא התגבר על עצמו, אירגן
את כל הדברים מחדש, ועבר לסוף
האוטובוס.

תמיד הוא לא מסוגל לשבת בסוף
האוטובוס, כיון שיש שם את החום של
המנוע והוא לא מסוגל זה גורם לו
לבחילות, אבל הפעם לא היתה לו
ברירה, מה הוא יעשה? אין מקום
אחר!!! וזה או לשבת במקום שלו
ולהתמודד עם מראה שיכול להזיק לו
מבחינה רוחנית, או לסבול קצת בעולם
הזה אבל את העולם הבא הוא משאיר
נקי.

לפעמים זו התמודדות, אבל מה עדיף
ללכלך את העולם הבא שזה נצח??
פשוט שעדיף להקריב קצת בעולם
הזה שהוא זמני, וכשזה עובר נשארת
נקי.

הוא ישב בסוף, וברוך השם, הוא לא
הרגיש בחילות, ואחרי חצי שעה הוא
נרדם, בחלום בא אליו זקן שאמר לו:
הלן, מה אתה נרדם? קום!!! יש
מתחתיך תיק עם ה-ו-מ-ר-נ-פ-ץ!!!

מראים לו שהכל מצולם... ואז מראים
לו, בא תראה למה זה גרם...

היה אדם ששכב במחלקת טיפול נמרץ
והיה צריך עוד זכויות להישאר בחיים,
ואם אתה היית עומד בנסיון היו
מוסיפים לו חיים.

וגם לצד השני, יראו לו בספרי החיים
כמה חיים הוא הוסיף לאנשים, כמה
טוב הוא גרם בכל התאמצות שלו, בכל
מצוה קטנה שהוא עשה, בכל ניסיון
שהוא התגבר.

לפני כמה שנים, בזמן שהיו פיגועים
באוטובוסים, מי שזוכר זה היה נורא,
ה' ישמור ויציל, המראות שהיו רואים
שם, זה היה ממש מפחיד!!! ותודה,
תודה לבורא עולם שריחם עלינו ועצר
את זה, ושיהיה ברור בורא עולם
עצר את זה, לא כוחות ולא ביטחון, אם
ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר...

אם לא בורא עולם ששומר עלינו,
המצב שלנו היה יותר גרוע מגרוע.

עשרות שנים לפני, עלה בחור ישיבה
לאוטובוס התיישב במקום והיה עסוק
בהאזנה לשיעור תורה שהוא הוריד

ועל זה נאמר שפותחים ספרי חיים וספרי מתים, להראות לך, תראה מה מעשה קמץ שלך יכול לגרום, לחיים, או הי' ישמור, להיפך.

יש עוד ביאור שאמרתי בס"ד, ואני אשמח אם מישהו ימצא לזה מקור.

והביאור הוא שפותחים את ספרי המתים כדי לדעת איך לדון כל אחד ואחד, אינו דומה גנב שגדל בבית של גנבים, שגם הם גדלו בבית של גנבים... אם גם הנכד יצא גנב, אתה מסתכל עליו אחרת.

לבין גנב שגדל בבית של שפע, שלא היה חסר בו דבר, ונתנו לו את כל מה שהוא רצה, ובסוף הוא יצא גנב.

אחד כזה, העונש שלו הרבה יותר גדול.

פותחים את ספרי המתים כדי להראות לנו תראה מי זה היו ההורים שלך, מי היו הסבים והסבתות שלך, אנשים גדולים אנשים צדיקים, לאן הרחקת לבת???

איי, איי, איי, הדור הקודם, אַחְסָר'א [מילה שמכבטאת געגוע לדור הקודם]

הוא התעורר בבהלה, הוא מסתכל מתחת הספסל, והוא רואה שבאמת יש תיק, הוא שואל אנשים סביבו: תגידו, התיק שלכם?? וכולם עונים פה אחד: לא שלנו, ואם זה לא מספיק, הוא קולט בצד התיק חוטים... הוא מיד הלך לנהג שעצר את האוטובוס, והזמינו חבלן משטרה שניטרל את המטען, ואמר להם: אם לא היינו מנטרלים את המטען של חומר הנפץ, האוטובוס היה עף באוויר כמה קומות... מעוצמת הפיצוץ של חומר הנפץ.

אותו בחור, הגיע לכבא סאלי אחרי כמה ימים לבקש ברכה, איך שהוא נכנס, הכבא סאלי קם בפניו, בני הבית לא הבינו, אולי מדובר פה בצדיק נסתר.

ואז סיפר להם הכבא סאלי שהבחור הזה בזכות שמירת העיניים שלו, הציל את כל נוסעי האוטובוס.

אוטובוס שלם ניצל בזכות מה?? בזכות שבחור ישיבה אחד מסכים לזוותר על הנוחות למען שמו יתברך.

זה מדהים!!! הבעיה היא שאנחנו לא רואים את זה בכל נסיון שעומד לפתחנו, שאנחנו מצילים את העולם.

במראות... תסתכלו אחורה לכיוון
ההורים, ואל תרחיקו!!!
אם פעם היו אומרים שיש ירידת
הדורות, היום זה נהיה החלקת הדורות
(🙄).



מה ההגיון שמטוס הוא מוכן
לתת זכבש לא???

"אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני
עליכם"

לפני עשרות שנים, היה אדם שהגיש
בקשה להצטרף למפלגה
הקומוניסטית, וענו לו שהוא צריך
לעבור מבחן, הוא הגיע למבחן, אמרו
לו שישאלו אותו שלוש שאלות, ואם
יענה עליהם לשביעות רצונם, הוא
בפנים...

שאלה ראשונה שאלו אותו: אם יש לך
שתי ספינות, מה אתה עושה
איתן???

אמר להם: מה זאת אומרת, ספינה
אחת אני נותן למפלגה הקומוניסטית,
ואת השניה אני לוקח לי.

איפה הימים שאנשים גדלו עשרה
ילדים, ועוד היה להם זמן ללכת עם
הילד לגינה, ולשבת ולספר לו סיפור
לפני השינה, נהיינו דור שמבחינת
הזמן, אמור היה להיות לו הרבה יותר
זמן, כיון שדברים שלקחו להם בעבר
שעות, לנו בעזרת כל מכשירי החשמל
לוקח דקות ספורות, אבל בתכל'ס, אין
לנו זמן!!!

זה כמו ששבת, לא משנה אם אתה
בקיץ ושבת נכנסת ב 7:00 או שאתה
בחורף ושבת נכנסת ב 4:00, תמיד
אתה מגיע בהכנות לשבת עד הרגע
האחרון...

אבל אני לא מדבר על הצד הטכני
שהיה שונה, היה שם הרבה ערכים
שהיו ברמת איכות הרבה יותר ממה
שאנחנו מכירים היום.

הכבוד בין בני הזוג, היחס בין אחד
לשני, היחס לכל דבר תורני, הכבוד
לרבנים, האמונה הפשוטה, הביטחון
בה'.

את כל זה באים בפתחת ספרי המתים
לומר לנו: הלוו!!! תמיד תסתכלו

כל הכבוד תשובה מצוינת!!!

שאלה שניה: אם יש לך שני מטוסים, מה אתה עושה איתם???

אמר להם: מטוס אחד אני נותן למפלגה הקומוניסטית, ואת המטוס השני אני משאיר לי.

כל הכבוד תשובה מצוינת!!!

שאלה שלישית: ואם יש לך שני כבשים מה תעשה איתם???

ענה להם: אני לוקח את שניהם לעצמי.

שאלו אותו: אנחנו לא מבינים, אם יש לך שתי ספינות, אתה אומר שאתה נותן אחת, שני מטוסים אתה נותן אחד, ושני כבשים אתה לא מוכן לתת, מה ההגיון בזה? הרי ספינה ומטוס הרבה יותר יקרים מכבש???

ענה להם: ספינה ומטוס אין לי בעיה לומר שאני נותן, כיון שאין לי את הדברים האלה, וגם לא נראה לי שיהיו לי בעתיד הקרוב, לכן לא אכפת לי לומר שאני אתן אותם.

אבל כבשים!?! זה משהו שיש לי, ולכן אני לא מוכן לתת...

אתה יכול לראות אדם שמכריז שהוא מאמין בכורא עולם, ואפילו תשמע אותו אומר: אין, אין על בורא עולם, כפרה על בורא עולם, אני מת עליו 😊 כל מיני ביטויים מעניינים... ביטויים שלא תשמע אותם בשטיבלאך.

ואתו בן אדם שמאמין בכורא עולם, ואוהב אותו, אם מישהו עשה לו משהו קטן או לקח לו עבודה או נוסע? וואי, וואי, וואי, פה הוא מזויז את בורא עולם לצד, וכזה הוא מטפל לבד.

הללו!!! אתה כל כך אוהב את בורא עולם, אתה כל כך מאמין בכורא עולם, למה אתה כועס עליו שהוא לקח לך נוסע, לקח לך עבודה, הרי בורא עולם נמצא פה, בורא עולם משגיח גם על הסיטואציה הזו, ואם אתה מאמין, אתה צריך להבין, שאי אפשר לקחת ממך כלום!!! אז למה אתה מתעצבן ומתפוצץ???? [במקרה הטוב 😊]

אתם יודעים מה התשובה???

לבורא עולם: ואל תצריכנו לידי מתנות של אנשים שמרגישים שהם נתנו לך את הבשר והדם.]

הם ידעו את הדרך שהרב הולך בה כל יום, הם לקחו חפיסת שמטות ושמו את זה בצורה שמי שמוצא את זה הרי אלו שלו, והכוונה שלהם היתה: שהרב ימצא את זה וירגיש שבורא עולם שלח לו, וזה יעזור לו.

הם עמדו מהצד לראות שהרב מרים את זה ולא מישחו אחר.

הם רואים את הרב עובר שם, ולפני שהוא מגיע למקום השמטות, הוא עבר שם בעצימת עיניים, ולכן הוא לא ראה את השמטות.

הם הרימו את השמטות, ושאלו את הרב: למה הרב הלך היום בעצימת עיניים???

הרב סיפר להם שהוא הסתכל על מצבו ואמר שבמקום להסתכל על מה שחסר, הוא החליט להסתכל על מה שבורא עולם נתן לו, על הבריאות, על זה שהוא רואה בשתי העיניים, והוא אמר לעצמו שהוא ילך כמה פסיעות

ספינה ומטוס אין לו בעיה לומר שהוא נותן אחד למפלגה כי אין לו, אבל כבשים שיש לו, פה הוא כבר מדבר אחרת...

אנשים יכולים לומר כל מיני מילים יפות על אהבה להקב"ה, על אמונה בקב"ה, אבל כל זה טוב ויפה, עד שזה מגיע אליו למגרש הביתי, פה הוא כבר מתחיל לדבר אחרת...

הוא לקח לי, אני יחנך אותו וכו'...

העבודה שלנו בראש השנה, זה בכל מקום ובכל דבר להכניס את האמונה בה', שהוא מלך העולם!!! והוא הכח היחיד שמחיה את כולם.

מסופר: על אחד הרבנים שהיה במצב כספי לא כל כך טוב, התלמידים שלו רצו לתת לו כסף, אבל הוא לא הסכים בשום פנים ואופן.

הוא לא רצה להזדקק לידי מתנת בשר ודם, [ראיתי ספר ששואל מה ההדגשה של "בשר ודם"???" והתשובה: שיש כאלה שנותנים לך בהרגשה שהם נתנו לך את ה"בשר" שלהם, את ה"דם" שלהם, כאלה אנשים אנחנו מתפללים

אחרי כמה פעמים, פנה אליו ר' אלימלך ואמר לו: זושא, אולי אני אתחלף איתך, בפעם הבאה שהם יבואו שלא יציקו לך עוד פעם, ר' זושא הסכים, שבפעם הבאה הוא יחליף עם אחיו, איך שהם הלכו להביא עוד כוסית, הוא החליף מקום עם אחיו.

כשהם חזרו, אמר אחד השיכורים: מסכן זה שישן במיטה החיצונית, אנחנו כיסחנו רק אותו, בואו נעבור גם לשני, ומיד כולם עברו להציק למי שנמצא במיטה הפנימית...

אמר לו ר' זושא: מה שנגזר על האדם הוא לא יכול לברוח מזה, לא נגזר על מי שבמיטה החיצונית שיקבל, אלא נגזר על זושא שיקבל... אז זה לא משנה אם זושא במיטה החיצונית או הפנימית.

אם נגזר עליך להתעכב, אז תן תודה לבורא עולם שהרשות המבצעת, זו אשתך שמתארגנת, ולא איזו תאונה על הכביש, ח"ו.



בעצימת עיניים, כדי להרגיש איך מרגישים העוורים, וכך הוא יבין כמה הוא צריך להודות לה', ולכן הוא עצם את עיניו...

התלמידים הבינו שאם זה צריך להגיע אליו זה יגיע אליו, ואם לא, אז זה לא יעזור שהם יעשו כל מיני תחבולות, כיון שעם כל התחבולות שלהם, בורא עולם הכנים לו רצון לעצום עיניים בדיוק באזור של השטרות...

האחים הקרושים ר' אלימלך מליעזנס'ק ור' זושא מאניפולי התארחו באיזה פונדק של גויים, ולפתע, באמצע הלילה נכנסה לפונדק חבורת גויים שיכורים, והם התחילו להציק להם, והגיעו לר' זושא והתחילו לתת לו מכות והוא שותק, ועזבו אותו כדי להביא עוד כוסית, ואחרי שסיימו, שוב חזרו אליו כדי להציק לו ולהכות בו, וכך בין כוסית לכוסית הם חוזרים להציק לו.

תמיד הם היו ניגשים רק לר' זושא שישן במיטה החיצונית, ואל ר' אלימלך שישן במיטה הפנימית הם לא נגשו.

יכול להיות רגוע בקשר לשנה הבאה,
כיון שעליו עומד העולם, אז יש לו
זכויות של כל העולם.

תדע לך, ברגע שמישהו עשה לך
משהו, או אמר לך משהו, ואתה לא
מגיב, חז"ל דורשים את הפסוק: "תִּלְחָה
אֶרְצָךְ עַל פְּלִימָה" [איוב כ"ו. ז'] על
אדם שבולם פיו בשעת מריבה, באותו
רגע שאתה לא עונה, העולם עומד
ומתקיים בזכותך.

כל אדם יכול לבוא עם כזה דבר
ולבקש מבורא עולם שיתן לו שנה עם
כל התוספות... כיון שהוא העמיד את
העולם.

אם יבוא מישהו שהציל שכונה שלימה
עם כמה מאות בני אדם, ודאי שיזכה
בדין, ואם בא אדם שהציל מדינה
שלימה, ודאי שיזכו אותו.

כל אדם ששותק כשעשו לו משהו, או
כשאמרו לו משהו, והוא בולם פיו
בשעת מריבה, באותו רגע הוא מקיים
את העולם, כאשר בא לך נסיון כזה,
תעצור!!! תחשוב שיש לך אפשרות
להחזיר לו יציאה שתייבש אותו גם בלי

מערכת של עשרות אלפי שקלים בעשרה שקלים!!!

הביא אבי מורי שליט"א: שאנחנו
בימים אלו משולים לילד שנכנס עם
מטבע של עשרה שקלים לחנות
מכשירי חשמל, ורוצה לקנות מערכת
שמע יוקרתית ששווה כמה עשרות
אלפי שקלים.

ודאי שהמוכר יפנה אותו עם הסכום
הזה ל"הכל בשקל", רק שם הוא יוכל
למצוא משהו באזור הסכום הזה...

ולכן, כשאנחנו באים ומבקשים מבורא
עולם, שנה שהכל ילך בה חלק, שלא
יהיו שום תקלות, שהכל יהיה 100%
בכל התחומים, בזכות מה אנחנו יכולים
לבקש??? מילא אנשים צדיקים, שיש
להם קשר מיוחד עם בורא עולם, יש
להם את הזכות לבקש, אבל אנחנו,
באיזו זכות אנחנו יכולים לגשת
ולבקש???

אם היו באים ואומרים לנו על אדם
מסויים שבזכותו העולם עומד, היינו
אומרים לעצמנו, תשמע אותו בן אדם

זה יעבור לילדים, והם יעבירו את זה הלאה, ובכך גרמנו לעולם להיות יותר מתוקן.



להביא את עצמי!!!

המשנה ב"מסכת ראש השנה" [ט"ז] אומרת: בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג על המים ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.

והגמרא אומרת: שהסיבה שבורא עולם ציווה את עם ישראל שיביאו בפסח "עומר" ובחג יהיה "ניסוך המים" כיון שבורא עולם אומר להם: "הביאו לפני עומר בפסח, כדי שיתברכו לכם תבואה שבשדות, נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה" זאת אומרת, שכל פעם שדנים על דבר מסויים, אם נביא מעין הדבר הזה לבורא עולם, זה יעשה לנו שנה של שפע בדבר הזה.

והשאלה: בראש השנה, כאשר בורא עולם דן את האדם, מה אפשר להביא

מתקן ייבוש ☺ אבל יש לך אפשרות שאתה לא עונה לו, וכאותו רגע אתה הופך להיות הנציב יום שהחזיק את העולם ברגעים אלו, לא שווה???

ואני אסיים במשפט, שמי שמכיר את אבי מורי שליט"א, יודעה עם המשפט הזה: "ראויים הדברים למי שאמרם" וותרן כגופו, וותרן בממונו, ואני הרבה פעמים ביום יום שאני משתדל לוותר, אני חושב מאיפה הכוחות???, זה החינוך שקיבלנו מגיל קטן, הורי הכניסו לנו את החינוך לויתור בוורידים.

ולמה אני מספר את זה???, כיון שאם ילד שומע את אביו מדבר בטלפון ואומר: "אני יראה לו מה זה, למה מה קרה שאני אוותר לו", כל מיני משפטים כסגנון הזה, הסיכוי שהילד הזה יהיה ותרן שואף לאפס.

ויתור זו מידה שהילדים צריכים לראות בתור ילדים, לגדול עם זה, ואז זה יבוא להם בטבעי.

אם אנחנו נוותר בבית, אם אנחנו ביום יום נוותר, לאשה, לשכנים, לחברים,

בורא עולם, להכניס היטב, היטב לראש: שאם בורא עולם שם אותי במקום הלימודים הזה, אם בורא עולם שם אותי עם האשה הזו, אם בורא עולם נתן לנו את הילדים האלה, פירושו: שזה הדבר הכי טוב בשבילי.

זה מה שהמשנה אומרת ב"מסכת ברכות" חייב אדם לברך על הרעה כעין שהוא מברך על הטובה, והשאלה נשאלת: איך, איך אפשר להגיע למצב שאדם מברך על הרעה מעין הטובה????

והתשובה: שכאשר אדם מבין שהוא פה בעולם הזה עבד של הקב"ה, אז אם בורא עולם שם אותו במצב כזה אז אחר, פירושו: שברגעים אלו זו העבודה שלו, אף אחד לא התבלבל, עכשיו התיקון שלו זה המצב הזה, זה הכי טוב בשבילו עכשיו.

ולכן, רק אם אדם מגיע להכרה בדבר הזה, שבורא עולם הוא הבוס!!! ואני מקבל את כל מה שהוא עושה, ואת הדרך שהוא מוביל אותי באהבה, וגם אם לא תמיד אני מבין, וגם אם יש לי השגות על כך, לזכור שאני עבד ומה

לוי? מעין משהו שדנים עליו???? האם נביא לו את עצמנו, את גופנו? כמובן שאף אחד לא דורש מאיתנו שנקריב את הגוף שלנו על המזבח... ואם כן, מה יש להביא: מעין האדם????

התשובה היא: שבורא עולם אומר לנו: אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, פירושו: שבורא עולם אומר לנו, אני רוצה שתבטל את עצמך, "מלכות" פירושו: שאני אין לי משלי כלום, אני כל כולי עובד בשביל המלך, ונמצא שם בשבילו.

ויותר מזה, עבד אמיתי, לא משנה לו מה המלך צריך ממנו, יכול להיות שהיום שמים אותו במטבח, ולמחרת מבקשים ממנו לסדר מנורה בלזבי, ומחרתיים, זה לעמוד שומר בכניסה לארמון.

עבד אמיתי, לא משנה לו באיזה תפקיד הוא נמצא, כיון שתמיד הוא ברשות האדון, תמיד הוא עובד את המלך.

אפשר לומר, שהעבודה שלנו בראש השנה, זה לבטל את עצמנו, לבטל את הרצון האישי שלי כשאני עומד מול

עד כדי כך שרק מי שהכיר אותם ממש ידע לזחות אותם, אבל כל זה רק במראה, אבל בהתנהגות שלהם, הם היו רחוקים אחד מהשני כרחוק מזרח ממערב.

בעוד שאחד היה יושב כמו ילד טוב ירושלים מקשיב, מצליח, ואהוב, השני במקום להקשיב היה מרחף... והמושג הצלחה לא היה לו בלקסיקון, וכמובן, שדבר גורר דבר והוא הלך מרחי אל דחי ולא היה כל כך מה לעשות, זה היה נראה כמבוי סתום, כמה שניסו לא עזר והיה נראה שהדביקו לו את התוית של "ח'מר" עם דבק 3 שניות ☺.

יום אחד, לימדתי בכיתה את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, והסברתי להם על שני השעירים שהטילו עליהם גורלות, ואחד מהם יוצא לה' ואחד יוצא לעזאזל, והשעיר שיצא לעזאזל, לוקחים אותו לראש ההר ושולחים אותו משם, וזה היה סוג של כפרה על עם ישראל.

אחד האחים, זה שלא היה מוצלח, צעק לפתע בלי הודעה מוקדמת: אני השעיר לעזאזל.

שקנה עבד קנה רבו, וכל מה שיש לנו זה הכל של בורא עולם.

זו העבודה של ראש השנה: להמליך את הקב"ה גם ביום יום, גם במצבים התקועים, וגם במצבים היפים, ככל סיטואציה להכניס את בורא עולם בתוך התמונה.

וכשאנחנו מתנהגים כך, אזי הבאנו את עצמנו, הבאנו את האישיות שלנו לבורא עולם, וכמו שאם מביאים מים בחג כדי שתהיה שנה טובה, ושתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו פירות האילן, אותו דבר שאנחנו בראש השנה נידונים, אנחנו מגישים את האישיות שלנו, את הרצונות שלנו, הכל למען בורא עולם!!! הכל לכבוד ה' יתברך!!!



מה עלה בגורלו של התלמיד שהצהיר שהוא השעיר לעזאזל???

סיפר אחד המלמדים, שנה אחת היו בכיתתי שני תלמידים אחים תאומים,

אבל אתה, אף אחד לא גזר עליך להיות במצב הזה, עם קצת רצון, עם קצת תפילות ומאמץ, אתה יכול לשנות את עצמך ב 180 מעלות, ההצלחה היא בידיים שלך, אם תרצה תצליח!!!

עודדתי אותי, שאם הוא ישקיע מאמץ הוא יגיע רחוק, ושלא יבהל מקשיים, כיון שאם יש לו קושי זה אומר שהוא בעליה, כמו שאומרים העולם: החיים הם כמו אופניים אם קל לך סימן שאתה בירידה, ואם קשה לך סימן שאתה בעליה, ואם אתה לא נותן פדל, אם אתה לא מתקדם, אתה נופל!!!

העניין נשכח מזכרוני...

לאחר מספר שנים, כאשר הגעתי לחתונת תלמיד, חיכו לראש הישיבה שיבוא לסדר קידושין, אמרו לי שראש הישיבה הזה יחסית לגילו, הוא ממש גאון, עניין אותי מי זה??? איך שהוא הגיע, המבטים שלנו נפגשו, ואז הוא ניגש אלי ביראת כבוד ואמר לי: שלום הרב.

שאלתי אותו: מי אתה??? אני מכיר אותך???

בחרתי שלא להתייחס למשפט שהוא אמר והמשכתי כרגיל את השיעור, בסיום השיעור ניגשתי לילד הזה, שמתי את ידי על הכתף שלו ושאלתי אותו: מה שלומך? איך אתה מרגיש? ואחרי זה שאלתי אותו כמובן בעדינות: למה אמרת באמצע השיעור שאתה השעיר לעזאזל???

הוא ענה לי כשדמעות בעיניו: הרב תראה, אני ואחי שנינו תאומים במראה, שנינו גדלנו ביחד במשפחה אחת, במקום לימודים אחד, ותראה את אחי אהוב על כולם, חבר של כולם, כל מבחן הוא מוציא 100 והרבנים לא צעקו עליו מעולם.

ואילו אני כל היום רק מקבל צעקות, במבחנים אני לא מצליח, ואני מרגיש ממש השעיר לעזאזל.

שמעתי את הדברים שנאמרו בלב דומע, ואמרתי לו: אני שומע מה אתה אומר, אבל בכל זאת יש הבדל עצום בינך לבין השעיר לעזאזל, כיון שעל השעיר לעזאזל הטילו גורל שהוא שעיר לעזאזל, והוא לא יכול לשנות את זה גם אם הוא יעלה וירד הוא לא יוכל לשנות את זה.

הוא התכוונן מאוד לאותו היום, בבית היה לו רק שקע אחד לחשמל, הוא חיבר את המכונה והמכונה התחילה להדפיס שטרות, כל כמה דקות הוא מסדר את הערימות שיוצאות בחבילות, הוא הולך להיות מיליונר...

אחרי שעה, הבן שלו ביקש ממנו להוציא את השקע לשתי דקות, כי הוא רוצה לחבר את בר המים כדי לשתות משהו קר, אמר לו האבא: בשום פנים ואופן!!! אתה נורמלי?? אני יכול לתת לך כסף לקנות את חברת מי עדן... אבל עכשיו אי אפשר לעצור את זה.

המכונה ממשיכה להדפיס, ואחרי שעה הבת שלו באה ומבקשת: שהיא רוצה את השקע כדי להפעיל את מכונת הכביסה כדי לכבס איזה בגד, אמר לה: לכי תקני בגד חדש, רק אל תפסיקי את המכונה.

לא שווה להפסיק אותה, כיון שכל רגע עכשיו אנחנו ניהנה בזה במשך השנה.

אנחנו בימים מיוחדים, כל רגע שאתה מנצל בימים האלה לתורה ולתפילה, אתה מדפיס שטרות... ואת השטרות

הוא אמר לי בשקט: הרב, אני השעיר לעזאזל, שהרב אמר לי שאני יכול לשנות את כל התמונה, עם קצת רצון ותפילות, ואני רוצה לומר לרב, שהעידוד שהרב נתן לי, המילים האלה שאני יכול לשנות את כל התמונה, ושאינן הדבר תלוי אלא בי, מילים אלו נסכו בי כוחות עצומים, וזה נתן לי את הכח להגיע לאן שהגעתי...

אם אנחנו רוצים לשנות דברים, זה הזמן!!! בראש השנה נקבעת כל השנה הבאה, כמה הצלחות תהיינה לנו, כמה חיובים 😊 יהיו לנו, וגם כמה מצבים של אי הצלחה וכדי, חלילה... הכל יכול להשתנות מן הקצה אל הקצה.

אבל צריך להשקיע קצת רצינות בימים האלה, בימים האלה אנחנו בונים את כל עתידנו ועתיד ילדנו, ראיתי שמביאים משל שממחיש לנו את עוצמת הימים, אדם דלפון, שלא היה לו שקל על הנשמה, תפרן זו מילה עדינה...

יום אחד דופקים לו בדלת, ואמרו לו שהשם שלו היה באיזו הגרלה, והוא זכה שמביאים לו לבית מכונה שמדפיסה שטרות, למשך 5 שעות.

תזיק לו אתה תשלם יקר, אלוקים ירדוף אחריו ואחרי בני המשפחה שלך, וחבל שאתה תסתבך, הוא רב קדוש.

אבל הערבי הזה לא התייחס אליהם, ורצה להמשיך בתכנון שלו להרוג את הרב, הרב ביקש מתלמידיו: אל תלחמו אתו, אתם רואים שהוא רוצה להרוג רק אותי, תשאירו אותי, אני מקבל על עצמי דין שמיים.

הם לא רצו כל כך לעזוב את רבם, אבל הוא הפציר בהם שלא יסכנו את עצמם, אתם רואים שהוא רוצה להרוג רק אותי, וחבל שתכנסו לסכנה סתם, הם התרחקו למקום מסתור, ומשם הם עקבו אחרי הרב, הם רואים שהישמעאלי קפץ על הרב וצרח עליו: מה בקשתך האחרונה???

הרב ביקש ממנו כוס מים, הוא נטל מיד המרצח את הכוס, והכין את עצמו לברך את הברכה האחרונה שלו בחיים, הוא בירך ברכת שהכל בכוונה גדולה.

אחרי שסיים לברך ולשתות את המים, לפתע, עבר שם שיח ערבי שהכין מיד

האלה רואים במשך השנה, אתה שומע על אדם שקיבל להיות מנהל חברה עם משכורת של 5 אפסים... ואתה אומר: וואי, הלונ!!! זה שמר שהוא הדפים בראש השנה.

אתה רואה אדם שקיבל תפקיד מכובד, תדע לך, כל זה הוכן בעבורו בראש השנה, רק שאתה רואה את השטרות שהדפסת בימים האלו במשך השנה.

לכן, זה לא הזמן, לא לבר מים קרים ולא לשטויות, אלא להשתדל לעשות כל מה שאנחנו יכולים, וזה מה שמביא את הברכה.



שהכל שמביא הכל!!!

סיפר אבי מזרי שליט"א סיפור שסיפר ר' דן סגל שליט"א: על רב נכבד מתונים, שהלך בלווית שניים מתלמידיו, ובדרך קם עליהם ערבי שניגש להרוג את הרב.

אמרו לו שני התלמידים לאותו הגוי: לא בדאי לך להתעסק עם הרב, אם

הכל, וכל מה שקורה בעולם זה הכל ממנו, זה לא פלוני ולא אלמוני, זה לא השכן שחם לי את החניה, וזה לא השכן שהפריע לי בארבע לפנות בוקר, זה בורא עולם בלבד!!!

אדם שמאמין בזה, באמיתי ולא במשחק, בורא עולם מבטל ממנו את כל הדינים.

וזה הסגולה הידועה של ר' חיים ואלוזין, שאם יש לאדם איזו צרה או שהוא צריך איזו ישועה, שיאמר את הקטע הבא, וינצל.

זו"ל: "ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלט בו, ולא יעשו שום רושם כלל, כשהאדם קובע בליבו לאמר הלא ה' הוא האלקים האמיתי ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם, וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו בטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם, ומשעבד ומדבק מזהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא

מה הסיטואציה, ואמר לישמעאלי עזוב את הרב ואוי ואבוי לך אם יקרה לו משהו, אתה רוצה תתפוס לך כל יהודי אחר, אבל כרב אתה לא נוגע.

זה היה נראה לו מוזר, כיון שהשייח הזה לא היה אחד שמחבב יהודים... אבל פתאום פה הוא התנהג בצורה בלתי מוסכרת, [כנראה שהוא חשש מפעולות תג מחיר (🚫)] בעל כרחו, הוא עזב את הרב והתחיל לחפש את התלמידים שהיו עם הרב, אבל הם במצוות רבם התחבאו, והוא לא מצא אותם.

אחר זמן, הם נפגשו שוב עם רבם ושאלו אותו: ילמדנו רבנו, מה העניין שהרב ביקש בבקשה אחרונה דווקא לברך ברכת שהכל???

ענה להם הרב: ברכת שהכל מסוגלת לבטל את כל הדינים הקשים ביותר, כאשר היא נאמרת בכוונה שאין שום כוח אחר מבלעדי בורא עולם, ו-ה-כ-ל נהיה בדברו, הכל כולל הכל!!!

בלי כוכביות, ובלי אותיות קטנות, בורא עולם מחיה את הכל, והוא מכוון את

בכוונה מילה במילה, והצרה נעלמה
כלא היתה...

על קטע כזה אומרים "לגזור ולשמור"

יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות
שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום
דבר כלל" [נפש החיים ג' י"ב]

יש מאות סיפורים על אנשים שבעת
צרה השתמשו ואמרו את הקטע הזה



מעוניינים לזכות את הרבים??? זקוקים לישועות???

הסניגור שלכם ליום הדין!!!

תמורת תרומה של 50 שקלים תקבלו 20 חוברות להפצה

כתיבתם של חידושי התורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ויש בכך כדי להציל מהמחלה

הנוראה [מדברי מרן ר' חיים קנייבסקי זצ"ל]

חייגו כעת 052-7654865

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי' ○○○	אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א ○○○	לאה בת חסידה חסיבה תחי' ○○○
הילדה מוריה בת רחל תחי' ○○○	ר' רחמים בן ריקה הי"ו ○○○	ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו ○○○
לינוי בת שירה תחי' ○○○	שולמית בת סוליקה תחי' ○○○	מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו ○○○
אלחנן בן לאה להצלחה בתורה ויראת שמים ○○○	הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו ○○○	יעקב בן מז'ינה הי"ו דניס בת צביה תחי' ○○○
אליהו בן סוליקה הי"ו ○○○	מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי' ○○○	רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה ○○○
צבי בן שמחה הי"ו ○○○	ישראל עמור בן תמר הי"ו לזיווג הגון ○○○	ליבי בת שירה תחי' ○○○
להצלחה\לרפואה ○○○	לזיווג הגון מותן בן מרים הי"ו ידיד בן מרים הי"ו ○○○	לזיווג הגון נדב בן מרים הי"ו רן בן מרים הי"ו ○○○

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל ○○○	חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל ○○○	מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה ○○○
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן ○○○	הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל ○○○	הסבתא עישה בת סלטנה ע"ה לבית פרץ ○○○
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי ○○○	הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן ○○○	הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א ○○○
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל ○○○	חיים בן גיגי בן מרים ז"ל ○○○	משה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל ○○○
יעקב דוקרקר בן שרה ויחזקאל ז"ל ○○○	פאני פריחה בת תמר ע"ה לבית אביטן ○○○	יפה בת סימי ע"ה לבית כהן ○○○
לע"נ ○○○	לע"נ ○○○	מושה [מושיטון] עמור בן תמר [תמון] ז"ל ○○○

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
כהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם ובפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

נקודות "מקשיבים" ברחבי הארץ

בני ברק: רמת אלחנן משפחת פרץ רחוב הרב זוננפלד 10 052-768-4697

שיכון ג' דפוס S.O.S שדרות הנציב 1 03-5568453

שיכון ה' 052-712-5696

חדש!!! שיכון ו' 052-767-3700

חדרה: משפחת אור 050-476-7700

פתח תקוה: דניאל 054-676-5094

אשדוד: אביב מזוז 054-488-5622

באר שבע: חנות העזר והמפתח רחוב קק"ל 126

נתיבות: נחלת יששכר 050-416-6231 מערב נתיבות 054-625-6939

נווה שרון 052-712-5697

חדש!!! דפוס נזר הקודש רחוב חיל אויר 74

ביתר עילית: גבעה B רחוב הרב שך 42 053-310-9393

בית שמש: רמה א' 054-843-3859

רחובות: 052-761-7667

אופקים: רחוב הרב חיים פינמו 052-765-4865

ובמשרד הראשי של מרכז תבונות רחוב ר' אלעזר אבוחצירא 3\6

אשקלון: 053-280-3528

חדש!!! נוף הגליל שכונת הר יונה 052-768-3794

מעוניין להצטרף להפצה ולצבור זכויות ליום הדין

התקשר עכשיו 052-7654865

לשמיעת השיעור כל יום בשידור ישיר

וכן לשמיעת כל שיעודי הרב

0733-71-81-57