

רוצים לשמוע אותו צועק את צעקת האלול!

תלמידו הגאון רבי מאיר חזן שליט"א מרבני ישיבת חברון בדברים מיוחדים בקו ברכת מרדכי: כולנו מתפללים להחלמתו המהירה של מורינו ורבינו ראש הישיבה שליט"א.

אני רוצה להגיד ווארט שפעם שמעתי בשם הרב אברמסקי זכר צדיק לברכה, ככה הוא אומר: כתוב ברמב"ם שיש נביא בעצמו ויש נביא שהוא שלוח, אומר הרמב"ם שיכול להיות נביא לעצמו, שהנבואה תהיה רק לעצמו, הקב"ה רוצה להחכים אותו, ליידע אותו, ויש נביא שליח. שאל הרב אברמסקי: נביא זה הרי מלשון ניב שפתיים, נביא, אז א"כ בשלמא שהוא נביא שלוח, אז מובן שקוראים אותו נביא, אבל אם הנבואה רק לעצמו אז מה פתאום קוראים אותו נביא, אז שיקראו אותו בכל השמות האחרים, מדוע הוא נביא, הוא לא משתמש עם הניב שפתיים, אומר רבי חצק'ל ווארט נפלא ביותר, נביא זה אישיות שמדברת, לדבר זה לא חייב להיות דווקא שמדברים עם הפה, האישיות של הנביא מדברת. הראש ישיבה שלנו כל חייו דיבר, השתמש בניב שפתיים לדבר לחזק ללמד להשריש תורה ויראת שמיים, עכשיו מאחר שהוא לא חש בטוב הוא לא יכול כל כך לדבר, אנחנו מתפללים לרפואתו השלימה שיוכל לדבר ולהיות נביא כפשוטו עם ניב שפתיים, אבל גם עכשיו בשעה זו האישיות שלו מדברת אל כולנו.

יהי רצון שהקב"ה ישמע את התפילות שלנו לרפואתו השלימה והמהירה של מורינו ורבינו מרן ראש הישיבה, שנזכה עוד לשמוע אותו צועק את צעקת האלול שמהדהדת עדיין מכל השנים, ושגם בשנה שישמע עוד רבות בשנים בעזרת ה', נשמע אותו מכה על קדקדנו לצמוח לגדלות בתורה ויראת שמיים במידות טובות בעזרת ה', בהזדמנות זו אנחנו רוצים להודות שזכינו לשמוע אותו עם כל התלמידים האמריקאים מישיבת חברון שזכינו לשמוע אותו ברמה קצת קצת לפני שהוא לא חש בטוב, יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, לאורך ימים ושנים טובות, אמן כן יהי רצון.



מתחזקים לאורו בעמל התורה המופלגת שלו!

מגיד המישרים הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן שליט"א בדברי חיזוק בקו ברכת מרדכי: שלום וברכה למתחזקים לרפואת מרן רבינו ברוך מרדכי בן הינדא מלכה, אני רוצה להגיד כמה מילים חיזוק והתעוררות לזכותו ולרפואתו, בפר' עקב [שקראנו בתורה שבוע שעבר] יש שלושה פסוקים שכל פעם התורה חוזרת על אותו דבר בכדי להגיע למדרגה שלפנינו.

כולנו יודעים שיש מדרגה הפשוטה ביותר שזה יראה, יותר גבוה מזה אהבה, אהבת השם, ולמעלה מזה הדביקות, אומר הח"ח תשימו לב שבפרשת עקב (פרק ח' פסוק ו') כתוב, "ושמרת את מצוות ה' אלוך", שזה הדבר ראשון, יהודי תקיים ותשמור את כל התרי"ג, ואח"כ שאתה רוצה להגיע למדרגה של יראה, מקדימים לך ללכת בדרכיו וליראה אותו, ליראת שמיים אי אפשר בלי להגיע בלי שקודם נידבק ונלך בדרכיו של הקב"ה.

ומה זה ללכת בדרכיו כולנו יודעים מה שכתוב "מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון", מה הוא גומל חסדים אף אתה היה גומל חסדים, פשוט להיות בעל חסד לגמול חסדים, אתה רוצה להגיע למדרגת יראה, אז דבר ראשון זה בין אדם לחבירו.

אומר הח"ח לאחמ"כ ממשיכה התורה בהמשך הפרשה (פרק י' פסוק י"ב) "ועתה ישראל מה ה' אלוך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוך, אז יראה יש לך כבר, ועכשיו רוצים לטפס "לאהבה", אז איך מגיעים לזה, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו. שואל הח"ח למה כתוב עוד פעם ללכת בכל דרכיו, הרי כבר לפני היראה כתוב ללכת בכל דרכיו?, מתרץ הח"ח: באים לומר לך שגם אם אתה רוצה עכשיו להמשיך ולטפס ממדרגת יראה לאהבה, את הללכת בכל דרכיו אתה לא יכול לעזוב לרגע, אל תגיד כבר אז הייתי חנון ועכשיו אני...לא!! עם זה אתה ממשיך, זה הרגליים שמובילים אותך לאהבה. ובסוף הפרשה אומרת התורה "כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנכי מצווה אתכם לעשותה לאהבה את ה' אלוך", אתה כבר הולך מאהבה, עכשיו והולך ללדבקה בו, ושוב מקדימה התורה עוד פעם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, ונשאלת השאלה: רבונו של עולם, מה פתאום עוד פעם ללכת בכל דרכיו, מסביר החפץ חיים בספר אהבת חסד (כמדוד' בהקדמה) כן!!!, שתדע לך כדי לזכות ללדבקה, עדיין חייבים ללכת בכל דרכיו ואז ולדבקה בו. זאת אומרת שהבן אדם לחבירו, זה מילת המפתח לכל כניסה לכל מדרגה, בלי זה לא שייך מה הוא אף אתה. כולנו יודעים מה שכותב מרנא רבי איצ'לה מוולז'ין בן מרנא רבי חיים מוולז'ין, (בהקדמה לספר נפש החיים) כי אביו רבי חיים מוולז'ין היה תמיד רגיל להגיד, כי כל התכלית שבאנו לפה לעולם הוא כדי להועיל לאחריו.

נו, אין ספק שרבינו ראש הישיבה מרן הגאון רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפ"ש, שכל חייו משפיע ומחזק ללכת בכל דרכיו, דואג ואוהב ומסייע ומאיר פנים לכל אחד, אז כמה אנחנו צריכים גם כן להתחזק במעלה של ללכת בכל דרכיו וזה יביא בעז"ה רפואה וישועה לרבינו שכל כך צריכים אותו, רבים צריכים לו, מתחזקים ממנו ומתחזקים לאורו בעמל התורה המופלגת שלו, בדיבורי קודש בשיחות מוסר שמרעידים את הלבבות.

נזכה להתחזק ולוותר אחד לשני ולדון לכף זכות, ללכת בכל דרכיו, ונראה כל אחד את חבירו בעין טובה, וזה יגרום שהקב"ה מידה כנגד מידה יסתכל עלינו בעין טובה, וירחם עלינו ויושיע אותנו ונזכה לראות מהרה ברפואתו, ובישועת כל כלל ישראל בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.

ניתן לקחת פרקי תהילים לרפואת מרן ראש הישיבה רבינו ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפ"ש

בקו ברכת מרדכי 072-3809228 שלוחה 2