

# טעם בפרשה

## סוכות

כל המלכות ותיעש!!

שרה עמדה משתוממת אך ביקשה רק לישון..

למחורת בבוקר מוישה נראה מרחוק כשהוא סוהב עץ תמרים כרות, ולאחר כמה שעות ניטע העץ בסמוך לקודמו כאשר האדמה החולית מתחילה לעלות דשא רך ונעים..

מוישה ושרה ישבו ללגום שיק מפנק תחת העצים הפורחים, והעיר 'סיני' צהלה ושמחה...

עברו להם הימים ושרה זוכה לפינוקים נעימים. יום אחד בשר צבי ויום אחר בשר כבש.. ושום נחש ושרף לא העיז לגשת אל הרבנית תליט"א בעוד ידו של מוישה מרימה בדרך קבע מוט ברזל עבה ומאיים

והנה יום אחד נראה רכב גדול מתקרב, בתוך דקות אחדות יצאו ממנו קבוצת תיירים שהשתוממו לראות את "זוג הפלא" אוכל ומשתעשע בינות לעצים..

תוך שעות הזוג היקר הובא לביתו אחר כבוד ומוישה ורעייתו הודו לתיירים מעומק הלב

שרה קראה למוישה ואמרה: עברו עלינו הרבה דברים מוזרים אי שם במדבר אך דבר אחד למדתי באופן חד משמעי

"אהבתך לא תסור ממני לעולמים!!!"

בני ישראל היו במדבר סיני 40 שנה, ולא חסרו דבר, כל סוגי האוכלים היו מורגשים להם במון, שום חיה לא העיזה להתקרב אליהם, ומים היה להם בשפע..

הקב"ה לימד את בניו: "אהבתי אתכם אמר השם!"

אולי זה הלקח שיהיה לנו מענני הכבוד שליוו את בני ישראל ארבעים שנה

הקב"ה הראה לנו: אני אוהב אותכם גם בלי שום סיבה!! כן, גם כשאני רק צריך לדאוג לכם ולתת לכם ולא לקבל ממכם שום תמורה אני שלכם ורק שלכם!!

כי בסוכות הושבתי את בני ישראל!!!

בס"ד

מוישה ושרה התחתנו במזל טוב והתחילו לבנות את ביתם הקט.

עברו כמה שבועות ופניה של שרה היו נפולות,

מה קרה שרה? שאל מוישה

ענתה לו שרה: יש לי יותר מתחושה שאינך אוהב אותי באמת!

מה? מאיפה הגעת לזה - שאל מוישה??

אך שרה לא השתכנעה וכל יום חזרה שוב על אותו טיעון "אתה לא באמת אוהב אותי"!!

בוקר אחד, נכנס מוישה לבית וקרא: שרה! אנחנו יוצאים לטיול ב'סיני'!!

שרה צהלה והשניים יצאו בשמחה!

לאט לאט הם החלו להיכנס פנימה עמוק עמוק לתוך המדבר.. עד שלפתע מיכל הדלק אזל והרכב הושבת!!

שרה פרכה ידיה בייאוש ופניה נפלו שוב!

מוישה הבטיח לה: "שרה! את תקבלי פה הכול!! אני מבטיח!!"

ומיד רץ לתור אחר דבר מה שיוכל להשביע את ליבה ופיה של רעייתו!!

לקראת ערב מוישה חזר עם עץ תפוחים כרות שפירותיו היו טריים ונקיים.

שרה השתוממה? אך מוישה בשלו: שרה! את הרי תמיד חיבבת את התפוח יותר מכל הפירות! הנה קחי לך אחד ותהני..

ומיד לאחר מכן: מוישה החל לחפור באדמה לחפש מקור מים..

חפירה ועוד חפירה, כך למעלה משש שעות והנה מבצבץ לו מעיין קטן מתחת לחול המדברי.

מוישה נטע את העץ בסמוך למעיין ומיד רץ שוב לחפש דבר מה שיישמח את לבה וגרונה של אשתו..

לאחר מספר שעות חזר מוישה עם כבש קטן בידיו,

בתוך זמן קצר היה הכבש מבושל כל צורכו והובא היישר לפיה של רעייתו תליט"א..

אשתי היקרה, פלט מוישה! מה עוד בקשתך וינתן לך עד

