

נחל'י נצח

י"ל ע"י מוסדות ברכלב / בראשות הרב שמואל שטרן שליט"א

גליון מס' 822
פרשת כי תצא תשפ"ג

רית	צאת השבת	ניסת שבת	הדלקת נרות
20:27	19:48	18:56	יזש"ט
20:25	19:50	18:53	תל-אביב
20:27	19:50	18:47	חיפה
20:26	19:49	18:54	באר שבע

דבר ראש הישיבה



אלול

חודש אלול הוא חודש של יראה. מי שזוכה לשמחה אמיתית לא צריך לפחד כלל. היראה באלול זה דרך בעבודת ה' - באלול יש פחד וגם שמחה ובטחון מהכות של הצדיק

זה סימן שהוא חוטא. משום שהחטאים גורמים לו לפחד, ולכן הוא לא חש בשמחה של ראש השנה.

ערי מקלט

חודש אלול, הוא חודש שנותנים לנו מנוס לברוח! כמו עיר מקלט שקולטת את החוטא, כך חודש אלול הוא זמן של כפרה, קולט את החוטאים, ונותן להם את האפשרות לתקן את החטאים שלהם. יש לנו אפשרות לברוח, ואנחנו צריכים לנצל זאת.

מובא בספרים: (בשם רבינו יונה) משל לבית הסוהר שהיה שם כמה אסירים. יום אחד מצאו פתח להימלט, כולם ברחו ורק אחד נשאר, כאשר הגיע סוהר בית הסוהר וראה אותו, אמר לו, מדוע לא ברכת גם אתה?? התחיל לכתוב אותו ולהוכיחו מדוע לא ברח. ולכאורה קשה, מדוע לא שיבח אותו על כך שהוא שומר על חוק בית הסוהר? על כך שלא ברח? מדוע היכה אותו? אלא, התירוץ הוא - שזה שהוא לא ברח, זה מראה שהוא לא הרגיש שהוא בבית הסוהר, הוא לא הרגיש שרע לו. והמטרה של בית הסוהר זה שהאדם ירגיש שרע לו, וזה יהיה עונשו.

זהו העניין של חודש אלול, שאחרי כל השנה שלא עשינו בדיקו מה שצריך, נותנים לנו אפשרות לנוס ולברוח, אם אדם מרגיש שרע לו, הוא יכול לברוח לה' בחודש אלול, אבל אם הוא לא מנצל את חודש אלול, הוא לא בורח, זה סימן שטוב לו עם התאוות, עם העוונות. רח"ל.

דרך בעבודת ה'

למעשה, מה שאנחנו צריכים לדעת בחודש אלול, זה להיות עם יראה, ולא לומר "אני מסודר, יש לי את הכרטיס לאומן ביד לראש השנה, לא חסר לי כלום בשביל ימי הדין". אלא, צריכים להיות גם עם יראה, עם פחד. ומצד שני לדעת שבפנימיות יש לנו את הצדיק שהוא מתקן אותנו, וצריכים להאמין בצדיק ולהתגעגע לציון הקדוש, ובחיצוניות גם להיות עם עבודת היראה.

כתוב בכתבי האר"י ז"ל שהסוד של חודש אלול רמוז בפסוק "הנותן בים דרך" ואפשר לבאר זאת על פי מה שהסברנו לעיל - שהאפשרות לזכות לדרך בעבודת ה', זה על ידי שאדם יש לו את המנוס והבריחה בחודש אלול, שכאשר הוא בורח לקב"ה בחודש אלול, זה מראה שרע לו עם העוונות, זוהי דרך להתקרב לה'.



עניין של חודש אלול, שיש בו התעוררות מידת היראה! ובפרט בישיבות הליטאיות חודש אלול הוא חודש שיש בו יראה מאד גדולה. וצריך להבין, מה ענינה של אותה היראה? מהיכן היא? ומה שרשה בדברי רבותינו ז"ל? בספר "קדוש אלול" מובא בהרחבה על חודש אלול. נביא משם כמה נקודות חשובות שמהם נוכל ללמוד מהי היראה של חודש אלול.

יראה או שמחה

אחד מגדולי ישראל שאל את ר' חיים מוולוז'ין, מדוע יש יראה גדולה כל כך, בימי אלול וראש השנה בישיבות הליטאיות? וכמו שכבר כתב הרמב"ם בהלכות תשובה: "אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר "עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו לעומת בתשובה וזכרו בוראכם..." ולעומת זאת כתוב בפסוק על יום ראש השנה "אכלו ממתקים ושתו מעדנים כי חדות ה' היא מעוזכם..." ומשמע מהפסוק שצריכים להיות בשמחה בימי ראש השנה, א"כ צריך ביאור מהו המהות של חודש אלול? יראה ואימה, חרדה ופחד? או אדרבה להפך אכלו ממתקים ושתו מעדנים, לשמוח ולעשות סעודה? שהרי לכאורה שתי ההסתכלויות הללו סותרות זו לזו. השיב לו ר' חיים, שאם אדם בשמחה באמת, בראש השנה - אז שלא יפחד! ועל זה נאמר: "אכלו מעדנים ושתו ממתקים" - שצריך האדם לשמוח, אבל מאידך, מי שלא זוכה לשמחה אמיתית - צריך לפחד! וזהו הפחד של אלול!!

ועומק תשובתו של ר' חיים היא שאדם שהוא צדיק אמיתי ואין לו חטאים, הימים הנוראים בשבילו הם עבודה של דבקות בה' יתברך, של תשוקה וקירבה לקב"ה, ולכן הוא צריך לשמוח ואין לו ממה לפחד. אדרבה, הוא צריך לעשות סעודה גדולה, לאכול ולשתות, כי זהו זמן של שמחה! ואיך האדם יודע אם יש לו חטאים או לא? הגמרא במסכת ברכות מספרת, על תלמיד שהלך אחרי רבי ישמעאל בשוק, ראה רבי ישמעאל על פניו של תלמידו שהוא מפחד. אמר לו: אני יודע שעברת חטא משום שכתוב בפסוק באיכה "פחדו בציון חטאים". כלומר, מי שחוטא - הוא מפחד.

ולכן, מי שלא מרגיש שמחה אמיתית בראש השנה -

מוקד הזמנות:
1-800-800-148

הספרים והדיסקים של הגה"ח רבי שמואל שטרן שליט"א אצלכם בבית



שנה טובה - חכמה ולבבית...

כשאנחנו מפעילים את הרגש – לב, אנחנו נכנסים לתוכנה לא רציונלית ובעצם מעוותים את האמת ונשארים מסנוורים ובטוחים בצדקת דרכנו ולא רוצים להבין כיוון צודק יותר, והתוצאה בהחלט לא משקרת כל הדינים קורים לנו מהרגשות הלא נשלטים שלנו הנובעים מלב חסר עכבות! לעומת זה כשאנחנו ההורים מנתקים את רגשותינו ומפעילים את המוח אנחנו בעצם עושים רק טוב לבנו, ואין לך רחמים גדולים מזה!

לאורך כל ההיסטוריה הן של התנ"ך והן להבדיל בכלל הנהגת העולם, רוב האסונות שאירעו לעם ישראל ולעולם כולו אירעו כשהלב התערב בנעשה והחל לתת עצות למוח כיצד לפעול!!

כמובן, בחינוך הילדים, כמעט כל בעיות החינוך של הורים נובעים מהתערבות "רגשות הלב". לדוגמה, כשמחליטים משהו מסוים, אבל לא יכולים לעמוד בתחינות הילד, כך שאנחנו מפסידיים בכפליים, גם הבאנו לו דבר שלהבנתנו הוא לא טוב לו, וגם שברנו את המילה שלנו שזהו שבירת "יסוד עולם החינוך" המשמעת! אותו דבר גם כשהילד מגיע בוכה על עונש שהוא נענש בת"ת, הלב ממש נקרע מצער, אבל השכל צריך לשלוט בתגובה, אם נגיב מהבטן ולא מהראש, נפסיד בכפליים, גם הילד נענש, וגם זה לא יועיל לו כי ההורה הרגשן כבר הסביר לבנו כמה המלמד לא נהג כשורה בענישתו, כך שעונש זה כבר לא יפעל אצל הלב מאומה והפסד ברור, כנ"ל בלאסור על הלב ללכת למקומות שממש מתחשק לו שבדרך כלל ההורה הרגיש מאבד את עצמו בנושא זה,

נ"י אין לך מקור דינים יותר מהלב!!

יש באמתחתי סיפורים לרוב, בהם משמשים התלמידים בתפקיד של "קורבנות", הלב האהוב של הוריהם, והתוצאות..... ולהיפך, הצלחות מעבר לכל דמיון להורה הנובן שהשתמש בשכלו!

לסיכום, אם ברצונך הורה יקר, להצליח במהלך השנה, עליך לפעול מהראש, להשקית את הלב ההומה. אין זה אומר לקבל כל הוראה של המחנך והת"ת כנתניתן מסיני, אבל להתייחס ברצינות לדברי המחנך זו חובת השעה, וברור שלא לפעול מהלב, ולהגיב בטיפשות לב.

יעזור ה' ותהיה לנו שנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה לתלמידים בכל המובנים, אמן.

ומדים אנו בפתחה של שנה חדשה, וכלנו תקווה שהיא תהיה שנה פורייה בגשמיות וברוחניות, שילדנו ימקסמו את המקסימום שניתן להפיק מהכיתה וכו'.

נכנסים אנו למסלול השנה וכבר מגיעים הערות הנדרשות מצד המחנך: נא להקפיד על... וכו' בנכס זקוק ל... אבחון כלשהו... כאן מתחיל הרגש לעבוד למה אני צריך לשמוע? הרי הלב שלי הוא ילד מיוחד במינו, מוכשר, בוגר, כמעט שאין מה להוסיף לו בת"ת, ואז מגיעה המחשבה 'החכמה': "נו, כנראה שהמלמד סתם מתלבש על הלב שלי, אולי הוא לא אוהב אותי, או את הוריו, אולי הוא מגיע עם דעות קדומות בעקבות אחיו הגדולים של בנו" ועוד.... "נ"י עבודה מדהימה של לב רגיש של ההורה האהוב!

אז בראשית הדברים אומר את הנקודה הפרקטית של העניין ולאחר מכן אגע בשורש הדברים:

מקומו של האוצר

לעצם העניין, על ההורה היקר לסמוך על צוות הת"ת שהוא מנוסה ומבין בחינוך, וודאי שלא מערב שיקולים לא ענייניים בחינוך התלמידים, **מי שלא חושב כך עדיף שלא יכניס את האוצר הכי יקר שיש לו בעולם, למקום מסוכן שכזה!!!** מה גם, שמעולם לא ראיתי הורה שהצליח לכוף החלטה מקצועית על המחנך והצליח להפיק מזה משהו טוב לבן שלו, בדרך כלל ההורה בסוף נכנע לדרישת הת"ת, וגם הורה שנראה שהצליח ל"כופף" את החלטת המחנך, הוא בעצם ניצח בקרב והפסיד במלחמה האמתית, כי על פי רוב, התלמיד ישלם מחיר יקר מאוד על חוסר הענות לבקשת המחנך, וגם ההורה ישאיר רושם רע אצל המחנך של חוסר שיתוף פעולה וכו', רושם שלא ימחה בקלות.

ובעצם, מה עלינו לעשות? הרי הלב שלנו אומר לנו שאנו צודקים, והרגש כל כך צובט לנו, מה נעשה?? עלינו לגעת בשורש העניין: ה"זוהר הקדוש" מגלה לנו סוד כביר וממש גאון בפשטותו! וכך אומר רשב"י: **"הלב מקור הדינים - המוח מקור הרחמים"** ממש מפליא ביותר, עד דברי "הזוהר" הזה הסתכלנו על הלב והרגש שנובע מתוכו, כחלק שמבטא את הרחמנות ואת האהבה, ואת המוח כדבר קר ומנוכר וכו', והאמת הפוכה בהחלט

עוד לא מנוי?
קבל מגזין חינוך
להכרות!

היעד:
10,000 ילדים
בכ-2000 בתי אב
שיצטרפו למגזין
שמחלה - מגזין הילדים
של ניצוצות

נושא de השנה וסיפור וחוכ איתו לחיים
אובים יותר עם" תורת רבני הקדוש רבי נחמן,
לחיים וכל בני החסידים.

הרשמו עכשיו!

02-623-1218

ניצוצות

ניתן להירשם בכל
עמדות 'נדרים פלוס'
ניצוצות > טופס הרשמה



שותפות עם הצדיק

אותנו ומטהר אותנו מכל הטומאות שחופפות עלינו, כל זה דווקא אם אנחנו גם עושים תשובה על החטאים ומטהרים את עצמינו, אזי הצדיק פועל לתקן אותנו, "עזוב תעזוב עמו" - יחד אתנו. אבל אם הבן אדם לא עושה תשובה וממשיך בחטאיו, הרי הוא דומה לבעל הרכב שנתקע בצד הדרך ומבקש מאחרים לעזור לו כשהוא עצמו יושב בצד ולא עושה כלום, ואז אין לנו כלל חיוב לעזור לו. התורה הקדושה מחייבת אותנו לעזור לשני, דווקא עם הוא מצידו עושה איזה השתדלות, והוא לבד לא יכול אלא רק יחד אתנו, אז אנחנו חייבים לבוא לעזרתו.

כך הוא גם אופן פעולתו של צדיק האמת, כל מה שהוא מתקן אותנו, זה דווקא אם אנחנו מנסים לתקן את עצמינו, אזי צדיק האמת מתקן אותנו ביחד, בשיתוף פעולה שלנו עם הצדיק, אבל אם האדם לא עושה מצידו כלום, לא מנסה לתקן, אזי גם הצדיק לא מתקן אותו. כי לכל אדם יש בחירה, בחירה, האם לעשות רע או טוב, אם הוא בוחר ברע, אין לו עזרה מקב"ה ומצדיקים, ואם הוא בוחר בטוב, הקב"ה עוזר בידו לתקן את מעשיו, ושולח לו את הצדיק שיתקן ביחד אתו את דרכיו. התיקון של הנפשות שלנו נעשה ביחד עם הצדיק, כאשר אנחנו מצדינו עושים מה שאנחנו יכולים לעשות, והצדיק עושה את השאר.

יסוד נפלא זה, פותח לנו שער של הבנה בלב מהו הכוח שלנו, אנחנו פועלים ועושים בשיתוף מלא עם הצדיק!!!, מעתה כמה נעריך את מעשינו, את מחשבותינו, כמה פועל כל מעשה של תשובה, כל מעשה חסד, וכל עבודת ה' שאנחנו עושים. וכל זה כמובן, אנחנו לא פועלים לבד, אנחנו שותפים עם הצדיק!!!

(ליקוטי הלכות פריקה וטעניה טו)

הצדיקים הם מורי דרכינו, הם המחזיקים אותנו, וכל שפע החיות מגיע דרכם. לפעמים נראה לנו שהצדיק הוא לבדו פועל הכל, ואנחנו כביכול כלום בתוך כל הסיפור הזה, הרי כל הכוח שלנו אינו אלא מהצדיק, והצדיק הוא מתקן אותנו, וכי מי אנחנו? ומה עושים הפעולות שלנו?, נדמה לנו שכביכול גם אם לא נעשה כלום, על ידי הצדיק הכל יתוקן, הצדיק יטרה את הנשמה שלנו ויתקן אותנו, ואנחנו לא צריכים לעשות כלום!?

...

התורה אומרת לנו, שכאשר אדם רואה את חבריו רוכב על חמור עם משא ותש כוחו של החמור להחזיק את המשא והחמור כורע ונופל, חייב האדם לעזור לחבירו לפרוק את המשא, להרים את החמור, ולהחזיר את המשא בכדי שיכול החבר להמשיך בדרכו. "כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וכו' עזוב תעזוב עמו"

חז"ל דרשו את הפסוק "עזוב תעזוב עמו" **עמו**, דווקא, כלומר, אמנם נכון שאם אנחנו רואים את חברינו בכביש ראשי כשהגלגל של רכבו מפונצ'ר אנחנו צריכים לצאת ולעזור לו לתקן את הפנצ'ר כדי שיימשיך בדרכו, אבל אם החבר יוצא מהרכב, ואומר לנו, אני לא עושה כלום, יצאתי להפסקה למנוחה,

אתם צריכים לתקן לי את הרכב משום שהתורה מצווה אתכם "עזוב תעזוב עמו", הוא משאיר אותנו לעבוד לבדו, בכזה מקרה אומרים חז"ל, אנחנו לא חייבים לעזור לו. כל מה שהתורה מצווה אותנו לעזור לחבר שנתקע בדרך, זה רק עם הוא עובד אתנו ביחד, "עזוב תעזוב עמו" ביחד אתו אתה מצווה לעזור לו, ולא אתה לבדך.

ר' נתן זיע"א, לומד מהפסוק הזה יסוד עצום ונפלא, כי כך הוא גם כוחו של הצדיק, כל מה שתמיד ידוע לנו, שהצדיק הוא פועל לתקן את הנשמות שלנו, הוא מזכך

אם אנחנו רואים את חברינו, בכביש ראשי, כשהגלגל של רכבו מפונצ'ר...

לצעירי הצאן

הבריחה של אלול



אם אדם מרגיש שרע לו הוא בורח אל ה' בחודש אלול, ואם הוא לא בורח זה סימן שמוב לו עם התאוות...

מתוך מאמר ראש הישיבה



כוחו של בכי

קנ"ז לפטירתו של הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל • יום ג' י"ב אלול תקפ"ז - תשפ"ג

"תלמד את הסוגיא בבא קמא דף כ"ג "ליעודי תורא או ליעודי גברא" בשעה הקרובה, תנסה להבין מה שאתה יכול ולאחר מכן תבוא אלי להבחן ונראה מה אני יכול להועיל עבורך" הציע ר' אבא. שמחה בונם התיישב ללמוד את הסוגיא, אבל כדרכו תמיד לא הצליח להבין את הדברים ולרדת לעומקם. לאחר כשעה נגש אליו ר' אבא לבוחנו, שמחה בונם שכמעט ולא ידע דבר פרץ בבכי "ריבוננו של עולם, אנא פתח ליבי בתורה הקדושה"

התלמידים בעיירה ווידסלאוו, ישובים היו סביב ר' עמרם המלמד, משננים את דפי הגמ' יחד מילה במילה, המלמד קורא קטע מהגמרא ומסביר לתלמידים, מוודא שכולם הבינו את דבריו וממשיך לקטע הבא. כך קנו כמעט כל הילדים את הגמ' ואת צורת לימודה, כמעט, כי לא כולם.

הילד שמחה בונם ישב בשקט, מכוונס בתוך עצמו ואינו מבין דבר. אמנם, ניסה והתאמץ מאד להבין, הקטיב לדברי המלמד, ניסה לשנן את דבריו שוב ושוב בראשו, לנסות להבנים, אבל מוחו - אטום, סתום וחתום, כאבן חזקה שקשה לבקיעה. המעט, שכן הצליח להבין היה שפת הארמית, וגם זה טיפין טיפין, אבל כשהיה המלמד נכנס לסברות הגמרא, כאן כבר לא היה יכול מוחו לסבול את הדברים, ולא היה מבין דבר. מצטער היה שמחה בונם על כך, מתאמץ ומנסה להבין, אבל ללא הואיל.



"אנא פתח ליבי בתורה הקדושה" קברו של הרה"ק מפשיסחא

ר' עמרם, שאמנם הכיר כי קשה הבנה הוא התלמיד - שמחה בונם, השתדל לחזור ולשנן שוב ושוב את הדברים למען יבין, אבל

כמה שהשקיע וניסה, עוד פעם עוד פעם, לא הצליח. כל פעם שהיה מסיים המלמד לחזור על הדברים היה שואל "שמחה בונם תלמידי היקר, האם ברורים לך דברי הגמרא?" ושמחה בונם לא התבייש והיה מהנהן בראשו מימין לשמאל וחוזר חלילה, לאות כי לא הבין את הנלמד. המלמד היה חוזר שוב על הדברים ושוב היה שואל "הבנת?" ושוב היה שמחה בונם מהנהן בראשו לאות לאו, וכך חזרו על עצמם הדברים מדי יום ביומו המלמד מסביר ושמחה בונם אינו מבין.

אותו היום, הסוגיא הנלמדת הייתה קלה במיוחד והמלמד ר' עמרם החליט לנצל את הסוגיא הקלה כדי שגם שמחה בונם יוכל להבין מעט, אולי מתוך שיבין את הסוגיא הקלה יפתח לבו להבין את הסוגיות הקשות, אלא שגם הפעם חזר הדבר על עצמו כתמיד - המלמד מסביר ושמחה בונם אינו מבין דבר, הפעם סבלנותו של המלמד כבר פקעה "שמחה, אתה לעולם לא תהיה למדן!" נוף בו המלמד והמשיך למסור את השיעור לשאר התלמידים.

יום הלימודים הסתיים, כל התלמידים חזרו לביתם. שמחה בונם פנה לעבר בית הכנסת של העיירה, דברי המלמד בערו בתוכו כגחלת רותחת, מה? האם באמת אין לו עתיד? האם לעולם לא יהיה למדן? נכנס לבית הכנסת לשפון שיח לפניו קונו שיזכרו להבין את דברי הגמרא והנה הוא רואה את ר' אבא יושב ומתנדנד על הגמרא. ר' אבא, היה מתלמידי החכמים הגדולים בעיירה, יהודי בר אוריין, ת"ח גדול, אשר ידיו רב לו בכל חלקי התורה. פנה שמחה בונם לר' אבא בבקשה: "אולי תוכל להחכים אותי, שמא תצליח להחדיר לליבי את דרכי הלימוד ולבקוע את מוחי הסתום?" ר' אבא, שראה כי לפניו עומד ילד יהודי טהור אשר כל רצונו הוא רק לדעת ללמוד, לא מיאן לו והסכים ללמדו.

זעק מחדרי ליבו. ר' אבא שראה את צערו וחמל על הנער, הציע: "הבה ונלמד ביחד את הסוגיא ואנסה להסביר לך"

השניים החלו ללמוד, ר' אבא מסביר ושמחה בונם מקשיב, מקשיב וגם מבין, עוד שורה ועוד שורה, ראיית הגמרא, שיטתו של אב"י, דחיתו של רבא, הגמרא שואלת סתירה, ומיישבת בסברה עמוקה. כך ישבו השניים ולמדו, ולראשונה קרה הפלא! שמחה בונם מבין את הדברים לעומקם! הוא מעצמו, מקשה ומתריך, מפלפל ויורד למעמקי הסוגיא!! והיו השניים יושבים עד שעות הלילה הקטנות והוגים בתורה.

ומאותו היום קרה הנס, מוחו של שמחה בונם נפתח כפתחו של אולם, הוא החל להבין את הסוגיות לעומקם והיה הולך וגדל בלימוד התורה. לימים נעשה לתלמידו של ר' מרדכי בענטז ויצא שמו כהגאון של פשיסחא, הלא הוא הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא.

(מקור: רמתים צופים)

הרה"ק ר' שמחה בונם מפשיסחא

נולד: שנת תקכ"ז, ווידסלאוו

רבו המובהק: היהודי הקדוש מפשיסחא

רבנות: החוזה המגיד מקאז'ניץ ר' משה לייב מסאסוב

תורה: ספרו "קול שמחה"

דרך ארץ: עסק ברוקחות ולא קיבל על עצמו משרת רבנות

עד פטירת רבו היהודי הקדוש

נפטר: י"ב אלול תקפ"ז

מעשה ביהודי שבא לפניו ושאלו, טובל אני הרבה ייסורים האם צריך אני לחשוש מברכה לבטלה כשאני מברך שעשה לי כל צרכי, השיב לו הרב: "זהו הצורך שלך שתקבל באהבה את הנהגת השם".

הכי קרוב - הכי מפנק

הזמינו עכשיו חדר במלון שמאחורי הציון!

050-4141-497

avraham201@gmail.com



מיטות קינג סייז



סאונה ומקווה מבואר



ארוחות כיד המלך



הכי קרוב לציון!

8L

LANDAU

לנדאו - הבית שלכם באומן



החולה הווצאו מחיים למות. אמר ר' הירש לבני המשפחה, "תנו צדקה עבור קופת רבי מאיר בעל הנס". וביאר את דבריו, הרי אמרו חז"ל, "רוב גוססים למיתה", ושיטת רבי מאיר שחוששים למיעוט, על ידי הצדקה לקופת רבי מאיר, יפסקו כשיטתו שחוששים למיעוט, והגוסס ישוב לאיתנו בבריאות.

...

ר' צבי הירש אב"ד דלונדון, פרש ממשרת הרבנות ועזב את עירו, בני העיר ניסו לשכנעו להשאר במשרתו, בטענה שלונדון היא עיר גדולה, מרובה באוכלוסין, רבים בעלי מסחר הבאים לדין, וההכנסה בה רבה מהעוברים ושבים. אמר להם: «מזה הטעם עזבת, עוברים על דברי תורה ראיתי, אבל שבים - בעלי תשובה טרם ראיתי».

אחד מחסידיו של הדברי חיים מצאנז, בא לחלות את פני קודשו. והנה הוא רואה, כי הרבי מתעסק עם הסוחרים בעניני מסחר, בסמוך לתפילת מנחה, הרהר החסיד בלבו ותמה "איך אפשר להתעסק בעסקי מסחר ומיד אחר כך לעמוד בתפילה לפני הקב"ה?!". הרבי שראה ברוח קודשו, את מחשבות לבו, פנה אליו לאחר מנחה ואמר: "כתוב 'ויצא יצחק לשוח בשדה', ואמרו חז"ל, 'יצחק תיקן תפילת מנחה', וקשה, וכי מה ענין שדה למנחה, אלא סיים הרבי, מכאן שאפשר לעסוק בעסקי קרקעות, ומיד לאחר מכן להתפלל מנחה..."

...

בני משפחתו של חולה הנוטה למות, נכנסו לר' הירש מרמינוב, ובפיהם בקשה, שיפעל הרבי עבור

ניצוץ לשבת



מתוך גליון 'ניצוץ', מגזין הלב לכל המשפחה

מפתח! לשיחות הר"ן

שיצאו עד כה, ר' אברהם עמל לכתוב מפתחות לספרים, הערות בשולי הדפים וניפוי מכל שגיאת דפוס. עבודה מאומצת, שמלבד הקושי הרב הטמון בה, דורשת המון אחריות.

איש לא היה מעלה בדעתו שבחור בגיל צעיר כזה, בן

שש עשרה שנים, ייטול על שכמו מלאכה שכזו, לפני למעלה מארבעים שנה, עוד לפני עידן המחשבים, כאשר כל העבודה נעשית באופן ידני. ר' אברהם ישב שעות ארוכות כשהוא מצרף פתק לפתק ובהם תרשימי המפתחות בצירוף כל מה שיכול היה להוסיף. לאחר תקופת עמל הדפיס ר' אברהם את הספר 'שיחות הר"ן' עם



מפתחות לשיחות הר"ן, בית הכנסת ברמות שנבנה לזכרו

מפתחות, היה זה יום בשורה של ממש לחסידי ברסלב. הספר כלל הערות בשולי הגיליונות ותרגום המילים מאידיש. היה זה חידוש עצום שבחור בגיל כה צעיר כבר מתחיל עם הוצאה לאור. המפתחות שהוא הוציא משמשים עד היום את אנ"ש בבואם לחפש ב'שיחות הר"ן'.

(מגזין ניצוץ אדר תש"פ)

חיו של ר' אברהם נחמן שמחה ויצהנדלר, מספרים למגזין 'ניצוץ' על ימי נעוריו: 'אברהם נחמן שמחה' השם 'אברהם' ניתן לר' אברהם, 'על שם הגה"ח ר' אברהם סופר - שטערנהארץ זצ"ל, מגדולי זקני אנ"ש בדור הקודם,

והסיבה לכך הייתה בגלל שאבינו הרה"ח רבי אלעזר, היה משומעי לקחו ומתלמידיו הנאמנים, והשמות נחמן שמחה הם כמונן ע"ש רבינו נחמן בן שמחה מברסלב זיע"א."

בשנת תשל"ג נכנס ר' אברהם זצ"ל ללמוד בישיבה הירושלמית הנודעת 'פלגות ראובן', שם שקד על תלמודו ורכש אז הרבה מחלקי התורה, כשבמקביל

כבר אז כבחור צעיר החל את פעולותיו בשדה ברסלב, כשבאותו זמן הוא החל לערוך באופן עצמאי וממוקד את ספר שיחות הר"ן בתוספת מפתחות, הראשון מסוגו בעולמה של ברסלב.

וכך הבחור אברהם נחמן שמחה וויצהנדלר עשה עבודת קודש שאיש לא עשה לפניו. הוא עסק בהכנת ספרי רבינו לבית הדפוס. אולם שלא כמו ההדפסות

פתגם השבוע

הורים צריכים להתעניין בעקרונות החינוך

מתוך הספר 'פיקדון משמים', המדריך המושלם לחינוך. מאת ראש הישיבה הרב שמואל שמרן שליט"א

להצלחת ולרפואת הרב אליעזר בן עטיא שליט"א

נתן בת בת-שבע ואדל בת דבורה ציפורה רחמים לכל הישועות

העלון נתרם השבוע

להצלחת משפחת אוקן

להצלחת משפחת שרון

להצלחת משפחת שילר

להשכרה בכל יום בשעות הערב

בית מדרש מתאים לאירועים קטנים באזור מאה שערים עזרת גברים ועזרת נשים בנפרד לפרטים: 054-8475902



על כנפי נשרים

משמעותי מהקמפיין הזה ואנחנו צריכים אתכם איתנו" הם מדגישים ואומרים.

למען ריבוי הבתים לקיבוץ הקדוש ראש השנה תשפ"ד, הארגון מסבסד סכום של \$300 דולר לכרטיס טיסה למי שלא היה אף פעם באומן בראש השנה, הסיבסוד נעשה במשרדי הנסיעות 'ריבוב' ו'נתיבים טורס' וכך לראשונה יזכו להגיע לראש השנה מאות אנשים שלא היו באומן מימיהם.



פרויקט שיביא המונים: חסידי ברסלב בעלייה למטוס בדרכם לאומן

זממה אדירה ומיוחדת יצאה לדרך בימים אלו למען ריבוי הבתים לקיבוץ הקדוש ראש השנה תשפ"ד כאשר בפרויקט מיוחד הנקרא 'כנפי נשרים' דואגים לסבסוד לחלק מכרטיס הטיסה לאומן למי שלא היה אף פעם אצל רבינו הקדוש.

לזכות לתיקון הנפלא

בערב ראש השנה האחרון לחיינו רבינו הקדוש והנורא רבי נחמן מברסלב דיבר הרבה מאוד בגודל החיוב להיות אצלו בראש השנה ואמר: "ומה אומר לכם אין דבר גדול מזה, כל עסקי הוא רק ראש השנה" וכן דיבורים נפלאים נוספים שכל חסיד מכיר ויודע, רבי אברהם בן רבי נחמן כותב בספריו "כוכבי אור" ו"חכמה ותבונה" שכל הגאולה תלויה בציון הקדוש על ידי שכל עם ישראל יבואו להשתטח על מקום קבורתו הקדוש.

מזה למעלה מ-200 שנה שחסידי מכל קצוות תבל עושים דרכם במסירות נפש ומוסרים את ממונם לזכות לתיקונים הנפלאים הנעשים על ידי רבינו הקדוש בראש השנה. כאשר ידוע לכל כמה בעלי תשובה אמיתיים נהיו לזכות לקיבוץ הקדוש בראש השנה, וכמה יהודים שרק באו לראות מה יש באומן התקיים בהם "הציץ ונפגע" וזכו להדבק ברבינו.

בידינו הדבר

ביום ראשון י"ט אב התקיים אירוע לרישום שגרירים עם שולחנות ערוכים כיד המלך באולמי מונדיאל בירושלים שם התכנסו מאות פעילים שהתחזקו להבאת מאות רבות נוספות של נשמות לרבינו באומן בראש השנה, בכנס הושק הקמפיין לגיוס כספים לטובת מימון של מאות אנשים שלא זכו להיות באומן אף פעם, אצל הכנס נאמו הגה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א, והר"ר אליהו רביבו הי"ו, ועוד.

"ברוך השם, כיום הדרך פתוחה לרבים" אומרים מארגני הפרויקט "ובידינו הדבר לגרום ולזכות עוד אלפי יהודים להתקרב לרבינו הקדוש ולחזור בתשובה שלימה שרק זה יביא את הגאולה השלימה. כמובן אם הנסיעה לאומן הייתה בחינם היו מגיעים מליונים, אך כרגע הדבר עולה הון רב וזה מהווה מניעה גדולה לרוב הציבור."

יהודים אשר עדין לא זכו להיות באומן או יהודים המעוניינים לתרום עבור הפרויקט יכולים לחייג למספר 053-7670011.

יזכו להגיע לראשונה

פרויקט "כנפי נשרים" פועל למעשה מזה מספר שנים כאשר מארגני הפרויקט זכו להתעסק במצווה חשובה זו ללא פרסום כלל כאשר כל שנה עם כמה עשרות אלפי דולרים הצלחו להטיס לאומן מספר רב של יהודים ולקרבם לרבינו. "נוכחנו לראות" הם אומרים "כי מדי שנה נותרו מאות פניות של יהודים יקרים שחפצם עז להיות באומן בפעם הראשונה אך לצערנו נמנע מאתנו לסייע להם."

"בשנה זו של מלחמה" הם מדגישים ואומרים "כבר הגיעו אלינו מאות פניות של יהודים החפצים לנסוע לראשונה לאומן- מבחורי ישיבות מכל הגוונים וכלה בעמך בית ישראל, ואין הקומץ משביע את הארץ."

בשל כך לאור ההשתוקקות הרבה של הציבור להגיע לאומן, החלטו השנה לצאת בקמפיין התרמה אדיר, אשר יקוף את כל שכבות הציבור כדי לסייע לכל מי שרק רוצה להגיע לרבינו בראש השנה. "אתם חלק

כולל יום שישי

דרושים תורמים עבור בשר, דגים, יין, סלי מזון, ושאר ירקות ומוצרים לחלוקה לכבוד שבת קודש עבור 50 אברכים מתמידים המתמסרים ללימוד התורה הקדושה בשעות הבוקר מידי יום שישי בכולל 'נחלי נצח'

לתרומות: 053-31-25231

בית הדין פועל במסגרת חוק הבוררות (תשכ"ח) ליישוב סכסוכים כספיים על פי דין תורה שמטרתו לספק צדק מהיר ונגיש. בית הדין חותר לפשר בין הצדדים ברוח טובה לשביעות רצון בעלי הדין. כמו כן עוסק בית הדין בתביעות נזיקין, נזקי שכנים, בטרדות עיסקית, גישור בין אדם לחברו, הסכמי גירושין, היתרי עסקה, עריכת צוואה עפ"י ההלכה והחוק (בתשלום סמלי).



בית הדין למומנות "נחלי המשפט"

בית דין אזרחי לדיני ממונות נותן מענה מקצועי ויעיל ע"י דינים מומחים ומנסים ברשות האב"ד הגאון הרב שלמה סויסה שליט"א הגאון הרב שמואל שטרן שליט"א (מ"ץ ודיין ראש ישיבת נחלי נצח)