



חובה להתאמץ בתפילה ובתחנונים להאיר את עיני ישראל!

הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב בני ברק בדברי חיזוק מיוחדים בקו ברכת מרדכי: ספר תורה שרוי בצעה, כל אחד ואחד בפרט אלו ששותים מבארו הצח של מרן ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון ר' ברוך מרדכי בן הינדא מלכה, עליהם להתאמץ בתפילה ובתחנונים לפני בורא כל עולמים שירפאהו ויחלימהו ויחזירהו לאיתנו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים ושלוה, וימשיך בעבודת הקודש להאיר את עיני ישראל בתורתו ואמרותיו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן.

האוויר לנשימה שלנו במצוקה ואנחנו סובלים.

הגאון רבי חנניה יו"ט ליפא ליוש שליט"א רב שכונת גרין פארק מודיעין עילית בדברים נרגשים בקו ברכת מרדכי: שמעו נא אחים יקרים, לא עת לחשות, התורה עצמה צריכה רחמי שמיים, בירושלמי כתוב שיהודי יושב ולומד הוא לא צריך לעמוד בפני ס"ת כי אין התורה עומדת בפני בנו, (בבבלי כתוב קצת בנוסח שונה), אבל זו ההגדרה, מי שיושב ולומד תורה הוא התורה בעצמה. קל וחומר בן בנו של ק"ו תלמיד חכם מפורסם שכל כולו נתקדש בקדושת התורה בכל ימי חייו תשעים שנה של עמל התורה מרובה, הוא התורה בעצמה, וכעת שהוא נמצא רחמנא ליצילן במצב קשה אז התורה במצוקה רח"ל, והתורה זה החיים שלנו כי הם חיינו ואורך ימינו, וא"כ האוויר לנשימה שלנו נמצא במצוקה ואנחנו סובלים, בשבילנו זה לא טוב. שהראש ישיבה רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה שליט"א לא יכול להמשיך להגות בתורה כרצונו וכחפצו, חסר כבוד שמיים מרובה בעולם, ובזמן שחסר כבוד שמיים בעולם ידוע דברי הרמח"ל שמאריך כי אז כל השפע שבעולם לא יורד, כל העולם כולו לא ניזון אלא בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין, אז מה שנוגע לחרובין לעולם הזה שכל כולו חורבן די לו בקב, אבל מה שנוגע לתורה הקדושה אז פה גם תשעה קבין לא מספיק לו. הראש ישיבה תמיד לא הולך לישון על מיטה עשרים וארבע שעות ביממה, ונשאר ככה עד שנרדם, ושמעתי מאחד שפעם הרבה רבנים נסעו בשביל אחד מקופות הצדקה למסע קברים בחוץ לארץ [כמדומה קבר הגאון], ופתאום בלי להודיע הודעה מוקדמת היה איזה שהוא תקלה, שגרם לעיכוב של ארבע שעות, ואף אחד לא היה מוכן לזה בכלל, כולם הסתובבו... והיחיד שמיד שידעו שיש תקלה התיישב במקום והוציא גמרא מהכיס, היה הראש ישיבה, ובארבע שעות לא זז מהמקום וישב והגה בתורה, כולו מחובר חיבור עוצמתי לתורה הקדושה, ולא צריך להודיע לו מראש כי אין לו הפסק, ברגע שיש לו זמן הוא מיד יושב ולומד.

ועכשיו כל זה חסר לנו, העולם חסר את עמל התורה, להקב"ה חסר כבוד שמיים על ידו בזה, ואנחנו בני התורה שמצד אחד לא זכינו אולי להיות במדרגות כל כך גבוהות, אבל אנחנו יודעים להעריך כמה חשוב כמה יקר תורה הקדושה הזאת של הקב"ה, ומוטל עלינו לא להפסיק ולהפציר בתפילה להקב"ה, שיחזיר לנו את הכוחות בבריאות הגוף והנפש ויוכל להמשיך להגות בתורה הקדושה, ורבים רבים יהנו לאורו, אכי"ה.

אנחנו לא יכולים לנוח ולשבת בשקט כשהראש ישיבה שרוי בצער!

תלמידו הגאון רבי יאיר זק"ש שליט"א ראש ישיבת תפארת מרדכי זועק בדמע בדברי חיזוק שנמסרו בקו ברכת מרדכי: אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת משבר גדול כשמורינו ורבינו מרן ראש הישיבה שליט"א נמצא במצב לא פשוט, ספר תורה שרוי בצער, אנחנו כולנו תלמידיו מרגישים שאת החיים אנחנו חייבים לו, אני אישית הייתי תלמידו של מרן ראש הישיבה עוד מישיבת חברון, יחד איתו נימננו על הקבוצה הראשונה שבאה והקימה את הבית הגדול ישיבת עטרת ישראל בבית וגן בירושלים. אנחנו מרגישים חובה לעשות הכל למען רפואתו של מורינו ורבינו ראש הישיבה שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה במהרה, עם ישראל צריך אותו, הראש ישיבה היום הוא עמוד היסוד של כלל ישראל, מרן ראש הישיבה זקן ראשי הישיבות, שהוא היום ממנהיגי הדור, והדור צריך לו, הדור צריך ללכת לאורו, צריך את עצתו, את השקפתו הטהורה, את לימודו, שיעוריו ושיחותיו, אנחנו לא יכולים לנוח ולשבת בשקט שמרן ראש הישיבה שרוי בצער, קשה עליו הנשימה והתזוזה, זה לא יתכן, אנחנו חייבים להפוך עולמות ולזעזע את כסא הכבוד, לבקש ולהתחנן מבורא עולם שהקב"ה ישלח לו במהרה רפואה שלימה מן השמיים. אני רוצה להוסיף לומר לכל תלמידי מרן אנחנו צריכים לעשות גם כן הכל בשביל מורינו ורבינו שרוי בצער, אני מרגיש שזה ספר תורה שרוי בצער, והחיסרון זה הוא חיסרון לכלל כלל ישראל, לא רק לתלמידי מרן, אבל אנחנו בפרט תלמידי מרן וודאי ודאי מרגישים את זה וחשים את זה על בשרינו את החיסרון העצום הזה, אנחנו חייבים לעשות את הכל ולדעת שאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לזעזע את כסא הכבוד, יש בכוחינו, ובפוטנציאל של כל אחד מאיתנו להגיע ולבקש ולהתחנן ולעשות הכל למען רפואתו של מורינו ורבינו.

הקב"ה יעזור שהראש ישיבה במהרה יעמוד על רגליו איתן, יוכל ללכת כמו שצריך, להניע את ידיו ורגליו, להמשיך להגיד את כל השיחות ואת השיעורים שהיה רגיל מרן ראש הישיבה לומר, וללכת עם כוחות, לא על כסא גלגלים, אלא עם כל הכוחות עם כל המרץ להחדיר לכלל ישראל, כלל ישראל צריך את מורינו ורבינו ראש הישיבה שליט"א, שהקב"ה יעזור ויסיר ממנו כל חולי וכל מדווה ובעז"ה יעמוד על רגליו ויהיה בריא ושלם.

הקב"ה ישלח לו רפואה שלימה, רפואה שלימה זה כמו שהרמב"ם אומר על תשובה שלימה, "שלא ישוב לזה החטא לעולם", אז אנחנו אומרים רפואה שלימה שלא ישוב לזה המחלה וכל החלאים רעים שבאים על אדם שלא ישוב לעולם, והקב"ה יעזור שנזכה לראות את הרפואה שלימה ולהמשיך לשמוע את מורינו ורבינו ראש הישיבה.



שיחלה עצמו עליו גורם לרפואה!

תלמידו הגאון רבי ראובן כהן שליט"א ראש הכולל בביהכנ"ס 'המרקזי' קרית ספר בדבריו בקו ברכת מרדכי: אני רוצה לבאר דברי חז"ל שאומרים שת"ח חלה צריכים להחלות עצמו עליו, מה זה עוזר? ולמה זה כל כך חשוב לנו להבין את זה כדי שהראש ישיבה שליט"א יתפא. אז שמעתי הפשט הוא ככה, כתוב על הקב"ה צור תמים פעלו ואין עוול, שהוא שופט, שהמשפט שלו אין עוול פעלו, להבדיל שופט בשר ודם כשהוא עושה משפט על מישהו, אז לא אכפת לו מה שאשתו ובניו סובלים, אבל הקב"ה לא כך, צור תמים פעלו ואין עוול. אז לכן אם אתה ת"ח חולה זה גזירה שהוא חולה, אבל אם אחרים, תלמידים מעריצים שלא היה גזירה עליהם להיות גזירה, והם מחלים עצמם עליו, עושים עצמם חולים עליו, אז כביכול הקב"ה צריך להפסיק את הגזירה על הת"ח, כי ואין עוול, לא מגיע לכולם להיות כך, אז זה הדרך של חז"ל כדי להביא רפואה למורינו ורבינו. למעשה אני חושב שזה חשוב מאד לבקש לפני הקב"ה שלקח מאיתנו הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל ואחרי זה את הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, וצריכים מאד את מורינו ורבינו שליט"א שהוא מהני גדולי, הרי רבבות צריכים אותו, וכלל ישראל צריכים אותו, אדם גדול מיוחד במינו שידוע איך להתייחס לכל אחד ואחד לפי מצבו, ועלינו להחיש רפואה בקרוב, וכל אחד יעשה מה שהוא יכול ויותר כדי שהראש ישיבה ר' ברוך מרדכי בן הינדא מלכה יהיה לו רפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל.



עיניו אזניו וליבו מכוונים לתורה!

תלמידו הגאון רבי אברהם פרידמן שליט"א בדברי חיזוק בקו ברכת מרדכי: כתוב ברשי בפר' האזינו (פרק לב) שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אומר רש"י צריך אדם שיהיו עיניו ולבו ואזניו מכוונים לדברי תורה, לומדים את זה בקל וחומר: ומה תבנית הבית, שהוא נראה לעיניים ונמדד בקנה, צריך אדם שיהיו עיניו ולבו ואזניו מכוונים להבין דברי תורה, שהן כהררין התלוין בסערה, על אחת כמה וכמה. אז משמע שלא רק בענין של ריכוז הדעת שאדם צריך לכוון כל החושים שלו לדברי תורה, אלא גם עיניים וגם אזניים וגם הלב הם כלים לכוונת הדברים, וזה חידוש שגם הלב וגם האזניים הם כלים להבנה. כתוב אצל החכם מכל אדם שביקש מהקב"ה (במלכים א') ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך להבין בין טוב לרע, והקב"ה אישר את בקשתו הנה נתתי לך לב חכם ונבון, התעוררות והציור הנכון בלב הם חלק מהבנת השכל, הם עוזרים ומעוררים את השכל הנכון.

דוגמא לכך בשיחות מרן ראש הישיבה על הפסוק אנכי הוא מנחמכם (שקראנו בהפטרת שופטים), וכתוב בילקוט שמעוני (ישעיה רמז תע"ד) אמר ר' אבא ארשב"ל, משל למלך שכעס על מטרונה וטרדה והוציאה מתוך פלטין שלו, לאחר ימים בקש להחזירה, אמרה יכפול לי כתובתי ואחר כך יחזירני, כך אמר הקב"ה לישראל, בסיני אמרתי לכם פעם אחת אנכי ה' אלקיך, ובירושלים לעתיד לבוא אני אומר לכם שתי פעמים (ישעיה נא יב) אנכי אנכי הוא מנחמכם. ושאל מרן ראש הישיבה מה ההשוואה בין הפירוש של כפילות הכתובה, לבין הכפילות המילים אנכי אנכי, הרי לא מצאנו שום תשלום ולא שום התחייבות אחרת חוץ מכפילות של המילים אנכי.

אלא כאן מצייר ומתאר מרן ראש הישיבה במכונו העשיר את גודל מתנות שמיים שזכו ישראל בהתגלות של אנכי במתן תורה, את אמונה את יראת שמיים את הרוממות הגדולה והדביקות, שמיים ושמי שמיים איזה התקרבות, וצא ולמד מכאן אנכי אנכי מנחמכם אותה התגלות שבמעמד הר סיני, יהיה בריבוי בהתגלות וכפולה לעתיד לבוא בשעת נחמת ירושלים. אז יוצא הבנה בנחמה לעתיד לבוא מתוך הציור הלב והתגלות של הר סיני, הבנה של דברי תורה מתוך לב חכם ונבון. עוד ציור לחכמת הלב, בירושלמי (שקלים פרק ב' דף ז' ע"ב) רב גידל אמר האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שנאמר {תהילים לט-ז} אך בצלם יתהלך איש, מבאר שם קרבן העדה: יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו שע"י כן יגיד הדבר על אופנו דעיקר הלימוד מרבו בראיית פנים דכתיב והיו עיניך רואות את מוריך.

דוגמא לכך מהשיחות של מרן ראש הישיבה בפר' כי תצא, בהסבר דברי האור החיים הקדוש על כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוך בידך, שכתב האור החיים הקדוש, יושר דרכם של ישראל תלוי בניצחון על יצר הרע ובא הכתוב להאיר שיהיה מוכן למלחמה, ואדרבא וזהו יקרא המלחמה, המלחמה עם יצר הרע שאין גבורה גדולה מזו, ומבטיחו הכתוב שאף שתקיפו מכחו היצר האנושי אף על פי כן יתנהו ה' בידו.

מסביר מרן ראש הישיבה: אין זה פירוש של מגידים ומטיפים, אך ההבדל בינינו לבין האור החיים, אנו שכמדברים על אויבך נראים לעינינו תותחים טנקים ופצצות, האור החיים רואה את הכתוב, דרך עיניו הוא, השדה קרב של אור החיים זה התנגשויות של טוב ורע, יצר רע עבירות מול תורה מצוות, טרקלינים של קדושה וטהרה, ומהעבר השני מלאכי חבלה של טומאה המאיימים להפיל, האור החיים הקדוש שומע את המילה אויבך אז מפנה את תשומת לב והמחשבה כלפי פנים, אויבך הוא קודם כל יצר הרע. זהו פשט ממש ולא דרש, כאשר לב חכם מצייר לפניו את בעל השמועה, הרי דבריו מקבלים משמעות עמוקה ומעשית, והופכים דברי דרוש רעיון מוסר לפשט ולדברי עידוד של נתנו ה' בידך.

מתורות אלו נדע להעריך נכונה את דברי התורה של מרן ראש הישיבה שליט"א שמה רואים ומה שומעים מתוך דבריו, את הכי שכליים הבאים מטרת הלב של תלמיד חכם, תורה מבינים לא רק בשכל, אלא אף בלב, ונתת לעבדך לב שומע.

ניתן לקחת פרקי תהילים לרפואת מרן ראש הישיבה רבינו ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפ"ש

בקו ברכת מרדכי 072-3809228 שלוחה 2