

# ברכת מרדכי

עדכונים ותיעודים במחיצת רבינו מרן ראש הישיבה  
רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה אזרחי שליט"א

קו ברבת מרדכי 072-380-9228  
מייל ברבת מרדכי bn0723809228@gmail.com

גליון מס' 3

(דברי החיזוק מסודרים לפי סדר אמירתן)

## להתחזק בתורה ובחידושי תורה

**הגאון הגדול רבי נתן זוכובסקי שליט"א מראשי ישיבת גאון יעקב ויו"ר הוועדה הרוחנית של דגל התורה בדברי חיזוק מיוחדים לקו ברכת מרדכי: להתפלל עבור אחד מגדולי הדור המיוחד שבדור, רבינו מכל השנים שעוד בתור בחור שמענו וראינו את גדלותו, המציאות שלו היתה תמיד להיות מונח ומשפיע עם חידושי תורה, לא רק עם דברי חיזוק כללים, אלא בעיקר עם חידושי התורה, ככה היה בתור בחור, ככה כל השנים, וכך עד היום הזה ממשיך הלאה כפי שאנחנו שומעים כל הזמן. ובמה להתחזק?, וכיוון שמדברים כעת בבין הזמנים, כל העולם יודע מה שהוא עשה בבין הזמנים, הוא שינה את העולם על ידי עצרות של בני תורה ועל ידי מחנה בני תורה, שהוא עשה דברים נפלאים גדולים. ולכן ענין מיוחד דווקא בבין הזמנים לראות להתחזק בתורה ובחידושי תורה שזה יהיה לרפואתו, ואנחנו כולנו מחכים לראות איך שהוא חוזר לקדמותו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.**



## אנחנו מצווים להתפלל ולהפוך עולמות כדי שישוּב לאיתנו

**הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א רבה של שכונת גילה ומרבי העיר ירושלים שנמסרו בשידור ישרי לקו ברכת מרדכי: מאזינים יקרים, ספר תורה נמצא בצעה, וכספספר תורה נמצא בצער אז כל עם ישראל צריך להתפלל שהספר תורה הזה יוכל לשוב לאיתנו, ר' ברוך מרדכי שליט"א הוא מילדותו למעלה מתשעים שנה, נמצא בתורה, לא זזה ידו מן התורה, גם כשלמד בעצמו וגם ברוב שנותיו שהיה מגיד שיעור ואחר כך ראש הישיבה, כל שנותיו בתורה והוא נהיה חפצא של תורה, הוא עצמו ספר תורה חי, וכשאנחנו פוגשים עכשיו ספר תורה שבצער אז כולנו בצעה. ואנחנו מצווים להתפלל ולהפוך עולמות כדי שישוּב לאיתנו, כי העולם צריך לו עם דרשותיו, עם החיזוקים שלו, ועם כל פעולותיו בישיבה שלו, ולכל כלל ישראל, העולם זקוק לו, וכשהעולם זקוק לו אז הפירוש הוא שאנחנו זקוקים לו, ואם אנחנו זקוקים לו אז אנחנו בעצם מתפללים על עצמינו לא רק בשביל עצמו, כי אנחנו רוצים את רבי ברוך מרדכי אזרחי איתנו, חי וקיים תוסס ומדבר ונואם ודורש, זה אנחנו זקוקים בשביל עצמינו בשביל החיזוק שלנו. וכדי שזה יהיה אנחנו זקוקים להתפלל עליו ולבקש רחמי שמיים שהקב"ה ישלח לו רפואה שלימה במהרה רפואת הנפש והגוף לחולה רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה, שה' ישלח לו רפואה שלימה במהרה, שיהיה חזק ובריא וישוּב לאיתנו, ונזכה בעזרת ה' לראות אותו חוזר לישיבה וממשיך להגיד שיעורים תמידים כסדרם כפי שנוהג עשרות שנים, ובעז"ה נתפלל ונקווה לה' שיקבל תפילותינו לרצון ונזכה שהוא יהיה יחד איתנו בקול גדול ורם כדרכו מאז ומעולם, אמן ואמן.**



## להתפלל עד כלות הנפש ממש!

**תלמידו הגאון רבי יהודה דרעי שליט"א רב העיר באר שבע בדברי חיזוק מיוחדים בקו ברכת מרדכי: אחי ורעי היקרים, כלל ישראל בכלל, ובוגרי ישיבת עטרת ישראל מיום הקמתה שנת תשל"ו ועד היום שהעמידה אלפים ורבות של תלמידים מהם מורי הוראות בישראל ראשי ישיבות, מרביצי תורה בפרט. כולנו חייבים היום להרבות בתפילה ובתחנונים עד כלות הנפש ממש לרפואת רבינו הגדול מרן ראש הישיבה, לא רק זקן ראשי הישיבות, אלא ראש הישיבה במלא מובן המילה, ראש ישיבה שדאג לכל תלמיד ותלמיד, לא רק לתלמידיו אלא גם מסר שיעורים ודאג לכל כלל ישראל. אנחנו זקוקים היום למרן ראש הישיבה יותר מתמיד, זקוקים להנהגה שלו, זקוקים לעצות שלו, שהרי הוא ניחון בחכמת חיים מופלאה נדירה בלתי נתפסת, כמה הדור שלנו במצב שלו היום צריך את העצות שלו ההנהגה שלו, הן לגבי הכלל והן לגבי הפרט, שלא לדבר על השיעורים המופלאים, והדרשות הנפלאות, למעשה הוא השופר העוצמתי הגדול של עולם הישיבות, בכישרון בחכמה בידע בעוצמות. שמדברים על העמדת תלמידים זה לא סתם העמדת תלמידים, להעמיד תלמיד זה לא רק ללמד תלמיד, אלא כל תלמיד שלו זה תלמיד שהושפע מהאישיות ומהעוצמות שלו, כל מי שלמד**

## אלול/ אחד התלמידים

רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי בן הינדא מלכה שליט"א, השם ישלח לו רפואה שלימה לכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו בתוך שאר חולי ישראל. עשרות שנים מדי שנה משמיע רבנו ראש הישיבה בבית מדרשו ובכל בימה אפשרית את זעקת ה'אלול!' לרבים מאיתנו זו הייתה - ועודנה קריאת השכמה מהדהדת להתכונן לימי הרחמים והדין 'אלול'.

מנהמת ליבו זעק כבר שנים מערב שבת מברכים אלול את זעקת ה'אלול', ומדי יום דופק על הלבבות להערים ולעוררם אלול! זה כל כך מושרש ובוקע מפנימיותו וממה שינק מרבותיו בעלי המוסר ומחמיו הגדול המשגיח מרן רבי מאיר חדש זצוק"ל, וזה נדבק בלב השומעים הרבים מחפשי חיזוק. לאורך שנים בחדשי האלול בלילות שבת בביתו סביב שולחנו נאספו תלמידיו ותלמידים רבים מעולם הישיבות קרובים ורחוקים כולם באו להתחמם, האלול יעשה להם את ימי הרחמים והדין, אפשר היה לראות את הקולות שזעקו, שהתחננו, שהציעו, שהנעימו, שהטעימו כמה טוב ליהודי שיש לו את אותם ימי אלול, וכמה נראה אחרת בן ישיבה שמתכונן בחדש אלול לימים המיוחדים שבתשרי, כמה פעמים נשמעה השאלה על מהות האמירה 'הנשמה לך', וכל פעם נדמה היה שזו פעם הראשונה בהיסטוריה שהשאלה נזרקה לאוויר העולם 'של מי הנשמה ועל מי התביעה? והשאלה התובעת עדיין מסתובבת ומסתובבת במוחו של כל מי שדרכה כף רגלו על מפתן הבית, היו אלה לילות של כור היתוך שהסתיימו בשעת לילה מאוחרת אחרי חצות ואחרי שכבה האור ושירת 'אבינו מלכנו' 'הנשמה לך' 'אחת שאלתי' ועוד שירי התעוררות שבקעה מהנפש, כאשר עשרות המצטופפים סביבו נצרכו בהם רגשות ורגעים של התעוררות והתעלות, נשמת איש לא נותר אדיש. גם כאשר אותם תלמידים הקימו בתים במרוצת השנים ברחבי הארץ והעולם לקחו את המתכונן לביתם לרומם את האלול, לחוש את האלול, ולהתחזק באלול, תלמידים שבמרוצת הימים הפכו לאבות לילדים ולנכדים, למרביצי תורה לתלמידים, לוקחים את האלול איתם ומלמדים את הנוסח שקיבלו.

השנה נקדיש את ההתעוררות שלנו בחדש 'אלול' לרפואתו של רבינו ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפ"ש, שהקב"ה יחזקה ויקימה וישלח לו רפואה שלימה להמשיך את כוחו כארי המתגבר ולשאוג בקול גדול 'א-ל-ו-ל'.

אצלו קיבל גישמאק חדש בתורה, קיבל כיוונים אחרים בחיים, שאיפות אינסופיות, כמה הכרת הטוב כלנו חייבים למרן ראש הישיבה שעיזב את דרכינו יישר את ארחותינו, והכין לנו צידה לדרך לחיים הלא פשוטים הללו, **כולנו עשרות שנים הולכים לאורו** ממה שלמדנו אצלו יום יום, לכן כולנו חייבים בהכרת הטוב, **וההכרת הטוב היום צריכה לבוא לידי ביטוי בתפילות ותחנונים בתוספת לימוד תורה.** תלמיד חכם שחלה צריך שהכל יחלו עליו, לא מספיק להתפלל, דוד אומר "ואני בחלותם לבושי שק", שבתקופתו שני גדולי הדור חלו אז הוא לבש שק, הוא נהיה חולה בגללם. ולא מדברים כאן רק על תלמיד חכם מופלג שבמופלגים שאין סוגיה בש"ס בבבלי ובירושלמי שהוא לא דש בה לאורך ולרוחב בלומדע"ס, כל סוגיה וכל דבר אפשר לפלפל ולדבר איתו, זה לא רק על הגדלות המופלגת שלו, בתורה במחשבה ובמוסר, אלא יש לנו כאן צורך גדול במנהיג, שימשיך להנהיג את כלל ישראל, הדור זקוק לו. ובפרט יש כאן להוסיף דבר חשוב מאד (שאולי לא מפורסם מספיק בציבור), מרן ראש הישיבה שיחי' לאוי"ט, לא רק הקדיש זמנו לעולם הישיבות כפי שאנחנו מכירים אותו שכולו על טהרת הקודש, אלא השקיע מזמנו עם הקמת תנועת בני תורה, בקירוב, לקרב כאלה שצריכים חיזוק מיוחד כדי להביא אותם לעולם הישיבות, כמה אלפים כאלה חייבים לו את נפשם, הנה עכשיו צריך להתקיים מחנה בני תורה כמו כל שנה, שאני שומע שהוא כבר בתפוסה מלאה, וכולם מצפים לראות את הראש ישיבה. אנחנו אמנם מודים להקב"ה על כל מה שהוא עשה, על כל החסדים הגדולים ועל הניסים הגדולים שהיו בימים האחרונים מעל הטבע כפי שהרופאים מעידים, הן בניתוח המורכב והן בשיפור הנשימה, **אבל אנחנו רוצים לראות את מלכינו, את ראש הישיבה עם כח הדיבור שהיה לו, אנחנו לא מוותרים על השיעורים שלו, לא מוותרים על הדרשות שלו,** איך תראה השבת במחנה בני תורה היום בלי ראש ישיבה, בלי העוצמה של הקושיה שלו שהרטיטה את כל בית המדרש, ואת חדר האוכל במשך שעות, ובלי הדרשה המפורסמת בסעודה שלישיית.

רבותי, כל זה הוא לא רק נוסטלגיה, אנחנו רוצים שיהיה מעשי גם היום, הדבר אפשרי ואפשרי, **אין הדבר תלוי אלא בנו,** אם כולנו נזעק להקב"ה שאנחנו זקוקים לו, ובוודאי לכל אחד יש את הזכויות שלו, יש את כוח התפילה שלו. כפי שאמרתי עצם הקרוב הרחוקים של מחנה בני תורה שמתקרב, כבר נאמר עליו הבטחה בגמרא, **"כל המלמד בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה מבטלה בשבילו שנאמר כי תוציא יקר מזולל כפי תהיה"**, שהקב"ה גוזר גזירה הוא אומר אתה תהיה כמו הכף שלי כמו היד שלי תוכל למחוק את זה. אז אנחנו מתפללים להקב"ה לפחות שקרוב רחוקים הללו שיקויים בו הבטחת התלמוד כפי תהיה, שתמחק כל גזירה קשה, אנחנו רוצים לראותו אותו לעוד הרבה הרבה שנים טובות ובריאות שימשיך להאיר את עיני ישראל בתורתו. לכן אני קורא לכל הציבור בפרט לאלפי תלמידיו להתחבר היום לקו הזה לקבל לפחות שני פרקי התהילים שהם היום מציעים לכולם, לדעתי זה משהו סמלי שזה חובה.

**אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים להרבות בכוח הדיבור של קדושה שיהיה מידה כנגד מידה,** כי מה שצריך היום לראש הישיבה זה כוח הדיבור העוצמתי שהיה לו, הוא ב"ה בהכרה מלאה, ב"ה מתמצא ומבין בכל הענינים, אבל אנחנו צריכים את כח העוצמתי כח הדיבור, וזה יבוא במידה כנגד מידה רק אם נרבה בדיבור של קדושה דהיינו בלימוד תורה, בתפילה בקריאת תהילים, ובודאי ובודאי להישמר מדיבורים אסורים, כפי שראש הישיבה לימד אותנו באישיות שלו ובאצילות נפשו המיוחדת, לברוח ממחלוקות, לברוח מלשון הרע לברוח מרכילות, להיות מוקירי טובה, אני לא מכיר אדם שיש לו הכרת הטוב, מידות ואצילות נפש יותר מראש הישיבה, זה אחד הדברים שקיבלתי ממנו ב"ה. לכן כולנו בעז"ה נרבה בכוח הדיבור של קדושה ולהתרחק מדיבורים אסורים, נקבל על עצמינו את הקבלה הגדולה הזאת, והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים, אנחנו בטוחים ללא שום ספק שהקדוש ברוך הוא יוסיף לו עוד שנים רבות בשביל הציבור, ברוכים תהיו לה'.



### **הכל עומד כעת על המשקל בתפילות של כולנו**

תלמידו הגאון רבי יצחק לוקסנברג שליט"א **משיגה ישיבתו עטרת ישראל ורב שכנות נאות השמחה במודיעין עילית בדברי חיזוק מיוחדים לקו ברכת מרדכי:** היום ערב ראש חודש אלול, עם ישראל מתאחד בזעקה לשוב בתשובה שלימה שהקב"ה ישלח רפואה שלימה למרן ראש הישיבה רבי ברוך מרדכי בן הינדא מלכה. בבריאת האדם כתוב ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום אונקלוס לרוח ממללא, ובגמרא ב"ק כתוב מבעה זה אדם, לשון ממלל מתפלל, ב"ה זכינו להרבה חסדים שמרן ראש הישיבה יצא מכלל סכנה, אבל הכוח של רוח ממללא, שבו הפיח רבות בנשמות ישראל מתיקות התורה בכוח דיבורו בכוח שיעוריו, בכוח הלהט של אהבת התורה, **זה עומד כעת על המשקל בתפילות של כולנו.** ראוי לכל אחד להיזכר ולהזכיר בדברי תורה של הראש ישיבה, אחד מהסימנים של חודש אלול זה "ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך", את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול, שאל מרן ראש הישיבה עיקר ענין עבודת האלול הוא למול את הלב וזה לא נמצא בסימן, בסימן נמצא רק את לבבך ואת לבב, כדי להעמיד את הדברים על דיוקם אני אומר התירוץ כפי שהבנתי והצעתי לפניו, התשובה את "ומל" לא בכוחינו לעשות, זה הקב"ה עושה, רק בכוחינו זה להעמיד את עצמינו את "לבב ואת לבב זרעך", כוחינו להעמיד את עצמינו בקבלות טובות, ואת הרצון להתחלה חדשה לשוב בתשובה.

ובקשר לתפילות על מרן ראש הישיבה, שמעתי בשם מו"ר הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א שנשאל ביחס לתפילות על מרן ראש הישיבה ואמר: **הראש ישיבה למעלה משבעים וחמש שנים זוכה להפיח ולהרביץ תורה ולרומם את קרן התורה ואת מתיקות התורה, ובזכות זה הוא זכה כבר כמה פעמים להינצל מסכנות, וכן הפעם.** והוסיף כי הפעם צריך שתלמידיו וכל הסובבים יקבלו על עצמם גם הם להיות ודיברת **בם כל הזמן לדבר בדברי תורה, ולהאהיב על אחרים את התורה,** יה"ר שתהיה סיעתא דשמיא שיתקבלו התפילות, ותכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, ויהיה כתיבה וחתימה טובה לכולם.

ניתן לקחת פרקי תהילים לרפואת מרן ראש הישיבה רבינו ברוך מרדכי בן הינדא מלכה לרפו"ש

בקו ברכת מרדכי 072-3809228 שלוחה 2

ניתן להשיג את הגיליון במייל: ברכת מרדכי bm0723809228@gmail.com