

נקודות של אור

ממקרה
אנציקל!

דיבורים מאירים שזכינו לטמוע מפי כ"ק מרן רבינו שליט"א במטח הזמן
יו"ל לקראת טבת פרשת מטות מסעי תשפ"ג



אבא של הילד שלך - שוטר... ❧

אתה עומד מול שוטר, וליבך פועם בחשש. ממי אתה פוחד?
האם השוטר, שהוא אדם כמוך, לעתים גם בעל רמה נמוכה ממך, האם הוא זה שמפחיד אותך? ברור שלא.
אלא מה? השוטר הזה, גם הוא פוחד. הוא פוחד מהמפקד שלו. והמפקד? גם הוא פוחד מזה שמעליו – וכך
גם כל שרשרת הפיקוד, עד לסמכות העליונה שנמצאת למעלה, והיא אכן יכולה לשבש את החיים ולהפוך
אותם לגיהנום עלי אדמות...
כלומר, הפחד שממלא את לב הקצין – משודר למפקד שתחתיו. הפחד של המפקד – משודר לשוטר,
והפחד הזה – עובר אליך...
אמר הרבי: יש לנו כאן הסבר מצויין לסיבה שהתמימות שכל כך אפיינה את הדורות הקודמים, נעלמה. למה
הילדים של היום כבר אינם פוחדים מהוריהם כל כך...
כי להבדיל מהשוטר, גם הפחד של הילד – הוא בעצם הפחד שההורים מעבירים לו!
כשההורים יראים את ה', כשההורים פוחדים לאבד את הקשר עם השם, כשהם פוחדים לאבד את החיבור
– הפחד הזה עובר גם לילדים.
אבל כשהפחד שממלא את לב ההורים הוא רק על 'הישיבה הטובה שלא תקבל אותך', או על 'מי ירצה
להסתכל עליך בשידוכים', או על 'איזה שטעלע נקבל בצורה כזו' – הילד אומר לעצמו: נו נו, את אבא שלי
הדברים האלה מפחידים. אותי – לא...
אם אנו רוצים שילדינו יגדלו עם פחד בריא מאיבוד הקשר עם הבורא – הדרך היחידה היא להתחיל גם
אנחנו לחיות עם הפחד הזה.

*

מי מסוגל לחבק את אויביו? ❧

כשהצלחה מאירה לך פנים ואתה אומר 'ברוך השם', האם אתה אומר זאת מהשפה ולחוץ, כמס שפתיים
– או שאתה באמת יודע שהצלחה לא שייכת לך, והיא רק של השם יתברך?
אמר הרבי: המדד הוא – האם אתה מסוגל לחבק גם את הכישלון.
כי אם הצלחה היא שלך בלבד, אזי הכישלון שובר אותך, שובר את התדמית שלך. אתה מחפש כל דרך
להעלים את הכישלון, להתחמק ממנו, להעביר את האשמה לכל מי שרק אפשר...

אבל אם ההצלחה היא מהשם – הכישלון הזה הוא לא חידוש עבורי, שהרי בלי השמירה שלו – הייתי נשאר במצב של כישלון תמידי!

אותו הדבר, אמר הרבי בעניין הצלחה חברתית:

כשהחברה והסביבה מאירים לך פנים. אתה מוקף חברים, הקשרים הבינאישיים שלך מצוינים, אתה אהוב על כולם ואוהב את כל רעיך כמוך, האם אתה יודע שההצלחה הזו היא מאת השם, ושכולם אינם אלא שליחים משמים?

המדד הוא: האם אתה מסוגל לגשת גם למי שאינך סובל – ולחבק אותו, ולהשלים איתו, ולאהוב אותו... כי אם אתה יודע שכל הידידים המקיפים אותך הם רק שליחים של ה' לעודד אותך ולהיטיב לך – הרי גם הוא אינו אלא שליח של הבורא! אולי הוא לא שליח נעים כמו כל השאר – אבל הוא שליח!

*

אֵת מִי רָאָה בְּלֵעָם הָרָשָׁע בְּמִרְאָה? ❧

משה רבינו ובלעם הרשע היו עם אותם תכונות, הם היו 'זה לעומת זה'.

פגש משה רבינו את בלעם, ואמר – אוי, האדם הזה הוא בדיוק כמוני! תראה באיזה מצב שפל אני נמצא... ואילו בלעם ראה את משה רבינו ואמר – פששש... האדם הזה הוא הרי בדיוק כמוני! תראה באיזה מצב מופלא אני נמצא...

*

מִי אֹמֵר תּוֹדָה לְמַגְהֵץ? ❧

ר' אשר אמר: המעשים הטובים וההצלחות הרוחניות והגשמיות שלנו הם כמו מכשירי חשמל.

כמו שאף אחד לא חושב להודות ולהלל את המגהץ שמיישר את הקמטים בחולצה, כי המגהץ אינו עושה שום דבר!

ולמרות שבפועל, המגהץ הוא כן זה שעושה את הפעולה – אבל הוא זקוק ליד מכוונת ולחשמל שייתן לו את הכוח...

כך גם העשייה שלנו, אינה שונה ממגהץ. אנחנו עושים דברים גדולים, אבל זה לא קשור אלינו...

הריבוננו של עולם, הוא החיות! בלעדיו – אין להצלחה שלנו שום קיום!

*

לְהִתְקַרֵּב לְעֵצְמְךָ... ❧

אדם שאל את ר' אשר: איך מתקרבים להקדוש ברוך הוא?

אמר לו ר' אשר: אם תתחיל להתקרב לעצמך, להכיר את עצמך – אוטומטית תתקרב לבורא...

מבשרי – אחזה אלוך...

*

נתרם ע"י ידידנו הרה"ח ר' מנחם מנדל רובין הי"ו – לרגל השמחה בהולדת בתו בטעטו"מ

י"ל ע"פ הבנת הכותב, ע"י נקודות של אור – ספינקא, ניתן לקבל בבית מדרשנו רחוב

דונולו 11 בני ברק, או במייל: a0504171897@gmail.com