



אימון, העצמה וחינוך ילדים

הרב מוטי זולברג

יועץ חינוכי מוסמך, מדריך כשורי חיים ומוגנות
מחבר הספר "דע לך בני"

פרשת ואתחנן

계 마라 연구

**"וּשְׁמַרְתֶּם וַעֲשִׂיתֶם כִּי הוּא חֻמַּתְכֶם וּבִינְתְּכֶם לְעֵינֵי הָעַמִּים אֲשֶׁר
יִשְׁמַע אֶת־כָּל־הַחֻקִּים הָאֵלֶּה וְאָמְרוּ רַק עִם־חֻכְם וְנִבּוֹז הַגּוֹי הַגָּדוֹל הַזֶּה".**

בפסוק מתואר, כי הגויים רואים את עוצמת העם היהודי.

כמעט בכל בית בקוריאה הדרומית, ישנו תלמוד מתורגם. גם האימהות הקוריאניות לומדות בו ומספרות מתוכו מעשים לילדיהן הצעירים. "שאלנו עצמנו", אמר השגריר, "כיצד היהודים מצליחים להגיע להישגים מרשימים יותר מעמים אחרים? איך זה שיהודים הם כל כך גאוניים? מדוע היהודים שהינם כחצי אחוז מאוכלוסית העולם, זוכים בכרבע מהפרסים העל יוקרתיים בכל שנה? המסקנה שאליה הגענו, שאחד מהסודות זהו לימוד התלמוד."

"העובדה שבישראל מלמדים ילדים כבר מגיל צעיר את התורה גורמת לפתח אצלם יכולות גבוהות. הבנה זו הביאה אותנו למסקנה, אצלנו צריך ללמד ילדים תלמוד. אנו מאמינים, שאם נלמד את ילדינו תלמוד - נוכל גם אנו להיות גאוניים, וזוהי הסיבה שעומדת מאחורי ההחלטה להכניס את התלמוד במערכת הלימודים בקוריאה הדרומית."

"במסורת היהודית, יש גם חשיבות גדולה לערכי המשפחה", מסביר השגריר הדרום-קוריאני, "רואים את זה גם היום, במנהג שלכם להתכנס מדי יום שישי לארוחה משפחתית. גם בארצי אימצו זאת... מאחר שגילינו שזה מאחד ומלכן את המשפחה. בנוסף לכך היחס למבוגר, הכבוד וההערכה שיש ביהדות לזקנים, מקבילים להערכה הגבוהה שזוכים לה המבוגרים בארצי."

באחד הימים, הגיעו אנשי התקשורת הדרום קוריאנית לצלם כיצד לומדים גמרא בישיבת פונביז'. במהלך הצילומים נדהמו האורחים ממראה עיניהם. איש משרד החוץ שנלווה אליהם. התפלא ושאל מדוע הנכם מתלהבים כל כך מן הבחורים הללו, הרי אנשים אלו הינם רק קומץ מתוך האוכלוסיה. עיקר ההישגים נעשים בכותלי האוניברסיטאות, שם נמצאים אותם אנשים שזכו בפרסי הנובל שעליהם אתם מדברים, והם אינם לומדים תלמוד כלל וכלל...

ענו לו אנשי התקשורת הדרום קוריאנית: דע לך, כי הבסיס לכל בעלי ההישגים שאתה מצביע עליהם, החל כאן, מלימודי הגמרא של אבותיהם של אלו, והם שהנחילו לבניהם את מנת המשכל....

mottizol@gmail.com

054-5773002