

# שיעורי חינוך

מראש הישיבה שליט"א

עצות פרקטיות והדרכה להורים, מלמדים, מחנכים ומחנכות

שנת תשפ"ג



גליון י"ח



## שיעורי חינוך

פרשת וחי' התשפ"ג - קריית ברסלב - ליבערטי יע"א

### • מחנך טוב

אפשר לומר לתלמידות: "תארו לעצמכן אמא עם שער, היא תסתבך כל יום זמן ארוך לסדר את זה, נהיה מלא בקשרים, מפזר ורוחש פנים..."

העקר צריכים לדבר על להוריד את השער, אבל איך לכסות את הראש, עם מטפחת או פאה, את זה לא מדברים עם הבנות.

#### אני ראיית את הזהר הקדוש!

תכניסו את זה בילדות בחכמה, ותגידו להן: "אם שומעים בקול צדיקים זוכים לדורות ישרים!" אשה מהקהלה שנכנסה ללמד בבית פיגא כמה שנים לפני החתונה שלה, אמרה לי: "הראש ישיבה 'אומר את מה שהזהר הקדוש (נשא כחה) אומר על להוריד את השער, שזוכים לדורות יהודיים כשרים, אני ראיית את הזהר הקדוש; אמא שלי היתה מורידה את השער שלה והיה לנו בית נפלא, לפתע נכנסה בראשה רוח שטות, נתפסה בה הרוח של העולם המודרני שיאף אחד לא יגיד לי מה לעשות, והיא התחילה להאריך את השער, [בפרט אחת שלא בטוחה בעצמה והיא מחפשת במה לקבל בטחון, אז היא נאחזת בשער, יש לי את השער שלי...] וכל הבית התפרק, למרבה הצער לא נשאר מכל הבית שריד ופליט".

והיא אומרת: אף פעם לא קשרתי את זה עם מה שפתאום קרה עם כל הבית, ועכשו ששמעתי מהזהר הקדוש אני כבר מבינה.

בת שכבר מתבגרת צריכים כבר לדעת איך לדבר אליה, אבל לילדות שכבר נמצאות אצלנו בבית החנוך מגיל שלוש, מאוד קל להחדיר את זה בנעימות.

להשם יתברך ואהבה לתורה, שהם 'ירצו' ללכת בדרך הטובה.

#### אולי תחתי את האף שלך?!

אני מקבל כל כך הרבה מכתבים מנשים בענין להוריד את שער הראש, לא עובר יום שאני לא מקבל מכתבים בנושא של להסתפר, בכל שבוע אני עונה רק למכתב אחד בנושא הזה, כי אני לא יכול למלא קונטרס שלם של "עצות אמונה" עם מכתבים בענין של להסתפר, למה זה כל כך קשה לאנשים? כי אם לא מקבלים את הענין של להוריד את שער הראש בתור חנוכה, בגיל רב, אז זה דבר מאוד קשה.

אי אפשר לגשת לאשה אחרי החתונה ולהגיד לה בפעם הראשונה: "הנה קחי מכונת הספרת, תסתפרי..." את זה צריכים לשמע כבר מגיל צעיר. היתה אמא שרצתה שהבנות הנשואות שלה יורידו את השער אחרי החתונה, שנה אחת במסבת חנכה היא נתנה במתנה לכל הבנות מכונת הספרת, מה הן עשו? הן השאירו את זה במסבה והלכו להן לביתן... תשאירי את כל מכונות הספרת אצלך, מה את רוצה מאתנו? אם לא מקבלים חנוכה לזה, אז מסתכלים על זה כמו 'אולי תחתי את האף שלך?!!'...

#### מלא קשרים, מפזר, ורוחש פנים

אבל אם מחנכים את הילדים עם זה, מחדירים בהם מה זה יהודי, ולמה זוכים אם מורידים את השער, ועושים צחוק: "מה כבר תרויחי מהכנים האלו..." אז הבנות כבר רוצות מרצונן הטוב להוריד את השער. אברך שאל אותי אם מתר לו לקפל את הזקן, כי לוקח לו כל יום חצי שעה לסדר את זה... אמרתי לו: "לי לא אכפת איך אתה הולך, תשאל את אשתך אם היא מסכימה, זה דבר שתלוי בכם", אז

אנו ממשיכים בעזרת השם עם השעור שמסר ראש הישיבה שליט"א למחנכים ביום חמישי פרשת וחי' התשפ"ג בקריית ברסלב ליבערטי יע"א.

#### להנות מהעבודה

אני רוצה מלמדים שנהנים מהעבודה שלהם. ישנם ימים שהמלמד נהנה מהעבודה שלו, ויש ימים שהוא אומר לעצמו: "כבר יצאתי ידי חובה, אני נוסע לחפש". - ובצדק, כי עבודה עם ילדים היא עבודה קשה ומפרכת, אבל אם יש רגש לעבודה הזאת, זה מאוד אחרת, זה יותר קל.

שמעתי שהרבי מליובאוויטש לא יצא אף פעם לחפשה, וזה תפס אותי מאוד; לא שאני צריך לחקות את זה, אלא אני רואה מזה שהוא נהנה מהעבודה שלו, כי אם לא נהנים מעבודה מכרחים לנוח. ואת זה אני מבקש מהשם יתברך: "רבונו של עולם, אני רוצה את המלמדים הכי טובים ואת המחנכות הכי טובות, שנהנים מהעבודה שלהם; שישוחחו עם הילדים, שיאהבו את הילדים, ושיחדירו בילדים אהבה לתורה".

#### אהבה להשם יתברך

ועכשו אני רוצה לבקש מהמחנכות; הצילו!! אני לא מרויח כלום מבניית הקריה, [מי שיודע קצת מספרים יכול לחשב לבד, שבעוד כמה שנים יהיו כאן מאות מאות משפחות של אנשי שלומנו, ואפלו אם לא יגיעו משפחות נוספות, צריכים כבר להכין דירות לילדים שלנו], אם יהיה לי משפחות שירצו לחקות את הגויים, נשים לא ירצו להוריד את השער, נשים יתחילו לשים לכה על הצפרניים, וכל היהדות תהיה עם לחץ, "זה אסור" "זה אסור", וכי כדאי להקים בשביל זה קהלה?! ועל כן אני מבקש ממכם, תחדירו בילדים אהבה

**הרבניות של צניעות...**

אני גם דורש מהמחנכות שחייבים לבוא בלבוש טוב ויפה, כי כשתדברו שיעור על צניעות, הילדות יסתכלו עליכם, לראות איך נראית 'צניעות', אז שיראו את היפי של הצניעות, אי אפשר לדבר שיעור על צניעות אם לא מראים דגמה שצניעות זה יפה.

אני משתדל לא להגיד אף פעם בבית החנוך את המלה 'צניעות', בבית שלי לבנות שלי אני כן אומר את זה, אבל בבית פיגא אני לא משתמש עם המלה הזאת, כי יש תלמידות שכבר שמעו את זה בצורה לא טובה, ומעצבן אותן רק לשמע את המלה

הזאת: "אל תגידי את המלה צניעות, אני לא מהרבניות של צניעות..." אז אני אומר: תתלבשי יפה, עדין, עשיר, בטעם טוב, ונעים, בלשון הקודש זה נקרא 'צניעות'. תחדירו בהן בנעימות, שלהתלבש בעדינות זה יפה.

תנו מלים טובות לילדים, "אבל כבר נתתי לו בשבוע שעבר מלה טובה!" - תן לו עוד פעם. באנגלית יש אמרה: "כשאתה רואה משהו - תגיד משהו" (If You See Something, Say Something), כשאתה רואה ילד, תגיד לו מלה טובה! אתה לא יודע מה אתה פועל עם המלה הטובה.

**מה ישאר?**

וזה מה שישאר בעוד מאה שנה, כלנו נסתלק מהעולם, אנחנו לא נשאר כאן! מפחיד לשמע את זה, אני גם הייתי מפחד לשמע את זה ממוהרא"ש, אבל זאת המציאות, מכרחים להסתלק מהעולם, ויבואו מנהלים אחרים, מחנכים אחרים, ראש ישיבה אחר וכו', ומה ישאר? הזכויות שעשינו, את מה שדברנו עם הילדים, ואת המלים הטובות שנתנו להם; "אתה כן יכול!", "לא נורא שעשית טעות!", "אפשר לתקן!" "אפשר לחזור בתשובה!"

המשך יבוא אי"ה בשבוע הבא

**מכתבים בענייני חנוך**

מאת ראש הישיבה שליט"א

**איך מנהלים ישיבה עם בחורים? שאלה:**

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

קודם כל אני רוצה להודות לראש הישיבה שליט"א על כל החזוקים, זה ממש מחיה את עם ישראל, זה בח מיחד מן השמים.

רציתי לשאל כמה שאלות בקשר לישיבה שלכם, היות שיש לי גם ישיבה, ואני לומד ממכם איך לדבר לבחורים.

האם יש אצלכם תקנות שעליהן אסור לעבר? איך אתם מתייחסים לבחור שנפל בקדשה, האם עוברים על זה בשתיקה, או שמסלקים אותו? מה שרואים שהבחורים יושבים בשקט ומקשיבים בדרך ארץ לשעורים שלכם, איך עושים את זה?

בקצרה, איך שומרים על בחורים במסגרת? כל אחד מהבחורים יש לו הרי את הרצונות שלו, אולי מלכתחלה אתם מקבלים רק בחורים שמתחייבים ליציאת לכלל הוראות הישיבה?

יירש בח גדול.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום א' פרשת מקץ, כ"ב כסליו, שנת תשע"ח לפרט קטן

לכבוד ... גרו יאיר

חסדי השם יתברך שאני זוכה ללמד עם בחורים תורה ויראת שמים ומידות טובות כבר למעלה מחמש עשרה שנה; חמש שנים הייתי מלמד לילדים בני שלוש

שפיישיבה שלו נמצא בחור חולה שיש לו שיכונת עם בחורים אחרים וכו', זוהי סכנה גדולה לבחורים האחרים, ומבחור כזה צריכים להתפטר מהר מאד. בחור שעושה עברות עם חבר וכו', אחד כזה לא מכנים בתאר העדין "נופל בקדשה", כי אחד שעושה מעשי תועבה הוא אדם חולה שאסור לו להיות בין ילדים או בחורים. אצל אחד כזה לא שייך רחמנות, להפך, זאת הרחמנות הנכונה, להציל את כל הבחורים האחרים, שישארו בריאים ועוד ירצו להתחתן.

צריכים לדבר הרבה אל בחורים שיהיו מאנשים לא בריאים; צריכים לדבר פתוח אתם, לא מספיק שמדברים אליהם ברמזים, ילדים ובחורים צעירים לא מבינים רמזים, אם לא מדברים אליהם פתוח שיבחרו ממנולים, שידעו שאף אחד לא יכול לגעת בהם וכו', אחר כך הם יפלו קרנן בידי אותם בעלי עבירה חולניים.

שנית; מה שעובר על בחורים וכו', יש להם את הנסיונות האישיים שלהם בפגם הברית - הוצאת זרע לבטלה רחמנא ליצלן, על זה צריך לחזק אותם בלי סוף. כי כאשר אדם חוטא בפגם הברית ומוציא זרע לבטלה רחמנא ליצלן, זה גורם לו להיות מאוד שבור בעצמו, הוא מרגיש כאלו השם יתברך לא צריך אותו, הוא מתהלך עם צער נורא, אותם צריכים לחזק הרבה מאד.

עשרה, ועכשו ימלאו עשר שנים מאז שפתחנו את הישיבה "תפארת התורה - היכל הקדש ברסלב".

כל בחור שרוצה לבוא ללמד בישיבה שלנו, יכול לבוא ללמד, אצלנו אין גחזי שמגרש תלמידים מהישיבה, כמו שחכמינו זכרונם לברכה אומרים (סנהדרין ק"ו:) על גחזי, שאין לו חלק לעולם הבא, כי הוא היה מרחק תלמידים מאלישע הנביא. אשריך ואשרי חלקך שאתם אוספים בחורים ומחזקים אותם, אין דבר גדול יותר בעיני הקדוש ברוך הוא, מאשר שאדם פועל למען יהודי אחר, מי שמרחם על בני ישראל, זהו מנהיג ישראל אמתי; רבנו אומר (ליקוטי מוה"ר, חלק ב', סימן ז'): "מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג, כי עקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלין בעוונות רחמנא ליצלן, כי זהו הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות, וזהו עקר הרחמנות, לרחם על ישראל עם קדוש, להוציאם מהמשאוי הכבד של עוונות". כאשר לוקחים יהודים ומאירים בהם את האמונה, שידעו שהשם יתברך נמצא איתם, שיתרוממו מתוך המעשים הישנים שלהם ויתחזרו אל השם יתברך - זה נקרא לרחם על עם ישראל; לכן, אם אתם אוספים בחורים, זה דבר גדול מאוד למעלה בשמים אצל הקדוש ברוך הוא.

מה שאתם שואלים, מה צריכים לעשות כשרואים בחור שנופל בקדשה; ראשית, כאשר ראש ישיבה מגלה

על פל אחד עוברים קשיים בתיים, אין אדם בזה העולם שאין לו קשיים, והעבודה שלנו היא, להשתדל להתחזק בכל הכוחות, ולשמח את עצמנו.

מאד אבקש מר, תתחזק, תהיה שמח ותשמח את אשתך; כשיש בית עם ילדים, צריכים להשתדל בכל הכוחות להתחזק מעמד, כדי ששאר הילדים לא ידרדרו חס ושלום.

רבנו אומר (ספר המדות, אות המסקת הדין, סימן 70): "כשאתם מספר לחברו צערו, צריך השומע להחפז בשעת השמיעה, שלא יבוא עליו הצער הזה", פאשר שומעים מישהו מספר צרה צריכים להיות חכמים ולחשוב: 'מה אני יכול לעשות כדי שהצרה הזאת לא תבוא עלי'; הדברים אמורים גם אצל האדם עצמו, פאשר אדם רואה שקרחה לו צרה, הוא צריך לחשוב: 'איך אני יכול לגרם שזה לא יקרה שוב'. כשהורים רואים שילד ירד מדרך התורה לא עלינו, הם צריכים להזהר שהילדים האחרים לא ידרדרו גם הם.

לכן תחזק את אשתך, שתמשיך להיות אמה שמחה, וכשהיא תהיה שמחה אני היא תחזק אותך; העקר תתחזקו באמונה פשוטה, שלא יהיו לכם קשיות על הקדוש ברוך הוא, תמשיכו להשתדל בכל הכחות לחנך את הילדים שלכם בשמחה ובטוב לבב.

שלמה המלך אומר (קהלת יא, ו): "בבקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח דך, פי איך יודע אי זה יכשר - הנה או זה, ואם שניהם כאחד טובים"; אסור להשכר כשוראים שעבודה של שנים ירדה לטמיון. תראה את התנא הקדוש רבי עקיבא איך הוא החזיק מעמד; היו לו עשרים וארבעה אלף תלמידים, הוא התנגע איתם. מי שיש לו תלמידים יודע כמה קשה לעבד עם תלמידים, צריכים כוחות עצומים צריכים עצמי ברזל שלא לכעס וכו', וכל התלמידים שלו מתו. מה עשה התנא הקדוש רבי עקיבא? הוא התחיל מהתחלה, הוא פתח מחדש את הישיבה שלו והקים חמשה תלמידים שהאירו את העולם.

מה עשו הסבים והסבתות שלנו כשהרשע ימח שמו השמיד שש מיליון יהודים, משפחות שלמות נשרפו, ונשארו רק (ירמיהו ג, ד): "אחד מעיר ושנים ממשפחה"? הם הקימו מהתחלה דור

חיוביים: "אתה פן יכול", אתה עוד תצליח".

אם יש לכם ישיבה אתם צריכים להחדיר בכחורים שילמדו תורה; רבנו נתן לנו דרך הלמוד מתוקה - דרך ללמוד לכלם, לצעירים ומבוגרים, לראש טוב ולראש חלש (שיחות הר"ן, סימן עו). אם לוקחים את דרך הלמוד של רבנו בתמימות ובפשיטות, יכול פל אחד ללמוד ולסיים את כל התורה כלה בלי גזמא.

מה שאתם שואלים, איך תפן שהכחורים יושבים בשעור בדרך ארץ רבה, פלם בשקט ומקשיבים למה שאומרים וכו'; דעו לכם שתכמינו זכרונם לברכה אומרים (תנא דבי אליהו רבא, א): "דרך ארץ קדמה לתורה"; אם רוצים להצליח עם תלמידים צריך שתהיה דרך ארץ, ואם אין דרך ארץ חבל על פל רגע שיושבים עם הילדים או הכחורים, זה קודם לתורה. אצל רבנו היה דרך ארץ יסוד היסודות, רבנו אמר: "אם מלכים וקיסרים היו יודעים את הדרך ארץ שאני לומד את אנשי, הם היו שולחים את ילדיהם אלי שאלמד אתם".

יעזר השם יתברך שתצליחו עם התלמידים שלכם.

...  
(ספר עצתו אמונה חלק ב, מכתב קלה)



### אשתי בדכאון בגלל שהילדים שלי לא מתנהגים ביראת שמים

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

יש לי כמה בנים בחורים שלצערי מדרדרים. אני מנסה להתמודד אתם ולחזק אותם שיחזיקו מעמד, אבל עכשו נחתה עלי הבעיה הכי גדולה שאשתי נפלה לדכאון בעקבות המצב ואני לא יודע מה לעשות.

יישר פח על הכל.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ד' פרשת ויגש, ב' טבת, זאת חנכה, שנת תשע"ח לפרט

מוהרא"ש זכרוננו לברכה אמר שהוא ירד לעולם רק כדי לחזק בחורים; מוהרא"ש כתב גזמאות של ספרים לבחורים, לעודד ולחזק אותם שיחזיקו מעמד בכל הכוחות שלהם שלא להתאש. מוהרא"ש כתב את הספרים: "ספר אוצר הקדושה", "ספר קדשת ישראל", "ספר שמירת הברית"; את הספרים האלו צריכים לתת לבחורים ללמוד, זה יחיה אותם.

הדרך הטובה ביותר היא לחזק ברכים; כלומר שמדברים הרבה בדרשות על מעלת התשובה וכו', שהקדוש ברוך הוא סולח פשחוזרים בתשובה, אפלו אדם שנפל בפגם הברית ורמנא ליצ'ן, אם הוא מתודה להשם יתברך הקדוש ברוך הוא סולח לו.

בשיחות פרטיות לא כדאי לחטט בענינים אלו; זו טעות של מנהלים שהם מדברים בשיחות פרטיות וכו'. לדאבוננו ישנם מנהלים שמתפשים גישה לבחורים, אז הם באים באיצטלא כאלו הם עוזרים לבחור, הם עורכים טבלה יומית, ועושים חשבון עם הבחור כמה פעמים הוא פגם וכו', כמה זמים הוא טהור וכו'; אלו מנהלים גדולים. לדאבוננו בחורים לא מודעים לזה, והם מספרים את המעשים והענינים האישיים שלהם, השם ירחם.

לא משנה אם זה משגיח, חברותא, או מגיד שעור וכו', מי שמחטט בעניניו הפרטיים של השני הוא מנגל, אני כותב את זה בלי פחד, פי זאת המציאות.

לא כף משיגים קשר קרוב עם הבחורים, ולא ככה כוכשים את לבם; רבנו אומר (ספר המדות, אהבה, סימן ז): "כשתחזק את האדם בעבודת השם יתברך, הוא יאהב אותך" זו הדרך לכבש את לב הבחורים, וזו הדרך שגורמת אהבה בין רבי לתלמידים שלו.

יש אנשים שעוסקים עם בני הנעורים, הם חושבים שפזה שהם יתנו לבחורים לנהג ברכב שלהם וכו', או מתנות, אני הבחור יאהב אותם, והם קנו בזה את אמונו וכו', אולי באפן זמני תפסוף אותו, אבל אחרי תקופה הבחור בכלל לא יעריך את זה, זה לא יענין אותו. הדרך היחידה שגורמת שהבחור יעריך את המשגיח, המגיד שעור וכדומה, זה פאשר מחזקים אותו בעבודת השם, מדברים אליו דבורים

לעשות מה שהם רוצים, אני הם יצאו לתרבות רעה, ולכן אני לא מבין בכלל מה אתה שואל.

להציק הפננה כשהורים מעליבים את הילד, לוקחים ילד ופוגעים בו; לדגמא, רוצים שהילד יסדר את הבית, ורואים שהילד מתחמק מלצית (כמו כל הילדים הבריאים), אז אסור לפגוע בו באפן אישי: "אף פעם לא תוכל להתחמק", "אתה עצלן", "וכו' וכו'", זה נקרא להציק. עוד דגמא, הורים שרוצים לחנך את הילדים להיות מסדרים וכו', אסור לפגוע בילדים: "מזנח שכמוך", "מגעיל אחד וכו'" - זה נקרא להציק. הורים שפוגעים ומעליבים את ילדיהם, לא רק שהילדים יצאו לתרבות רעה, אלא הם יגדלו חולי נפש.

כמו כן אסור להשוות בין ילד אחד לשני; אסור להוכיח ילד: "למה אתה לא יכול להיות כמו הבן של השכן?" "למה אתה לא יכול להיות מסדר כמוהו?", "אתה יודע למה אני לא יכול להיות כמוהו? כי אני זה אני, והוא זה הוא." כל זה נקרא להציק, אבל לדרוש מהילדים לעזור וכו', את זה צריכים לעשות וזה לא נקרא להציק.

ועל כלם צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך על ילדים טובים, מוהרא"ש ספר, פעם הגיע יהודי אל החפץ חיים הקדוש זכותו יגן עלינו לבקש ברכה על ילדים טובים, החפץ חיים לקח ספר תהלים שהיה נפוח מרטיבות, והראה את זה ליהודי ואמר לו: "זה התהלים של אמא שלי עליה השלום שבו היא היתה בוכה כל יום להשם יתברך שתזכה לילדים טובים, כך זוכים לילדים טובים".

יעזר השם יתברך שתראה הרבה נחת מיילדיך.

...

(ספר עצתו אמונה חלק ב, מכתב קנ)



בשהילד שומע בקול יצרו בדברים אחרים שהשכל שלו עדין לא קולט למה אסור לעשות את זה, האם אני אמור לפחד להגיד לו בפרוש: "אני לא מרשה לך לעשות את זה בלי סבה; אתה צריך לשמוע בקולי", מהו הגבול בזה מתי לדעת שלא קרה בלום בשהילד כועס, ומתי צריכים לדעת שאסור להציק לילד כי הוא עלול לצאת לתרבות רעה?

יישר פח על הכל.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום א' פרשת ויחי, ו' טבת, שנת תשע"ח לפרט קטן

לכבוד ... נרו יאיר

קבלתי את מכתבך.

ישנו מאמר החכם: "מן הזהירות - שלא להזהר"; אתה ראה להכניס הרבה אהבה בילדיך, שהם יאהבו להיות בבית, שהם יאהבו להיות אתך וכו'. ראה לערוך סעודות שבת פחות; תספר להם ספורים יפים בשלחן השבת; תשוחח עם הילדים שלך, תקשיב לספורים שלהם, אפלו שזה לא כל כך מענין אותך וכו', תדאג שתורה ומצוות יהיו דבר שמח אצלך בבית, ולא דבר של בכיות.

מה שאתה שואל בענין לומר לילדים כל דבר וכו'; לתת לילד כל מה שהוא רוצה זה לא אהבה, זה חלשה של הורים, שהם לא יכולים להגיד לא. ילדים שנותנים להם כל מה שהם חושבים וכל מה שהם מבקשים גדלים לא בריאים, כשהם מתבגרים הם לא מסגלים להסתדר בחיים, כי בחיים אי אפשר לקבל הכל, אבל מפנין שנתנו להם כל מה שהם חלמו, הם קבלו כל דבר בעולם, הם לא מסגלים לקבל את החיים.

אתה מעררב בין היוצרות; אם ילד כועס כפאשר ההורים אומרים לו לעשות דברים שהוא לא רוצה, זה לא נקרא להציק; מה הקשר לפחד שהוא יצא לתרבות רעה כשהוא כועס וכו', להפך, אם לא מחנכים את הילדים, נותנים להם

חדש. לכל הסבים והסבתות שלי היה מספר חרוט על היד, כלם היו באושוין, הם היו מספרים שהם אבדו הכל, את כל המשפחה שלהם, אבל הם התחזקו והתחילו מחדש, אלו הם הגבורים הכי גדולים שהיו אי פעם. אותו דבר פאשר אדם רואה שהילדים שלו נושרים לו בזה אחר זה, אסור לו להרים גבים, הוא צריך לחקות את רבי עקיבא, להתחיל מחדש.

אני מקווה שתתחזק ותמשיך לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, אתה תחזק את אשתך ותשמח אותה, כך תזכה לנחת מיילדיך, ויהיה לך טוב בזה ובכא.

...

(ספר עצתו אמונה חלק ב, מכתב קנ)



עד כמה מתר להעיר לילדים?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

האם צריכים לפחד מהילדים? אני שומע את כל השיעורים של ראש הישיבה שליט"א, שראש הישיבה אומר שצריכים להכניס אהבה כי אם לא הם עלולים לצאת לתרבות רעה, אז שמתי לב שבאשר אני מדבר אל ילדי הגדולים אני מפחד מהם, יש לי פחד שהם עלולים לרדת מהדרך וממש כל מלה צריכה להיות שקולה ומדודה, כי הם עלולים לסדר אותי היטב...

ברוך השם אני מכניס אהבה, אבל אני מרגיש שאני עושה את זה מתוך פחד. כל שבן בשאני רואה שהבן שלי לא מרצה ממשוהו, אני מאוד נבהל, אני לא מראה את זה כלפי חוץ, אבל אני חושב לעצמי: דחמנא לצלון! אולי אני לא נותן לו מספיק אהבה, הוא עוד עלול להדרדר בעוד כמה שנים.

ראש הישיבה אומר שעל חצפה אסור לומר וצריכים להיות תקיפים. השאלה היא: רק חצפה? מה עושים

לקבלת הנליון מדי שבוע יש לשלוח אימייל ל: jhbul1234@gmail.com

קול ברסלב

קוואל פון חיזוק (נשים)  
שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד  
079-704-0069  
ארצות הברית 212-444-9169 / 845-351-9060 / אנגליה 03303502363  
קנדה 438-320-9090  
...

קול ברסלב  
שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה ועוד  
079-704-0066  
ארצות הברית 212-444-9191 / 845-351-0910 / אנגליה 03303502361  
קנדה 4383008080 / בלגיה 3235003461 / ארגנטינה 11552354370  
מייל חיזוק יומי chizikyomi@gmail.com