

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

מטות מסעי

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

מהדורה זו הוקדשה לע"נ הסבתא האשה הצדקת מרת עישה בת סלטנה ע"ה
לבית פרץ במלאת 11 חודש לפטירתה. ת.ג.צ.ב.ה

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 18:00

להארות והערות וכן לקבלת הגליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגליון מידי שבוע
באתרים "דרשו" "לדעת" "קול הלשון"
וכן ניתן להורידו מעמדות קול הלשון ברחבי הארץ
© כל הזכויות שמורות למערכת
להזמנת הרב להרצאות ושיעורי תורה 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת מטות מסעי תשפ"ג

סטיקר שמציל חיים

"נָקַם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת
הַמְּדִינִים אַחַר תְּאֶסְף אֶל עַמֶּיךָ"
[ל"א ב']

מי שמתבונן בפרשה, יש דבר לא מובן,
יש כאן ציווי של בורא עולם למשה
רבינו, שינקום במדין, היינו מצפים
ממשה רבינו, שירוץ לעשות את הציווי
שבורא עולם אומר, אבל במקום זה,
הוא שולח אנשים אחרים שיעשו את
העבודה...

והכי מדהים... שזה עובר בשתיקה!!!
על כך שהוא היכה בסלע, במקום
לדבר איתו, בורא עולם כעס עליו
והעניש אותו לא להיכנס לארץ
ישראל, וכאן, יש ציווי מפורש של
בורא עולם ש"יטפל" במדינים, והוא
מתעלם... איך אפשר להבין כזה דבר,
שעל זה בורא עולם לא עושה לו
כלום????

התשובה היא, אומר המדרש תנחומא:
שמשה רבינו גדל במדין, ואמר: כיון

שגדלתי שם, אני לא יכול להצר להם,
אבל בגלל שבורא עולם ציוה, אני
אשלח מישהו שיעשה את העבודה,
אני לא יכול לעשות את זה... משה
רבינו יודע שבורא עולם ציוה עוד דבר,
הוא ציוה גם על הכרת הטוב, ולכן אם
אפשר לקיים גם את הנקמה במדינים,
וגם הכרת הטוב, אזי אני אקיים את
שניהם, וזה בדיוק מה שבורא עולם
רוצה.

סיפר בעל דפוס בנתניה: שהוא כל יום
לוקח את הילד ללימודים. ואשתו
לוקחת את הילדה למטפלת שלה, יום
אחד אשתו ביקשה ממנו שייקח גם את
הילדה, כיון שהיא צריכה לנסוע
ל"שופינג" [מילת הרגעה לנשים
בלבד 😊] מספרים על בעל שאיך
שנכנס לבית בערב, אמרה לו אשתו
שהיא לא מרגישה טוב, וגמורה
מעייפות, ושישמור על הילדים, אמר
לה בעלה: חבל רציתי לצאת איתך
לשופינג, אמרה לו סתם צחקתי אני
מרגישה מצוין אמר לה בעלה גם אני
צחקתי 😊] וביקשה שגם יחזיר אותה,

היום, ברוך השם, יש עוד פתרונות, איך לא לשכוח ילדים ברכב, כיון שזה מאוד מאוד מסוכן, רכב סגור ביום חם, המעלות בו יכולות להגיע למעלות של תנור אפיה, אתה רק צריך לבחור איזה תכנית אתה רוצה צליה או אפיה, ה' ישמור, צריך לשים לב זה לא צחוק.]

בקיצור: הוא מספר שעברה עליהם טראומה, שלא נדע, אדם שהילדה שלו היתה רגע לפני ה... זה לא פשוט בכלל, שבורא עולם לא ינסה אף אחד מעם ישראל בכאלה דברים קשים, שכל הגזירות האלה ילכו ל"בני דודים"... והנה בלילה, אותו אבא, חולם שהרב עובדיה יוסף זצ"ל, עומד בשמיים ומבקש מבורא עולם שירחם על התינוקת ויציל אותה, ומהי הסיבה שאמר להם הרב עובדיה??? הרב אמר להם: תצילו את התינוקת, כיון שלאבא שלה יש בית דפוס, והוא הרבה פעמים מדפיס כל מיני סטיקרים, "תודה לבורא עולם", "דבר עם השם והכל יתגשם", "קמת בבוקר תגיד תודה! כל השאר זה בונוס", מדפיס "מקשיבים" ומפיץ אותו 😊 ולכן אמר הרב עובדיה: תצילו לו את הבת שלו, כיון שהוא מזכה את הרבים.

הוא הסכים, ובאותו יום הוא לקח את הילד והילדה ברכבו.

אחרי כמה שעות שהוא כבר היה צריך להחזיר אותם, הוא הגיע למטפלת של הילדה ובא לקחת את הילדה, המטפלת מסתכלת עליו בהלם שהוא בא לקחת את הילדה, ואומרת לו: אשתך לא הביאה אותה... לקח לו חצי שניה להבין שהוא היה אמור להביא אותה והוא באמת העלה אותה לרכב... יוואו, יוואו, אני לא מאמין!!! צעק, ומיד טס במדרגות לחניה, תוך כדי שיד אחת מחייגת 1221 להצלה... הוא הגיע לרכב ורואה את הבת שלו שם אדומה כמו עגבניה... ובדק, ויש דופק ברוך השם, ותוך דקה שתיים הגיעו כונני הצלה שטיפלו בה וברוך השם היא ניצלה ב-נ-ס!!! אמרו לו: שאם הוא היה נזכר קצת יותר מאוחר, זה היה אל חזור, ה' ישמור.

[אני אישית אם אני צריך לקחת ילד שאני לא רגיל ושלא בסיבוב הקבוע, אני חולץ נעל אחת ושם אותה ליד הילד, ולצאת מהרכב בלי נעל אין מצב... גם אם אדם הוא "שלוחחח" 😊 שהולך בלי נעליים, אבל עם נעל בן ונעל לא, את זה הוא לא יעשה.

זה כבריאות לאורך שנים, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים מבורא עולם, והוא יודע היטב, היטב, מה לתת לכל אחד, כמה לתת לכל אחד, מתי לתת לכל אחד, ואין מה לדאוג, אין טעויות בזיהוי... לא מזמן, שמעתי סיפור על אדם שהגיע לר' דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, ואותו אדם היה צריך ישועות, ר' דוד אמר לו: שיעשה זיכוי הרבים ובורא עולם ישפיע עליו שפע גדול, ויבטל ממנו את כל המפריעים.



עטיפה מצילת חיים!!!

על ארגון "מתנת חיים" הרבה שמעו, זה ארגון שהרב חבר זצ"ל הקים בעשר אצבעותיו כדי לעזור ולסדר תורמים לאנשים שצריכים תרומת כליה, והוא היה מעודד אנשים על ידי חומר הסברה, שלתורם זה לא מזיק, ולשני זה יכול להביא חיים, חיים ממש!!! לא פינוק, אלא חיים, יש אומרים: שבורא עולם ברא שתי כליות לאדם, בעוד שהגוף מספיק לו רק כליה אחת, ואם אחת לא מתפקדת גם

וואי, וואי, אדם שמזכה את הרבים, כביכול, ישנה הכרת הטוב לאבא בשמיים כלפיו, עד כדי כך לאן זה מגיע, שבורא עולם מכיר לו טובה על זיכוי הרבים שהוא עשה, וזו הסיבה שבורא עולם הציל לו את הבת שלו.

יש באמתחתי כמה סיפורים על אנשים שהפיצו את גיליון ה"מקשיבים" או דרכנו או שהלכו לבית דפוס הקרוב לביתם, הם מדפיסים ומזכים את הרבים, ורואים על ידי כך ישועות, הסיבה שאני לא מפרסם את הסיפורים האלו, כיון שעצם זה שאדם מזכה את הרבים כבר בורא עולם משפיע עליו שפע גדול, ולפעמים סיפורים כאלה יכולים לגרום לאי מי מהקוראים לחשוב שהנה הוא מצא את הנוסחה לזכות בלוטו, לפני ההגרלה הוא ילך וידפיס כמה "מקשיבים" ויחלק... ואז הוא ילך וימלא את המספרים וזהו.

אז זהו שלא, עם בורא עולם לא עובדים עם תנאים, אני נותן כי אני מצפה שתחזיר לי... זה לא שוק!!! מי שמזכה את הרבים, בורא עולם יחזיר לו, זה ברור, אך לא תמיד זה כמזומן... לפעמים זה בנחת מהילדים, לפעמים

להם הרב הבר: הבאנו לכם מתנה, מתנה????? הבאתם לנו כבר כליה יש יותר מתנה טובה מזה????? אמר להם הרב הבר זצ"ל: לא אנחנו הבאנו לכם את הכליה, אלא בורא עולם הוא זה שהביא לכם את הכליה במתנה, מה שאנחנו הבאנו לכם, זה את העטיפה שתשמור על המתנה שקיבלתם מבורא עולם.

אלכם ומשפחתו, שלא ניחנו בחוש הומור, לקח להם זמן להבין מה הם רוצים????? על איזו עטיפה הם מדברים????? אף אחד לא דיבר איתם לפני ההשתלה שיש עטיפה לכליה... הרב הבר ורעייתו, הוציאו מגנט כגודל אי 5 [גודל עמוד של גיליון מקשיבים] שהיה כתוב עליו ברכת "אשר יצר" והסבירו להם מתי מברכים "אשר יצר" ועל כך שכתוב בספרים הקדושים: שמי שנזהר בכרכה הזו להודות לה' על כל מערכות הגוף המתפקדות בתזמון מושלם, מוכבטח לו, שלא יחלה כל ימיו, אחרי כל ההרצאה שנתנו להם על ברכת "אשר יצר", הם אמרו להם שזו העטיפה שתשמור על המתנה, ברכת "אשר יצר" שכולה הודאה לקדוש ברוך הוא, וידוע שאדם

השניה לא מתפקדת ל"ע ול"ע, אז למה בורא עולם ברא שתי כליות????? כדי שהאדם יוכל לתרום כליה אחת.

הסיפור הוא: על אדם בשם אלכם שחיכה לתרומת כליה במשך 19 שנה, וברוך השם אחרי זמן קצר שהשם שלהם הגיע לארגון "מתנת חיים" מצאו להם תורם מתאים, ההשתלה התבצעה בבית החולים "איכילוב" בתל אביב.

הרב הבר ורעייתו היו מקפידים לבקר גם את התורמים, וגם את הנתרמים, אלה שקבלו את הכליה, הם הגיעו באותו יום לבקר את אלכם, ודברו איתו ועם רעייתו, אלכם ואשתו וילדיו מאוד, מאוד התרגשו, והם ממש הודו להם על כל החסד העצום שהם עשו איתם, הרב הבר ורעייתו, מיהרו לצאת כיון שהיה להם חתונה של משפחה ממש קרובה, וכבר השעה היתה מאוחרת, אבל כאשר הם נכנסו לרכב, הם נזכרו שהם לא נתנו להם את העטיפה.

עטיפה????? איזו עטיפה????? ושל מה????? הם עלו לחדר של אלכם, איך שאלכם ומשפחתו ראו אותם, התפלאו ושאלו: מה, שכחתם משהו????? אמר

להשתלח, ואחרי כל מה שעברתי, אני צריך לשמוע שהגוף דוחה את הכליה, אין יותר בשורה קשה מזו, כל אדם שעובר השתלח, צריך הרבה רחמי שמיים, שהגוף שלו לא ידחה את האיבר המושתל, כיון שיש מנגנון של הגוף, שאיבר שהוא לא מזהה שהוא שלו, הוא דוחה אותו, ולכן נותנים תרופות מיוחדות, כדי שהגוף לא ידחה, אבל גם אחרי התרופות צריך סיעתא דשמיא גדולה והרבה תפילות.

הרופא כמעט הרג אותנו עם הבשורה הזו, ואמר שמחר בצהריים הם יעשו לי ביופסיה ויראו מה המצב של הכליה, אבל הם מודיעים מראש, כי לפי מה שהם רואים עכשיו, מהנסיון שלהם, הסיכויים הם ממש קטנים, ושלא נתלה תקוות מיותרות, ועוד דבר הוסיף הרופא: מנסיון שלי, שגם במקרים שאין שום סיכוי, גם במקרים שהרפואה לא יכולה להועיל, אם תפנו לבורא עולם, אם תתפללו, אזי כל מה שאמרתי על סיכויים וסיכונים, בטל ומבוטל!!! כיון שמי שמתפלל מעומק הלב, אצלו הסיכויים לא עובדים... יותר נכון לומר שהם עובדים אחרת, לא לפי הכללים.

שמודה מושך עליו חסדים ואדם שמתלונן מושך עליו דינים, ה' ירחם.

הם יצאו מאוחר, אבל בהרגשה שאלכם ורעייתו לא היו איתם בעניין... כמו שאומרים העולם: הם לא זרמו איתם על ה"אשר יצר", כל זה היה ביום שלישי, סיפרה אשתו של הרב הבר, ביום שישי איך שנכנסתי לבית מהעבודה, בעלי פנה אלי: חיכיתי לך! רציתי לספר לך משהו מדהים, את יודעת מי התקשר??? מי, הילדים??? שאלתי, לא, התקשר אלכם, שביקרנו אותו והיינו אצלו ביום שלישי, והוא מספר שאחרי שחזרנו אליו עם העטיפה שתשמור על המתנה, הם לא היו בעניין, אך הם הקשיבו לנו, כדי לא לבייש אותנו, כיון שאחרי הכל דאגנו להם לכליה.

מיד כאשר הלכתם, סיפר אלכם, שמנו את "העטיפה" במגירה, ושכחנו מהעניין, יום רביעי בבוקר, נכנס הרופא בפנים חמורות סבר, ואומר לי: אלכם, אתה בנסיגה, יש סימני דחיה...

הרב הבר, הוא פונה אלי, וממשיך: אני לא צריך לספר לך מה משמעות הדברים של דחיה, אני 19 שנה מחכה

"אשר יצר" בכוונה כמו שלימדתם אותנו, מאז, אנחנו כל כמה שעות בבדיקות דם, וכל מיני בדיקות נוספות, כדי לראות אם הגוף דוחה את הכליה, ולנסות להתגבר על זה.

האמת, שאחרי ההסבר של הפרופסור, שמנסיונו זה לא תפס, ואין להם הרבה מה לעשות, לא כל כך תלינו תקוות במצב, אבל ברכת "אשר יצר" שבירכנו בכוונה, האמנו, או יותר נכון רצינו להאמין שהיא תשנה את כללי המשחק.

והיום בבוקר [יום שישי], נכנס לחדר שלי הרופא ואומר: אלכס, החלטנו לוותר על הביופסיה, כיון שאנחנו רואים שהבדיקות מתייצבות, וברוך השם הכליות חזרו לתפקד... והרופא, גם שאל אותי: תגיד לי, מה עשית??? שאל הרופא, שאני אניד למטופלים האחרים.

עניתי לו: הכל בזכות "העטיפה" של הרב הבר ורעייתו, והוצאתי לו את המגנט עם הלוגו של ארגון "מתנת חיים" שדואג לאלפי השתלות כליה,

בעבר הבאנו סיפור על מחקר שעשו בבית חולים בארצות הברית, ותוך כדי שהם עברו בין החולים, הם דילגו על אדם ששומר תורה ומצוות, ולא הכניסו אותו למחקר, הוא כעס עליהם: אתם לא מתביישים!!! גם לתוך בית החולים אתם מכניסים גזענות!!! אני אתלונן עליכם...

ניגש אליו הרופא, ואמר לו: תשמע, אנחנו לא יכולים להכניס אנשים דתיים למחקר, כיון שבמשך שנים רבות אנחנו עוקבים אחריכם, והרבה פעמים כאשר אנחנו נותנים דיאגנוזה מסויימת לגבי חולה, אנחנו רואים בהרבה פעמים שהכל משתנה לטובה, ואנחנו מבינים שאלוקים עושה לכם פרוטקציות... ולכן אנחנו לא יכולים לשתף אתכם במחקרים, כיון שאתם משבשים אותם.

אמרתי לאשתי, ממשיך אלכס: תדעי לך! אני מרגיש שזה קשור לעטיפה... כנראה בגלל שלא הודינו לבורא עולם על המתנה שנתן לנו, וזה לברך בכוונה את ברכת "אשר יצר", לכן הכליה מתחילה לעשות בעיות... מאותו רגע התחלנו בכל פעם לברך את ברכת

לעולם, תן כבוד, אל תגיד את זה כבדרך אגב, כשאתה מתעסק עם עוד 501 דברים 😊 זה לא מכובד, תעצור בצד, תקדיש דקה או שתיים.

וזה דבר נכון לא רק לתפילת הדרך, אלא לכל הברכות, אתה מברך ברכת "אשר יצר"? תעצור דקה או שתיים, תקדיש אותן לבורא עולם, תן תודה בנחת... אותו דבר, אבלת? שבעת? השקעת על ארוחה טובה חצי שעה? גם כשאתה בא להודות, תשקיע כמה דקות, כי אם אתה אומר את זה בהילוך שישי... זה נשמע כמו הוללולו 😊 זה מראה כאילו אתה עושה טובה למישהו, בורא עולם לא צריך את הטובות שלך.



שלחת לברלין!!! אל תצפה

שיחזור לך מוואלוז'ין

"גדרת צאן נבנה למקננו פה
וערים לטפנו" [ליב טיז]

סיפר אבי מורי שליט"א: מעשה ביהודי שפגש בגאון ר' יהודה צדקה זצ"ל, וביקש שיברכו לברכה והצלחה,

דואג להכניס את המודעות הזו במסירות, זו ברכת "אשר יצר".

מי שקצת מבין ברפואה יודע, שאם יש ח"ו סתימה קטנה במערכת העיכול, הכאבים הם לא נתפסים, אם הכל לא זורם כמו שצריך בכל המערכת, שלא נדע, לכמה צער ולכמה יסורים זה גורם, וזה דבר מדהים, איך בורא עולם הכניס לנו כגוף מערכת מדהימה שמסננת את כל האוכל, ומה שצריך לוקחת, ומה שלא שולחת מהגוף.

אדם שמתרגל להודות על הבריאות, בורא עולם יתמיד בריאותו, שלא יחלה ח"ו, כיון שמי שאומר תודה, זה נותן חשק לתת לו, ולא צריך לנסוע לאנטרטיקה כדי להודות, יכולים להודות על ידי שבכל פעם אחרי שהתפנה מברך ברכת "אשר יצר", תעשה טובה, תעצור רגע, תקדיש לזה תשומת לב, עם כל הכבוד זו לא תפילת הדרך.

וגם בתפילת הדרך זכורני, שראיתי אדם שעצר בצד כדי לברך, אתה מדבר עם בורא עולם, אתה עכשיו פונה לבורא עולם שישמור אותך מכל מיני פורעניות המתרגשות ובאות

לרכוש, ורק אחר כך הילדים, הם שמו את הילדים בעדיפות שניה, קודם כל הם טענו תבדוק את המבנה, קודם כל תבדוק את הנתונים הסביבתיים, ורק אחר כך תסתכל על הילדים, אבל משה רבנו, בהמשך הפך להם את הסדר, ואמר להם: "פָּנּוּ לְכֶם עָרִים לְטַפְּכֶם וּנְדַרְתֶּם לְצִנְאֲכֶם" [ליב כ"ד] קודם כל דואגים לילדים, קודם כל מסתכלים על התוכן, ורק אחר כך מסתכלים על הנתונים החיצוניים, רק אחר כך מסתכלים על המקום, על המיזוג ועל הנוף.

זה דבר שככל שאדם מתבגר, הוא יותר שם לב לדברים העיקריים, ולא לכל מיני דברים חיצוניים וטפלים... אותו אדם שמע לרב צדקה, והעביר את ילדיו, והיום הוא רווח נחת ומודה לה' שזיכה אותו להקשיב לרב, כיון שיפה שעה אחת קודם, בדברים האלה, אתה יכול להשפיע על הילד שלך מה יצא ממנו, לפי איזו חברה שאתה שם אותו בה.

לחפץ חיים, הגיע אבא עם דמעות בעיניים, מה קרה????? שאל החפץ חיים, סיפר לו אותו אדם: שהבן שלו הולך להתחתן עם גויה, ה' ישמור

התעניין הרב במשפחתו של אותו אדם, והתברר שהילדים שלו נמצאים בחינוך הכללי... חייך הרב את חיוכו העדין, ואמר: יש לך טעות, החינוך שלנו הוא כללי!!! הוא חינוך שכולל בתוכו את מורשת הדורות, כולל תורה, תפילה, כיבוד הורים, מידות טובות, וגם כולל גמרא, משנה והלכות.

והחינוך השני, הוא חינוך פרטי!!! שניתק את עצמו מכל המסורת, מכל הדת, ומיד הרצין הרב, ואמר לו: איך, איך אתה יכול לשלוח ילדים לכאלה מקומות????? ענה לו אותו אדם, ואמר: הרב, יש שם תוכניות העשרה, שאל אותו הרב: וכי אם היה מקום עם תוכניות העשרה, שמקללים שם את אביך היית שולח לשם את הילדים שלך?????

נבוך האב, ולא מצא מילים... ואמר: החינוך הדתי נמצא במבנה לא תיקני, וחם שם בקיץ וקר בחורף, ואילו החינוך הכללי נמצא במבנה טוב ומרווח, חייך הרב וענה לו: שגם טענה זו נדחתה לפני 3,000 שנה, כאשר בני גד ובני ראובן אמרו: "נְדַרְתֶּם צֵאן נְבֻנָה לְמִקְנֵנוּ פֶּה וְעָרִים לְטַפְּנוּ" [ליב ט"ז] שהם אמרו קודם כל נדאג למקנה,

ילדים זה לא "הוקוס פוקוס", זה מצריך הרבה מחשבה, הרבה עבודה, ומי שמחפש חיים קלים בהתחלה, שידע שהוא יתמודד בהמשך, ומי שבהתחלה משקיע ומתאמץ, ידע שהוא הולך ליהנות בהמשך, בעזרת השם, אלה הם כללי המשחק, לדעת ולשים לב מי החברה של הילד, עם מי הוא הולך, וכמובן בראש ובראשונה לדאוג לו למקום תורני טוב, למקום שיש שם משפחות ברמה שאתה רוצה.



טלית עם שני פתחים

"וַיִּקְצָף מֹשֶׁה עַל פְּקוּדֵי הַחֵי"ל"
[ל"א י"ד]

הביא אבי מורי שליט"א את הגמרא שאומרת [פסחים ס"ו]: שכל הכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא, נבואתו מסתלקת ממנו, וזה לומדים ממשה, שאחרי שקצף הוא שכח את הלכות הכשרת כלים, וכתוב: "ויאמר אלעזר הכהן זאת חוקת התורה" ומבואר: שזה נעלם ממשה.

אומר ר' לייב חסמן זצ"ל, בספרו "אור יהל": אם נצייר לעצמנו, מה שהיה

ויציל, והוא לא יכול לחשוב על זה שיהיו לו נכדים גויים אורגינל... במקום ללכת לחפש גוי של שבת, הוא יכול לבקש מהנכד שלו שיעשה חילולי שבת... כמובן ברמז לפי הכללים שמותר לקרוא לגוי, לא על כל דבר מותר לקרוא לגוי, וגם צריך לדעת איך בדיוק לרמוז לו, ועצם המחשבה על זה מפחידה אותו.

החפץ חיים שאל אותו: איפה בנו למד??? אמר לו שהוא למד בברלין באוניברסיטה, אמר לו: אם שלחת אותו לברלין, אל תצפה שיחזור לך מוואלוז'ין ששם היו ישיבות, עם גמרא ביד... זה לא עובד ככה, אם שמת אותו בחברה מסוימת, אז קח בחשבון שהוא ישמע מה שהחברים מדברים, וסיכוי גדול שאם כולם מביאים קלפים של שחקני כדורגל, הוא לא יביא לך קלפים של רבנים, ואפילו שבבית הוא לא רואה את זה, אבל החברה משפיעה, אוחו משפיעה... ברמות שאנחנו לא חולמים.

אמר שלמה המלך החכם מכל אדם: "חֲנֹךְ לְנֶעֶר עַל פִּי דְרָכּוֹ גַם פִּי יִזְקֶיךָ לֹא יִסוּר מִמֶּנָּה" [משלי כ"ב ו'] חינוך

היה בטוח שיבוא לרב, והרב יכעס עליו שהוא לא שם לב, הוא עלה לרב וסיפר לו את זה, הרב אמר לו: מצויין מה שעשית, הוא חשב שהרב אומר את זה בציניות, וצוחק עליו... אבל לא, הרב מתכוון ברצינות, ואמר לו: "בטלית שלי צריך שני פתחים, פתח אחד להכניס בו את הראש, ופתח שני לנסות אותי ולראות אם אני כועס.

סיפר ר' חזקיהו מישקובסקי שליט"א: על אדם שבא והציק לר' חיים עוזר זצ"ל שימליץ על אביו שיקבלו אותו למשרת הרבנות בעיר שפנויה, אבל ר' חיים סבר שהוא לא מתאים לזה, ולכן לא המליץ עליו, כשראה הבן שר' חיים מתעקש שלא להמליץ עליו, הוא כעס והתחיל לדבר שלא בכבוד לרב, הרב שתק ושתק עד שהוא עבר את הגבול... ר' חיים קם ויצא בשתיקה לחדר אחר.

שאלו את ר' חיים עוזר: הרי גם לסבלנות יש גבול, ואיך זה שהרב לא מגיב לחצוף הזה??? אמר להם ר' חיים עוזר: הרי הוא בסך הכל משתדל בשביל אביו, ולכן אין מה לכעוס עליו... ומה שעשיתי את עצמי ככועס,

שם, שישים ריבוא מבני ישראל עומדים ומצפים לשמוע ממנו את ההלכות של הגעלת כלים, ומשה שותק ולא אומר להם כלום, עד שאלעזר בא ואמר להם את ההלכות, והם לא הבינו מה קרה פה??? ומגלה לנו הגמרא שזה משום שהוא כעס וכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ואפילו שהוא כעס בצדק, בכל זאת זה מה שיוצר הכעס...

וסיפר אבי מורי שליט"א, על האדמו"ר מנשכ"ז זצ"ל, שהשתוקק להביא טלית קטן מארץ ישראל, ואחרי כמה שנים נמצא אדם שנוסע וחוזר, הוא ביקש ממנו שיביא לו טלית מארץ ישראל, אותו אדם, הביא את הטלית להרב, והרב הביא את הטלית לתלמיד אחר שיתפור את הטלית הזו, ויעשה לו פתח בבית הצוואר, בסוף, בלי לשים לב, הוא גזר את זה כשזה היה מקופל על 4, במקום לגזור שזה מקופל על 2, הוא גזר שזה היה מקופל על 4, ונהיו בטלית שני פתחים לראש...

התלמיד לא ידע איפה לשים את עצמו, כיון שעד שהביאו לרב טלית מארץ ישראל, הוא הרס לו אותה, הוא

יקשיבו, זה לא היה קל, אבל ממש ממש לא היה קל... כיון שהם ציפו למשהו יותר מעניין, אך מה לעשות??? זה מה שיש כרגע, ודווקא שמענו על המפעיל הזה דברים טובים, אבל כנראה שדיבורים לחוד ומעשים לחוד... יצאתי מהאולם לרגע, ואז ישבה קופאית שאחראית על הכניסה לאירוע, כדי לגבות תשלום מילדים שלא נמצאים בארגון שלנו.

אמרתי לה: ממש בושה!!! ובאתי להתלונן בפניה על השעמום המדהים שהוא מצליח לעשות... ורגע לפני שהמשכתי אמרתי לעצמי: הלו!!! אולי הקופאית היא קרובת משפחה של אותו אדם??? אולי היא מכירה אותו??? ואם אני אדבר עליו בצורה כזו, זה לא נעים, מיד עשיתי סיבוב של 180 מעלות, ואמרתי לה: מה זה, אנחנו רוצים להקשיב לתכנית שהביאו, אבל הילדים שיהיו בריאים לא נותנים להקשיב, ומפריעים...

ואז קיבלתי תשובה, שבחלומות לא הייתי מעלה בדעתי כזה דבר, אני שומע אותה אומרת לי: כן, אתה צודק, בעלי ביקש מהעירייה שיביאו סדרנים, אבל הם לא רוצים... מתברר, שמעביר

כדי להראות לו שלא יחזור על שגגתו, אבל באמת לא כעסתי...



להקשיב לשעמום!!!

בעיצומם של ימי בין המיצרים, שאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, שידוע, שהוא נחרב מפני שנאת חנם, כמה שצריכה זהירות רבה בין אדם לחבירו, לשים לב מה לומר, למי לומר...

סיפר אדם שמארגן פעילות לילדים: מידי פעם אני מארגן להם יום פעילות, הבאתי להם איזו אמרקציה של תוכנית, של מצגת, עם כל מיני אפקטים מעניינים, עד שהשגתי תקציב לזה זה לא היה פשוט, אבל שמחתי שזה הגיע בשביל הילדים, שהתאמצו ולמדו יפה כבר תקופה ארוכה, ישבתי עם הילדים, אבל מתברר שאותו אדם אלוף בלשעמם... הילדים ממש לא התעניינו בפעילות שלו... ולא רק שהייתי צריך לשמוע אותו, עוד הייתי צריך לדאוג לילדים שישבו בשקט.

מה נסגר??? הוא לא מסיים??? מה קורה??? ועוד לדאוג שהילדים

לי שהוא לא רוצה אותי, כיון שהוא שמע עליו דברים לא טובים, מה שמעת עליו?? שאלתי את החבר, והוא ענה: שמעתי שהוא היה אמור להיות בחתונה, והוא איחר והגיע באמצע החתונה, מה זה?? איך אפשר לגרום לחתן ולכלה, שכל החלק הראשון של החתונה שלהם לא מתועד, הרי צלם מתכונן מראש ולא יוצא בדקה התשעים.

מאוד הופתעתי, כיון שלפי הכרותי עם הצלם הזה, אני יודע שאין אצלו מצב של איחור, ואם קובעים איתו שעה, הוא נמצא במקום כבר חצי שעה לפני השעה שנקבעה, לכן זה היה נראה לי מאוד מוזר, אבל לא רציתי להיכנס אתו לדיבור שיכול לגרור אותו ללשון הרע, ולכן שתקתי, רק אמרתי לו שכל הדברים שהוא אומר, ממש קשה להלביש על אותו צלם... וכנראה יש עוד פרט בסיפור שלא אני ולא הוא יודעים.

כאחד שקורא "מקשיבים" אני יודע, שלא תמיד מה שנראה בעין הקטנה שלנו, זו אכן כל התמונה, לפעמים, יש עוד נתון שעדשת המצלמה לא קלטה, ולכן לקחתי את הדברים שלו בערבון

התכנית שיש לו תואר ראשון בשעמום 😊 זהו בעלה, אמרתי לעצמי: איזה מזל שלא דיברתי עליו לא טוב, איך בורא עולם הציל אותי רגע לפני ששחררתי מילים, ולמרתי מזה לקח חשוב לחיים: שגם אם אתה רוצה לומר ביקורת, תחשוב לפני מי אתה אומר את הביקורת, ודבר נוסף, רואים כאן שגם אם ברחו לך מילה בטעות... תמיד אפשר ל"ערבב"... כמו במקרה הזה, שהוא לקח את זה לכיוון שהילדים מפריעים, ולא נותנים להקשיב להפעלה שלו.



איחור של התחשבות!!!

סיפר אדם על חברו שמחתן את בנו, וכך סיפר: חבר שמחתן פנה אלי ואמר לי: תשמע, אנחנו מחפשים צלם, האם יש לך צלם טוב להמליץ לנו עליו?? אמרתי לו שם של צלם שהוא עובד טוב, והיה אצלנו בכמה אירועים, ויש לו שם טוב, וכל מי שהתעסק אתו רווח ממנו רק נחת.

מה שהפליא אותי, שמיד כאשר הוא שמע את השם של הצלם, הוא אמר

בורא עולם עוזר לי, וכבר למחרת פגשתי את הצלם בשטיבלאך, סימנתי לו שאני צריך אותו, שימתין לי, סיימתי את התפילה ושאלתי אותו: האם זה נכון שבחתונה של כהן הוא הגיע רק באמצע החתונה??? הוא ענה לי: כן!!!

ומיד שאל אותי: למה אתה שואל???? אמרתי לו: שיש לי חבר שרצה לקחת אותי, ולסגור אתו אירוע, אבל אחרי שהוא שמע על האיחור שלך לחתונה הזו, הוא מפחד שלא תעשה לו גם פדיחות...

הוא היה ה-מ-ו-ם!!! ואמר לי: תקשיב לי, ותקשיב לי טוב!!! הם הזמינו צלם אחר שלא הגיע להם בכלל, והם התקשרו אלי מהאולם: תבוא עכשיו ותעזור לחתן ולכלה, הם בלי צלם... הסברתי להם, שאני לא עושה דברים כאלו, לבוא לצלם חתונה מהאמצע, אבל הם התחננו אלי, ואמרו שאם אני לא אבוא, הם ישארו בלי כלום... לא יכולתי להשאיר חתן וכלה בלי צלם, והלכתי והתחלתי לעבוד רק מאמצע החתונה...

אמרתי לעצמי, תראה מה זה, הנה עוד סיפור של אנשים שלא דנים לכף זכות, וגורמים עוול בחינם, והבעיה, שדברים

מוגבל, מה גם, שהכרתי את אותו צלם, ואצלנו מעולם הוא לא איחר לשום ארוע, אפילו בחמש דקות... ומה שהוא מספר כאן זה נשמע הזוי לחלוטין שצלם של חתונה יגיע באמצע חתונה, זה פשוט לא יתכן...

אבל אותו חבר אמר לי: תשמע, זה אמיתי!!! מה שאני אומר לך, ואם אתה רוצה אתה יכול לברר, זה משהו שכל מי שהיה בחתונה ראה שהוא הגיע באמצע החתונה, ידעתי על איזו חתונה הוא מדבר, וידעתי גם איזו תזמורת היתה שם בחתונה, ואמרתי לעצמי, הרי את הקלידן בחתונה הזו אני מכיר, אתקשר ואראה אם זה נכון.

התקשרתי ושאלתי אותו: האם זה נכון שהצלם בחתונה הזו הגיע רק באמצע החתונה??? הקלידן ענה לי שבאמת זה היה נראה מוזר, אבל זה מה שהיה בדיוק כמו שחברי סיפר...

לא יכולתי להשאר במצב הזה איך??? הרי אני מכיר אותו??? וגם אני לא מכיר אף אחד בסיפור, הרי זה נשמע סיפור ממש מוזר, מאז ומעולם כאשר באתי לחתונה, ראיתי כבר את התזמורת והצלם מוכנים.

שלוחה 6, השבוע דיבר איתי אדם יקר, ואמר לי: אתה מדבר הרבה על "עין טובה", שאדם עם עין טובה, הוא המרויח הראשי!!! בא, תשמע סיפור, שבזכות העין הטובה הרווחתי.

וכך סיפר: אני ואשתי גרנו בתחילת חיינו בשכירות, ואחרי כמה שנים קנינו דירה, לקחנו משכנתא, קצת הלואות, וקנינו דירה שלא היה שייך להיכנס אליה בלי שיפוץ יסודי, התחלנו לשפץ, ושיפוץ זה דבר שיכול לגרור אותך מדבר לדבר, בלי לשים לב, משיפוץ של כמה אלפי שקלים, אם אתה לא יודע לעצור, אתה יכול להגיע למאות אלפי שקלים... מבלי לשים לב, ולא כל כך שמנו לב, ונכנסנו לבוץ שהיה מעל לכוחותינו, והגענו למצב שהיינו צריכים לעזוב את הדירה שהיינו גרים בשכירות, ולהיכנס לדירה שלנו, אבל הדירה שלנו עדיין לא גמורה, היא אולי גמרה עלינו...

יום אחד, יצאתי עם אשתי לשאוף אויר צח, סוג של שעת איכות, [שמאוד, מאוד חשובה בשביל לחזק את חיי הנישואין, שיהיו על הצד הטוב ביותר, לא להסתפק בדיעבד...] ואז אמרתי לאשתי: תשמעי, הסתבכנו

כאלה מתגלגלים מאחד לשני, אתה אולי יודע איפה זה מתחיל, אבל לעולם אתה לא תוכל לדעת כיצד זה יגמר, לא רק שהצלם לא איחר, אלא הוא התנהג פה לפנים משורת הדין, הוא גילה אכפתיות והגיע באמצע החתונה, רק כדי שלא יתקעו...

אם לא דנים לכף זכות, יכולים להגיע לדברים לא נעימים בכלל, וזה מאוד מאוד חשוב!!! כיון שרק עם ראייה טובה על הזולת, רק כך נוכל למשוך עלינו ברכה, כיון שאבא שרואה את שני ילדיו, שהאחד מכבד את השני, הוא יתגמל אותם על כך, אבל אם האבא רואה שהם "אוכלים" אחד את השני, אין לו חשק לתת להם כלום.



מה גורם להלוות 50,000 ₪
לאדם שאומר אין לי מאיפה
להחזיר???

סיפור בלעדי לקוראי הגיליון "מקשיבים לקולך", למשתתפי השיעור ולמאזיני השיעור היומי בקו של כל שיעורי הרב 0733-71-81-57, ובקו חיי עולם 0733-47-62-62

ואמרתי שאני אשאל אותך אם אתה זקוק להלוואה.

הייתי ב-ה-ל-ם על התזמון ההזוי שהוא מתקשר, ובדיוק אני ואשתי יושבים ומודים לבורא עולם, אמרתי לו: שתהיה בריא, מה כבר תוכל לעזור לי, תאמין לי 2,000 שקל לא ישנו כאן משהו, אני מסובך הרבה יותר ממה שאתה חושב, ואז הוא שואל אותי: תגיד כמה אתה צריך???? אמרתי לו: אני צריך 50,000 שקל. הוא אומר לי: קיבלת!!! מה מספר חשבון הבנק שלך, וכבר בא לעשות העברה, אמרתי לו: צדיק, אבל יש לי בעיה, מה???? שאל, אמרתי לו: אין לי מאיפה להחזיר לך, אמר לי: אל תדאג, קח את ההלוואה, ותחזיר לי בעוד 15 שנה בחתונה של הילדה...

אחרי כמה ימים, יצא לי להיות בבית של החבר שנתן את ההלוואה, ושאלתי אותם: הרי אני יודע שאתם שומרים על הכסף, ולא מוציאים שקל... ומחושבים מאוד, איך זה יתכן שנתתם לאדם, אמנם חבר, אבל הוא אומר לכם שאין לו מאיפה להחזיר לכם, ואתם נותנים לו, תגידו לי מה ההגיון שבכה שחררתם כזה סכום???? ולא

חזק!!! אני לא יודע מה לעשות? אשתי אמרה לי: רגע, רגע, בוא קודם נגיד תודה על כל מה שבורא עולם נתן לנו עד עכשיו, וידוע שאדם שמודה לבורא עולם מושך עליו חסדים.

התחלנו לומר "מזמור לתודה" והודינו לבורא עולם על כל מה שהוא נתן ונותן לנו, וכך אנו עוברים מדבר לדבר עד שסיימנו להודות, לא עוברת כמה דקות, ואני מקבל טלפון.

בדרך כלל שאני יוצא עם אשתי לשעת איכות, אני לא עונה לאף אחד, בין היתר זה גם להראות לה שהיא הכי חשובה בשבילי, וכאשר אני מדבר איתה, שכל העולם יכנסו ל"ממתנה"... ומי שזה לא נוח לו שישאיר הודעה בתא הקולי [לא בין 2 ל-4]

אבל אשתי אמרה לי שהפעם לשם שינוי אני אענה, יש לה הרגשה ש"המזמור לתודה" עשה משהו, עניתי לטלפון, ועל הקו היה חברי משכבר הימים, אדם שעזרתי לו כמה פעמים, ואמר לי: שמעתי שאתה משפץ, ואני יודע שמי שמשפץ בדרך כלל זקוק לכסף, ובדיוק, עכשיו השתחרר לי איזה פק"מ, ונוכרתי בך,

איך מתקנים נורה אדומה בלוח השעונים בלי מוסך???

כאשר מדברים על בין אדם לחבירו, על כך שצריך להרגיש את השני, בהרבה מקרים, בורא עולם שולח לנו איתותים ותזכורות... והחכמה היא, לדעת לזהות את המנורות האדומות מבעוד מועד, וכשאדם יודע מה לתקן, שום מנורה לא תדלק לו...

סיפור בלעדי לקוראי הגיליון "מקשיבים לקולך" למשתתפי השיעור ולשומעי השיעור היומי בקו הנ"ל את הסיפור סיפר בעל המעשה: באחד מן הימים, אני נוסע ברכבי, לפתע נדלקה לי מנורה אדומה, מה עכשיו? מנורה אדומה? זה אומר שאני חייב לראות מוסך בהקדם האפשרי, זה לא צחוק, מנורה כתומה, עוד איכשהו אפשר לדלג על זה... אבל אדומה זה יכול להיות מסוכן.

אמרתי לעצמי, ריבוננו של עולם!!! מה עכשיו מוסך על הבוקר?! למי יש זמן? בתור אדם שקורא "מקשיבים" הבנתי, שאין סתם!!! אם בורא עולם עשה לאדם משהו, פירושו, שהוא היה צריך

מדובר לא על מאה ולא על אלף, מדובר כאן על חמישים אלף!!!

הם ענו לי: הסיבה, שהתנהגנו כך, כיון שאמרנו לעצמנו, אם זה היה הפוך, איך אתה היית מתנהג??? וזה מה שגרם לנו לתת לך... הידיעה הזו, שאם אנחנו היינו צריכים, אתה היית נותן בלי לחשוב, לכן גם אנחנו נתנו לך מבלי לחשוב יותר מידי, אומר לי אותו אדם: תראה כמה שהרווחתי מזה שיש לי עין טובה, מזה שאני הייתי איתם תמיד בטוב, כיון שכל הסיבה שהם נתנו לי, זה בגלל העין הטובה שתמיד היה לי כלפיהם.

זה סיפור שיכול לקרות אצל כולם, לפעמים, זה בסכומים קטנים יותר, ולפעמים זה בסכומים גדולים, אבל מה שכן, אם אתה טוב, תקבל טוב!!! אבל אם אתה "חומר" יתנו לך לאכול קש... ואם תשאל: למה??? כי הראית להם שאתה "חומר" וזה מה שחמור אוכל, קש. [כמו שמסופר על אבא שאמר לבנו, שהוא לעולם לא יוכל להיות גמל, וכשהבן שאל אותו: למה?

ענה לו כי אתה חמור (🐪)].



תבין אותי, תלך ותבוא מחר, אני אקבל אותך, אבל רק אם תבוא ממש על הבוקר... הלכתי לבית, לא היתה לי ברירה, למחרת, הלכתי להתפלל מוקדם כדי להספיק לבוא מוקדם למוסך, סיימתי את התפילה בבית הכנסת מתחת לבית, הגעתי לבית לקחתי את ארוחת הבוקר, אני כבר יאכל אותה במוסך, כדי שלא אתעכב, וירדתי לרכב, התנעתי את הרכב, ואני מחכה לראות את המנורה האדומה, אך היא נ-ע-ל-מ-ה... נסעתי עם הרכב לכמה סידורים, והמנורה לא נדלקה, לא ידעתי מה לעשות, האם ללכת למוסך? הרי אני לא יודע איזו מנורה דלקה, המשכתי לנסוע כמה ימים, עד שהבנתי שהמנורה נדלקה כדי שאני אתקן את מה שאני צריך לתקן, ברגע שסידרתי את החוב שהיה לי, הכל נעלם כלא היה.

להרבה מאיתנו, במהלך החיים, יש כל מיני איתותים מבורא עולם, צריך לדעת לקרוא את הסימנים נכון, ורק כך נוכל לחסוך מעצמנו כל מיני איתותים לא נעימים...



להיות באותו מקום, הכל מתוזמן אצל בורא עולם עד הפרט הקטן ביותר.

התחלתי לחשוב, מה בורא עולם רוצה ממני, מה אני יכול לתקן?? ואז נזכרתי שיש אדם שאני חייב לו כסף כבר תקופה ארוכה, והוא פנה אלי כמה פעמים, וכבר לא נעים לו להזכיר לי, אמרתי לעצמי, אני ציערתי אותו, בורא עולם אמר לי: אני יטפל בך, שתצטרך ללכת למוסך, ולך תדע בכמה נזק כספי תצא משם... שלא תצא בשן ועין.

[יש כאלה מגזימים, על תקלה קטנה, הוא אומר לך: אתה חייב להחליף הכל... חוץ מהשלדה, רק היא במצב תקין 😊] הלכתי והוצאתי כסף מהבנק, ואמרתי לעצמי, אני קודם אשלם לאותו אדם את מה שאני חייב לו כבר כמה חודשים, ואחר כך אני אעבור למוסך, הלכתי אליו, שילמתי לו וביקשתי ממנו סליחה על האיחור, ואחר כך הגעתי למוסך שיקבל אותי.

המוסכניק אמר לי: היום, אין מצב שאני מקבל אותך, אפילו לעשות אפצ'י אין לי זמן, אני מחכה לסיום המשמרת 😊, אין, אין לי זמן לכלום,

שמאל שמציל חיים

"אֵלֶּה מִסְעֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" [ליג א']

התורה באה ללמד אותנו שאת כל המסעות שעם ישראל עברו זה לא היה במקרה, בורא עולם סידר את הכל שיהיה כך ושיהיו במקום הזה והזה.

הכל מתוכנן לפרטי פרטים אין שום טעות או פספוס, ומכאן כל אדם ילמד שאם בורא עולם שם אותו במקום מסוים, במצב מסוים, בורא עולם יודע טוב טוב, מה הכי טוב בשבילו.

סגן יושב ראש איגוד הרבנים של ארצות הברית וקנדה, הרב ברוך לייזרובסקי, לפני מלחמת העולם השנייה, הוא התגורר בלודז' שבפולין, וכאשר התחילה המלחמה, העבירו אותו ביחד עם כל היהודים לגטו לודז' ומשם העבירו אותם לאושוויץ, באושוויץ, היה את ד"ר מנגלה ימ"ש, שהיה עושה סלקציה מידי פעם, והיה מעביר את כולם לפניו, מי שהיה חולה או זקן שלא היה ראוי לעבודה, היה נשלח שמאלה... הוי אומר למיתה!!! ומי שהולך ימינה זה היה לחיים.

באותה תקופה, שהוא הגיע לאושוויץ, התפתח לו כרגל פצע מוגלתי, שעקב חוסר טיפול רפואי הפצע התפרס לכל הרגל, והתחילה לו צליעה רצינית, וזה היה ברור שאם יראו אותו צולע, ישר ישלחו אותו שמאלה... ולכן הוא החליט שמיד כאשר יקראו לו, הוא ינסה ללכת רגיל, כדי שלא ישימו לב לצליעה שלו, וישלחו אותו ימינה... לחיים.

אבל במחשבה שניה, אמר לעצמו: רגע, רגע, עד היום מי שמר עלי, אם לא בורא עולם, אז מה אני צריך לעשות כל מיני שטיקים כל מיני טריקים, ועוד אני עלול לחשוב שניצלתי כי אני חכם, כי אני יודע היטב, היטב, איך להסתדר, ממש לא!!! אני הולך ר-ג-י-ל!!! ובורא עולם יכוון אותי בדרך הנכונה...

הוא הלך כמו שהוא, רגיל, עם הצליעה, חברים שלו אמרו לו: הלן!!! הוא יראה שאתה צולע, והוא ישלח אותך שמאלה, חבל!!! איך שמנגלה ימ"ש קרא לו, הוא ראה את הצליעה שלו, ושלח אותו שמאלה... צריך להבין שאת מי שהיו שולחים שמאלה, היו מעלים למשאיות ושולחים לתאי

טובה במדינות העולם, ולכן הם עשו סלקציה, ואת כל החולים, במקום לשלוח אותם לתאי הגזים כמו תמיד, בסלקציה הזו הם לקחו אותם לבית חולים מיוחד ויקר, כדי להראות לעולם שהם דואגים ליהודים, ובכית החולים הם צילמו את כולם, שהם מטפלים בהם במסירות.

סיפר אותו אדם: אם הייתי הולך כאילו אני לא צולע, סביר להניח, שבמוקדם או במאוחר לא הייתי מחזיק מעמד, עם הפצע והזיהום שבא בעקבותיו, שהיו חייבים טיפול הולם, ושם לא היה שום אמצעי לטיפול בזיהום הזה, אבל כיון שסמכתי על בורא עולם והלכתי רגיל, בלי טריקים ובלי שטיקים, בורא עולם הראה לי שההצלה שלי תבוא דוקא מכך שהלכתי שמאלה.



הגזים, או למשרפות, ה' ירחם!!! לא היו "משקיעים" במי שחולה, במי שזקן... והוא חשב, זהו, אם הוא אמר לי ללכת שמאלה, הלך עלי...

אבל במקום לקחת אותם למקומות האלה, כדי שיימו את חייהם, לקחו אותם לבית חולים, ששם היה צוות רפואי גדול, שקיבלו אותם, הביאו להם בנגדים חדשים ונקיים, והתחילו לטפל בכולם טיפול רפואי עד שהחלימו, ואז שיחררו אותם... ממתי הנאצים היו דואגים לבריאותם של היהודים???

מהו סוד הסיפור האמיתי?????

ובכן הסיפור האמיתי שעומד מאחורי כל "בית החולים" הזה, היה כך: הרבה מדינות מהעולם מחוץ לגרמניה, התחילו לקבל כל מיני שמועות על אכזריותם של הנאצים, ועל כל מקרי הרצח המוזעזעים שהם עושים, הגרמנים לא רצו שיראו אותם בעין לא

מערכת הגליון מאחלת מזל טוב לר' מרדכי פריץ שליט"א ורעייתו תליט"א מעמודי התווך של הגליון לרגל היכנס כנס אליה ני"ו לנועם עול תורה ומצוות שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם אמן.

מעוניינים לזכות את הרבים??? זקוקים לישועות????

תמורת תרומה של 50 שקלים תקבלו 30 חוברות להפצה

כתיבתם של חידושי התורה והפצתם מהוה קידוש ה' גדול ויש בכך כדי להציל מהמחלה הנוראה

[מדברי מו"ר חיים קנייבסקי זצ"ל]

חייגו כעת 052-7654865

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי' ○○○
הילדה מוריה בת רחל תחי' ○○○
לינוי בת שירה תחי' ○○○
רפאל בן לאה הי"ו להצלחה בתורה ויראת שמים ○○○
סימה בת בת שבע תחי' ○○○
שפי רומי תחי' בת זיוה תחי' ○○○

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א ○○○
ר' רחמים בן ריקה הי"ו ○○○
שולמית בת סוליקה תחי' ○○○
הילד הראל מאיר בן לינוי נ"ו ○○○
מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי' ○○○
ישראל עמר בן תמר הי"ו לזיווג הגון ○○○

לאה בת חסידה חסיבה תחי' ○○○
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו ○○○
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו ○○○
יעקב בן מז'ינה הי"ו דניס בת צביה תחי' ○○○
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה ○○○
ליבי בת שירה תחי' ○○○

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל ○○○
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן ○○○
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי ○○○
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל ○○○
יעקב זוקרקר בן שרה ז"ל ○○○

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל ○○○
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל ○○○
הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן ○○○
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל ○○○
פאני פריחה בת תמר ע"ה לבית אביטן ○○○

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה ○○○
הסבתא עישה בת סלטנה ע"ה לבית פרץ ○○○
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א ○○○
משה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל ○○○
יפה בת סימי ע"ה לבית כהן ○○○

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בשורה משמחת

בסייעתא דשמיא ולאור בקשת רבים

עלה בידינו לפתוח קו מלפון ישיר

לשיעורי הרב שלימ"א

שמספרו:

0733-71-81-57

(ללא הקשת שום קוד)

השיעורים נמסרים מידי יום ביומו בשעות הבוקר