

# { אז נדברו }

פרשת דברים תשפ"ג | לסדר: "יוסף עליכם ככם אלף פעמים.." | גליון מספר: 612

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל:

a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון בפקס  
באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

נודה להשתתפותכם

בהוצאות הגדולות!!

בבנק: בנק פאגי

סניף 182

חשבון 747815

ע"ש: שב שמעתא

(ע"ר)

ניתן לקבל קבלה מוכרת

להחזר מס (ס' 46)

באשראי: "נדרים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

למענה אנושי: 052-7683095

**תודה מראש!!!**

## אני מחפש צדיק שיפעל בשבילי... שיעשה בשבילי את כל העבודה...

ישנה גמ' שכולם מכירים אותה... יש על זה אפילו שיר... הגמ' אומרת: אמר ר"ח ברבי חנינא: מפני מה נסתתר קברו של משה מעיני בשר ודם? מפני שגלו וידוע לפני הקב"ה שעתידי בית המקדש ליהרב ולהגלות את ישראל מארצם... שמא יבאו לקבורתו של משה באותה שעה ויעמדו בכביה ויתחננו למשה ויאמרו לו: משה רבינו עמוד בתפלה בעדנו! ועומד משה ומכבד את הגזירה...

כתוב כאן: שה' ידע שאם הציון של משה רבינו יהיה נגיש להמונים... ברגע שבית המקדש יהיה עלול להיחרב עם ישראל ירצו מהר מהר לעשות תפילה על ציון משה רבינו ויבטלו את הגזירה ולכן "לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה... (במאמר המוסגר אמרתי שהגמ' הזו מוכרת... זה לא מדויק... כי אך לי המון זמן למצא אותה... הפכתי את העולם עד שמישהו הראה לי שזו הוספה שהב"ח מוסיף בהגהותיו בסוטה יד...)  
**ולכאורה זה מאוד תמוה:**

כי... כי זה נשמע כאילו יש לרבש"ע איזשהו עניין ח"ו שביהמ"ק יחרב... עד כדי כך שאם יש חשש שמישהו רבינו 'טרפד' את המהלך הזה... לכן צריך להעלים את קבורתו... **מה הפשט בזה?? מה כולם טענו לי??** שלא!!! אם ביהמ"ק צריך להיחרב ומשה רבינו בכל זאת יפעל שזה למנוע את חורבן ביהמ"ק הלוואי... **רק מה?? מה כולם טענו לי??** שלא!!! שפך חמתו על עצים ואבנים וכו'... **אבל אדרבה... זה רק מעצים את התמיהה:** אני סומך על לא יקרה... זה יהיה רק יותר גרוע... (כמו שקיי"ל: שפך חמתו על עצים ואבנים וכו'...)  
בורא עולם שהוא מספיק גדול וחזק שאם גזרה חכמתו יתברך שהדבר הנכון זה להחריב את ביהמ"ק אז גם אם משה רבינו יתפלל כמנין ואתחנן שזה לא יקרה... אז הרבש"ע יגיד לו 'דב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה' בדיוק כמו שהקב"ה אמר לו בפרשת ואתחנן... בקיצור: משהו פה תמוה... משהו פה חסר בהבנת הדברים...

## הביאור בזה הוא כך:

כל שידוך שנסגר בשעט"מ... כל זוג שנישא בשעה טובה ומקים בית בישראל... כולנו מקוים ומברכים ומתפללים שזה יהיה בנין עדי עד... **אבל זה לא סוד!!!** שעם כל הרצון הטוב... אף אחד לא יכול להבטיח לגמרי לגמרי ולהתחייב לנו במאה אחוז שהבית הזה לא יחרב... הלוואי והיה עורך דין שיכול לתת לנו שקט נפשי ולהתחייב שהזיווג יעלה יפה במאת אחוזים... תכל'ס... כל מסדר קידושין צריך להיות בקי בטיב גיטין ו--קידושין... כלומר: גם המסדר קידושין בעצמו לא יכול לתת לנו ביטוח שהבית הנפלא הזה שנבנה עכשיו לא יחרב...

**אבל יש לי עצה!!! יש לי עצה אחת ויחידה בהקמת בית!!!** שאם יאמצו אותה אני יכול להתחייב ולתת ביטוח שהזוג הזה אף פעם לא יתגרש והבית הזה אף פעם לא יתפרק...

מה העצה?? אם **גם** המדריך חתנים **וגם** המדריכת כלות... יבואו שניהם ביחד לגור יחד עם הבני זוג באותו בנין!!! באותה קומה!!! כשקיר אחד מפריד ביניהם... (נניח שהמדריך והמדריכה הם בעצמם זוג) והם יחיו צמוד לזוג הצעיר... בעמדת הזנקה מסביב לשעון... ובני הזוג יודרכו שכל בעיה הכי קטנה שמתעוררת... מיד הבעל ירדון למדריך... האישה תרדון למדריכה... ואז יתכנס הקבינט הבטחוני... יגשרו... יתאמו... בקיצור: תהיה מערכת גלאי עשן שמזהה כל דליקה ומכבה אותה לפני שהיא מספיקה להתפשט... אני חושב שאם יבנו כזו מערכת אבטחה צמודה לזוג צעיר... אני יכול לתת מילה ולהתחייב שבית כזה אף פעם לא יחרב!!! אני מה לפחד מגט... הם ימישכו לחיות ככה לאורך שנים... כי יהיה פה מי שידאג לוונטא...

אם אכן ככה... אז למה באמת אף אחד לא עושה את זה?? מילא יש כאלו שאין להם כסף בשביל זה... אבל למה לא שמעתי על אף מיליונר שעשה כזו מערכת אבטחה למניעת פירוק בתים... (הרי היום כבר יש את כל סוגי הביטוחים... ביטוח דליקות... ביטוח רעידות אדמה... חדרי ממ"ד... ותכל'ס... אני כעת מדבר על האיום הגדול והמוכר ביותר בבית בישראל... פירוק בית... אני מציע פה כיסוי ואבטחה של מאה אחוז... למה לא ידוע לי שמישהו אימץ את הרעיון המדהים שלי??

**התשובה היא:** אני באמת צודק!! אם באמת יפעלו לפי המתווה שלי... אם נצמיד לזוג המדובר, מדריך ומדריכה שיגורו איתם באותו בית... הבית הזה באמת לא יחרב לעולם...

דא עקא שבית כזה... זה לא בית!!! **זה הוסטל!!!**

בית כזה שבין בני הזוג אף פעם לא מתפתח תקשורת בין אישיות!!! וכל פעם שיש בעיות הם מיד רצים... זה ליועץ שלו... וזו למדריכה שלה... **זה לא בית... זה הוסטל!!!**

הוסטל באמת אף פעם לא נחרב... אתה יודע למה?? כי אף פעם הוא לא נבנה... אין פה מה להיחרב!! כי מהרגע הראשון לא נבנה כאן משהו... לעומת זאת בית זה באמת דבר שעלול לחילה להיחרב... למה?? כי נבנה פה משהו!!! יש פה מערכת נישואין שאמורה להיבנות... ובאותה מידה גם להתפרק ל"ע... כשמקמים בית בישראל... כל הרעיון של הקמת בית... זה שיש פה שנים שמעוניינים לבנות בית משותף!! לחיות ביחד!! לגדול ביחד... ללמוד להכיר אחד את השני... להבין אחד את השני... ולפעמים גם לריב אחד עם השני והכי חשוב גם ללמוד להתפייס אחד מול השני... כאן נבנה בית... אבל ברגע שיש פה שני אנשים בודדים שחיים ביחד... וכל רגע שיש בעיות הכלה רצה למדריכה שלה... שתגיד לו... שתבקש ממנו... שתשכנע אותו... זה לא בית! זה הוסטל!!!

ההמשך בעמוד 6 בגיליון זה...

## ושוב המצפון חוזר ומעיק... שלא כואב לי על חורבן הבית...

בשנים האחרונות... כל פעם שמגיעים ימי בין המיצרים... המגידיים עסוקים בלנוזף בנו על זה שאנחנו כ"כ מנותקים... כ"כ לא מחוברים לבית המקדש... כל אחד מאיתנו עסוק בתכניות לבין הזמנים... או להעביר שירי ווקאלי בנגן ולהתלונן למה אסור להתקלח...

וטוב שיש מי שמעורר אותנו על כך... אבל מותר לנו לדון את עצמנו לכף זכות...

אנחנו נמצאים כעת בתקופה מאוד מאוד מוזרה בתולדות עם ישראל!!!

תקופה שלא הייתה מאז חורבן הבית... מה כ"כ מוזר בתקופה הזו?!

**אנחנו נמצאים במצב מוזר כזה שיש הכל!!! ואין כלום!!!**

מילא היינו זרוקים אי שם באירופה... מילא היינו נרדפים ע"י הגויים... או או... הספיק לי כמה פעמים להיות אצל סבתא שלי ע"ה בתשעה באב... זה... זה היה נראה שם כמו... כמו תשעה באב... כי היא עברה שואה והיא חוותה במו עיניה את הזעקה הבט משמים וראה כי היינו לעג וקלס בגוים נחשבנו כצאן לטבח יובל להרוג ולאבד למכה ולחרפה...

מילא היינו צריכים להילחם על היידישקייט שלנו... מילא היה מישוהו משמעותי שהיה נלחם נגד הקדוש והיקר והיינו צריכים להתחבא ממנו... (לא כמו היום... שאתה צריך לרוץ להקשיב לתקשורת כדי להיעלב בכח על מה שהם קשקשו עליך... זו בדיחה... כל מי שמתבכין היום שיש הסתה נגד היידישקייט... שתהיה לי בריא... אתה לא מתבייש להתייחס לכל איזה משועמם שמאלני שעומד בצמיתים עם דגל ישראל ואומר משפטים שהוא עצמו לא מצליח להשלים אותם... זה לא נקרא רדיפת דת... זה במקרה הגרוע כמו הרשלה שרץ מהר לשיוק כדי לבדוק אם ח"ו מדברים עליו משהו...)

אין לך היום גלות ממשית שאתה יכול למשש אותה בידיים!! אנחנו כבר פה בארץ ישראל... היהדות פורחת ומשגשגת... איפה שאתה הולך אתה רואה מוסדות תורה מתנוססים לתפארה... קהילות קודש שבנויות מהמסד עד הטפחות... מגני ילדים, חדרים, ישיבות, סמינרים, כוללים, בתי מדרש עוצמתיים... הכל פורח... משגשג... ובעוצמה...

ופתאום אנחנו נוחתים לתשעה באב!!! אתה קולט מה פה מוזר??

אני רוצה שתבין: לפני ששים שנה לא היה שכונת עזרת תורה בירושלים, גם לא נווה יעקב, בקושי מאה שערים... בכל המקומות השוקקי חיים האלו ראית גבעות שוממות... אם נלך עוד חמישים שנה אחורה... אין כלום!!! כל ירושלים... בני ברק... אשדוד... קרית ספר... כלום!! והנה שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך... זה קרה!! עובדה שזה קרה!!!

עמדתי פעם בתשעה באב... לא פחות ולא יותר בחלון של בית כנסת סאטמאר בעזרת תורה בירושלים... הסתכלתי מהחלון... ואמרת לעצמי: רגע... גם מהחלון של סאטמאר רואים את המאה אלף חרדים שגרים בירושלים... זאת אומרת: כולנו מסכימים שקרה כאן משהו...

הכל פה בנוי!!! ותכל'ס... משהו פה חסר!! והמשהו הזה הוא כנראה לא רק משהו... אלא הוא העיקר!! וזה מאוד מאוד מבלבל... כי יש הכל ואין כלום...

אגב: כבר כתבתי כאן פעם... שכשאני מגיע לכותל ואני עושה קריעה... אני כמעט לא מצליח להתרגש כי הכותל כ"כ משופץ... אבל פעם אחת עשיתי קריעה מהכיוון של הר הצופים... אוהו... פה ממש בכיתי... כי... כי לראשונה ראיתי את החורבן... אפילו הרגשתי לא נוח לעמוד שם כי זה מקום קצת מסוכן... הרגשתי קצת חורבן... פתאום הבנתי על מה הקריעה... רק לשבר את האוזן... שבת אחת נכבה לי משהו והייתי צריך גוי של שבת... במשך ארבע שעות חיפשתי גוי!!! השתגעתי... לכל הרוחות... איפה אפשר להשיג גוי... פתאום תפסתי את עצמי... רבש"ע: סבתא שלי באירופה אף פעם לא הייתה צריכה לחפש גוי... הוא תמיד הגיע גם בלי שקראו לו... ואילו אני עומד פה בחיפה ומחפש גוי ארבע שעות... מי האמין... תודה לך בורא עולם!!! ופה אנחנו נמצאים... והכל בנוי... והכל מבוסס...

ובכל זאת משהו חסר!!! והמשהו הזה זה הכל!!!

אז בשורות הספורות האלו אי אפשר לפתוח את כל הנושא... אבל לא על זה באתי... אני באתי במאמר הזה במטרה אחת... שקודם נבין את עצמנו!!! שבין מה הקושי שלנו... פעם היה הרבה יותר קל למשש את הגלות... היה הרבה יותר קל לבכות בתשעה באב... כי הגוי עמד לך מול הפרצוף... והגלות זעקה מכל פינה... אבל בדור האחרון... הגענו לגרעין הקשה!!! הגענו למקום הכי הכי פנימי... הגענו לשלב הזה שכביכול יש הכל... ואנחנו כבר פה... והכל מוכן... ובכל זאת משהו חסר!!! וקדימה... עכשיו הגענו ללב הנקודה!!! כעת תבין מה בכל זאת חסר... הבנת מה באתי לומר??

**במקום לשקוע במצפון וברגשות אשמה למה אנחנו לא מתאבלים...** או לחילופין לחפש בכח מתחת הריצפה את הצרות והיסורים והשמד שעוברים עלינו פה בארץ ישראל... לא!! חבל!! אסור להמעיט בחסדיו של מקום!!! אסור להתעלם מהגן עדן עלי אדמות שאנחנו חיים בו כיום... (מי שחולק על המשפט הזה... פרטים נוספים אצל מי שחווה גלות אמיתית...) אדרבה!! בא ניקח את זה כאתגר... יש לנו באמת התמודדות חדשה שלא הייתה בדורות הקודמים!! ה' נתן בנו אימון ומצפה מאיתנו שנבין את משמעות הגלות מרובד הרבה יותר עמוק ופנימי... ממקום כזה שכל הפסוקים המזעזעים שאנחנו קוראים במגילת איכה... אנחנו לא פוגשים אותם כיום ובכל זאת יושבים על הריצפה כי על זה!! על זה היה דווה ליבנו... על הר ציון ששמים... כן... בא ניקח את זה כמחמאה... ה' מצפה מהדור שלנו לעומקים שכאלו... שנהיה מסוגלים לחיות בתוך ירושלים הפורחת והמבלבלת שכבר ישבו זקנים וזקנות ברחובותיה וילדים וילדות משחקים בגינותיה ובכל זאת יש משהו עמוק עמוק שחסר!!!

**המשהו העמוק הזה שחסר... הוא משהו שלא קל לעלות עליו!!!** זה לא משהו שמתיישבים על הרצפה והעיניים מתחילות לשגר דמעות ללא הפוגה... לא!! זה משהו שצריך עומק ופנימיות להבין אותו... לסבתא שלי היה קל לבכות... נעבאך... אם הייתי סוחב איתי אלפית מהמחזות שהיא סחבה איתה הייתי בוכה הרבה יותר... אז זה!! ש' שם אותי בדור של המציאות המדומה והבינה מלאכותית... בשיא שיא הרדידות הקיימת... ומתוך הרדידות הזו הוא מצפה מאיתנו להבין עומק של הכרה בחסר שאפילו מסבתא שלי הוא לא ציפה... אז במקום לשקוע ברגשות אשמה... בא ניקח את זה כמחמאה... **בא ניקח קרדיט על המשימה הלא פשוטה שה' הטיל עלינו!!!** ה' פונה אלינו: בני היקרים: תבינו מה חסר למרות הכל... תסתכלו על ירושלים המקסימה... ותבינו איפה בכ"ז עיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה... שאני אהיה חסר לכם בתוך כל המילק שייק הזה... זה לא פשוט!!! זה לא מהדברים הקלים!!! רק מי שמתמודד עם כמויות כאלו של רדידות... רק ממנו הקב"ה יכול לצפות לכאלו עומקים... תחזרו על המשפט הזה עוד פעם... תבין אותו...

לקראת ימי בין הזמנים הממשמשים ובאים מתעורר הצורך בלרענן את התחזוקה הקבועה לשמור על עיניים טהורות וקדושות,

על כך בספר **"וימאן"!**

הנכתב היישר מתוך חזית הקרב, והעוסק בעוצמות השליטה והחוסן הנדרשים ל'בן ישיבה' בדורנו הרדוד והנסחף,

ספר זה בין הייתר משמש כמנת דחף לגיבור הכח' של דורנו שמגלה מנהיגות ללא חת, והמהלך בגב זקוף וראש מורם מעל הכתפיים, למול הישח אדם וישפל איש שמצוי גם במחוזותינו, להניף את דגל הגאווה וימאן, ודע מה שתשיב מול הנלעגים לך בעבודת ה',

**על כך בספר זה!!!**

הודות לתרומה נקודתית, ניתן עדיין לקנות

ספר זה במחיר מיוחד,

15 ₪ בלבד (כריכה רכה)

---

### מוקדי המכירה ברחבי הארץ:

**ירושלים:** רח' נחמיה 10 קומה ג'

גבעת שאול, רח' בן עזיאל - 054-8491554

בית וגן - משפחת נוישטטר רח' הרב פראנק 29

רוממה - המ"ג 29 - 052-7682281

רמות ד' - רובין 47 - 054-8419684

אופקים - משפחת שפירא: 053-4112035

אחיסמן - שרגל - 052-7171721 שבת אשר 9

שלב ב': 0534162979

אלעד - 03-9073067

אשדוד - הרב צור - 050-4120311

באר שבע - משפחת חיון 0533162445

ביתר עילית - אוור רמי לוי - 054-8450998

בית שמש - נהר הירדן 9 ר"ב - 058-3294147

בני ברק - קיבוץ גלילות 9 - 055-6728458

חזו"א 34 - 052-7117271

אזור רח' הרב קוק - 0527603814

חיפה: פולק, גאולה 15, 052-7683095

טבריה - 054-8441354

מודיעין עילית: קצות החושן 14, 052-7174781

חפץ חיים 14 - משפחת דרבקין - 089742750

גרין פארק 0527644795

נתיבות - הר' גרשונוביץ 42 089934274

עפולה - 052-7686876

פתח תקוה - (מרכז העיר) 0504124235

צפת - 052-7181828

רהובות - 0533185792

רכסים - 054-8415410

תל ציון - 052-7150166

תפרה - לימן - 055-6705003

---

יצאה כמות מצומצמת של החוברות **'בשובי**

**ירושלים'** על ענייני גלות ונחמה

והמתרחש במקדש בתקופה זו, ניתן להשיג רק

בב"ב בכתובת חזו"א פינת דסלר משפחת

דרייפוס, ובקיבוץ גלילות 9.

## מוצ'ח!!! זה הכשלו

### המהדהד ביותר...

בשבילי זו הייתה הפתעה בכל קנה מידה!! אני אקדים את המאוחר... ואני מעדיף קודם להגיד לך את הדברים כמות שהם ואח"כ נעבור לרקע... (אם יהיה לך סבלנות...) ובכן: ישעיה הנביא מתנבא בתחילת ספרו על חורבנה של ירושלים והוא מתאר ומגדיר לפרטי פרטים את המאפיינים של החורבן והגלות... ולא תאמין!! אחד מהמאפיינים שישעיה הנביא מגדיר לנו במה יתבטא **כשלו** של ירושלים??? זה יתבטא לא פחות ולא יותר **בזה שתהיה סגידה למוצ'חות!!** **כולם ירגישו צורך להיות מוצ'חים!!!** יהיה דגש חזק על **מוצ'נות!!!** אף אחד לא יוכל לעכל אפשרות של כשלו... כי... כי מה פירוש... איך... איך אפשר להיכשל... מוכרחים להיות תמיד מושלמים... וישעיהו הנביא כבר לפני 2500 שנה ממוקד ומגדיר לנו שזה אחד מהמאפיינים של גלות וחורבן!!!

**זהו... עד כאן... זה הספיק לי...** הנבואה הזו פשוט קפצה לי מול העיניים... כמעט ברכתי בטעות את ברכות ההפטרה... ברוך אתה ה' צור כל העולמים... הקל הנאמן האומר והעושה המדבר ומקיים... נאמן אתה ה' ונאמנים דברייך **ודבר אחד מדברייך אחר לא ישוב ריקם...**

אוי רבש"ע... כמה שאני מכיר את הנבואה הזו על העור שלי... אוי כמה שהנבואה הזו מוכרת היום... אוי כמה שהיום אתה חחייב להצליח...

**בא נגיד ככה:** אוי כמה שהנבואה הזו אמורה להיות מוזרה ולא מובנת למי שלא מכיר את הדור שלנו מקרוב...

---  
**קעת ניגש לרקע!! כלפי מה הדברים אמורים?? איפה זה כתוב??**

הכל מתחיל מחז"ל שאומרים: לא חרבה ירושלים אלא שפסקו ממנה אנשי אמנה... בקיצור: חורבנה של ירושלים התבטאה בין הייתה בזה שירושלים התמלאה בשקר ומרמה... הגיע מצב שאתה לא יכול לסמוך על מילה של בן אדם... הוא לא דובר אמת... שבתך בתוך מרמה...

**אבל!!! לפתע מפתיעה הגמ' ואומרת משהו מאוד מעניין!!!**

ש-גם!!! גם בשעת כשלו של ירושלים... גם כשכולם יהיו שקרנים ורמאים... גם אז יהיה פרט אחד מסוים שבו הם י שארו אנשי אמנה ישרים ונבוקדה הספציפית הזו הם יהיו כנים ולא ישקרו אותך!!!

**מהו הפרט היחיד שבו אנשים לא ישקרו??**

אומר ישעיה הנביא: שגם בשעת כשלו של ירושלים... אם יגשו ליהודי בר אוריין... וינסו להציע לו שטעלע... משרת רבנות נחשקת... ואז הם ישאלו אותו בכנות: תקשיב... אנחנו צריכים רב כזה שבקי בהלכות סבוכות במיוחד שבשביל

להצליח להיות בקי בהם... צריך נכונות של שנים ע"ג שנים של 'ניסוי וטעייה'... לטעות ושוב לטעות עד שעומדים על הנקודה... **במילים אחרות: כידוע:** לא כל סוגיה חובבנית... לא כל נושא אפשר ללמוד בקורס מזרז של שלושה חודשים... ישנם סוגיות סבוכות במיוחד שבה אין קיצורי דרך... זה מסוג הדברים שעליהם נאמר: אין אדם עומד על דברי תורה אלא **א"כ נכשל בהם שנאמר: ומה כשלה הזאת תחת ידך.** בקיצור: בשביל להיות בקי בהם היום... היית צריך עכ"פ בעבר לנשום נשימה עמוקה ולהיות ערוך נפשית לכברת דרך ארוכה ומייגעת, שכרוכה בקשיים וכשלויות ושוב לנסות ולהיכשל ושוב ושוב עד ש... שתהיה בקי...

אז הנה... זה בדיוק השאלה שמגישים לפני אותו מועמד לרבנות... **וישאלו אותו בשיא הכנות:** תגיד... האם אתה בקי גם בסוג ההלכות המסובכות האלו שבשביל להיות בקי בהם היית צריך להיכשל ושוב להיכשל עד שסו"ס וכו'?? רק תגיד... אנחנו סומכים עליך...

**מבשר לנו ישעיה: בנקודה הזו לשם שינוי הוא יהיה כנה ולא ישקר!!!**

והוא יהיה לא סתם כנה... אלא הוא יכריז את זה בצורה דרמטית שלא משתמעת לשני פנים... הוא אפילו ישבע שלא תחשוד בו בזה...

כי יתפש איש באחיו בית אביו לאמר שמלה לכה קצין תהיה לנו- דברים שבני אדם מתכסין בהן כשמלה ישנן בידך- והמכשלה הזאת תחת ידך- דברים שאין בני אדם עומדין עליהם אלא אם כן נכשלים בהן ישנן תחת ידך- קצין תהיה לנו, ישא ביום ההוא לאמר לא אהיה חובש וגו' ישא לשון שבועה- לא אהיה חובש לא אהיה מחובשי עצמן בבית המדרש ובביתי אין לחם ואין שמלה שאין בידי לא מקרא ולא משה ולא גמרא (שבת קיט:)

עד כאן נבואה של ישעיה הנביא... ותכל'ס... **יש משהו מאוד מוזר בנבואה הזו...** כי על פניו זה נשמע נבואה של שבת... תשמע... למרות הכל האנשים בירושלים יהיו כנים והם לא ילבשו פראק ולא יקחו שררה שלא מגיעה להם ביושר... ותכל'ס... אם תעיין שם בפסוקים... לאורך כל הדרך משמע שזו נבואת פורענות... **אז מה קורה פה??** זו נבואת נחמה או נבואת פורענות?? מצד אחד יש כאן שבח שלפחות בנקודה הזו הם יהיו אנשי אמנה... (והגמ' באמת מתייחסת לזה כשבח) מצד שני ישעיה בעצמו ממשיך מיד באותו משפט ואומר: **כי כשלה ירושלים ויהודה נפל הכרת פניהם ענתה במ...** ישעיה קורא לכנות הזו כשלו!! נפילה!! פשיטת רגל... והשאלה היא: למה גם זה נקרא כשלו ונפילה??

**והתשובה היא עגומה מאוד:**

הנביא ממחיש לנו שנקודת השיא של כשלו של ירושלים יבא לידי ביטוי שגם כשבן אדם יהיה מוכן לשקר ולרמאות בשביל להרויח כבוד וטובת הנאה... אבל בנקודה הזו!! לאף אחד **לא יהיה אפילו ניסיון** לשקר בזה!!! לאף אחד לא יהיה יצר הרע לשקר בזה!! למה??? כי אף אחד לא יראה את זה כמחמאה!! אף אחד לא יראה בזה משהו מכובד!! עם ישראל יגיע לכזה עומק של וישח אדם וישפל איש

שכבר לא יקלטו שיש פה משהו שווה שכדאי לשקר ולהשוין בו... הבנת??

ואני אסביר: בעולם מתוקן ואנושי!!! לבן אדם נורמלי יש נטיה להתגאות דווקא בהישג שכרוך בהכי הרבה קושי ומאמץ ורגעי משבר וכשלויות!!! לא צריך ללכת רחוק... מספיק לעמוד מהצד ולראות את כל משחקי הילדים... החל ממשחקי גולות ואגו'אים ומשחקי חשיבה... וכלה בטטריס ומחשב... ככל שהמשחק יותר מתקיל ויותר רצוף הטעיות והכשלות... ככה הילד יותר מאותגר ויותר מבסוט... הוא לא נבהל מהכשלו והקושי... אדרבה... זה כל המשחק!! זה כל העוקץ והסיפוק!! הכשלו והקושי רק ממריצים אותו שוב לנסות ושוב להיפסל ושוב להתגבר על המכשול היותר ויותר מסובך עד שהוא מצליח... כלומר: לאורך המשחק הילד נכשל שוב ושוב... אבל זה כל הריגוש של המשחק... כל הסיפוק נובע מזה שתראה כמה שזה היה קשה מסובך ובכל זאת הגעתי לגמר...

ככה אלוקים עשה את האדם ישר ועד היום ככה הילדים משחקים... עד שמגיע הוירוס שלנו ומקלקל גם אותם... **אז זהו!! שזה מה שישעיה מתנבא: שחלק מכלולו של ירושלים יתבטא בשחיקה של המושג האנושי הבסיסי הזה...** שאם פעם הכשלו והקושי היה חלק בלתי נפרד מהאתגר!! אם פעם בן אדם לא היה נבהל להסתער על דברי תורה למרות שהוא היה ערוך מראש שבראשית הדרך הוא הולך להיכשל על ימין ועל שמאל... הכשלו הזה לא רק שלא הרתיע אותו... אלא אדרבה... זה כל הפרנציה!! זה כל האתגר... אני מתלמד על משהו ששווה באמת... הנה... תראה כמה שזה קשה ומסובך ודווקא בגלל זה אני רץ על זה... כי אני רוצה לכבוש את ההר הגבוה הזה...

**פעם בן אדם היה מתגאה בצלקות גבורה!!!** הנצחון של יעקב אבינו מתבטא דווקא בצליעה שלו מול שרו של עשיו... כן... ניצחתי אותו... וההרריה שאני צולע... זה היה מאבק איתנים... יצאתי צולע אבל מנצח!!! הצליעה היא חלק מהגבורה!! הכשלו הוא חלק בלתי נפרד מהנצחון... אז זהו!! ישעיה הנביא מתנבא שיבא דור שהמושג האנושי הזה ישחק אצלו... **הראש יעבוד בדיוק הפוך!!!**

**יבא דור שיהיה לו פאניקה מכשלו!!!** דור שלא יהיה מוכן להכיל כשלו!! לא יהיה מוכן נפשית להיכשל... גם כשהוא מביא אותך להצלחה...

רק מה כן?? אני רוצה להצליח **מיד!** כאן ועכשיו!!! זה יהיה דור כזה שיהיה מוכן לוותר על ההצלחה... רק כדי לא לטעום ח"ו טעם של כשלו...

ביננו... למה משיעור ב' ישיבה גדולה הפסקתי לעשות מבחנים?? כי אני מפחד להיכשל!! אה... הסבירו לי שנכון... אתה תכשל... אבל גם תצליח?

לא!! תודה!! אני מוותר על ההצלחה, רק אל תתן לי לטעום טעם כשלו.

אני מעדיף להישאר כל היום במיטה... רק לא לקום וללכת וחלילה ליפול...

וזו הסיבה שהבחור שמחפש אשת קריירה וכ"ש היא בעצמה לא משתכנעים מהמשפטים האלו... אז זהו!!! שלא זו הגדרה!!!

ההגדרה היא כך: אשת הקריירה זו אחת שרוצה להרגיש שווה **עכשיו!!!** אני רוצה לקדם פרויקטים **עכשיו!!!** אני רוצה להרגיש שר האופים **עכשיו!!!** בשביל להרגיש שווה **עכשיו!!!** צריך **קצת ועכשיו** לבנות מגדלים באוויר ולהרגיש שאני שווה **עכשיו!!!**

ואילו אותה אמאלע שמגדלת ילדים... להגיד שהיא מרגישה חכמה ושווה **עכשיו!!!** לא!!! עכשיו היא מתעסקת עם תינוקות... עם סלט ירקות... עם כביסות... ועם סיפור לפני השינה... קצת היא לא מרגישה חכמה... רק מה כן??? חכמת נשים **בנתה** ביתה!!! החכמה העצומה של אותה אם בישראל... שהיא קולטת שאני בונה פה משהו... זה הקטן שאני קצת רצה אחריו עם עוד כפית... ומכניסה לו עוד אהבת תורה וירא"ש דרך הוריד... הרי יום אחד זה הקטן גדול יהיה!!! וזאת... כשאחרונת הקרייריסיטיות תשוב הבייתה מצבא העבודה... (אם זה בגלל גל פיטורין נוסף או בגלל הנוסחה ששוב השתנתה ב-180 מעלות ומה שהיה אתמול חכם היום נשלח לגריסה) היא תבא לשאול אותי טיפים איך הצלחתי לגדל כזו משפחה בריאה... ואיך הצלחתי לנצח על מלאכת בית ה' ולעמוד בכל המטלות ביחד... בקיצור: אם בישראל זו הקריירה הכי מוכבדת לא בגלל שכעת היא מוכבדת!! אלא בגלל שיש פה מישהי שמכנה לבנות משהו שיהיה מוכבד וחשוב לאין ערוך בעתיד!! (ולנצח!!) ובשביל זה עכשיו היא מוכנה לבנות את ביתה שלב אחר שלב... בשגרה היומיומית זה לא נראה חכם ולא נחשק כי יש פה אתר בניה... אבל הגזר שיום יום קולף... והכביסות ששוב ושוב קופלו והכפית שנדחפה... עם הזמן משהו שם קרה... הגדיים נהיו תיישים... גדלו שם נשמות שקיבלו את כל מה שילד יהודי צריך בשביל לצמוח לאילנא רברבא... ויחד איתו צמחה אשה גדולה... עם המון חכמת נשים שבנתה בעשר אצבעותיה...

**נו... מישהו מוכן היום להשקיע ולהתבזבז על קריירה מסוג שכזה???**

**אז הנה!!! על זה ישעיהו מדבר ומכין אותנו כבר לפני 2500 שנה!!**

יבא דור שאנשים יעריכו רק דבר שהתוצאה היא **כאן ועכשיו!!!**

אני מוכן להשקיע רק בדבר שאני חווה את ההישגיות שלו **כאן ועכשיו!!!** אני לא מוכן להצליח בדבר שכרוך בכשלון וחוסר הערכה זמני!!! אני לא מוכן להתלכלך על משהו שכרוך בתחושת חוסר חשיבות זמני!!!

אבל לא חייבים!!! לא חייבים ליישם את נבואת הפורענות הזו... אדרבה... יש אנשים שעליהם נאמר כאילו נבנה ביהמ"ק בימיהם... זה אותם אנשים שבבחירתם מתעלים מעל כשלונה של ירושלים... להסכים להשקיע בדבר שחווית ההצלחה שלו היא לא מיידית... היא לא כאן ועכשיו... להסכים להתנבל על דברי תורה... להסכים להיות השפורה ופועה של דורנו... יצחק מי שיצחק... ילעג מי שילעג... אבל האשה גדולה והחכמת נשים זה מי שבנתה ביתה... המצליח הגדול זה מי שצולח... מי שמוכן להשקיע... להיכשל... ליפול ולהתרומם במסילה העולה בית קל...

להיכנס לכור ההיתוך **ולהיות מוטמן** בישיבת שם ועבר כדי לצמוח יום אחד לסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה... לא!!! אני רוצה כאן ועכשיו להרגיש מלך!!! הנה לך כשלונה של ירושלים... הנה מתכון בדוק לכשלון מהדהד... אדם לא יהיה מוכן להודות **בכשלון זמני!!!** בן אדם לא יהיה מסוגל לעכל נוסחה כזו שנכון לעכשיו אני קטן... אני צעיר... אני לומד באיזו מסגרת שתהיה... לא משנה... אבל אל תדאג... אני אגדל כאן... אני אצמח...

קשה היום להשיג בחורים כאלו פקחים!! קשה מאוד להשיג בחור שערך נכון לכברת דרך רצופת כשלונות כדי לעמוד על דברי תורה!!! סוף הכבוד לבא... אל תדאג... אבל תסכים להיכשל על דברי תורה... תסכים להתנבל על דברי תורה... תסכים לקחת את הזמן שלך בשביל ליצור את זה...

ישעיה מתנבא שזה מאפיין מובהק של כשלון!!!

לא חייבים לאמץ את הכשלון המדהד הזה... אותו ישעיה הנביא עומד בגאווה גלויה עם קומץ התלמידים שמתחבאים איתו ועוסקים בתורה בצנעה ומכריז: הנה ואנוכי והילדים אשר נתן לי ה' לאותות ומופתים בישראל... יש!!! יש כמה בודדים... יש מעט צעירים שגם הם רוצים להצליח ולגדול... אבל הם מוכנים להתנבל וגם להיכשל בשביל שזה יקרה...

הגיע הזמן שנצא במלחמה נגד המוצלחות והמצוינות המדומה הזו... הגיע הזמן שנבין שאריה אמיתי זה אריה עם צלקות!!! בן עליה אמיתי זה אחד שנלחם... שנאבק... שיש לו מידי פעם קרבות עזים... יש לו גם תאוונות עבודה וזה חלק בלתי נפרד מהעיסורי גבורה שלו... ואם אתה לא כזה אז אתה עוד איזה ברווז... ברווז כידוע הוא אחד מהעופות היותר מרשימים... אבל הוא ברווז... גא גא גא... ולא יותר מזה...

אתה יכול לראות בן אדם עומד ומתהדר בזה ש-אני מוצלח!!! תמיד הלך לי בחיים... תמיד הייתי במקום הראשון... תמיד הייתי מבוקש ורצוי... ו... וזהו!!! הכל דפק לי בחיים... במילים אחרות הוא אומר: אל תחשוך בי לרגע שאני שווה משהו... כי אף פעם לא הייתי מוכן להיכשל ולהתמסר ולירוק דם כדי להגיע לאן שהגעתי... מצביע לנו ישעיה ואומר: הנה לך!!! שורש כשלונה של ירושלים!!! חוסר הבנה במוצלחות אמיתית...

---

אחד המקומות שבהם זה מאוד בולט בדורנו... יש כאלו שמאוד מהללים את המקצוע של התכנות והמחשבים ודי מזללים בהוראה וגנונות... מי מדבר על להיות אמא שמגדלת ילדים שזה לגמרי פושט... ולמה??

כי מקצוע קרייריטי זה נשמע מקצוע חכם וחשוב ונחשק וגם מכניס... ואילו להיות האידישע מאמא שעומדת וחוחכת פירות, ומחליפה ומבשלת ומכבסת ותולה כביסה... זה משהו כזה יאכנע... וכמובן שזה לא נכון!! השאלה היא רק למה?? אז ככה: יש כאלו שיבואו ויגידו: מה פתאום!! הקריירה הכי מוכבדת זה להיות אמאלה... כן... זו שמקלפת תפוז"א ודוחפת כפית לילד... ותכל'ס... המשפט הזה לא משכנע אף אחד כי הוא גם לא נכון... סו"ס אף אחד לא מפגר!!! כולנו מבינים שלשבת מול מחשב ולקדם פרויקטים זה יותר חכם ומכובד מלרדוף עם כפית אחרי הילד...

זה מה שאומר ישעיה... אם אתה תבא לאותו יהודי ותנסה לשאול אותו: האם זכית להיות בקי בנושאים שבשביל לזכות להגיע אליהם היית צריך להיכשל?? הוא יענה לך בעלבון קנאי: לא!!! חס ושלום!! מה פתאום... אני נכשל?? פעם נכשלתי? אני יודע מה זה להיכשל?? חלילה וחס... אה... אבל הרי זה מסוג הדברים שאין אדם עומד עליהם אא"כ נכשל בהם... ואם לא נכשלת אז אתה מודה שאתה לא יודע... מה התשובה? כן... אין לי בעיה להודות בזה... לא איכפת לי שלא הצלחתי... העיקר שלא נכשלתי...

**וואים היום את הנבואה הזו מתגשמת בכל דבר...**

לדוגמא: כבר כתבתי כאן בגיליון על אותם בחורים שרוצים להתקבל לישיבות הכי טובות... אני מאוד מבין את זה... בחור רוצה להרגיש מוצלח!! להרגיש שווה!! להרגיש במרכז!! בשפיץ... אין בעיה!! השאיפה הזו הכי חיובית ואידיאלית... אז קדימה... בא נעבוד על זה... תפסיל שרוולים... תשנס מתניים... תכנס לאיזו ישיבה שבסוף התקבלת... (סו"ס אנתנו כבר לאחר מעשה... קצת זה לנסות בכח להתקבל בישיבה שלא זכתה בך) ובא נתחיל לעבוד... להשקיע... להזיע... ו... ואני מבטיח לך!! אחריות!!! שאתה תעלה ותתעלה ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים!! ואתה באמת תצליח... אתה באמת תהיה מוצלח!! שווה!! אתה תהיה בפסגת המעלות...

**סטופ!!!! השיחה באותו רגע נדחתה... מה קרה???**

סליחה... אתה רוצה שעכשיו אני אלך לישיבה 'דפוקה', ואז אני אתחיל ללמוד... ואז לאט לאט אני אתחיל לגדול... לאט לאט לצמוח... מה... אני מפגר?? לא!! לא מקובל עלי!! אני רוצה להרגיש גדול **עכשיו!!!** אני רוצה להסתובב כמו פרנץ יוזף **עכשיו!!!** אני רוצה להרגיש מלך **עכשיו!!!** להרגיש שר האופים **עכשיו!!!** הנה לך מאפיין של כשלון מהדהד!! אני לא רוצה לעמוד ואז להצליח... אני רוצה עכשיו להיקרא מוצלח!!! (כאילו שיש כזה חיה) אגב: למה אני קורא לזה שר האופים?? כי אתה בטח יודע מה ההבדל בין החלום של שר המשקים לשר האופים?? שר המשקים חלם שכעת אני אמנם בבור אבל יום אחד אני אצא מהבור... ואז אני **אבצור** ענבים, ואז **אסחוט**. ואז **אמזוג** ואז אזכה לחזור להיות שר המשקים... יוסף שומע את התכניה ואומר: יפה מאוד!!! כזה סוג חלום, זה לא חלום... זו מציאות!!! לפי התכנית הזו בעוד שלושה ימים אתה באמת תחזור להיות שר המשקים... **אבל שר האופים ? ! ?** שר האופים חי בתוך הבור וחולם אני שר האופים **עכשיו!!!** הבורקים מוכנים לי כבר **עכשיו!!!** ולי לא נותר אלא לשבת עם כובע של טבח על הראש והבורקים חוגגים לי שם מעל ראשי... אומר יוסף לשר האופים: צר לי מאוד... אם אתה מדמין שכבר עכשיו אתה שר האופים אתה יכול להישאר פה ולהמשיך לחלום חלומות... מצטער מאוד... קצת אתה עדיין בבור...

**זו בדיקת הנקודה!!!** כולנו רוצים להצליח... להתרומם... לגדול...

אין בעיה... בא... בא נתחיל לעבוד על זה... בא נדאג שזה יקרה...

אז לא!!! כאן מגיע ישעיה הנביא וממקד אותנו!! אחד מהמאפיינים של חורבנה של ירושלים שבחור לא יסכים לצמוח!! הוא יעמוד בקנאות ויכריז אני כבר צמחתי!!! הנה אני- חי צומח!!! אני לא רוצה

**למה אבא לא לוקח את יענקי לביהמ"ק... הוא כ"כ מתחנן...**

יענקי מאוד מאוד רוצה לבא עם אבא לבית המקדש... אבל אבא כל הזמן התחמק... כל פעם מחדש... יענקי כבר למד לדבר כמו תלמיד חכם... אבא... למדתי במסכת חגיגה איזהו קטן, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית... ואני כבר יכול לאחוז בידך... אז תקח אותי!!! יענקי בוכה ומתחנן... אבא מסתכל על יענקי ומנוגב דמעה... יענקי כ"כ צודק... הבקשה הכ"כ לגיטימית של יענקי צובטת את לבו עד כאב... כן... יענקי... אולי... פעם אחרת... אני אחשוב על זה...

בלילה... בשעה מאוחרת... כשכל הילדים ישנים... אבא שוב מעלה את הנושא עם אמא... מה את אומרת? האם בכל זאת לקחת את יענקי?? הוא כ"כ רוצה ללכת לבית המקדש ומגיע לו... וגם אני כ"כ רוצה לקחת אותו לבית המקדש... **אבל רק זה חסר לי!!! שהוא יראה שם עוד כמה דברים ש... שאני לא רוצה שהוא יראה... ש...** שאם הוא יראה את זה ועוד בבית המקדש!!! זה יהיה גרוע... הוא יאמץ את זה ובצדק... כי ככה ראינו שמתנהגים בבית המקדש... יענקי שלי הוא סקרן... הוא ילד שבודק... כל פעם שהוא רואה התקלה ליוות הוא מיד נכנס לעניינים... הוא מיד מזהה בדיוק מי נגד מי... ואם אני אקח אותו לבית המקדש תוך חצי שעה הוא ישים לב לכל התרחשות... הוא ידע כבר להסביר לי למה ככה ולמה ככה...

**אני רוצה לעצור לרגע ולהסביר: אצלנו!** פעם בשש וחצי שנים יש מעמד של סיום הש"ס... שכל גדולי ישראל מתאספים תחת קורת גג אחת... ואז כל המשבקי"ם דוחפים ומתחילים הפוליטיקות הקטנוניות בין השועלים מי יעשה את הסיום, ומי ישב ליד מי וסי יזכה להגיד את הקל מלא רחמים... בשביל זה יש לנו בחירות פעם בשנתיים... וסיום הש"ס פעם בשש שנים... אז זהו!!! שבבית המקדש זה כל בוקר!! כל בוקר!! כל העוצמות מתקצות ביחד למקום אחד ובאותה שעה... כל בוקר... בשעה 4.00 לפנות בוקר... עדיין חושך גמור!! אבל הגיע עלות השחר... וכבר בית המקדש שוקק חיים... הכל כזה טהור וזך... לינת הצדק... אלפי כהנים לבושים בבגדי כהונה לבנים... רצים במהירות אבל עקב בצד גודל בדממת מלכות!!! אלפי לויים צעירים עומדים על משמרתם כבר מתחילת הלילה בחדרת קודש... שפתותיהם מרחשות גירסא בעל פה... ואז!!! לאט לאט מתחילים להופיע בזה אחר זה...

קבוצות שלמות של אנשי מעמד... מדובר ביהודים מרוסמים וקדושי עליון... בעלי תפילה נשואי פנים- שה' נושא פנים לדור בעבורם... במקביל מורגשת תכונה... גדולי הסנהדרין מתחילים להופיע בזה אחר זה... מושב בית דין הגדול מתחיל מיד בהקרב התמידי... ואתה מבין לבד שסנהדרין של בית דין הגדול!! כל אחד הוא גדול הדור בפ"ע... מדובר בחכם הרזים שבקי בשבעים לשון... כל אחד מסנהדרין שמופיע כאן בשער המזרח... הוא לכשעצמו מעמד נורא הוד של "זהו עיניך ראות את מוריך"... אז תחשוב שכמוהו יש עוד שבעים ואחד זקנים שהולכים להופיע פה בזה אחר זה... וזו התכנסות יומיומית!!! כל יום מחדש!! ואל תשכח שבדקות הקרובות הולך להופיע פה הכהן גדול... וזה נוך אפרשה... והנה אתה רואה שם מקדימה התקלות... זה ראש המשמר של השבוע הזה ולידו עומד ראש בית אב של היום... וחכה!!! הנה איש הר הבית מופיע עם הפקיע... והנה האמכרל לידו... ושלושה גזברים מאחוריו...

**בקיצור: כל בוקר מחדש בבית המקדש... זה מעמד התכנסות של כל הקודמים ב י ח ד !!!**

מי שחדש כאן... מי שלא מכיר מקרוב את ההתרחשויות הפנימיות שמתנהלות מתחת לפני השטח... אשרי חלקו!!! כל כולו מתעלה... מתרגש... מתרומם... ונוסק לגבהים... נושא את הקדושה של המקום אשר יבחר ה'... אבל מי שקצת מכיר את הנפשות הפועלות מעורב בסוד העניינים פוגש פה יום יום... כל בוקר מחדש את החבית נפץ שמבטעת... ולא סתם מבטעת אלא הכל פה!! הכל קורה פה בבית ה'!!! (בדיוק על זה נאמר: המערת פריצים היה הבית הזה?? אתה קולט?? אצלנו לפחות יש משכן הכנסת ובית הכנסת... גם כשכנסת מקללים וזורקים אבנים אחד על השני... לפחות בבית הכנסת מתפללים... אבל לידעך לידעך... ברגע שיש שנאת חנים בזמן שבית המקדש קיים... אז כל המערת פריצים... הכל פה... אם יהרג כהן ונביא- זה במקדש ה'... הכל מתקנז לאותו מקום) והנה... לפתע נשמעת תכונה... בעוד שתי דקות יופיע כאן רבם של ישראל! הנשיא רבי יוחנן בן זכאי!! אבא כולו מזדעזע... לזכות לראות בן תמותה שלא מהלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין... כולו תורה!!! וחוף מזה כל הטוב שבעולם שנשפך ממנו... איזה ענווה... ריב"ז אומר בוקר טוב לכולם... גם ליענקי שלי הוא יגיד בוקר טוב אם הוא יגיע... רק לראות את ריב"ז בשערי בית המקדש זה כבר סיבה להגיע לכאן...

אבל אוי אוי אוי... לזכות מצד אחד לראות את ריב"ז!!! ותוך כדי כדאי!!!!!! שבזוית העין אתה מזהה אנשים שמלגלים לו... קורצים אחד לשני בגנותו ועושים את זה כמעט בפניו... ואתה לא יכול להגיד להם כלום כי הם פה החזקים!! **נו... אבא שואל את אמא... אפשר לקחת את יענקי לכוה מקום??** לראות את רבי יוחנן בן זכאי... ותוך כדי לשמוע אנשים שמלעיבים במלאכי אלוקים ומתענתים בנביאי?? האם לא יצא שכתנו בהפסדנו? זו ההתלבטות של אבא... מה לעשות שיענקי מבין את ההתרחשויות... הוא קולט את כל הניואנסים הכי עדינים... **איך אני יכול להנחיש בפניו את כל הערוב אור וחושך הזה?** ואז!!! לפתע תכונה עצומה... דחיפות... בלגן... התרגשות לא נורמלית... מה קרה? בעוד חצי שעה הכהן גדול הולך להופיע כאן!!! מתחילים להכין את השטח... וככל שנוקף הזמן הדחיפות מתגברות יותר... ויש עקשען... וזוז... וזוז... הכהן גדול מתחיל להתקרב... איזה רטט של קדושה עובר בין כולם כשהכה"ג מופיע... כולו לבוש בכבוד ותפארת והנה הוא פונה ללשכתו עם השמונה בגדים כדי שהציץ שעל מצחו ירצה על הבשר והחלב והדם שנטמאו בטומאת התהום... ושוב אבא נאנח ושואל את עצמו... נו... יענקי שלי צריך לראות את זה?? יענקי שלי כזה מחושבן!!! לפני ארבעים דקות הופיע כאן רבי יוחנן בן זכאי... איזה כבוד חכמים ינחלו... איזה קול דממה דקה חלפה יחד איתו... לך תשווה את ההילה והבלגן והמצב והדחיפות שיש סביב הכהן גדול... לך תשווה את זה לנעימות ולבוקר טוב שריב"ז מאיר פנים לכל אחד??

לך תסביר ליענקי שלי שעם כל הרצון הטוב... אבל הכה"ג לא מתקרב לקרסוליים של רבי יוחנן בן זכאי!! לך תסביר לו שהכה"ג הוא תפקיד יצוגי!! והלואי ולשם שינוי יושלים את שנתו... ואילו ריב"ז זה זקן שקנה חכמה וכל עילויו לא היה אלא מעצמו... לך תסביר לו את הנקודות העדינות האלו... ובינינו... איך אפשר להסביר כאלו דברים... שום דבר לא יעזור!! ההילה והמצב והדחיפות והקריצות והיחיצויות עושה את שלה... יענקי שלי לא יצא מכאן עם סולם ערכים וכוון!!! אני מעדיף להשאיר אותו בבית...

עגום!!! עגום למדי!!! לפניך תיאור עצוב שלקוח היישר מהתקופה של רגע לפני חורבן בית המקדש... ואנחנו לא רוצים להיות דור שלא נבנה בית המקדש בימינו... לא נותר לנו אלא לכה"פ להרחיק את היענקי שלנו מכל מיני מקומות כאלו... אין הרבה אנשים כאלו... אין הרבה יהודים שמלעיבים במלאכי אלוקים ומתענתים בנביאי, אבל המעט שכן יש... אנחנו צריכים לסלוד מהם ולהתרחק מהם כמלא עיניו!! אני חוזר ומדגיש: מהכירות קרובה... אין הרבה אנשים כאלו בדורנו... הם הולכים ומתמעטים ב"ח" אבל בשביל שהם לא יתרבו... בשביל זה היענקי שלנו צריך להתרחק מהם... אתה מבין לבד שהיענקי המדובר זה לא הילד שלך... אלא אני ואתה בעצמנו.

**האם אנחנו ימניים או שמאלניים??**

בהשגחה פרטית בדיוק בשבוע האחרון למדנו את המעשה המפורסם בקמצא ובר קמצא... שכידוע: על זה נחרב בית המקדש!!! **וכאן יש את הטעות המוכרת...** כשאנחנו מספרים את הסיפור עם קמצא ובר קמצא... מה המסקנה?? תראה מה חמור להלבין פנים של יהודי... הנה לך... בגלל שכ"כ העליבו את בר קמצא קרה מה שקרה... המסר נמוך!! ואף פעם לא זייק להתחזק באיסור הונאת דברים והלבנת פנים.

אבל!!! מי שלמד שם את הגמ'... **המסר הוא אחר לגמרי!!!** להוי ידוע לך שהסיפור עם בר קמצא התחלק לשני מהדלים!!!

**לא היה פה מהדל אחד!!! אלא שני מהדלים שונים!!** המהדל הראשון היה זה שפגעו בו והעליבו אותו כ"כ... באמת לא בסדר... תראה מה שקורה כשמלעיבים יהודי...

אבל חכה!!! יש לזה המושג... אותו בר קמצא שכ"כ נעלב הלך למלך והלשין והמלך שלח איתו קרבן והוא הטיל בו מום והגיע איתו לבית המקדש... ואז התעוררה דילמה... מה עושים... והוי צריכים להרוג אותו!!! את בר קמצא... כדי שלא ילך וילשין... **וזה היה המהדל השני...** למה לא הרגתם אותו... הייתם צריכים להרוג אותו... שים לב: יש פה שני מהדלים:

מהדל ראשון: למה העלבתם אותו עד כדי כך!!! וזה לא סתירה לרגע שהמהדל השני היה למה לא הרגתם אותו... **אתה קולט??** יכול להיות לך בן אדם אחד שבסיטואציה אחת אנחנו נתבעים **איך לא חסנו** על כבודו... למה העלבנו אותו... ובאותו עמוד בגמ' ישנה תביעה **למה בן חסנו עליו...** למה לא מיהרנו להרוג אותו מדין רודף...

מה כתוב כאן?? שקמצא ובר קמצא מלמד אותנו... לא להיות רעים מידי... ולא להיות טובים מידי... אז מה כן??

**לעשות מה שצריך!!!** כלומר: יש בוס לעולם, והוא היחיד שקובע כאן את הסדר יום, והוא ורק הוא אמור לתת את ההוראה מגבוה ע"י דעת תורה כיצד נכון לנהוג בכל מקרה לגופו... המסר הזה חשוב בימים האלו שהכבישים בארץ שוב חסומים ע"י הפגנות יפי הנפש השמאלנים ואילו אנחנו כביכול שייכים לימין... ושניהם לא נכונים... לא ימין ולא שמאל... האמת היחידה היא: לעשות מה שנכון! מה שצריך!!!

עת לאהוב ועת לשנא, עת לחבק ועת לרחוק מחבק, עת לקרוע ועת לתפור, עת מלחמה ועת שלום... ומי קובע?? מי יחליט?? כאן רק תורת ה' היא בעלת סמכות להכריע!!!

ואם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש... אז בין הייתר האבלות שלנו היא על הנהגת התורה שרחקה מאיתנו!! זה שכל אחד תופס את הערך האידיאולוגי שהכי מרגש אותו... נעלל שם... ויורה משם ללא הבחנה... הנה לך גלות...

כבר כתבתי פעם שכיום כולנו יודעים שריב"ז היה צודק והנהו ביריוני טעו בגדול אבל זה לא חכמה... כיום אין סיבה לחשוב אחרת... אבל ברור שבשעתו... אם הנהו ביריוני שלטו בירושלים כנראה שהיה ציבור שחשב שהצדק איתם... אז איך אז... כשעתו... **איך היית יכול לזהות שריב"ז הצודק והם הטועים???**

התשובה היא: שריב"ז גם בשערי מוות בוכה מתוך הבנה ששני דרכים לפני... אחת גן עדן ואחת גיהנום... במילים אחרות: ריב"ז כל פעם מחדש שוב ושוב בירר ושאל את עצמו אולי רצון ה' כמו השני ואילו אני טועה... ואילו הנהו ביריוני אף פעם לא חשבו לרגע שהשני צודק... הנה לך יתרון מוחץ!!! מי שמשוכנע רק בדעתו... אז אמנם זו דעתו... אבל אין שום הכרח שזו דעת תורה... אבל מי שכל הזמן מברר מה נכון... מה צריך... מה ה' רוצה... תורה יבקשו מפיה כי מלאך ה' הוא.

(המשך) יש לנו הרבה מוטיביצה להשקיע אינסוף משאבים בבניית בית!!!

אבל להקים הוסטל? בזה אף אחד לא מחפש להשקיע... הוסטל זה בסה"כ לשכור יחידת דירה... אין פה טעם להשקיע... **עד כאן המשל!!!**

**הלבדיל אלף אלפי הבדלות...** נתאווה הקב"ה שיהיה לו מדור ושכינה בתחנתונים... ה' רוצה להקים בית עם כלל ישראל... לחיות איתנו באהבה ואחוה ושלוש ורעות... וישלטו בנכסיהם שווה בשווה ואל יבירחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זה מזו מה... ואכן צאינה וראינה בנות ציון... ביום חתונתו וביום שמחת לבו- זה בנין בית המקדש... והמשכן כבר מתנוסס לתפארה כמעט ארבעים שנה... ושכנתי הנפלא- רעיא מהימנא... שכל פעם שמתחיל פיצוץ... או יש לה איזושהי משאלת לב... עם ישראל מיד רצים למשה רבינו... מוציאים אצלו את הקיטור. שופכים אצלו את הלב... מבקשים ממנו שישדר את העניינים מול בורא עולם... שיתנצל בשבילם... והוא באמת מסדר את העניינים... מרגיע את הרוחות עד הפעם הבאה... כמו שכתוב: ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב ממנו מהשחית... **ויפיל! הכל נפלא... מה יכול להיות יותר טוב מזה?**

בקצב הזה... אם כזה זה ימשך כל הזמן... אין לך יציבות יותר גדולה מזו!!! בית המקדש אף פעם לא יחבר!! כי מקסימום, כל פעם שיתעוררו בעיות או הכלה תצטרך משהו... היא תפנה למדריך המיומן והוא יגשר... יתפלל... יבקש... יסדר את העניינים... בקיצור: אם משה רבינו נכנס לארץ ישראל או לחילופין יהיה לנו גישה ישירה לציון של משה רבינו... אתה יכול להיות רגוע!!! בית המקדש אף פעם לא יחבר!! שלוה בחוה...

מה יכול להיות יותר נפלא מזה? בטוח!! אמין!! יציב!! אגיוואלדיג...

**אז זהו!!! שהשבש"ע מוותר באדיבות... ה' לא צריך כזה בית המקדש...**

ולמה?? כי בית המקדש מסוג שכזה... זה לא בית!!! **זה הוסטל!!!**

ה' לא מחפש להקים ועשו לי הוסטל!! אני רוצה בית!!

ה' רוצה לבנות איתנו בית!!! לבנות בית זה אומר שאנחנו בונים פה משהו ביחד!!! אנחנו רוצים לחיות ביחד בהדדיות... להכיר אחד את הרצונות של השני... ללמוד להסתדר אחד מול השני... לדבר... ואפילו... אפילו להתווכח... להתווכח אחד מול השני... (תפילה לעני כי יעטוף, אומר הוזה"ק זה העני שיש לו תרומת על המצב שלו והוא פורק את זה מול הרבש"ע כמוכר בכבוד הראוי... והוא עוטר כל את התפילות והקב"ה סוגר את כל ההיכלות... נוט לו דבר איתך... הוא רוצה לפרוק תסכול בני לבנינו... הקב"ה מקבל את זה באהבה ובחיבה... והכי הכי- ללמוד להתפייס ואחד מול השני... זה נקרא לבנות בית!!!

תתנהל מולי... תחיה איתי... תדבר איתי... תפגוש אותי... רק אל תעקוף אותי כל הזמן... אל תברח על כל דבר למדריך ומתלונן עלי מאחורי הגב... אז כמובן! ברור שיש צורך במדריך... צריך ואפילו מומלץ שיהיה קשר עין עם המדריך... אבל עדיין תשאיר משהו בינינו... סו"ס בינינו בית...

**וזה נקודה שהייתה חסרה בדור המדבר!!!** הודות לרעיא מהימנא... מרוב שצדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל... עם ישראל פשוט התרגלו לברוח אליו כל הזמן... במקום להתנהל מול בורא עולם... הם כל הזמן ברחו למשה שכיבה את השריפות, ושיבקש ויפעל בשבילם...

ותנל"ס: הקב"ה מתאווה לתקשורת איתך!!! הוא לא מוותר על התקשורת הבין אישית בינו לביןך... ויום אחד הקב"ה נאלץ להודיע למשה רבינו בצער רב... אין ברירה... אתה מוכרח להשאר במדבר... למה?? **כי אני רוצה בית!!!** במצב הנוכחי שעם ישראל כל היום בורחים אליך... זה לא בית!!! אה... אבל לא חבל? הרי בזכות העמידה בפרץ של משה רבינו... בית המקדש ישאר תמיד על מכונו והוא לעולם לא יחרב?

אז מה!! גם הוסטל אף פעם לא נחרב... למה הוסטל אף פעם לא נחרב?

כי אף פעם לא נבנה שם משהו!!! הוסטל זו יחידת דירה שגרים שם שני אנשים בודדים... וכל אחד חי את החיים שלו לבד... אין שם מה להיחבר...

אבא שבשמים רוצה לבנות!!!! לבנות בית... בית נושם ודינמי... בית שיכול להיבנות לגובה עצום... ובאותה מידה גם יכול להיחבר...

ה' הסתיר את קבורתו של משה... לא בגלל שלה' יש עניין חלילה בחורבן בית המקדש!! אלא בגלל שה' רוצה לבנות!!! לבנות איתנו מערכת יחסים גם אם זה כרוך בסיכון של חורבן... העיקר שיבנה כאן משהו אמיתי...

--- **הנושא הזה הוא קצת עדין ורגיש... כי מצד אחד אין דבר יותר נפלא** מקשר נמרץ והדוק למשה רבינו... אין דבר יותר חשוב מזה... והלוואי!!! הלוואי והיה לנו את זה... אבל מצד שני הקב"ה לא מוכן לוותר על התקשורת הבין אישית איתך אחד מול אחד!! הקב"ה לא מוותר על הכלה שלו... ה' מאוד שמח שהכלה שלו מבינה שהיא צריכה הדרכה... טוב מאוד שהיא הולכת למדריך הנכון שיגיד לה איזה טעויות לא לעשות... אבל ההלו... עדיין!! עדיין להשאיר איזה ערוץ ישיר מול בורא עולם... אבא שבשמים לא מוותר על ה'פנים בפנים' מולי!!!

**האמת היא שזה לא וורט שלי... ראיתי את זה לראשונה בנצ"ב** בספר "העמק דבר" שהוא מבאר שזה הסיפור עם החטא של מי מריבה...

אנחנו יודעים שמשה ואהרן חטאו במי מריבה ולכן הם נענשו שלא להיכנס לארץ... ותנל"ס... בתהלים כתוב משהו אחר!!! כתוב שם "ויקציפו על מי מריבה **וירע למשה בעבורם**". כתוב כאן שזה לא היה חטא של משה אלא חטא של כלל ישראל... **וירע למשה בעבורם!!!** משה נענש בשביל עם ישראל... מה הוכוונה?? **העניין הוא:** שכעת בפרשיות אלו... מפרשת חוקת ועד וזאת הברכה... זה כבר לקראת סוף ארבעים שנה... תקופת האירוסין הולכת להסתיים... וכלל ישראל צריכים להתחיל להתכונן לקראת הכניסה לארץ ישראל ש... שזה אומר שהתקופה הנימוסית והדפלומטית שבין האירוסין להתנהגות הולכת להסתיים... שיחות התיווך והתיאום מסתיימות... וקדימה... קוב"ה ועם ישראל נכנסים לארץ ישראל... מפשלים שרוולים ומתחילים להתמודד אחד מול השני בלי תיווכים... **לכן!!! הקב"ה מתחיל להכין את הכלה להתחיל להתמודד ולהתנהל אחד על אחד מול החתן**... והנה לפתע עם ישראל צמאים... והם כבר מכינים את הכתובת... הם רצים למשה רבינו... תביא לנו שפע... מים... ישועה... ואז לפתע הקב"ה אומר למשה רבינו: הפעם אל תכה בסלע!! אל תתווך בינם לבנינו!! הגיע הזמן שעם ישראל יתחילו לאט לאט להתנהל מולי!! להבין מה אני רוצה ו-

--**מהם!!** ואכן עם ישראל מגיעים למשה... אנחנו צמאים לישועות... תביא ישועה... **ולפתע משה רבינו מאכזב!!** למרבה האכזבה משה מתחיל **לדבר!!** לדבר לסלע!!! הוא עומד מול הסלע ומתחיל לתת מוסר... ולהסביר לעם ישראל מה עושים... תקשיבו... אתם רוצים שפע?? בשביל זה צריך

לקבוע עיתים לתורה... תגידו הלכה או משנה וכך תמשיכו שפע... תתנתקו מהרשת... תשמרו על עצמכם שלא לצאת מחוץ לענני כבוד ואז ישועות... **הופה!!! זה לא משה רבינו שאנחנו מכירים...**

עד עכשיו אהבתי להגיע למשה רבינו... כי... כי אצלו זה עובד!!! אתה רק צריך ישועה... משה רבינו לוקח את המקל... עושה פאצ' פאצ' פאצ'... על הסלע הך ויצאו מים... הוא מביא לך ישועות כאן ועכשיו...

אבל לאחרונה לא יודע מה קרה... אנחנו מגיעים למשה רבינו... רעבי טובך צמאי חסדך תאבי ישעך... אנחנו צמאים לישועה... ומשה רבינו במקום לקחת את מטה הישועות המוכר והאהוב ולהביא ישועות... זהו!! הוא התחיל ליישב אותנו... הוא התחיל לדבר... מתחיל להסביר לנו מה ה' רוצה... ומה יהודי צריך לעשות בשביל ש'רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל ובתפילתם... 'וצריך לחזור בתשובה ולהתחזק בתורה ואז ונתתי מטר ארצכם בעיתו וכו'... רבה משה... די לדיבורים... תתקתק את העסק!!! אל תסביר לי... אין לי כח עכשיו להרצאות... אין לי סבלנות לרבה שליט"א שלוקח את המטה ומכה לי על קדקודי ודורש ממני שאני אתפוס את עצמי לידים... אני אוהב את הצדיקים האלו שהכי כף אצלם... אתה מגיע אצלם ואתה רואה אצלם דבברים... הצדיק שלוקח את המטה... עושה תק תק תק ותנה ישועות... אני מחפש צדיקים כאלו... שזה עובד אצלם...

**בטח... מי כמונו מכירים את זה...** אנחנו אוהבים צדיקים כאלו שרואים אצלם דבבברים!!! לא כאלו שמתחילים לתת לך מוסר ולהגיד לך להפסיק להיצמד לפעור... (היה אצלו בחיפה לאימית שהיה ידוע כפועל ישועות באמצעות קבלה מעשית... זה גרם להרבה אנשים לרצות להגיע אצלו אבל למרבה אכזבתם התברר שהקבלה המעשית המדוברת הייתה שהוא היה תובע מכל שומעי לקחו לקבל קבלות מעשיות בדרכי עבודת ה'... ובאמצעות הקבלות המעשיות הוא באמת היה פועל ישועות... הרבה אנשים עשו פרסה וברחו משם מהר... אנחנו רוצים מישוה שמכה על הסלע... בלי צורך לדבר אליו... אני רוצה שהסלע יקבל מכות... לא המידות רעות שלי...

כן... ברוך ומנוסה ומוכר... כל אחד מאיתנו באיזהוהו קצת מעדיף לברוח מהרב שלו!! מהרבה שלו!! מעדיף לחפש במקומות זרים... כי הרב שלי מכה על הפדחת שלי במקום להכות בסלע... ולמשה רבינו אין ברירה!! כלל ישראל ממשיכים להיות צמאים ומתעקשים שמשה רבינו יכה בסלע... ולא מוכנים לתת לו לדבר לסלע... לא מוכנים ללמוד איך להתנהל גם לבד מול אבא שבשמים...

ואז משה רבינו נאלץ להכות בסלע... ואכן... על הסלע הך ויצאו מים... אוהו... הנה ישועות... ושאתם מים בששון ממעיני הישועה... ככה אנחנו אוהבים את משה... שרואים אצלו **דברים... בלי הרבה דיבורים...**

ועוד באותו יום!!! הקב"ה מבשר בצער למשה רבינו: אין ברירה... כלל ישראל יצטרכו להפסיד אותך... אם כלל ישראל מתעקשים שאתה תעשה את העבודה בשבילם והם לא מוכנים שתלמד אותם איך להתנהל מולי... אתה תצטרך להישאר במדבר!! ויקציפו על מי מריבה **וירע למשה בעבורם**... משה רבינו היה יכול להיכנס לארץ ישראל... אבל מה נעשה שברגע שרעיא מהימנא נכנס לארץ ישראל... הכלה לא מתקשרת עם דודה... היא לא מוכנה להתנהל מולו... היא כל היום בורחת למדריך... היא רוצה שהצדיק יעשה את העבודה במקומה... אין ברירה... הקב"ה נאלץ להרחיק את משה מהבית חתונת... להשאיר אותו מחוץ לא"י...

--- קצת מפחיד לדבר על זה... אנחנו לא יודעים חשבונות שמים אבל מי יודע כמה צדיקים הפסדנו בגלל זה!! מי יודע כמה צדיקים הקב"ה נאלץ להרחיק מאיתנו כי אנחנו התעקשנו שהם!! הם יכו על הסלע!! שהם יפעלו לנו ישועות... שהם יתנהלו מול בורא עולם בשבילנו... והקב"ה נאלץ להרחיק אותם... כי רחוק ממני מנחם משיב נפשי... בשביל שינתי בחגי הסלע תסתכל ימיה ושמאלה ותראה שאנשי אמנה אבדו... גשים לעמוד בפרץ דוחים את הגזרות... היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם, סעו המה למנוחות אותנו ועזבו לאנחות... ואז!!! מה עשינו??

שוטטנו בארבע רוחות תרופה לא מצאנו... וכתוצאה מזה...

שבנו **אלך** בבושת פנינו לשחרך קל בעת צרתנו!!! בשביל ה'שבנו אליך בבושת פנינו, בשביל להוציא מאיתנו תקשורת עם בורא עולם הקב"ה נאלץ להסיע למנוחות את העומדים בפרץ... וירע למשה בעבורם!!

ושבו: אנחנו לא יודעים חשבונות שמים!! אבל מה שבטוח: כלל ישראל הפסיד את משה רבינו כי אנחנו לא נתנו לו לדבר לסלע!! לא נתנו לו להכות על הקדקוד שלנו... כל זמן שמשה רבינו היה ברקע על הסכמנו להתנהל ישירות מול ה'... התעקשנו שבורה רבינו יעשה את כל העבודה בשבילנו ואנחנו נשאר מחוץ לתמונה... וירע למשה בעבורם!!! **ימשה אלו של העבודה על החורבן הם בין הייתר אבלות על הצדיקים** שעזבו אותנו... צריך לקחת גם את זה בחשבון!! להבין שלפעמים צדיקים מתרחקים מאיתנו לא בגלל שלא מספיק הלכנו אליהם... אלא אדרבה... בגלל שיותר מידי התעקשנו שהם יעשו את העבודה במקומנו...

יש כאלו שמאוד מתרגשים מהגמ' הזו שהקב"ה העלים את קברו של משה כי אחרת בית המקדש לא היה נחרב... ומה הם מוציאים מהמימרא הזו? אה... תראה איזה גדולות ונצורות אפשר לפעול ישועות אצל הצדיק... **זה נכון!!! אבל הההללו... יש לזה גם המשך!!!** סו"ס הקב"ה העלים את קברו של משה... למה?? כי רק הצדיק רוצה להושיע אותנו... וה' קצת פחות נחמד מהצדיק... ה' לא רוצה להושיע אותנו??

עפרא לפומיה!!! אוי ואבוי למי שחושב כך... אדרבה... ה' רוצה להושיע אותנו... אבל ה' רוצה איתך תקשורת!!! אתה מתוק לה... אתה טעים לו... הוא לא מוותר על התקשורת איתך... לא מספיק לו שהצדיק מבקש ממך... הוא רוצה גם תקשורת איתך... שתתנהל מולו... וכשאנחנו מתעקשים לא לתת לה' את התאוות לב הזו הוא נאלץ להרחיק מאיתנו את הצדיק... ואם אנחנו לא רוצים שזה יקרה... הגיע הזמן שנלמד לנהל מערכת יחסים חיה ופעילה מול אבא שבשמים... ובמקביל רויך מהר מהר לצדיק הפחות נחמד... לרב שלך... לרבי הילבונעי שלך... זה ש"כייף לך במילי דשמיא"... ותן לו לדבר!!! לדבר לסלע... תכופך ריזה ותתן לו ללמד אותך חוקי חיים אף לפעול ישועות... איזה בדק הבית רוחני לעשות בשביל לקבל ישועות... בסופו של דבר הקב"ה לא יוותר על התקשורת איתך... כמה שתתעקש ותברך לכל סוגי הישועות... בסוף ה' רוצה לבנות איתנו בית ולא הוסטל!!! ה' רוצה תקשורת!!! בינה זאת.