

**"נקודה טובה" לפרשת "בלק" - "חרב להשכיר"**

בשנת 1961, התמנה המתמטיקאי פרופסור חיים חנני כמשנה לנשיא הטכניון. עם מינויו הוא הציע לשלב בתוכנית הלימודים הריאלית, כמה קורסים של מדעי הרוח. הנהלה דחתה את הצעתו בטענה כי גם כך אין מספיק זמן ללימוד מקצועות החובה.

פרופסור חנני החליט לעשות מעשה. הוא כינס כמאה סטודנטים והציג לכולם מבחן ובו שאלה אחת בלבד: לאיזו אינפורמציה טכנית אתה זקוק, כדי לתכנן צינור להעברת דם מאילת לאשדוד.

הסטודנטים שאלו שאלות על אורך הקו והטופוגרפיה ועוד שאלות טכניות לרוב. אולם איש לא שאל לאיזו מטרה צריך להעביר דם ובכלל, ממי ואיך נלקח הדם.

פרופ' חנני הביא את תוצאות המבחן לחברי הנהלת הטכניון. אלה הזדעזעו, הפנימו את המסר והחליטו לשלב בתוכנית הלימודים גם לימודים הומאניים (הגיון בשגעון - זאב גלילי).

סיפור מכוון זה, מציב את בקדמת ה"במה" את ה"למה" - את נושא הערכים. רק אחרי שסוגית הערכים וה"למה" התבררה, רשאי המהנדס לפנות לשאלת ה"איך" ולחפש את הפתרונות ההנדסיים.

ואכן, תפיסת העולם היהודית עוסקת ומתמקדת בנושאים של מותר ואסור, של מהות ושל תוכן ושל ערכים.

פרשת השבוע מספרת על בלעם - נביא האומות והמכשף, שנקרא אל הדגל על ידי מדין ומואב כדי לקלל ולפגוע בעם ישראל הקרב ובא.

בלעם אינו עוסק כלל בשאלת ה"למה". למה בכלל לקלל ולהשמיד עם שלם – אנשים נשים וטף. הוא רק מתמקד בגובה שכרו ובכבוד הרב בו יזכה לאור הצלחתו הצפויה.

מעין "שכיר חרב" המוכן להשכיר את שרותיו לכל המרבה במחיר ללא תנאי וללא כל אידיאולוגיה.

זאת ועוד. בלעם לא היה אדם רגיל. הוא היה נביא לאומות העולם. אולם למרות מעלתו ותפקידו, הוא בחר להעמיד את עצמו לשירות המעצמות והשליטים, כדי לעשות רע.

וכך הולך המדרש ומונה את ההבדלים בין בלעם הרשע, לבין נביאי ישראל.

ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי עכו"ם: נביאי ישראל מזהירין את האומות על העבירות ואילו נביאים שהעמיד מן האומות נותנים פרצה לאבד את הבריות מן העולם הבא. ולא עוד, אלא כל נביאי ישראל פעלו במידת רחמים גם על ישראל וגם על אומות העולם, ואילו נביאי אומות העולם היו במידת אכזריות, שכן זה (בלעם) עמד לעקור אומה שלמה חינם, על לא דבר (כשכיר חרב)... (ערוך על פי מדרש תנחומא).

אולי פרשה זו נכתבה גם כדי ללמד אותנו, לבל ניסחף לעשות דברים שלא מתאימים לערכינו ולתפיסת עולמנו, גם אם במחיר הפסד של ממון, ואובדן כבוד.

”נקודה טובה באסע ישראל” מסע בשבילי הרוח של עם ישראל

*בהרכת שבת שלום, משה רוט*

לכניסה או להסרה מרשימת התפוצה. ניתן לפנות למייל: [nekudatova.roth@gmail.com](mailto:nekudatova.roth@gmail.com)

ארכיון ”נקודה טובה”: [http://www.pirsuma.com/nekuda\\_tova](http://www.pirsuma.com/nekuda_tova)

נא לשמור על קדושת הגיליון. יש לך הערה או הארה? אשמח לקבל למייל הנ”ל. **אהבת? הפץ בין חבריך**