

מה יספק אותך?

למה האדם רודף ומחפש להשיג את כל הטובות שבעולם? ולמה כשהוא סוף סוף משיג אותן - הוא לא מרגיש מסופק? הספה"ק מגלים לך: אתה מחפש את הפנימיות!

לאור השי"ת שבדבר, וכל כמה שהאדם שם עינו יותר על חומריותו וגשמיותו, הרי הוא יותר מרוחק מאור ה' שבדבר, וממילא קנינו בדבר הוא באופן פחות יותר, שמקבל רק חיצוניות הדבר שהוא בחינת 'רע' שבדבר, ואינו כלי לטוב' שבכל דבר.

ד

להתעשר במקור העשירות

וכאשר האדם מכיר שעיקר הטובה היא הפנימיות - אור ה' אשר בקרבה, ולחיבור וסיפוק זה מכוונת תשוקתו, שוב לא ישתוקק ליותר ממה שיש לו, וכמבואר בספה"ק. שהרי כל העולם כולו מלא באור ה', והאדם רק צריך לאחוז באור השי"ת, יהיה באיזה אופן שיהיה, ואז יטוב לו ויזכה לכל בחינת הטוב בשלמות בלתי יחסר כל בו, ואיזה נפקא מינה לו באיזו כמות השפעה הוא אחוז באור ה'! כי הנוגע בעץ החיים לא משנה באיזה מקום הוא אחוז - הרי הוא אחוז בעץ כולו, ואחוז בחיים. כמשל הפשוט שכשארם מושיט יד לחברו ואחוז בו הרי בעצם אחוז בכלו. ולכן בהתחברות אל אור ה' שבכל השפעה שהיא, אם מעט ואם רב, כבר אינו צריך השפעות רבות ושונות.

וזוהו ענין "איזהו עשיר השמח בחלקו" - כי ע"י האחיזה באמיתיות "בחלקו" אשר שם הוא עיקר מקום אחיותו, ממילא אחוז הוא בכלול ואינו חסר כלום. כי ברגע שהאדם אחוז בפנימיות הטובה שבעולם, שהוא השי"ת, הרי ממילא יש לו הכל, כי הוא יתברך שורה בכל לבושי הבריא.

אבל זה שלא הכיר שיש חיים פנימיים בתוככי לבושי העולם ומדמה שחיצוניות הלבושים הן הם עצם הטובה, ומדמה שהדירה נאה זו הטוב בעצמותו, הכלים נאים ריבוי ממון וריבוי כבוד הן הם טובה בעצם, גוף הדבר הוא הטוב - הרי באמת אין זה "חלקו", אלא חיצוניות ולבושים, ואם כן רודף אחר חלק שאינו שייך אליו ומפריד עצמו מחלקו האמיתי, ולכן לא ישיג שמחה וסיפוק הנפש.

והעצה לזכות להכיר ולאחוז בפנימיות הטובה היא דביקות בתורה שהיא "כוללת כל הטובות שבעולם", כדברי הכתוב "כי לקח טוב נתתי לכם" (משלי ד, ב), כי התורה נותנת לאדם איך לאחוז באמיתיות פנימיות הטובה שבעולם. וזאת למה? כי התורה היא החיות של כל הבריא, כי "איסתכל באורייתא וברא עלמא" (זוה"ק תרומה קסא), ואם כן בשעה שהאדם לומד תורה הקדושה הרי הוא מפשט עצמו מחיצוניות הלבושים והמסכים שבעולם ודבק בנשמתא דחייא דכולא - אור השי"ת, והתורה נותנת לאדם אור והשגה להכיר שיש פנימיות וחיות אלקית בתוך כל לבושי הבריא, "עץ חיים היא למחזיקים" (משלי ג, יח). ולכן העוסק בתורה מחובר אל הטוב האמיתי שבעולם, וזוכה לשבוע בטוב ומסוגל להסתפק במועט, כנראה בחוש, כי כבר זוכה לפנימיות כל הטובות שבעולם.

מעובד מתוך שיחותיו של הגה"ח ר' בן ציון אפל שליט"א

ההתחברות לחיות האלקית שבכל הונו ורכושו.

ג

המעדנים של יהודי

וכיצד אכן מתחברים עם החיות האלקית שבדבר?

יתבונן האדם בעומק עצם זה ויראה נפלאות, שכל הטובה הזאת שזכה בה, פנימיותה היא אור השי"ת, כי אין שום טובה בעולם שהיא טובה בפני עצמה, והכל הוא רק מצד אור אלוקותו המאיר בתוכו. וכמובא בספה"ק שכאשר האדם אוכל, ידע שהטעם שבמאכל הוא מצד הניצוץ הקדוש שבתוכו, והטעם הגשמי ממש הנה הוא הארה מאור ה' המאיר בתוך המאכל. וכן על דרך זה הוא בכל ענין, נוי ויופי, כח וגבורה, הכל כאשר לכל הם בעצם אופני גילוי של אור השי"ת, אלא שזהו ע"י מסכים ולבושים, ולכן מתגלים באופנים מגושים - אמנם בעצם הכל הוא אור השי"ת. וממילא עיקר המשכת האדם צריך להיות אל עצם הטובה ולא אל לבושה החיצונית.

ויחשוב עוד, שכאשר רודף אחר רוב טובה לצבור ולאסוף, הנה בעצם רודף אחר הלבוש ולא אחר הדבר עצמו, ולכן לא ימצא בזה כדי סיפוקו כלל. ויבין שאת אור ה' צריך ליקח כמו שלוקחים אור ה', ולכן אם האדם שם עינו על הגשמיות שבדבר הרי אכן לקח לעצמו את גשמיות הדבר, והרי גשמיות אין לו קיום. בגשמיות אין שום טעם, כי הגשם של העולם הוא בעצם מיסוד העפר שאין בו שום טעם, ולכן הנחש שיש לו שייכות רק אל הגשמיות שבעולם כתוב בו "ועפר תאכל כל ימי חיך" (בראשית ג, יד), ואינו מרגיש שום טעם בשום דבר. ולכן אם ח"ו נמשך האדם אחר חומריות הטובה, ואינו מסתכל על פנימיות טובתה, שהיא אור ה' אשר בקרבה, לא ימצא מרגוע לנפשו.

ואיתא בספה"ק דלזה מצינו "טוב פת חריבה ושלוחה בה" (משלי יז, א), שאף כאשר אוכלים פת חריבה - אם אוכלים בעין טובה יורגש בפת טעם טוב ונפלא. כי כאשר יהודי אוכל סעודה פשוטה עם ישוב הדעת וכוונה זכה וברה, הרי מתגלה לו באופן נכון מאוד אור השי"ת שבמאכל, וממילא פועל עליו המאכל באופן נפלא ביותר, יותר ויותר ממה שמרגישים שאר בני אדם אף במעדני עולם. והרי לך שיהודי זה שאוכל פת חריבה, מתענג ושבע ושמח במאכלו יותר מכל בעלי התאוות שבעולם. כי הוא שבע ומתענג על האור האלקי!

ולעומת זה מצינו שכאשר אדם נמשך אחר תאוותו, על דרך משל שאוכל איזה מאכל למילוי תאוותו מה שאין בו שום צורך לחיות גופו ונפשו, הרי אחרי כמה רגעים הולך ממנו טוב טעם שהרגיש בדבר, ואינו נשאר בכלום ואף לא בשמחת הנפש. וכדאיתא בספה"ק שהיות וכל מאכלו היה למילוי תאוותו, הרי באופן זה כלל לא התחבר אל הנשמתא דחייא שבמאכל, ומיד מתרחקת הימנו ושוב אינו מרגיש כלום - אלא עפר ותו לא מידי. כי אכן הטוב הנמשך בכל דבר הוא מצד אור השי"ת, וממילא הקיום מהדבר הוא כערך כמה התחבר האדם

א

הנפש לא תמלא

השי"ת ברא בטבע האדם, שיש לו רצון ותשוקה להשיג כל הטובות שבעולם. משתהינות נולד מיד רוצה הוא עוד ועוד. קודם הוא רוצה שינענעו אותו ולאחר מכן הוא רוצה ממתק, וכשהוא גדל הוא רוצה תאוות אחרות. כללו של דבר שהוא תמיד רוצה עוד. משהו בווער בתוכו להשיג. לכן הוא רודף אחר הקנאה התאוה והכבוד, כי בשטחיות נראה לו שכלל שיתרבה וגבולו ויאסוף עוד ועוד רכוש והון וחמדה - ייטב לו.

אלא שכפי הנראה בחוש, הרי זה דמיון בעלמא. כי רואים במציאות אשר רוב האנשים אשר צברו רוב הון, אינם כלל בשלמות נפשית יותר משאר אנשים, ולא רואים ששבעה נפשם והגיעה למה שרצתה. ואף להיפך, רובם טרודים ודואגים עד שאין להם כלל זמן ליהנות מכל המעטמים והמעדנים שאספו אל קרבם, וכבר אמרו חז"ל "מרבה נכסים מרבה דאגה" (אבות פ"ב מ"ז), "איזהו עשיר השמח בחלקו" (אבות פ"ד מ"א).

ואמנם יש לנו להתבונן פשר הדבר: א. הרי האדם רדף וחתר להשיג מבוקש זה - קנאה תאוה או כבוד - ואם כן למה אינו שבע ונרגע בהשגתו? ב. ואם כן, מהי כן ההשתוקקות הלזו להרבות הון ושררה שנמצאת בטבע האדם, ומה טיבה? ג. כיצד ייתכן שהאדם ישמח בחלקו, אם בטבעו הוא רוצה עוד ועוד?

ב

אתה משתוקק לפנימיות

והנה, כאשר יעמיק ויתבונן האדם יראה שהרצון והתשוקה האמיתית שבו היא אל **סיפוק נפשי פנימי**, ואינו אל עצם **גוף הדבר** הנרצה לו. כי אף אחד אין לו רצון מיוחד להכניס דגים ובשר לתוך כריסו, אלא כדי שהדבר יתן לו סיפוק הנפש. וכן לגבי תאוות הממון והכבוד וכל עניני עולם הזה, בכל זה האדם חותר להשיג סיפוק נפשי. הרי שהאדם אינו רוצה כלל את גופי הדברים, אלא את הסיפוק שרוצה להשיג דרכם.

והעומק שבדבר הוא, שתשוקת האדם היא להתחברות אל הטוב האלקי שבכל דבר - אשר זהו סיפוק הנפש של יהודי. כי נשמתו הטהורה משתוקקת להשי"ת, אשר הוא ורק הוא ישיבע נפשו חוצחות, ולכן עומק רצונו של אדם בעניני עולם הזה - אשר כולם חיות אלקית וניצוצות הקדושה - הוא כי שם יוכל להתחבר עם השי"ת. אלא שהאדם אינו מרגיש שמשתוקק אל הפנימיות, לכן מדמה שבשטחיותו וחיצוניותו של דבר פלוני או אלמוני ימצא כדי חיותו, ולכן מלביש רצונו והשתוקקותו בדברים אלו, עד שמדמה שכאשר יגיע דבר פלוני אל רשותו, בזה ימצא כדי סיפוק חיותו וימצא מרגוע לנפשו.

אך מכיון שהתשוקה היא בעצם אל החיות האלקית המלובשת בדבר, הרי שגם אחר שיביא את גוף הדבר אל רשותו לא ימצא כלל מרגוע לנפשו, כל עוד שלא התחבר אל הטוב שבו, כי הרי בהבאתו אל רשותו לא הביא אלא את **גוף** החפץ, ולא **רוחניותו**.

כי לא הרי דרכי קנין הרוחניות כקנין הגשמיות: בגשמיות שייכת מסירה ולקחה אבל לא ברוחניות, וממילא בהבאתו אל רשותו עדיין לא זכה אל החיות האלקית, אשר אליה תאבה נפשו. ולכן לא יעלה ולא יוריד ריבוי וכמות החומריות כדי לספק את הנפש, אלא

דְּשִׁפְיָהּ / כללי וחיצי קודש ממאורי החסידות

'לא יהיה כן א-ל זר' השי"ת לא יהיה זר כן

הרה"ק ר' ברוכל' ממעוז' כוז"ע (כוצינא דנהורא, אמונה ובטחון)

