

בעזהשי"ת

מקשיבים לקולך

מאמרי השקפה וחיזוק
מלווים בסיפורי השגחה ואמונה מיוחדים
המקרבים את הלבבות לאהבת ה'

בלק

נערך ונלקט מתוך שיעורים יומיים שנמסרו מפי מגיד המישרים
הרה"ג פינחס אליהו פרץ שליט"א

מהדורה זו הוקדשה לע"נ מור חמי הרה"ג ר' רפאל אדרי בן עזיזה זצוק"ל
"הצדיק מרעננה"

במלאת 12 חודש לפטירתו. ת.ג.צ.ב.ה

ניתן לשמוע את השיעורים מידי יום ביומו
להאזנה חייגו לקו הישיר:

0733-71-81-57

כמו"כ ניתן גם להוריד את השיעורים
בעמדות ובאתר קול הלשון

זמני השיעורים מתקיימים מידי שבוע כדלהלן:

בבית הכנסת המרכזי "שבטי ישראל" אופקים
מידי יום אחר תפילת שחרית

בבית הכנסת "אהבת שלום" אופקים
בשבת קודש אחרי תפילת שחרית
שיעור בשבת בשעה 18:00

להארות והערות וכן לקבלת הגליון
ניתן לשלוח בקשה לכתובת המייל:

makshivim10@gmail.com

ניתן להוריד את הגליון מידי שבוע
באתרים "דרשו" "לדעת" "קול הלשון"
וכן ניתן להורידו מעמדות קול הלשון ברחבי הארץ
© כל הזכויות שמורות למערכת
להזמנת הרב להרצאות ושיעורי תורה 052-7654865

המעוניינים לזכות לקחת חלק בהפצת גיליון זה
לרפואה/הצלחה/זיווג/עילוי נשמת וכו'
מוזמנים ליצור קשר לטלפון: 052-7654865

פרשת בלק תשפ"ג

אנדרטה במנגואה

שבניקרנואה

"נָאֵם שְׁמַע אֲמָרִי אֶל יְיָדֶע דַּעַת
עֲלִיּוֹן מַחֲזֶה שְׂדֵי יַחֲזֶה נִפְל וְגִלְוֵי
עֵינָיִם" [כ"ד ט"ז]

הגמרא [ברכות ז'] דורשת על הפסוק
"ויודע דעת עליון" שבלעם ידע לבוין
את אותו רגע שהקב"ה כועס, וברגע
הזה הוא רצה לקלל את עם ישראל,
והגמרא שם דורשת על הפסוק "עָמִי
זָכַר נָא מַה יַּעֲזֵן בְּלָק מְלֶכְךָ מוֹאָב וְמַה
עָנָה אֲתוֹ בְּלָעָם בֶּן בְּעוֹר מִן הַשָּׁטִיִּם
עַד הַגְּלָגָל לְמַעַן דַּעַת צְדָקוֹת ה'"
[מיכה ו' ה']: בורא עולם אומר לעם
ישראל: יש לכם מזל, שלא כעסתי
באותם ימים, כי אם הייתי כועס עליכם,
ח"ו, לא היה נשאר ממכם כלום...

אם יהודי היה יודע כמה ה' אוהב אותו,
כמה ה' מרחם ושומר עליו, הוא היה
שמח ורוקד כל השבעים שנה... 😊
אדם שיודע שהוא מושגח כל רגע,

שכל מה שעובר עליו זה כגלל שהי'
דואג לו, זה ממלא את ליבו בשמחה
עצומה, ההרגשה הזו נותנת רוגע
ושלוח.

נתאר לעצמנו, אדם שהולך במסלול
הליכה באמצע שמורת טבע, ולפתע,
הוא שם לב שהוא לא יודע איך
להמשיך, והוא כולו לחוץ... לפתע,
הוא שומע שיש איזו מערכת כריזה
קטנה על עמוד לידו, והוא שומע
הדרכה מה לעשות, ולאן להתקדם.

אין ספק שאותו אדם ילך רגוע יותר את
שאר המסלול, כיון שהוא יודע
שרואים אותו על גבי המסך לאן הוא
הולך, ולפי זה הם מנווטים אותו, ומה
שנשאר לו זה רק לשמוע ולציית
להוראות, אם הוא מקשיב והולך לפי
ההוראות הוא יגיע למקום הנכון!!!

אותו דבר, בעולם הזה, אדם שיודע
שיש מישהו למעלה שמכוון את כל
הנתיבים, ואם לא השגתי את פלוני,
פירושו: שלא טוב בשבילי להשיג

בהקשה על המקש, יש כאן עלות על ביטול הנסיעה, אבל דעת התורה של רבו היתה חשובה לו יותר מכל, ולכן העלות לא הוסיפה לו ולא הורידה לו... מה גם, שהרב לא אמר לו לא לנסוע, אלא הרב אמר לו שייסע, אבל לא עכשיו, הוא התקשר לאשתו משדה התעופה והודיע לה שהוא נשאר ולא נוסע, שתוסיף עוד מנה לכבוד שבת...

כמוצאי שבת, הוא שומע ברדיו שהיתה רעידת אדמה קטלנית שפגעה במנגואה בירת ניקרגואה, והיו שם רחובות שלמים שפשוט נעלמו... הם וכל אשר להם... מפחיד!!! לפתע, הוא קלט כמה בורא עולם הציל אותו, הוא הרגיש על כשרו מה פירוש "הולך את חֲקָמִים יִחְקָם" [משלי י"ג כ'] מי שהולך ושואל דעת תורה, מי שמתיעץ עם תלמיד חכם הוא רק מרויח!!!

המלון שהוא היה אמור לשהות בו, נשארה ממנו אנדרטה לזכר הנספים....

זכורני, שאחד הרבנים בצעירותי, אמר לנו דבר שנהניתי ממנו, הוא סיפר על עצמו שהיה לו רכב רגיל, והוא הרבה פעמים היה צופר, כיון שלפעמים

אותו, אין שום פספוס!!! הכל בדיוק לפי הספר... אז גם כשמשוהו לא בדיוק הלך לפי התכנון, אני נותן לבורא עולם להוביל אותי וסומך עליו, כי הוא יודע היטב, היטב, מה הוא עושה.

מסופר: על איש עסקים, שעיקר מסחרו הוא בבולים, ולצורך כך הוא טם הרבה, וכל פעם לפני נסיעה הוא שואל את רבו אם לנסוע או לא, ורק אחרי שרבו מברך אותו בברכת הדרך הוא נוסע, יום אחד כמה שעות לפני הטיסה, הוא שלח לרבו שהוא מעוניין לנסוע לניקרגואה, בשונה מהפעמים הקודמות שהרב אמר לו: "נסיעה טובה!" הרב אמר לו: שידחה את הנסיעה, לא עכשיו.

הוא לא האמין למה שהוא שמע, כיון שהיה לו שם הרבה פגישות שהוא קבע לאותם ימים, היה לו לוי"ז [לוח זמנים] צפוף, ועכשיו, לבטל את הכל באמצע החיים?! אבל אם הרב אמר לא שואלים שאלות, כיון שהרב רואה דברים שאנחנו לא רואים...

הוא התקשר לסוכן הנסיעות, ואמר לו שיקיש ביטול בקשר לנסיעה של היום... כמובן שזה לא מסתיים רק

על 0% טעויות, כיון שדעת התורה רואה בכל דבר את השלב הבא, שבעיניים הרגילות זה לא נראה לנו, רק אדם עם דעת תורה יכול להדריך אותך!!!

בצעירותי, קראתי סיפור על ילד שעקב דלקת אזניים שהיתה לו, ולא טיפלו בזה בזמן, השמיעה שלו ניוזקה ונהיה חרש, ל"ע ול"ע, הוריו קנו לו כמתנה משקפת רצינית, והוא היה גר בחיפה, והיו רואים את הים מהבית שלו, ויום אחד הוא השקיף עם המשקפת שלו, וראה אדם עם סירה קטנה שהתהפכה איתו, והוא כמעט טובע...

הוא התקשר למשטרה, ואמר להם: אין לכם מה לדבר איתי, כיון שאני לא שומע אתכם, אני חרש, ויכול רק לדבר, ואני אניד לכם מה אני רואה במשקפת שלי, אדם עם סירה שהתהפכה והוא כמעט טובע בים.

והתחיל לתאר להם איפה האדם הזה נמצא, שהוא נמצא ליד חוף פלוני, במרחק של 200 מטר מהחוף, וכך הוא מתאר להם את זה, תוך כדי הוא רואה שהזניקו ספינה של מד"א, והוא אומר להם אני לא שומע אתכם, אבל תגידו

באמצע הכביש, הרכב שלפניו החליט לעצור, וכל פעם כזו הוא היה צופר, כדי שלא יחסום את התנועה, וימשיך להתקדם.. עד שהוא קנה רכב משפחתי, רכב גבוה יותר מהסטנדרט, ומאז שהוא נוהג ברכב הגבוה הוא צופר הרבה פחות, אם תשאלו: למה????? מה הקשר בין גובה לבין צופר?????

התשובה: שכאשר הוא בגובה, הוא ראה שהרכב שלפניו העומד באמצע הכביש, הוא לא סתם בחר לעמוד כך באמצע הכביש בלי שום סיבה, אלא הוא עצר, משום שרכב לפניו גם עצר, והסיבה שגרמה לפקק זה לא הרכבים שעומדים לפני, ולכן אין עניין לצפור להם... כיון שהם לא אשמים בפקק שנוצר.

על ידי כך הוא הסביר לנו את העניין ללכת ולשאול את דעת גדולי הדור, שכיון שהם נמצאים גבוה מאיתנו... הם רואים מה שאנחנו לא יכולים לראות... אנחנו רואים רק כמה מטרים לפני, והם רואים כמה קילומטרים לפני...

ומי שתמיד מתייעץ עם דעת תורה, הוא רואה בחוש שהוא עומד כמעט

כאלו, מי עכשיו חושב על עסקים, למי יש זמן לזה, אבל מיד התעשת מנהל הדואר ואמר לו: דווקא במצב כזה אני שמח שאתה ממשיך לבוא אלינו.

ובגלל שעכשיו העסקים שלנו לא מי יודע מה, יש לי הצעה בשבילך, הוא חתם אתו על העסקה, ושב לארץ, סיפר אותו אדם שזאת העסקה הכי טובה שהיתה לו אי פעם, והיא עשתה אותו טייקון [עשיר גדול].

כל אדם, כאשר הוא יתבונן במהלך חייו, יראה שכורא עולם שמר עליו בהרבה מקרים, והציל אותו מכל מיני אנשים שהמושג "יושר" לא קיים אצלם בלקסיקון, החכמה היא לזכור את זה, גם כשיש לך ערפל, ונראה לך שאין שום נתיב בכביש... הלו!!! תיצמד לפס הצהוב!!!

צריך להכניס טוב טוב לראש שיש נתיבים מסודרים, וגם אם יש ערפל, אל תתבלבל ותחשוב שאם אתה לא רואה, אז אין.



לספינה שתמשיך ישר, והוא רואה שהם ממשיכים, הוא אומר להם כן, כן, קצת ימינה, אחרי כמה דקות הגיעו לאותו אדם והצילו אותו, אם היו מגיעים אליו מאוחר יותר, ה' ישמור...

שאתה הולך שואל דעת תורה, הוא יושב עם משקפת ורואה דברים שאנשים כמונו לא רואים, לכן חשוב לשאול ולהתיעץ תמיד.

ונחזור לאותו עשיר ששאל את רבו לפני כל נסיעה, לאחר מספר שבועות, הוא שאל שוב האם לנסוע, הרב בירך אותו בברכת הדרך.

בני משפחתו ניסו לומר לו שאולי עכשיו לא יסע, כיון שיש בניקרנואה עדיין מצב חירום, ומקרי ביזה... ושידחה את הטיסה, אבל הוא שמע לרב שלו שאמר לו שעכשיו זה בסדר, הוא נסע לשם, ומה שהוא ראה שם, זה אנשים שזקוקים לעזרה ומכל ההריסות היה מעניין לראות שבניין הדואר נשאר בשלימותו ולא נפגע כלל.

הוא נכנס לדואר, לחדרו של המנהל, הוא התפלא לראות אותו בזמנים

שיעור תורה או

השתלמות???

"אם לקרא לך באו האנשים קום
לך אִתָּם" [כ"ב כ']

מי שמתכוון בפסוקים האלה, עומד נדהם, מכיון שבהתחלה שבלעם מבקש ללכת, ובורא עולם אומר לו: אל תלך איתם!!! אבל אחרי שהוא שואל שוב ושוב, בלשוננו קוראים לזה "חופר" [אנשים כאלה שואלים אותם: האם יש לכם איזו חברה לעבודות עפר, כשישאלו: למה???. התשובה תהיה: כי אתם חופרים ☺]. ואחרי שהוא ניסה שוב ושוב, בורא עולם הסכים לו שילך, ואמר לו: אבל אתה תדבר מה שאני אשים בפוך...

אני לא מבין, הרי בהתחלה בורא עולם אמר לו לא ללכת, מה השתנה???. למה אחרי שהוא מבקש שוב ללכת נותנים לו, מה, לא הבנת מה שאמרו לך בהתחלה שלא ללכת???

התשובה נמצאת בגמרא [מכות י'] שאומרת: בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, מי שרוצה ללכת לכיוון

מסויים, בורא עולם יסדר לו אישור כניסה... אלא שלפעמים בורא עולם עוזר לו גם לממן את הכרטיס, ולפעמים רק נותן לו להיכנס, אבל הוא משלם על הכרטיס... מתי בורא עולם עוזר לו במימון, ומתי נותן לו להתמודד לבד עם התשלום???

התשובה לכך נמצאת בגמרא [שבת ק"ד] "בא ליטהר מסייעין בידו בא ליטמא פותחין לו", אם תשאלו מה ההבדל בין בא ליטהר שמסייעין בידו לבין בא ליטמא שפותחין לו???. או שיפתחו לשניהם או שיסייעו לשניהם???

התשובה: שבורא עולם רואה אדם שבא ליטהר הוא מסייע בידו, כיון שהוא יודע שהוא משקיע בכיוון הנכון... לכן בורא עולם עוזר לו ומסייע בידו, אבל מי שבא ליטמא לא עוזרים לו, כיון שהוא הולך לכיוון הלא נכון... ולכן לא רוצים לעזור לו ליפול, ולמנוע אותו לגמרי אי אפשר, כיון שיש בחירה לאדם, אבל לעזור לו? לא עוזרים!!!

צריך לדעת!!! שכאשר אדם רוצה מאוד, בורא עולם יעזור לו, ובמיוחד

הודיעו לו שהשופט הוותיק פורש לפנסיה, ובמקומו תבוא שופטת שרק שומעת את את המילה "דת" מתחילים לה גירודים בנג, באצבעות, 😊 מסוג האנשים ששונאים אנשים...

הוא אמר לה: תשמעי, אני, יש לי אישור לבוא לכאן בתשע וחצי, כיון שיש לי שיעור תורה בשעה שמונה, היא שמעה "שיעור תורה" וכבר הדם עלה לה למות, בשום פנים ואופן אני לא מסכימה, אין כזה דבר!!! כשמונה מתחילים הדיונים, ולא מעניין אותי.

הוא פנה לבורא עולם שיעזור לו: בורא עולם! אני לא רוצה לבטל את השיעור, והשופטת לא באה לי בטוב, והיא לא מוכנה לשמוע אותי ולבוא לקראתי, בורא עולם תעזור לי!!! יום לפני שהיא נכנסה לתפקיד, והוא עדיין לא יודע מה הוא עושה עם השיעור של שמונה בבוקר, כיון שהוא ניסה לדבר עם משתתפי השיעור על זמן אחר, אבל הם כבר היו רגילים לשעה הזו, וסדרו את כל העניינים שלהם, כדי שהשעה הזו תהיה פנויה לשמיעת השיעור, ולכן להזיז לשעה אחרת זה לא בא בחשבון, בקיצור, יום

אם הוא רוצה להתקדם ברוחניות, שכידוע מה שאמרו חז"ל: הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, יש מסבירים: הכל בידי שמיים, פירוש, ההחלטה אם לתת לאדם שמבקש גשמיות או לא לתת, זה תלוי בידי שמיים, זה תלוי בהרבה דברים: בזכויות שלו ועוד...

אבל אם הוא מבקש דבר של רוחניות, כאן כבר בורא עולם נותן לו מבלי לבדוק את מצבו, אם מגיע לו או לא.

סיפר ר' ראובן קרלנשטיין זצ"ל: על עורך דין מ"גני תקוה", שכל יום הוא מוסר שני שיעורים שבהם הוא מעביר את "הדף היומי", פעם אחת לפנות בוקר לפני תפילת הנץ, ופעם שנייה בשעה 8:00, בעיקרון הדיונים בבית המשפט מתחילים בשעה 8:00, אבל הוא דיבר עם עורך הדין מהפרקליטות שעומד מולו, שיאשר לו להגיע בשעה 9:30 והוא הסכים, וגם מהשופט הוא השיג אישור להגיע בשעה 9:30, וזאת בגלל השיעור שהוא מוסר.

כך הוא התנהל במשך שנים, אבל היצר הרע לא יכול לראות שאדם יושב שקט ורגוע, ואחרי תקופה,

השתלמות שאני חייב להספיק על הבוקר, ואין לי זמן אחר... אמר לו: אני אשמח, אבל אתה יודע השופטת הזו לא מוכנה לשמוע על שעה מאוחרת...

אמר לו עורך הדין, את השופטת תשאיר לי, אני אדבר איתה, הוא דיבר עם השופטת וביקש לדחות את ההגעה שלהם לשעה יותר מאוחרת, כיון שיש לו השתלמות, היא רק שמעה השתלמות, ומיד הסכימה, בטח!!! בטח!!! השתלמות זה טוב... 😊 בסופו של דבר, השיעור נשאר על מתכונתו בשעה שמונה, ואותה שופטת הסכימה בעל כרחך למהלך...

מתברר שהשיעור היה אמור להמשיך, אבל לשופטת לא היה את הזכות להיות חלק מזה.

וזה דבר מדהים, שמי שמתנגד לדברים שבקדושה, הוא מתעסק עם בורא עולם, ועיצה שלי: זה ממש לא משתלם!!! כיון שבורא עולם יתפוס אותו במוקדם או במאוחר, ולא תמיד זה יהיה לו נעים... לכן חכם חושב לפני המעשה.



לפני, הוא אמר לשומעי השיעור שהוא לא יודע מה יהיה מחר, והוא יתפלל על זה שהוא יוכל לבוא, וביקש מהם שגם הם יתפללו על כך, אפילו שהמצב נראה ממש תקוע, אבל תפילה יכולה להפוך את כל התמונה...

הוא התפלל והם התפללו, והוא מקבל מלפון בערב לפני, ש"כבוד השופטת" החליקה על בננה... ושברה את הרגל, והיא יצאה לחופשה של חודש ימים, ולבינתיים מביאים מחליף, ולכן הוא יכול להיות רגוע בעניין השעה של השיעור, השיעור ממשיך כהרגלו, כמו שאומרים: מה שלא הולך במוח הולך בכח, ומה שלא הולך בכח הולך ביותר כח 😊 בורא עולם חינך אותה בדרך הקשה...

והנה אחרי חודש, שמיודענו עורך הדין ממשיך בשיעור, הוא מקבל מלפון מעורך הדין שמולו, שמחר השופטת הולכת לחזור, וואי, וואי, איזה בלגן!!! עוד פעם השיעור נמצא בסימן שאלה, שואל אותו עורך הדין: אתה יודע, מחר אנחנו אמורים להגיע בשמונה, יש מצב שאתה מוכן שנבוא רק בתשע וחצי???? פשוט יש לי

מה עצר את נהג

האוטובוס???

יש מקרים, שבורא עולם מכוון לתוצאה מסויימת, אבל על הדרך תהיה בחירה לכמה אנשים האם לסייע או לא, וגם אם הם יחליטו לא לסייע, אין מה לדאוג!!! הרבה שליחים למקום... בורא עולם לא עובד רק עם חברת שליחויות אחת, אלא בורא עולם עובד עם כולם.

אוטובוס שעשה את דרכו לירושלים ונתקע בפקקים, אחד מהנוסעים הוא "מגיד שיעור" בישיבה, וכאשר הוא ראה שהשעה מתאחרת, למרות שהוא יצא מוקדם, אבל פקקים כאלה הוא לא תכנן, הוא ראה שאוטוטו הוא הולך לאחר לשיעור, אמנם הם היו כבר בכניסה לעיר, אבל עד שיגיעו לתחנה מרכזית ששם היתה התחנה של האוטובוס הזה, זה יקח קצת זמן, ולכן אותו מגיד שיעור ניגש לנהג וסיפר לו שיש לו שיעור והוא מאחר...

כן, אמר לו הנהג, ומה אתה רוצה ממני?! שאולי אני אמסור שיעור במקומך 😊, אמר לו: שאלתי ובקשתי, שתעצור לי בתחנה אחרי

הרמזור, אמנם אני יודע שאין לך שם תחנה, אבל אם תוכל לעשות טובה חד פעמית, כיון שהיו פקקים, ואני לא רוצה לאחר לשיעור בישיבה, הישיבה נמצאת כאן בנבעת שאול, מרחק של כמה דקות הליכה מהתחנה הזו.

אמר לו הנהג: בשום פנים ואופן!!! אני לא עוצר בתחנה שאני לא צריך לעצור, אפילו לא לשנייה.

אדם שישב מאחורי הנהג, ניסה להתערב, ואמר לנהג: נהג, יאל"ה תעשה ג'סטה 😊 אתה רואה שהוא הולך למסור שיעור תורה, יהיו לך זכויות בשיעור שלו, שווה לך!!! אבל הנהג התחיל לצעוק עליו: מה אתה מתערב בעניינים שלא שלך?! אני מדבר אתו, וזהו!!! ואני לא רוצה לעצור, נקודה!!! ואחרי שנייה, צעק הנהג על המגיד שיעור, שיחזור למקום שלו, ולא יבלבל לו את המוח...

וואי, וואי, איזה חצוף!!! אין לו בושה!!!

הוא חזר למקומו ובלבו תפילה: בורא עולם!!! אתה יודע כמה השתדלתי לצאת מוקדם, אנא ממך תעזור לי,

בורא עולם החליט שהמגיד שיעור יספיק להגיע בזמן לישיבה, אם הנהג היה מסכים לעצור הכל היה עובר לשלום, והוא לא היה צריך להתעכב חמש שעות, עד שימסור דו"ח תאונה, ויתן עדות על מה שהיה, ויתעכב בשמש כמה שעות... בסוף, כולנו ירדנו, והכל כדי שאותו מגיד שיעור יגיע בזמן לשיעור התורה שלו.

זאת אומרת, שנגזר עליו להגיע בזמן, ובורא עולם נתן אפשרות בחירה לנהג, האם הוא מצטרף לזכות הזו, או שזה יקרה בלעדיו, והוא בחר שלא להצטרף, ולכן בסוף זה קרה, כמו שאומרים: על אפו ועל חמתו...



קיבה לאורחים

"כִּי מֵרֵאשִׁית צָרִים אֶרְאֶנִּי וּמִנְקָעוֹת
אֲשׁוּרְנִי" [כג ט']

אומר רש"י: אני מסתכל בתחילת דרכם ובסופם, ואני רואה אותם שהם מיוסדים על יסודות חזקים, על האבות הקדושים והאמהות הקדושות.

סיפר אבי מורי שליט"א: על גדולי ישראל שראו בבל יהודי בן של האבות

איך?? אני לא יודע, אני משאיר את זה לך...

לחגור חגורות!!! מי שלא חוגר ונופל בגלל ההמשך זה על אחריותו האישית בלבד (☹), התנועה הודחלה לאיטה בכניסה לירושלים עיר הקודש, והאוטובוס המשיך בנסיעה איטית לאט, לאט, לפתע, ללא הודעה מוקדמת, האוטובוס שלפני עצר עצירה פתאומית, ומיודענו הנהג ה"גבר" שלא היה מוכן לעצור, היה עסוק ולא שם לב כל כך...

והאוטובוס התנגש באוטובוס שלפניו פגיעה "בקמנה", אבל הפגיעה הקמנה הזו הספיקה כדי לשבור לאוטובוס את השמשה, ולהמשיך בנסיעה עם שמשה שבורה, זה לא בא בחשבון, לכן מיד, הוא עצר בצד, ואמר לכולם לרדת עד שיבוא אוטובוס חליפי, והנהג כולו עצבני על התאונה הזו, כיון שזה פוגע לו במוניטין...

סיפר האדם שישב מאחורי הנהג, זה שניסה לעזור למגיד שיעור וקיבל צעקות, הוא סיפר שהוא ראה בחוש איך שבורא עולם דאג שאותו מגיד שיעור ירד בתחנה שביקש, כמו שאומרים העולם: איתך ובלעדך...

רצה שהקשיש שמתקשה לדבר, יצטער על כך שהוא לא יכול להשתתף בשיחה.

וסיפר אבי מורי שליט"א: על ר' דוד מלעלוב זצ"ל, שהיה מתנהג בביתו כמו האורחים שלו, אם הם היו אוכלים הרבה, הוא היה אוכל כמותם, כדי שלא יתביישו, ואם הם היו שותים הרבה, הוא היה שותה כמותם, פעם אחת, הם שתו הרבה והוא גם שתה כמותם, שאלו אותו: איפה יש לך מקום בקיבה לכל זה???? ענה להם: כשם שיש לי בדירתי מקום מיוחד לאורחים, כך יש לי בקיבתי מקום מיוחד לאורחים...



אשפוז שבוטל בהר המנוחות!!!

"לא הָבִיט אֶנּוֹן בְּיַעֲקֹב וְלֹא רָאָה
עֵמָל בְּיִשְׂרָאֵל הִ' אֶלְקִיו עֲמוֹ
וַתְּרוּעַת מִלֶּךְ בּוֹ" [כ"ג כ"א]

יש פירוש של האדמו"ר מאונגוואר, שאומר: שמי ש"לא מביט און ביעקב", מי שלא רואה עוול וחסרון בבני ישראל, אלא כל דבר מפרש

הקדושים, ולא ויתרו עליו... ובהרבה מקרים, דווקא היחס החם שהם נתנו לכל אדם באשר הוא, זה מה שגרם לאנשים להתקרב לאביהם שבשמיים.

מעשה בצעיר מסכן, שירד עד לדיוטא התחתונה, יום אחד הוא פרץ לדירה של הרב אזכרי זצ"ל, וביקש ממנו שיביא לו את כל כספו, הרב לא נבהל והתייחס אליו יפה, ואמר לו: מה אתה צריך אני יביא לך בשמחה, הגנב שראה כזה יחס נשאר אצל הרב, שהדריך אותו איך לטפל בעצמו, איך לחזור בתשובה, ואפילו שמדובר באדם גנב שפל, בכל זאת הרב לא ויתר עליו ודאג לו.

וסיפר על ר' משה פיינשטיין זצ"ל: שפעם בא לבקרו תלמיד חכם קשיש, ר' משה פתח בשיחה, ותוך כדי השיחה ר' משה קלט שקשה לקשיש לדבר, ר' משה ישב בדממה כדי שלא להטריח את אותו תלמיד חכם קשיש לדבר, אדם שנלווה לרב הקשיש, ניצל את הזמן שהוא נמצא ליד ר' משה פיינשטיין, והתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות בהלכה, אבל הרב לא השיב לו, והמשיך לשבת בדממה, כאילו הוא לא שומע כלום... הרב לא

חולי בנפש, והוא כמצב קשה, והוא ואשתו הלכו לרב, כדי שיגיד להם מה בורא עולם רוצה מהם, שנפל עליהם כזה דבר כיום בהיר... ל"ע ול"ע.

תבין, הוא אומר לי: הילד עד לפני כמה ימים היה נורמלי לחלוטין, פתאום כאמצע החיים, ללא שום התראה מוקדמת, הוא התהפך לנו... ולא רק הוא סובל, אלא גם אנחנו, כל הבית התהפך, והרב אמר לנו שנבדוק אם פגענו בבין אדם לחבירו, כיון שבין אדם לחבירו זה א-ש!!! זה לא צחוק בכלל!!! ויכול להיות שהיתה פגיעה לפני שנים...

ישבנו אני ואשתי, וניסינו להיזכר אם פגענו במישהו, אנחנו אנשים שבדרך כלל מאוד נזהרים שלא להציק לשום אדם וחלילה לא לפגוע, ולכן היה נראה לנו מוזר שהרב הלך לכיוון הזה, אבל אם הרב אומר, הרב יודע מה שהוא אומר, וכך המשכנו לנסות ולהיזכר, וכשלא מצאנו התחלנו לחזור עוד כמה שנים אחורה... אולי היתה איזו פגיעה??? עד שנפל לנו האסימון!!! זה היה כשהיינו זוג צעיר עם כמה ילדים קטנים, יצאנו לחתונה,

לטובה, אז הוא זוכה ש"ה' אלוקיו עמו", בורא עולם נמצא איתו, ומי שבורא עולם נמצא איתו, אז הוא מסודר בכל תחומי החיים, בריאות, נחת מהילדים, פרנסה, שלוה פסטורלית... בקיצור: הכל אצלו על הצד הטוב ביותר!!!

והאמת, שאדם שמסתכל חיובי, מרגיל את עצמו לראות רק טוב, הרבה פעמים, הוא חוסך מעצמו צרות ובעיות... כיון שאדם שרואה שלילי, הוא יכול בקלי קלות להגיע לחשד בכשרים... ולפעמים, התשלום על כאלה דברים, הוא יקר מידי!!! וחבל.

את הסיפור הזה סיפר "דרייבר" [נהג] מאשרוד, שעושה נסיעות פרטיות: יום אחד, אני מקבל טלפון מאדם שמזמין אצלי נסיעה להר המנוחות בירושלים, הגעתי לכתובת, כדי לאסוף אותו, הוא עלה לרכב עם אשתו, הם היו נראים קצת עצובים, אבל אני בתור נהג, עד שהנוסע לא פותח את הפה, אני שומר על שתיקה, כיון שיש כאלה שרוצים את השקט.

לפתע, פנה אלי הנוסע, וסיפר לי שיש לו ילד מאושפז במעיני הישועה עם

הבת שלך, זה חינוך!!! דיברנו לא יפה, אבל הכסף עדיין נשאר בגדר תעלומה.

ונראה לנו שחשדנו סתם באותה בחורה, ולכן החלטנו להשיג אותה ולבקש ממנה סליחה, התברר שהיא גרה בחו"ל.

השגנו אותה, ואמרנו לה: אם היא זוכרת שהייתה אצלנו בייביסיטר, זאת היתה שאלה מיותרת... כיון שאחרי כזו פגיעה וחשד כזה היא לא תשכח אותנו לעולם... אמרנו לה שבורא עולם העניש אותנו בעונש קשה, וביקשנו ממנה שתסלח לנו.

היא אמרה: אני עוד יכולה למחול לכם, אבל מי שהיתה הנפגעת הראשית פה, זו אמא שלי!!! כאשר חשדתם בי ואמרתם לה שהיא סתם מחפה על הבת שלה, היא נפגעה קשה מכך... ואיפה אמא שלך גרה???? שאלנו.

אמא שלי גרה בעולם שכולו טוב... אמרה, וואי, וואי, זה לא פשוט!!! ואיפה היא קבורה???? שאלנו, בהר המנוחות, היא ענתה, ביררנו אצלה איפה היא קבורה בדיוק, והיא הסבירה

והשארנו בחורה שתהיה בייביסיטר עליהם.

למחרת, אני מחפש סכום כסף גדול שהיה לנו בארון, ואני לא מוצא, אמרתי לאשתי: מי זה יכול להיות??? זו רק הבייביסיטר שהיתה אתמול, אין מישהו אחר, אשתי בהתחלה ניסתה להגן עליה, אבל גם היא שהבינה שמדובר בסכום כסף גדול, היא השלימה עם החשד שלי... התקשרנו לבחורה שהיתה אצלנו, ואמרנו לה שנולדנו בלילה אבל לא אתמול בלילה 😊 ואנחנו לא תמימים כמו שהיא חושבת, ואנחנו יודעים על סכום הכסף שנעלם, וכדאי שתחזיר אותו כמה שיותר מהר...

הבחורה טענה שהיא לא יודעת על מה אנחנו מדברים, ואני ואשתי הלכנו לבית של ההורים שלה, ואמרנו לאמא שהבת שלה "לקחה" מאיתנו סכום כסף גדול, ושתחזיר לנו את הכסף...

האמא אמרה לנו: שהבת שלי תיקח?! אין מצב!!! אתם לא יודעים מי זו הבת שלי, היא צדיקה ומיוחדת!!! וחבל שאתם סתם חושדים בכשרים... אמרנו לה: את סתם מחפה עליה בגלל שהיא

שחרור לבית, הוא בריא לגמרי...
ואנחנו מכינים לו עכשיו מכתב שחרור.

ממממה???? אתם בטוחים שאתם
מדברים על הבן שלי???? והם התחילו
להקריא לי את תעודת הזהות שלו
ושלי... בקיצור נראה שהם יודעים על
מה הם מדברים, מה שלא הבנתי,
שהרי בבוקר הייתי אתו, והוא לא היה
נראה בכלל לפני שחרור... אבל
התברר, שאחרי שהורדנו את הקפידה
שהיתה עלינו, הכל נעלם!!! ואמרו
לנו: אולי הוא יצטרך תרופה לתקופה
קצרה, בסוף גם את זה הוא לא היה
צריך...

נהג!!! סע למעייני הישועה לא לבית.

איי, איי, כמה חבל שלא חשבנו לפני,
היינו צעירים וחשדנו, ולא חשבנו שזה
יכול להזיק לנו הפגיעה בשני... איך
אפשר לא להגיע לכאלה חשדות, זה
רק על ידי שלא רואים רע, וגם אם
אתה לא רואה שום צד אחר, תנסה
להכניס בכח צד של כף זכות.

יש שואלים: למה חז"ל הוציאו את זה
בלשון "והוי דן את כל האדם לכף
זכות" למה דווקא כף???? אדם

לנו, ואנחנו החלטנו שאנחנו חייבים
לעלות לקבר שלה ולבקש ממנה
סליחה על הצער שגרמנו לה, ואנחנו
מקווים שבורא עולם יראה זאת וירפא
את הבן שלנו.

הם ירדו מהרכב שלי, בבית העלמין,
אני כהן ולא יכולתי לעלות איתם, לכן
חיכיתי להם כמחצית השעה, עד שהם
אספו מניין של אנשים, ובקשו סליחה
מהנפטר, אחרי שחלצו נעליים...
וכשסיימו, הם חזרו עם עיניים אדומות
מדמעות, ואני מחזיר אותם לביתם, הם
היו יותר רגועים, שעכשיו הם כבר
נקיים בכין אדם לחבירו...

המשך הסיפור הוא לא לבעלי לב
חלש, לא לבעלי לב רגיש, אין
המערכת אחראית על התרגשות יתר
שתבוא בעקבות הסיפור...

בדרך, האבא מקבל טלפון ממעייני
הישועה, מה עכשיו???? אומרים לו:
שלום! אנחנו מדברים עם אבא של....?
כן, כן, קרה משהו???? שואל האבא,
רצינו לבשר לך שהיה עכשיו ביקור
רופאים במחלקה, והיינו אצל הבן
שלך, ואנחנו עכשיו מכינים לו מכתב

ה"חתם סופר": בפסוק מהפרשה שלנו "ויתייצב מלאך ה' בדרך לשטן לו", שואל החתם סופר: למה היה צריך לשלוח לבלעם מלאך של רחמים????? ומה שלא מובן, איך זה שמלאך של רחמים נהפך לשטן לו?????

וענה: שכיון שהוא מלאך רחמים, שמרחם על ישראל, רק הוא יכול להילחם עם בלעם, ולהשיב לו מלחמה כמו שצריך, בגלל שהוא מרחם עליהם...

ואותו דבר, שאלתם אותי: למה אני יוצא מגדרי, הרי אני בדרך כלל לא רב עם אף אדם, ואיך באן אני רב איתם ככל הכח???? התשובה: שדווקא בגלל שאני מרחם על עם ישראל, ואני רוצה להציל אותם מכל מיני מנהיגים שלא יודעים איך להנהיג, מנהיגים שאין להם רישיון 😊 אחד שהוא לא יכול להיות מנהיג ותופס את המושכות בכח, הוא יכול לגרום רק לנזקים...

ונמצא, שאת כל המלחמה יכול להילחם רק מי שמרחם על עם ישראל, ולפי זה מובן, למה דווקא מלאך של רחמים הולך להתייצב בדרך לשטן לו.

שקונה נעליים חדשות, לפעמים, כאשר הן לא נכנסות על ההתחלה לרגל, הוא מכניס אותן עם ה"כף" של הנעליים, ואז הכל מסתדר... כך גם בלימוד כף זכות, אם הלימוד זכות לא נכנס, תיקח את ה"כף" ותכניס את הזכות בכח!!! והמרוויח העיקרי, זה אתה ובני ביתך, שלא תינזקו, חלילה, מטעויות כאלה.



מלאך רחמים או

שטן????

"ויתייצב מלאך ה' בדרך לשטן לו" [כ"ב כ"ב]

אומר רש"י: מלאך של רחמים היה.

סיפר אבי מורי שליט"א על ה"חתם סופר" שבזמנו, היה לוחם כנגד מחריבי הדת, והיה יוצא נגדם עם כל הכח, ולא היה מוותר להם, פעם שאלו אותו: הרב, הרי אתה בטבעך עדין נפש, הרב לא יודע לריב עם זכוב... איך זה שנגד מחריבי הדת אתה יוצא נגדם כאחרון פשוטי העם, עם כל העצבים, עם כל הכעס???? ענה להם

כן, אדם שרוצה לקלל את עם ישראל, ואפילו חשב על כך שהוא צריך לנצל את הרגע נכון, איך זה שהוא מתהפך 180 מעלות?????

איי, איי, תשמעו תשובה ששווה 367,059 אלף דולר, ולא לפי שער יציג, אלא לפי השער של 5... תשובה בלעדית לקוראי הגיליון "מקשיבים לקולך"

[ואגב ראיתי הסבר למה הדולר הוא הכסף מהיחידים בעולם ששומר על ערכו, יורד אולי קצת, אבל תמיד הערך שלו נשמר, ולמה???? כיון שהם כותבים על השטר את אלוקים, וזה נותן להם את הסייעתא דשמיא, אם תזכיר את בורא עולם בכל פעולה שאתה עושה, אם תגיד בכל מצב בעזרת השם! אם ירצה השם! זה רק יביא לך ברכה.]

לעניינינו, התשובה היא כך: כולנו מכירים את התופעה של השכן, או הדוד, או החבר מהעבודה שלא זכו לשמור תורה ומצוות, והם אומרים לך: תשמע, אתה יודע, אתה לא כמו כולם, אתה שונה!!! הלוואי וכולם יהיו כמוך!!! אותו דבר אם יש לנו ידיד טוב

האם השכן שלך באמת שונה מבולם?????

"מה טבנו אהליך יעקב משכנתך ישראל" [כ"ד ה']

בלעם בא לקלל ונמצא מברך, איך??? איך ריבונו של עולם, אדם שרק לפני רגע רצה לקלל את עם ישראל, ברמות כאלה שרצה שיעלמו מהמפה... ידוע שהמיוחדות של בלעם היתה, שהוא היה יודע לכוון לדעת עליון, הכוונה, שהוא ידע לכוון את אותו רגע שהקב"ה כועס על עם ישראל, ובאותו הרגע בדיוק, הוא רצה לקלל אותם.

שואלים ה"תוספות": מה כבר הוא יכול לומר ברגע??? הזמן של רגע זה כמה זמן שלוקח לומר את המילה "רגע", ואני לא מדבר כאן על "רגע!!!" שילד אומר לאמא שקוראת לו, והוא עושה את זה בהילוך איטי: רררררררר (☺) אני מדבר על אחד שאומר את זה רגיל, ואם כן, מובן שזה מהיר, אז מה כבר הוא יכול לומר ברגע הזה?????

אומר ה"תוספות": בלעם באותו רגע יכל לומר: "כלם" [תכלה אותם], ואם

ולכן, הם אומרים: אתה שונה, הלוואי וכולם יהיו כמוך...

אתה לא מבין, מה הוא נדלק עליך, הרי כולם ככה, אבל פשוט עם כולם הוא לא נפגש, הוא נפגש רק איתך, ולכן הוא משאיר את ההנחה המוטעית בראש שלו.

והאמת שגם אם הוא היה נפגש עם עוד אנשים, הוא היה רואה שהם אנשים אחרים ממה שהתקשורת אומרת עליהם, אך כיון שהוא נפגש רק איתך, נוח לו לומר שאתה שונה מכולם...

בלעם בא לקלל את עם ישראל, בלק מילא אותו עליהם, אבל הוא בא ורואה אותם, הוא רואה שאין פתחי אהליהם מכוונים זה לזה, וכן הוא רואה כמה יופי יש בבית היהודי, כמה אהבה, אחווה, שלום ורעות יש בבית תורני, כמה כבוד יש להורים, איזה יופי יש בשולחן שבת, כולם לבושים כמו נסיכים, וכולם מחייכים לכולם, ולכל אחד יש במה, כדי לספר מה שעבר עליו כל השבוע, אני מכיר אנשים שהיו צריכים להגיע לאירוע נפרד, והם מאוד חששו בהתחלה, שלא יניחו להם תפילין בכח 😊 ולבסוף, הם הגיעו

מ"עדה אחרת" שאנחנו לא כל כך מחבבים... 😊 אנחנו אומרים לו: תשמע, אתה לא כמו כולם!!! אתה משהו אחר!!! או שיש את המגזימים שאומרים לו: זה לא יכול להיות שאתה מהעדה הזו... העדה שלך היא אחרת.

מה ההסבר לתופעה הזו???

ההסבר הוא פשוט: אנחנו בתודעה שלנו בטוחים שההנחה המוקדמת שלנו היא הנכונה, וגם אם אנחנו רואים התנהגות אחרת, אנחנו מפרשים אותה ככל מיני צורות, העיקר שלא לנעת במה שמונח לנו בראש...

אותו דבר, השכן, או הרוד, או החבר מהעבודה, או החבר מהכולל 😊 שהוא רואה אותך, את השומר תורה ומצוות מתנהג בצורה הוגנת וישרה, הוא רואה שאתה איש טוב, מה הוא אומר: אתה שונה!!! אין עוד אנשים כמוך!!! ולמה???: כיון שבראש שלו הוא מקובע שהדתיים הם..... ככה הכניסה לו התקשורת, מלעיטה אותם ככל מיני ספינים, והמוח שלהם אוכל את זה, מה זה אוכל?! כולע!!! 😊

מהצד וממשיכים הלאה בנסיעתם, אחרי רבע שעה!!! כן, כן, לא טעיתי, רבע שעה עבר... ואז ניגש אדם והגיש לו עזרה, התברר, שאותו אדם שניגש לעזור היה יהודי...

את הסיפור הזה, סיפר לרב אחד הישראליים: טיילתי בניו זילנד ועצרתי טרמפים, יום אחד עצר לי נהג משאית שתוך כדי הנסיעה שאל אותי: מאיפה אתה??? אמרתי לו: אני מישראל.

הנהג עצר בחריקת בלמים, ואמר מופתע: וואי, וואי, אתה מישראל?!?! "אי דױנט בליב". [אני לא מאמין] וביקש ממני אם אני מסכים לבוא איתו לכפר שלו, הוא אמר לי: אני אסדר לך צימר שיש לי ליד הבית, ותהיה בו כמה זמן שאתה רוצה בלי לשלם שקל... אמרתי לעצמי: בטח סבא שלו היה שגריר בישראל או משהו כזה, ולכן הוא אוהד ישראלים...

הגעתי אתו, והוא אמר לי: תעלה לנוח, ובערב נקרא לך לארוחת ערב, בשעה שבע העירו אותי, והזמינו אותי לארוחת הערב, אני בא ורואה את כל המשפחה המורחבת שלהם, יושבים ליד שולחן ערוך, שולחן לכמעט 50

לאירוע והיו פעורי פה מהשמחה ומהעוצמות, מי שקצת מתקרב לדת, הוא רואה ומרגיש כמה טוב הדת עושה עם האדם.

וזה מסביר: למה בלעם שרצה לקלל, איך שהוא התקרב לעם ישראל, וראה אותם ביופיים, הוא התחיל לדבר אחרת, והאמת, שכל אחד שיתקרב, ידבר אחרת.



מלאך ישראלי בבנגקוק!!!

"הן עם לְבָדָד יִשְׁפֹן וּבְנוֹיָם לֹא יִתְחַשְׁבּוּ" [כ"ג ט']

עם ישראל, זה אחד הדברים הטובים שבזרא עולם נתן לעולם, יש לעמינו שלשה סימנים והם: ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים.

באחד הצמתים בארצות הברית, קרתה תאונת אופנוע, ל"ע ול"ע, רכב העיף רוכב אופנוע לגובה, יותר נכון לומר שהוא הפים אותו נמוך... 😊 מצלמה שהיתה מעל הצומת צילמה איך האדם הפגוע שוכב, וכל הרכבים עוברים

לא היתה לי ברירה איפה נפתח לי??? בפרק צ"א בתהלים "יושב בסתר עליון" והתחלתי להסביר להם את מה שאני אומר, יותר נכון לומר ש"שברתי שיניים" כדי להסביר להם את הפרק הזה, שמעולם לא למדתי אותו.

חשבתי שזהו, אני מסיים, והם יעזבו אותי, לפתע, אני רואה את בעלת הבית עם דמעות בעיניים, וכולם מרוגשים בצורה יוצאת מהרגיל, אמרתי לעצמי: הללו!!! מה קורה פה??? המארח, שראה שאני מבולבל ולא יודע מה קורה, אמר לאשתו: תספרי לו מה היה לפני יומיים.

והיא התחילה לספר: אבא שלי, שלחלק מהנמצאים כאן הוא סבא שלהם, הוא שוכב חולה בבית חולים, והרופאים אומרים שכדי להציל אותו חייב לעשות לו ניתוח, אבל כיון שהוא מבוגר, הם מפחדים שההרדמה תרדים אותו לנצח... ולכן הם רוצים שנחתום להם על טופס, שאם הוא לא יקום מהניתוח הם לא אחראים לזה.

ואנחנו, בדילמה קשה, ולא ידענו מה לעשות, אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי,

סועדים, מלא בכל מיני תבשילים ומלא בקציצות אלוקים... ולמה קוראים לקציצות האלה "קציצות אלוקים"? כיון שרק אלוקים יודע מה הן מכילות 😊] ולא פחות ולא יותר, שמו אותי בראש השולחן, הכינו לי מנה ארוזה ממסעדה בשירה, כיון שהסברתי לו מראש שאני אוכל רק כשר, ובעל הבית אמר לי: כולם באו לראות אותך, את היהודי מישראל.

לפתע, בעל הבית נעמד ואמר בקול: עכשיו, האורח מישראל יגיד לנו משהו מהתנ"ך... מה תנ"ך? אני בקושי יודע איך מאייתים את המילה "תנ"ך", ועוד שאני אגיד לו משהו מהתנ"ך???? אמרתי להם: שאני לא יודע, אבל הם לא האמינו לי, הם חשבו שאני מתחמק מהם, מתחמק מלומר משהו, והם הפצירו בי.

התחלתי להסביר להם שלא כולם לומדים תנ"ך, יש שלומדים יותר ויש שלומדים פחות, אבל הם לא "קנו" את זה, ראיתי שאני לא אצא מהם כל כך מהר, וברוך השם, נזכרתי שחבר שלי דחף לי ספר תהלים קטן, ואמר לי שזה ילווה אותי וישמור עלי, פתחתי,

ואם יקרה לו משהו, אני אהיה האשם, ברחתי כל עוד רוחי בי, אמרתי לו: עכשיו הם בטוחים שאתה גם מלאך ☺ שהיית ונעלמת... עכשיו, מה אתה רוצה??? שאל אותו הרב, אני רוצה שהרב ילמד אותי תנ"ך, כדי שבפעם הבאה שיבקשו ממני לומר משהו, שאני לא אעמוד כמו איזה גולם...

גם גויים מבינים, שהעם היהודי זה משהו שונה, זה משהו הרבה יותר נעלה, הרבה יותר מרומם, את זה אנחנו גם צריכים לזכור תמיד, שאנחנו לא עם ככל העמים, אנחנו עם סגולה, משהו מיוחד, מצפים מאיתנו להתנהגות אחרת, להתנהגות מכובדת יותר.

יהודי הוא בן של מלך!!! הוא לא יכול להרשות לעצמו להתנהג כאחד מפשוטי העם.



מה שאני מספרת לך עכשיו, אני יודעת שזה נשמע הזוי, אבל אני כבר סיפרתי את זה לכולם לפני יומיים, אז אתה יכול לשאול אותם...

לפני יומיים, נרדמתי ליד המיטה של אבא שלי בבית החולים, ואני חולמת מלאך שפותח לי ספר תהילים, ואומר לי את הפרק, את המילים שאתה אמרת, מחייך אלי ואומר לי: אין לכם מה לדאוג, ונעלם... ופתאום, אתה מגיע לנו מישראל, ומתעקש לא לומר כלום, רק את הפרק הזה, זה כנראה סימן שהוא יעבור את הניתוח בשלום, רק אם תוכל לבוא לבית החולים לברך אותו עם המילים שאמרת מספר התהלים.

הלכתי איתם לבית החולים, וראיתי שם אדם מבוגר, שלפי דעתי, כבר מזמן הוא לא היה אמור להיות פה... זקן תיכו... ובירכתי אותו לפי בקשת המשפחה. נו, ומה קרה איתו??? שאלתי, אמר לי: מה נראה לרב שנשארתי שם?! רק זה היה חסר לי... שעוד יגידו שבגללי הוא נכנס לניתוח,

מעוניינים לזכות את הרבים???

תמורת תרומה של 50 שקלים תקבלו 30 חוברות להפצה

כתיבתם של חידושי התורה והפצתם מהזה קידוש ה' גדול ויש בכך כדי להציל

מהמחלה הנוראה [מדברי מרן ר' חיים קנייבסקי זצ"ל]

חייגו כעת 052-7654865

גיליון זה מוקדש לרפואה והצלחה

אימי מורתי דינה בת ריקה תחי' ○○○
הילדה מוריה בת רחל תחי' ○○○
לינוי בת שירה תחי' ○○○
אלחנן בן יהודית הי"ו להצלחה בתורה ויראת שמים ○○○
יעקב בן שרה הי"ו סימה בת בת שבע תחי' ○○○
שפי רומי תחי' בת זיוה תחי' ○○○
לזיווג הגון ○○○

אבי מורי ר' שלום בן עישה שליט"א ○○○
ר' רחמים בן ריקה הי"ו ○○○
שולמית בת סוליקה תחי' ○○○
הילד הראל מאיר בן לינוי ני"ו ○○○
מרגלית בת סוזן תחי' סוזנה בת רחל תחי' ○○○
לרפואת ○○○
תמורת 50 ₪ להדפסת הגיליון שמכם יוכנס לרפואה והצלחה לזיווג. ○○○

לאה בת חסידה חסיבה תחי' ○○○
ר' רפאל ישראל בן מזל הי"ו ○○○
מכלוף בן גיגי בן מרים הי"ו ○○○
יעקב בן מז'ינה הי"ו דניס בת צביה תחי' ○○○
רבקה בת חסידה חסיבה תחי' לזיווג הגון והצלחה ○○○
ליבי בת שירה תחי' ○○○
להצלחת התורם בעילום שם ○○○

גיליון זה מוקדש לע"נ הנפטרים

הסבא ר' מרדכי פרץ בר שמחה ז"ל ○○○
הסבתא ריקה בת עזיזה ע"ה לבית כהן ○○○
אייר בת מרגלית ע"ה לבית שריקי ○○○
ר' אורן בן רחל רשל ז"ל ○○○
לע"נ ○○○

חמותי הרבנית חסידה חסיבה בת סוליקה ע"ה לבית הרב אדרי זצ"ל ○○○
הסבא ר' פינחס אליהו כהן בר שמחה ז"ל ○○○
הרבנית הצדקת מרת לאה בת רבקה ע"ה לבית הוברמן ○○○
חיים בן גיגי בן מרים ז"ל ○○○
פאני פריחה בת תמור ע"ה לבית אביטן ○○○

מור חמי הרה"ג רפאל אדרי זצוק"ל הצדיק מרעננה ○○○
הסבתא עישה בת סולטנה ע"ה לבית פרץ ○○○
הצדיק מרעננה ר' יצחק הכהן הוברמן בן זלאטא אסתר זיע"א ○○○
משה סרג' עטיה בן אורידה ז"ל ○○○
יפה בת סימי ע"ה לבית כהן ○○○

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב
הוא יברך את

"עמודי התווך"

המחזיקים ותומכים בהוצאת הגיליון לשבוע זה

הורי היקרים
הרב שלום ודינה פריץ הי"ו

ר' פינחס ולינוי
בהן הי"ו

איתמר ואסתר
אילוז הי"ו

יורם ומיי
עמיה הי"ו

ה' ישמרם ויחיהם, וישמור להם בני משפחותיהם הנעימים,
יצליחם במעשי ידיהם וכפרנסתם,
ימלא האל כל משאלות ליבם לטובה ולברכה,
וזכות התורה תהיה מגן וצינה בעדם,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

בשורה משמחת

בסייעתא דשמיא ולאור בקשת רבים

עלה בידינו לפתוח קו מלפון ישיר

לשיעורי הרב שלימ"א

שמספרו:

0733-71-81-57

(ללא הקשת שום קוד)

השיעורים נמסרים מידי יום ביומו בשעות הבוקר