

אש קרח

בוקר טוב = רבנו של עולם!!!

וגם: ישועות בל"ג בעומר תשפ"ג!!!

לעצמי לחרוג ממנהגי ולשתף אתכם בישועה האישית הטריה שלי לפרסם את הנס בזכות התנא האלוקי רשב"י זי"ע להודות ולהלל לה' יתברך על כל הטוב וגם להכיר לציבור סגולה חדשה-ישנה.

אז בא נעשה את זה בקצרה, כל אחד שמתארס נדרש לספר מה הסגולה שהביאה את הישועה... אם אני יתחיל לספר מה הסגולות שעשיתי אדרש לספר עב כרס.. אך בכל זאת יש את הרגשת הלב מה היה ה'מכה בפטיש' ואצלי זה מאוד ברור כפי שתשמעו:

בל"ג בעומר השתא הייתי כרגיל באתרא קדישא מירון ולעת דמדומי החמה בשעת רעוא דרעווין עליתי לציון הק' ולאחר ששפכתי שיחי בזכות התנא להיפקד בדבר ישועה ורחמים, הבטחתי שאם עוד הקיץ אתארס אחזור לומר 'נשמת' בעשרה ולהביא דברי מאכל לציבור לכבוד ר' שמעון, שבוע לאחר מכן קיבלתי טלפון שכל כולו רצוף בניסים שאין הזמן להאריך בהם, והשאר היסטוריה... מזל טוב.. ועוד נקודה קטנה בפרשה:

'מה ראה לשטות זו'

רבנו החידושי הרי"ם זי"ע לומד דבר נפלא. אם קרח שהיה צדיק גדול ומנהיג בעמו בגיל כזה עם מעמד כזה, נפל בגלל מעשה אחד שהוא עשה, עד כמה חשוב כל מעשה קטן שלנו ומה הוא יכול לפעול שהרי מידה טובה מרובה!

א פריילכץ שאבע'ס

'לילה', ישנם כאלה שבמצב כזה מתבוססים בבוץ הלילי, מתלוננים ומאשימים והצד השווה שבהם שהם רק מחמירים לעצמם את חשכת הלילה, אך התורה מלמדת אותנו שגם אם אנו לא מבינים עכשיו כלום, נפנים בתוכנו פנימה שהבוקר בפתח ואז יתבהרו לנו הדברים באור יקרות! ידוע מצדיקים ש'ואמונתך בלילות' האמונה הגדולה צריכה להאיר בנו דווקא בתוך ה'לילה', אך לדעתי חוץ מאמונה יש פה כלי חשוב לחיים בריאים ושמחים שייתן לנו לחיות באור גדול גם אנו באפילה משום שאנו חיים את זה שכרגע אנו לא מבינים כלום אך תיכף יאיר השחר 'בוקר ויודע ה' - בבוקר נדע ונבין איך ה' עשה הכל לטובתנו!

ומכאן לכותרת, לאחרונה התפרסם מנהגו של מון הבעש"ט הק' זי"ע שכל בוקר כשהיה מתעורר היה אומר 'בוקר טוב רבנו של עולם' בזכות לחן נפלא שמתאר את המנהג בשלל שפות, אפשר לדבר רבות על המנהג הנפלא הזה אך לענייננו נאמר בפרפרוזה לדברים הנ"ל:

בוקר טוב = רבנו של עולם! המחשבה שלנו בתוך ה'לילה' צריכה להיות כלפי הבוקר הטוב שבפתח, ואז התוצאה שנראה כבר עכשיו את הרבנו של עולם!

'דבריו עושים פרות'

מהגיליון הראשון ועד עתה אני נוהג להאיר כאן נקודה בפרשה ממנה נלמד תובנה לחיינו, ופחות התעסקנו במופתים וסגולות... אבל אחרי ווארט כזה אני מתיר

לילה טוב!

רש"י מביא שקרח עסק בדברי ליצנות כל הלילה והלך אצל השבטים ופיתה אותם וכ'ו, וצריך להבין, הרי מסתבר שאנו לא עוסקים בעניין ציפורי לילה והמסתעף בהרגלי השינה של קרח.. אז מדוע רש"י מדגיש שמסע ההסתה נגד משה רבינו התקיים בלילה?

אומר הרה"ק ר' פנחס מקוריץ זי"ע שחטאו של קרח היה שהוא לא ישן באותו הלילה! הרי ידוע שת"ח שעבר עבירה בלילה אין להרהר אחריו ביום דוודאי עשה תשובה, וקרח היה ת"ח עצום ונשיא בעמו, ולכן משה רבינו ע"ה דחה אותו עד למחרת ואמר לו 'בוקר ויודע ה', כי אם הוא יילך לישון הוא יעשה חשבון נפש ומחר הוא ידבר אחרת, אבל החטא הגדול של קרח היה שהוא לא הלך לישון אותו הלילה אלא עבר משבט לשבט והסית נגד משה רבינו ולכן לא עשה תשובה!

כלפי מה הדברים אמורים? אז על המסר המרכזי שצריך פשוט ללכת לישון אני פחות רוצה לדבר.. אלא לקחת מהיסוד הזה תובנה לחיינו שהרי כידוע פרשה זו יפה נדרשת.

תן לי לישון על זה לילה זהו ביטוי שכולנו מכירים.. מעבר לקלישאה ביטוי זה מגלם בתוכו משהו מהותי יותר על לילה ובוקר, זה הרבה יותר מענייני חשיבות השינה בלילה והקימה בבוקר, זה שם קוד להתמודדות שלנו עם כל מיני מצבים בחיים, לא תמיד אנו רואים איך יד ה' מנהלת אותנו ואנו מרגישים בסוג של