

הספד על מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל

יבמות מג) לכן תמהו על אליעזר זעירא היאך החשיב עצמו לנהוג בדיני אבילות מיוחדים מעבר למה שקבעו חז"ל משום שצריך להיות גברא רבה כדי להתיר לעצמו לנהוג כך, אך כיון שאנו מדברים בשעת הסתלקות, בשעה שיש שריפה וחורבן כבר אין נפק"מ מי חשוב ומי לא חשוב, כשיש שריפה כולם צועקים.

ומצינו במדרש רבה איכה (פ"א פ' לז) "קשה סילוקן של צדיקים יותר משריפת בית אלוקינו", ומבואר שזה "יותר משריפת בית אלוקינו" כי כשיש צדיקים יש מה ללמוד לתקן, וממי ללמוד איך צריך לראות יהודי, איך היה נראה עובד השם באמת, ואיך חוזרים בתשובה ומתקנים את מה שצריך לתקן ואז ביהמ"ק יבנה.

ומבואר במשנה באבות (פרק ו' משנה א) **כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה**, וכתב שם ברוח חיים, לפי שעיקר הלימוד לא לעסוק רק בדבקות כי אם להשיג ע"י התורה המצוות והדינים ולידע כל דבר על בוריה כלליה ופרטיה ולהשיג ג"כ סתרי פלאי מעשיו וחקר כבודו, ולזה צריך ללמוד ביגיעה עצומה להשיג אמיתת כוונת התורה לפי השגתו, וכל אשר יוסיף ללמוד כן יוסיף לחפץ ללמוד עוד, **ובאהבת התורה ישגה ויחשוב והלואי שיוכל לא לישן ולא לאכול רק כל הימים וכל הלילות לייגע ולעיין ולשתות בצמא את דבריה**. ע"כ. ומבואר שעיקר הלימוד לדעת כל דבר על בוריו, ומבואר עוד שכמה שאדם לומד הוא רוצה ללמוד עוד, וע"י עסק התורה אדם מגיע למצב שאדם מצפה שלא יאכל ולא ישן וירצה כל הזמן ללמוד, וזה

(נאמר בכולל ללימוד דף היומי וכולל הלכה, י"ז סיון תשפ"ג)

בגמ' בב"ק דף נט אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אוכמי וקאי בשוקא דנהרדעא, אשכחוהו דבי ריש גלותא וא"ל, מאי שנא הני מסאני, אמר להו, דקא מאבילנא אירושלים, אמרו ליה, את חשיבת לאיתאבולי אירושלים, סבור יוהרא הוה, אתיוה וחבשוה, אמר להו, גברא רבה אנא, אמרו ליה, מנא ידעינן, ע"כ. ומבואר ששאלו אותו מדוע אתה לובש נעלים שחורות, ואמר להם משום שאני מתאבל על ירושלים, אמרו לו וכי אתה חשוב להתאבל על ירושלים, בשביל להתאבל על ירושלים צריך להיות בדרגות מתאימות, לכן חשבו שזה הגיע מגאווה, וכלאו אותו, ואמר להם שהוא גברא רבא. ומבואר מדברי הגמ' שכדי להתאבל צריך אדם שראוי לזה, אבל אדם שלא מכיר את הערך של האבידה הוא לא יכול להתאבל והוא אם הוא מתאבל זה יוהרא, וכשבאים להספיד את ר' גרשון אין שום דבר שאפשר להספיד.

כשעומדים כאן לומר דברי הספד על פטירתו של מרן הגאון רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל, לכאורה זה יוהרא, שהרי חז"ל אומרים בגמ' ר"ה דף יח ע"א ששקולה פטירת צדיקים כחורבן בית המקדש, וא"כ כמו שחשדו את אליעזר זעירא ביוהרא על שרואה את עצמו ראוי להתאבל על בית אלוקינו כך גם לכאורה הוא יוהרא לעמוד כאן היום ולהתאבל על פטירת ראש הישיבה שהרי פטירת צדיקים שקולה כחורבן בית המקדש.

אך החילוק ברור שבסוגיא בב"ק מדובר על חורבן ביהמ"ק הנחשב לאבילות ישנה, (עי')

מעלת אהבת התורה להגיע לכזה מצב שיכול כל הזמן לשתות בצמא את דברי התורה.

ובחזו"א באגרות (אגרת ג') ועיקר זה דורש עמל ומלחמה פנימית נגד העצלות בשינון כמה פעמים אף בלי חידוש, ולחזור על אתר כמה פעמים ולדקדק בדברים שאין השכל נהנה מהם בתחילתן, ואדרבא מכבידים עליו, **אבל העמל הזה הוא עמל התורה אשר כל סגולות לימוד התורה נאמר על עמלה, ואמנם אחר העמל נפתח שער אורה חדש אשר השכל מתענג ללא קץ.** עד כאן.

ומפורש בדברי החזו"א שע"י עמל התורה נפתח שער אורה חדש אשר השכל מתענג בו ללא קץ, והן הן הדברים שכתב הרוח חיים שמתוך העמל בתורה מגיע האדם לאהבת התורה וזהו "באהבתה תשגה תמיד" שאין לו שום צורך בשום דבר מהעולם הזה, והן דברי החזו"א שכתב שע"י עמל התורה זוכה לכל סגולות התורה.

וזה מש"כ באור החיים הקדוש (פרשת בחוקתי) שע"י אהבת התורה אדם מגיע לכל הסגולות של התורה.

ויש דרגות גבוהות של עמל, וחז"ל אומרים (שיר השירים רבה ה') "**פתחו לי פתח קטן כפתחו של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו**" אנחנו צריכים לפתוח פתח, צריכים להחליט שאנחנו משקיעים רק בתורה, עמלים בתורה, הראש ישיבה השקיע כולו רק בתורה, עשרות שנים של עמל בתורה, שקיעות בתורה, אין לו בעולמו רק תורה, זה מה

שראו אצלו, שחוץ מתורה שום דבר לא מעניין.

הראש ישיבה היה רק שקיעות בתורה ולא היה לו בעולמו רק תורה ושום דבר מתורה לא עניין אותו, מסר שיעורים בעיון ובבקיאות משולבים יחדיו, והיה נותן הרבה חשקת התורה.

מה לומדים היום בדף היומי, גיטין כא, להתחיל היום מהדף הזה ומחר להתחיל מדף כב זה טעות, זה לא כולל של בעלי בתים, בעלי בתים יש הרבה זקנים שסיימו את הש"ס כמה וכמה מחזורים, אבל נשארים בעלי בתים, אי אפשר להתחיל כל יום בדף אחד, צריכים להתחיל בדף יט ולעשות חזרות, ולהתחיל מהדף של אתמול או הפוך, ורק כולל בעלי בתים לומדים כל יום את הדף של כל יום, חייבים לעשות חזרות, צריך להתחיל היום מדף יט כ' ואח"כ כא, ומחר גם להתחיל בדף יט כא כב חייבים הרבה חזרות, **פחות מארבע פעמים לא מבינים בכלל מה הגמ' אומרת, ואח"כ צריך לחזור עוד שלש פעמים בשביל לזכור.**

גם בבית אסור שיהיה סדר א' וסדר קריאת עיתונים וחדשות, ואח"כ סדר ב' ושוב סדר של קריאת עיתונים וחדשות, **חייבים שקיעות בלימוד, ומי שלא שקוע בלימוד לא יכול להצליח,** וזה נוכל ללמוד מהראש ישיבה את השקיעות בלימוד כל הזמן.

ידוע מה שכתוב **בתשובות הגאונים שבזמן הפטירה אפשר לקחת מדות של הנפטר, אנחנו צריכים לתפוס את השקיעות בלימוד של הראש ישיבה,** ויהי רצון שתזכו להיות תלמידי חכמים לדעת את כל הש"ס כולו, ונזכה בקרוב במהרה בימינו לתחית המתים.

לתרומות והנצחות ניתן לפנות במרכזיה שלוחה 11

מספר הטלפון בבית הוראה 0733-260-800 לקבלת הגיליון למייל שלחו בקשה ל: 6191265@GMAIL.COM