

אש קודש

יגעת ולא מצאת??? אל תאמין!!!

וגם: הקו המחבר בין אש היקוד באתרא קדישא מירון לקרעטשמע בפרמישלאן!

'גאולה שלימה גאלנו בזכות אדוננו בר יוחאי' את הרשמים רווי הווד מהיום הקדוש כולו, אני אפילו לא מנסה להתחיל לסכם, אחרי הכל יש לנו רק עמוד אחד.. אבל כן הייתי רוצה לשתף אתכם במחשבה שעלתה לי שעות ספורות לפני התקדש היום, עליתי במעלה ההר, התבוננתי בעליה לרגל שכבר הייתה בעיצומה, ראיתי את השמחה הפנימית שפורצת כל שנה כאן חוזרת בעצמה, את האחדות בין כל גוויי הקשת של העם היהודי שאין לה אח ורע, את האוירה האוטנטית שהיום קשה מאוד לחוות, אך במירון היא חוזרת כל שנה במלא העוצמה, ולפתע התנגן לי בראש שיר, שמסכם את מה שהולך פה.

אני מדבר על 'קרעטשמע' שאת הלחן הנפלא של פינקי וועבר, כנראה כולכם מכירים אבל הגיע הזמן להבין את המילים באידיש ודרכם להבין מהו ל"ג בעומר.

הרה"ק ר' מאיר מפרמישלאן זי"ע המשיך פעם את המצב שלנו בגלות ליהודי שהולך לקרעטשמע לשתות איזה כוסית לחיים, שאהגם שהוא בדרך לשתות, בכל זאת גם בדרך לבית המרוח הוא רוצה לשתות לגימה.. וכה אמר 'ריבוננו של עולם, למרות שזמן הגאולה עדין אינו קרוב, אך רבש"ע עד הקרעטשמע צריך עוד לגימה כיון שאורך הגלות אינו כ"כ קל לעת האסף המקנה למרות שלא הגיע עדין הקץ אבא לבבי!' 'בין קרעטשמע דארף מען אויך א טרינק, ווייל דער גרויסער גלות איז דאך גארנישט גרינג'.. אז אתם שואלים מה הסיכום מל"ג בעומר? התשובה היא שהתפילה של ר' מאיר מפרמישלאן התקבלה, ובדרך לגאולה זכינו לטעום טעם של גאולה! שנזכה לגאולה השלימה במהרה, אמן.

א פרייליךן שאבע'ס

לדיבור השני של רש"י נבין היטב מה המטרה...

על המימרא הידועה 'יגעת ולא מצאתי אל תאמין' ישנו ווארט קוצקאי אדיר והוא יחדד לנו את העניין היטב.

יש להקשות וכי אטו בשקרנים עסקינן? הרי מדברים פה על עובדי ה' שאינם מרמים את עצמם, ומה שייך 'אל תאמין'? אומר הרבי מקוצק שיש פה יסוד עצום, שאם יגעת ולא מצאת, אל תאמין שלא מצאת כלום! אין דבר כזה, כי היגיעה בעצמה זו המציאה והיא אינה הולכת אף פעם לאיבוד, אלא מנסים עוד פעם ועוד פעם ובכוחה מגיעים בסוף אל היעד!

עכשיו תסתכלו על הכותרת ותבינו את המיקום של סימני השאלה והקריאה.. יש פה יסוד אדיר עד כמה אנו צריכים להאמין בעצמנו ובעבודתנו, וגם אם נדמה לנו שאפע"ס לא מצאנו משהו, לא להאמין לזה כי היגיעה שיגענו תוביל אותנו בהמשך למה שרצינו!

ובחזרה לפרשתנו, חשבתי להסביר לפי זה את הפסוק כך. 'אם בחקותי' אם אתם עובדים את ה' ומתייגעים אבל נשאר הדבר בעינכם כחוקה, כדבר לא מובן ובלי טעם, אתם מרגישים שלא מצאתם, מה עושים? אומרת התורה 'תלכו!' נאמר לשון הליכה ונאמר בלשון רבים, לשון הליכה בא ללמדנו שלא נחשוש מהתחושה שלא מצאנו כי לא צריך לקפוץ ישר אל ראש ההר, אלא בדרך הליכה, שלב אחרי שלב ועצם היגיעה היא המציאה בשלב הזה, ונאמר בלשון רבים כדי ללמדנו שבעניין הזה כל אחד בדרכו! אין פה שטאנץ אחיד שכולם יכולים ללכת בו אלא היגיעה נמדדת אצל כל אחד כפי כוחותיו ויכולותיו, במקום שליבו חפץ!

השבת נקרא את פרשות בהר - בחקותי, ואנו נפתח בווארט נפלא על 'בחקותי' ובהמשך נביא בפניכם רשמי הוד ראשונים מממה שהיה 'בהר' - הר הקודש ממירון.

'אם בחקותי תלכו'

וברש"י 'שתהיו עמלים בתורה'. רבותינו המפרשים מאריכים רבות בביאור הפסוק מדוע זה נקרא חוקה ומדוע נאמר בלשון הליכה ועוד, עד כדי כך שרבינו האור החיים הק' זי"ע מבאר בארבעים ושנים אופנים! (יעו"ש בדבריו המאירים, וידוע הסיפור הנורא שהאור החיים הק' היה בגלות, ואכמ"ל), אבל לכל הדעות יש בו ענין של יגיעה בעמל התורה, ובשורות הבאות ננסה להיכנס לעובי הקורה של היגיעה מזווית אחרת.

פעמים רבות אנו שומעים את דברי רש"י 'שתהיו עמלים בתורה' ועלולים אנו לחשוב שהתורה מצווה אותנו להיות למדנים, אבל מיד נראה שברש"י מפורש שלא כן הדבר.

הרבי מקוצק זי"ע מביא את לשון הפס' בישיעה שאומר 'למדו היטב', לכאורה הפשט הוא כאמור ללמוד היטב היטב ולהיות למדן מופלג, אך רש"י במקום מסביר היו למדין להיטיב! אין המטרה בעמל התורה שנהיה למדנים גדולים, אלא שנלמד להיטיב, ומסביר הקוצקע'ר רב'ה שזה מה שרש"י אומר בפרשתנו בדיבור הבא 'ואת מצותי תשמרו, הו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנא' ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם', הציווי לא מסתיים באם בחקותי תלכו, אלא המטרה היא 'ואת מצותי תשמרו'.

במילים שלנו נאמר, שהרבה פעמים מתעכבים על הרש"י הראשון שתהיו עמלים בתורה.. ולכן טועים לחשוב כאילו המטרה היא להיות למדן, אך אם נמשיך

