



החיזוק היומי העולמי

שיחות העצמה יהודית ממערכת זיכוי הרבים "החיזוק היומי העולמי", כפי שנמסרו ע"י הרה"ג אליהו רבי שליט"א, ראש כולל עטרת חכמים, חולון ישראל



הפעם לשבוע בהר במדבר מיום כ"ג אייר (14.05.23) ועד כ"ט אייר (20.05.23)

השון באדבר כ"ג אייר תשפ"ג

איך תתקבל תפילתך בשמים? הנוסחה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

כל אדם רוצה שתפילותיו יתקבלו.

כל אדם מעוניין שכל מה שהוא צריך, יקרה ומיידית.

מה הבעיה?

התפילות שלנו יכולות לעלות, אך הן יכולות גם להיעצר בדרך על ידי משטינים ומקטרגים שנבראו על ידי המעשים שלנו.

הם עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ופמליה של מעלה ואומרים: "לא מגיע לבחור שתעניק לו את כל הדרישות שלו, לא מגיע לו שתעניק לו את הרכב החדש, את הדירה החדשה, את חיי הנישואין, זרע קודש בר קיימא, וכל הרשימה הארוכה של המכולת שהוא מגיש לך, זה לא מגיע לו!"

הוא עשה הרבה שטויות בחיים, הוא עשה הרבה מאוד דברים שגורמים לו לסבול.

תן לו שימשיך לסבול!"

למרות זאת, מה יכול לגרום לתפילה לבקוע את כל הרקיעים, לעבור בין כל כמויות המשטינים ולהגיע לשייבה של מעלה, להגיע לפני הקדוש ברוך הוא ולהתקבל.

אחד מהדברים הגדולים שיכולים לגרום לכך לקרות הוא, כאשר אתה לא מבקש מהקדוש ברוך הוא שכר או פינוק או משהו שאתה סתם רוצה שיהיה לך, אלא אתה אומר לקדוש ברוך הוא: "אני מבקש את מה שאני רוצה בתור חלק מתנאי העבודה".

כלומר, "אני רוצה לעבוד אותך בלבב

ישראל סלנטר.

הסבא מקלם אמר לרבי ישראל סלנטר: "לפי מיטב הבנתי בביטחון בבורא העולם, אין לי זכות לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו שאולי לא מגיע לי, כי גם אם אני אבטח בו במאת האחוזים, אם זה לא מגיע לי, הרי שלא אקבל זאת".

רבי ישראל סלנטר אמר לו: "ממש לא! גם כאשר יש משהו שלא מגיע לך, אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא וסומך עליו שזה יגיע לך אך ורק בגלל שאתה בוטח בו, אתה תקבל את אותו הדבר".

כלומר, גם אם לא באמת מגיע לך את אותו סכום כסף גדול בו אתה חושק, אם אתה סומך על הקדוש ברוך הוא ואומר לו: "רבונו של עולם! אני בוטח בך שתעניק לי את אותו דבר", הרי שתקבל מהקדוש ברוך הוא את אותו דבר, למרות שלפי דעתו עד לרגע זה אותו הדבר לא היה מגיע לך.



כביכול יש משהו בעצם הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא שהופך אותך לזכאי לקבל את אותו דבר.

הסבא מקלם אמר

לרבי ישראל סלנטר: "זה נשמע לי ממש לא הגיוני, הרי אם זה לא מגיע לך, גם אם תבטח בקדוש ברוך הוא, לא תקבל".

אמר רבי ישראל סלנטר לסבא מקלם: "בוא ותראה במציאות איך הדברים עובדים. אני כעת מושיט את ידי ואיני מחזיר אותה לחיקי עד אשר אקבל לתוך ידי שעון זהב. אני

שלם, אני רוצה להגיע בזמן לתפילה, ללימוד, למקום העבודה כדי לפרנס את בני משפחתי שילכו כולם בדרך שלך, ולשם כך אני זקוק לרכב".

"שכר מצוות בהאי עלמא ליכא" (קידושין ל"ט ע"ב) - אף אדם לא מקבל שכר על המצוות בעולם הזה, את הכל מקבלים לעולם הבא.

אבל "תנאי העבודה" הם אינם שכר, בדיוק כפי שבעולם הזה אדם שמקבל רכב לצרכי עבודה זה לא מנכה לו מהמשכורת, המשכורת היא משהו שלוקחים הביתה ואילו הרכב הוא משהו שעובדים איתו.

אם תוכל להפוך את כל הבקשות שלך לכאלו שמקדמות אותך יותר בעבודת ה' יתברך, שמקרבות אותך יותר לה' יתברך, שממלאות את החלק האמיתי שלך כאן בעולם הזה למענו, הרי שאתה הופך את עצמך לזכאי הרבה יותר לקיבול אותה תפילה.

פשוט משנים את הנוסח, משנים את הכוונה, משנים את המטרה ואומרים: "רבונו של עולם! האמצעי הוא אותו אמצעי, אבל המטרה היא אתה בלבד, וכדי שנזכה לעשות את רצונך ולמלא את כל הבקשות שלך מאיתנו יום יום שועה שעה.

בצורה כזו זוכים לקיבול תפילות.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

עני באדבר כ"ג אייר תשפ"ג

האם כל בקשה שלך תתקבל באמת? הנוסחה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

פעם ישב הסבא מקלם במרכז בית המדרש ולמד בחברותא עם רבי

מרים בת אסתר ז"ל, עזרה בן צ'חלה ז"ל, יעקב בן רבקה ז"ל, ניסן בן מרים ז"ל, שמעון בן עזיזה ז"ל, שמחה בת רבקה ז"ל, רפאל אברהם בן רחל הודיה ז"ל

לע"נ:



יודע שאני לא זקוק לשעון זהב, אני גם יודע שאין שום סיבה לקדוש ברוך הוא להעניק לי את השעון הזהב.

אך בגלל שאני סומך עליו ובוטח בו במאמץ האחוזים שהוא יעניק לי שעון זהב, זו תהיה הסיבה שבגללה אני הולך לקבל בדקות הקרובות שעון זהב.

הסבא מקלם הסתכל עליו ואמר לו: "אתה יכול להישאר עם היד הזאת עשרים שנה קדימה, ולא תקבל שעון לא מזהב ולא מפלסטיק..."

אולם כעבור דקות ספורות נפתחת הדלת של בית המדרש וחייל נכנס ואומר: "כבוד הרב! אני מתגייס כעת לצבא הצאר ואני לא יודע אם ומתי אחזור משם אני רוצה להעניק לך שעון זהב שמור עליו ובמידה ולא אחזור שיהיה זה לך למתנה."

רבי ישראל סלנטר הודה לחייל, בירך אותו, והכניס את השעון לכיסו.

הוא הסתובב לסבא מקלם ואמר לו: "אתה רואה? בעצם הביטחון שלך בקדוש ברוך הוא אתה מקבל את מה שלא מגיע לך, כי הקדוש ברוך הוא אומר כמו אבא רחום וחנון: 'אם הוא סומך עלי, אני כביכול רוצה להעניק לו גם את מה שבאמת לא היה מגיע לו'."

זה נכון אז וזה נכון לכל אחד מאיתנו, תסמוך על הקדוש ברוך הוא ותראה שתקבל גם את הדברים שהם הרבה מעבר למושגים שלך.

ברוכים תהיו!

רבי ישראל סלנטר כ"ה אייר תשפ"ג

יש חסד רע? הפתעה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

בכל יום בתפילה נאמר על הקדוש ברוך הוא "גומל חסדים טובים".

כל אחד מאיתנו אומר את זה, כל אחד מאיתנו מכוון על זה.

אבל רק רגע!

מה הם "חסדים טובים"?

וכי ישנם חסדים שאינם טובים?

הלא לכאורה כל חסד הוא טוב!

מה התשובה?

ישנו חסד שהוא לא טוב.

להביא לבחור צעיר ופורח **סכום כסף גדול**, הרי שזה לסכן את עתידו.

להביא לנהג חדש **רכב מהיר**, הרי שזה לסכן את חייו.

כל דבר שתעשה בצורה לא מבוקרת וללא מחשבה, הרי שאתה **עלול להרוס את חייו של האדם שניסית לגמול לו חסד**.

יש "עֵשֶׂר שְׁמוֹר לְבַעְלָיו לְרַעְתּוֹ" (קהלת ה, יב), לא תמיד מיליונים ומיליארדים הם טובים, ולהיפך, בדרך כלל הם לא טובים...

כי מה שמתאים לך ומה שטוב לך הקדוש ברוך הוא מניח לפתחך ומה שלא, לא תוכל להגיע אליו.

אם כך, מה הוא "גומל חסדים טובים"?

הקדוש ברוך הוא נותן לך את החסד **בהתאמה מלאה** לכושר העיכול שלך, לשיניים שלך, לאפשרות שלך ללעוס, לא טיפ טיפה יותר מזה.

לפעמים נראה לך שמה שיש לשכן שלך, לחבר שלך, לבן המשפחה שלך, מתאים גם לך, אבל אתה לא יודע את **ההבדלים המהותיים** ביניכם, את מבנה הנפש, הגוף, השכל, ועוד הרבה מאוד דברים מסביב ששונים בינך לבינו, ואצלו זו ברכה, **בעוד שאצלך זו עלולה להיות קללה**.

אם אתה אומר בכל יום שלוש פעמים ביום לפחות "גומל חסדים טובים", סמוך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה טוב בשבילך, הרבה יותר ממה שאתה חושב, כי הלא הוא כל יכול והוא אוהב אותך ואין משהו שהוא היה רוצה ולא היה יכול חלילה להעניק לך.

אם הוא לא נותן לך את זה, כנראה שזה לרעתך, ואם זה לרעתך, גם אתה לא רוצה את זה.

אתה אמור להפנים את הדברים, לחיות, להסתכל ימינה ושמאלה ולהבין שבני המשפחה הללו, החברים הללו לעבודה, תלוש המשכורת הזה והסביבה בה אתה חי, **הם הדברים המתאימים והמדהימים ביותר** בשבילך.

טיפ טיפה יותר, בדיוק כפי שטיפ טיפה פחות, **היה עלול להרוס לך את החיים**.

תשמח, תהנה ותודה לקדוש ברוך הוא על החסד הטוב שגמל לך בהתאמה אישית.

וברוכים תהיו!

רבינו בארבעה כ"ו אייר תשפ"ג

מה הקשר בין האוזן ללב וללימוד התורה?

שלום וברכה מורי ורבותי!

ואנו מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות.

"**בארבעים ושמונה קניינים התורה נקנית בהם**" (אבות פ"ו מ"ו).

אחד מהם הוא "**בשמיעת האוזן**".

מה זאת אומרת "בשמיעת האוזן"? האם יש מישהו מאיתנו שלא שומע, חלילה?

הלא כולנו שומעים, מי במוקדם ומי במאוחר, מי ברמה גבוהה ומי ברמה נמוכה, אבל השמיעה קיימת אצל כל אדם מלידה.

האם התנאי הזה הוא התנאי המדובר?

האם החלילה הכוונה שמי שאינו שומע לא יזכה לקניין התורה? שימו לב טוב מורי ורבותי!

בתפילה בכל בוקר אנו מתפללים בפני הקדוש ברוך הוא: "**ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע ללמוד וללמד**".

"תן בליבנו... לשמוע", מה הקשר בין הלב לבין השמיעה?

התשובה היא שהאוזן היא רק **הצעד הראשון** בכל מה שנוגע לשמיעה שלנו, הצעד האמיתי, האחרון והמשמעותי ביותר הוא הלב.

כלומר, יש פתח בגוף שנקרא אוזן שדרכו נכנסים הקולות והצלילים, אולם ההחלטה האם להכניס את הדברים פנימה לתוככי הנפש שלנו נתונה אך ורק בידי הלב.



וישנם כאלה שהדברים יכולים לחדור להם אך ורק מהאוזן אך לא יותר מזה.

כאשר אתה רוצה ללמוד את דברי התורה הקדושה, אתה אמור קודם כל להבין את דבריהם, להפנים אותם ולהפוך אותך לחלק ממך.

לא שייך ללמוד את דברי התורה הקדושה בצורה מנוכרת, בצורה חיצונית.

לא שייך להבין את דברי התורה הקדושה בתור משהו מדעי ורחוק, ולא להחדיר את זה לתוככי הנשמה.

ככל שדברי התורה ימסכו בליבך, בדמך ובחלק מאיברייך, הרי שמיום ליום תיהפך אתה להיות מישהו אחר, להיות מי שזכה לקניינה של התורה הקדושה.

מי שילמד את התורה בתור משהו חיצוני, בתור חומר לימודי, לעולם לא יזכה להשתנות, ולכן לעולם לא נמצא "ד"ר למקרא" או מישהו שזכה אפילו להיות בקיא בתלמוד, אם לא מסך את הדברים בדמו והפך את עצמו לחלק מדברי התורה הקדושה.

על ידי אותה שמיעה נדירה הוא יותר ירא שמיים, יותר בעל מדות, או אדם בעל ערך נעלה באמת.

כי האמת של התורה הקדושה חודרת רק למי שפותח אליה את דרכי לבבו, וזה הוא סודה של השמיעה שדרכה זוכים לקבלת התורה באהבה.

ברוכים תהיו!

חמישי באדר כ"ג אייר תשפ"ג

מה זה באמת שלום בית?

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו!

ושימו לב טוב!

ישנם כאלה שחושבים ששלום בית זה להסכים עם העוולות של בן הזוג, להיות בעל טוב או להיות אשה טובה זה פשוט להעלים עין מדברים

הרעים שבן הזוג עושה ואפילו להשלים איתם.

אבל זה ממש לא נכון!

המדרש מספר לנו שאשה טובה היתה לו לינאי המלך,

שקראו לה שלומציון המלכה, והאשה הטובה הזו ביטלה את גזירותיו של בעלה נגד רצונו.

הוא ביקש ממנה ביום מותו להרוג את כל חכמי ישראל, ולשם כך כאשר הוא היה חולה הוא אסר את כל חכמי ישראל בבית האסורים ונתן הנחיה חד משמעית שכאשר ישמעו שהוא נפטר מן העולם מיד יהרגו את כל חכמי ישראל כדי שהיהודים יבכו על מותם ועל מותו כאחד ולא ישמחו במותו.

היא, בתור רעייתו, היתה איתו לבד בחדר בשעה שהוא מת.

היא לקחה את הטבעת שלו, ביקשה לשלוח אותה לשר בית האסורים ולהורות בשם המלך לשחרר את כל גדולי ישראל הביתה, ורק לאחר שהם שוחררו, היא בישרה לכולם על מותו של בעלה.

איזו אשה טובה זו?

הלא בעלך מבקש למות בכבוד, הוא רצה שכל היהודים יבכו, מדוע את נקראת אשה טובה?

התשובה היא, כאשר אני לא מסכימה עם העוולות של בעלי, אני נקראת אשה טובה כי אני מצילה אותו מהדין הקשה שמחכה לו.

לעומת זאת, אם הייתי עושה את מה שהוא רוצה, הייתי אולי נראית כלפי חוץ אשה טובה, אבל הייתי האשה הרעה והמושחתת ביותר, כי אני הייתי זו שגורמת לבעלי את העונשים הכבדים והגרועים ביותר.

אני חוזר שוב על הדברים אותם אנו אומרים מספר פעמים,

ישנם כאלה שחושבים שאם הבעל עושה רע לילדים או אפילו לאשה, צריך להעלים עין, גם אם מדובר במשהו שלא ניתן לשאת.

התשובה היא חד משמעית - זה אסור באיסור חמור!

אשה שמעלימה עין מטובתה ומטובת לדיה, זו אשה רעה!

את לא מוסיפה שלום בית, את מוסיפה הרס בעולם! תעצרי את זה עכשיו, תפני לייעוץ, תפני לאחד מגדולי ישראל, תפני



למישהו שיבהיר לבעלך - או שהוא נהיה בן אדם, או שימשיך להתנהג כבהמה, אך מחוץ לבית, ויחפש לו חיים עם נשים או בהמות שמתאימות לרמה הרוחנית הירודה שלו.

בית של תורה מוקם אך ורק על פי ההנחיות של הקדוש ברוך הוא, וכל מי שסוטה מאותן הנחיות יצא מהבית וימשיך את דרכו יחד עם האנשים המתאימים לו באמת.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

שישי באדר כ"ח אייר תשפ"ג

מה הקשר בין המדבר לעם ישראל?

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום שבת פרשת במדבר! ובפרשתנו **"וידבר ה' אל משה במדבר סיני... לאמר"** (במדבר א, א).

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני", והלא כל התורה כולה נתנה במדבר סיני, מה מיוחד בפרשה זו יותר מכל יתר הפרשיות, ומה הקשר בין המדבר לבין התורה שניתנה בו?

האם זה לא במקרה שניתנה התורה במדבר כי עם ישראל היו בדרך לארץ ישראל ואז נמסרה להם התורה הקדושה?

ישנם די מקורות בחז"ל שמסבירים מה הקשר בין המדבר לבין עם ישראל, בין המדבר לבין קבלת התורה.

וההסבר הראשון הוא, שאומר הקדוש ברוך הוא לכל עם ישראל: "אם אתה רוצים לקבל את התורה ולהבין אותה, הרי שעליכם להיות הפקר כמו המדבר.

ומאידך, אם אתם רוצים לזכור את דברי התורה הקדושה, הרי שעליכם להיות כאלו שלא נפגעים ממי שדורך עליהם כמו

אותו מדבר שלא מפריע לו שהכל דשין עליו, ולמרות זאת הוא ממשיך ומעניק שירות לכל המטיילים ועוברי הדרכים."

שני הדברים הללו אינם קשורים



איזו דרך אתה בוחר בחינוך הילדים?

שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך ההורים שבינינו, שבזכותה נזכה לילדים מחונכים.

ושימו לב טוב!

ישנן שתי דרכים מרכזיות בחינוך הילדים.

דרך אחת ארוכה, קשה וגם מאוד מאוד מאכזבת, והתוצאות שלה גרועות לחלוטין.

ודרך שניה קלה, עדינה, יפה, והתוצאות שלה מדהימות ומעניקות כח להמשיך באותה הדרך.

הדרך הרעה והקשה היא פשוט לריב עם הילדים, לראות שהילד עושה משהו לא טוב, "לתפוס אותו על חם", לנזוף בו, להסביר לו עד כמה הוא ילד רע, ולראות איך הוא עושה את הכל כדי לשכנע את עצמו עד כמה הוא באמת כזה...



ולעומת זאת, הדרך השניה, שתחילתה קצת מרה, אך היא

קלה הרבה יותר, ומעניקה הרבה מאוד כחות, להמתין לרגע שבו הילד אפילו בלי כוונה יעשה מעשה אחד טוב, ואז לשבח, לפאר ולרומם אותו ולגרום לו לרצות להוכיח עד כמה זה נכון.

אם שני אנשים רבים על מקום חניה, כאשר האחד נושא בתפקיד בכיר ומוכר כאדם הגון, בעוד השני מוכר ומפורסם בתור הפרחח של השכונה,

האחד לשני, אלא שני מטרות נפרדות בלימוד התורה הקדושה.

המטרה הראשונה, תבוא "הפקר", תבוא מבלי שתהיה לך בעלות על דעתך, מבלי שתגיע עם דעה מוקדמת ותרצה לבחור האם דברי התורה מוצאים חן בעיניך או לא, רק אם תבוא כהפקר, תוכל באמת להבין ולהפנים את דברי התורה הקדושה.

והדבר השני, אל תהיה פגיע, אל תהיה אחד כזה שכל דבר מפריע לו, אל תהיה ההוא שאם משהו מעקם לו את פרצופו, למחרת הוא כבר לא מגיע לבית המדרש.

כי בצורה כזו לא ניתן לשרוד בדברי התורה הקדושה.

תהיה קצת קשוח יותר!

מה זאת אומרת קשוח יותר?

הלא המדבר הוא כל כך גדול ועצום עד שהוא אפילו לא חש באלה שדורכים עליו, כך גם אתה אמור לחוש.

אתה לא אמור להרגיש נבזה ומושפל עד כדי שלא אכפת לו שמשפילים אותו, אלא להיפך, כל כך גדול, כל כך מכובד, כל כך מחובר לקדוש ברוך הוא, עד שאם משהו דרך עלי, זה לא משהו שמפריע לי באמת...

כי כאשר גדולים באמת, לא מתייחסים ולא שמים לב לדברים קטנים.

ברכת שבת שלום ומבורך ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?...

וברוכים תהיו!

ברור שהאדם הראשון לא ירצה להגביה את קולו, לא ירצה לריב מכות ולא ירצה להסתכסך, כי הוא פוגע בשם הטוב שלו.

לעומתו, השני יעשה הכל כדי להגביה את קולו ואפילו להשתמש בידיים, ברגליים ובכל מיני חפצים וכלים קהים ומסוכנים כי רק על ידי כך הוא יוכיח עד כמה הוא "ראוי" למעמד השלילי שלו.

אין אדם בעולם שלא מונע מתשומת לב, "צומי" בלשון הילדים.

אין אדם בעולם שלא מונע מטובות, זה אחד משני הדברים שכל אדם נולד איתם - תאוה לכבוד ותאוה למתוק.

יש מי שמנתבים לו את החיים בצורה כזו שהכבוד הוא חיובי ואיכותי וזה גורם לו לרצות להתנהג יפה וטוב, ויש כאלה שכל החיים שלהם סובבים סביב הכבוד השלילי וביום שהם יוכיחו שהם לא כאלו מוצלחים בלהזיק ולפגוע באחרים, ירד הערך המדומה שלהם בעיני החברים.

כולנו מנסים להפוך את הילדים שלנו לכאלה שמנסים להוכיח עד כמה הכבוד החיובי הוא זה שמגיע להם ולא חס ושלוש חס וחלילה דוחפים אותם בכח אל עבר עמק הבכא של הכבוד השלילי.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

וברוכים תהיו!

גם לכם יש שאלה? מעוניינים לקבל את החיזוק היומי מידי יום?

- להצטרפות לחיזוק היומי העולמי בכל ימות השבוע: שלחו 'צ'רף' בווטסאפ למספר 052-768-0007, או סרקו את הברקוד ←
- עקבו אחרינו בעמוד 'החיזוק היומי העולמי' הרב אליהו רבי- וברוכים תהיו! או סרקו את הברקוד ←
- לצפייה YouTube: ערוץ 'החיזוק היומי העולמי'
- לקבלת החיזוק במייל, שלחו בקשה ל: www@haravrabi.co.il
- להאזנה דרך הטלפון (גם מנייחים וכשרים): 052-768-0007
- להצטרפות למשפחת המפיצים 'הבינלאומית' שלנו כתבו לדוא"ל e@10001000.co.il וקבלו לפני כולם בתוספת הדרכה להפצה



אלדד דוידי - ניהול
 שאול חי הכהן - צילום
 אביאל אהרוני - הפצה
 אמיר גולשה - תמלול
 רחמים מאירוב - יעוץ גרפי
 נתנאל פרזן - ניהול אתר
 י.ר. - גרפיקה
 מ.ח. - תפוצת מיילים
 אסף אברהם - הפצה בניו יורק - +1-845-222-2249