

{ אז נדברו }

פרשת במדבר תשפ"ג | לסדר: "מחר חודש" | גליון מספר: 603

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל:

a8447168@gmail.com

המסר קריטי לבן עליה לקראת קבלת עול תורה בחג השבועות...

אחת השאלות המצויות ביותר אצל בחורים בני עליה... מה כדאי ללמוד **בבין הסדרים**? איזה מסכת?? האם לעשות חזרה או ללמוד מסכת חדשה?? ואז הוא מתחיל להיכנס איתי לפרטים... והוא מתחיל לעשות לי חשבונות שהוא קרא איזה תכנית לימוד שאם אתה לומד כל יום שני דפים וחוזר על עוד שנים ישנים ככה אפשר לדעת ש"ס תוך חמש שנים ואם לא אז רק תוך שמונה שנים... או שהוא מתחיל להתלבט איתי האם צריך ללמוד מסכת עם תוס' או בלי? אז זהו!! שאיש בשורה אני... יש לי תשובה אחת ויחידה לכככל השאלות שנשאלו ושעתידיים לישאל... ובכן: בחור יקר: אתה שואל מה נכון ומה צריך ללמוד בבין הסדרים???

תלמד מה שאתה רוצה!!! מה שבא לך!!! מה שהכי מעניין אותך!!!

וזו לא תשובה מתחמקת... זה לא ששאלת משהו ועניתי לך: לא יודע... תעשה מה שבא לך... **לא!!! זו תשובה עקרונית!!!** אתה שואל מה **נכון**? מה **צריך**? מה **חשוב**? איך מגיעים לבקיאות בכל הש"ס?? אז הנה!! זו התשובה: תלמד מה שאתה אוהב!!! ורק מה שאתה אוהב!!! ושים דגש מאוד חזק ועקרוני על הכלל הזה: בבין הסדרים אני לומד את מה שאני הכי אוהב... ורק מה שאני אוהב מה שהכי תופס אותי... מה שהכי מעניין אותי...
בא לך ללמוד בקיאות בבין הסדרים?? תלמד בקיאות... בא לך מנחת חינוך?? מנחת חינוך... בא לך ללמוד נביא? תלמד נביא!!! בא לך רמב"ם?? רמב"ם... לא משנה מה בא לך... דבר אחד כן עקרוני: **תלמד רק מה שבא לך!!!** רק מה שהכי מעניין אותך והכי מתחשק לך...

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!!

בבנק: בנק פאגי

סניף 182

חשבון 747815

ע"ש: שב שמעתא

(ע"ר)

ניתן לקבל קבלה מוכרת

להחזר מס (ס' 46)

באשראי: "נדרים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

למענה אנושי: 052-7683095

תודה מראש!!!

ישוב: שלא תבין לא נכון!!! אני כעת מדבר פה על בחור שבסדרים כבר לומד מה שצריך!!! בסדרים אתה כבר לומד **לא רק** מה שאתה אוהב אלא מה שצריך... ואם צריך ללמוד עיון אז אתה לומד עיון... ואם צריך בקיאות אז אתה לומד בקיאות גם אם לא בא לך... אחרי שבתוך סדרי הישיבה אתה כבר לומד מה שצריך... **כעת!!!** חוץ מסדרי הישיבה... אם באת לשאול מה ללמוד... התשובה היא חד משמעית: **מה שבבאא לך!!!** שמעת?? מה שבא לך זה עקרוני וסופר סופר סופר עקרוני... **הבנת מה אמרתי??** אני חוזר ומדגיש:

בחור שכל היום ילמד רק מה שבא לו זה לא טוב!! גם אם זה נכון בטווח יותר ארוך בחיים... סו"ס הרי אין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ... **אבל בתור בחור זה לא נכון!!** מסיבה פשוטה: כי בחור צריך לתת צאנ'ס ל-רב שלו לגלות לו מה!!! מה בכלל להיות חפץ... סו"ס אל תשכח שעד לפני שנתיים שלוש... אם היו נותנים לך ללמוד מה שלבך חפץ... מה אז היית חפץ?? היית חפץ ללמוד איך מנפצים דינמיות... מי כמוך יודע מה היית חפץ עד לפני כמה שנים... ואתה מבין לבד שבשביל לגדול בכמה שנים ולחפץ את הדברים הנכונים... בשביל זה צריך לתת צאנ'ס לרב ולדמות רוחנית לשזוף לך את העיניים ולפתוח לפניך שערי אורה, ולכן **בתוך סדרי הישיבה** (עכ"פ בשנים הראשונות) אתה צריך כן לעשות כל מאמץ ללמוד מה שצריך ולא מה שאתה רוצה... כל זה נכון **בתוך** סדרי הישיבה... אבל מחוץ לסדרי הישיבה כאן העקרון משתנה במאה שמונים מעלות!!! תלמד מה שאתה רוצה **ורק מה שאתה רוצה**... עצם הצגת השאלה... לבא ולשאל את הרב מה כדאי ללמוד בבין הסדרים... זו שאלה לא נכונה... השאלה בכלל לא מתחילה... כי בבין הסדרים אתה לומד **רק מה שבא לך!!!** ולא מה שצריך ולא מה שחשוב... ומה עושים אם לא בא לי כלום?? אם לא בא לך אז אל תלמד... תעשה טובה ואל תלמד... למען אהבת התורה שלך תשאיר אותה עכשיו ותלך כעת לנוח...

ואני אגיד לך את זה בקיצוניות: נניח אתה רואה שני בחורים יושבים ולומדים בהתמדה **בבין הסדרים!!!** אחד יושב ולומד בשיא הלחץ להספיק עוד שני דפים ממסכת אחרת כי הוא שמע איזה הדרכה מיוחדת בלימוד שמי שחוזר כן וכך פעמים וזו הערובה איך לדעת את כל הש"ס עד גיל 28... ואילו החבר שלו יושב בכיף ולומד פרשת שבוע עם רמב"ן או לחילופין לומד מסכת תענית או נביא או רמב"ם... כי זה מה שהכי מתחשק לו... **תשמע לי!!! אתה יכול לצלם אותם וגם להקליט אותי!!!** אני אומר לך מה הולך לקרות עם שניהם... זה שלומד עכשיו ארבע פעמים חזרות ושני דפים נוספים כי ככה יוצאים גדיי'לים וכך גומרים את הש"ס עד גיל 28... אני אומר לך שהרבה הרבה לפני גיל 19 הוא יפסיק את המירוץ הזה כי יום אחד ימאס לו... והיום אני כבר פוגש אותו בגיל 35 גורר את הרגלים לבית מדרש.. בקושי שומר על סדרים... מי מדבר על לדעת ש"ס... הוא כבר ממזמן לא בקטע... ואילו השני... זה יישב ככה בכיף בבין הסדרים ולמד פרשת שבוע... דווקא לו יש סיכוי!!! כי היות ולפחות בבין הסדרים הוא למד בכיף לפי הגישמאק שלו... אז ככה: אני אהיה איתך כנה... היות וסו"ס הוא לא למד עוד שני דפים פלוס ארבע חזרות כמו החבר שלו... (ובמקום לעשות חזרות הוא למד נניח פרשת שבוע) הוא באמת לא יזכה לגמור את הש"ס בגיל 28!!!! בגיל 28 לא אבל בגיל 29 וחצי דווקא יתכן שכן... (ובאותה מידה יתכן שהוא גם יפתיע והוא יסיים בגיל 26... שלא תגיד שלא אמרתי) לעומת זאת החבר השני שהוא היה כ"כ מתוכנן איך גומרים את הש"ס עד גיל 28... תשמע לי... אני אומר לך!!! אני מאוד חושש שכבר בגיל 26... הוא כבר אז יספיק להוציא הצהרה על פרישה מהחיים הפוליטיים... מכיר את המושג הזה? אתה מכיר את זה שכל כמה זמן יש איזה פוליטיקאי שמוציא הצהרה על פרישה מהחיים הפוליטיים?? אתה יודע מי בדרך כלל מכריז את זה??

ההמשך בעמוד 3-4 בגיליון זה...

(המשך) למה דווקא לשן בינה אין כ"כ בינה???

מה עשה בורא עולם?? הביא לי שן אחת עקומה!!! וברגע שהיא הגיחה ובצבצה... הופה בורא עולם... מה?? מה קרה?? למה זה יצא עקום?? מה העניין שבראת שן כזו עקומה??
אוהו... ברוכים הבאים לבינה!!! סו"ס קבלת חכמה ובינה... סו"ס פגשתי את בורא עולם... מה אפשר לעשות... על זה נאמר: מה ש-32 שיניים ישרות לא הצליחו לעשות... שן אחת עקומה הצליחה!! נו... אז תגיד לי: מגיע לשן הזו להיקרא שן בינה??
 בטח מגיע לה!! אוהו... מגיע לה... מגיע לה ביושר... עד כאן מחדד המרפאת שיניים...
ואז!!! אז קלטתי דבר מאוד מעניין: לפעמים אנחנו רואים משהו לא טוב שקורה בעולם... אנחנו קוראים לזה **הסתרת פנים**... ותכל'ס... יתכן שלא רק שזה לא הסתרת פנים... אדרבה... דווקא פה הקב"ה מתגלה!! הנה... השן העקומה הזו... ברגע הראשון ראיתי את השן הזו כהסתרת פנים... ואז מה מתברר? שההיפך הגמור!!! דווקא השן העקומה הזו היא היא הד"ש מבורא עולם... ההלו... נתתי לך שן אחת עקומה כדי להזכיר לך מי היה פה עד עכשיו!!! כשהכל הולך ודופק כמו שצריך... ופתאום משהו לא הולך!! אל תמהר לקרא לזה כהסתרת פנים... קח בחשבון שזו בסה"כ בדיקת עירנות מבורא עולם... ההלו... אם עד עכשיו זה הלך תדע לך שזה אני!!! וברגע שזה ככה... אז לא רק שזה לא הסתרת פנים... אדרבה... זה סוג של קריצה... סוג של בינה... סוג של הארה והכרה...

האמת היא שזה לא וורט שלי!!! ת"ח אחד שליט"א העיר את תשומת לבי שזה מדרש מפורש... נמצאים אנחנו כעת בערב ר"ח סיון... ביום הזה עם ישראל הגיעו לרפידיים והם כעת בריפיון... הם שואלים 'היש ה' בקרבנו אם אין'... אומר שם רש"י במקום בשם המדרש: **משל לאדם שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך, היה אותו הברך רואה חפץ ואומר, אבא טול חפץ זה ותן לי, והוא נותן לו, וכן שנייה, וכן שלישייה, פגעו באדם אחד, אמר לו אותו הברך ראת את אבא שלי??**
אמר לו אביו, איך יודע היכן אני?? השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו...

הבנת את הסיפור?? דווקא כשיענקי היה על הכתפיים של אבא... דווקא אז הוא היה שרוי בהסתרת פנים... למה?? כי תכל'ס... יענקי שכח לגמרי שהוא על הכתפיים של אבא... מרוב שהוא התרגל שהכל דופק כמו שצריך... הוא שכח שמישהו פה דואג שהכל ידפוק... ומי פה המסכן הגדול?? יענקי... אל תשכח שיענקי הוא ילד קטן ומבוהל... והוא ילד שלא אמור להסתדר לבד... ותכל'ס בשטח הוא שכח שאבא פה והוא חושב שהוא לבד... ואם יענקי מרגיש לבד רחמנות עליו... הוא נורא מסכן... הוא ממש מבוהל... זו הסתרת פנים...

אבא רואה שיענקי בפאניקה ואבא מרחם עליו... מסכן הילד... מרגיש לבד... מה עשה אבא?? פעם אחת השליך את יענקי והופה!! הגיע כלב ונשך אותו... הופה!! יענקי פתאום התעשת... רגע... איפה הכלב היה עד היום?? איך עד היום הוא לא הצליח עלי?? אה... עכשיו אני קולט שעד הרגע הזה הייתי על הידיים של אבא... אוהו... באותו רגע חזר ליענקי הצבע ללחיים... עכשיו אני רגוע... אבא היה איתי עד הרגע... שלום אבא...

מה יצא?? שהכלב הזה... לא רק שהוא לא הסתרת פנים... אדרבה... ההיפך הגמור!!! הוא הוא הכלב שהחזיר ליענקי עם אבא... השן בינה העקומה הזו... היא היא זו שהפגישה אותי עם החיך מלא שיניים שלי מאת ה'...

זה הפך לי את הראש!! אני חושב שזה מהפך בכל התפיסה!!

טיל אחד בודד שנפל בפתח של בנין בעיר רחובות וגרם אסון!!! הטיל הזה הוא בודאי גזירת שמים... אבל להגיד שזו הסתרת פנים?? אדרבה... אם יענקי נזכר בטיל הבודד הזה להגיד שיש פה הסתרת פנים... מה זה אומר?? שבכל ה-900 טילים האחרים שנפלו, מישהו פה היה... נו... ומה לעשות שיענקי לא שם לב שזה אבא... שואלים אותו איפה אבא והוא לא יודע מה לענות... אבל ברגע שטיל אחד פוגע... פתאום יענקי קולט שעד הרגע אבא היה כאן!!! זה מה שקרה ברפידיים!! זה מה שקרה באותו ערב ראש חודש סיוון... אבא שבשמים נאלץ להפגיש את יענקי פגישה קצרה עם הכלב כדי להזכיר ליענקי מי היה פה עד עכשיו... להרגיע את יענקי שמי שהיה פה עד כה... ימשך להיות איתו הלאה...

יש כאלו שחיים בגישה של הלקאה עצמית... ברגע שלא הולך משהו ויש לנו נטיה להתמרמר... פתאום אתה מתעורר בנקיפות מצפון איך אני מעיז להתלונן... הרי יש כאלו שסובלים וה' ישמור... במקום להגיד תודה שאני חי ובריא אני מתלונן?? וכבר כתבתי כאן שההלקאה העצמית הזו היא לא גישה נכונה!! זה סתם סתימת פיות וזה לא לוקח אותנו לשום מקום... (תודה לה' בודאי לא צומחת מזה... רק הדחקה מיותרת של הכאב...) כשאבא השליך את יענקי לרגע ממנו והכלב נשך אותו... מה אבא רצה פה?? שיענקי יתעלה מעצמו ולא יבכה מהנשיכה?? שיגיד לא!! אני לא מתלונן ? ! לא!! אדרבה... אבא רצה שיענקי יבכה מהנשיכה ויבהל כהוגן... ודווקא שם!!! הוא יזהה שאבא היה פה עד עכשיו ושישוב אליו באהבה...
 על אותו משקל: אם חודש אחד חזר לך צ'קים... אל תדחיק... אל תגיד מה אני מתלונן... יש כאלו ש... וכו'... לא!! תעמוד מול הצ'ק שחזר... תכאב את זה... ואדרבה... זו ההזדמנות לתפוס את עצמך... רגע... אבל עד היום זה לא קרה!! זה אומר שעד היום היה פה מישהו ש-לא חסר לנו... אם ככה, מי שבטובו הגדול לא חסר לנו הוא זה שיעזור ש-ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד בעבור שמו הגדול... הבנת את הרעיון??

אחת מהתופעות המשעשעות... מסתמא גם אתה מכיר את זה... נתקפתי יום אחד בוירוס של הקאות ובחילות... יום... יום ולילה... שני ימים ולילה... עוד הקאה ועוד הקאה... אחרי יומיים פתאום מצאתי את עצמי שואל שאלה... תנחש מה השאלה: איזה יאוש... האם יום אחד אני אצא מזה?? מכיר את השאלה הזו?? הברך אדם לא הקיא בשנתיים האחרונות אפילו פעם אחת... רק יומיים הוא מקיא... וזהו!! יאוש מוחלט... ולא נותר לי אלא לשאול: האם יום אחד אני אצא מזה?? נס שהיה לי זכרון טוב ונזכרתי שעד לפני יומיים לא זכרי שיש כזה דבר... רק מה? פגשתי את הכלב... שבסה"כ הזכיר לי מי היה פה עד עכשיו... וקדימה... לחזור אליו עם כל האהבה... בעונת המעבר יש לפעמים קושי להירדם... לילה אחד לא נרדמת... עוד לילה... זהו... משהו פה לא תקין... יום אחד אני אצא מזה?? תרגע... זה בסה"כ תזכורת מי הפיל עליך חבלי שינה עד היום... ופשוט תודה על שעבר ותצקע על העתיד וחוזרים לשגרה... בקיצור: לקחת רגעים של כלב ולהפוך אותם להארת פנים ולא לפרש אותם כהסתרת פנים... לקחת שן עקומה ולהפוך אותה לשן בינה!!

בהתקרב יום קבלת התורה,

שוב ניתן לקנות את הספר

'המסולאים מפז',

הספר מתמקד בנתינת עצות וכלים לעצמאיים המעוניינים לפתוח עסק (מורשה) הנקרא בשם: עסק התורה.

ניתן לרכוש במוקדי המכירה של גיליון זה, כמו כן ניתן להשיג אצל נציגי גיליון זה בשיבות הק'.
 לבירור מוקד המכירה הקרוב אליך: 0527683095
 0548446691

למה דווקא לשן בינה אין כ"כ

בינה???

קצת רקע: לצעירים שעדיין לא יצאה להם שן בינה... אז ככה: שן בינה זה שן חלבית שמתחילה לצאת רק באזור של גיל 20 ומעלה... ועד כמה שידוע לי (עכ"פ מהרופא שיניים) ברוב המקרים השן הזו יוצאת או עקומה או רקובה וצריך בדרך כלל לעקור אותה... במקרה הטוב מזובר בעקירה רגילה... והרבה פעמים זה עלול להיות גם עקירה כירורגית... ובנוסף לכל היא עוד נקראת שן בינה!! לא פחות ולא יותר!! וזה כבר היה בשבילי יותר מיד... כשישבתי שם בהמתנה לרופא שיניים... יצא לי לחשוב על הבינה הזו שיש לשן בינה... מה הסיפור שלה?? בשביל מה הקב"ה ברא את השן הזו?? הרי חוץ מלעשות בעיות היא לא עושה כלום... אם ככה... אז מה העניין?? מה העניין לברא שן שבהרגע הראשון היא עקומה ועומדת לעקירה?? אז שלא תבינו... אני לא מרהרר חלילה על השגחת ה'... מה שבעיקר תפס אותי זה השם בינה!! מילא אם היו קוראים לשן הזו שן תבונה... נו... על זה נאמר 'אין חכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה', לא שואלים שאלות... עוקרים וגמרנו... אבל לא!! קוראים לה שן בינה!!! אני רוצה להבין: תן בלבנו בינה... מה הבינה בשן בינה הזו?? **ואז!!! רגע אחרי זריקת ההרדמה... תוך כדי שהשן שלי נרדמת... פתאום אני התעוררתי!!!** רגע רגע... יש לך שאלות טובות באמונה... אתה עומד ושואל: למה ה' ברא את השן העקומה הזו? סליחה אדוני היקר... הרי חוץ מהשן העקומה הזו... יש לך עוד כמה שיניים לא עקומות... יש לי ב"ה 32 שיניים **ישרות!!!** האם פעם יצא לי להתבונן בהתפעלות באמונה על ה-32 שיניים הישירות והטוחנות והחוחכות שה' כן ברא לי... האם פעם יצא לי לחשוב איזה דבר פלאי זה שככה באמצע הגוף שלי פתאום מבצבים להם שורת **אבניים!!!** (חשבת על זה פעם) פתאום הופיעו להם אבנים בתוך הפה שלי!! לא אבני חצץ אלא אבנים מאוד חזקות... והם ממוקמות בדיוק במקום הנכון... (תחשוב שהשיניים היו יוצאות לך באמצע האף או במוותניים... מה היית שואל: מה הקשר אבנים באמצע הגוף על הבורק? והאבנים האלו עומדות בדיוק במקום הנכון!! לכל שן יש את המיקום שלה וההשחזה שלה בהתאם לפעולה שהיא אמורה לעשות (פרטים אצל המעבדה לבניית כתרים) האם פעם חשבת על התופעה הזו??

לא!! אף פעם לא חשבת על זה!! כבר עשרים שנה שאני אוכל... טוחן... לועס עם השיניים שלי בוקר צהרים וערב ואף פעם לא היה לי את **הבינה** לפגוש את בורא עולם דרך השיניים שלי... נו... מה לעשות שאין לי **בינה**... מה לעשות שכדי לפגוש את בורא עולם דרך השיניים בשביל זה צריך **בינה**... ומה לעשות שאין לי בינה... לא הייתה ברירה... מה עשה בורא עולם?? הביא לי שן אחת עקומה!!! וברגע שהיא הגיחה ובצבצה... הופה בורא עולם... מה?? מה קרה?? למה עקום?? מה העניין שבראת שן כזו עקומה??



(המשך) אלין בן עליה: ההמסר לחג השבועות...

מי הוא זה שמכריז על פרישה מהחיים הפוליטיים?? אז ככה:

זה עובד ככה: מישהו החליט לפתוח מפלגה!!! ועל הרגע הראשון זה דווקא היה נשמע טוב... התחילה התעניינות סביבו... והסקרים התחילו להחמיא לו... בהתחלה הוא רק עבר את אחוז החסימה... ולאט לאט זה התחיל לנסוק לשבע... שמונה מנדטים... ו... וזה כבר כמעט הגיע למספר דו ספרתי!!! ואז!!!! ואז!!!! ואז התחילו המאבקים הפנימיים בתוך המפלגה... מי כמוכן יקבל את המנדט **התשיעי**?? או לחילופין מה עם הרוטציה אחרי חצי קדנציה... הופה!! כאן התחילו כיפוי כוחות... הבן אדם נאלץ לנטוש את הקמפיין הסוער... והתחיל לריב על התפקיד יו"ר ומי יקבל את המושב השמיני... ובסוף!! בסוף כולנו יודעים מה קורה?? בסוף המפלגה בכלל לא עברה את אחוז החסימה... ואז 'עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל...' אין מריבות על הכסא התשיעי וגם לא על הכסא הראשון... ואז הוא כמוכן מכריז שהוא פורש מהחיים הפוליטיים!!! ולמה?? למה הוא באמת פורש?? כי... כי... כי הוא לא קיבל את המנדט התשיעי?? לא!! מה פתאום!! מי שקיבל רק שמונה מנדטים מכובדים ולא תשע... הוא 'בדרך כלל' לא פורש מהחיים הפוליטיים... מי פורש?? מי שכשעדיין לא היה לו אפילו מנדט אחד... היה לו זמן מיותר בלהתקשקש על המנדט התשיעי!! הוא זה שבדרך כלל נשאר אפילו בלי מנדט אחד!! עד כאן מוכר??... יותר מידי מוכר...

אז זהו!! שעל אותו משקל בדיוק בייחס לעסק התורה... מגיע בחור בן עליה שמאוד מאוד רוצה לעלות ולהתעלות בתורה... הוא נכנס עם כל העוצמה וזאת מטבע הדברים הוא מקבל עיניים גדולות וזה נורמלי!!! הוא כבר עכשיו רוצה לסגור את הפינה שאני מסיים את הש"ס בגיל 28 ולא בגיל 30... אוהו... זה מה שכעת מטריד אותך... אתה כעת מאוד עסוק עם המנדט התשיעי!!! אתה כבר עכשיו מגיע ומתחיל להתפלסף איתי האם כדאי ללמוד שני דפים ביום או שלוש דפים... ואני שואל אותך: למאי נפקא מינה... ואתה עונה לי בבטחון עצמי: אם אני לומד רק שני דפים זה אומר שאני מסיים את הש"ס רק בעוד חמש שנים!! ואם אני אלמד שלוש דפים אז לפי החשבון אני אסיים כבר בעוד שלוש וחצי שנים... **עכשיו: תכנס לרגע לראש שלי... תנסה לעזור לי... מה אני אמור כעת לענות לך???** מה אני אמור לענות לבן אדם מוכשר שהרגע פתח מפלגה. ודווקא יש לו סיכויים טובים... והסקרים מחמיאים לו מאוד אבל מה נעשה שהוא 'עץ על עצמו'... ובמקום להתרכז בקמפיין העדין של המפלגה שזה הנושא הכי קריטי!!! במקום זה הוא עסוק בדקדוקי עניות סביב המנדט השמיני... לך תסביר לו שיש ניסיון של כל המבוגרים הצרודים והכבדים האלו... שהניסיון המר שלהם

בפוליטיקה אומר שאם זה מה שמעסיק אותך כעת... התוצאה היא שאתה לא הולך לעבור את אחוז החסימה!! ושלא תבין: אני לא מנסה לייבש אותם ולהוציא את האוויר מהמפרשים... שים לב: לא אמרתי לך שאין למפלגה שלך סיכוי... דווקא הסקרים נותנים לה סיכוי מאוד טוב וגם אני... אבל זה לא סתירה!! שכולם מסכימים שאם היו"ר יאבד את הכיוון ויטעה מהנושא ויתחיל להתעסק במה שלא קריטי עכשיו... אז התוצאה תהיה מאוד עגמומית...

וכעת לנמשל: יש לך שאיפות עצומות! אתה רוצה להיות תלמיד חכם עצום ולהיות בקי בכל הש"ס... אף אחד לא מזלזל בשאיפות האלו... כי אדרבה... יש לך סיכויים טובים ואתה כבר בכיוון... ל בשביל זה אתה צריך לעבוד נכון!! אתה כעת פותח עסק!! תתמקד בפתיחת העסק... תתמקד בקמפיין העסיסי והחיובי והמושך כדי למנף את העסק... תתמקד בלהבטיח ולוודא דבר ראשון את עצם קיומה של המפלגה כעובדה מוגמרת!! ולכן למען ה': אל תתעסק עכשיו עם פיצ'פיקס של שאיפות... כעת הדבר הכי פחות חשוב זה האם אני אדע ש"ס בגיל 30 או בגיל 40... תבין שזה פיצ'פיקס... תבין שהדקדוקי עניות האלו זה כמו לריב על המנדט השמיני והתשיעי עוד לפני שאתה בטוח שיש לך בכלל מפלגה... **ואת זה מאוד מאוד קשה להסביר לבחור צעיר**... בינינו... אני כמעט ולא נותן לך סיכוי... להבין את מה שאמרתי עכשיו!! נכון לא הבנת?? אבל אני בכל זאת אגיד את זה... ובכן: אני חוזר ואומר: אתה בחור בן עליה... אתה יושב כעת ועושה שטייגן עצום... מבחינתך השטייגן שלך זו עובדה מוגמרת!! כל מה שנותן לנו זה לקבוע את התאריך של סיום הש"ס... אז אני רוצה להודיע לך שנכון!! נכון שאי"ה, אם תעבוד נכון... העסק (התורה) שלך באמת ישגשג... ובאמת זה עניין של זמן עד שאתה נהיה גדול בתורה... **אבל באותה מידה, במקביל!!** קיים חשש כבד מאוד שאתה לא תעבור את אחוז החסימה... ש... שזה אומר: שקיים לצערי סיכוי מאוד מאוד כבד שבעוד שלוש שנים או חמש שנים כל החשק הגדול שיש לך כעת בלימוד ירד לקרשים ואתה תמצא את עצמך מבלה בפנימיה שעות ארוכות **בדיוק כמו** אותם בחורים שאתה מסתכל עליהם היום בעין כ"כ מוזרה... (ואל תמהר לפסול אותם... כי אתה בשקט עוד עוד יכול למצא את עצמך שם) שמעת מה אמרתי לך?? נכון אתה לא מסכים איתי?? אז כן!! אני מדבר מניסיון אישי מר!! זה בדיוק מה שהיה איתי!! ולי לא אמרו את לי... אז לפחות אתה... יש מישהו שאומר לך...

ולכן אני חוזר ואומר לך... שלא תגיד שלא אמרו לך... ושים לב להדגשות שלי: **יש סיכוי מאוד טוב שאתה באמת תמשין ותעלה ותתעלה**... הסקרים נותנים לך סיכוי מאוד טוב... אבל באותה מידה **אתה בסיכון לא פחות גדול** שבעוד חמש שנים... לא רק שלא תגמור את הש"ס... ולא רק שזה לא יהיה בכיוון... אלא זה יהיה בכיוון ההפוך... זה לא שתתקלקל ח"ו... אבל אתה תתייבש כמו תאנה מכווצ'צ'ית ותראה בדיוק כמו בחורים ש... ש... שמסתובבים כעת לידך ואתה מכיר אותם מצוין... **שמעת מה אמרתי?? שמעת טוב טוב מה שאמרתי??** והיות ושמונים אחוז ממי שקרא את זה התעצבן וזרק את העלון שלי בעצבים... ונשארתי רק עם העשרים אחוז שעדיין מקשיבים...

אז אני פונה אליך האחד מאלף שיוצא להוראה... ותקשיב לעצה שלי... בא תשמע מה עושים שזה לא יקרה... מה עושים כדי שהסקרים המחמיאים, הם אלו ינצחו ולא הנובאות זעם של אדון אז נדברו?? נו... מה באמת עושים???

אז הנה!! אני שוב חוזר על אותה נוסחה שאמרתי אותה בהתחלה: בסדרים עצמם תעשה מה שצריך!! תן צ'אנס למגיד שיעור לגלות לך מה זה גישמא'ק בעיון אפילו שכעת אתה לא מתחבר בגרוש... או לחילופין תן צ'אנס ללימוד בקיאות... תעשה הכל בשביל להתחבר להספק ולרכישת כמה שיותר מסכתות לפי סדרי הישיבה... **והיה!!** אם את סדרי הישיבה הקלאסיים אתה ממצה ואתה כבר לומד מה שצריך... (לפי היכולות הנורמליים שלך... זה כבר נושא פרטני בפ"ע) **מעתה!!** בבין הסדרים אתה לומד **מה שבא לך!!** מה שבא לך זה אומר שאתה עומד מול אוצר הספרים היהודי ואתה זורם... אתה מחליט באיזה אפיק מתחשק לך להשקיע... איזה תחום ואיזה מקצוע בתורה אתה נמשך... אתה יכול גם לתת לזה להתגלגל לבד... אולי בא לך ללמוד חקירות מעניינות כמו שדי חמד וכדו'... אולי מעניין אותך מדרש... אולי טור ב"י... ואולי מוסר וחסידות... תהיה פתוח לכל כיוון... מתוך רצון להתקבע ולהתחבר למשהו...

ולצורך העניין אני טיפה אסביר את הנקודה: שתבין: גם כל בחור בגילך שנעבאך מסתובב ל"ע ברחובות... גם הוא איכשהו מנסה לעשות עם עצמו משהו... אין לו הרבה ברירה... עד כמה שהוא נשאר טיפ טיפה בן אדם אנושי (ולא ירד לגמרי מהפסים לפשע ולהפקרות...) הוא איכשהו מנסה להשתלב בעבודה ובתעסוקה... ואז!! יש אחד שמתעניין בפצירות... יש אחד שמתעניין בתחום ההסעות... יש אחד שדווקא מתעניין במכונאות... יש אחד שנהיה מתקין מזגנים... **אם שמת לב: דיברתי פה על השכבה הכי נמוכה!!** על סוג התחומים שלא צריכים הכשרה מקצועית... לא צריכים לשבת וללמוד בשביל זה באוניברסיקה... מסוג התחומים שכן אדם הלך ברחוב ופשוט חיפש את עצמו... מה בא לי לעשות... סו"ס אני צריך להתפרנס... אני צריך גם סיבה בשביל מה לקום בבוקר... ואז הוא ככה מגשש ואיכשהו לאט לאט כל אחד בעולם איכשהו מגיע לתחום מסוים ששם הוא מוצא את עצמו!! זה נהיה בורסקי... זה נהיה בשם... זה נהיה שוטר תנועה זה נהיה משווק של יפאורה תבורי... ככה זה בעולמו של הקב"ה בייחס לכל האנשים שחיים כאן בעולם הגדול... **וככה זה בדיוק בתורה!!** בדיוק כמו שהחבר הנושר שלך מחפש את עצמו בתחום התעסוקה... אז להבדיל- גם אתה... מותר לך בבין הסדרים לחפש את עצמך בתוך המסגרת של עסק התורה... תזרום עם נטיית הלב שלך... תשחרר... תן ללב שלך לבטא את עצמו... אל תתקע עם שום סטיגמה... אל תזלזל לי בפרשת שבוע... ואל תעשה לי פרצופים על לימוד הלכה האם קבלנו מרבתינו או לא... ואם תתחיל להתדיין איתי על רמב"ם או על לימוד נביא האם זה נכון בהשקפה... עזבו... די... צא מזה... אל תשכח... אנחנו כעת בבין הסדרים!! כעת זה לא השקפה!! כעת אין פה נושא מה נכון ומה צריך ללמוד... כעת אני בסה"כ לומד מה שאני רוצה!! מה שאני נמשך!! ותן... תן לזה לזרום... תן לזה להתגלגל... אתה גם לא צריך

לעצמך ללמוד את החטיף שאתה אוהב... ואם רק תאפשר לעצמך לעמוד מול ה'סטנד' של ארון הספרים ותדע שכעת בבין הסדרים מותר לך לבחור לעצמך איזה חטיף שאתה רוצה מ'המתוקים מדבש ונופת צופים...' ואז!! כשתאפשר לעצמך לאהוב... לאט לאט אתה תגלה שיש לך איזושהי משיכה ללימוד כזה או כזה... לאט לאט יתפתח לך איזה תחום ביטוי אישי באחד ממקצועות התורה... זה דבר שקורה... זה דבר שאמור להתהוות מעצמו... ואין שום סיבה בעולם שזה לא יקרה!! (ואם אתה שואל אותי... חבל להתערב לך בזה... כל התערבות חיצונית היא רק מפריעה... זה כמו שאני אתחיל להתערב לילד שלי בטעם האישי שלו בממתקים!! אני אתחיל להגיד לו שקרטיב ריאו פחות טעים מקרטיב נסטלה... מה העניין... תן לו לחיות... לפחות בטעם של קרטיב מותר לו שיהיה לו את הטעם שלו... **הבנת לאן אני חותר?** יש כאלו שגם כשהם סו"ס מגיעים ללמוד קצוה"ח או מנחת חינוך או כל מיני לימודים שלומדים אותם בעיקר בתור תורתך שעשועי... גם שם הם הולכים לברר ולאסוף מידע מה ר' חיים קנייבסקי היה נוהג ללמוד בדאצ'ע... ד"ר... תשחרר... תפסיק להכניס את הראש שלך לצלחת של השני... לפחות בגישמאק בלימוד תרשה לעצמך לבחור את המנה אחרונה שאתה אוהב... כן... יש לך טעם משלך בלימוד!! רק תאפשר לעצמך לזהות אותו...)

אבל בתנאי שמאפשרים... שמשחררים... בקיצור: זה אחד הנושאים הקריטיים!! בחור בן עליה יקר: מהיום אני לא רוצה לשמוע שאלות מהסוג הזה... מה צריך ללמוד בשביל להיות גדול? אני לא רוצה יותר להתפלסף איתך בנושא הזה... הדברים יותר מידי ברורים: בתוך הסדרים של הישיבה... שם אתה צריך לעשות מאמץ להסתדר... (כאן יש באמת מה להתייעץ כשזה ממש לא הולך) ואילו מחוץ לסדרים או בבין הזמנים... אין מקום לשאלה מה צריך... תזרם... תאהב... תתחבר... תאפשר לעצמך להתאהב בספרים מסוימים באוצר הספרים היהודי...

המסר הזה הוא קריטי!! והוא מיועד באופן פרטני לחג השבועות!! כידוע: מצוות היום של חג השבועות זה לכם!! כי בחג השבועות עיקר הסיפור הוא לבטא שאני מאושר וטוב לי עם העסק הזה!! כי זה כל הסיפור... והתנאי הבסיסי ביותר להיות מאושר בעסק התורה... זה שאני אהיה בעסק!! שיהיה לי מינימום של נימה אישית בעסק... שיש לי לכה"פ מינימום של רגעים טבעיים ונעימים בעסק... רגעים שלי!! רגעים שאני פה לא במירוץ... ולא בהספק... אלא במילוי סיפוקים... כן... יש מילוי סיפוקים בתורה... יש את זה וזה לא מהסיפורים... רק תאפשר... רק אל תחסום... אל תתנגד בכח לנשום את התורה עם הריאות הבריאות שלך... שישו בני מעי שישו... שמח!! כ"ע מודו דבעינן לכם...

בשביל להירגע... בקיצור: לא הרווחתי כלום!! עדיף ללכת בקצב מהיר נורמלי!! ואדרבה... כמה שפחות מאמץ מאסיבי מיותר ואילו כמה שיותר צבירת תאוצה של מרץ ומצב רטוח... זו טקטיקה פשוטה מאוד שכל אחד מבין אותה!! על אותו משקל: אתה רוצה לסיים את הש"ס תוך חמש שנים?? אל תתמקד בלהוסיף בהספק אלא להוסיף בגישמאק!! ככל שתשיקע בבין הסדרים בנעימות ועריבות טוב התורה זה מה שימריץ וילבה את האש של הלימוד וזה בסוף מה שיקדם אותך... ושוב: אני מדבר על בין הסדרים!! כי סו"ס אנחנו גם צריכים לדעת להתאמץ!! אנחנו צריכים להיות ערוכים להסכים להשחיר פנינו על התורה... כן... צריכים ללמוד גם בלי חשק... צריך להיות ערוך לפת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן... כל זה בגבולות המתוחמים של מה שנדרש ממני... (כיום ההגדרה הקלה ביותר זה סדרי הישיבה... כמובן שיש כאלו שסדרי הישיבה זה מידי הרבה) אבל מעבר לזה... כאן צריך **בקנאות** לאפשר מרווח נשימה... לאפשר מפגש נעים וחביב עם התורה... לאפשר לעצמך לחוש את עצמך ולזהות מה אני אוהב ללמוד... תדע לך שזה איום ונורא!! יצא לי כמה פעמים לדבר עם אברך בן חמישים ואני שואל אותו: תגיד לי: מה אתה אוהב ללמוד?? ל-מה אתה נמשך בלימוד???

והוא נאלם דום!! הוא לא יודע לענות על השאלה הזו... הוא אומר לי בשפל קול: מה פירוש מה אני אוהב... תמיד למדתי מה שצריך ללמוד...

ואני עונה לו: בסיידר... גם אכלת מה **שצריך** לאכול... אכלת כל יום לחם, וגבינה, הקפדת לאכול את אבות המזון... אבל חוץ ממה שצריך לאכול אתה מסתמא גם יודע מה אתה **אוהב לאכול**... אז איך בלימוד התורה הכל נהיה כזה תזונאי...? הכל נהיה כזה דייאטני כזה??

למה בתורה פתאום הכל נצמד בקנאות לאבות המזון?? מה... אף פעם לא אכלת גלידה של שטייגן?? אף פעם לא שתית איזה יין טוב בלימוד?? זה לא שייך!! זה אסון!! מה הפלא שאברך כזה בגיל חמישים עומד בעיניים כבויות ואומר לי: כשאומרים לי מתיקות ועריבות התורה אני לא מבין על מה מדברים... וכשהוא אומר לי את זה אני כמעט פורץ בבכי... רבש"ע: למה סגרו לך את ארון הממתקים של התורה?? מילא אמא סגרה לנו את הארון של הקרמבו והציטוס כי זה לא בריא... אבל גם אז היא בסוף פתחה את הארון... בסוף הארוחה- כשהגיע בין הסדרים... היא נתנה לנו לאכול מנה אחרונה כדי שיהיה לנו טעים בפה... אבל כשזה מגיע לתורה פתאום סטופ?? פה פתאום אין ביטוי אישי?? למה?? למה בתורה אתה לא מאפשר מנה אחרונה בבין הסדרים?? כן... לא על חשבון הסדר!! בסדר צריך לאכול את אבות המזון... צריך ללמוד גפ"ת... צריך ללמוד בעיון וכו' וכו'... אבל בבין הסדרים... לפחות אז תשחרר קצת מנה אחרונה... תאפשר

להתחייב פה על איזה תכנית לימוד מסודר לכל הקיץ הקרוב... תרגע... אף אחד לא נושף לך בעורף... אתה עכשיו נותן דרוו למשיכה הטבעית שלך בתוך עסק התורה... זה יכול להיות התעניינות בשות"ס... זה יכול להיות מחשבה... תורת כהנים... וזה גם יכול להיות אור החיים הק'... וכמו שחבר שלך יום אחד נהיה משלוחן פיצה כי זה מה שהוא אהב... אז אתה להבדיל- התחלת ללמוד בין הסדרים מדרש תנחומא כי זה מה שאתה אוהב...

וכמו!!! כמו שחבר שלך עושה נורדלים עם האופנוע ומצפצף על כולם ואומר: חברה... זה מה שאני אוהב... ימותו הקנאים!! אז גם לך מותר להגיד את זה... מתי?? בין הסדרים!! בא לי ללמוד נביא בין הסדרים... לא מתאים לכם?? עושים לי פרצופים?? יחיו הקנאים וימשיכו לקנאות!! אני עושה בבין הסדרים מה שאני רוצה ומי שלא מתאים לו שיסתלק...

ברגע שאתה מתרגל ללמוד **גם** מה שאתה רוצה... ברגע שאתה מאפשר לעצמך להתחבר למשהו בעסק התורה שאתה אוהב... **כאן אתה דוגר במקום הנכון!!** פה אתה מתמקד בקמפיין המוצלח והקריטי ביותר של המפלגה הטריה שלך... סו"ס... אל תשכח שהמפלגה שלך טריה... מדובר בעסק שהוא עדיין די שברירי... עדיין אי אפשר לדעת האם זה יתפוס... האם השטייגן שלי זה עובדה מוגמרת וסופית... אבל ברגע שאתה מאפשר לעצמך גם לאהוב ללמוד... ברגע שאתה מספק לעצמך רגעים יומיומיים של גישמאק וחשק בלימוד ולא רק מירוץ ומרדף אחרי מנדטים... **כאן אתה מבסס את העסק!!** אתה מתמקם יפה... מתיישב יפה... טוב לך כאן... נחמד לך כאן... ברגע שבחור בן עליה צובר עוד ועוד שעות של חשק וקורת רוח בלימוד זה מעגן ומבסס ומאבטח את העסק!! מיום ליום אתה מתחיל להרגיש מבוסס מבפנים... זהו... אני פה... כיף לי פה... שבתי בבית ה' כל ימי חיי... ההרגשה הפנימית העמוקה הזו יכולה להגיע רק בתנאי שיש קורטוב של נעימות בלימוד!! זה לא חייב להיות שעה שלימה כל יום... וזה גם לא חייב בכלל להיות כל יום... אבל זה כן חייב להיות!! חייב להיות לך את השעות הנעימות שלך בלימוד... שאתה לומד מה שאתה רוצה... ומה שאתה אוהב...

נו... עכשיו: תכל"ס... מה באמת יהיה עם המנדט התשיעי? סו"ס סיכמנו שאני צריך לגמור את הש"ס בגיל 28 ולא לחכות עד גיל 32??

תשמע לי!! אם אתה באמת רוצה להגיע כמה שיותר מהר לסיום הש"ס... אל תלמד יותר מהר... כשלומדים יותר מהר לא מסיימים יותר מהר!! מסיבה פשוטה: זה כמו שפעם הייתי צריך להגיע מגבעת שאול למלכי ישראל ורציתי להגיע כמה שיותר מהר... התחלתי לרוץ ריצה מטורפת... תן ניחוש מה קרה?? בגשר המיתרים הייתי מוכרח לעצור עשר דקות

בר"ח סיון מתחילים!!! לא בליל

שבועות...

ישנה מוסכמה כזו שגדלנו עליה שראש חודש זה הראש של החודש וביום הזה מושפע השפע של כל החודש... ובראש חודש סיון זה ממש בולט... מצינו שיש עסק שלם סביב ראש חודש סיון,

כלומר: היות ומתן תורה הוא בו' סיון, אז כבר בראש חודש סיון העסק מתחיל להתחמם!!! ובחודש סיון זה כבר ממש מבוסס!! זה כבר פסוקים מפורשים בתורה!!! בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה בא מדבר סיני ויחן שם ישראל... ומשה עלה אל האלוקים... יש דגש מיוחד שהיות ובו' סיון הולך לקרות משהו... או הסיפור מתחיל מראש חודש,

ובאמת אם תשים לב השל"ה הקדוש עושה עסק גדול מער"ח סיון... הוא מחבר תפילה מיוחדת ליום הזה... (שתאמר א"ה בבית הכנסת או בבית מדרש... אין צורך בהכרח להגיע לקברו...) ובאמת מה העניין בזה? מאיפה נלקח המושג הזה???

אז לכאורה זה ממש ברור: הרי בט"ו בניסן מתקדש עליו חג הפסח! ואנחנו אומרים: ברוך מקדש ישראל והזמנים, יש פה ברכה מיוחדת... על מה?? על זה שלפני שבועיים בי"ד אלו שקידשו את החודש וזוהו הם קבעו את התאריך ט"ו בניסן שהוא ידוע חג הפסח... זאת אומרת: בי"ד אף פעם לא קידשו את ט"ו בניסן!! בי"ד בסה"כ קידשו את א' בניסן!! זוהו אומר ש"יד ימים לאחמ"כ מגיע ט"ו בניסן... ממילא!!! עם כל הכבוד לט"ו בניסן... אבל הוא כבר תוצאה... הסיפור האמיתי כבר קרה בא' בניסן שאז!!! אז בי"ד קידשו, אז העסק נתקדש וכעת לא נותר לנו אלא להמתין לתאריך ט"ו בניסן...

זו הסיבה שלמעשה בראש חודש כל ההשפעות כבר מגיעים... (אגב: דווקא בחג השבועות, זה קצת פחות קשור לתאריך של החודש כידוע... שהרי חג השבועות תלוי בספירת העומר... אבל בכל זאת זה קשור ואכמ"ל) עכ"פ בהחלט מר"ח סיון משהו מתחיל להתנוצץ... ואם ככה כבר בער"ח צריך להתחיל לחמם מנועים... וכבר הוזכר שאם עמלק יודע לזהות את כ"ט באייר כיום שמומלץ לשיבוש לאומי כדי לגרום ריפיון, מותר גם לנו לדעת שהימים האלו מסוגלים להתחזק בתורה... ואני מכין אותך מראש: יש יצר הרע מיוחד להתבטל בימים האלו!!! ואל תבהל... במקום להיבהל... תסמן לך את זה... תהיה ערוך לזה... כדי שכשיבא הקושי או המפריע... לפחות תדע לחייך ולהגיד לו... אה... זה אתה?? נעים להכיר... בא... בא מזה לבית המדרש... אני רוצה לדבר איתך בלימוד', זכור אל תשכח: מספיק כמה ימים ספורים לתפוס חיזוק ואתה בפנים!! עוזב מה היה... בר"ח סיון באו מדבר סיני ויחן שם...

עוד עצה קטנה: אל תתכונן יותר מידי הרבה לליל שבועות, מדובר בסה"כ בסדר של ארבע שעות, הרבה יותר בשרי ומשמעותי זה מה שתעשה ב-144 שעות שיש לך מר"ח ועד שבועות... ברוגע... בשמחה... וכחיות...

ההיערכות בירושלים בעיצומה לקראת רבבות אלפי ישראל העולים לרגל בעוד שבוע... כמובן שכמו בכל שנה בחג השבועות יש את השתי קבוצות המרכזיות שהם לא עולים לרגל כי הם כבר פה... הקבוצה הראשונה זה אלו שעושים גשר מפסח עד שבועות... זה בדרך כלל אלו שמתגוררים בחו"ל במלכות מדי או אלכסנדריה של מצרים ובאיים הרחוקים כתרשיש ויוון ואיטליה של אדום... אם הם כבר היטלטלו בדרכים במשך שבועות ארוכים וכבר זכו להגיע לפסח הם כבר נשארים לחג השבועות... זו הקבוצה הראשונה והקטנה... אבל יש את הקבוצה היותר גדולה של אלו שנאלצו להקריבו פסח שני... מי שמתגורר בדימונה של נחלת שמעון או מיבניאל של נחלת יששכר... וטרח והגיע לירושלים לט"ו באייר... כבר לא שווה לו לחזור הבייתה... יש לו פה בעוד שלוש שבועות חג השבועות!!! מה הוא צריך ללכת הבייתה... אל תשכח שללכת הבייתה זה גם סיכון להיטמא בטומאת מת... (אם מאוד תרצה... אתה יכול להתווכח איתי ולטעון ש-על פניו... באופן נורמלי לא אמור להיות סיכון להיטמא למת סתם ככה על הבוקר... אבל אל תשכח שאנחנו מדברים פה על אנשים שכבר נכחו ברותחים... זה אנשים שנאלצו לעשות פסח שני... ולמה? כי... כי... אל תשאל אותי למה... כי בערב פסח הם נכראה היו אופטימיים כמון שהם יכולים להסתובב איפה שהם רוצים ויהיה טוב... ואז פתאום הם גילו את עצמם מתחת מנוף ענק ששלח זרועות לחמישים מטר ימינה ומתחתיו היה עוד מנוף ששלח זרוע חמישים מטר אחורה... ו... ואז התברר שמישהו בדיוק מת... וזהו!!! השאר היסטוריה... כאלו אנשים כבר חושבים פעמיים האם לעשות סיוורים או קציר חיטים בשבוע שלפני שבועות... הם כבר מעדיפים להישאר בירושלים ש-פה יש הרבה יותר מודעות מאובטח מבחינת אוהל הטומאה... אין בירושלים אפילו מרפסת אחת שיוצאת החוצה... מי מדבר על מנופים וכדו') ---

אבל אל תשכח!! חג השבועות הוא חג מתן תורה... בפסח עיקר ההתמקדות סביב הקרבן פסח... בסוכות עיקר מוקד העניין זה ניסוח המים והקפות ערבה וד' המינים סביב המזבח... ובשבועות ? ! איפה עיקר ההתמקדות?? סביב לשכת הגזית!!! כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים...

זה מתחיל כבר בליל ערב ר"ח סיון... כבר אז ניכרת תכונה... בכ"ט אייר בשעות אחה"צ, רבן גמליאל הנשיא מזדור לענות על כל השאלות כי כולם יודעים שמחר לאורך הבוקר הוא יעדר!!! מיד לאחר תמיד של בין הערביים... כשמסתתרים המושב ב"ד הקבוע ר' גמליאל יצא מהמקדש ויתארגן לקראת הישיבה החודשית בבית יעקב... ואכן מהיום בערב מתחילה נהירה המונית לכיוון חצר בית יעקב... ר"ג יושב שם ומתחקר את העדים עד... עד שתתקבל העדות המתאימה ואז יכריזו מקודש מקודש... לפעמים זה הולך מהר וכבר בשעה שש בבוקר אנחנו יודעים שהיום ר"ח... ולפעמים זה שלפעפצ'ך... זה מתעכב ומתעכב עד!!! עד חצות... (אחרי חצות כבר לא מקבלים יותר עדים, והוחלט סופית שמעברים את החודש)

לבנתיים מתחילה נהירה... אלפי אלפי בחורים בני עליה שמפוזרים בישיבות שקרובות לירושלים מהלך יום אחד... נוהרים בהמוניהם לחצר בית יעקב להעיד עדות החודש... אגב: יש שם הרבה מאוד עקשן... לא... לא בגלל האוכל... כן... נכון שיש שם גם מגשי קוגלים ושתייה... אבל לא זה הסיפור... הסיפור העיקרי הוא שהנה... אתה רואה פה מימין... זו קבוצה של בחורים מ-לוד... מהישיבה של רבי אליעזר... ומצד שמאל נמצאים קבוצה נבחרת מאנטיפרס מהישיבה של רבי עקיבא... והם מחליפים חוויות... התלמידים של ר"א מעדכנים מה הם השמונה עשרה הלכות שרבי אליעזר הסכים לענות עליהם במסכת סוכה, ומה הם הי"ב הלכות שהוא לא הסכים לענות כי הוא לא קיבל מרבותיו... במקביל!! עוד מעט נגיע לשלחן הסמוך ושם התלמידים של ר"ע מעדכנים איזה דרשות חדשות ר"ע הפתיע לאחרונה!!!! ובאמת בדיוק בימים האחרונים רבי עקיבא עורר סערת רוחות בעולם הישיבות בשיעור כללי האחרון שהוא חידש 'יתורא' ד'טמא' שמכאן ששני עושה שלישי לתרומה מן התורה ולא רק מקל וחומר!!! כולם בהלם! לך תשאל את התלמידים של רבי יהושע פה מקדימה... תשאל אותם איך ר' יהושע המעתיק השמועה... איך הוא הגיב על הדרשה של רבי יהושע???

אומרים שהוא בכה... שר"ע זכה לחדש משהו שאפילו ריב"ז הוציא את זה רק מקל וחומר... בקיצור: לא משעמם פה לרגע בבית יעקב... יש פה סנכרון נטונים... מכל ישיבה מגיעים נציגים שמביאים אותם מידע נחוץ... מחליפים חוויות... מתנצחים בק"ו... זה מביא את הבנין אב של הרבה שלו... וזה מביא את הק"ו של הרב שלו... העסק רוחש... ו... וכמובן לבנתיים גם התור הולך ומתקרב... אל תשכח שכאן למעלה בעליה יושב לו נשיא ישראל שתכל"ס בשבילו הגענו... הגענו לכאן בשביל לזכות ל'יחידות' אצלו... ולזכות להעיד אצלו עדות החודש... כן... כל אחד זוכה לרבע דקה מול רבן גמליאל אבל זה שווה!! תחשוב מה זה לזכות לעמוד בפיך ברכיים מול העיניים הטהורות של רבן גמליאל הזקן שהוא עומד כבוד התורה... שכולו טהרה ופרישות... (למדנו השבוע משמת רבי גמליאל בטל כבוד התורה ומטה טהרה ופרישות) מי לא מוכן לצעוד רגלית לילה שלם ולו לזכות להיטפל ולהעיד עדות החודש מול האדם השלם בקדושת יצורו...

לאורך כל הלילה הולכים להגיע כאן רבבות צעירים ואפילו מבוגרים שראו את הלבנה... לבא ולהעיד עדות החודש... ומסתמן שאכן מוקדם בבוקר תצא הקריאה שאכן התקבלה העדות... ואז השמועה תתפרסם ותוך דקות ספורות החצר תתמלא בהמונים... ואז ר"ג יצא למרפסת יחד עם בי"ד ויאמרו מקודש מקודש... ובגג העזרה יעמוד שם כהן ויקבל את האות שאכן התקדש החודש... ואם!!! אם יספיקו לקדש את החודש ממש מוקדם בבוקר עוד לפני הקטרת האימורין... אז יספיקו להגיד לאותם תשעה שזכו בפיס בהעלאת האיברים לכבש... יגידו להם שנייחו אותם לא מחצי כבש ולמטה במערבו אלא עוד יותר למעלה- תחת כרכוב המזבח כדי להודיע שנתקדש החודש בזמנו... לבנתיים יתארגנו שם בלשכת הטלאים לקראת הוצאת שני פרים ואיל אחד ושבעת כבשים ושעיר חטאת למוספין... וכמובן!!! שבמקביל צוות המשוררים והמנגנים של הלויים בבת אחת מקבלים הוראה להגדיל את ההרכב המוזיקלי!!! כידוע: בראש חודש מרחיבים את ההרכב של מספר כלי הנגינה... מאריכים בתוקעים ומאריכים בתקיעה... אמנם החליל לא 'מכה'!!! יש גבול... החליל מקבל את הבמה רק בי"ב ימים שגומרים בהם את ההלל... זה בעז"ה יש יהיה בעוד פחות משבוע בחג השבועות... עכ"פ השיר של יום של ר"ח הוא הכי חשוב!! הוא דוחה אפילו שיר של שבת... ברכי נפשי את ה'... כל זה מה שצפוי שהולך להיות... אבל בסופו של דבר הכל תלוי פה!! למעלה... אתה רואה?? אתה רואה את העליית גג הזו!! שם יושב רבן גמליאל והוא יחליט והוא יקבע האם ר"ח היום או לא... גם אם הוא יתבלבל... ויטעה... אפילו שוגג או מזיד ומאיזו סיבה שתהיה ר"ג יחליט שהוא 'מוספין' יום אחד מדעתו', אז אנחנו מקבלים את זה... רבי עקיבא יכופף את ראשו, ואין לך אלא בי"ד שבימין!! עצם המעמד הזה של ההכנעה שלנו כאן לציות מוחלט לנהגת התורה שבארץ היא היא ההכנה המרוממת ביותר למתן תורה, את ההשפעות והקדושה הנוראה שהושפעה שם ברגעים אלו, את זה אני לא יכול להמחיש כאן במדור זה... אני יכול במקרה הטוב להמחיש את הסעודות גדולות שהיו עושים להם שיהיו רגילים לבא... בזה אני טוב... מה שבטוח: שהחצר בית יעקב הזו... היא היחידה שלא חרבה!! היא מלווה אותנו גם היום... את הנכונות להיכנע למרות מהנהגת התורה... לפחות להיות ערוך לכאן (עיני מאמר בדף ב' בגיליון אודות מסכת גיטין) אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו.

