

# { אז נדברו }

פרשת בהעלותך תשפ"ג | לסדר: "שובה ד' רבבות אלפי ישראל" | גליון מספר: 605

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל:

a8447168@gmail.com

רגעים ספורים לפני הורדת גיליון זה לדפוס...

## שמועה כי באה ונמס כל לב

על נטירתו של לבם של ישראל רשכבה"ג

מרן ר' גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה.

בשעות קצרות אלו... שאין אנו רוצים להרגיש כהוא כובס שלא זכה לבא לאשכבתיה דרבי... לא נותר לנו אלא להעתיק כאן מילה במילה מספר "מנורת המאור" על הסתלקות הצדיקים... צריך לדעת שהסתלקותו של אדם גדול זה משהו גדול... הרבה הרבה יותר מההסתלקות הצרה שלנו... אנחנו אולי פוגשים את החלל הנקודתי שנפער לנו בהנהגה או באישיות... אבל בשמים יש לזה היבטים הרבה יותר רחבים... ולכן מי שיעיין בדברי חז"ל חזינן שעניין ההספד על סילוקו של חכם הוא מהחובות התובעניות ביותר... זה לשון מנורת המאור (נר ג' כלל ח' חלק ג):

"תנו רבנן: בשעת פטירת חכם, כל העם חִבְּיוּ בְּהִסְפָּדוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: "וַיָּמָת שְׁמוּאֵל וַיִּקְבְּצוּ כָּל־יִשְׂרָאֵל וַיְסַפְּדוּ־לוֹ", מְדַקְדָּמֵר "כָּל־יִשְׂרָאֵל" לֹא שָׁמַע מִיָּמֶינָה שֶׁנִּקְבְּצוּ אֶלָּא שֶׁבָּפוּהוּ בְּעֵירוֹת... וְגַם מִיַּת הַצְּדִיקִים, כִּאֲחֵר שֶׁנִּתְפָּשִׂין בְּעוֹן הַדּוֹר וְהַחֲסָרוֹן הוּא לְדוֹר וְלֹא לָהֶם, כִּי טוֹבָה הוּא לָהֶם שֶׁלֹּא יָרְאוּ בְּרַעַת הָעוֹלָם, עַל כֵּן מִיַּתָּם הִיא יְסוּרֵין לְדוֹרָם וְהוּא עֲנֵשׁ יִשְׂרָאֵל וְכִפְרָתָם לְעוֹנָם עַל כֵּן כָּל בֶּן דַּעַת יִבְכֶּה מֵאֵד עַל פְּטִירַת הַצְּדִיקִים, שֶׁהֵם עֵינֵי הָעֵדָה, וְתִכְהֶינּוּ עֵינֵיהֶם מִרְאֵת בְּהִסְתַּלַּק הַצְּדִיקִים מִן הָעוֹלָם וַיְסַפְּדוּם כְּרֵאֵי לָהֶם. גַּם סִפְרוּ לָנוּ שֶׁם אִיךָ בְּפִטְרַת הַצְּדִיקִים הָיוּ נֶרְאִין בְּעוֹלָם אוֹתוֹת וּמוֹפְתִים כּוֹחֲדִשִׁין, לְפִי שֶׁיִּצְטַעְרוּ בָּהֶם בְּנֵי אָדָם וַיְסַפְּדוּם מִסִּפְדוֹ גָּדוֹל וְכָבֵד, כְּדֶאֱמַרְיָן הָתָם... וְהַתּוֹרָה שְׁלוֹמֵד וּמְלַמֵּד בְּעוֹלָם הָיָה מְבַכֶּה עָלָיו, וְאִי־עַל־פִּי שֶׁפְּטִירַת הַצְּדִיקִים הֵם עֲנֵשׁ גָּדוֹל לְיִשְׂרָאֵל וְלִוְקָח בְּיָדוֹ הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא צָרוֹר הַכֶּסֶף, שֶׁהֵם מְכַנְּסִין שְׁלוֹם בֵּין יִשְׂרָאֵל לְאֲבֵיהֶם שֶׁבְּשָׂמַיִם, אֵל יִתְאַשּׁוּ יִשְׂרָאֵל עַל זֶה מִן הַגְּאוּלָּה, כִּי אִי־עַל־פִּי שֶׁיְהִיָּה הַדּוֹר חִיָּב בְּחִסְדוֹ עֲתִיד לְשַׁלַּח הַגְּאוּלָּה... "דֶּאֱמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אִם רֵאִיתָ דוֹר שֶׁשָׂמַמְטָה הוֹלֵךְ - חִפָּה לוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: "כִּי־אַתָּה עִם־עֲנֵי תוֹשִׁיעַ..." כְּדֶאֱמַרְיָן (תְּלִמִּיד חָכֵם שֶׁשָׂת בֵּית מִדְרָשׁוֹ בְּטָל, אֵב בֵּית דִּין שֶׁשָׂת בְּתֵי מִדְרָשׁוֹת שֶׁבְּעִירוֹ בְּטָלִין וּבְנֵי בֵּית הַכְּנֶסֶת נִכְנָסִים לְבֵית הַכְּנֶסֶת וּמְשַׁנִּין מְקוֹמָן וְכוּ' וְכִשְׁהַצְּדִיק נִפְטָר מִן הָעוֹלָם מְלַאכֵי שְׁלוֹם יוֹצְאִים לְקִרְאָתוֹ וּמְקַבְּלִין אוֹתוֹ בְּשְׁלוֹם הַלְעָלוֹתוֹ בְּשְׁלוֹם לְיִשְׂרָאֵל שֶׁל מַעְלָה,

ניתן לקבל את הגיליון בפקס באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

הודעה: כמידי שנה ניתן לקנות את החוברת 'אלה מסעי' הממוקדת לבחורי שיעור ג' בשיבה קטנה העוסקים בימים אלו בבחינות והיערכות לקראת ישיבה גדולה.

ניתן להשיג (לעת עתה רק) בב"ב

רחוב קיבוץ גלויות 9

רחוב חזו"א 34 פינת דסלר (ודרייפוס)

ניתן לקבל גם במייל.

## נודה להשתתפותכם

## בהוצאות הגדולות!!

בבנק: בנק פאגי

סניף 182

חשבון 747815

ע"ש: שב שמעתא

(ע"ר)

ניתן לקבל קבלה מוכרת

להחזר מס (ס' 46)

באשראי: "נדירים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

לפניך כמה שורות שנכתבו בשעה שעדיין שארלים עדיין לא נצחו את המצוקים... והיות ודברי חיזוק אלו אמיתיים ורלוונטיים גם לאחר שנגזרה גזירה... אז הרי הדברים ככתבם.

(השארתי אותם כמות שהם... בתקווה להבנה...)

כשאנחנו מתפללים על גדול בישראל שיבריא... פעם חשבתי שהזעקה הגדולה היא שה' ישאיר לנו אותו כי אנחנו זקוקים לו בתור עמוד הענן שיורה אותנו וידריכנו... אבל האמת היא שלא דווקא!! לא צריך להגיע לזה!! התפילה היא על דבר הרבה לפני... כלל ישראל זקוקים לעסק התורה שלו... לתפילה שלו... להנחת תפילין שלו... לקיום מצוות היומיומי שלו...

אה... אם ככה... אם זה הכל' אז כמה צריך להתפלל על גדול בישראל יותר מכל יהודי חולה אחר?? אז זהו!!! שמותר לנו לדעת שכן שכל יהודי הוא יחיד!! וכל מעשה מצוה יש לו חשיבות בפ"ע... אבל עדיין!! אדם גדול בתורה שעוסק בתורה לשמה ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים וכל הווייתו ומהותו קרבת ה'... זו אנטנה שמקרינה שפע עצום על כל העולם כולו... הדף גמי הפשוט שהוא לומד כמוני וכמוך פועל במקומות הרבה יותר גבוהים בשמים... הוא לא רק מבין יותר טוב את הגמי... אלא גם מושפעים דרכו שפע הרבה יותר נשגב בשמים... ואת זה בעיקר אנחנו לא רוצים להפסיד... את ה"מדור ושכינה בתחתונים" בכזו מדרגה...

כלומר: כשמתפללים על אדם גדול זו הזדמנות להתבונן אחת ולתמיד שתורה ומצוות לא כ"כ נמדדות לפי קילו... אלא בעיקר לפי ראש נפצו!! קילו זה בעיקר כמה... כמה שעות מרן ר' גרשון שליט"א הישיש יכול ללמוד ביום?? עשר שעות?? נו... את הק"ג שעות האלו יש מי שיכול ללמוד במקומו... אבל הראש נפצו?? באיזה קדושה וטהרה העשר השעות האלו נלמדות?? מי הוא האדם השלם שלומד אותם ובאיזה גובה הוא אוהז?? זה הסיפור!! ועל זה אנחנו מתפללים!! את הנשא את 'ראש' הזה אנחנו צריכים... עליו אנחנו מתפללים!!

נפלה עטרת ראשנו אוי לנו כי חטאנו... קרבנו לפני הר סיני ונטל ממנו את התורה!!! אילו זכינו, היה מתקיים בנו 'נשא את ראש בני מרן ר' גרשון...' אבל כעת כשנעלה הענן ונגללה הפרוכת והורד המשכן... הרי ונסעו בני ר' גרשון אחר ארון ברית ה'... נשים לילות כימים על משים לילות כימים... ת.נ.צ.ב.ה.

מי שחושב שלדור המדבר היה חיים קלים יש לו טעות...

לא היה קל להיות בדור המדבר!!! הקב"ה תבע מהדור הזה טירונות ותובענות ובלתי מתפשרת בקבלת עול מלכות שמים... **רוצה דוגמא במה זה הגיע לידי ביטוי???**

הנה דוגמא: בפרשה שלנו התורה מתארת איך היו נראים המסעות... ביום בהיר הענן נעלה מעל המשכן ויוצאים לדרך... לאן?? לא יודעים!! כמה זמן נסיעה? אי אפשר לדעת... על פי ה' יסעו... אין שום צפי... אין לך קצה חוט לאיפה... חכה... פתאים הענן נעצר וקעת חונים... נו... לכמה זמן חונים???

ליום? יומיים?? שבוע? שבועיים? שנה?? חמש שנים?? עשרים שנה? אי אפשר לדעת!!! אין לך שום קצה חוט... אפילו לא בערך... שתבין: היו מסעות שעם ישראל היו שם לילה אחד... היו מסעות שעם ישראל שוארו שם חודש... והיה קדש ברנע שעם ישראל היו שם תשע עשרה שנים!!!! תחשוב שכעת מגיעים לאיזשהו מקום ואין לך מושג האם אנחנו הולכים להישאר פה י"ט שנה או יומיים או חודש... אתה מבין לבד שזה מאוד מאוד מושג!!! כי יש לי פה מריבה עם השכן על נוקי שכנים... (האם הוא יזיז את הפתח או אני... כי הרי אין פתחים מכוונים)... אם אנחנו זזים מכאן בעוד יומיים או אפילו בעוד חודשיים... יאלה... נסתדר... לא נעשה עסק... אבל אם אני הולך להישאר פה שנתים... אז ההלו... אני רוצה להזמין פרגולה... אני רוצה לפתוח מרפסת... לעשות אספלט... ואתה לא יודע... אין לך שום כיוון...

**אבל יש דבר מאוד מעניין!!!** יש מסע אחד ויחיד שעם ישראל לשם שינוי קיבלו מידע מושוער... **היה זה בהר סיני!!!** כשעם ישראל הגיעו להר סיני... כתוב "ויחן שם ישראל... ודרשם חז"ל במכילתא. מה זה ויחן שם? "אמר להם משה: **זמן הרבה אתם עושים שם!** וכן מצינו שהיו שם "ב חודש פחות י' ימים" מה יש?? למה דווקא בהר סיני כן ניתן לקבל מידע והשערה כמה זמן?? **מוכרחים לומר שכשבאים לקבל עול תורה... כאן צריך להתמקם!!!** בן אדם לא יכול לקבל תורה כשהוא עומד מתנדנד באוטובוס עירוני... אי אפשר להיכנס לסוגיה בלימוד בכבוד ראש כשאתה חי על גלגלים ואתה כל הזמן בהיכון שעוד רגע נעלה הענן... ככה אי אפשר לקבל תורה!! בשביל תורה צריך מה שנקרא **ישיבה!!!** למה צריך ללמוד **בישיבה???** מה זה זמן וישוב **בישיבה???** כי ישיבה זה משהו שמתיישבים בו... מתמקמים!!! צריך להתיישב בדבר... **אהרי!!!** אהרי שעם ישראל זכו ללמוד הרבה תורה בהר סיני... קעת הגיע הזמן להיכנס למירון של עול מלכות שמים... קדימה... פתאים כל יום הקב"ה מזמין סיטואציה אחרת... פה כל פעם יש מסע אחר... פעם מסע ארוך ופעם קצר... זה נכון בהמשך החיים!!! אבל בשביל לעמוד בתורה... בשביל זה חיים ישוב הדעת!!!

---  
רגע... ומה יעשה מי שאין לו כח לזה... מה אעשה... אני לא בנוי לדרמות יזימויות... אין לי כח שכל כמה זמן פתאים יש איזה מסע חדש... אה... מה יעשה מי שמשווער לשלוות נפש וליציבות בחיים ואין לו כוחות נפש לחיות על גלגלים???

**אז הנה! פירשת השבוע שלנו התשובה כתובה בפירושי:** ויסעו מחר ה'!! עם ישראל ברחו מזה ה'... די... כמה אפשר ללמוד... אה... אין לכם כח ללמוד... רוצים טיולים...?? רוצים לגוון?? קדימה... מתחיל המירוץ... כל יום משהו אחר... אה... לא מתאים לך?? תברח בחזרה להר סיני!! תסכים לברוח למקום שממנו ברתת... תקבל על עצמך עול של עסק התורה... לקבוע עיתים לתורה... כל המקבל על עצמו עול תורה מעבירים ממנו עול יסורים ועול דרך ארץ... מי שמוכן לבא להר סיני... משה רבינו מרגיע אותו... זה בסדר... אתה יכול להתמקם!! פה הולכים להיות הרבה זמן... אבל בשביל זה צריך להסכים לויחן שם נגד ההר... קבלת עול תורה!!!

יש לי חידוש מסוים שאני קבוע אומר... וכל פעם שאני אומר אותו יש לי עליו ויכוח קבוע עם אנשים... החידוש שלי הוא כך: שכשאומרים ששלמה המלך היה חכם מכל אדם... המשמעות היא שהיה לו את כל המידע שיש לנו היום... היה לו נורת חשמל... היה לו רכב... הוא ידע לייצר מטוס... הייתה לו תשתית לטלפון... הוא גם ידע לייצר פצצה גרעינית... הכל... את כל המיחשוב הרפואי והטכנולוגי... הכל היה גלוי ופרוש כשמלה לפני שלמה המלך...

והחידוש הזה הוא כמובן מאוד דרמטי!! כי אז יוצא ששלמה המלך נצר בלבו סודות הכי איסטרטגיים... הוא יכול לייצר רכבים, ולעשות טלפונים... ולחסוך לכל הדורות המון עגמות נפש וכאב ראש בחיים ובכל זאת הוא החליט משום מה... (מסיבות יותר מידי מובנות ש-מי כמוני מבינים היום למה) להוריד את כל הסודות היוקרתיים האלו יחד איתו אלי קבר...

ופה אנשים מתווכחים איתי!!! אנשים מתקשים לעכל את זה... טוענים לי: לא!!! זה לא מחייב... זה ששלמה המלך היה חכם מכל אדם... אבל זה לא סתירה שלא בטוח שהוא ידע את מה שאנחנו יודעים כיום... כי סו"ס העובדה היא שהקב"ה גזר שעד שנת ת"ק עדיין לא התגלו כל מיני טכנולוגות שקיימות... ממילא הגזירה הזו לא פסחה על שלמה המלך... כלומר: במילים אחרות זה לא קשור לחכמה של שלמה המלך... זה שהוא היה חכם מכל אדם... זה לא סתירה שהקב"ה גזר להעלים מהבריאה כל מיני טכנולוגיות ואפשרויות עד הדורות האחרונים... ככה אנשים ט כל הטכנולוגיות שיש לנו היום... זה פחות חכמה... זה יותר גילוי!!! בשנת ת"ק הקב"ה פקח לעולם את העיניים והתחיל לגלות לנו כל מיני סודות בבריאה... ועד אז הקב"ה גזר שאנחנו לא נדע... ממילא יכול להיות ששלמה המלך היה חכם מכל אדם... אבל הקב"ה גזר שהוא לא ידע... אז הוא לא ידע...

### **אבל אני מתנגד בכל תוקף לטענה הזו!!! ואתה יודע למה???**

כי הטענה הזו מידי מוכרת לי... היא מצלצלת לי באוזן... היא מזכירה לי משהו מאוד מאוד מוכר מהעבר... אתה יודע מה זה מזכיר לי???

שכשהייתי בגיל הטיפש עשרה היו לי הרבה ויכוחים עם אבא שלי... אבא שלי אומר לי משהו אחד ו... ואני כמובן מבין יותר!! אני מסביר לאבא שלי שהדור של היום זה אחרת ממה שהוא מבין... ואבא שלי שוב מנסה להגיד לי משהו... ואני שוב מסביר לו ש... אבא... תבין... אני זכיתי להבין יותר טוב... ובדור שלנו זה אחרת... ואז בשלב מסוים אבא שלי עצר לרגע ושאל אותי: תגידי לי בכנות: **נראה לך שאתה יותר חכם ממני??** לרגע נאלמתי דום... חשבתי כמה רגעים... בררתי את המילים... ואז ענית לאבא שלי: לא!! חלילה!!! אני לא יותר חכם ממך... אבל... אבל... אבא שלי עדיין אחרי הכל הקב"ה עשה שהדור הצעיר מבין יותר... כלומר: זה לא שאתה ח"ו פחות חכם... זה גזירת רבי'ם כזה... הקב"ה גזר שיש מושגים חדשים שהדור הצעיר מבין והדור המבוגר לא... מה שנקרא 'הניח לנו מקום להתגדר בו'... אה... מה אתה אומר עליי? יצאתי יפה!! זה... פה הסתיים הויכוח! אבא שלי נכנע... לך תסביר לתכטיט ש-מילא אתה בגיל הטיפש עשרה... אבל לפחות אל תפיל את זה עוד על הרבש"ע.

ויום אחד גדלתי בשנה... והיום אני כבר מבין שאבא שלי כן היה יותר חכם ממני והרבה יותר חכם ממני!!!! וסו"ס שכבר השכלתי להבין את זה... והנה היום אני מדבר על שלמה המלך שהיה החכם מכל אדם ואני טוען שאם הוא היה חכם מכל אדם זה אומר שהוא הבין גם את מה שאני ואתה מבינים... וכאן פתאום אנשים טוענים לי שלא!!! הוא היה חכם עד... עד גבול מסוים!!! עד מנהטון... עד דור 2023... עד הטכנולוגיה של היום... אוי אוי אבאלע... המשפטים האלו מחזירים אותי אחורה... הטענה הזו יותר מידי מוכרת לי... גם אני טענתי את אותה טענה לאבא שלי... כן... אתה יותר חכם... גם המשגיח בישיבה יותר חכם... אבל עד גבול מסוים ש... שם ה' גזר שאני זכיתי להבין יותר...

**אז זהו שלא!!! זו בדיקת הנקודה!!!** לא לחינם הקב"ה עשה ששלמה המלך יהיה החכם מכל האדם... ה' רצה שיהיה אדם אחד בעולם שיקיף את הכל... שיחצה את כל היבשות... שיבין הכל... היו לו את כל האיפלקציות וכל האפשרויות שאתה ואני חולמים עליהם... הוא הכיר מקרוב את כל הטכנולוגיות המתקדמות שאנחנו מכירים עד היום... ואת כל ההפתעות הנוספות שיש בבריאה שאנחנו עדיין לא יודעים... (בינינו... יש כזה דבר?? לא יכול להיות...) ואחרי כל זה הוא הגיע למסקנה שהבל הבלים אמר קוהלת... והנה הכל הבל ורעות רוח... שלמה המלך הוא היחיד שמתבטא בצורה הכי בוטה: ושנאתי את החיים!!!! יש לי את ההכל ואני שונא את החיים... אין לי מזה כלום... ובסוף הוא מסכם ואומר: תשמע לי... כאחד שיודע הכל ומכיר הכל... אני אומר לך עם יד על הלב: סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם!!! איזה מסמך עוצמתי זה...

יש פה בן אדם שסיים להכיר את הכל... ואומר לך: חבל!!! חבל על הטרחה... אתה רוצה טעם בחיים?? את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם!!!

יש לך כזה מסמך... מה עוד צריך חוץ מזה?? אבל תסמוך עלינו... אנחנו לא פראיירים... כמו שאני הצלחתי למצא נוסחה דיפולומטית איך להסביר לאבא שלי שלמרות שהוא חכם יותר ממני... אבל עד גבול מסוים ששם אני מבין יותר... גם לנו יש נטיה לחשוב לעצמנו... כן... עם כל הכבוד לשלמה המלך שהיה לו הכל וראה הכל... אבל יש גבול!!! סמארטפון לא היה לו! רכב טסלה לא היה לו... בינה מלאכותית עדיין לא היה לו... אז זהו שלא!!!

פרנציפ היה לו והיה לו!!! תסמוך עליו שהיה לו... כי אם יש משהו שיש בדורנו ולא היה לשלמה המלך אז הוא לא היה חכם מכל אדם אלא אני ואתה יותר חכמים ומבינים ממנו... אז זהו!!! שבשביל זה הוא היה החכם מכל אדם... לדעת הכל... להבין את כל העוצמות הטכנולוגיות שהתגלו במאתים שנה האחרונות... ולזהות שבשורה התחתונה רק נזק יצמח מזה... תחשוב איזה עוצמה של פקחות וחכמה צריך בן אדם שאגור בתוכו כזה מידע איסטרטגי... שהוא רואה מול עיניו אנשים שנסרכים שבוע ימים ברגלים כושלות ויש לו מידע שיכול לספק להם רכב שיעשה להם את זה בשעתיים... לראות אלף פועלים סוחבים בלוקים ויש לו מידע איך להמציא מנף שיכול לחסוך כ"כ הרבה עמל ויגיעה... והוא מבין שזה לא כדאי!!! הוא מבין שהתוצאה המקסימה של כל הטכנולוגיה המתקדמת מסתכמת בשלוש מילים: ושנאתי את החיים!!!! לדעת ששלמה המלך דיבר על הדור שלנו... ידע הכל... הבין הכל... ואומר לך: תשמע לי... סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם!!! המסר הזה פונה אליך... אתה בדור 2023 עם הטכנולוגיה הכי משוכללת... אני מכין אותך מראש: אם אתה לא רוצה לשנא את החיים ולהרגיש הבל הבלים... פתרון אחד יש לי: את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם...



מיזם חדש מבית אז נדברו...

## ספר תהילים הבטחתי

### **לפרסם!!!**

כן... יש לי חלום להוציא ספר תהילים מהודר ומלכותי שכשמו כן הוא: תהילים- **הבטחתי לפרסם!!!** להוי ידוע לך שתהילים זה מלשון **תהילה**... ופירוש המילולי של **תהילה** זה פרסום והקרנה החוצה... ( מלשון 'בהלו נרו עלי ראשו' או 'יהל אור...' ) בקיצור: כל הרעיון של ספר תהילים זה **הבטחתי לפרסם!!!** דוד המלך מבטיח לה'... צדקתך לא כיסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי, לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב... **אני מבטיח לפרסם!!!** אודך בקהל רב בעם עצום אהלל... אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו... רוצה עוד כמה עשרות פסוקים כאלו בתהילים?? חבל על היריעה... תפתח אתה בעצמך את התהילים ותראה... בקיצור: כל הרעיון של ספר תהילים מתחילתו ועד סוף זה **הבטחתי לפרסם!!!**

**אבל את מה ??? למען ה': את מה הבטחתי לפרסם???**

**פה מתחיל הסיפור העגום של דורנו!!!** לדאבונו הרב היום כשאני רואה מרחוק מודעה שכתוב עליה 'הבטחתי לפרסם', אני עדיין לא יודע מה כתוב... אבל אני כבר יודע מראש את **מה לא...** מה שבטוח זה שלא הולכים לפרסם פה את ישועת **השם!!!** אין כיום מושג של הבטחתי לפרסם את **ישועת ה'!!!** זה לא קיים!!! **יש הבטחתי לפרסם שתפילה על ציון פלוני 'עובדת', יש הבטחתי לפרסם שהדלקת נרות לע"נ אלמוני מסוגלת...** יש **הבטחתי לפרסם שתורמה לפלוני עובדת...** אבל לפרסם את ישועת ה'??? **זה לא!!!** ואתה יודע מה... שיהיה... בא נגיד שהמצאתם שיטה חדשה... פתחתם משרד פרסום חדש... שיהיה... אבל מה הכי מתסכל?? שבכל המקומות האלו... אתה יודע מה אומרים?? **את ספר התהילים!!!** הולכים לקבר פלוני... אומרים פרקי תהילים... נושעים... ואז **הבטחתי לפרסם...** עושים סגולה פלונית... אומרים כך וכך פרקי תהילים... ואז הבטחתי לפרסם... מה הבטחתי לפרסם?? למען ה'!!! את מה בדיוק??? מילא אתם רוצים לפרסם כל מיני המצאות חדשות... תהנו מהחיים... **אבל לפחות תביישו להחזיק שם את ספר התהילים!** ספר תהילים מפרסם רק משהו אחד ויחיד!!! **את ישועת ה'!!!** את אשרי כל חוסי בון!!! את אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים כי אם בתורת ה' **ה' חפצו... דוד מבטיח לפרסם שתשועת צדיקים מ-ה'!!! ויעזרם- ה'!!!**

לא מתאים לך ההבטחתי לפרסם של דוד המלך?? אין בעיה... שים אותו בפינה כמו ששמת את הסידור תפילה כל פה שבחרת לשים בצד... אבל לעשות שימוש בספר התהילים שכל כולו להלל ולהתהלל בישועת ה'... ולגייס אותו לקמפיניים זרים לגמרי?? מה זה צריך להיות??

האמת היא שדוד המלך בעצמו כבר מתייחס בספר תהילים לתופעה דומה של 'הבטחתי

שלי... ועל זה דוד פונה לה' בכאב ואומר: רבש"ע ממה נפשך... או שאתה יתב' תביא ישועות יותר מהר... או שלפחות תעצור את המהירות של הפתרונות האחרים... שהם לפחות לא יציעו סחורה שאי אפשר לקבל באותה מהירות אצלך יתברך... **בקיצור: דוד המלך נוגע בנקודה הכאובה והמוכרת!!!**

הסגולות והפתרונות הקלים גונבים לקוחות... סו"ס לכלל ישראל יש קשיים והתמודדויות וכשהודי צריך ישועה... הוא צריך אותה הכי מהר והכי דחוף... ולהתחיל כעת להשקיע בתקשורת עם בורא עולם ולבנות מערכת יחסים זה... זה לא שיווקי... זה פחות רץ על המסך... אז בדיוק שבביל זה דוד המלך עושה את שלו והוא יוצא בשיווק!!! שיווק שנקרא ספר תהילים!!! רבותי: דרשתי את ה' ועניני... זה עובד!!! תנסו... טעמו וראו... אשרי הגבר יחסה בו... בו בטח לבי ונעזרתי... ותכל'ס... כלל ישראל קנה את ספר התהילים... לוקח אותו איתו לכל מקום... אבל לא תמיד הוא קונה את התוכן שלו!!! אנחנו לוקחים איתנו את הספר תהילים... אבל מה אנחנו דוחפים לתוכו?? את כל הסגולות והפתרונות המהירים??!

אז הנה... כעת יש לי מיזם חדש... אני חולם להוציא ספר תהילים **הבטחתי לפרסם** - אבל נוסח דוד המלך!!! אני רוצה להיצמד להבטחתי לפרסם המקורי של דוד המלך בכבודו ובעצמו... האמת היא שאין צורך להוציא בפועל כזה ספר התהילים... אתה צריך פשוט לפתוח אחת ולתמיד את ספר התהילים... מתוך נקודת הנחה ברורה: **שכל פרק תהילים הוא מגמתי!!! לכל פרק יש הבטחתי לפרסם נקודתי משלו!!!**

כלומר: אם בספר התהילים יש 150 פרקים... אז ניתן לומר שיש כאן 150 נושאים שונים של הבטחתי לפרסם!!! כעת לא נותר לך אלא לנסות ללמוד בעיון כל פרק תהילים ולהוציא ממנו את ההבטחתי לפרסם שלו...

**רוצה כמה דוגמאות??** אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים... כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה... והיה כעץ שתול על פלגי מים... דוד המלך עסק בתורה (ושלים על זה מחיר) אבל הוא **הבטיח לפרסם** שבסוף מתברר שלא מפסידים מזה כלום!!! אשר פרו יתן בעתו ועלה לא יבול וכל אשר יעשה יצליח... דוגמא נוספת... למנצח אל הנחילות... כאן דוד מקדיש פרק מיוחד על קויי הנייעס ועל כל בעלי הדילטוריה ברשת... קרבם הוות! קבר פתוח גרונם! לשונם יחליקו... דוד המלך מבטיח לפרסם מה הסוף שלהם... (אני לא כ"כ יודע למה דוד מקדיש להם כמה פרקים בתהילים... מי שמכיר אותם או מי שסובל מהם כנראה מבין יותר טוב ממני למה... אז נא לפרסם ולשמור מרחק מהם... ומי שסובל מהם דום לה' והתחולל לו... דוד המלך בילה אותם ולא הם בילו אותו...) יש פרקים שדוד **מבטיח לפרסם** באיזה תהומות ויגונות עמוקים הוא היה, וגם שם הוא בטח ה' וה' הושיע אותה, ואשר ע"כ, דוד המלך שולח קישור לכל מי שנמצא כעת במצב דומה... הנה המייל והנה המספר טלפון הנכון למי להתקשר כשאתה מרגיש ככה... תפנה לאותו בורא עולם שאני פניתי אליו והבטחתי לפרסם את ישועתו. יש גם פרק תהילים מיוחד שדוד המלך מבטיח לפרסם שיש כזה דבר

לפרסם... אבל רגע... לפני שאני מצטט... אני מוכרח להסתייג!!! סו"ס דוד המלך מדבר שם על ע"ז... ובדורנו זה חלילה וחס לא ע"ז... אסור ח"ו להוציא שם רע... אז נא לקבל את ההסתייגות!!! ההסתייגות ברורה?? אם ככה, כעת אפשר לגשת לציטוט... ובכן: בפרק ט"ז בתהילים כתוב: מכתם לדוד שמרני קל כי חסיני בך... **ירבו עצבותם אחר מהרו בל אסין נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי!!!**

מה פירוש המילולי של הפסוק המסובך הזה?? אומר המדרש:

אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע: בני אדם שממהרין על פתחך לבא ומאחרים לצאת, הרבית להם עצבונות, עצבון אחר עצבון, ממהרים להם ואומרים להם: נסכו לפני ע"ז, והוא אומר איני מנסך - 'בל אסין נסכיהם', ואומרים לו: זבח, והוא אומר: איני זוכה, שמה אפילו מים בכוס אדום, והוא אומר: איני שותה... 'ובל אשא את שמותם על שפתי',

דוד המלך לפתע מתפרץ בספר תהילים בכאב ואומר לקב"ה: רבש"ע: למה רק לי אתה לא עוזר בקמפיין?? אני מצידו משכנע את כולם להתפלל רק אליך ית'... אני מבטיח לכולם 'טעמו וראו כי טוב ה'...' אני כל היום משנן לכולם... זה עני קרא וה' שמע... שפכו לפניו ית' לבבכם ותראו ישועות... ותכל'ס... **זה אורך זמן!** אמנם מי שמתפלל אליך ית' רואה ישועות בעיניו... אבל עדיין זה לא עובד בלחיצת כפתור!!! גם היהודי שמוכן להתפלל רק אליך באמת ובתמים אתה ית' לא ממחר להושיע אותו באותו רגע... כי... כי אתה ית' רוצה לראות את הנכונות שלו... אתה רוצה לראות האם הוא באמת מוכן להשקיע בקשר איתך ית'... (בקיצור: בא נדבר ככה: ה' יתברך לא ממחר לענות לו כמו איזה קליינט שאני או... עוד רגע הוא בורח לי... אני חייב לתת לו שירות... אחרת הוא ילך למתחרה שלי...) בורא עולם לא מחפש קליינטים תעשייתיים... ה' רוצה מישהו שמוכן להשקיע בתקשורת ולכן זה לא הולך אוקוס פוקוס... חד חלק... עד כאן אין בעיה... אבל מתלונן דוד המלך... מה לעשות... ש'המתחרים' שלי... אלו שמציעים פתרונות אחרים ממך יתברך... אצלם זה כן עובד **מהרה!!!** אחר---**מהרה!!!** האחרים מציעים כן פתרונות מהירים...

הם מביאים כל מיני שיטות מהירות וקלות שאתה לוחץ על כפתור והישועה מתעופפת אליך עד הבית... רק תתרום ובום!! הישועה פה!! ולאוותו יהודי יש ניסיון קשה מאוד... כי סו"ס הוא נמצא במצוקה והוא באמת צריך ישועה מההההר ודחחחחוף... הע"ז מציע לו רק תעשה ככה וככה וזהו... הישועה כבר נשלחת לך דרך במייל... ואילו אצל דוד הישועה עובדת בצורה יותר איטית... ידנית... לא אוטומטית... בלי שלט... אומר דוד המלך: רבש"ע: אין פה שיוויין!!! אותו יהודי שדווקא כ"כ רוצה לפנות לה'... הוא צריך המון תעצומות נפש כדי לא לפנות לחנות המתחרה!! הוא צריך המון אימון ונאמנות בה' לוותר באדיבות על הפתרון המהיר! ש-עובד מהר ובקלות!!! ולהגיד לא תודה... בל אסין נסכיהם מדם ובל אשא את שמותם על שפתי... לא תודה... לא מחפש פתרונות אחרים... גם אם הם עובדים בלחיצת כפתור... ולמה?? כי ה' מנת חלקי וכוסו!!! אני נאמן לה' בכל מצב... גם אם הישועה תגיע יותר מאוחר... אני מעדיף שה' יהיה מנת חלקי!! ששוייתי ה' לנגדי תמיד ואף אחד אחר לא יחלוק עם ה' את הישועה

העיניים האלו... בחרת בהם...) לעומת זאת דוד המלך גם הוא עושה אירוע מפואר ויחצני. ואצלו משום מה... זה לא עושה רק לעניים... אדרבה... בה' תתהלל נפשי ישמעו ענווים וישמחו!!! איך יכול להיות?? פשוט מאוד: דוד המלך מייחצן את התפילה... התפללתי לה' והוא עזר לי... כל מה שיש לי זה רק מתפילה... ברגע שבה' תתהלל נפשי... פה גם הענווים שמחים לראות את ישועתו של דוד... כי אם זה בה'... אז גם אנחנו בתמונה...

ההבטחתי לפרסם היחיד שהוא נקי לגמרי ואין בו עין הרע... זה בה' תתהלל נפשי!! לפרסם בשער בת רבים שהתפללתי לה' והנה הוא עזר לי!!! צאו בפרסומת... התפללתי לה' ויצאתי מהחובות... התפללתי לה' ויש לי ילדים טובים... התפללתי לה' והוא פתח את הלב שלי והנה אז נדברו על שלל מאמרי... פה מותר להתהלל כי אתה לא מחזיק אצלך שום קלף שאין לשני... מישהו מפריע לך להתפלל לה'... קום ותתפלל...

הגיע הזמן שגם אנחנו נצא בפרסומת!!! גם אנחנו נבטיח לפרסם!!! וזו סגולה אמיתית!!! רבש"ע: אם אווושע אני אפרסם... אודך בקהל רב... ותן לרבש"ע את הקרדיט **ורק לנו!!!** אגב: לכל אלו שמשחקים אותה ראש קטן ושואלים אותי: מה זה סתירה. אני מודה לה' וגם מפרסם את הסגולה? הוי שתהיה בריא... תאר לעצמך שאני אשלח מייל לאחד מהמוסדות ואני אכתוב שם שתרמתי גם להם וגם לארגון השני ומשניהם ביחד ראיתי ישועות... נראה להם שהם יפרסמו את זה בעיתון?? תשכח מזה!!! למה? מאוד מעניין למה?? כי... כי בפרסומת יש כלל: לא נותנים קרדיט לשנים!!! אין כזה דבר לעשות קמפיין גם לג' וגם לש"ס... זה לא עובד... כל טיפוש מבין את זה... אבל משום מה כשזה מגיע לשבח והודאה לה'... פתאום כולם נהיים תמימים... הוא נותן שבח והודאה לה' וחצי מהדרשה הוא מסביר איזה סגולה הוא עשה ואיך שמיד אח"כ זה עבד... וכמובן שהכל ממנו יתברך... בטח... איך לא... תכל"ס... בשורה התחתונה למי נתת את הקרדיט?? מי שממנף סגולה... אוטומטית הוא שם את הרבש"ע בפינה... אתה מבין מצוין על מה אני מדבר... (גם אם אליבא דאמת זה לא סתירה... סו"ס הנפש שלנו בסוף לא מסוגלת להכיל קרדיט משותף) קדימה... צאו מהמחבואים... התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה'... יוצאים בקמפיין הבטחתי לפרסם... מה שבטוח: אני לא מבטיח לך שום דבר אם תפרסם את ה'... יש לי רק הבטחה אחת: אני מבטיח לך אמת!!! תן ניוחש איזה מחיר יש ל-אמת?? לא יודע איזה מחיר... מה שבטוח... המחיר שלה בריצפה... על זה נאמר: ותשלך אמת ארצה!!!

אדוני... זה עובד... עשיתי את הסגולה הזו ו... ו... וזה עבד מהרה!!!!

התפללתי זה לא עבד (מהר) זה כן עובד מהרה!! יש קבלות!!!

כשאומרים לי כזה משפט... כאן אני מוריד כפפות: רבותי: גם עבודה זה עובדת **יותר מהרה!!!** (כן... היו נשים שהגיעו לירמיהו הנביא עם קבלות... שם זה עובד יותר מהרה!!) ולכן מה??? לכן תעבוד ע"ז??? אז מה והסגולה עובדת יותר מה... לכן אחר מהרה?? לכן תתן קרדיט לזרים?? מה... אבא שבשמים עד כדי כך זול בשבילך שאם אתה לא רואה אותו על הצג על החיוג הראשון... אז זה? אתה כבר מתקשר לרווחה ומודיע שאתה ילד עזוב... שאבא שלו עזב אותו ואתה רוצה ללכת למשפחת אומנה??

מותר לנו להשקיע בתקשורת עם בורא עולם... אבא שבשמים זה **משהו שעובד!!!** אבל גם אני **צריך לעבוד** בשביל זה... מותר לי להשקיע בתקשורת איתו... אני כבר לא ילד קטן... כשילד קטן בוכה צריך מיד מיד להגיע לעריסה שלו... כולם עובדים אצלו... אבל אתה בן אדם מבוגר... בנית כבר בית ואתה יודע איך עובדת מערכת יחסים... מערכת יחסים בנויה על מינימום של השקעה!!! אני לא צריך להגיד לך איך נראה בית שהתקשורת בין הבני זוג מתחילה ונגמרת בכספומט... וחיססר לך אם לא תתן באותו רגע... אחרת הבן זוג יסתובב ברחובות ויבקש מזרים... **הגיע הזמן שנבין את הדברים הפשוטים האלו!!!** הלוואי ואתבדה... הלוואי ויתברר שסתם הגזמתי ועשיתי מהנושא הזה יותר נורא ממה שהוא... אבל למיחש מיבעיני!!! צריך לקחת בחשבון שהעליהם החובבני הזה של תעשיית הסגולות והישועות... יתכן שזה עבר את גבול הטעם הטוב זה כבר לא מביא ישועות אלא... לא... לא רוצה להגיד מה... ומי יסלק את החרון אף הזה?? אני ואתה... לפחות אני ואתה נפנה לה' ונגיד לו: אנחנו איתך... אנחנו מדברים איתך... אנחנו שייכים למפלגה הקטנה של דוד המלך... שאזכיר צדקתך **לבדך!!!** אני מודה לה' **בלבד!** ואני לא מחפש בכל מחיר להכניס לתמונה עוד 20 דמויות נוספות שיחלקו עם הקב"ה את הקרדיט... **לא!!! אני נותן לה' ורק לה' את הקרדיט!!!** אני לא יודע כמה אנשים יקנו את האמת שכתובה במאמר הזה... אבל יתכן שמספיק כנישתא חזא... מספיק כמה יהודים שנותנים אימון בה'... מוכנים להשקיע בתקשורת איתו ולא אחר מהרה... והשאר ימשיכו לקבל ישועות מדרכים עוקפות... העיקר שיהיה להם טוב...

**רגע... אבל מה עם ההבטחתי לפרסם???**

אני פונה כעת לכל מי שדרש את ה' וענה אותו... **קום ותפרסם!!!**

המקום היחיד שמותר להתגאות זה בישועת ה'!!! איך כתוב בתהילים?? בה' תתהלל נפשי ישמעו **ענווים** וישמחו!!! שמת לב מה כתוב כאן???

כשביר עושה חתונה מפוארת ומנקרת ומוציא לכולם את העיניים... זה אולי עושה טוב לעשירים... אבל לעניים זה רק עושה רע... זה מנקר להם את העיניים... (ואח"כ הוא לא מבין מאיפה נפל עליו עין הרע... אדוני... שילמת טבין ותקלין כדי להוציא לאנשים את העיניים... קח קרדיט על

לחזור בתשובה!!! דוד המלך מפרסם שם שגם הוא יודע לחזור בתשובה... ולא סתם... אלא הוא הבטיח לפרסם שזה עובד!! (יש פרק תהילים שדוד מקדיש לניסי יציאת מצרים שגם זה אנחנו מחויבים לפרסם... יש גם פרק תהילים שמוקדש לכל החטאים שעם ישראל חטאו במדבר... שגם זה אנחנו מחויבים ב'זכור אשר הקצפת' וכן הלאה וכן הלאה... כל ספר התהילים על ק"נ פרקים... יש פה ק"נ נושאים ותחומים שדוד המלך הבטיח לפרסם!!) **עכ"פ ספר תהילים הוא לא ספר תפילה...** הוא גם ספר לימוד!!! דוד המלך מלמד אותנו מה צריך לפרסם!! מה חשוב לפרסם... וגם... גם מה לא חשוב לפרסם...

(איך מישהו אמר לי... חבל... למה דוד המלך נפטר בחג השבועות?? אם הוא היה נפטר ככה באמצע הקיץ... בכ"ב סיוון... היינו עושים לו כזו הילולא... היינו מביאים כנורות ונבלים... היה מצצב... אבל ככה דוד המלך נפטר בחג השבועות... מי מתפנה בחג השבועות לחשוב על דוד? אבל מה התשובה?? הנה!!! זה בדיוק הנקודה!! דוד המלך אומר: הילולא שלי בחג השבועות!!! אתם רוצים לעשות משהו לעילוי נשמת??

תקבלו את התורה!!! תלמדו מאלטע באבא רות מה זה צניעות... מה זה גמילות חסדים... זה... זה מה שהבטחתי לפרסם וזה הדבר היחיד שיש לי להציע בייאצייט שלי... אין מה לעשות בייאצייט של דוד המלך מעבר לזה! דוד לא מפרסם קברים ולא נרות. דוד מפרסם את ישועת ה' ואת ואת פרק קי"ט בתהילים... זה ההבטחתי לפרסם נוסח דוד המלך!!!)

**יהודים יקרים: איבדנו את הצפון מ מ ז מ נ !!** אני לא נביא... אנחנו לא יכולים להעריך עד כמה הדברים האלו חמורים... אבל צריך לחוש שיתכן וזה חמור מאוד... **מה אני מתכוון??** מילא יש סגולות ועניינים והבטחות שיעתירו עליך ולכל מוסדות יש היום את הישועות שרק אצלם אפשר לקבל... וביננו... כל מי שקצת מבין עניין יודע שזה בסה"כ עניין של איזה 'חברת פרסום' הם לקחו... זה חצי משעשע... חצי מעניין... חצי גם משכנע... נו... בסדר... עוברים הלאה... לעמוד הבא בעיתון... ולפרסומת הבאה של מילקי ושל קידישיק... **אז זהו!!! שיתכן שזה לא צחוק!!!** יתכן שיש פה תביעה גדולה בשמים!!! כי תחשוב שבזאת עולם בכבודו ובעצמו מרפרף בלוחות המודעות שלנו או בדפי העיתון שלנו ואז לפתע הוא שואל: רגע... ואם אב אני איה כבודי?? איפה אני פה?? שכחת ממני לגמרי!!! אתם נעזרים בכל המי ומי... נותנים קרדיט לכל המי ומי... ורק אותי שכחתם!! רק אני לא נמצא פה בתמונה!!!

הלוואי והמשפטים האלו לא נכונים... הלוואי ובשמים לא רואים את זה כ"כ חמור... אבל צריך לקחת בחשבון... ש... שיש פה משהו הרבה יותר חמור ממה שאנחנו חושבים... ויתכן שחובתנו לקום על הרגלים ולצעוק גיוואלד!!! דיי!!! די לשכחת ה'!!! די די ל-אחר מהרה!!! די להשליך את ה' מאחורי גווננו... די לנסות בכל מחיר לעקוף את הרבש"ע... די לתת קרדיט לכל הקברים ולכל המוסדות ורק את הרבש"ע להותיר מאחור... לא יודע... האם אני היחיד שזה כ"כ צורם לי?? אולי חסר לי פרטים... למה לאף אחד זה לא מפריע?? **ומה הכי מטרף את דעת???** כשאני אומר כזה משפט לאנשים... אתה יודע מה התדובה?? **אבל זה עובד!!!**



