

עטרת צדיקים

עיון במעשי הצדיקים לר"ל יומא דהילולא

♦ הרב משה ריימן ♦

רעוא דרעוין אשתכח

לרגל הילולת הרה"ק רבי אברהם גרשון מקיטוב זי"ע - כ"ה אדר

אומרים שעדיין לא ידע האיש במה דברים אמורים.

רק כאשר ידע עליהם הערב, והסבו לסעודה השלישית, בשעה זו של רעוא דרעוין, כבר לא יכול היה רבינו להתאפק ולהצניע יותר את האש הגדולה הבורחת בלבו פנימה, ולפתע, שלא ברצונו, החלו שפתותיו נוטפות מור ולבונה, מאמרים נשגבים, עמוקים וטמירים, נגנלה ונסתר משמו בהם בערבוביא, ולפי דברי רבי אייזיק: "ובעת אמירת התורה נתמלא הבית כולו אורה, והאורח נפל ארצה מרוב אורה, ואז נזכר גם בהאש אשר ראה בלילה סביב הבעל-שם-טוב, והבין כי איש אלקים קדוש הוא וצדיק נסתר".

במוציא מנוחה אמר לו רבינו לאורח הנדהם: "סע לחיים ולשלום אל רבך רבי גרשון, שהוא גיסי, ותאמר לו שהנה זה הגיע זמני להתגלות בעולם..."

ולפי גרסא נוספת אמר לו רבינו לאורח שלא יגלה לרבי אברהם גרשון לבדו אלא "שילך לכת החסידים הגדולים בעיר (קיטוב), ורב הקהילה, ויאמר בזו הלשון: הנה יש אור גדול בסביבות קהילתכם, מהראוי שתלכו אחריו להביאו העיר".

לפי אותה גרסא: "כששמעו זאת הרב והחסידים הבינו כי הבעל-שם-טוב הוא זה האיש, ונזכרו על כל הפליאות שהיה להם עליו שעתה הכל טוב וישר, והלכו כולם לכפר לבקש שיבוא לעיר. הבעל-שם-טוב ראה זאת כבר קודם ונסע לעיר והם יצאו לקראתו, וכשפגעו זה בזה ירדו כולם למקום אחד ועשו ביער כסא מענפי אילנות והושיבוהו עליהם, וקבלו אותו לרב עליהם, והבעל-שם-טוב אמר לפניהם דברי תורה".

אכן, עת 'רעוא דרעוין' בזמן המנחה של שבת קודש, עת התגלות היא, וכדבר האמור בזוהר הקדוש (ח"ב פ"ב, ב), שכך תרגומו: 'בכל ששת ימי השבוע, כאשר מגעת עת תפילת המנחה, שולט דין חזק ומתעוררים כל הדינים, אבל ביום השבת בעת מגיע זמן תפילת המנחה, 'רעוא דרעוין אשתכח' - הרצון של כל הרצונות נמצא, ובחינת הקדושה הנקראת עתיקא קדישא מגלה את בחינת הרצון שלה, וכל הדינים נכפפים, ונמצא רצון ושמחה בכל העולמות, ובהתעוררות רצון זה נפטר משה הנביא הנאמן הקדוש מהעולם,

לאכול י"ב חלות כמעשה אחי הקדוש..."

שאל אותה האיש אם יש נהר בסביבה, שיוכל לטבול בו לכבוד שבת. "אכן גם בעלי אדם כשר ונוהג לטבול בכל יום לפני התפילה", השיבו לו, והראתה לו את הדרך לנהר.

השבת פרסה את כנפיה הטהורות על פני הארץ, ורבינו שב אל קיטוב, לבוש בגדי איכר גסים ומגושמים. משראה כי בא אורח, התרגש בכל לבו, ופניו האירו באור יקרות, "אה, כמה שמח הנני לארח יהודי כזה בביתי", הביע את התרגשותו, אך אמר לו: "אבל נראה לי כי איש חסיד אתה, ובוודאי רצונך להתפלל באריות, ואילו אני אינני רגיל בדברים כאלו, ואין לי כח להתמין זמן רב כל כך, לכן אתפלל כדרכי במהירות ואשב לסעודה, ואתה תתפלל כהרגלך, וכשתסיים להתפלל בצטרף אל סעודתנו..."

כך הסתיר רבינו את עצמו, עד שהיה האיש בטוח ללא שום ספק, כי מדובר בבור ועם-הארץ, תם שאינו יודע לשאול. הוא ראה אותו מתפלל בחופזה, ומיד מתיישב לסעודת את הסעודה. לאחר שסיים גם הוא את תפלתו והצטרף לסעודה, ביקש הימנו רבינו שיאמר לו דבר-תורה. חשב האיש לעצמו, וכי מה יודע כפרי גם ופשוט שכזה, והחל אפוא לספר לו על מה שמסופר בפרשת השבוע שהיתה פרשת שמות, על פרעה ששעבד את היהודים ולא נתנם לצאת ממצרים. "אזוי?!?!" (ככה-?!?) - עשה רבינו עצמו כילד מתלהב - "טאקענ? וואס זאגסטו?!?" - (אכן? מה אתה אומר?), כביכול לא שמע על כך מעולם.

ויהי בחצי הלילה, הקיץ האורח משנתו, וירא את מארחו יושב ועוסק בתורה, נבעימות מיוחדת שכבשה את לבו הנדהם. לפי גרסא אחרת, ראה האיש כי "אש גדול בוער סביבו, ויקם ממשכבו לגשת אל המקום, אבל שוב לא ראה מאומה, וחשב בלבו, כי אין זה אלא מחלום הלילה". ולפי גרסא אחרת הבחין בו רבינו כי הוא כמעטף ואמר לו: "לא היה לך להסתכל במה שלא הורשית".

למחרת, ביום השבת, שוב התפלל רבינו במהירות הבזק וישב לאכול עם האורח, וחזר וביקש ממנו לדבר בדברי תורה. לפי הגרסא שהאיש תלה את חזיון הלילה כחלום גרידא, המשיך כמעשהו בלילה לספר את סיפורי הפרשה, ורבינו המשיך לקבל את הדברים כבתימות מפלאה. אמנם לפי הגרסא השנייה, היה האיש מבולבל למדי, וכבר ניסה לומר רמזים שונים, אלו ואלו

ימי עלומיו של רבינו הבעל-שם-טוב הקדוש, מוסתרים היו בשפירר חביון, בכל כוחו ניסה אותו צדיק נשגב להצניע את דרכיו מבעד למעטה של פשטות מופלגת, עד שבא עתו להתגלות לעיני כל ישראל.

גם מעיני גיסו הגדול והקדוש רבי אברהם גרשון מקיטוב, נסתרה דרכו של האי גיסא. ואולם, תוך כמה שנים הפך לתלמידו הראשון של רבינו, בשעה שעלה ברצון מוסב כל הסיבות לגלות את אורו הגדול, על ידי אחד מתלמידיו של רבי אברהם גרשון.

הסיפור מובא ב'שבחי הבעש"ט' משמו של הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא, וכן בכתבי הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאמאנא בשם חותנו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפניטשוב, והשינויים ביניהם קלים ביותר, לכן שילבנו אותם יחדיו, כדלהלן:

ביום חמישי אחד, דפק איש יהודי על פתח הקיטוב, בית מגורי רבינו, בכפר שבין קאסוב ובין קיטוב. האיש בעל הצורה ההדורה נמנה על תלמידו רבי אברהם גרשון, והיה בדרכו אליו. כוחותיו כבר שכלו מטורח הדרך, ומשראה פתח עם מזוזה, החליט לפנות את מזוזה, אולי יהיה כאן מי שיסייעו לביתו, למען יוכל לפוש קמעא. רבינו שהתבודד כל ימות השבוע ביער, לא שהה בבית, אך זוגתו הצדקנית פתחה את הדלת, וקיימה מצות הכנסת אורחים כהוגן. האיש נח מעט והמשיך לדרכו.

אך כאשר נסע משם כברת ארץ, נשברו אופני מרכבתו, וכל טרוחיתו להשיג בעל-מלאכה שיתקנם עלו בתוהו. בינתיים חלפו השעות, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, ושבת מלכתא כבר הופיעה על סף פתחי עולם. משהבחין כי לא יספיק להגיע לרבו מבעד יום, חזר על עקבותיו ברגל, אל ביתו של רבינו. הוא שאל את הצדקת אם בעלה כבר חזר הביתה, ותען לו ותאמר, כי דרכו של בעלה לשוב הביתה בנסות צללי ערב, בזמן הדלקת הנרות. סיפר לה האיש על התלאה אשר מצאוהו בדרך, והרבנית אכן הציעה לו לעשות את השבת בביתם.

משכנסו התפלא לראות כי האשה אופה שתיים-עשרה חלות קטנות במנהג המקובלים דורשי יחודים, ומשראתה הרבנית על תויו פניו כי מבין הוא, וכי עלול הוא לגלות את סוד בעלה, והיה כמתנצלת בפניו: "הלא גם בעלי שהוא עם-הארץ, אדם כשר הוא, ומותר לו

עטרת שכל שבליה

פלאות ופרפאות

♦ הרב משה ריימן ♦

פרשת המגורה - סגולה להבנת התורה

ויעש את המגורה זָהָב טָהוֹר וגו' (כו, יז).

כתב הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו ה'ק' אגרא דפרקא (אות קעב):

"נראה לי בסגולה, כשאדם אינו מבין איזה דבר בתורה יאמר פרשת המגורה בתורה ויאירו עיניו, המשיכיל יבין".

מעשה מרכבה - מצויר היה על הכיור

ויעש את הכיור נְחֹשֶׁת וְאֶת כָּלֹּן נְחֹשֶׁת מְרֻאָת הַצְּבָאֹת אֲשֶׁר צָבָא פְתַח אֹהֶל

מוֹעֵד (לח, ח).

בספר 'גימטריאות' לרבינו שמשון (נדפס בספר ש"ך על התורה בסוף הפרשה) כתב לאמר: "לפי שעל הכיור היה מצויר עליו מעשה מרכבה, ולזה נקרא כיור, לשון ציור וכיור" (עי' בבא בתרא נג, ב).

וכתב על כך הגאון רבי אליהו הכהן זי"ע בעל "שבט מוסר", בספרו "סמוכים לעד": "ונראה דלרמוז לזה סמך 'ויעש את הכיור' למה דחתם פרשה דלעיל 'לוחות עשה אותו', לומר שעשה את הכיור מצויר מעשה מרכבה כאשר ראו במתן תורה בקבלת התורה הכתובה בלוחות. ולגילוי זה סמך 'לוחות עשה' כי 'ליועש כיור', כלומר, מה שראו בנתינת עשרת הדברות שבלוחות שראו מעשה מרכבה - ויש את הכיור, שצייר עליו מעשה מרכבה".

זהירות בשמירת חפץ של קדושה

וּבְצִבְאָל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר לְמִשֵּׁה יְהוָה עָשָׂה אֶת כָּל אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה (לח, כא).

וברשי: "משה צוה בצבאל לעשות תחלה כלים ואח"כ משכן אמר לו בצבאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואח"כ משים כלים בתוכו אמר לו כך שמעתי מפי הקב"ה א"ל משה בצל א-ל היית, כי בוודאי

כך צוה לי הקב"ה וכן עשה המשכן תחלה ואח"כ עשה כלים".

ביאר הרה"ק רבי יצחק זעליג מסוקולוב - קאצק זי"ע, כי משה רבינו ע"ה לא היה יכול לצייר בעצמו שמי שהוא ישראל יגע בארון הקודש גם אם יעמוד ברחובה של עיר, כי הלא ארון הקודש הוא, ומי יהיו לנגוע בו, לכן אמר לעשות תחילה ארון, כי סוף מעשה במחשבה תחילה, ולהעמידו בכל מקום שהוא.

אבל בצבאל אמר לו: משה רבי, מכיר אני את טבע ההמון יותר ממך, כי אני שריר בתוכם, ולכן אני אומר, כי יש לחוש לקדושת הארון אם לא יהיה מקום משכן סביבו בקרשים גבוהים וחזקים, וגם הם יהיו מאוחזים ומאוגדים בבריחים חזקים וברית אחד תיכון שיסובב מעבר לעבר, ואז כשיחידיו יהיו תואמים רק באופן זה יהיה הארון משומר מפני אנשים בעלי מזג חם שלא יוכלו להתאפק בראותם חפץ של קדושה ברחוב...

על כך הודה לו משה: בצל א-ל היית.

בגודל שכר קריאת פרשת המשכן

וּתְכַל כָּל עֲבֹדַת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד וְיַעֲשֶׂה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכָל אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה בְּן עֶשְׂרִי (לט, לב).

במדרש תנחומא (פרשת צו) איתא: "בא וראה כשהקב"ה מראה ליחזקאל את צורת הבית מה הוא אומר, הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית (יחזקאל נב, י), אמר יחזקאל לפני הקב"ה: רבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שוואינו, ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית, וכתוב אותו לעיניהם, וישמרו את כל צורותיו ואת כל חוקותיו, וכי יוכלו הן לעשות, הניח להם עד שיעלו מן הגולה, ואחר כך אני הולך ואומר להם. אמר לו הקב"ה ליחזקאל, ובשילבי שבני נתונים בגולה יאה בניו ביתי בטל, אמר לו הקב"ה גדול קרייתו בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה, ובשכר קרייתו שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקים בבנין הבית, ואשרי האיש העוסק בתורה והנתון ממנו ללמד תורה לבנו, כי בשביל הממון שהוא נותן ללמדו זוכה לחיי העולם הבא".