

{ אז נדברו }

פרשת כי תשא - פרה תשפ"ג | לסדר: "נגד כל עמך אעשה נפלאות" | גליון מספר: 596

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל:

a8447168@gmail.com

איך היהדות מתייחסת לעמדת כח ושליטה??

היות וגיליון זה יוצא מאוחר, וממילא גם בפורום יותר מצומצם ולא מודפס עקב הגילופין של ימי הפורים הקדושים... ננצל את ההזדמנות לפתוח נושא אמנם מרתק אבל פחות מהותי!! שהוא בין הייתר גם קשור בעקיפין לפסוקים האחרונים של מגילת אסתר... (זה כבר בעיקר בשביל לרצות את עצמי... לכתוב ולהתעסק בנושא הזה בעיצומו של תענית אסתר והכנות לפורים)

ובכן: יש רש"י קצר ולא מוכר בפרשת ויחי... כתוב שם בסה"כ חמש מילים!!! ומסתמא כמעט אף אחד לא שם לב לרש"י הזה... ובכן: כתוב: ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף... אל נא תקברני מצרים... אומר רש"י במקום: ויקרא לבנו ליוסף... **למי שהיה יכולת בידו לעשות!!!** אתה יכול להסביר לי בבקשה מה רש"י בא לומר בזה?? כתוב כאן ש-למה יעקב קורא דווקא ליוסף? כי הוא זה שיש יכולת בידו לעשות. מה? מה רש"י בא לומר לנו בהסבר ה"סתמי" הזה?

אז תרשה לי להציע פשוט: (או שזה נכון או שזה לא נכון...) נדמה לי שרש"י בא כאן לענות תשובה על שאלה שמתבקשת מאליה: יוסף הצדיק כידוע נאלץ לתפוס שררה, אתה תהיה על בתי ועל פיך ישק כל עמי... יוסף נהיה מושביר לכל עם הארץ... כן... זו היה שעת חירום!!! "וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה..." כן... מאוד חשוב... יוסף באותה תקופה הציל את העולם כולו מחרפת רעב... אבל בסידור... עשית את שלך!!! הייתה תקופת חירום... היית הפרוייקטור הקריטי "למען עשו כיום הזה להחיות עם רב..." והנה ב"ה נגמרה ה"קורונה"... הסתיים משבר הרעב... מצרים חזרה לתפקוד מלא... כעת מצרים כבר לא צריכה נואשות את אותו צפנת פענח ש"נתון אותו על כל ארץ מצרים..." אם ככה: למה יוסף לא מחזיר את המפתחות?? למה יוסף לא מפנה את מקומו ופורש מהנהגה... למה יוסף נשאר לשבת על כס אדוני הארץ ולנהל את מצרים עד יומו האחרון??

תבין: מילא פוליטיקאים... אני מבין למה הם נדבקים לכסאות ולא רוצים לפרוש... אבל סו"ס אנחנו מדברים פה על יוסף שמיותר לציין שהיה מדובר באדם מרומם הרבה יותר ממה שאנחנו מדמיינים שבוודאי לא היה לו שום אחיזה בענייני חומריות ובכל זאת!!!! נו... אז למה יוסף בכל זאת ממשיך לתפוס את ההנהגה של מצרים ולא משחרר אותה עד יומו האחרון?? **אז הנה התשובה:**

תאר לעצמך... יום אחד הליגער יעקב אבינו ירצה משהו... והוא יבקש ממני... ואז אני אגיד לו: אבא... הייתי רוצה לעזור לך... אני אשתדל... אני אנסה... אבל זה לא תלוי בי... מה אפשר לעשות... פעם!!! פעם הייתה לי מילה... פעם המפתחות היו ביד... אבל אחרי שסיימתי לעשות את שלי פרשתי מהחיים הפוליטיים... החזרתי את המפתחות... ומכאן ואילך זה כבר תלוי במשרד הפנים או בטחון... ואז יוסף בכל זאת מנסה לפעול... מנסה להפעיל קשרים ועם כל הרצון הטוב בסוף הוא מרים ידיים וחוזר לישראל סבא ואומר לו: מצטער אבא... אמנם אליבא דאמת כל העולם עומד על התורה שלך. אמנם הרעב פסק במצרים בזכותך... ואמנם הנילוס עולה לקראתו של פרעה רק בכח צדקות... את כל זה אני ואתה יודעים!!! אבל מצרים הרי לא יודעים את זה. וגם אם אני כן יודע. אבל מה אעשה שכעת כבר אין את הסמכויות לדאוג למלאות את רצונך כפי שבאמת מגיע לך... מה אעשה... זה כבר לא תלוי בי.

אז זהו!!! שיוסף לא מחכה שזה יקרה!!! יוסף אומר: אם הקב"ה כבר נתן לי כח בידיים!! אני צריך לשמור עליו **לעת פקודה!!!** אחרי שהקב"ה כבר מסר בידיים שלי את העמדת מפתח הזו שאני האיש החזק בעולם אני צריך לשמור על זה לעת מצא... ועל זה נאמר: "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות..." מי יודע אם לא נצטרך את המפתחות שלו בשביל לאכוף את רצונו יתברך... או לעשות רצון צדיק לכשימצא...

"ויקרא לבנו ליוסף--- למי שהיה יכולת בידו לעשות!!! כן... המציאות חזקה מהכל! מי זוכה לעשות?? מי שיכול לעשות!!! ולכן יוסף לא מחכה שאבא שלו יצטרך משהו... ואז הוא יאנח ויגיד... אוי כמה חבל... הייתי רוצה אבל אין לי את הסמכויות... כשהגיע השלב שאבא כבר מבקש... זה כבר מאוחר... בוקר טוב... כעת נזכרת??... לכן יוסף שומר את עמדת המפתח שלו כבר עכשיו לעת מצא!!! עשרות שנים יוסף מחזיק שלטון ביד רמה... הכל בשביל הרגעים מהסוג הזה... שכשיגיע הרגע שאבא יבקש משהו... הרי הנני!!! אני אהיה מי שיש יכולת בידו לעשות!!!

כלפי מה הדברים אמורים???

שאלת המיליון: האם יש עניין לתפוס עמדת כח?? האם יש עניין להשקיע בקשרים... לשים רגל ולשלוח זרועות מול כל מיני חלונות גבוהים... בא נשאל ככה: נניח שיהודי עובד ה' מוצא את עצמו בסיטואציה שנותנים לו על מגש של כסף אפשרות להתעשר ובקלות!!! או לקבל לידיים שלו תיק רציני בעירייה וכדו'... האם בתור עובד ה' אני אמור להסתייג ולדחות את זה כי מה לי ולשטיות האלו... או לא!!! מי יודע אם לעת כזאת... תפוס את המושכות... לך תדע אם יום אחד נצטרך את זה... זו שאלה מאוד מעניינת: ואני חושב שעיקר החידוש פה... זה עצם הצגת השאלה!!! כי בינינו... יש כאלו שלא מבינים מה השאלה... ברררררר שכן!!! נותנים לך מפתחות... תקפוץ על זה... נותנים לך מבנה- תתנפל עליו... נותנים לך כסף, תבלע אותו... זה צד אחד!! ומצד שני: דווקא העובדי ה' הצנועים והטהורים שבינינו... מאוד ברור להם הצד השני... סליחה... בשביל מה אני צריך את זה? הם בעיקר מתמקדים בחצי משפט השני של מרדכי... "רווח והצלחה יעמוד ליהודים ממקום אחר..." **ההמשך בעמודים הבאים...**

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!

בבנק: בנק פאגי

סניף 182

חשבון 747815

ע"ש: שב שמעתא

(ע"ר)

ניתן לקבל קבלה מוכרת

להחזר מס (ס' 46)

באשראי: "נדרים פלוס"

בטלפון: 0799-654321

בדואר: פולק, גאולה 15 חיפה

למענה אנושי: 052-7683095

תודה מראש!!!



ובאכיפה!!! עד כאן הנהגה של יוסף. **אבל!!! כאן מגיעה ההנהגה ההפוכה במאה שמונים מעלות!!!**

דוד המלך... דוד הוא גם מלכא משיחא... דוד הוא גם איש אדוני הארץ במלא מובן המילה... **אבל אצל דוד יש קנאות הפוכה!!!** דוד לא נוקף אצבע בשביל לבסס את הממלכה שלו... אדרבה... דוד מוסר את כל המפתחות לבורא עולם... דוד אף פעם לא מנסה לשים רגל ולהרבות שליטה... (אדרבה... דוד כל היום במנוסה מתמדת כדי לא לקדם את המלוכה שלו... וכשיש כאלו שמנסים לקדם את המלוכה שלו... דוד מתייחס אליהם כאוייבים לכל דבר! כך כשאבישי בן צרויה רוצה להרוג את שאול במערה... דוד מזהיר אותו: אני יהרוג אותך!! כשדואג הורג את שאול, דוד מוציא אותם להורג כדין מורדים במלכות!!! לא שלוו! אלא במלכות היריבה שלו! אל תקדמו לי את המלכות... למה???) כי המלכות שלי זה מלכות של ה'!!! רק ה' מקדם את המלכות שלי... מבחינתו של דוד אין נזק תדמיתי ואישי יותר גדול ממי שמנסה לייחס לדוד את כס המלכות! כי בזה דוד מפסיד את כסא ה'!!! דוד יושב על כסא ה'! וזה יכול להיות רק אם ה' לבדו מושיב אותו על הכסא!!! מגדיל ישועות מלכו!!! (זה נושא נרחב שמוזכר המון בתהלים... דוד מצידו יושב כל היום או עוסק בתורה או עוסק בשירות ובתשבחות... דוד חגור אפוד בד פשוט... בביהמ"ד הוא יושב על הארץ כאחד מהתלמידים... וביום ששי אם תראה עוייבד ה' רץ אחרי צבי לצוד אותו לכבוד שב"ק... אל תתפלא שתגלה שזה דוד המלך (כמבואר בחלק) דוד לא נוהג בטכסיס מלכות ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני

בא ניקח דוגמא מזוית אחרת: חזקיהו המלך ושלמה המלך!!! גם בתקופה של שלמה המלך וגם בתקופה של חזקיהו היה גילוי כבוד שמים בשיא העוצמה... **רק יש הבדל תהומי ביניהם:** אצל שלמה המלך הגילוי כבוד שמים התבטא בפקחות והחכמה והסייעתא דשמיא שה' נותן לשלמה... וכתוצאה מזה הכל מתנהל כשורה וכולם נכנעים לפניו... בקיצור: פרק ע"ב בתהלים: לשלמה אלוקים משפטיך למלך תן... ידן עמך בצדק ואז... ישאו הרים שלום לעם... ירד כמטר על גז... לפניו יכרעו ציים... וירד מים עד יום וכו' וכו'. בקיצור: כבוד ה' מתגלה בשטח הגשמי והמוחשי באמצעות האדם השלם בקדושת יצרו שמתנהל ע"פ רצון ה' שדרכו מבשילים התנאים ומתאפשרים הנתונים שעם ישראל יהיו שרויים בשלווה שכזו! עצם הופעתו של אישיותו של שלמה המלך זה עצמו גילוי כבוד שמים... (זו גם הסיבה שהנביא עושה עסק מכסא שלמה, והבית של שלמה, וחכמתו של שלמה, ומלכת שבא וכו', כי גילוי כבוד שמים כעת מתגלה ע"י עצם האישיות המושלמת והאידיאלית של מבחר המין האנושי- שלמה המלך...)

אבל יש סוג של אחר לגמרי של גילוי כבוד שמים!!! חלפו להם מאות שנים וכאן מגיע חזקיהו המלך! הוא הרבה פחות מוצלח 'כביכול' משלמה המלך... חזקיהו עני ואביון... אפילו אישה אין לו... הממלכה שלו מצומקת מאוד... בקושי על יהודה הוא מולך וגם שם מתנהלת נגדו אופוזיציה לוחמת... כל ההתנהלות הבטחונית שלו חסרת היגיון... כי את כל התקציבים הוא לקח לכוללים והישיבות... וממילא לא נותר לו שום אמצעי לחימה מול סנחריב... וכמובן שההתנהלות הלא ריאלית הזו מקוממת את שבא וסיעתו שהם הרוב בממלכה החלשה שלו בלאו הכי... בקיצור: יש פער של שמים וארץ בין ההתנהלות של שלמה המלך לשל חזקיהו! אצל שלמה המלך הגילוי כבוד שמים מתגלה דווקא באמצעות התנהלות מחושבת והיגיונית וריאלית ומתוכננת של שלמה המלך!!! ואילו אצל חזקיהו זה מתבטא בדיוק הפוך... חוסר התנהלות טוטאלי... חזקיהו המלך מבהיר בצורה חד משמעית: אנחנו מצידנו אבודים... אין לנו שום סיכוי... ואם ככה רבש"ע... אז בבקשה... פיניתי לך לגמרי את השטח... אני לא מפריע... כעת מלך אתה ה' **לבדך!!!!**

זה באמת מה שקורה... חזקיהו הולך לישון בלילה... וה' יוצא לבדו בלילה ומכה את כל מחנה אשור... כולם פגרים... מה שאף מלך חזק בעולם לא יכל לעשות עם כל הצבא המיומן והמתוכנן ביותר...

נהנה לך שני סוגים של גילוי כבוד שמים... האם אני מעורב בגילוי כבוד שמים על דרך החיוב... או על דרך שלילה שאני מסתלק מהתמונה...

וכעת ניגש לדוגמא שאליה חתרת:

בדור שלנו ניתן לזהות שני מסלולים של גילוי כבוד שמים... מסלול אחד פחות מוכר וכמעט לא ריאלי...

ובאכיפה!!! עד כאן הנהגה של יוסף. **אבל!!! כאן מגיעה ההנהגה ההפוכה במאה שמונים מעלות!!!**

דוד המלך... דוד הוא גם מלכא משיחא... דוד הוא גם איש אדוני הארץ במלא מובן המילה... **אבל אצל דוד יש קנאות הפוכה!!!** דוד לא נוקף אצבע בשביל לבסס את הממלכה שלו... אדרבה... דוד מוסר את כל המפתחות לבורא עולם... דוד אף פעם לא מנסה לשים רגל ולהרבות שליטה... (אדרבה... דוד כל היום במנוסה מתמדת כדי לא לקדם את המלוכה שלו... וכשיש כאלו שמנסים לקדם את המלוכה שלו... דוד מתייחס אליהם כאוייבים לכל דבר! כך כשאבישי בן צרויה רוצה להרוג את שאול במערה... דוד מזהיר אותו: אני יהרוג אותך!! כשדואג הורג את שאול, דוד מוציא אותם להורג כדין מורדים במלכות!!! לא שלוו! אלא במלכות היריבה שלו! אל תקדמו לי את המלכות... למה???) כי המלכות שלי זה מלכות של ה'!!! רק ה' מקדם את המלכות שלי... מבחינתו של דוד אין נזק תדמיתי ואישי יותר גדול ממי שמנסה לייחס לדוד את כס המלכות! כי בזה דוד מפסיד את כסא ה'!!! דוד יושב על כסא ה'! וזה יכול להיות רק אם ה' לבדו מושיב אותו על הכסא!!! מגדיל ישועות מלכו!!! (זה נושא נרחב שמוזכר המון בתהלים... דוד מצידו יושב כל היום או עוסק בתורה או עוסק בשירות ובתשבחות... דוד חגור אפוד בד פשוט... בביהמ"ד הוא יושב על הארץ כאחד מהתלמידים... וביום ששי אם תראה עוייבד ה' רץ אחרי צבי לצוד אותו לכבוד שב"ק... אל תתפלא שתגלה שזה דוד המלך (כמבואר בחלק) דוד לא נוהג בטכסיס מלכות ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני

ההבדל הזה מאוד בולט בין דוד לשאול... ובאופן כללי בין יוסף ליהודה...

אצל שאול נאמר: "בכל אשר יפנה **ירשעו!!!** כלומר: שאול הולך ביד חזקה!! משליט אימת מלכות ומציב עובדות בשטח!!! (עכ"פ ככה נדרש משאול לעשות...) ואילו אצל דוד זה עובד הפוך!! "וכל אשר יפנה **יצליח...**" דוד לא מפעיל שליטה... דוד בעיקר מצליח!! ה' נותן את חינו וה' מצליח בידו בלי צורך בלנהוג נשיאותו ברמה... (עליו נאמר שהוא "יוצא ונא בתוך העם..." מתי דוד רואה סימן טוב משמים למלכותו?? "תשימי לראש גוים, עם לא ידעתי יעבדוני, לשמע און ישמעו לי...". כלומר: כשמגיעים מלכים מיוזמתם ומקבלים את מרותי... ברגע שחירם מלך צור מגיע מיוזמתו ובונה בית לדוד... כעת **"ידע דוד כי הכינו ה' למלך!!!"** (אצל דוד להשתלט ולכבוש בכח זה לא הישג... מתי דוד מתמוגג מישועת ה'?? כשה מגיע ללא ממקום של השתלטות אלא מהכנעה שמימית ללא התערבות יד אדם...)

מה באמת הפשט בזה? מה פשר השני סוגים האלו???

אז בקצרה ממש: תפקידו של יהודי בעולמו זה לגלות כבוד שמים בעולם!! כעת יש שני סוגים עיקריים אין לגלות כבוד שמים בעולם?? האם להתמקד בלזוז לגמרי לפינה ולתת לקב"ה את כל המגרש... הנה רבש"ע... הופע בהדר גאון עוזך... אני לא מתערב... אני לא מפריע...

או!!! או אדרבה... ה' נותן לי את הסייעתא דשמיא כדי שאני בכוחות שה' נותן לי אופיע ואגלה את כבוד ה' שמתגלה דרכי... הבנת???

לדוגמא: שמשון הגיבור ודוד המלך!! שמשון הוא גיבור אמיתי!!! ה' עשה אותו גיבור, והוא נלחם בפלשתים ומנצח אותם... רק הגבורה שלו מגיעה מה... לעומת זאת דוד המלך הוא לא גיבור... הוא עדין כתולעת ומופיע מול גלית עם חמשה חלוקי

(המשך-) איך היהדות מתייחסת 'לעמדת כח'?

בקיצור: שתי תפיסות שונות: האם להגיד "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות" ולנצל כל הזדמנות של עמדת כח... או אדרבה... ריווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר... ותן לי להמשיך לחיות על התורה ועל העבודה... אז דבר ראשון: בא נתחיל עם החברים שלי... כל אותם אלו שמזלזלים בעמדת שלטון... מזלזלים בכסף... קוראים לזה בלוטע... אז זהו!!! ... לזלזל בעמדת מפתח זה לא תמיד מראה על חכמה!!! הרבה פעמים זה יושב על ראש קטן!!! כי אתה יכול להגיד עד מחר שכסף זה בלוטע... ומי צריך כסף... והרי זה הרי עניין של שבועות עד חודשים שלפני מתעורר צורך גדול ונחוץ באמת... שכולם מבינים את גדול נחיצות העניין... דא עקא שזה נתקע בחוסר תקציב!!! שהייתי מאוד מאוד רוצה ומשתוקק לקדם את הנושא הרוחני הזה אם רק היה לי כסף... **אז מה אתה מבלבל את המוח?? מה אתה מזלזל בכסף??**

מה אתה אומר שכסף זה כלום... בו בזמן שמי כמוך יודע כמה דברים מהותיים וחשובים תקועים על כסף... אתה יכול לזלזל עד מחר באלו שיש להם השפעה בחלונות הגבוהים... אבל בעוד כמה שבועות פתאום תתעורר איזושהי הסתבכות בנושאים הכי קריטיים ביהדות שעם קצת שתדלנות וקשרים מול הפריץ התורן אפשר לסדר את העניינים... אז מה אתה מזלזל? וכי בגלל שהרגע אין לך שום בעיה... אז אתה מזלזל גם יעקב אבינו ב-15 שנה האחרונות לא היה צריך שום טובה מהסמכויות של יוסף אבל יוסף כן הבין שצריך את זה... ממילא לזלזל לגמרי בכלאחר יד בעמדת שליטה או בכסף זה לא חכמה!!! "סו"ס על זה רשב"י אומר: הנוי והכח והעושר והכבוד יפה לצדיקים ויפה לעולם... כשצדיק מקבל עמדת כח... זה דבר טוב ליהדות! כן... אותו רשב"י שסובר שת"ח צריך שיהיה תורתו אומנותו ולא לצאת לעבוד... אבל אם היית נותן לרשב"י הוא לא היה זורק אותו בביציון... הוא היה יודע שצריך כסף!!

עד כאן הקפה א'... וכעת נהפוך את הקערה על פיה!!!

מי שהתרגל לקרא גיליון זה יודע שנכתבו כאן הרבה השוואות בין יוסף ליהודה... אז זהו!!! שגם כאן... גם בסוגיה הזו... זה אחד ההבדלים הבולטים בין יוסף ליהודה... יוסף תמיד מתאמץ לתפוס עמדת כח!!! משתדל לתפוס כמה שיותר שליטה!! כך אנחנו מוצאים אצל שאול המלך שהוא מזרע יוסף... שברגע ששמואל מושח אותו למלך... מיד שמואל מצווה אותו: והיה כי תבאנה כל האותות האלה **לך עשה לך אשר תמצא ידך**. מה פירוש?? אומר רש"י: **"אתקין לך מאני מלכותא, והכן לך טכסיסי המלוכה כמו שתוכל"** כלומר: קח את המושכות לידיים ותתחיל לשלוט בעוצמה

הנה הדוגמא האידיאלית ביותר: מרדכי היהודי!!!

מרדכי הוא שילוב מפיס ומנצח לאורך כל הדרך בין יהודה ליוסף... מרדכי הוא מצד אחד איש יהודי-משבט יהודה ומצד שני הוא איש ימיני-אמו מבנימין... השילוב המנצח הזה יצר המון ניגודים שמשתלבים!!!! מרדכי מצד אחד נלחם ללא פשרות שלא ללכת לסעודה של אחשוורוש ויהי מה... ומצד שני בד בבד הוא בעצמו דואג להם לכשרות... מצד אחד מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה ולא מנסה להתנהל בדפלומטיות מול המן... ואילו מצד שני כשנגזרה גזירה הוא כן מפעיל דיפלומטיה באמצעות אסתר...

ואז מגיע היום שמרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וישם המלך את מרדכי על בית המן... ואז גדול מרדכי בבית המלך... ומרדכי מתחיל לתפוס עמדת שליטה אדירה!! מרדכי כעת תופס את העסק חזק דואג לכלל ישראל... ובדיוק אז פירשו ממנו מקצת הסנהדרין... למה פירשו ממנו? כי... כי הליגער מרדכי... איפה אתה?? כעת סדר א' בכלל... החברותא מחכה לך... מה ולמרדכי בבית הקברות של ענייני המלוכה?? זה מצד אחד!!! אבל מצד שני מרדכי לא חוזר בו!!! מרדכי מקבל באהבה את הירידה במעלה שבסנהדרין (שמהיום בלשכת הגזית הוא נמנה ששי בחשיבות ולא חמישי כמו לפני כן כמבואר בגמ'...) אבל מרדכי לא חוזר בו!! סו"ס קבלתי עמדת כח!!! וכלל ישראל צריך מישהו שיש דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו... ואם לעת כזאת הגעתי למלכות אין לי רשות לעזוב את המושכות האלו... **איפה יהיה נקודת המבחן של מרדכי היהודי??** לא יארכו הימים ובעוד כמה שנים ספרות עזרא יעלה מהגולה ויהיו הרבה יהודים שהתמקמו והתבססו בגולה והיה להם מאוד מאוד קשה לפרוש ככה בפתאומיות כמה שנים לפני הפנסיה...

נו... ומרדכי היהודי??? תחשוב שהוא מחזיק את המושכות הכי חזקים בעולם... מה איתו?? האם הוא יעזוב את התפקיד הנחשק??

אז כן!!!! מרדכי עוזב את הכל ועולה יחד עם זרובבל!!! הנה לך סמל ודוגמא... כזה מרדכי שיועד לשים את העמדת שליטה שלו בכזה מקום שבשניה שיש אור ירוק לעלות מהגולה... הוא מחזיר את המפתחות ומיד עולה לירושלים הוא זה שיכול לתפוס עמדת כח ולהיות דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו... **אבל לא כל אחד יכול!!!** ובנקודה המאוד פרקטית הזו כולנו מוכרחים להודות בכנות שאנחנו לא אווזים שם... כן... עמדת כח זה דבר חשוב... אבל ברגע שאני אתפוס שליטה וכח אני לא יודע אם יהיה כבר עם מי לדבר... בקיצור: על המאמר הזה נאמר: דרוש וקבל שכר... לדעת שיש דבר כזה עמדת כח... אבל מרוחק!!!!

לא!!! אדרבה... יש פה אדם שבחר לזוז לגמרי מהתמונה... להשאיר לרבש"ע מגרש ריק שיגלה כבוד מלכותו לבד!!!

ושני הסוגים האלו הם גילוי כבוד שמים!!! השאלה מה עדיף??

איזה גילוי כבוד שמים יותר רצוי לפני יתברך???

אז תתפלא לשמוע... למרות שלא פופולרי לומר את זה... אבל ברמת העקרון הסוג הראשון עדיף... לו יצויר שיש בן אדם שלפי הנתונים שלו... עם התנהלות נכונה ובצורת חיים מחושבת הוא יכול לסדר את החיים שלו בצורה הגיונית שמצד אחד זה לא יפריע לו בעבודת ה' ומצד שני יש לו תכנית מסודרת אין להסתדר בלי מתנת בשר ודם... (אם זה לקנות יחידה זולה להשקעה וכו' וכו'... פרטים אצל אלו שעושים כאלו דברים) יש פה גילוי כבוד שמים בעצם האישיות המתוקנת שמתגלה לפנינו!!! ויש צורך בכאלו אנשים בעולם. דא עקא!!! כאן מגיע הדא עקא הגדול... שבמצב הנוכחי כיום... ובנתונים הפיננסיים הקיימים זה כמעט ובלתי מתאפשר טכנית... כפי שמקובלנו: שמסכום מסוים ואילך... כבר לא נפ"מ אם אתה צריך נס להשיג חצי מיליון שקל או שלוש מיליון שקל... תכל'ס... את שניהם אין לך!! ואתה נאלץ לזוז מהתמונה ולתת לבורא עולם... ולכן רוב בני התורה בדורנו נאלצים בעל כרחם לבחור בגילוי כבוד שמים מהסוג של דוד המלך וחזקיהו המלך... אני זז לגמרי מהתמונה ונותן לקב"ה את כל הבמה... שיהיה פה קריעת ים סוף... מורה באצבע זה קלי ואנוהו...

וחשוב לומר את זה... כי יש כאלו שיש להם ראש עקום!!! והם התחילו לחשוב שאסור להיות מחושב בענייני כספים... זה כאילו פגם בבטחון בה'!! זה פשוט עיוות!!! ברור שלכתחילה בן אדם צריך להתנהל בצורה הגיונית בחיים... מה נעשה שמכורח המציאות נוצב מצב שמה שתעשה וכמה שתעשה אתה לא תצליח לתפוס את העסק והחיים שלך תמיד יהיו לא ריאליים וכאן מותר לנו להגיד לאלכסי העגלון שיעזוב את המושכות ולתת לרבש"ע להזיז את העגלה לבד... אבל מכאן ועד לבחור בשיטתיות לחיות בצורה לא ריאליה גם איפה שיש אפשרות... פה מגיע הרמב"ם ושואג עלינו בצדק... **הרי זה חילל את ה'!!!**

בקיצור: מגוחך להגיד את זה... אבל אין מצוה ביהדות לחיות בחוסר התנהלות!! להיות לא ריאלי זה לא מצוה!!! זה אולי כורח המציאות... אבל באופנים מסוימת שניתנת אפשרות להסתדר בלי להקריב מהידישקייט שלנו אנחנו מחוייבים לכך...

קצת נחזור לתחילת המאמר... ההבדל בין יוסף שתופס שליטה וכח... לבין יהודה דוד שמתנערם ומתרחקים מכל קידום ועמדת שליטה...

אין אני אדע מתי להיות כמו יוסף ומתי להיות כמו דוד??

אז דבר ראשון לפני שניכנס להבדל בלומד'ס... בא נדבר פרקטית על ההבדל הפשוט ביותר: הניסיון המר קובע שאדם שמקבל עמדת כח מהר מאוד הוא שוכח בשביל מה הוא קיבל את זה... כך שכמה שבריא לתפוס עמדת כח... השאלה לאיפה זה מוביל...

זה אותו בן תורה שצורת ההתנהלות שלו היא בבחינת ראו כמה נאים מעשיו... כל השיקול דעת הוא ע"פ תורה בצורה המדודה והנכונה ביותר שרק מי עצמוד לגמרי להוראות יצרן יכול לקלוע לחוט השערה... בקיצור: מה שמתואר באריכות בח' פרקים לרמב"ם... אדם כזה בעצם הוייתו הוא גילוי כבוד שמים מהלך!!

לדוגמא: בא ניקח את אישיותו של רבינו הרמב"ם!! לא ידוע לנו שהרמב"ם עשה מופתים למעלה מדרך הטבע... אבל עצם האישיות שלו הייתה גילוי כבוד שמים מהלך!! ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו... כשהרמב"ם חיתן את הילדים שלו... מסתמא היה לו לתת להם דירות... ומאיפה היה לו?? **השגחה פרטית מיוחדת!!**

אבל איזה?? איזה סוג של השגחה פרטית הייתה לרמב"ם?? עצם זה שהרמב"ם היה לו את המינון הנכון והממוזג ביותר של ח' פרקים להרמב"ם אין להתנהל נכון בענייני ממונות... אין להסתפק במועט מצד אחד ואין לעסוק במסחר מצד שני... עד כמה לקחת מהעוה"ז וכמה לפרוש... כפי שהוא מאריך לבאר את ההתנהלות הנכונה והמדודה של בן תורה... הגילוי כבוד שמים שהתגלה ברמב"ם!! לא מדובר בהשגחה פרטית **למעלה** מדרך הטבע... אדרבה... השגחה פרטית התבטאה בעצם מבחר המין האנושי שהבריות אומרות עליו... ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו... והרי זה קידש ה'!! כמבואר ברמב"ם...

הנה לך קידוש שם שמים מסוג אחד!!! הסוג הפחות מוכר בדורנו!!!

לעומת זאת יש את הגילוי כבוד שמים היותר פרקטי בדורנו... שזה האברך כולל נוסח דורו של חזקיהו... שעזוב... עדיף שהחילוני והמודרני לא יתחיל לבחוש בהתנהלות הלא ריאליה שלו על מה הוא מבסס את החיים שלו... (כפי שהחילונים כידוע מאוד אוהבים לבחוש לנו בחיים... והסיבה היא: בגלל שהם צריכים להסביר לעצמם למה אין סיכוי שהם הולכים לבחור בחיים התקניים והאנושיים ש-מי כמותם היו רוצים ש'יהי אחריתי כמוהו' ואכמ"ל) הוא מתנהל למעלה מדרך הטבע וחי בהשענות גמורה בה'. אין לו שמץ של מושג אין הוא גומר את החודש... והרמב"ם דווקא לא מתלהב במיוחד מההתנהלות הזו... כי סו"ס זה בבחינת "אל תגידו בגת..." הבריות לא יכולות להתפעל מהתנהלות לא ריאליה שכזו... כי סו"ס היא התנהלות שלא מן הישוב... אדרבה... יש פה בן אדם שבחר להוציא את עצמו לגמרי מהתמונה ולתת לבורא עולם לעשות את הכל לבד... בשלב זה הבריות מסתכלות דווקא בעין מוזרה וחשדנית (כפי שהסתכלו על חזקיהו בדורו...) אבל ימים יגידו וכשגיע הזמן לחתן ילדים... ואין לאותו בן תורה קצה חוט מאיפה הוא מתחיל לשלם... ואז מעשים שבכל יום שה' מופיע **לבדו!!!** ומסדר את העניינים **לבדו!!!** וכל מנהלי הבנקים מעידים פה אחד שבניגוד לכל היגיון כלכלי... אברכי הכולל חיים כמו העשירון **התחתון!!!** ואילו משלמים משכנתא בעקביות כמו העשירון **העליון!!!** אין??

כי נשגב שמו **לבדו!!!** אין פה איזה מבחר המין האנושי שהתנהל בצורה מאוד מחושבת והגיונית וחסך נכון והשקיע נכון והתנהל נכון...

מה הר הזיתים קשור לפרשת פרה???

השבוע נדבר לא פחות ולא יותר "הר הזיתים"!!!

כן... שמעת פעם על הר הזיתים?? ובכן: כל מי שעמד אי פעם מול מקום המקדש (ועשה קריעה) ראה שיש שני הרים שמוצבים אחד מול השני... הר אחד נקרא "הר המוריה", ואילו ההר השני נקרא "הר הזיתים", או יותר נכון "הר המשחה", (או בשמו השלישי "הר המשחית")

מה ההבדל בין הר המוריה להר הזיתים??

הבדל תהומי!!! הבדל שמים וארץ!!! הר המוריה זה הר שכל כולו **הארה** וגילוי... ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' **יראה**... כל מהותו של הר המוריה הוא **הארה**... אורו של עולם... שיוצאת ממנו הוראה... מהרהר הזה בוקע אור ושפע לכל העולם כולו... **לעומת זאת ההר שממול?? הר הזיתים??** מהפך מאה שמונים מעלות!!! ההר הזה מאז ומעולם מבטא הסתרת פנים... עוד הרבה לפני שהוא נהיה בית קברות... בהר הזה שורפים את הפרה אדומה, שכל עניינה הוא "גזירה היא ואין לך רשות להרהר אחריה..." בדיוק ההיפך מהר המוריה...

תבין: אם לאסוף המשורר יש שאלות וספקות מפני מה צדיק ורע לו רשע וטוב לו (בפרק ע"ג בתיילים) אבל ברגע שהוא מגיע להר המוריה, "**עד אבא אל מקדשי קל אבינה לאחריכם**", כשמגיעים להר המוריה הכל נהיה מובן... "יפה נוף משוש כל הארץ..." **לעומת זאת** בהר המשחה, כאן לא מבינים כלום... אדרבה... "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני..." כשזוד נאלץ להיפרד מארון ברית ה'... איפה הפרידה?? במעלה הזיתים... שם בהר הזיתים... במקום הזה הוא הולך יחף וראשו לו חפוי... כאן לא מבינים... ימים יגידו ובנו אבשלום יהיה הראשון שיטמן שם בהר הזיתים ודוד יבכה עליו בני בני... ומאז במשך אלפי שנים הר הזיתים משמש כבית קברות הוותיק ביותר והגדול ביותר...

אם הר המוריה זה "**ארצות החיים**" שמשם מגיע חיים לעולם... הרי הר הזיתים הוא מקום שמייצג את "**בית החיים**"... את ה"זאת התורה- אדם כי **ימות** באוהלו..." בהר הזיתים לא שואלים שאלות... לא מבינים... אין סיכוי להבין... בבית המקדש כל דבר נעשה בטהרה... הכהן ששורף את הפרה במשך שבוע ימים פורש ומתקדש בסילודין... איפה?? בעזרה!! בהר המוריה!! ולאחר שבעה ימים של פרישה בטהרה הכי הכי סטרילית... מה קורה אז?? הוא יוצא להר המשחה- להר הזיתים... ושם!! בדיוק שם!! בדיוק לקראת מעשה שריפת הפרה, בדיוק אז מטמאים את הכהן השורף את הפרה... כי היא כשרה בטבול יום... מישוהו מבין את זה?? לא שואלים שאלות!!!! אם יש לך שאלות... תשאל בהר המוריה, שם מקבלים תשובות... שם יש הארת פנים... שם שלמה המלך יכול להחכים...

אבל בהר הזיתים?? אין הבנה!! דא גזירת אורייתא!!! גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה!!!

ושני ההרים האלו מזדקרים ועומדים אחד מול השני...

הר המוריה שכל כולו "בבוקר חסדך..."

ומולו הר הזיתים שכל כולו "ואמונתך בלילות"!!!

וכלל ישראל צריך את שניהם!! מצד אחד כולנו משתוקקים לעלות ולראות ולהשתחוות... איפה?? בהר המוריה!! ששם נזכה ל"גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה..." אבל מאידך... יהודי גם יודע להתמודד מול "הר הזיתים..." בשנה האחרונה נוספו ל"ע כמה קברים טריים... ולא דווקא בשנה האחרונה... כל אחד מאיתנו חווה בשלב מסוים בחיים רגע של אובדן... רגע של הסתרה... ויהודי יודע גם לעבוד את ה' בהשגה של "הר הזיתים..."

כמובן שהמקום האידיאלי הוא "הר המוריה..." אבל המיומנות שנדרשת מיהודי זה לדעת גם לעבוד את ה' מתוך הסתרה... מתוך חוקה של "הר הזיתים" שאין לך רשות להרהר אחריה,

ובאמת!!!! בבית המקדש היה רגע מאוד מאוד דרמטי שהיו עושים ממנו עסק מאוד גדול... הרגע שהכהן השורף את הפרה, יוצא מהר המוריה **בדרכו** --- להר המשחה...

מדובר אמנם במהלך של כמה דקות ספורות... אבל היו משקיעים בו סכומי עתק... בתוספתא מובא (שקלים פ"ב ה"ו) שהכהנים גדולים היו מממנים את הכבש הזה מכספם... "ויותר מששים כיכרות של זהב מוציאים עליו..." ולא זו בלבד... אלא היו מפרקים אותו מיד אח"כ... כי זה גשר יחודי רק לפרה הזו בלבד... רק לעשר דקות הליכה האלו מהר המוריה להר הזיתים... (היה כה"ג שעשה שתי פרות אחת אחרי השניה... אז הוא בנה גשר והחריב אותו ובנה שוב גשר)

תחשוב מה שזה... מדובר פה באיזה גשר חד פעמי שצריך לבנות אותו בשביל כמה בני אדם ופרה אדומה אחת... מה עושים מזה כזה עסק?? למה להוציא על זה ששים כיכרי זהב?? מה כ"כ מקודש וערכי בגשר הזה?? **התשובה היא:**

יש כזה תהום אדירה שמפרידה בין הר המוריה להר הזיתים... שלבנות גשר שמחבר ביניהם זה מאורע כ"כ נורא הוד... שבשביל לבטא את גודל העניין רצו לייקר אותו ולכן הוציאו עליו כ"כ הרבה כסף... רק לשבר את האוזן: יש תעלה אסטרוטגית שנקראת "תעלת פנמה" שעד שלא חפרו אותה לא היה מעבר בין האוקיינוס השקט לאוקיינוס האטלנטי... וכל אנייה שרצתה לעבור, היתה צריכה לעשות עיקוף במשך

חודש נסיעה!!! וברגע שהחליטו לכרות את התעלה הזו בשביל ליצור את המעבר הכ"כ נחוץ הזה... תחשוב לבד כמה משאבים היה שווה להשקיע בשביל לכרות תעלה כזו נחוצה שיהיה אפשר לעבור תוך שעות ספורות מה שעד כה ארך שלושים יום... אז הנה לך מדגם חיוור לחשיבות האסטרוטגית של הכבש שמחבר בין הר המוריה להר המשחה!!!

הר המוריה שכל כולו מבטא גילוי של אנוכי ה' אלוקיך הגבורה שמענום... ואילו הר הזיתים שכל כולו מבטא ואנוכי אסתר אסתר פני... **כמה תהומות מפרידים בין ההשגה הזו להשגה הזו.**

וזו בדיוק העבודה של מעשה פרה אדומה!!! בפרה אדומה עם ישראל מתכוננים בסילודין לעבודה של אמונה בלי להבין... כן... אנחנו כעת מקבלים על עצמנו עול מלכות שמים וניגשים בטהרה לשרוף את הפרה האדומה... מהי הטהרה שנדרשת מאיתנו בעבודת פרה אדומה??

לא להבין!!! להסכים לקבל באהבה ולא לשאול שאלות על דא גזירת אורייתא... להפגין מפגן נאמנות מוחלט לרבש"ע ולהגיד לו: אתה לא צריך לגלות לנו כל דבר... אנחנו סומכים עליך בעיניים עצומות... מי שהתרגל לחיות בהר המוריה... מי שהתרגל לחיות רק בהאררת פנים ובגילוי... בדרך כלל מתקשה פתאום לעצום את העיניים ולתת לרבש"ע את המושכות ולא לנסות להבין...

בשביל זה בונים תעלה!!! תעלה אסטרוטגית שמחברת בין הר המוריה להר הזיתים... שווה לשלם עליה כל מחיר שבעולם!!! ולמה?? כי הר המוריה בלי הר הזיתים זה לא שווה כלום... אם אתה מוכן לעבוד את ה' רק כשאתה מבין ורק ש' יתברך מסביר לך כל מהלך שהוא עושה... אז איפה חסד נעוריך... איפה אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה... בשביל זה יש לנו פרשת פרה לפני!!! לפני פרשת החודש!!!

אתה רוצה להקריב קרבן פסח בעוד שלוש שבועות?? אתה רוצה להגיע להשגות המרוממות של נרצה מתוך רשפי אש שלהבתי- בכללות הנפש לה?? אין בעיה!!

אבל לפני כן יש פרשת פרה!!! תביע נכונות גם לא להבין!!!

אתה רוצה לאכול קרבן פסח בהסיבה?? קודם תביע נכונות לאכול מרור בלי הסיבה... תבין שלפעמים יש דברים שה' עושה שאנחנו לא מבינים אותם... ועל מנת כן!!! בשביל מה אני יהודי?? בשביל להיות נאמן לה' בכל מצב!!! אחרי שהיהודי מצידו מוכן להמליך את ה' בכל מצב, גם ל"ע כשעומדים בהר הזיתים ונצרכים לטהרת פרה... כעת!!! בשבוע לאחמ"כ אפשר לעשות גשר ולגשת לפרשת החודש... **הגשר הזה הוא מאוד**

אסטרוטגי!!!

יש כאלו שלא מוכנים בשום אופן לדרוך על הגשר הזה... יש כאלו שמוכנים לעבוד את ה' רק כשהם מרגישים אהובים... כן... הרי על זאת שבחו אהובים... רק כשאני בהתלהבות וכל כולי אורות ואני מרגיש מאוד חזק את עבודת ה' שלי... כאן אני מוכן לעבוד את ה'... אבל לאהוב את ה'?? להפגין אהבה לה' שאני מקבל אותו בכל מצב גם כשאני לא מרגיש ולא מבין אותו זה... זה לא!!! אני מוכן להיות אהוב... אבל לאהוב?? ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מידה ומידה שהוא מודד לך... בזאת חוקת התורה ואין לך רשות להרהר אחריה... זה... זה לא בדיוק!!!

אז הנה!!! בשביל זה יש לנו את פרשת פרה!!! בשביל יש לנו את הגשר היקר הזה!!! בפרשת פרה אנחנו מכריזים לפני הכל: אבא שבשמים: אנחנו איתך בכל מצב. גם אם אנחנו לא מבינים...

ואתה יודע מה תהיה ההפתעה הכי גדולה?? יום יבא ואבא שבשמים פתאום יופיע... **ואיפה הוא יופיע ראשון???** ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים!!!

כן... הקול מבשר מבשר ואומר שכולנו זועקים בהושענא רבה... איפה הקול מבשר הזה ישמע בראש ובראשונה?? קול בא ברבבות כתים לעמוד על הר הזיתים מבשר ואומר... כן... שם!!! בהסתרה של הר הזיתים... איפה שהיהודי הסכים לעבוד את ה' בכל מצב גם כשהוא לא מבין... איפה שיהודי המליך את ה' גם כשה' לא סיפק הסברים... ואמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני... שם ה' פתאום יופיע ויכריז אני ה' ואז הכל הכל יהיה מובן!!! בבת אחת נקבל תשובות לכל השאלות... והכי הכי: שם נבין לראשונה ונלמד להעריך איזה חשיבות היתה לכל רגע של המלכה כזו שלא שאלנו שאלות אלא קבלנו את רצון ה' באהבה... שם יעמדו רגליו על הר הזיתים והוא יתברך יראה לנו שאנחנו בקבלה שלנו ובהסכמה שלנו לקבל את ה', הרי אנחנו במו ידינו בנינו את ההדום!!! את הדום רגליו שעליו עמדו רגליו ביום ההוא בהר הזיתים!!! זו עבודתנו בפרשת פרה... להיטהר... לטהר את המחשבה... לעמוד טהורים מול ה' יתברך ולומר לו: הנני!!! אני איתך אבא שבשמים... בכל מצב... כעצם השמים לטהר...