

שיעורי חינוך

מראש הישיבה שליט"א

עצות פרקטיות והדרכה להורים, מלמדים, מחנכים ומחנכות



שיעורי חינוך

יום ראשון פרשת וארא תשפ"ג בעיה"ק ירושלים תוכב"א

מזה הוא יכול להפסיד את פרנסתו, ואמרתי לו: "מכרחים לדבר אל הילדים מקדשה", ועכשו הוא מספר לי שבגלל זה פטרו אותו דבר כזה הוא לא יאמן! מפטרים מלמד כי הוא אומר לילדים שאסור לשים את הידים על אות ברית קדש?! מה הוא אמר? הוא אמר שהשם יתברך לא מרשה לעשות כן וצריכים להיות ירא שמים ושמור!?

אנו מציתים לצדיקים מהדורות הקודמים, אנו הולכים בדרךיהם, כמו ששלמה המלך אומר (שיר השירים א, ח): "צאי לה בעקבי הצאן", כך למד אותנו מוהר"א"ש, כך אמר הרבי הקדוש מסאטמר זכותו יגן עלינו למלמדים שצריכים להכין את הילדים שיהיו קדושים, וכדי שלא יפלו לידי מנגלים.

ילדים דביקים

צריכים גם לדאג שהילדים לא ידבקו אחד על השני, יש ילדים שתמיד הם יושבים או שוכבים אחד על השני, והמלמד צריך להבחין אם זה קיים בכתה שלו, אי אפשר להכות ילדים על זה, אלא מייד כשרואים ילד מתישב על ילד אחר אומרים לו: "אל תעשה כן, זה לא עדין".

כשהתפללתי לפני העמוד בליל שבת, עמדו ילדים על יד ארון הקדש, כמה ילדים נדבקו אחד לשני, הם לא עשו דברים רעים חס ושלום, אבל גם את זה לא עושים, וחשבתי לעצמי: 'איפה ההורים שלהם? לילד שלי הייתי אומר שזה לא עדין לעשות כן, ואני לא מדבר מילדים בני שנתיים או שלוש, אני מדבר מילדים בני ארבע חמש, אני כבר אומר לילדי כשהם בגיל

עשרה שלוש עשרה, לא שהולכים כבר עכשו להתחמו, אבל מדברים שחברות זה טוב כדי להפגש מדי פעם בפעם וכו', אבל הולכים לבוא חיי יהדות יפים, עם בעל וילדים יקרים, וכך פלו מחכות כבר ורוצות להגיע לזה.

לשוחח עם הילדים על קדשה

צריכים לדבר עם הילדים על קדשה, להיות ירא שמים וקדוש, לא לגעת באות ברית קדש, לא להסתפל על אות הברית, צריך לדבר על זה בהתלהבות עם אש, כדי שיחדר עמק בלבם של הילדים, לא מדברים על זה ברמזים, רק אומרים ברור ומפרש באש להבה: "אסור לגעת באות ברית קדש", "אסור להסתפל על אות ברית קדש".

צריכים להכין את הילדים

אברה נגש אלי בשבת בבקר לפני התפלה, ומספר לי שפטרו אותו מהמוסד שהוא היה בו מלמד כי הוא דבר על קדשה, לא יכלתי להרגע באמצע התפלה כמעט פרחתי בבכי, חשבתי לעצמי אני הולך למסור שיעור שלם על הענין הזה, אבל השם יתברך סבב כך שזה פרח מזכרוני ולא דברתי מזה. הרבה פעמים זה קורה שאני מתכנן לדבר על ענין מסים, ובשעת השיעור אני מדבר על ענינים אחרים לגמרי, מדברים תמיד לפי דעת המקבלים, כנראה שהשם סבב כך כי בשיעור ההוא לא היו הרבה מלמדים.

לפני זמן אמרתי למלמד הזה: "אתה מכרח לדבר אל הילדים מקדשה", והוא אמר לי שבמוסד הזה שהוא מלמד אוזנים בשיטה המשבשת, שאסור לדבר אל הילדים מקדשה, ואם הוא ידבר

אנו מביאים בפניכם את חלקו החמישי והאחרון של השיעור המלא עצות והדרכות אקטואליות אשר נמסר על ידי ראש הישיבה שליט"א למחנכים המסורים שבארץ ישראל.

לחיות כמו בן חרין

אני רוצה לחזק גם את המחנכות ב'בית פיגא' העובדות מאוד קשה, בית החנוך הגדול והיפה 'בית פיגא' באמריקה גם התחיל כן, בהתחלה הייתה עבודה קשה ומפרכת, אבל ברוך השם היום קוצרים את הפרות, התלמידות של 'בית פיגא' חיות חיים כמו מאשרים.

באמריקה הבנות חיות מאוד חזק עם החברות שלהן, לצערנו יש הרבה בנות שאינן רוצות כלל להתחמו, והן מתחננות רק כי פלו מתחננות, הן לא רוצות להיות 'הכלה הראשונה בכתה', כשמתחילים להציע להן שדוכים הן מתחילות לבכות ונהייה בבית תשעה באב, הן לא רוצות עדין להתחמו, להפלה השנייה כבר יותר קל להסכים לשידוך, כי יש לה כבר חברה אחת שהיא כלה, וכך זה נמשך עד לאחרונות של הכתה שהן כבר בוכות שהן כן רוצות להתחמו, אבל זה לא מפני שהן רוצות להתחמו, רק מפני שכלן התחננו כבר... וכך זה נמשך שאחרי החתונה האשה עסוקה כל היום עם החברות, והבעל אינו מוצא לעצמו מקום בבית, וכך הוא חייב לחפש חברים שיהיה לו עם מי לשוחח ולבלות.

הולכים להיות חיי יהדות יפים

ברוך השם אצלנו מכינים את הבנות כבר מגיל הבת מצוה, כשהן בנות שתיים



הזה: "חמוד שלי, אתה יכול לעמוד לבד, אל תדבק לילד אחר!", צריך להיחזיק על זה עינא פקיא.

לכתב מכתבים

הדבר הכי חשוב אצלי הוא המחנכים והמחנכות, אני אשמח מאוד אם תכתבו לי מכתבים, אני מקבל מאנשים הרבה מכתבים בכל יום, וזה יכול להגיע לחמישים מכתבים ביום, היום שאלו אותי אנשים: "מה אני יכול לעשות, שאלתי שאלה לראש הישיבה וראש הישיבה אינו עונה לי", וענית: "תכתב את זה עוד פעם". פי באימיל זה הולך שהמכתב החדש מופיע למעלה והמכתב הקודם יורד למטה, וגם תוך כדי שאני מתחיל לקרא את המכתבים מגיעים עוד מכתבים, ואני לא מספיק לקרא את כל המכתבים, ולכן צריכים לשלח את אותו מכתב עוד פעם.

אני גם נוסע הרבה פעמים לקריה, ואז באותו יום אני לא קורא שום מכתב, ובכלל יש לי את הזמנים שאני בישיבה, למסר שעורים, להיות עם הבחורים, אני

בקשי נכנס למשרד, כל העצתו אמונה' הוא מהזמן שאני חוטף כמה דקות לכתב מכתב וחוזר מיד לבחורים.

אבל למחנכים ומחנכות אני פן מנסה לפנות זמן כדי לענות להם על השאלות שלהם, פי זה הדבר הכי חשוב אצלי.

שעה לארוחת בקר זה מדי הרבה

המגיד שעור מהישיבה קטנה שאל את ראש הישיבה אם שעה לארוחת הבקר היא סבירה לבחורים הצעירים? וראש הישיבה אמר: שעה ארוחת בקר היא מדי הרבה לבחורים צעירים לפני הצהרים צריך לעשות סדר למוד חזק, הבחורים הצעירים שלומדים אצל בני... גרו יאיר בוילימסבורג גם אין להם שעה ארוחת בקר. אחרי הצהרים אפשר כבר לתת להם הפסקות יותר ארוכות, הבחורים יעזרו עם מה שהם יכולים, אבל לפני הצהרים חבל לבזבז לחנם כל כך הרבה זמן.

הבחורים אינם צריכים לשבת באותו מקום שלוש וחצי שעות וללמד, אי

אפשר ללמד כל כך הרבה זמן ברצף, אבל צריכים למלא את זמנם: עולים לישיבה לשעור, אחר כך יורדים חזרה לבית הכנסת ולומדים משניות, אחר כך עולים בחזרה ומקריאים מכתב וכדומה, וכך ממלאים את היום. כשהבחור כבר מתבגר הוא כבר צריך ללמוד בעצמו מתי לבוא ומתי ללכת, אבל לצעירים מכרחים לקבע סדר יום.

להתחזק עם כל הפוחות להיות בשמחה

ראש הישיבה שליט"א פנה לבחור שהוא מלמד בתלמוד תורה: אתה צריך להתחזק מאוד, חכמינו זכונם לברכה אומרים (במות סב ע"ב): מי שלא נשוי ושרוי בלא אשה, הוא חי בלי שמחה, ולכן תתחזק מאוד עם כל הפוחות להיות בשמחה. השם יעזר ותקים בית יפה, פי כשפועלים למען רבנו, בונים ילדי ישראל, ומקבלים דברים יפים.

בקרתי בתלמוד תורה ובבית החנוכה, ומאוד נהנית. יעזר השם יתברך שתהיה לכם הצלחה גדולה.

חזוק למחנכים

מתוך שיעורו של ראש הישיבה שליט"א בדרך הגמרא

שנה בקיץ: "בעצם צריכים אנו את הישיבה רק לשמונה השבועות של הקיץ, פי אז קונים הכי הרבה בישיבה, ראש הישיבה שוהה עם הבחורים עשרים וארבע שעות, אבל הרי אי אפשר לפתח ישיבה רק לשמונה שבועות בשנה, אז יש לנו ישיבה במשך כל השנה בגלל שמונת השבועות של הקיץ..."

אותו דבר עם המלמדים, בעצם צריכים את המלמד רק בהימים שבין פורים לפסח, כדי שהמלמד יכניס בילדים אמונה חזקה, ויספר לילדים על מצרים, המכות, ושידבר מנשה רבנו, ומגדלת הצדיקים, אבל הרי אי אפשר לעשות חדר רק בין פורים לפסח או עושים כבר כל השנה!

אי אפשר לתאר את החשיבות של מלמד, שמכניס בילדים אמונה בהשם יתברך ואמונה בצדיקים.

בשושן פורים העבר עלינו לטובה אחרי השעור בדרך הגמרא דבר ראש הישיבה שליט"א כמה דבורי חזוק למלמדים בענין חשיבות הימים של ערב פסח.

היות שיש לנו כאן כמה מלמדים, וכן יש לנו כמה אברכים ההולכים להיות מלמדים, אני רוצה לדבר אליהם כמה דבורי חזוק.

להכניס אהבה לתורה ולמצות

כשלוקחים עובדים לכל עבודה שהיא, זה לא משנה מי הם העובדים, לוקחים עובדים מכל המקומות, מכל החסידויות ומכל הקהלות, אבל להיות מלמד זו עבודה שדורשת אחריות מרבה, צריכים לקחת מלמדים שיכולים להכניס בילדים אהבה להשם יתברך, ואהבה לתורה ולמצות.

ימים קריטיים מאוד למלמדים

עכשו מגיעים ימים קריטיים מאוד למלמדים, הבחורים אומרים לי בכל



שבוע הבא

במדור המכתבים

- איך מתמודדים עם ילד שלא מצית
- תאהב כל ילד והפך אותו לגבור



מרוז הינוך

בקול ברסלב

לשמיעת כל שיעורי החינוך (באודיש)

מראש הישיבה שליט"א
בקהל ברסלב
הקישו 1-2-4-2-1
- שמעו ותחי נפשכם -



מהשם יתברך? או שאחריותו של הבעל והאבא לדאג שזה אכן יתקיים למעשה, לעמוד על זה ולריב אתם, עד שהם מתנהגים כשורה.

נראה לי מגנחך להגיד שרק צריכים לבקש מהשם יתברך ולא יותר מזה.

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ב' פרשת עקב, י"ח מנחם-אב, שנת תשע"ט לפרט קטן

לכבוד ... נרו יאיר.

קבלתי את מכתבך.

המכתב שקראת נכתב להורים שהילדים שלהם כבר לא מקשיבים למה שאומרים להם; כשיש ילדים בוגרים שמספנים הדרך והשם ישמרנו, הם כבר לא רוצים לשמע מה שמדברים אתם - אז כבר לא שייך לתת מוסר, פי כשמדברים רק עושים יותר גרוע. על זה אומרים חכמינו זכרונם לברכה (עין יבמות סה:): "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע".

בנדאי שצריכים להגיד לילדים איך להתנהג; אשרי ההורים שמחנכים את הילדים בעודם צעירים - כשהם עדיין מקשיבים למה שאומרים להם, הם יקצרו פרות יפים. לילדים צריכים לחנך כשהם עדיין צעירים, אוי ואבוי אם לא מחנכים ילדים, הם יצאו לתרבות רעה.

שלמה המלך אומר (משלי יג, כד): "חושך שכטו שונא בנו", מי שלא מחנך את הילדים שונא את הילדים, וימי שמחנך את הילדים זה מראה שהוא אוהב את הילדים שלו.

חכמינו זכרונם לברכה אומרים (שמות רבה א, א): כשאדם לא מחנך את ילדיו הם יעזבו את דרך היהדות, כפי שאנו רואים אצל אברהם אבינו; כשהוא ראה שישמעאל חוזר הביתה עם פסל ומשחק עם עבודה זרה הוא לא אמר לו כלום, הוא רחם עליו; עד שהוא היה צריך לגרש אותו מהבית כדי שלא יקלקל את אחיו יצחק. כך גם היה עם עשו; יצחק אבינו אהב את עשו ולא אמר לו כלום, בסוף הוא יצא לתרבות רעה; רואים מזה, שאם אדם לא אומר מוסר לילדיו בעודם צעירים הוא יתחרט אחר כך.

תחזר ותקרא את השאלה והתשובה ותראה שמדבר מבחור שהולך בדרך שלו, לצערנו הוא לא מקשיב להוריו, במקרה כזה אי אפשר להגיד מוסר, במקרה הזה אומר שלמה המלך (משלי ט, ח): "אל תוכח לץ, פן ישנאך".

בכל מקרה צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך שיצליחו עם הילדים;

זכרונם לברכה מספרים שהם היו ממנים על כל הטהרות בירושלים (תוספתא תרומות פרק א, ירושלמי שם). רואים מזה איך התנאים הקדושים בנו את הילדים שלהם; אפילו שהם היו חרשים לא עלינו, בכל זאת הם היו צדיקים גדולים והם עבדו את השם יתברך בדרך שלהם.

אם תהיה לך סבלנות לבן שלך הוא יגדל אדם בריא, הוא יגדל לפי הכשרונות שלו ותהיה לך הרבה נחת ממנו, אבל אם תציק לו לא ישאר ממנו כלום.

תבקש מהשם יתברך על כל הילדים שלך שהם יהיו יהודים כשרים ותבקש מהשם יתברך על הילד הזה שיזכה שהראש והמח שלו יפתחו, שהוא יבין את הלמוד ויאהב את הלמוד - ותראה נסים גדולים. כפי שחכמינו זכרונם לברכה מספרים על התנא הנזכר לעיל רבי יוחנן בן גודגדא (תגינה ג) שונקדיו גם היו חרשים, הם היו יושבים בבית המדרש בשעורים של התנא הקדוש רבי יהודה הנשיא והם היו מנדנדים ומנענעים בשפתים, התפלל רבי שהם יברואו עד שהם התרפאו מחרשותם; את זה תעשה יום יום, לילה לילה - להתפלל ולבקש מהשם יתברך על כל הילדים ועל הילד הזה, כך תראה נסים.

שוב, אני מבקש ומזהיר אותך, תזהר לא להכות ולא לביש אותו.

...
(קונטרס עצתו אמונה פרשת במדבר, תש"פ)



האם מספיק רק לבקש מהשם יתברך על ילדים טובים?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

קראתי מכתב [המכתב מובא אחרי מכתב זה] שראש הישיבה שליט"א כותב לאמא שגבה הבחור לא מתנהג בראוי, שאם רוצים שהילדים יהיו טובים וכשרים, צריכים לבקש הרבה מהשם יתברך על זה.

אני רוצה להבין את זה, אם יש דברים שצריכים לתקן בבית, מספיק לומר שנבקש מהשם יתברך ובה כבר יוצאים ידי חובה, וכי זה מספיק?

אם הילדים צריכים להיות צנועים יותר, אם הבן שלי רוצה לקנות סמארטפון, או כל בעיה שיש בבית, האם מספיק רק לבקש

איך מסתדרים עם ילד חולמני?

שאלה:

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

ראשית יישר כח גדול על כל השעורים והחזוק, ובפרט על החזוק על סדר דרך הלמוד, בכל פעם שאני שומע את זה, זה מחזק אותי מחדש לרוץ בחזרה אל התורה הקדושה.

הקדוש ברוך הוא נתן לי בן יקר, אבל הוא מאד חולמני, הוא מסגל לשבת שעות ולהיות שקוע בחלומות ובדמיונות שלו. למלמד אין בעיה אתו, פי הוא לא מפריע בכיתה, הוא יושב רגוע במקומו, אבל בשעה מגיע לידעת הלמוד, אין לו משג מה למדו בתלמוד תורה.

אני משתדל ללמד אתו קצת בבית, אבל זה ממש כמו לטפס על קיר חלק, רק בשאני צועק עליו או נותן לו סטירה קטנה, אז הוא מתעורר ומתחיל להקשיב קצת, אבל לא לוקח הרבה זמן והוא שוב חולם, עד שאני ממש יוצא מהכלים, אבל אין דרך אחרת, כי אני לא רוצה שהוא יגדל בור וריק.

אני יודע שהוא לא אשם, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו כך, אבל אני לא יכול לתת לו לזרם, ומה שאני מתרגז עליו הרי מגיע מפונה טובה כדי להעמיד אותו במקום. איך עלי להתנהג אתו?

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ג' פרשת במדבר, כ"ה איר, שנת תש"פ לפרט קטן

לכבוד ... נרו יאיר.

קבלתי את מכתבך.

מאד אבקש ממך שתשמר על כבודו של הבן שלך לא לביש ולא להשפיל אותו; אם אתה תרום אותו תגיע אתו לאנשהו, אבל אם תביש אותו, אתה תכנה אותו בכינוי 'חולם' או 'חולמני' וכדומה, או שתפה אותו השם ישמרנו - אתה תהרס אותו לגמרי. שלמה המלך, תחכם מכל אדם מלמד אותנו איך לחנך ילדים (משלי כב, 1): "חנף לנער על פי דרכו, גם פי יזקין לא יסור ממנה"; הפננה היא שצריכים לחנך את הילדים "על פי דרכו". לכל ילד יש טבע אחר, מח אחר ואופן אחר שבו הוא גדל, צריכים ללכת עם כל אחד בדרך שלו. לאחד יש מח חריף - לאחד יש ראש ישר, אחד עם ראש מהיר - השני הוא עם ראש אטי; עם כל ילד צריכים ללכת בדרך שלו.

מצינו אצל התנא הקדוש רבי יוחנן בן גודגדא, שילדיו היו חרשים לא עלינו; בכל זאת אנו רואים מה שחכמינו

>>> המשך מעמוד ג

אפלו כשרואים שהילדים מדרדרים צריכים להמשיך להתפלל עליהם, כי תפלה חזקה יותר מהכל. אפלו שלא נראה שעוד אפשר לצפות למשהו, אבל אם חזקים בתפלה והתבודדות זוכים בסוף לנסים גדולים.

השם יתברך יעזר שתצליח בכל הענינים.

כתיבה וחתומה טובה ושנה טובה ומברכת.

...

(קונטרס עצתו אמונה פרשת עקב, תשע"ט)



[המכתב הנזכר לעיל:

האם אמא יכולה לבקש מהשם יתברך במקום הבן שלה?

לכבוד ראש הישיבה שליט"א,

אני אשה ששומעת את השעורים, אני מאוד נהנית מהם ולמרות שתמיד הייתי מדברת אל השם יתברך, כפי שראש הישיבה אומר תמיד שכל אשה יהודיה מדברת אל השם יתברך אפלו שהיא לא חסידת ברסלב, אבל השעורים והדרשות נותנים לי הרבה יותר חוזק לבקש מהשם יתברך.

בני הבחור לומד בישיבה אבל הוא מאוד מתקשה ברוחניות, הוא לא מתנהג כמו שצריך, וכמובן שליבי שותת דם, אני בוכה הרבה להשם יתברך ואני מבקשת הרבה מהשם יתברך.

השאלה שלי היא, הבחור בעצמו לא מרגיש שמשוהו חסר לו, הוא חושב שהוא פשוט רוצה להנות בעולם הזה, והוא לא קולט שהוא בדרך לשאול תחתית, והוא לא יבקש מהשם יתברך שהוא יחזר. השאלה היא האם אני יכולה לעשות את זה במקומו, ולבקש מהשם יתברך עבורו לחזור לדרך הנכונה, שיעזב את כל הכלים הרעים שהוא השיג לעצמו בשביל לצפות בהם בדררים רעים, שהוא יחזר להשם יתברך כראוי.

האם זה אותו דבר כשאני מבקשת במקומי? האם זה יעזר אותו דבר כמו שהוא בעצמו היה מבקש בשביל עצמו?

יישר כח

תשובה:

בעזרת ה' יתברך - יום ב' פרשת מטות-מסעי, כ"ו תמוז, שנת תשע"ט לפרט קטן

מרת ... תחי'.

קבלתי את המכתב.

מה בכלל ההנהגה אמינה אם תפלות של אמא מועילות לילדיה?! כל הצדיקים הגדולים שהאירו את העולם היה זה רק בגלל שהאמהות שלהם היו בוכות אל השם יתברך שיזכו לילדים שיאירו את העולם.

מוהרא"ש תמיד היה מספר לנו את הספור מהחפץ חיים. פעם הגיע יהודי אל החפץ חיים זכותו יגן עלינו ובקש ברכה לילדים טובים, החפץ חיים קם ממקומו והוציא מארון הספרים תהלים ישן שהיה נפוח מדמעות, הוא הראה את זה ליהודי ואמר: "אתה רואה? זה ספר התהלים של אמי עליה השלום, בו היא היתה בוכה כל יום שיהיו לה ילדים טובים, כך זוכים לילדים טובים."

אז תמשיכו עם תפלות להשם יתברך על כל הילדים ותראו הרבה נחת מפלם, בפרט בשעת הדלקת נרות שבת תבקשו מהשם יתברך בשפה שלכם; תבקשו עבורכם, עבור הבעל, עבור הילד שמדרדר וכו', עבור כל הילדים שלכם ועבור עם ישראל. מול הנרות זה זמן שאפשר לפעל נסים גדולים.

רבי נתן בקש מאשתו ובנותיו שכשהן מדליקות נרות שבת שיבקשו מהשם יתברך: "רבונו של עולם, כמו שהדלקתי את הנרות, כך ידלק אורו של רבנו ז"ל בכל לכבות עם ישראל"; כמו כן תבקשו ליד הנרות: "רבונו של עולם, שמע לתפילתי, תעזר לי שאזכה לילדים כשרים שיעבדו אותך באהבה, בפרט בני הבחור... רחם עליו ותפתח את הלב שלו שירצה רק אותך, שהוא יעזב את כל השטויות, שיהיו לו עינים

טהורות ושלא יסתפל על כל הדברים הרעים. רבונו של עולם פשם שאני מדליקה עכשו את נרות השבת כן תאיר לו את החיים, שתפנס בו רוח טהרה, קדשה. תאיר לנו את החיים ותאיר לכל היהודים; שכלם ידעו ממך וכלם ידעו מרבנו ז"ל. תבעיר את הלב של ... שיעבד אותך באהבה ותבעיר את הלבבות של ילדי."

אם אין לכם כח לעמד אתם יכולים לשבת ואם אתם לא יכולים להשאר עם הילדים על פניכם כל כך הרבה זמן, אתם יכולים פשוט לשבת ליד הנרות ולדבר אל השם יתברך. תבקשו ותבקשו ואל תחשכו בדמעות, כי כל דמעה היא עוד טפת מים שתבקע את הלבבות של הילדים שלכם.

כמו כן תשתדלו בכל הכוחות להסתפל עליו במבט טוב; תחפשו נקודות טובות על בנכם נרו יאיר ותעשו מזה עסק, כי בדרך כלל מחפשים תמיד חסרונות בילד, כשרואים משהו שהילד צריך לתקן מוכיחים אותו, אבל כשהילד עושה טוב אזי לא אומרים כלום, הדרך הזו היא לא דרך; הורים חכמים עושים עסק מפל נקדה טובה.

אם תסתפלו עליו במבט טוב אתם תחזירו אותו לגמרי אל השם יתברך. מוהרא"ש זכרונו לברכה ספר על בעל האהבת ישראל זכותו יגן עלינו, כשהוא עבר לגור בעיר מרמרוש שם גרו יהודים שהיו רחוקים מאד מדרך התורה והמצוות, שאלו אותו: "איך יוכל הרבי לפעל אצל היהודים במרמרוש שיחזרו בתשובה, שהם יתנהגו כמו שצריך?" ענה להם בעל האהבת ישראל: "אני אהב אותם כל כך, עד שהם יציתו למה שאני מלמד אותם ולמה שאני דורש מהם"; רואים שעם אהבה אפשר לפעל הכל.

תתחזקו בתפלה, תמשיכו עם התפלות שלכם ותראו נסים גדולים.

...

(קונטרס עצתו אמונה פרשת ואתחנן, תשע"ט)



לקבלת הגליון מדי שבוע יש לשלוח אימייל ל: jhb1234@gmail.com

קול ברסלב

קוואל פון חיזוק (נשים)

שיעורים; סיפורי תפילה; מתכונים; ועוד

845-351-9060 / 212-444-9169

ארץ ישראל 0797040069 / אנגליה 03303502363 / קנדה 438-320-9090

מייל חיזוק יומי chizikyomi@gmail.com

קול ברסלב

שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; סיפורי תפילה ועוד

212-444-9191 / 845-351-0910

ארץ ישראל 0797040066 / אנגליה 03303502361 / קנדה 4383008080

בלגיה 3235003461 / ארגנטינה 11552354370